

Geïnspireerd

Voor wie de datum alvast wil noteren: op woensdagavond 20 januari, midden in de Week van de Eenheid, nodigen de pastores van Epe u uit in de Grote Kerk. We willen met u delen wat ons persoonlijk inspireert. Dit levert vaak boeiende bijdragen op, omlijst met muziek. Bij een kopje koffie en/of drankje kan men elkaar ontmoeten.

In 2016 nemen we afscheid van collega Zitman, die er deze avond nog één keer bij zal zijn. Meer informatie volgt nog!

Matthäus Passion

Exspecto, verbonden aan de Regenboogkerk, gaat een grote uitdaging aan. Op 19 maart 2016 voert het koor de Matthäus Passion van J.S. Bach uit in de Johanneskerk in Heerde. Een prachtig werk, waarover al heel veel is verteld en nog veel valt te vertellen. Daarom organiseert de Regenboogkerk twee 'colleges' waarin dirigent Wolfried Kaper, Jos Mulder en het koor u meenemen in de Matthäus Passion.

Wolfried Kaper: "Het kunstwerk 'Matthäus Passion' van de componist Johann Sebastian Bach is niet te bespreken zonder de geloofsovertuiging van hem hier in mee te nemen, want juist dan wordt veel over de manier van uitvoeren duidelijk.

Op de partituur van alle door Bach geschreven werken staat ook niet voor niets Soli Deo Gloria - alleen ter ere van God - en dat kun je overal terughoren. Niet alleen in de tekst, maar ook in de uitbeelding van de tekst door middel van muzikale uitwerking. Omdat het koor aanwezig zal zijn, kunnen we laten horen hoe we de interpretatie laten klinken en waarom...".



Locatie: Regenboogkerk

Data: zaterdag 20 februari 19.30-21.00 uur
en zondag 28 februari 15.00-17.00 uur

Kosten: 7,50 euro per persoon per avond, inclusief een kopje koffie of thee vooraf in 'Antenne'.

AANBOD ACTIVITEITEN 2015-2016

Donderdagmiddag bijbelstudiegroep

In de serie Luisteroefeningen is een boekje uitgekomen over de Profetieën van Jesaja. Het is geschreven door Dr. Jaap Dekker, predikant in de Ned. Geref. Kerk in Enschede en werkzaam aan de Theologische Universiteit in Apeldoorn. Dit boekje heeft hij 'uitgetest' in bijbelstudiegroepen in zijn eigen gemeente. Enkele profetieën uit de hoofdstukken 40-66 staan centraal. Hierin ontmoeten we de Knecht des Heren, die ook in het werk van Jezus en de verkondiging van de apostelen een belangrijke rol speelt. Gespreksvragen helpen ons op weg bij bespreking in de groep.

Deze bijbelstudiegroep bestaat al langer, maar wisselt ieder jaar een beetje van samenstelling zodat we ook nu nieuwe deelnemers van harte zouden willen begroeten.

Plaats: Regenboogkerk, 'Schatkamer'

Datum: start 8 oktober, daarna iedere drie á vier weken, in totaal acht keer

Tijd: van 14.00 tot 15.30 uur

Opgave: nieuwe deelnemers kunnen zich opgeven bij Ds. van de Wetering tel. 627732 of am.vandewetering@hetnet.nl.

Alle deelnemers: het boekje graag zelf aanschaffen bij de boekhandel

Dr. J. Dekker Profetieën van Jesaja – over de knecht van de Heer

Uitgeverij Boekencentrum 9,90 euro - ISBN 978 90 239 2683 2



Bijbelstudie

Bijbellezen moet je leren. In vijf avonden wordt de deelnemers geleerd zelf goed bijbel te lezen, actief, waarbij zij zelf aan het werk gaan.

We behandelen in deze serie twee bijbelboeken, we kijken naar de achtergrond van een boek, wat zou het boek betekend hebben voor de eerste lezers, om zo de boodschap voor vandaag naar voren te halen.

We willen beginnen met het boek Jona, een kort boekje, waarvan iedereen denkt te weten waar het over gaat. Toch gaat het verhaal veel verder dan een vis die Jona opslokt en later uitspuugt. En we zullen ook tijd nemen om te kijken naar een brief van Paulus: Filemon. Voor veel mensen een brief die niet heel vaak gelezen wordt, noch in de kerk, noch in persoonlijk gebruik. Toch is het een meesterwerk van Paulus.

Wees van harte welkom op de avonden. Ze zijn leuk, leerzaam en vooral ook praktisch bedoeld om je te helpen met het bestuderen van Gods Woord.

Leiding: Bernd Jan Gosseling

Data: 27 oktober, 3 november, 24 november, 1 december en 8 december

Tijd: 20:00 – 22:00

Plaats: gebouw Antenne

Opgave: bij Bernd Jan Gosseling (bjgosseling@me.com of tel 06-12073584)

De Bijbelkring

Dit is een interkerkelijke kring van vrouwen die samen de bijbel bestuderen. Wat er het komende seizoen bestudeerd zal worden, is nu nog niet bekend. Meestal wordt gebruik gemaakt van boekjes die de bijbeltekst verhelderen en waarin vragen staan die uitnodigen tot onderling gesprek. We komen bij elkaar in een gemoedelijke sfeer die de band tussen ons bevordert. Wie wil deelnemen hoeft niet over veel bijbelkennis te beschikken. We beginnen onze bijeenkomsten met samenzang bij de piano.

Elke dinsdagmorgen (behalve tijdens de schoolvakanties) komen we samen van 9.15 tot ong. 11.30 uur, in gebouw Antenne.

Er wordt een kleine vrijwillige bijdrage gevraagd (onder meer voor de koffie).

Opgave is niet nodig; kom gewoon maar een keertje kijken.

Wie meer wil weten, kan contact opnemen met:

Ria van der Windt, Hardenbrink 47, tel. 615417 of

Hilda van Essen, Lohuizerweg 3, tel. 613437

Preekvoorbereiding

Preken worden geschreven in de studeerkamer van de predikant. Het is een eenzaam karwei! Daarom wil ik u en jou uitnodigen mij daarbij te helpen. Samen lezen we op maandagavond de bijbeltekst die op de eerstvolgende zondag in de ochtenddienst aan de orde komt. We bespreken enkele eenvoudige vragen. Wat valt u op? Welke link ziet u naar onze wereld en naar uw eigen dagelijks leven. Wat heeft meer uitleg nodig?

Op drie avonden in de herfst lezen we teksten over 'de aartsvaders'.

God noemt zichzelf: de God van Abraham, Izaak en Jakob. Wie zijn deze drie mannen, wat typeert hen en wat geven ze ons mee? In het kerkblad vermeld ik welke lezing het concreet gaat worden. Neemt u zelf een bijbel mee? U kunt één, twee of drie avonden bijwonen.

Plaats: een ruimte in Antenne

Data: 12 oktober, 2 november en 9 november

Tijd: van 20.00 uur tot 21.30 uur. Opgave niet nodig.

Vrouwengroep "Iris" voor Regenboogvrouwen

Wij zijn een vrouwengroep met de volgende visie:

Wij willen een groep zijn voor vrouwen uit de Regenboogkerk van allerlei leeftijden, die elkaar bemoedigen, met elkaar meeleven, voor elkaar bidden en die samen meer over God leren door Bijbelstudie, samen zingen, d.m.v. gespreksvormen e.d..

De naam Iris is gekozen omdat het "regenboog" betekent. De iris is ook een plant met een prachtige bloem. Dit past bij ons motto "bloeï waar je geplant bent" (in de Regenboogkerk dus). Verder zit een iris ook nog in je oog en dat staat voor het oog hebben voor elkaar.

We komen eenmaal per twee weken op maandagavond bij elkaar, wisselend bij Annette Proper en Marianne Jong thuis. Aanvang 19.45 uur (tot ongeveer 21.30 uur). De groep bestaat momenteel uit ongeveer 20 vrouwen.

Voel je welkom om met ons mee te doen!

Contactpersonen en leiding:

Annette Proper, tel. 614227, mail: annetteproper@kpnmail.nl

Marianne Jong, tel. 629550, mail: mjongvdberg@gmail.com.

Data 2015: 14 september bij Marianne
28 september bij Annette
12 oktober bij Marianne
2 november bij Annette
16 november bij Marianne
30 november bij Annette
14 december bij Marianne

2016: 11 januari bij Marianne
25 januari bij Annette
8 februari bij Marianne
7 maart bij Annette
21 maart bij Marianne
4 april bij Annette
18 april bij Marianne
9 mei bij Annette
23 mei bij Marianne
6 juni bij Annette
20 juni bij Marianne

