

Redactie J. Bunde-v.d. Pavert, Korte Kuipersweg 2, 8161 VZ Epe, tel. 629560
H.J. Huizinga-Boelens, Beekweide 39, 8162 XP Epe, tel. 614745
e-mail: kerkblad@regenboogkerk.nl

Eindred. J. Bosch, Pr. Marijkestr. 5, 8162 BB Epe, tel. 613460

Penningm. Bank:317503154 t.n.v. Regenboogkerk, inz. blad Antenne € 16,- halfj.

Bezorging L. Kasteel, Glorialaan 16, 8162 VC Epe, tel. 628238

REGENBOOGKERK EPE: Beekstraat 33, 8162 HA

Website: www.regenboogkerk.nl; e-mail:webmaster@regenboogkerk.nl

Predikant:

Ds. A.M. van de Wetering

Alb. Schweitzerlaan 3, 8162 DS Epe, tel. 627732,

E-mail: am.vandewetering@hetnet.nl Vrije dag: woensdag.



Kerkenraad:

Voorzitter: W.H. van Bommel, De Heuve 39, 8162 EZ Epe, tel. 621444

Scriba: Mevr. J. Koopman-Schaftenaar, Beekweide 41, 8162 XP Epe,
telefoon: 615727, E-mail:scriba@regenboogkerk.nl

Diaconie:

Voorzitter: A. Mooy, Dr. Mijssstraat 16, 8162 GK Epe, tel. 614919

Secr.: J.O. Tjabringa, Azaleastraat 6, 8181 TA Heerde, tel. 697710

Bankrek. NL67RABO0317519425 t.n.v. Diaconie Regenboogkerk Epe

Kerkelijk Bureau:

C.J.G. Bakker, Klaverkamp 12, 8162 HR Epe, tel. 628009

e-mail: kerkelijkbureau@regenboogkerk.nl

Beraadsgroep Financiën en Beheer:

Voorzitter: C. Hassink, Vleerveld 11, 8162 JA Epe, tel. 612302

Secr.: W.M.J. Kamer, Veldkampweg 13, 8162PV Epe

Bankrek.SKG NL42 FVLB 0225 3851 63 t.n.v. Regenboogkerk Epe

Ondersteuningsfonds: NL63RABO0152632883 t.n.v. Ondersteuningsfonds

Regenboogkerk Epe

Collectebonnen: NL08INGB0004018295 t.n.v. Collectebonnen Gereformeerde kerk

Kaarten: blauw € 20,- / oranje € 15,- / wit € 6,- z.o.z. >>

Kerkradio: A.J.W. Hanekamp, Loper 5, 8162 KD Epe, tel. 614454

Koster: J. Klaasse, Beekstraat 27, 8162 HA Epe, tel. 613710 (tel.nr. idem gebouw

Antenne) E-mail: koster@regenboogkerk.nl

Gebouw Antenne: Openingstijden + aanwezigheid koster:

elke maandagmorgen van 9.00 – 12.00 uur

en door de week elke avond van 18.30 – 20.00 uur

INHOUD

Kerkdiensten

Bij de diensten

Lectores gezocht

Toelichting collectes

Signalen: Juichen

Kamp

'Project E' Epe – El Minya : hoop kent geen grenzen!

ZWO: Fruit plukken

ZWO-project

Dank / Ondersteuningsfonds

Vleugelactie

Hezenberg vraagt vrijwilligers

Concert Brand en Praise United Zwolle

Beste jij

Diensten andere Prot. kerken in Epe

Agenda

Inleveren kopij

Collectebonnen: (zie voor betaling pagina 1)

De collectebonnen in euro worden uitgegeven in kaarten van 20 stuks

blauwe bonnen van € 1,- kaart kost € 20,-

oranje bonnen van € 0,75 kaart kost € 15,-

witte bonnen van € 0,30 kaart kost € 6,-

Bij bestelling a.u.b. aangeven welke kleur u wenst.

Informatie: H. Kasteel, Emmastraat 15, tel. 613780



KERKDIENSTEN

Zondag 29 juni

- 9.30 uur Dhr. M. Boon, Barneveld
kinderdienst : Mirjam Bakker, René Draaijer
12+ dienst : Gerard v.d. Vosse
oppasdienst : Berdien Visser, Eline Potappel
Eerste collecte : Eigen Jeugdwerk
Tweede collecte : Kerk
- 19.00 uur Ds. A. M. van de Wetering
Gezamenlijke dienst met GHK in de Goede Herderkerk

Zondag 6 juli

- 9.30 uur Ds. A.M. van de Wetering
kinderdienst : Marjolein Heiligenberg, Margreet de Jonge,
Hetty Menkveld
oppasdienst : Berdien Visser, Ellen Kasteel, Marlinde de Jonge
Eerste collecte : Jeugdwerk PKN
Tweede collecte : Kerk
- 19.00 uur **Geen dienst**

Zondag 13 juli

- 9.30 uur Ds. A.M. van de Wetering **Overstapdienst**
Speciale dienst voor kinderen en jongeren Zie 'Bij de diensten'
kinderdienst : Geen kinderdienst
oppasdienst : Carmen Witteveen, Anniek de Jonge
Eerste collecte : Werelddiaconaat
Tweede collecte : Kerk
- 19.00 uur **Geen dienst**



*Elke zondagmorgen, na de dienst,
koffie of thee drinken.
Voor de jeugd is het gezellig
in de Schatkamer.*



BIJ DE DIENSTEN

Zondag 29 juni gaat dhr. M. Boon uit Barneveld in de ochtenddienst voor. Hij heeft al vaker bij ons de diensten geleid.

Ik mag 's avonds voorgaan in de Goede Herderkerk. We staan stil bij een woord van Jezus. Wanneer je bidt, ga in je binnenkamer.. (Mat. 6:6 NBG). Waar is die binnenkamer en wat doet dat met ons?

Zondagmorgen 6 juli is Miranda Tollenaar bij ons te gast. Wat ze komt vertellen leest u verderop in dit blad. Haar 'droom' sluit aan bij wat we in de bijbel gaan lezen in Matteüs 10: 34-42. Wie iemand die Jezus volgt een beker koel water reikt, zal beloofd worden. Wat hebben wij onze geloofsgenoten in Egypte te bieden. En zij ons?

Zondag 13 juli vieren we 's ochtends een dienst die voor kinderen en jongeren toegankelijk is. Die ochtend is er dan ook **geen** kinderdienst. Wanneer er jongeren uit groep 8 zijn die willen 'overstappen', vindt dit in deze dienst plaats. Kinderen en jongeren die 5 en 6 juli op clubkamp zijn geweest, werken mee aan deze dienst. Thema van het kamp en dus ook van de dienst is: ik hou van... Als je laat zien waar je van houdt, ben je best kwetsbaar. Straks zegt iemand: dat is stom. Hou jij van spelletjes? Van die (!?) jongen? Van God...

De voorbereidingen zijn nog in volle gang, dus ik kan er nog niet meer van vertellen dan dat we er een bijzondere dienst van willen maken, waarin de liefde van God voor ons en onze liefde voor hem en voor elkaar centraal zal staan.

Lectores gezocht

In onze ochtenddiensten verzorgen gemeenteleden bij toerbeurt een schriftlezing. Een mooie gewoonte: wij mogen elkaar het Woord van God doorgeven. Weet u van uzelf dat u een heldere stem hebt en duidelijk kunt lezen, zou u dan de groep lectores willen komen versterken? Henk Posthouwer maakt een rooster waarin u kunt zien wanneer u aan de beurt bent en deze beurt ook met een andere lector kunt ruilen als het niet uitkomt. Van de dienstdoende predikant hoort u tijdig welke lezing u mag verzorgen. U neemt uw eigen bijbel of papier mee naar de kerk, zodat u zeker weet dat u goed het kunt zien! Leeftijd? Speelt geen rol, of je nu 16 bent of 76, wanneer je het aandurft en aankunt, we zijn blij met je!

Meld je aan bij Henk Posthouwer, tel. 616948. Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met de predikant. Graag reageren voor de zomervakantie!

AMvdW





Juichen

In onze tijdelijk oranje gekleurde wereld heeft een nieuw woord zijn intrede gedaan: het juichpak. Druk met heel andere zaken, heb ik eerst niet echt in de gaten wat het voorstelt. Er is een link met een supermarkt, begrijp ik, en met een beroemde, maar mij onbekende man, die huiskapen schijnt te ontwerpen. Ergens in mijn achterhoofd zit het idee dat in dit pak wel speakers zullen zitten waar geluid uitkomt. Een vriendin helpt mij uit de droom: het pak is niet meer dan het is, een pak, juichen moet je zelf doen. Ik ben weer helemaal bij!

Mooi woord eigenlijk, juichen. Kinderen juichen wanneer je ze voorstelt naar de dierentuin te gaan of een ijsje te kopen. Volwassenen juichen alleen bij sportwedstrijden denk ik en bij popconcerten en bij het zien van de koninklijke familie. Iets moet vreugde en enthousiasme bij ons losmaken en dan het liefst in groepsverband, want in je eentje staan juichen is wat vreemd. Toen jongeren te horen kregen dat ze geslaagd waren, ging er in de huiskamers vast ook een gejuich op. Juichen mensen als een nieuw schip te water wordt gelaten? Meer situaties kan ik me zo niet voor de geest halen.

Hoewel.. het eerste deel van de bijbel, het Oude Testament, is een echt juichboek. Alleen al in de Psalmen komt het woord wel vijftig keer voor (in de NBG vertaling), en Jesaja is een goede tweede. Uiteraard is het God die wordt toegejuicht. Hij maakt blijdschap bij de mensen los. Zo juicht Hanna, als ze haar zoon Samuël heeft ontvangen. Het volk Israël juicht in zijn liederen over Gods verlossing en goedertierenheid. De hemel en de aarde worden uitgenodigd om mee te doen! En zelfs van God wordt gezegd dat hij juicht en jubelt over zijn volk, wanneer Hij het bevrijd heeft.

Ik denk dat juichen een mens goed doet, van tijd tot tijd je vreugde onbelemmerd uiten. Vandaar dat vriend en vijand eensgezind op terrasjes zitten en even hun strijd vergeten als hun team scoort. Overal ter wereld zie je dezelfde taferelen: mensen die opspringen, handen in de lucht, ze omhelzen elkaar en maken geluid. Gelukkig hebben we in de kerk ook ons 'juichmomentje'. Het Gloria noemen we dat, het lied waarmee we God loven en prijzen, nadat we het leed van de wereld hebben voorgelegd. Want dat is het onderscheid tussen kerk en stadion: in het stadion kunnen mensen even al het leed vergeten, in de kerk vergeten we het geen seconde. Daar weten we diep van binnen: er valt niets te juichen als die God niet ook de sloppenwijken verandert in paradijsjes, als niet de armsten en ellendigsten deel mogen hebben aan het feest. Die God rust niet, voordat hij de wereld weer onder zijn heerschappij heeft gebracht..

Habakuk, een profeet, is zo van die toekomst overtuigd, dat hij niet eerst tekenen van de overwinning hoeft te zien. "Al zou de vijgenboom niet bloeien, de oogst van de olijfboom tegenvallen, toch zal ik juichen voor de Heer, jubelen voor hem die redt". Durven we hem dat na te zeggen? Tijdens de wedstrijden valt er niet veel te juichen als Nederland verliest. Liggen we er uit, dan kan het juichpak de kast in. Maar in de kerk gaat het feest door: "Woedt overal op aarde het geweld, wordt nergens meer Gods naam met eer vermeld, hoopt ook geen mens op 't komend godsrijk meer, toch blijf ik juichen voor mijn God en Heer" (Lied 156). Dat er nog veel gejuicht mag worden!

AMvdW

**"Ik hou van ..."
...KAMP!!!!**

Hoi pipeloi,

Zin in een fuifje? Tof! We hebben goed nieuws voor je; ons jaarlijkse REGENBOOGKAMP komt er weer aan!

Kom je ook mee? Voor de kids van groep 3 tot groep 8 begint het kamp vrijdag 4 juli om 16.30 uur en ons avontuur zit er zaterdag 5 juli 14.30 uur weer op. Als je liever niet blijft overnachten mag je ook gewoon alléén overdag komen hoor!

Iedereen van 12 tot (??) is zaterdag 5 juli vanaf 15.00 uur welkom. Wij breken ons kamp zondagmiddag, rond 15.00 uur weer af...

Het kamp kost per persoon €15,- en als je alleen overdag komt betaal je maar €7,50.

Ook dit jaar gaan we weer naar : Kampeerboerderij de Berghoeve, Veenweg 9, 8162RJ Epe

Ga je mee? Geef je vóór maandag 30 juni op bij Edwin via: edwinvdvosse@hotmail.com .Ik hoef voorlopig alléén je naam en leeftijd te weten (en natuurlijk op welk kamp je meegaat!), overige informatie mail ik je in de week voor kamp. (wat moet je vooral thuislaten, wat moet je meenemen, wie is er thuis bereikbaar enz.....)

Durf jij het aan? Zoek alvast je kamp-spuulletjes bij mekaar en meld je dan gauw aan!

Tot kamps!!!

Groetjes van Berdien, Leoni, Marjolein, Anouk, Michiel, Jan Willem, René, Gerard, en Edwin

'Project E' Epe – El Minya : hoop kent geen grenzen!

Egypte 2013: extremisten houden huis in Egypte. In plaatsen waar Christenen en Moslims in vrede samen leven, staat plotseling de kerk in brand. Ook in El Minya slaan de vlammen uit het dak van de (Presbyterian) Gad El-Sid kerk. Buurbewoners slaan de handen ineen en redden wat er te redden valt. Die zondag veegt de nog jonge predikant ds. Sameh Ibrahim het roet van de kansel en gaat voor in de eredienst!

Ver van ons bed, denkt u. Dat dacht Miranda Tollenaar uit Arnhem ook. Toch was ze onder de indruk van het filmpje in Nieuwsuur.

Wanneer ze onverwacht in Egypte moet zijn voor een ander project, besluit ze naar El Minya te gaan en de predikant te ontmoeten. Er ontstaat contact en een droom wordt geboren: een Nederlandse Kerk vinden die één jaar lang met de gemeente in El Minya wil optrekken. Wat zou het hun goed doen, te weten dat er mensen zijn die hun problemen kennen en met hen meeleven. Gebed, contact via moderne media, kinderen die naar de kinderen daar pakjes sturen met kerst, een financiële actie... mogelijkheden zijn er genoeg, maar dat moet die kerk zelf ook willen en bedenken. Ze benadert Johan Poort, die ze kent uit Epe. Zat die niet in de kerkenraad? Niet meer, maar de vraag kan hij wel in hun midden leggen. En ze zeggen 'ja', ja ga maar eens met een groepje om de tafel zitten en werk het eens uit. Het groepje komt er, Vivian Schuur, Carla en Egbert Dijkgraaf en Johan Poort zitten met Miranda en de predikante om de tafel. We zijn het eens: dit is niet alleen goed voor de gemeente daar, maar ook voor ons. Contact hebben met gelovigen die met hele andere problemen te maken hebben dan wij en dus ook hun christen zijn anders beleven, kan over en weer inspirerend zijn. Vooral als het gelovigen zijn die ook weer verrassend dichtbij ons staan, die er ook 'gewoon' een facebookpagina op na houden, soms dezelfde gezangen zingen, piano en drum en computer in de kerk hebben, nou ja: dat was voor die brand...



God is daar aan het werk en hier bij ons, wij staan daar alleen niet altijd bij stil. Wij hopen op groei en bloei van onze kerk. Zij niet minder. Eén jaar lang in contact zijn met elkaar, zou dat niet bijzonder zijn? Vragen? Kom op zondag 6 juli naar de dienst. Miranda zal zelf verwoorden wat haar droom is. Na afloop kunt u altijd vragen stellen, aan haar of aan ons. We houden u op de hoogte van de plannen en hopen dat gaandeweg steeds meer mensen betrokken raken. Project E: Epe – El Minya. Hoop kent geen grenzen!

Voor wie zelf wil kijken <http://nieuwsuur.nl/video/542114-egyptische-christenen-doelwit-van-geweld.html>, maar ook in de dienst zijn beelden te zien. AMvdW



Fruitplukken najaar 2014

Gevraagd: hulp bij het plukken van appels en peren

Zoals bij velen van u bekend, organiseren de gezamenlijke ZWO-commissies al een aantal jaren het appels en peren plukken bij Arnold Bosgoed in Welsum. De vergoeding voor onze pluk-uren is voor het jaarlijkse project de grootste inkomstenbron. Ook dit jaar zijn er weer plannen. Vorig jaar hebben we € 5000,- voor het project verdiend met het plukken. Een heel groot bedrag, waar we zeer dankbaar voor mogen zijn.

Het eerste contact met de heer Bosgoed is inmiddels geweest. We waren erg benieuwd hoe het fruit ervoor staat na de milde winter en het mooie voorjaar. In ieder geval is er geen vorstschade, maar het is nog wat moeilijk om een voorspelling te doen over de verwachte opbrengst. Dat hangt nog van veel (weer-) factoren af. Afgelopen winter werd - en er wordt ook nu nog - bij Arnold Bosgoed gewerkt aan het verbeteren van bestaande gebouwen en er wordt zelfs een nieuwe kantine gebouwd.

We kunnen nu nog niet zeggen wanneer het plukken begint, maar mogelijk wat vroeger dan andere jaren. Ergens tussen eind augustus / begin september. De plukperiode is meestal zo'n 6 á 7 weken

Als ZWO-commissies hopen we dat er ook dit jaar weer een flink aantal vrijwilligers zich aanmelden. Samen plukken is combineren van het nuttige (geld bijeenhalen) met het aangename (lekker bijkletsen) en dat in de gezonde buitenlucht.

Het is fijn om bijv. een dagdeel of een dag per week bij te dragen aan het welzijn van mensen in een arm land. Meer dagen mag natuurlijk ook. Op de zaterdagen wordt ook geplukt.

Wanneer u interesse hebt, horen we dat graag. Wilt u tevens opgeven hoeveel tijd u ongeveer per week beschikbaar wilt stellen? Na iedere keer plukken worden in het schriftje in de kantine bij de boomgaard de uren genoteerd en kunt u vermelden wanneer u de volgende keer weer kunt plukken. Heel flexibel dus!

Wij plukken alleen laagstambomen. Dus geen klimwerk met de ladder! De geplukte appels kunnen direct in een verrijdbare bak gelegd worden.

De plukkers van vorige jaren worden t.z.t. door mij nog benaderd.

Mocht iets nog niet duidelijk zijn of zijn er nog twijfels, dan kunt u me altijd bellen.

Albert Wittingen, Tel. 616527, Email: albert.mieke.wittingen@planet.nl



**project 2013/2014:
Uitbanning van kinderarbeid en
opkomen voor arbeidsrechten van vrouwen
in Guatemala**

Wat is kinderarbeid?

We spreken over kinderarbeid wanneer kinderen moeten werken om een inkomen te verdienen of anderen helpen om een inkomen te verdienen. In de meeste landen is het onder de 14 jaar niet toegestaan om te werken. Vanaf 14 jaar mag het wel, maar alleen een beperkt aantal uren per dag en onder beschermende omstandigheden. Als hier geen sprake van is, is het ook een vorm van kinderarbeid. Na schooltijd thuis bijspringen in de huishouding of een handje helpen op het land tijdens de oogst zijn geen vormen van kinderarbeid. Tenzij het kinderen belemmert om naar school te gaan, want dan schaadt het hun ontwikkeling en noemen we het wel kinderarbeid.



*Foto: werkende jongens en
werkende meisjes*

Kinderarbeid houdt armoede in stand

Eén op de zeven kinderen gaan naar het werk in plaats van naar school. Ze zitten gevangen in een spiraal van armoede waaruit moeilijk te ontsnappen is. Kinderarbeid komt voort uit

armoede, maar meer nog houdt kinderarbeid armoede in stand, omdat kinderen zich niet kunnen ontwikkelen en volwassenen minder kans hebben op werk. Overheden moeten beseffen dat het duurder is als kinderen werken, dan dat ze naar school gaan. Hun land kan zich hierdoor immers minder goed ontwikkelen.

Oorzaken van kinderarbeid

- Afwezigheid van goed en gratis onderwijs
- Te weinig werk en slechte arbeidsrechten voor volwassenen
- Armoede
- Goedkope arbeidskrachten
- Overheid bewaakt de arbeidswetten niet
- Ouders denken dat het goed is als kinderen werken

Ondersteuningsfonds Regenboogkerk

Wijziging samenstelling commissieleden.

In de vacature Johan Meijran is voorzien in de persoon van Wim de Kievit.

Het ondersteuningsfonds is veel dank verschuldigd aan Johan, die de initiatiefnemer was tot de oprichting van dit fonds.

Het door hem geïnitieerde beleid zal ongewijzigd worden voortgezet.

Wij wensen Wim de Kievit dezelfde wijsheid toe die ook Johan eigen was.

Namens het fonds,

Adri van 't Hof en Hans van der Vecht



De vleugelactie..... o ja!!

In de wandelgangen horen wij vaak "o ja" als we het hebben over de vleugelactie.

"O, ja, ik zou nog een onderdeelje kopen..." Wij vragen u: voeg nog even de daad bij het woord! Inmiddels kunnen we jullie melden dat we op ongeveer 1600 euro zitten! Een prachtig resultaat, maar we hebben nog wel een stukje te gaan voordat wij kunnen genieten van de klanken van de vleugel.

Wat kost het ook al weer allemaal?

1 witte toets kost:	15 euro	(er zijn 52 witte toetsen)
1 zwarte toets kost:	25 euro	(er zijn 36 zwarte toetsen)
1 hamertje kost:	10 euro	(er zijn 88 hamertjes)
1 snaar kost:	2,50 euro	(er zijn 240 snaren)
1 pedaal	100 euro	(er zijn 3 pedalen)
1 pianokruk kost	300 euro	
1 vleugelhoes	240 euro	

U doet toch ook mee?

U doet toch ook mee? Mail (of bel) je bedrag naar Theo Rink: (theorink@hetnet.nl / 0578-620802). Vermeld in de mail welk onderdeel je wilt sponsoren. Het bedrag kunt u overmaken naar: NL59 Rabo 0151 5697 38 t.n.v. Regenboogkerk te Epe, onder vermelding van de vleugel. Ook is het mogelijk contant geld in de bus in gebouw Antenne te doen.

Neem eens een kijkje bij de mooi ingerichte tafel in gebouw Antenne waar u de laatste stand kunt bekijken!

*Met een muzikale groet,
Bert Kasteel, Theo Rink en Marianne Jong*

De Hezenberg zoekt vrijwilligers

Voor het Retraitehuis van Pastoraal centrum de Hezenberg in Hattem zoeken wij gemotiveerde vrijwilligers die willen fungeren als gastvrouw/gastheer (een echtpaar is ook mogelijk). U bent gemiddeld drie à vier keer per jaar, gedurende een aantal dagen achter elkaar, het aanspreekpunt voor de retraitegasten. Zelf verblijft u dan ook in een appartement op de Hezenberg.

Er zijn maximaal vijf retraitegasten. De gastvrouw/gastheer verzorgt de ontvangst, de koffie- en theemomenten en de maaltijden. Ook gaat de vrijwilliger voor in het avondgebed (een korte bijeenkomst in onze Kapel met een vaste liturgie).

We vragen een christelijke achtergrond een open en gastvrije houding naar de gasten.

*Voor meer informatie en aanmelding kunt u mailen naar cboven@hezenberg.nl
Vanaf juli zullen de kennismakingsgesprekken plaatsvinden.*

Martin Brand en Praise United Zwolle geven uniek concert

Op 28 juni geeft de bekende gospelartiest Martin Brand een uniek concert in de WRZV-Hallen. Tijdens dit concert zal Martin Brand optreden met het projectkoor Praise United Zwolle. Dit koor bestaat uit meer dan 180 koorleden uit de regio Zwolle.

Tijdens vier repetities hebben Martin Brand en het koor samen toegeleefd en gerepeteerd voor een avondvullend gospelconcert waarin zij de

eenheid in het geloof vieren!

Tijdens het feestelijke concert wordt deze eenheid gevierd en zal Martin, samen met het koor en solisten, een avondvullend programma verzorgen met een breed scala aan gospelmuziek voor het hele gezin.

Beleef het mee, zing mee en kom op 28 juni naar de WRZV-hallen. Aanvang 19:30.

Info & reserveren : www.AT-Music.nl | Kaarten: € 6,- & <12jr € 4,-



Bete jij!

Tussen de 15- 25 jaar en zin in een zendingsavontuur deze zomer?

Dan nodigen we je van harte uit met ons mee te gaan met een Go Team van Jeugd met een Opdracht. Bij Go Teams mag je God beter leren kennen en eer je hem bekend te maken.

Wij gaan een team naar Tsjechië leiden, maar ook bij een aantal andere bestemmingen is nog plek. Zie de bijlage met de link voor meer informatie of neem gerust contact met ons op als je nog meer vragen hebt!

Wij hebben er zin in!

*Harald, Marjo, Micha en Grace Menning (gastleden van de Regenboogkerk)
harmar@ywam.nl 06-18548774*

Diensten van de andere protestantse kerken in Epe

Zondag 29 juni

Grote Kerk	9.30 uur	Dr. H. Vreekamp
Goede Herderkerk	9.30 uur	Ds. B. Lampen
	19.00 uur	Ds. A.M. van de Wetering
Sionskerk	9.30 uur	Dr. T.E. van Spanje
	18.30 uur	Dr. T.E. van Spanje

Zondag 6 juli

Grote Kerk	9.30 uur	Ds. J. v.d. Meulen, Epe
Goede Herderkerk	9.30 uur	Ds. E.S. Klein Kranenburg
	19.00 uur	Geen dienst
Sionskerk	9.30 uur	Ds. F. Mijnheer, Oene
	18.30 uur	Dr. T.E. van Spanje

Zondag 13 juli

Grote Kerk	9.30 uur	Ds. S. Zitman	Viering HA
Goede Herderkerk	9.30 uur	Ds. B. Lampen	
	19.00 uur	Geen dienst	
Sionskerk	9.30 uur	Dr. T.E. van Spanje	
	18.30 uur	Ds. J. van Doorn, 't Harde	



AGENDA

Ma	30 juni	Commissie Startweek	19.30 uur
Di	1 juli	ToYou	20.00 uur
Vrij	4 juli	Heerlijkheid	18.00 uur
Ma	7 juli	Oud papier inleveren	van 9.00 - 20.00 uur
Di	8 juli	To You	20.00 uur

GEBOUW ANTENNE

Kopij voor de volgende Antenne inleveren vóór maandag 14 juli

Dat wordt het laatste nummer voor de vakantie

Redactie email: kerkblad@regenboogkerk.nl

Na de vakantie voor het eerste nummer van het seizoen inleveren: vóór maandag 1 september, daarna vóór maandag 22 september.

Als u kopij via e-mail aanlevert, stuur die dan naar het redactieadres met daarbij

Een cc naar C. Hassink, c.hassink@versatel.nl.

Met de hand geschreven of getypte stukjes blijven natuurlijk ook steeds welkom.

Antenne verschijnt steeds vóór het weekend dat volgt op de uiterste inleverdatum van kopij.

Wanneer de tijd lijkt stil te staan



Uitvaartverzorging
Henk van Vemde

De kleinschalige onderneming met ruime ervaring in het verzorgen van een uitvaart, zowel traditioneel als modern.

**24 uur per dag
persoonlijk bereikbaar
0578 690410**
(06 83227151)

Waar of hoe u ook bent verzekerd u mag zelf bepalen door wie u de uitvaart laat verzorgen.

Schotakker 5, 8162 JC Epe.
uitvaartvanvemde@planet.nl
www.uitvaartverzorgingvanvemde.nl

“Ik help u graag bij een goed afscheid.”



Mijn naam is Jolanda van der Wal, ik ben uitvaartverzorgster voor Yarden in Epe en omstreken. Voor een goed afscheid kunt u rekenen op mijn zorg en advies. U kunt mij bellen op 088-9273790.

Yarden. Wilt u een overlijden melden?
Bel dan 0800 8192 (24 uur per dag). www.yarden.nl

