

Redactie J. Bunde-v.d. Pavert, Korte Kuipersweg 2, 8161 VZ Epe, tel. 629560
H.J. Huizinga-Boelens, Beekweide 39, 8162 XP Epe, tel. 614745
e-mail: kerkblad@regenboogkerk.nl

Eindredactie: J. Bosch, Pr. Marijkestraat 5, 8162 BB Epe, tel. 613460

Penningm. Bank: NL71RABO0317503154 t.n.v. Regenboogkerk, inz. blad Antenne
(€ 16,00 per halfjaar)

Bezorging L. Kasteel, Glorialaan 16, 8162 VC Epe, tel. 628238

REGENBOOGKERK EPE: Beekstraat 33, 8162 HA

Website: www.regenboogkerk.nl; e-mail: webmaster@regenboogkerk.nl

Predikant:

Ds. A.M. van de Wetering

Alb. Schweitzerlaan 3, 8162 DS Epe, tel. 627732

e-mail: am.vandewetering@hetnet.nl. Vrije dag: woensdag



Kerkenraad:

Voorzitter: W.H. van Bommel, De Heuve 39, 8162 EZ Epe, tel. 621444

Scriba: Mevr. J. Koopman-Schaftenaar, Beekweide 41, 8162 XP Epe
tel. 615727, e-mail: scriba@regenboogkerk.nl

Diaconie:

Voorzitter: A. Mooy, Dr. Mijsstraat 16, 8162 GK Epe, tel. 614919

Secr.: J.O. Tjabringa, Azaleastraat 6, 8181 TA Heerde, tel. 697710

Bankrek.: NL67RABO0317519425 t.n.v. Diaconie Regenboogkerk Epe

Kerkelijk Bureau:

C.J.G. Bakker, Klaverkamp 12, 8162 HR Epe, tel. 628009

e-mail: kerkelijkbureau@regenboogkerk.nl

Beraadsgroep Financiën en Beheer:

Voorzitter: C. Hassink, Vleerveld 11, 8162 JA Epe, tel. 612302

Secr.: W.M.J. Kamer, Veldkampweg 13, 8162 PV Epe

Bankrek.SKG: NL42FVLB0225385163 t.n.v. Regenboogkerk Epe

Ondersteuningsfonds: NL63RABO0152632883 t.n.v. Ondersteuningsfonds

Regenboogkerk Epe. **Collectebonnen:** NL08INGB0004018295 t.n.v. Collectebonnen
Gereformeerde kerk. Kaarten: blauw € 20,00 / oranje € 15,00 / wit € 6,00 z.o.z. >>

Kerkradio: A.J.W. Hanekamp, Loper 5, 8162 KD Epe, tel. 614454

Koster: J. Klaasse, Beekstraat 27, 8162 HA Epe, tel. 613710 (tel.nr. idem gebouw
Antenne) e-mail: koster@regenboogkerk.nl

Gebouw Antenne: Openingstijden + aanwezigheid koster: elke maandagmorgen
van 9.00 – 12.00 uur en door de week elke avond van 18.30 – 20.00 uur.

INHOUD

Kerkdiensten

Bij de diensten

Toelichting bij de collectes

Ondersteuningsfonds Regenboogkerk

Signalen

Pastorieberichtje – vakantie

Pinksteren – een oproep om kaarten te maken

Excursie naar de Hezenberg in Hattem

Van de Kerkenraad

Geluidsinstallatie en vleugel

Musical Jozef

Paasattenties 2014

Quiltexpositie in Regenboogkerk

KIA expositie eind september 2014

Bijdrage kerkblad Antenne

Opbrengst

ZWO Opbrengst gereedschap rommelmarkt GHK

Info Guatemala

Christenvrouw afdeling Epe

Ontmoetingsdiner De Heerlijkheid

Ouderencontactmiddag

Vakantievrijwilliger in De Herberg, Oosterbeek

Benefietconcert GROW 10 mei

Christelijke concerten in Zwolle

Eindexamens

Diensten van de andere protestantse kerken in Epe

Agenda

Inleveren kopij

Collectebonnen: (zie voor betaling pagina 1)

De collectebonnen in euro worden uitgegeven in kaarten van 20 stuks

blauwe bonnen van € 1,00 kaart kost € 20,00

oranje bonnen van € 0,75 kaart kost € 15,00

witte bonnen van € 0,30 kaart kost € 6,00

Bij bestelling a.u.b. aangeven welke kleur u wenst.

Informatie: H. Kasteel, Emmastraat 15, tel. 613780



Zondag 11 mei

9.30 uur Ds. J. Aalbers, Maarssen
kinderdienst : Marjolein Heiligenberg en Carmen Witteveen
opasdienst : Willemien van der Lei en Anniek de Jonge
Eerste collecte : Ondersteuningsfonds
Tweede collecte : Kerk
19.00 uur Ds. J.P. van Ark, Wapenveld - themadienst
Eerste collecte : Rode Beer
Tweede collectie : Kerk
Gezamenlijke dienst met GHK in Regenboogkerk

Zondag 18 mei

9.30 uur Ds. J. Wolleswinkel, Utrecht
Kinderdienst : Elize de Mots en Mirjam Bakker
opasdienst : Anne van Essen en Elise Jong
Eerste collecte : Eigen jeugdwerk
Tweede collecte : Kerk
19.00 uur Ds. M.J. Boersma, Wapenveld
Eerste collecte : Rode Beer
Tweede collecte : Kerk
Gezamenlijke dienst met GHK in Regenboogkerk

Zondag 25 mei

9.30 uur Ds. A.M. van de Wetering
12+ dienst : Edwin van de Vosse
kinderdienst : Nienke Paulusma en Margreet de Jonge
opasdienst : Berdien Visser en Marieke Hassink
Eerste collecte : ZWO-project
Tweede collecte : Kerk
19.00 uur Ds. B. Lampen
Eerste collecte : Rode Beer
Tweede collectie : Kerk
Gezamenlijke dienst met GHK in Regenboogkerk

Donderdag 29 mei - Hemelvaartsdag

9.30 uur Ds. E.S. Klein Kranenburg
Eerste collecte : Rode Beer
Tweede collectie : Kerk
Gezamenlijke dienst met GHK in Regenboogkerk

Zondag 1 juni

9.30 uur Ds. A.M. van de Wetering
Tienerdienst in Goede Herderkerk
kinderdienst : Rene Draaijer en Hetty Menkveld
opasdienst : Cariene van de Wetering en Iris van der Tuin
Eerste collecte : Diaconaal doel
Tweede collecte : Kerk
19.00 uur Ds. B. Lampen
Eerste collecte : Rode Beer
Tweede collectie : Kerk
Oecumenische dienst in Goede Herderkerk



*Elke zondagmorgen, na de dienst,
koffie of thee drinken.
Voor de jeugd is het gezellig
in de Schatkamer.*



Bij enkele diensten een toelichting:

Themadienst op moederdag

Op **zondag 11 mei** is er een themadienst in de Regenboogkerk, aanvang 19.00 uur. Hierin gaat voor ds. Hans van Ark, missionair predikant voor de PKN. Muzikale medewerking wordt verleend door de familie Kramer uit Dalfsen. De band presenteert zich als Six for Jesus. Moeder en liefde staan in deze dienst centraal. Iedereen is van harte welkom!

Op **zondag 18 mei** is To You te gast in de ochtenddienst. Zij hebben contact gehad met de voorganger, ds. Wolleswinkel en samen met hem de liturgie ingevuld om er een feestelijk geheel van te maken.

Zelf kan ik alleen iets schrijven over **zondag 25 mei**. We lezen dan uit 1 Petrus 3. Deze brief wordt wel de Paasbrief genoemd, omdat hij geschreven is aan mensen die gedoopt zijn (in de Paasnacht mogelijk) en een leven als christen zijn begonnen. Het kwaad vermijden en het goede doen is dan de juiste weg. Een weg die door anderen alleen maar kan worden toegejuicht, of niet? Nee, dat is niet altijd het geval, maar Petrus roept de christenen op niet bang te zijn voor mensen, het is jouw weg, jouw keuze; hebben ze daar vragen bij 'wees dan steeds bereid u te verantwoorden'. Jezus is overwinnaar, dat vieren we op Hemelvaartsdag, hij is in de diepste diepten geweest en wordt nu verhoogd. De kinderen ronden in deze dienst de vertellingen over Esther af.

Donderdag 29 mei is het Hemelvaartsdag. Ds. Klein Kranenburg is de voorganger in deze gezamenlijke dienst met de gemeente van de Goede Herderkerk in ons kerkgebouw. We zingen uit het 'oude' liedboek, wilt u dat van huis meenemen!!!!
AMvdW



Toelichting bij de collectes

Zondag 11 mei : Ondersteuningsfonds Regenboogkerk

Vanuit dit fonds worden gemeenteleden, veelal jonge mensen, die het Evangelie uitdragen met woord en daad en daarbij geen vaste inkomsten hebben, financieel ondersteund. Ze zijn grotendeels afhankelijk van giften, reden waarom wij deze collecte van harte bij u aanbevelen. Zie ook pag. 6.

Zondag 18 mei : Jeugdwerk Regenboogkerk

Zondag 25 mei: ZWO-project, Uitbanning van kinderarbeid en opkomen voor rechten van vrouwen in Guatemala. Zie ook pag. 16.

Donderdag 29 mei : Stichting de Rode Beer, zie avonddiensten.

Zondag 1 juni : Noodhulp in Zuid-Sudan

Sinds op 15 december 2013 gevechten uitbraken in Juba heeft het geweld zich met zorgwekkende snelheid door Zuid-Soedan verspreid. Meer dan een half miljoen mensen heeft huis en haard verlaten en is op de vlucht. Op een groot aantal plaatsen in Zuid-Soedan zijn vluchtelingenkampen ingericht. Daarnaast komen steeds meer vluchtelingen aan in de naburige landen Oeganda, Kenia en Ethiopië. Doordat veel boeren door het conflict geen voedsel kunnen verbouwen, dreigen over een aantal maanden voedseltekorten te ontstaan. Om een hongersnood te voorkomen is internationale hulp nodig. Maar tot nu toe is slechts een kwart van de benodigde hulp aan de vluchtelingen in en rond Zuid-Soedan toegezegd. Daarom luiden hulpverleningsorganisaties de noodklok over de crisis die dreigt te worden vergeten. De opbrengst van deze collecte is dan ook bestemd voor 'Noodhulp in Zuid-Sudan'.

Avonddiensten



In de avonddiensten collecteren we voor Stichting de Rode Beer uit Heerde. Vakantie is voor iedereen een moment om naar uit te zien. Maar als je kind gehandicapt is, of als je zelf gehandicapt bent, dan heb je meer nodig dan alleen lekker weer.

De Stichting de Rode Beer zet zich in om een vakantiehuis te realiseren voor mensen met een handicap. Een optimaal ingericht, sfeervol vakantiehuis op de Veluwe. Uw gift is hiervoor van harte welkom.

Ondersteuningsfonds Regenboogkerk.

Dit ondersteuningsfonds bestaat al weer sinds het jaar 2000 en tweemaal per jaar is ervoor een collecte ingeroosterd: 1x in het voorjaar en 1x in het najaar.

De voorjaarscollecte is dit jaar op 11 mei a.s.

In het "groene Gemeenteboekje" staat de taakomschrijving van dit fonds heel bondig geformuleerd : "Het Ondersteuningsfonds is in het leven geroepen om gemeenteleden, veelal jonge mensen, financieel te ondersteunen. Het gaat om gemeenteleden, die het Evangelie uitdragen met woord en daad en daarbij geen vast inkomen hebben, maar geheel of grotendeels afhankelijk zijn van giften.

Criteria:

- De betrokkene moet meelevend lid zijn van de Regenboogkerk.
- Er moet een verzoek worden ingediend met een overzicht van eigen middelen en de te verwachten kosten die men maakt (begroting).
- Het dient altijd om een incidentele situatie te gaan; structurele ondersteuning uit dit fonds is nooit aan de orde."

Het fonds wordt beheerd door twee leden van de Regenboogkerk in samenspraak met de voorzitter van de Missionaire Beraadsgroep. Voor degenen die de collecte mislopen is er, zoals altijd, de mogelijkheid om een gift over te maken naar NL63RABO0152632883 t.n.v. Ondersteuningsfonds Regenboogkerk.

Namens allen die deze geldelijke steun nodig zullen hebben, alvast veel dank.

A.W. van 't Hof



De kerk is niet van gisteren.

Er is geen hemel en geen hel... lees ik in dagblad TROUW. Gemeenteleden in Kesteren hebben met hun predikant een boek geschreven over veranderend geloven. Veel dogma's hebben daarin het veld moeten ruimen: de drie-eenheid (God als Vader, Zoon en Heilige Geest), Jezus' dood voor onze zonden, de hemel en de hel als mogelijk eindbestemming. Deze opruiming heeft het geloof van de gemeenteleden ten goede veranderd: "Bij mij is een proces van verdieping op gang gekomen", vertelt een man van 71. "Vroeger was geloven vrij statisch, nu beleef ik het als dynamisch". Een uitspraak waarin enkele gemeenteleden van de Regenboogkerk zich zeker zullen herkennen. Als ik hen spreek, vertellen ze mij over hun eigen zoektocht in het geloof. Hoe zij daarin veranderd zijn en een invulling hebben gevonden die hun veel meer ruimte geeft om adem te halen. Cursussen, boeken, gesprekskringen hebben hen daarin vaak op weg geholpen. Zij zijn niet weggegaan, integendeel, zij zijn gebleven en actief in de kerk maar kritisch over de inhoud van preken, liederen en liturgische teksten.

Er is wèl een hemel en een hel, lees ik goed een maand later in dezelfde krant. De kinderen van de babyboomers, jonge mensen tussen de 17 en 30 jaar, beamen massaal een stelling van die strekking.

En dat niet alleen, ze omarmen de geloofswaarheden die hun ouders zojuist hebben losgelaten. "Ze onderschrijven het complete pakket aan kerkelijke dogma's". aldus Joep van 't Hart, van het Sociaal Cultureel Planbureau... Een verklaring weten onderzoekers niet te geven. Ik wel: de kerk is niet van gisteren. Zij is voortdurend in beweging. Net als de hele maatschappij. In de etalage van een elektronicazaak ontdekte ik echte ouderwetse, gloednieuwe platenspelers. Vinyl schijnt goed te verkopen en niet alleen aan ouderen. De LP is terug van weggeweest!

Nu is geloven wel iets anders dan een hobby. Een gesprek over de kwaliteit van muziek via PC of LP ook iets anders dan een gesprek over hemel en hel. Toch mogen we wel eens een stapje achteruit doen en zeggen: wat speelt zich hier af.

Waarom is het voor oudere gemeenteleden zo belangrijk zich los te maken van die oude geloofsuitspraken, wat stoorde hen daaraan, waar liepen zij op stuk? Hoe kan het dat hun geloof groeit door dingen te schrappen? En wat mist vervolgens de nieuwe generatie, die hun (groot)ouders hoort praten en ziet leven? Waarom kiezen zij weer voor het traditionele geloof, wat spreekt hun daarin aan? Ik hoop dat dit gesprek ook in onze gemeente plaatsvindt, gewoon bij u thuis aan de koffietafel, of op een speciale avond. Het is de moeite waard elkaar te bevragen en te leren begrijpen.

De kerk is steeds in beweging. Wij zoeken, vinden, laten los, en rapen weer op. Maar wat God op gang heeft gebracht met schepping en vernieuwing, dat is het constante, de tijdlijn waarlangs wij ons bewegen. Ik moest denken aan wat Paulus schrijft in het bekende hoofdstuk 1 Korinthiërs 13: profetieën zullen verdwijnen, klanktaal zal verstommen, kennis verloren gaan – want ons kennen schiet te kort en ons profeteren is beperkt. Wanneer het volmaakte komt, zal wat beperkt is verdwijnen. En wat houden we dan over? Geloof, hoop en liefde. Vooral veel liefde. Als de kerk dat voor ogen houdt, is zij zeker niet van gisteren!

AMvdW

Pastorieberichtje: vakantie

Vanaf donderdag 8 mei ben ik vrij en ook de twee daaropvolgende weken. Heeft u in die periode een predikant nodig, dan kunt u onze scriba Cobie Koopman benaderen, tel. 615727. Zij brengt u dan in contact met predikanten in de regio. Ik hoop uitgerust en wel weer op zaterdag 24 mei aan het werk te gaan.

AMvdW



Pinksteren:

een oproep om kaarten te maken!

'Delen wat je gelooft' is het thema van de Pinksterdienst op zondagmorgen 8 juni. Te gast is dan Regina Ederveen die de harp zal bespelen.

Het thema nodigt ons uit na te denken over wat we zelf geloven. Het valt niet altijd mee dat te verwoorden, maar soms is er een gedicht of een bijbelgedeelte of een lied, dat ons bijzonder aanspreekt. Waarom zouden we dat niet met anderen delen? Schrijft het op een Ansichtkaart of kopieer de tekst en plak het op de kaart of op een stuk papier van vergelijkbare grootte. Digitale varianten kunt u vast zelf bedenken. Maak samen met de kinderen een mooie kaart!

Maak er gerust meer (!) als u er plezier in hebt, niet iedereen zal de opdracht uitvoeren en er zijn ook nietsvermoedende gasten. We hebben er wel een paar honderd nodig!

Er komt een paar weken van te voren in gebouw Antenne een doos te staan waar ze in kunnen. Aan het einde van de dienst krijgt iedereen een kaart mee naar huis, om te lezen, zelf weer uit te delen. De luisteraars van de kerkteléfono krijgen een kaart thuis met de liturgie mee. Een afzender hoeft er dus niet op, alleen uw lievelingslied, gedicht of tekst of tekening. Om met elkaar te delen!

Dus : koop een kaart, maak een kaart, en deel wat u mooi vindt of wat jou aanspreekt! Deel wat je gelooft!

AMvdW

Excursie naar de Hezenberg te Hattem

Regelmatig collecteren we in de (avond)diensten voor 'de Hezenberg' in Hattem.

Heeft u altijd al willen weten hoe dit pastorale centrum er uitziet en wat men de mensen te bieden heeft, gaat u dan mee op excursie. We zijn welkom op zaterdag 31 mei, van 10.00 -12.00 uur.

Mevrouw Elisabeth Verhaar zal ons dan over het huis en de activiteiten vertellen. Het is de bedoeling ook een stiltewandeling te houden op het terrein. We besluiten de ochtend met een vesper in de kapel.

Als u zich opgeeft, vermeld dan ook of u wilt rijden of meerijden. We vertrekken vanaf de Regenboogkerk, Beekstraat. Een lunch zit niet bij het programma inbegrepen, maar wie weet besluiten we samen onderweg een hapje te eten. U mag gerust ook iemand meenemen die niet tot onze gemeente behoort en ook de gemeenteleden van de Goede Herderkerk worden uitgenodigd.

Er is een minimum van tien mensen nodig, om dit door te kunnen laten gaan.

Meldt u zich aan bij Lyda Plooy: lydaplooy@hetnet.nl of tel. 611517 voor 20 mei.

AMvdW



De kerkenraad is verheugd en dankbaar dat de dienstenorganisatie van de Protestantse kerk positief heeft gereageerd op onze aanvraag een pastor te beroepen voor 50 %.

Na dit bericht kunnen we verder met een volgende stap o.a. het benoemen van een beroepingscommissie. Z.s.m. zullen wij u hierover nader berichten.

Namens de kerkenraad, Cobie Koopman(scriba)



Geluidsinstallatie en vleugel

Op 21 september jl. zijn we het nieuwe seizoen in de Regenboogkerk begonnen met een geweldig startweekend rondom het thema: 'met hart en ziel geloven'.

We hebben het nieuwe liedboek toen samen feestelijk in gebruik genomen.

Intussen is er heel veel gebeurd. We raken al een beetje gewend aan het zingen met de beamer en ook is de nieuwe geluidsinstallatie al volop in gebruik.

Om deze installatie te realiseren hebben we met z'n allen geld ingezameld door middel van de Talentenveiling. Met de opbrengst hiervan en door bijdragen van sponsoren, was het bedrag hiervoor al heel snel bij elkaar. Het is zelfs zo dat er geld over is, zodat we nu naar het volgende onderdeel van het totale geluidsplan kunnen gaan: het aanschaffen van een vleugel.

Nog even terug: waarom ook alweer een vleugel in de kerk?

Al een aantal jaren geleden hebben onze organisten aangegeven, dat voor het begeleiden van bepaalde liederen, de aanschaf van een vleugel wenselijk zou zijn.

Een vleugel heeft, in tegenstelling tot de piano, waar wij nu over beschikken, voldoende draagkracht om een gemeente te kunnen begeleiden. Met het in gebruik nemen van het nieuwe liedboek, wordt dit steeds actueler aangezien er meer vormen van muziek in het liedboek zijn opgenomen die vragen om de begeleiding van een piano in plaats van een orgel. In juli vorig jaar is er een proefopstelling geweest. In een dienst, waarin To You zong, is de beoogde vleugel uitgeprobeerd. Toen bleek dat dit instrument heel geschikt is voor de samenzang.

Samenzang, zanggroepen en koren

Naast de begeleiding van de samenzang in de erediensten, nodigt zo'n mooi instrument uit om kleinere groepen (denkt u hierbij aan het Klein Mannenkoor, jongeren en voorzangers) te begeleiden. Maar ook de twee uitstekende koren die aan onze kerk verbonden zijn willen er graag gebruik van maken.

Kosten

Het is de bedoeling om de huidige piano in te ruilen bij de aanschaf van een vleugel. We hebben een toezegging van een sponsor en van het verjaardagsfonds voor een bijdrage. Daarna hebben we nog 4000 euro nodig.

Nieuwe actie

Om ook dit een project van ons allemaal te maken is de volgende actie bedacht om dit geld bij elkaar te krijgen:

➤ **Word mede-eigenaar van een onderdeel van de nieuwe vleugel!**



Kosten:

- 1 witte toets: 15euro (er zijn 52 witte toetsen)
- 1 zwarte toets: 25 euro (er zijn 36 zwarte toetsen)
- 1 hamertje: 10 euro (er zijn 88 hamertjes)
- 1 snaar: 2,50 euro (er zijn 240 snaren)
- 1 pedaal: 100 euro (er zijn 3 pedalen)
- 1 pianokruk: 300 euro
- 1 vleugelhoes: 240 euro

Meedoen

Doet u/doe jij ook mee? Mail (of bel) je bedrag naar Theo Rink: theorink@hetnet.nl / 0578-620802. Vermeld in de mail welk onderdeel je wilt sponsoren en of jouw naam daarbij genoemd mag/moet worden. Het bedrag kunt u overmaken naar: NL59RABO0151569738 t.n.v. Regenboogkerk te Epe, onder vermelding van de vleugel.

In blad en gebouw Antenne zullen wij jullie op de hoogte houden van de stand van zaken!

Met een muzikale groet,
Bert Kasteel, Theo Rink en Marianne Jong



Musical Jozef

De uitvoering van de musical Jozef was een daverend succes. Iedereen die er is geweest, heeft ervan genoten. Het was heel professioneel gebracht, het was groots, het was emotioneel. De spelers kregen dan ook een daverend en langdurig applaus.

Als je in de bijbel het gedeelte over Jozef leest, is het een verhaal zoals veel verhalen in het oude testament, maar in de musical kwam het tot leven. Mooie rollen en een koor dat de emotie de zaal in zong. Je werd er sterk bij betrokken, vooral door de link naar het heden. Het was vaak emotioneel en menig traantje werd weggepinkt. Het was een grote prestatie van al die Regenbogers en enkele leden van andere kerken, zoals zij de musical hebben gebracht, daar mogen zij en ook wij best trots op zijn.

Maar zoals altijd moet er leiding zijn en de 3 personen, die dat uitstekend deden, moeten wij wel bijzonder bedanken. Ten eerste Christie Mout, die als regisseuse al die spelers zo in hun rol heeft laten groeien, een topprestatie. Vervolgens Inger Heij, die het muzikale deel zeer professioneel heeft laten vertolken, echt super. En dan natuurlijk de producent Martin Spiering, die alles wat er maar geregeld moest worden tot in de puntjes heeft verzorgd. Ik denk dat ik namens de Regenboogkerk jullie hartelijk mag bedanken voor hetgeen wij met elkaar mochten beleven.

Toen de maandag daarop de krant in de bus viel, stond er met grote letters: Musical Jozef. Verbindend en Verzoenend !

Verbindend: Het hele afgelopen jaar zijn wij als kerk met elkaar in gesprek geweest om weer een samenbindende gemeente te zijn. Dat wij weer op de goede weg zijn hebben wij met de uitvoering van de musical Jozef kunnen zien.

Verzoenend: In deze musical kwam goed naar voren hoe Jozef door zijn broers was behandeld en als je er goed over nadenkt, was dat gruwelijk, zowel voor Jozef als voor Jacob. Jozef koos niet voor de haat, hij was een verzoener, eigenlijk een voorloper van Jezus. Deze duidelijke boodschap van verzoening ontroerde mij en voelde ik als een appèl aan ons als leden van de Regenboogkerk ons ook te verzoenen met het verleden. Ik weet dat er mensen zijn die niet zijn geweest omdat zij het verleden niet van zich af kunnen zetten. Door het meebeleven van deze musical zou dat misschien wel gelukt zijn.

Jozef verzoende zich met zijn broers. Jezus stierf voor ons als verzoening met God. Kunnen wij ons dan ook niet verzoenen met hetgeen er is gebeurd?

Wim van Bommel



Paasattenties 2014

Ook dit jaar zijn er in de week voor Pasen weer pakketjes bezorgd bij mensen van 80 jaar en ouder en bij mensen, die om andere redenen een stukje aandacht verdienen. In goede samenwerking hebben vrijwilligers van de vier PKN kerken deze klus geklaard.

De pakketjes bevatten een boekje van boekhandel Koers, een stelletje van De Passerel en een overdenking van Ds. Lampen van De Goede Herderkerk.

Door de medewerkers van De Passerel is dit alles met veel plezier ingepakt in een vrolijke rode doos. In een ruimte van de Sionskerk stonden in totaal zo'n 600 pakketjes klaar om bezorgd te worden. Een groot aantal vrijwilligers van de vier PKN kerken ging op pad om al die pakketjes met daarbij De Elizabeth te bezorgen.

Onze oproep voor meer bezorgers heeft resultaat gehad. Ook een groep tieners o.l.v. Edwin van de Vosse is op pad gegaan. Geweldig!

Beste mensen, hartelijk dank voor jullie medewerking ! Mede dank zij jullie heeft een groot aantal mensen een groet van de vier PKN kerken mogen ontvangen met Pasen. Uit de vele positieve reacties is gebleken, dat dit stukje aandacht rond Pasen erg gewaardeerd wordt.

Werkgroep Paasattenties,

Sjoerdje van de Ven, tel. 613939, e-mail bsvandeven@gmail.com.



Kunst In Antenne

Quilt expositie in de Regenboogkerk te Epe

7 juni t/m 31 augustus 2014

Voor de openingstijden van gebouw Antenne bel de koster H. Klaasse, telefoon 0578 613710

Nadere informatie bij Mevr. Herma de Ruyter



Quilts van Thea Brongers-Coenradi

Van stof tot Kunst

“Openbaring wat je allemaal met materialen kunt doen”. Dat schreef het dagblad de Gelderlander boven een interview met Thea Brongers in 2010. Aanleiding: een expositie in het Overbetuwe Elst. Wat je daarmee kunt doen, dat is nu ook mooi te zien tijdens de expositie van haar quilts in de Regenboogkerk, Beekstraat 33 in Epe. De opening is op zaterdag 7 juni a.s. om 16.00 uur en deze expositie is te zien tot 1 september dit jaar. Werk van haar hing en hangt ook regelmatig op landelijke exposities. Deze zomer bijvoorbeeld op de expositie in Noord-West Groningen.

Ontdekking. Tijdens een vakantie zag Thea de aankondiging van een tentoonstelling van quilts in een oud kasteel aan de rand van de Morvan in Frankrijk. Daar ging ze samen met haar man naar toe. Kunstenaars van over de hele wereld exposeerden daar. Zo iets had ze nog nooit gezien.

Dat maakte wat los bij haar. “Stoffengek” was ze al, zoals ze zelf zei. Het volgens patroon zelf maken van kinderkleding was echter niet genoeg om die “gekte” te kunnen uitleven. Het maken van quilts opende daarvoor de deur. Eerst zelf lapjes bij elkaar zoeken op de markt voor een kussentje of tafelkleedje. Quiltwinkeltjes bestonden toen nog niet.

De veelheid aan materialen die ze ontdekte maakte het spannend en uitdagend om een quilt te maken.

Klassiek. Eerst werkte ze volgens de klassieke methode. Het gebruik van meerdere lagen stof op elkaar en herhaald gebruik van dezelfde stoffen is daarbij een vast gegeven.

Tijdens workshops leerde ze nieuwe technieken toe te passen en deed nieuwe ontdekkingen. Bijvoorbeeld door het gebruik van vlieseline, verwerkt tussen lapjes stof, gedompeld onder water, lijkt het resultaat dan op kant. Onderdelen van, of hele kunstbloemen, werden in haar quilts toegepast. Ook losse elementen kregen een plaats in het werk. Hierdoor ontstond een driedimensionaal effect.

Vrije expressie. De laatste jaren gaat ze meer op de vrije expressie toer en maakt ze “kunst” van haar quilts.

Haar inspiratie haalt ze uit de natuur, een plaatje, een gebeurtenis. Een reis door Israël inspireert haar tot het maken van een quilt met in het Hebreeuws, Arabisch en Engels het woord ‘Vrede’ er in verwerkt. Stofjes uit kledingstukken van haar overleden moeder gebruikt ze voor een quilt. Oude spijkerbroeken van haar kleinkinderen verwerkt ze met een humorvolle knipoog.

In haar laatste jaren maakt ze graag kleine ingelijste quiltjes. Het lijken wel schilderijtjes, geschilderd met stof.

Helaas kwam er voortijdig door ziekte een einde aan Thea's creativiteit. Eind 2012 overleed ze. Ze laat ons en de bezoekers van deze expositie een prachtige erfenis aan quiltkunst na. Een inspiratiebron voor anderen en een eerbetoon aan de kunstenaar.

* * *

"Je ziet God overal..." , is de KIA expositie eind september 2014.

Wist u dat u op zolder nog een stukje geloof hebt liggen?

Ja, ja, het ligt in die doos achter dat oude bijzettafeltje. Ga maar kijken. Het kan ook zijn dat het achter in de kast op de logeerkamer ligt. Of gewoon bij u in de gang aan de muur hangt. Stukjes geloof kun je immers overal opbergen. "Wie bewaart, heeft wat..." Gevouwen handjes in een mooi borduursteekje, door oma gemaakt toen ze klein was. Met een lief jongetje op zijn knietjes voor het bedje er bij geborduurd. Haal het tevoorschijn! Want wij willen het in de kerk. Hoe meer hoe beter. Mag dat mooie, oude Christelijke wandbordje van de zondagschool ook? Ja, graag.

Vroeger waren er zoveel leuke dingetjes met een 'gelovig sausje'. Veel organisaties hadden mooi promotiemateriaal. Te mooi om weg te gooien. Dus moet het vast en zeker bij u op zolder liggen. Of dat mooie voorleesboekje met Christelijke verhaaltjes en plaatjes. Of dat boekje dat je kreeg toen je belijdenis hebt gedaan. Heel veel attributen uit die 'goede oude tijd' moeten nog bij u thuis liggen. Ga maar eens snuffelen.

Wat willen wij, de commissie 'Kunst in Antenne'?

Medio september gaan we een nieuwe expositie inrichten met uw spulletjes. Van een stichtelijke merklap tot nostalgische zendingskalender. Van NCRV-lepeltje tot chocoladebeker van de 'School met de Bijbel'. Kleine en grote dingen. Ga dus op zoek naar 'Je ziet God overal ...'.

Dat gaat een heel bijzondere expositie worden waar we samen vorm en inhoud aan geven. Heeft u iets? Laat het ons dan weten! Een korte omschrijving van wat en hoe groot het is. We hopen op heel veel reacties.

Op maandag 22 september, van 19.30 tot 20.30 uur, kunt u al deze boeiende zaken inbrengen.

Mail uw reactie voor 1 augustus as. naar Minke Stijf-Marskamp. E-mail adres: m.stijf@ettyhillesumlyceum.nl.

Wim Geerts, namens de KIA-groep.



Bijdrage Kerkblad Antenne

Bij dit nummer van Antenne vindt u een verzoek tot een bijdrage in de kosten van ons kerkblad.

Wij vragen u uw bijdrage over te maken op rekening **NL71RABO 0317503154** ten name van Regenboogkerk, inzake Blad Antenne. Hartelijk dank voor uw medewerking.

NB. Het is mogelijk het kerkblad digitaal te ontvangen. De normale bezorging vervalt dan. Stuur in dat geval een mail naar: kastland@dds.nl en het wordt geregeld.

Beraadsgroep Financiën en Beheer.



Opbrengst gereedschap rommelmarkt G.H. Kerk

De opbrengst van de gereedschappenactie op de rommelmarkt van de Goede Herder Kerk heeft dit jaar het mooie bedrag opgebracht van **€ 1294.00**. Een geweldig resultaat waar we als Z.W.O. heel erg blij mee zijn. Langs deze weg willen we dan ook alle vrijwilligers en kopers die hieraan mee hebben gewerkt hartelijk bedanken voor het vele werk en hun inzet.

Hiermee kunnen we weer een behoorlijk bedrag toevoegen aan ons project:

UITBANNING VAN KINDERARBEID

EN OPKOMEN VOOR ARBEIDSRECHTEN VAN VROUWEN IN GUATEMALA

Toch kijken we ook weer een beetje in de toekomst en gaan met frisse moed er tegenaan om voor het volgende jaar weer een stand vol te krijgen met gebruikte of misschien wel nieuw gereedschap. Hebt u plannen om uw schuur eens op te ruimen of u gaat misschien verhuizen en heeft nog gereedschap over dat u kwijt moet en nog bruikbaar is, belt u dan gerust met een van onderstaande personen.

Volledigheidshalve is het woord bruikbaar onderstreept. Kapotte machines etc. hebben voor de gereedschappenkraam geen waarde!!

G. Braakman, Willemdreeslaan 68 tel. 629882

O.J. Hofenk, Grintgroeveweg 3 tel. 613751

H. Posthouwer, Eper Veste 14 tel. 616948

P. Dikken, Klaverkamp 7 tel. 614524

Namens de Z.W.O.-commissies, Greetje Vrieling

(overgenomen uit Goede Herderklank 2^e jrg no. 6 – 16 april 2014) :

Guatemala

Politiek: Guatemala is een republiek. De huidige grondwet dateert uit 1985. Aan het hoofd van het land staat de president van Guatemala (momenteel Otto Pérez), die zowel staatshoofd als regeringsleider is. De president vormt het kabinet en mag ministers benoemen en ontslaan. Het land heeft een eenkamerstelsel; het parlement is het Congres van de Republiek, bestaande uit 158 zetels. Om de vier jaar zijn er verkiezingen. Het land is een democratie, al komen er nog wel mensenrechtenschendingen voor en is er veel corruptie.

De Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) zette het land tussen 1991 en 2012 al 15 keer op de lijst van de Commissie voor de Toepassing van de Normen, wegens grove schendingen van de arbeids- en mensenrechten. Politieke instabiliteit is nog altijd een probleem in het land. Sinds het terugkeren van de burgerregering in de jaren '80 heeft geen enkele politieke partij twee achtereenvolgende verkiezingen gewonnen. Veel mensenrechtenschenders uit de verschillende militaire dictaturen lopen nog op vrije voeten!

CEADEL werd opgericht in april 1998 in Chimaltenango, met een mandaat om werk- en leefomstandigheden voor gemarginaliseerde groepen, zoals kinderen, adolescenten, jongeren en vrouwelijke werknemers te verbeteren. In de loop der jaren ontwikkelde CEADEL een speciale aandacht voor uitbanning van kinderarbeid en bescherming van adolescenten en vrouwelijke werknemers in de informele en formele sectoren, zowel in de niet-traditionele agrarische sector als in de maquilas (buitenlandse bedrijven). De organisatie werkt ook aan het probleem van geweldpreventie onder jongeren.

Arbeidswetgeving: De rechtensituatie in Guatemala is slecht. Dat is wat betreft de arbeidsrechten niet veel beter. Er is nationale wetgeving, volgens de richtlijnen van de International Labour Organisation, maar de naleving en controle zijn zwak. Kinderen vanaf 14 jaar mogen zeven uur per dag werken, maar in de praktijk werken ze vaak net zo lang als volwassenen en krijgen ze veel minder

uitbetaald, soms niet meer dan een fooi. Soms ook "helpen" ze de volwassenen en krijgen ze geen salaris. De onderwijs capaciteit in Guatemala is laag en ouders die het zich een beetje kunnen veroorloven sturen hun kind naar een privéschool. Veel kinderen, en vooral inheemse meisjes, vallen uit. Veel meisjes die bij CEADEL terecht komen blijken analfabeet te zijn. Dit alles maakt hen tot gehoorzame en spotgoedkope werkkrachten. CEADEL pleit voor een verhoging van de minimumleeftijd voor werk.



Christenvrouw, afd. Epe

Woensdag 14 mei is de laatste verenigingsavond van dit seizoen. We hebben een goed en fijn seizoen gehad met alle trouwe leden. Het wordt een gezellige avond met de traditionele pakjesverkoop. De avond is in gebouw Antenne en begint om 19.30 uur.



Elke **1^e vrijdag van de maand** bent u **vanaf 17.30 uur** van harte welkom! Het diner start om 18.00 uur.

Aanmelden op telefoonnummer **06- 1744 9480**

(sms mag ook/inspreken kan niet).

Wanneer we vol zitten, kunt u zich ook opgeven voor de volgende datum.

Graag tot 6 juni of 4 juli!

Ouderencontactmiddag

Afgelopen woensdag 9 april hebben we met zo'n 25 ouderen genoten van meestersverteller Scheffers uit Stolwijk. Deze meneer fotografeert al 30 jaar alle kerken van Nederland van buiten, maar ook van binnen. En vooral kosters hebben hem daarbij voorzien van de nodige verhalen!

Wist u bijvoorbeeld dat:

- een schrijnwerker (= beeldhouwer) in een kerk in Sexbierum een kansel gemaakt heeft van één prachtige tak van een Amerikaanse boom? En dat zich onder de kansel een eeuwenoud vogelnestje bevindt, met eitjes?
- de Pelgrimkerk in Treebeek, Zuid-Limburg een stromend beekje door de kerk heeft lopen?
- de grootste kerk van Nederland in Gouda staat (123 meter lang) en dat deze kerk ook de rijkste kerk van Nederland is? Dat komt door de 72 gebrandschilderde ramen, waarvan een aantal 20 meter hoog! En nee, ze zijn niet gesneuveld in de oorlog, omdat men ze toen verstoopt heeft in hooibergen!
- er in 1984 ruim 15.000 christelijke kerken op zondag open waren en nu nog ruim 12.000?
- de kleinste kerk van Nederland in Dinxperlo (Achterhoek) staat en nu in gebruik is als VVV?
- de kerk met de meeste zondagsbezoekers in Barneveld staat: De Hoeksteen, met 3000 betaalde zitplaatsen? Pas als er 5 minuten voor de aanvang van de dienst een lampje gaat branden, heb je kans op een plekje!
- de mooiste kerk van Nederland de St. Jan in Den Bosch is? En dat er na het schoonmaken van de beelden drie jaar geleden zomaar ineens een engelenbeeld tussenstond met een mobieltje aan het oor? Je kunt de engel zelfs bellen: 0900-7486526/80 ct per minuut! (de opbrengst gaat naar een goed doel).
- er aan kerken vanuit de verte te zien is of het een Protestantse of Katholieke kerk is? Protestantse kerken hebben bovenop een haantje met uitgewaaierde staart staan (als herdenking aan het verhaal van Petrus) en Katholieke kerken hebben een kip.
- er in Acquoy (Betuwe) een Hervormde kerk met scheve toren staat en dat er op het bijbehorende kerkhof een mevrouw begraven ligt met de naam: Cornelia Pisa?!
- in Zeist een Katholieke Engelenbewaarderskerk in een (park)tuin staat, waarin de jonkheer op zondag om 10.00 uur een eigen dienst voor zichzelf houdt?

U begrijpt dat wij allen genoten hebben van deze (en nog meer) verhalen!

En na een jaar met fijne middagen kijken we nu uit naar ons jaarlijkse **reisje**. Dit jaar gaan we op **woensdag 14 mei** naar **Holten** (u kunt zich helaas niet meer opgeven om mee te gaan).

We **verzamen** om **12.45 uur** bij de **Regenboogkerk** (rollators kunnen mee), waar we om 13.00 uur vertrekken.

We hopen moe, maar voldaan 's avonds om **20.00 uur** weer terug te zijn in Epe.

Het programma voor komend jaar ligt alweer klaar en we hopen u of een oudere die u kent dan graag weer te ontmoeten!

Hartelijke groet,

Martha, Sjoerdje en Helga

vakantievrijwilliger in De Herberg, Oosterbeek (m/v, vanaf 16 jaar)

De zomer komt er weer aan. Heb jij jouw vakantie al geboekt? Ben jij van plan deze zomer naast vakantie vieren ook vakantiewerk te doen? Dan hebben wij de vakantiebaan die jou veel werkplezier en ervaring biedt: kom in de maanden juli en augustus vrijwilligerswerk doen in PDC De Herberg. Bij voorkeur twee aaneengesloten weken. Het levert je onvergetelijke ervaringen op.

Dus: vanaf 16 jaar, in de maanden juli en augustus. Zie voor meer informatie: www.pdcdeherberg.nl/vakantievrijwilliger.

A Heart of Stone?
Benefietconcert GROW op 10 mei 2014
t.b.v. Noah's Ark in Oeganda
Locatie: Goede Herderkerk Eindhoven 2, Epe
Deuren open om 19.00 uur. Aanvang concert 19.30 uur
Toegang gratis! Growmusic.nl
Met medewerking van:
DEB (De Buren)
Diersteden van
PROOFAGE
THE COMBO
Bijna 1000 van 18 hds
Lief en geliefde muziek

Oeganda Mukono

Een huis voor 'weggegooid' kinderen

"Jezus zegt dat hij hier van ons verwacht.."

Even voorstellen: Ik ben Lilian Draaijer en ik ben 20 jaar oud. Ik zit in het laatste jaar van mijn opleiding MMZ (medewerker maatschappelijke zorg) 4in Zwolle. Ik heb stage gelopen met gehandicapte jongeren en kinderen. Ook heb ik een tijd gewerkt met dementerende ouderen. In Juni hoop ik mijn diploma te halen.

Mijn hobby en grootste passie is muziek, zingen in mijn band en muziek maken. Al vanaf dat ik 7 jaar was heb ik bij het combo van de GHkerk gespeeld (dwarsfluit) en gezongen. Hier ben ik eind vorig jaar mee gestopt omdat ik toen leadzangeres van mijn band ben geworden. (GROW Wezep)

Al ongeveer een jaar wil ik graag iets gaan doen voor mensen die het minder hebben dan ik. In die tijd zat ik nog midden in mijn opleiding en wou er daarom nog niet aan beginnen.

Omdat ik in Juni hoop te slagen bedacht ik mij dat dit mijn uitgerkende kans is om iets te gaan doen. De maanden juli en augustus ben ik vrij, daarna wil ik graag weer met een nieuwe opleiding beginnen. Al jaren ben ik iemand die graag dingen voor andere mensen doet, regelt en verzint. Maar dit heb ik altijd dicht en veilig bij huis gedaan. Begin dit jaar begon de drang om verder weg mensen te gaan helpen meer op te spelen.

In mijn opleiding heb ik al veel gezien en gedaan en heb ik veel verschillende soorten zorg verleend, dit in een land waar eigenlijk bijna alles voor de kinderen en jongeren mogelijk is, begon het aan mij te knagen dat kinderen en jongeren bijvoorbeeld in Afrika eigenlijk niks hebben. Niets hebben qua medicatie of enige hulp voor hun ziekte of syndroom. Daarom ben ik gaan zoeken op het internet naar een organisatie die aanbiedt wat ik de jongeren en kinderen wil geven in, dit geval, Afrika. Ik wil dit graag gaan doen met een Christelijke organisatie, puur omdat ik Christen ben en geloof dat ik door Jezus heen voor andere mensen moet gaan zorgen en het gevoel heb dat ik dit kan en daarom zeker ook móet gaan doen.

“Jezus zegt dat hij hier van ons verwacht..” Daarom wil ik u en jullie graag uitnodigen voor een **Benefietconcert op 10 mei 2014 in de Goede Herderkerk, aanvang 19.30 uur (deuren open 19.00 uur)**, zoals jullie op de flyer kunnen zien. De toegang is gratis, maar ik hoop dat jullie een steentje willen bijdragen aan het project. Hiervoor wordt tijdens het concert gecollecteerd.

Met dit geld kunnen we daar materialen betalen voor de bouwprojecten. Het geld wordt dus direct besteed en komt daardoor dus zeker goed terecht, daar zal ik zelf op toezien.

Mag ik op u en op jou rekenen? Do you have a Heart of Stone?!

Lilian Draaijer

* * *



Christelijke concerten in Zwolle

AT Music organiseert christelijke concerten in de regio Zwolle

Praise United Zwolle 2014 is een projectkoor van eenheid!
Altijd al een keer in een koor willen zingen?

Op 24 mei start het projectkoor Praise United Zwolle opnieuw! Het koor staat olv Martin Brand. Neem ook deel aan dit bijzonder project of kom op 28 juni naar het concert in de WRZV-Hallen.

4 repetities in 6 weken plus een geweldig concert!
Repetitiedata en inschrijven: www.AT-Music.nl.

Eindexamens

Volgende week beginnen de eindexamens. Alle kandidaten sterkte gewenst! Een spannende tijd voor jullie waarin hopelijk jullie inspanningen met mooie resultaten bekroond worden. We leven met jullie mee!

Diensten van de andere protestantse kerken in Epe

Zondag 11 mei

Grote Kerk	9.30 uur	Ds. L.A. van Ketel, Austerlitz
Goede Herderkerk	9.30 uur	Ds. E.S. Klein Kranenburg
	19.00 uur	Ds. J.P. van Ark, Wapenveld in Regenboogkerk
Sionskerk	9.30 uur	Dr. T.E. van Spanje
	18.30 uur	Dr. T.E. van Spanje

Zondag 18 mei

Grote Kerk	9.30 uur	Ds. S. Zitman
Goede Herderkerk	9.30 uur	Ds. B. Lampen
	19.00 uur	Ds. M.J. Boersma, Wapenveld in Regenboogkerk
Sionskerk	9.30 uur	Ds. G.H. Koppelman, Wapenveld
	18.30 uur	Dr. T.E. van Spanje

Zondag 25 mei

Grote Kerk	9.30 uur	Ds. L.C. Bulens, Apeldoorn
Goede Herderkerk	9.30 uur	Ds. B. Lampen
	19.00 uur	D. B. Lampen in Regenboogkerk
Sionskerk	9.30 uur	Dr. T.E. van Spanje
	18.30 uur	Dr. W. Verboom, Harderwijk

Donderdag 29 mei

Grote Kerk	9.30 uur	Ds. S. Zitman
Goede Herderkerk	9.30 uur	Ds. B. Lampen in Regenboogkerk
Sionskerk	9.30 uur	Dr. T.E. van Spanje

Zondag 1 juni

Grote Kerk	9.30 uur	Ds. S. Zitman
Goede Herderkerk	9.30 uur	Ds. E.S. Klein Kranenburg
	19.00 uur	Ds. B. Lampen
Sionskerk	9.30 uur	Ds. J.H. van Daalen, Nijkerk
	18.30 uur	Dr. T.E. van Spanje



AGENDA

GEBOUW ANTENNE

Za	10 mei	Plantenmarkt Exspecto	8.30 uur 18.30 uur
Ma	12 mei	Moderamen	9.00 uur
Di	13 mei	Gebedskring Daniël Bijbelkring Beraadsgroep Financiën en Beheer To You	8.30 uur 9.30 uur 19.45 uur 20.00 uur
Wo	14 mei	Kidsclub Christenvrouw Commissie Bijzondere Diensten	14.00 uur 19.30 uur 20.00 uur
Za	17 mei	Exspecto	18.30 uur
Di	20 mei	Gebedskring Daniël Bijbelkring Kerkenraad To You	8.30 uur 9.30 uur 19.30 uur 20.00 uur
Wo	21 mei	Commissie Beamerteam	20.00 uur
Do	22 mei	Sectie 1 beraad	19.45 uur
Di	27 mei	To You	20.00 uur
Ma	2 juni	Oud papier inleveren	van 9.00 – 20.00 uur
Wo	4 juni	Diaconale Beraadsgroep	19.45 uur
Do	5 juni	ZWO Gespreksavond met doopouders	19.00 uur 20.00 uur

Kopij voor de volgende Antenne inleveren
vóór maandag 2 juni
Redactie email:
kerkblad@regenboogkerk.nl

De daarop volgende data van inleveren:
vóór maandag 23 juni en vóór maandag 14 juli.

Als u kopij via e-mail aanlevert, stuur die
dan naar het redactieadres met daarbij een
cc naar C. Hassink, c.hassink@versatel.nl

Met de hand geschreven of getypte stukjes
blijven natuurlijk ook steeds welkom.

Antenne verschijnt steeds vóór het
weekend dat volgt op de uiterste
inleverdatum van kopij.

Website: www.regenboogkerk.nl
e-mail: webmaster@regenboogkerk.nl

“Ik help
u graag bij
een goed
afscheid.”



Mijn naam is Jolanda van der Wal, ik ben
uitvaartverzorgster voor Yarden in Epe en omstreken.
Voor een goed afscheid kunt u rekenen op mijn zorg
en advies. U kunt mij bellen op 088-9273790.

Yarden. Wilt u een overlijden melden?
Bel dan 0800 8192 (24 uur per dag). www.yarden.nl

YARDEN