

Redactie H.J. Huizinga-Boelens, Beekweide 39, 8162 XP Epe, tel. 614745
R.E. Kooiman, de Leegte 10, 8162 BZ Epe, tel. 614526
e-mail: kerkblad@regenboogkerk.nl

Eindredactie: J. Bosch, Pr. Marijkestraat 5, 8162 BB Epe, tel. 613460

Penningm. Bank: NL21FVLB0226121577 t.n.v. Regenboogkerk, inz. blad Antenne
(€ 16,00 per halfjaar)

Bezorging L. Kasteel, Glorialaan 16, 8162 VC Epe, tel. 628238



Predikanten:

Ds. A.M. van de Wetering, Alb. Schweitzerlaan 3, 8162 DS Epe,
tel. 627732. (sectie 1-2-5-6)

e-mail: am.vandewetering@hetnet.nl. Vrije dag: woensdag

Ds. S.H. Muller, Holleweg 28, 7361 AA Beekbergen, tel. 06-42633119 / 055-8430264

e-mail: sjoerdmuller@regenboogkerk.nl. Werkt op maandag en woensdag. Het best
bereikbaar na 19.30 uur. (sectie 3 en 4)

Kerkenraad:

Voorzitter: L.H.E.C. Plooy, Slathstraat 3, 8161 CB Epe, tel. 611517

Scriba: K.G. Dijkgraaf-Feitsma, Deventerweg 8, 8167 NA Oene, tel. 641922

e-mail: scriba@regenboogkerk.nl

Diaconie:

Voorzitter: H.K. de Jonge, Heuvellaan 7, 8162 CT Epe, tel. 629977

Secr.: E.J. Kasteel, Beekstraat 50, 8162 HB Epe, tel. 613534

e-mail: diaken@regenboogkerk.nl

Bankrek.: NL67RABO0317519425 t.n.v. Diaconie Regenboogkerk Epe

Kerkelijk Bureau:

C.J.G. Bakker, Klaverkamp 12, 8162 HR Epe, tel. 628009

e-mail: kerkelijkbureau@regenboogkerk.nl

College van kerkrentmeesters:

Voorzitter: W.H. Potappel, Willem Tellstraat 19, 8162 ET Epe, tel. 06 5373 1582

Secr.: N. Stegeman-Steensma, Slotgraskamp 33, 8162 XZ Epe

e-mail: kerkrentmeester@regenboogkerk.nl

Bankrek.: SKG: NL42FVLB0225385163 t.n.v. Regenboogkerk Epe

Collectebonnen: NL08INGB0004018295 t.n.v. Collectebonnen Gereformeerde kerk.

Kaarten: blauw € 20,00 / oranje € 15,00 / wit € 6,00 z.o.z. >>

ZWO NL05FVLB0226119343 t.n.v. CvK Gereformeerde Regenboogkerk Epe inz.

ZWO

Kerkradio: A.J.W. Hanekamp, Loper 5, 8162 KD Epe, tel. 614454

REGENBOOGKERK EPE: Beekstraat 33, 8162 HA Epe.

Koster: Chris Hassink, bereikbaar op tel. 613710 (idem gebouw Antenne). Bij afwezigheid kunt u op de voicemail uw boodschap inspreken en wordt u teruggebeld. U kunt ook een emailbericht sturen: koster@regenboogkerk.nl
Bij afwezigheid van dhr. Chris Hassink vervangt Dhr. Bert van der Tuin.

Gebouw Antenne: Op maandag- en zaterdagmorgen van 09.00 tot 10.30 uur is er altijd een koster aanwezig. Daarnaast op maandag-, dinsdag- en donderdagavond tussen 19.00 en 19.15 uur. Iets afgeven op ophalen kan op deze tijdstippen. Buiten deze uren is het mogelijk een afspraak te maken indien u in de gebouwen moet zijn.

Inhoud

Kerkdiensten	3
Bij de diensten / Toelichting bij de collecten	4
Signalen	5

uit privacyoverweging zijn enkele artikelen uit dit bestand verwijderd

Vacatures Kerkenraad	6
Veranderingen bij Diaconie	7
Basiccatechese / Koken voor catechesegroep	8
Samen meer inhoud geven aan 40dagentijd	9
Filmavond "Pink" in Oene / Ontmoetingsdiner de Heerlijkheid / ZWO	10
Verjaardagsfonds	12
Seniorencontact / KBO-PCOB / Avond met Zin	13
Amnesty schrijfacties in februari	14
Stichting Meere Orgel	15
Boekbespreking / Diensten andere protestantse kerken in Epe	17
Bijbellesrooster NBG	18
Agenda	19
Inleveren kopij	20

Collectebonnen: (zie voor betaling pagina 1)

De collectebonnen in euro worden uitgegeven in kaarten van 20 stuks

blauwe bonnen van € 1,00 kaart kost € 20,00

oranje bonnen van € 0,75 kaart kost € 15,00

witte bonnen van € 0,30 kaart kost € 6,00

Bij bestelling a.u.b. aangeven welke kleur u wenst.

Informatie: H. Kasteel, Emmastraat 15, tel. 613780



KERKDIENSTEN

Zondag 4 februari

09.30 uur Kerk op Schoot

10.00 uur Ds. A.M. van de Wetering

Tienerdienst in GHK : Edwin van de Vosse

Kinderdienst : Marieke Tjabringa en Rosa de Mots

Oppasdienst : Marjo Menning en Daniëlle van Henten

Eerste collecte : Stichting De Schuilplaats

Tweede collecte : Werelddiaconaat (Ghana)

19.00 uur Ds. A.M. van de Wetering

Eerste collecte : Diaconie

Tweede collecte : Stichting Nkafou Njola Gambeya

Gezamenlijke dienst met Goede Herderkerk in GHK

Zondag 11 februari

10.00 uur Ds. S.H. Muller

Kinderdienst : Esther Robbertsen en René Draaijer

Oppasdienst : Sita de Winter en Luuk van Oosten

Eerste collecte : Kerk in Actie. Help de nieuwe kerk in Nieuw-Vennep

Tweede collecte : Zending

19.00 uur Ds. B. Lampen

Ontmoetingsdienst m.m.v. Zwier van de Weerd

Eerste collecte : Diaconie

Tweede collecte : Stichting Nkafou Njola Gambeya

Gezamenlijke dienst met Goede Herderkerk in GHK

Zondag 18 februari

Viering Heilig Avondmaal

10.00 uur Ds. A.M. van de Wetering

Jongerendienst : Leonie Wierstra

Kinderdienst : Dorien H/Anne v E en Mirjam Bakker

Oppasdienst : Marijn Bastiaannet en Ruben Kooiman

Eerste collecte : Stichting Present

Tweede collecte : Kerk in Actie, noodhulp in Libanon. Met je kinderen op de vlucht

15.00 uur Ds. A.M. van de Wetering in "De Boskamp"



*Elke zondagmorgen, na de dienst,
koffie of thee drinken.
Voor de jeugd is het gezellig
in de Schatkamer.*



BIJ DE DIENSTEN

Zondag 4 februari ga ik in beide diensten voor. 's Ochtends lezen we Marcus 1: 29-39. Het is niet te hopen dat u de griep hebt, maar anders bent u in goed gezelschap: de schoonmoeder van Petrus ligt met koorts op bed. Na een bezoek aan de synagoge neemt Petrus Jezus en de andere leerlingen mee naar huis. Daar blijkt dat de preek die Jezus hield alles met het dagelijks leven te maken heeft: hij geneest de schoonmoeder, doet haar 'opstaan'. Ze gaat meteen voor het eten zorgen, of letterlijk genomen: ze gaat dienen, wordt een diaken!

In de **avonddienst** lezen we verder in het evangelie naar Marcus. In hoofdstuk 2 krijgt Jezus het verwijt dat zijn leerlingen niet vasten, zoals de leerlingen van Johannes de Doper wel doen. Met de veertigdagentijd in aantocht is het goed om hier over na te denken. Wanneer is het goed om te vasten en wanneer niet?

Zondag 18 februari vieren we het Heilig Avondmaal. We lezen daarbij uit Marcus 10: 32-45. Jezus 'gaat op naar Jeruzalem'. De leerlingen gaan uiteraard mee. Maar wat hun te wachten staat, weten ze niet. Ze dromen van een glorieuze intocht en ereplaatsen voor zichzelf. Weten ze na drie jaar nog niet, dat wie groot wil zijn en eer wil ontvangen bij Jezus niets te zoeken heeft? Hij is gekomen om te dienen!

's Middags is er een viering in de Boskamp om 15.00 uur. Ook gasten zijn daarbij welkom, bijvoorbeeld als het voor u om wat voor reden ook moeilijk is in de kerk te zitten.

AMvdW



Toelichting bij de collecten

Stichting Schuilplaats is een landelijke, interkerkelijke hulpverleningsorganisatie. De hulpverlening is gericht op de behandeling van problemen in de relationele of psychische sfeer en op verwerkingsproblematiek zoals rouw en incest. Stichting Schuilplaats streeft hierbij naar samenwerking met andere christelijke hulpverleningsorganisaties.

Help de nieuwe kerk in Nieuw-Vennep. CrossPoint is de kerk in Getsewoud, maar dan anders dan anders. Een kerk zonder kerkgebouw. Een eigentijdse en warme gemeenschap die samen een verschil wil maken: zorgen dat mensen elkaar weer echt zien staan.

Juist de 'gewone' dagelijkse contacten met buren, collega's, sportmaatjes of overblijfmoeders zijn belangrijk. Mensen uit de wijk worden uitgedaagd om volgeling van Jezus te worden, met Hem te leven en om zich in te zetten voor Gods Koninkrijk. Er worden activiteiten georganiseerd als gezamenlijke maaltijden, een kerstwandeling, sport en spel, kleine groepen en tienerwerk. Het verlangen is om vanuit deze pioniersplek een nieuwe pioniersplek voort te laten komen.

Stichting Present slaat een brug tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Als makelaar in vrijwilligerswerk biedt Present de mogelijkheid voor vrijwilligers om zich in de eigen woonplaats in te zetten voor mensen die te maken hebben met armoede, een slechte gezondheid of een sociaal isolement. Voor 1 dagdeel of voor langere tijd.

Stichting Nkafou Njola Gambeya is een initiatief Coen en Gerard Dunnink. De stichting stelt zich ten doel in de breedste zin van het woord hulp te verlenen voor de bevolking van Gambia.



Standvastig

Vastentijd! Vanaf 14 februari gaan we 40 dagen richting Pasen. Een tijd van matiging breekt dan aan. Een tijd waarin we proberen vanzelfsprekendheden te doorbreken. Maar dat valt niet mee! Waarom is het zo moeilijk om die telefoon weg te leggen, de koektrommel dicht te laten of de fles te laten staan. Waarom pakken we toch weer de auto, in plaats van de fiets. Waarom komt er van het goede voornemen in deze weken meer tijd te nemen voor stilte en gebed vaak zo weinig terecht?

Een legerofficier, zo gaat het verhaal, sprak zijn manschappen toe. Hij zei: binnen in jullie leven twee honden. De één wil het goede, de andere niet. Die twee zijn voortdurend met elkaar in gevecht. En wie wint er uiteindelijk, vroeg één van de soldaten. Diegene die je te eten geeft, antwoordde de officier. In het Duits heet die ene hond, die foute hond: unsere innere Schweinehund. Toen ik die uitdrukking nog eens in mijn (school) woordenboek Duits opzocht, stond daar tot mijn verbazing als vertaling voor 'den inneren Schweinehund überwinden': de oude Adam afleggen. Daar wordt het misschien niet voor iedereen duidelijker van.

'De oude Adam' dat zijn wij, mensen die van tijd tot tijd verkeerde keuzes maken. Keuzes die vaak in ons voordeel zijn, die het ons makkelijk maken, modern gesproken; die binnen onze comfortzone vallen. Zo vallen we ondanks onze beste bedoelingen vaak weer terug in oude gewoontes.

Volgens de legerofficier moeten we die 'hond' dus niet voeden. Die moet op dieet. Hoe minder je aan hem toegeeft, hoe minder je van hem merkt. Voor wie daar toch niet veel trek in heeft: de nieuwe Adam, dat is Jezus. Een mens die op een andere manier in het leven staat dan alle mensen voor hem. Een mens die leeft met God, zich geliefd weet en liefde kan geven, zonder daarbij het gevoel te hebben te kort te komen. Als wij onszelf op zwakke punten zouden willen verbeteren, wil hij ons daarbij helpen. "Hij haalt de angel eruit", zegt Paulus in zijn brief aan de gemeente te Korinthe. "Laten we God danken die ons door Jezus Christus, onze Heer, de overwinning geeft".

Het is in de 40 dagen dus niet de bedoeling onszelf op dieet te zetten, maar wel die ene hond, daarbinnen, die ons steeds weer een kant op trekt die niet goed voor ons is. Een andere dagindeling, een ander eetpatroon, kan daarbij ondersteunend werken. Niet als spelbederver, maar juist als kans om als mens je te concentreren op wat belangrijk is en dichter bij God te gaan leven. Vasten maakt standvastig!

AMvdW



Vacatures in de kerkenraad

Aan het begin van het nieuwe jaar wordt er weer nagedacht over vacatures in de kerkenraad.

In de zomer is de ambtstermijn van een aantal kerkenraadsleden verstreken. Hierdoor ontstaan er de volgende vacatures:

- ouderling-voorzitter
- jeugdouderling
- diaken - voorzitter
- diaken - penningmeester (al langer bestaande vacature)

We willen u vragen **om na** te denken of en hoe u kunt meewerken in onze gemeente.

Misschien wilt u de kerkenraad attenderen op mensen, die geschikt zijn voor een functie, zo mogelijk voor 15 februari. U kunt namen doorgeven aan de scriba (scriba@regenboogkerk.nl) of een briefje sturen naar Deventerweg 8, 8176 NA Oene.

Mogen we op u rekenen?

Laten we ook in gebed onze God om wijsheid en leiding vragen.

Carla Dijkgraaf-Feitsma, scriba



Veranderingen bij de diaconie!

Diaconale zorg is een belangrijke verantwoordelijkheid voor een kerkelijke gemeente. "helper zijn voor degenen die geen helper hebben" is daarbij het uitgangspunt en de Diaconale beraadsgroep wil de gemeente erbij helpen om dit praktisch in te vullen.

De afgelopen jaren wordt het echter steeds moeilijker mensen te vinden voor de diaconie. Gemeenteleden geven aan de belasting vanwege leeftijd, vergaderdruk en een zittingsduur van vier jaar, zwaar te vinden.

Zoals tijdens het gemeenteberaad van 22 november 2017 al is gemeld, is het voorstel van de diaconie om de diaconale organisatie te wijzigen in een kleine, slagvaardige diaconie, door de kerkenraad goedgekeurd. Deze kleinere diaconie zal gaan bestaan uit een voorzitter, penningmeester, secretaris en de diaconaal boekhoudster. Zij initiëren, bewaken en coördineren de diaconale hulp binnen het kader van het diaconaal beleidsplan. Daarnaast komen er diaconale coördinatoren die ervoor zorgen dat diaconale werkzaamheden op een waardige en doelmatige wijze kunnen worden uitgevoerd.

Deze coördinatoren krijgen een heldere afgebakende verantwoordelijkheid en mandaat en hoeven niet of nauwelijks te vergaderen. Eventuele afstemming kan prima telefonisch of per e-mail plaatsvinden. Zij kunnen dus zeer zelfstandig aan de slag. Te denken valt aan coördinatoren voor de collectes, het Heilig Avondmaal, kerkauto, speciale projecten, ouderenzorg, vluchtelingenopvang etc. De coördinatoren staan er uiteraard niet alleen voor. Zij kunnen projectvrijwilligers inzetten voor de praktische uitvoering.

De Diaconie kan hierdoor, geïnspireerd door Gods Woord en het voorbeeld van Jezus Christus, dienstbaar blijven aan onze naasten, binnen en buiten onze kerk, zoals verwoord in het beleidsplan van onze Regenboogkerk.

Vacatures:

Enkele coördinatoren zijn er al. Bijvoorbeeld Coos Paulusma die Coördinator Kerkauto is. Daarnaast willen we graag uiterlijk per september 2018 een Coördinator Heilig Avondmaal en een Coördinator Collectes aanstellen. Natuurlijk zullen we helpen bij het inwerken! Laat het ons vooral weten als u hier interesse voor heeft.

Evert Jan Kasteel, secretaris en Harko de Jonge voorzitter

(Overigens heeft de diaconie per september 2018 ook een nieuwe voorzitter en penningmeester nodig waarvoor u t.z.t. gevraagd zal worden om namen aan te dragen).



Basis Catechese gaat weer beginnen op maandag 5 februari

Op maandagavond 5 februari beginnen wij weer met de catechese groepen.

Vanaf 10 jaar ben je welkom in de basisschool groep, gezellig als je erbij komt!

Zit je op de middelbare school dan word je in de oudste groep ingedeeld, jongeren vanaf 12 jaar.

De opzet zal als vanouds zijn: om 18 uur eten we gezamenlijk tot half 7 en daarna gaan we met beide groepen afzonderlijk de Bijbelse thema's behandelen.

Op maandag 5 februari is de start van het tweede deel van dit seizoen.

De volgende data zijn 12 en 19 februari, 5, 12, 19 en 26 maart en 9 en 16 april.

Wij hebben de laatste avond, op 16 april het plan om iets samen met de ouders te doen.

Heb jij ook zin om mee te doen, geef je dan op bij Nienke Paulusma.

Telefoonnummer 06-54927879

Ben je er nog nooit bij geweest en toch nieuwsgierig, kom dan eens kijken hoe gezellig het is!

Tot 5 februari!

Namens de leiding, *Nienke Paulusma*

Koken voor de catechesegroep

Wie wil zich weer aanmelden om een keertje te koken voor circa 8 personen op de maandagavond, als we met de catechesegroepen samenkomen.

Wij stellen die maaltijden altijd ontzettend op prijs, het is een bindende factor voor de groep om samen te eten.

De beide groepen bestaan in totaal uit ongeveer 16 personen, dus als er twee mensen willen koken, hopen we dat het geen bezwaar is om een keertje mee te doen.

Het gaat om eenpansmaaltijden, die makkelijk op te dienen zijn.

We hebbende volgende data 2 kokers per keer nodig:

5, 12 en 19 februari

5,12,19 en 26 maart en 9 april.

Kunt u mee doen, wilt u zich dan opgeven bij Nienke Paulusma

Telefoonnummer: 0654927879



Samen meer inhoud geven aan de veertigdagentijd: Bijbel lezen thuis en in de kerk

Hebt u wel eens gedacht bij u zelf: die veertigdagentijd, daar zou ik toch wel iets meer mee kunnen doen? Laten we elkaar daarbij helpen!

Rowan Williams, werkzaam in de Anglicaanse kerk, schreef speciaal voor deze tijd van het jaar het boekje : God ontmoeten in Marcus. In drie hoofdstukken geeft hij achtergrond informatie bij het evangelie. Aan ieder hoofdstuk koppelt hij gespreksvragen. We zouden samen kunnen komen en die bespreken.

Daarnaast is er voor iedere dag van de 40 dagen een Bijbelgedeelte in een leesrooster aangegeven. Op de zondagen is er een korte overweging. Dat betekent: u kunt thuis in deze weken het hele Marcusevangelie lezen en heeft zo een handvat om voor u zelf deze weken bewuster daar de tijd voor te nemen.

Wie mee wil doen zal zelf het boekje moeten aanschaffen. Het kost 15 euro en is uitgegeven bij Berne Media. (God ontmoeten in Marcus – Rowan Williams)

Op dinsdagavond 13 februari, 27 februari en 13 maart komen we in Antenne bij elkaar om half acht. Het gaat niet om lange bijeenkomsten, 1 tot 1,5 uur. We beginnen met gebed, zingen een lied, bespreken het hoofdstuk en zetten elkaar op weg om dagelijks God te ontmoeten in Marcus.

Zijn er mensen die liever overdag bij elkaar komen, dan hoor ik dat ook graag, misschien kan er een tweede groepje ontstaan.

Ook voor de avonden graag van te voren opgeven bij mij, dan weet ik of we van start kunnen gaan. am.vandewetering@hetnet.nl of 627732.

AMvdW

Filmavond "Pink" in Oene op 23 februari

We vinden het gezellig om weer een filmavond te organiseren. We hebben vrijdag 23 februari gereserveerd. Inloop vanaf 19.45u en start om 20.00u.

We gaan kijken naar de Bollywood film "Pink", verschenen in 2016. Bollywoodfilms worden geproduceerd in India en hebben daardoor een heel andere kleur en smaak dan Hollywoodfilms. Alleen dat is een kennismaking waard

De film "Pink" is spannend en heeft vaart: drie meisjes raken in een steeds dieper conflict met enkele jongens met wie ze een avondje zijn gaan stappen.

Uit een recentie: *"Pink is a powerful statement on the existing feudal mindset of a majority of India, where men and women are judged by a different yardstick"*.

Hartelijk welkom. Het is prettig als we weten hoeveel er komen. Stuur even een mailtje naar carladijkgraaffeitsma@gmail.com of laat een berichtje achter op 06-51301978 (Egbert).

Hartelijk welkom!

Egbert en Carla Dijkgraaf, Deventerweg 8



Elke **1^e vrijdag van de maand** bent u **vanaf 17.30 uur** van harte welkom! Het diner start om 18.00 uur.

Aanmelden op telefoonnummer 615 607 (Jans Mout) of 621 037 (Lee de Kool), bgg belt u één van de andere dames.

Wanneer we vol zitten, kunt u zich ook opgeven voor de volgende datum.

Graag tot 2 februari (2 mrt vervalt ivm de vastenmaaltijden) of 6 april!



Onvoorwaardelijke liefde

Een moeder zal haar kind altijd beschermen. Of ze nu in Syrië de verschrikkelijke burgeroorlog probeert te overleven, in een dorp in Oeganda voor een veilig thuis zorgt of in Nederland de eindjes aan elkaar knoopt.

Als moeder wil je maar één ding voor je kind: een veilige plek om op te groeien en te spelen, hoop op een goede toekomst. En wat er ook gebeurt, je geeft niet op.

Dit jaar collecteren we voor 6 projecten in de veertigdagentijd, die loopt van Aswoensdag 14 februari tot en met zaterdag 31 maart. Op zondag 1 april is het Pasen. In de Bijbel is veertig een belangrijk getal.

Jezus was bijvoorbeeld 40 dagen in de woestijn om te bidden en te vasten. De Israëlieten trokken veertig jaar door de woestijn voor zij in het beloofde land aankwamen. Het is een getal dat op voorbereiding en overgang duidt.

Veel mensen doen iets aan vasten in deze periode, zij drinken geen alcohol of snoepen niet, anderen gebruiken geen sociale media of kijken geen tv.

Als ZWO willen we in deze periode stilstaan bij **onvoorwaardelijke liefde**. De liefde van een moeder voor haar kinderen, de liefde van God voor ons allen.

Op aanwijzingen van Kerk in Actie hebben we de volgende projecten gepland.

10 februari, Noodhulp Libanon. Met je kinderen op de vlucht.

25 februari, Diaconaat. Schuldhulpmaatje.

4 maart, Zending. Sterke vrouwen opleiden op Papoea.

11 maart, Themadienst met collecte t.b.v. het Afrikaproject van Procon.

18 maart, Werelddiaconaat India. Geen kinderarbeid.

25 maart, Oeganda. Steun voor kwetsbare gezinnen.

Alle collectes zullen worden ingeleid door een kort filmpje of dito powerpointpresentatie.

Ook zal in de komende Antennes de nodige aandacht aan de collectes worden besteed, zoals aan de eerste collecte op **10 februari**:

Onder de vier miljoen Syriërs die hun land zijn ontvlucht, bevinden zich veel moeders met kinderen. Uitgeput zijn ze neergestreken in de Bekaa-vallei in Oost-Libanon. Hun kinderen zijn moe, bang, ziek en vaak ondervoed.

Onder erbarmelijke omstandigheden proberen deze moeders hun kinderen liefdevol te verzorgen en te beschermen. Partnerorganisatie IOCC (International Orthodox Christian Charities) ondersteunt gevluchte moeders daarbij. Met verloskundige zorg, voorlichting over borstvoeding, bijvoeding voor ondervoede kinderen en gezondheidsvoorlichting redden bevrogen medewerkers van IOCC niet alleen kinderlevens, maar helpen ze moeders om in alle onzekerheid hun kinderen toch de juiste zorg te kunnen bieden.

Op de site van Kerk in Actie kun je meer gegevens vinden.

Henk Posthouwer

Een nieuwe wereld, een verhaal met een vervolg

Een lange reis van 25 uur bracht ons op 23 juli 2017 in Phalaborwa, Zuid-Afrika.

Een dag verder en een heel andere wereld...

Dit is dus Zuid-Afrika; overal stof, fijn zand, afval langs de straten, rooklucht van de vele brandjes om het afval mee te verbranden, prachtige, vriendelijk lachende mensen, die overal op en langs de straten lopen.

Wat een nieuwe wereld!

Nieuwsgierig naar de school waar we aan het werk zouden gaan, zaten we 3 dagen later, 's morgens om 7.00uur eindelijk klaar om op weg te gaan in onze 6-persoons auto...

Een gate die niet open wilde, gooide roet in het eten om keurig op tijd te komen. Zodoende kwamen we een half uur te laat eindelijk aan bij de basisschool... Gespannen, nieuwsgierig, maar enthousiast liepen we het stenen kantoortje van Mister Malachi binnen. De directeur van Refentse Primary School in Namakgale, een township even buiten Phalaborwa. We werden hartelijk ontvangen en mochten wel even rondkijken, om daarna de plannen voor de komende drie weken te gaan bespreken.

We liepen rond over het terrein van Refentse... de warmte van de zon maakte het Afrika-gevoel compleet... We sjokten door het stoffige oranje zand, wat keurig werd aangeharkt door de 'conciërge', naar de achtergelegen gebouwtjes... Een paar stenen op elkaar gemetseld, met ijzeren raamkozijnen, zonder glas. Golfplaten dakje... Een groepje vrolijk geklede dames zijn hier aan het roeren in grote plastic bakken. De lunch wordt hier bereid voor de bijna 900 leerlingen die hier naar school gaan. Maispap en pompoen... twee flinke scheppen uit elke bak krijgen de kinderen in hun meegebrachte bakje. De dames bereiden het eten op een vuurtje in het stenen/houten/golfplaten gebouwtje. Vandaar dat er geen glas in het kozijn zit... de rook kringelt vrolijk naar buiten over het schoolplein, waar op dat moment geen kinderen speelden. We liepen onze 'ronde' verder over het terrein. Keurig nieuwgebouwde toiletgebouwtjes. Maar deuren zonder klink, en een kraantje waar wat water uitdruppelde (als je geluk had). Kleuters stonden met hun juf in de rij voor 2 wc'tjes. Ieder kreeg om de beurt een stukje papier van de wc-rol en mocht naar binnen. De rest wachtte...

We vervolgden onze verkenningsronde over het terrein van de school. Heel stil even langs de lokalen lopen en stiekem een beetje naar binnen gluren...

WORDT VERVOLGD...

Verjaardagsfonds

Namens alle lopers van het Verjaardagsfonds bedankt voor uw giften. Er is dit jaar € 1.260,44 opgehaald aan geld en bonnen.

We hebben afgelopen jaar gespaard voor een nieuwe laptop voor het beamerteam. Het nieuwe doel is in het kader van de duurzaamheid het vervangen van de lampen door ledlampen.

Vriendelijke groet, *Theo van Heerde en Carla Aversch*



Seniorencontact

Na een zeer boeiende en onderhoudende middag over Canada, kijken we nu uit naar interessante informatie over Wereld Kunst.

De heer Rob van Eck is al eerder bij ons geweest en is een boeiend verteller. Dus neem gerust uw broer, zus, vriend, kennis of buurvrouw/-man mee!

We zien u graag op woensdag 14 februari om 14u30 in Antenne.

Voor vervoer kunt u bellen met mevr. Bijsterbosch (661 617).

Hartelijke groet van *Ella* (614 642), *Martha* (615 254) en *Helga* (627270)



UITNODIGING LEDENMIDDAG dinsdag 20 februari 2018

De PCOB nodigt u van harte uit tot het bijwonen van haar ledenmiddag op dinsdag 20 februari 2018 in het WZC de Boskamp, Albert Schweitzerlaan 25, 8162 DS, te Epe, aanvang 14.15 uur.

Deze middag zal mw. Désiré Uwamahoro van Stichting Gave uit Harderwijk ons iets vertellen en laten zien over het werk van St. Gave. Deze stichting is een interkerkelijke organisatie voor het werk onder vluchtelingen en asielzoekers in Nederland. St. Gave maakt kerken en Christenen bewust van de bijbelse roeping om 'de vreemdeling' gastvrij te ontvangen en traint en ondersteunt vrijwilligers om contacten op te bouwen met hen.

We hopen op een fijne en gezellige bijeenkomst, iedereen is van harte welkom, ook gasten.

Het bestuur

PS.

Vanaf nu zijn de aanvangstijden altijd om 14.15 uur en is het einde van de middag uiterlijk om 16.30 uur.

Avond met Zin

Op 21 maart vinden de verkiezingen voor de gemeenteraad plaats.

Voor de organisatoren van de Avonden met Zin is dit aanleiding om een lokale politieke partij, die haar wortels heeft in de christelijke traditie, te bevragen op hun christelijke uitgangspunten.

Hiertoe zal de heer Egbert Dijkgraaf, voorzitter van de CDA-afdeling Epe op dinsdag 27 februari een lezing houden over dit onderwerp.

Voor de pauze doet hij uit de doeken wat de invloed van het christelijk denken is op de politiek die het CDA voorstaat. Daarnaast vertelt hij op welke wijze de christelijke uitgangspunten vorm krijgen in het CDA op het landelijk, provinciaal en vooral het gemeentelijk niveau. Wat zijn hierbij de speerpunten?

Na de pauze kunt u vragen stellen omtrent dit onderwerp.

Het wordt geen traditionele politieke avond met discussie, maar wel een avond waarop we horen hoe het christelijk geloof in Nederland, Gelderland en vooral Epe politieke handen en voeten krijgt.



Harry Franke

De avond vindt zoals gewoonlijk plaats in de van der Hulstlocatie aan de van der Hulststraat in Epe. Op dinsdag 27 februari is de zaal open vanaf 19.15 uur en de lezing start om 19.45 uur.

Er wordt koffie en thee geserveerd en er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd voor het bestrijden van de onkosten.

Amnesty schrijfacties in februari

In februari heeft de Amnesty werkgroep Epe weer twee schrijfacties. De nieuwe schrijfkaarten liggen voor u klaar in de kerk. Met het ondertekenen van de kaarten levert u een niet geringe bijdrage aan de druk die op overheden en instanties wordt gelegd om de mensenrechten te respecteren. En het sturen van al die honderden kaarten heeft wel degelijk effect, want er worden geregeld mensen vrijgelaten. Onlangs is in Jemen de journalist Hishan al-Omeisy (gewetensgevangene) vrijgelaten. En ook de Egyptische mensenrechtenadvocaat Mahienour el-Massry is vrijgelaten.

De schrijfkaarten gaan deze maand naar:

BRAZILIË - Leger executeert zeven mannen

Tijdens een veiligheidsoperatie van politie en leger in de sloppenwijken van São Gonçalo werden zeven mannen neergeschoten. De kans is groot dat de moorden onbestraft blijven. In de vroege ochtend van 11 november vielen zwaarbewapende agenten en legerstroepen met pantserwagens de sloppenwijken in Rio de Janeiro binnen. Naar alle waarschijnlijkheid schoten militairen zeven mannen dood. Volgens ooggetuigen werden sommigen van hen zonder pardon van zeer dichtbij neergeschoten. Afdeling moordzaken van de politie opende een onderzoek, maar moest dit staken omdat zij niet langer de bevoegdheid heeft de militairen te ondervragen. Onlangs nam Brazilië een nieuwe wet aan waarin staat dat militairen alleen nog maar mogen worden vervolgd voor een militaire rechter. Dit geldt dus ook voor militairen die zich schuldig maken aan mensenrechtenschendingen.

De wet is in strijd met internationaal recht omdat militaire rechtbanken niet onafhankelijk zijn

ISRAËL - Stop huisuitzettingen van bedoeïenen

Israël dwingt een bedoeïenengemeenschap in de bezette Westbank hun land te verlaten. Zo'n 58 families met meer dan 150 kinderen dreigen elk moment uit hun huis gezet te worden. Het Israëlisch leger stuurde op 1 november 2017 een ontruimingsbevel uit waarin stond dat de Jahalin-bedoeïenen in Jabal al-Baba hun land moeten verlaten. Hun huizen bevinden zich in de door Israël bezette Westbank. Israël verplaatste de Jahalin bedoeïenen in de jaren vijftig ook al eens. Sinds het ontruimingsbevel leven de families in angst. De Israëlische autoriteiten proberen de bedoeïenen te dwingen het gebied te verlaten door hun huizen te slopen en middelen van bestaan te vernietigen. Dit is een oorlogsmisdaad en schending van internationale mensenrechten, waaronder het recht op huisvesting.

Schrijven helpt niet altijd, niet schrijven helpt nooit

Meer informatie over het werk van Amnesty International en de werkgroep kunt u vinden op de website van de werkgroep: www.epe.amnesty.nl.



STICHTING MEERE ORGEL GROTE KERK EPE

**Orgelconcert door Mario Telnekes uit Epe
donderdag 22 februari 2018 20:00 uur**

MARIO TELNEKES, bekende Epenaar, organist en dirigent, opent de orgelconcertreeks van het Meere-orgel in de Grote Kerk in Epe in 2018. Het Meere-orgel klinkt weer prachtig na het groot onderhoud en we vonden het een mooi idee om deze organist uit ons eigen dorp, te vragen voor het eerste officiële concert in 2018. Zie voor het gehele 2018 concertprogramma - met verrassende vernieuwingen - verderop in dit bericht.

Mario Telnekes (1945) studeerde aan het Utrechts Conservatorium met als hoofdvak orgel en bijvak piano en slaagde in 1970 cum laude. Zijn leermeesters waren Cor Kee, Theo Theunissen en Nico van den Hooven.

Hij was jarenlang werkzaam binnen het regionale muziekonderwijs als orgeldocent en later vervulde hij de functie van directeur van een stichting voor cultuureducatie waarvan ook het muziekonderwijs een onderdeel was. Als musicus was hij als dirigent verbonden aan diverse gemengde koren en mannenkoren en ook het begeleiden op piano of orgel nam een belangrijke plaats in.

In zijn woonplaats Epe organiseerde hij enkele zeer succesvolle koorprojecten, waarbij in slechts enkele maanden tijd grote klassieke koorwerken werden ingestudeerd en uitgevoerd met orkestbegeleiding.

Als organist was hij ruim 55 jaar verbonden aan de Goede Herderkerk in Epe. Bij het bereiken van de leeftijd van 70 jaar vond hij de tijd rijp om deze taak neer te leggen. Een oogziekte noodzaakt hem om de meeste muzikale activiteiten neer te leggen en hij beperkt hij zich momenteel tot het orgelspelen, wat uiteindelijk toch ook zijn grote passie is.

Een echte orgelman dus en wij zijn erg blij dat hij bij ons wil komen spelen.

Komen jullie ook? Het programma staan bekende orgelwerken zoals de Dorische Toccata van J.S. Bach, Fantasie over Een vaste burg is onze God van Jan Zwart en werken van Händel, Reger en Widor.

Hartelijk welkom allemaal.

Met muzikale groet, namens de Stichting Meere Orgel

Herman Dalhuisen en Ane Mulder

Concertserie Programma 2018

22 febr.	Mario Telnekes Epe
22 maart	Evert van de Veen Voorthuizen
26 april	Jan Jansen Soest, thema Oranje
31 mei	Minne Veldman Urk
5 juli	Martin Mans Woerden (let op afwijkende datum !)
27 sept.	Harm Hoeve Rouveen
25 okt.	Jan Hage Utrecht

Organist te zien op videoscherm in de kerk.

Na afloop koffie/thee en ontmoeting met de organist.

Aanvang 20:00 uur en de toegang is € 8,-.

Koningsdag-orgelbespeling

27 april 12:15-13:00 uur Oranjeprogramma (kerk open, toegang vrij).

Marktdag-orgelbespelingen door organisten uit Epe en omgeving juli en augustus elke woensdag 12:00 tot 12:30 uur (kerk open, toegang vrij)

Zomeravondzang

Bekende geestelijke liederen zingen bij het Meere-orgel Epe woensdag 25 juli en 22 augustus om 20:00 uur (toegang vrij)

De zomeravondzangdata zijn afgestemd met de Dorpskerk Vaassen, waar op 12 juli en 9 augustus 2018 zomeravondzang is.

Boekbespreking

Het uitzonderlijke verhaal van God en mens

De auteur van dit boek, bijbelleraar en zendeling Peter Pikkert beseft als geen ander dat de mens van vandaag weinig tijd heeft om de Bijbel te lezen, en dat geldt met name voor onze jeugd. In dit kostelijke boek biedt hij een hervertelling van alle boeken uit het Oude Testament, in begrijpelijke taal. In zeven grote hoofdstukken belicht hij achtereenvolgens het begin vanaf de schepping, de periode van de aartsvaders, de uittocht en de omzwerping door de woestijn, de periode van de rechters, het centrale koningschap, de opdeling in Israël en Juda en de tijd van het verval, de Babylonische ballingschap en de wederopbouw. Het boek laat zich vlot lezen en op veel bladzijden kreeg ik het gevoel dat ik met de personen onderweg was, naast ze stond en soms ervoer ik een huivering, bijvoorbeeld als je leest hoe Mozes de laatste plaag tegen de farao van Egypte aankondigt. Door alles heen blijkt dat de belofte die God aan Abraham gegeven heeft in de lijn van de geslachten doorwerkt. Boven elk van de 189 onderverdelingen vermeldt Pikkert de tijd waarin het gebeuren zich afspeelde. Het is voor mij een voorbeeldig en leerzaam boek, dat zeker voor school en gezin zijn waarde zal bewijzen en dus beveel ik het van harte bij u aan.

Jenno Sijtsma

Diensten andere protestantse kerken in Epe

Zondag 4 februari

Grote Kerk	10.00 uur	Ds. L.J. Versteeg
Goede Herderkerk	10.00 uur	Ds. A.F. Troost, Ermelo
	19.00 uur	Ds. A.M. van de Wetering
Sionskerk	9.30 uur	Ds. J. van Rumpt, Hulshorst
	18.30 uur	Dr. T.E. van Spanje

Zondag 11 februari

Grote Kerk	10.00 uur	Ds. L.J. Versteeg
Goede Herderkerk	10.00 uur	Ds. C.E. Lavooy, Vaassen
	19.00 uur	Ds. B. Lampen
Sionskerk	9.30 uur	Dr. T.E. van Spanje
	18.30 uur	Ds. H.J. Lam, Barneveld

Zondag 18 februari

Grote Kerk	10.00 uur	Ds. L.J. Versteeg
Goede Herderkerk	10.00 uur	Ds. B. Lampen
	19.00 uur	Ds. B. Lampen
Sionskerk	9.30 uur	Prop. A.N.J. Scheer, Huizen
	18.30 uur	Dr. T.E. van Spanje
De Boskamp	15.00 uur	Ds. A.M. van de Wetering

Bijbelleesrooster van het Nederlands Bijbel Genootschap

Vr. 2 febr.	Spreuken 20 : 10-21	Scherpe waarnemingen
Za. 3 febr.	Spreuken 20 : 22-30	Spiegels
Zo. 4 febr.	Psalm 142	Gebed in een grot
Ma. 5 febr.	Jesaja 55 : 1-13	Gratis drank
Di. 6 febr.	Jesaja 56 : 1-8	Vreemdelingen welkom!
Wo. 7 febr.	Spreuken 21 : 1-12	Eerlijk duurt het langst
Do. 8 febr.	Spreuken 21 : 13-21	Verstand en gevoel
Vr. 9 febr.	Spreuken 21 : 22-31	Let op je woorden!
Za. 10 febr.	Joel 1 : 1-14	Zwijg niet over ellende
Zo. 11 febr.	Joel 1 : 15-20	De dag van de HEER komt
Ma. 12 febr.	Joel 2 : 1-11	Aanstormend leger
Di. 13 febr.	Joel 2 : 12-17	Oproep
Wo. 14 febr.	Psalm 57	Schuilplaats
Do. 15 febr.	Jesaja 56 : 9-57 : 6	'...we gieten ons vol met drank
Vr. 16 febr.	Jesaja 57 : 7-13	Bedgeheimen
Za. 17 febr.	Jesaja 57 : 14 -21	Er komt vrede!
Zo. 18 febr.	Jesaja 58 : 1-5	Vast goed!
Ma. 19 febr.	Jesaja 58 : 6 -14	Geen woorden maar daden
Di. 20 febr.	Jona 1 : 1 -16	Reisdoel
Wo. 21 febr.	Jona 2 : 1 -11	Gebed in het donker
Do. 22 febr.	Jona 3 : 1 - 10	Effectieve verkondiging
Vr. 23 febr.	Jona 4 : 1 - 11	Heet hoofd



GEBOUW ANTENNE

Do	1 febr	Bijbelstudie Ds. Van de Wetering	14.00 uur
		Zoeken naar woorden	19.30 uur
Vrij	2 febr	De Heerlijkheid	18.00 uur
Za	3 febr	BHV trainingsdag	10.00 – 15.30 uur
		Expecto	18.30 uur
Ma	5 febr	Oud papier	9.00-20.00 uur
Di	6 febr	Gebedskring Daniël	08.30 uur
		Bijbelkring	09.30 uur
		Raad van Kerken	09.30 uur
		To You	20.00 uur
Do	8 febr	ZWO	19.00 uur
		Zoeken naar woorden	19.30 uur
Za	10 febr	Expecto	18.30 uur
Di	13 febr	Gebedskring Daniël	08.30 uur
		Bijbelkring	09.30 uur
		Raad van Kerken	09.30 uur
		God ontmoeten in Marcus	19.30 uur
		To You	20.00 uur
Wo	14 febr	Studiegroep Ds. Muller	09.30 uur
		Sectie 5 beraad	14.00 uur
		Seniorencontact	14.30 uur
Do	15 febr	Moderamen	19.30 uur
Di	20 febr	Gebedskring Daniël	08.30 uur
		Bijbelkring	09.30 uur
		Kerkenraad	19.30 uur
		To You	20.00 uur
Do	22 febr	Bijbelstudie Ds. Van de Wetering	14.00 uur



Kopij voor de volgende Antenne inleveren voor zaterdag 17 februari en vervolgens voor zaterdag 10 maart en voor zaterdag 31 maart.
Email: kerkblad@regenboogkerk.nl. Zie ook pag. 1

Met de hand geschreven of getypte stukjes blijven natuurlijk ook steeds welkom.
Antenne verschijnt steeds vóór het weekend dat volgt op de uiterste inleverdatum van kopij.

Website: www.regenboogkerk.nl
e-mail: webmaster@regenboogkerk.nl

Wanneer de tijd lijkt stil te staan



Uitvaartverzorging
Henk van Venme

De kleinschalige onderneming met ruime ervaring in het verzorgen van een uitvaart, zowel traditioneel als modern.

**24 uur per dag
persoonlijk bereikbaar
0578 690410**
(06 83227151)

Waar of hoe u ook bent verzekerd u mag zelf bepalen door wie u de uitvaart laat verzorgen.

Schotakker 5, 8162 JC Epe.
uitvaartvanvemde@planet.nl
www.uitvaartverzorgingvanvemde.nl

“Ik help u graag bij een goed afscheid.”



Mijn naam is Jolanda van der Wal, ik ben uitvaartverzorgster voor Yarden in Epe en omstreken. Voor een goed afscheid kunt u rekenen op mijn zorg en advies. U kunt mij bellen op 088-9273790.

Yarden. Wilt u een overlijden melden? Bel dan 0800 8192 (24 uur per dag). www.yarden.nl

