

Redactie H.J. Huizinga-Boelens, Beekweide 39, 8162 XP Epe, tel. 614745
R.E. Kooiman, de Leegte 10, 8162 BZ Epe, tel. 614526
e-mail: kerkblad@regenboogkerk.nl

Eindredactie: J. Bosch, Pr. Marijkestraat 5, 8162 BB Epe, tel. 613460

Penningm. Bank: NL21FVLB0226121577 t.n.v. Regenboogkerk, inz. blad Antenne
(€ 16,00 per halfjaar)

Bezorging L. Kasteel, Glorialaan 16, 8162 VC Epe, tel. 628238



Predikanten:

Ds. A.M. van de Wetering, Alb. Schweitzerlaan 3, 8162 DS Epe,
tel. 627732. (sectie 1-2-5-6)

e-mail: am.vandewetering@hetnet.nl. Vrije dag: woensdag

Ds. S.H. Muller, Holleweg 28, 7361 AA Beekbergen, tel. 06-42633119 / 055-8430264

e-mail: sjoerdmuller@regenboogkerk.nl. Werkt op maandag en woensdag. Het best
bereikbaar na 19.30 uur. (sectie 3 en 4)

Kerkenraad:

Voorzitter: L.H.E.C. Plooy, Slathstraat 3, 8161 CB Epe, tel. 611517

Scriba: K.G. Dijkgraaf-Feitsma, Deventerweg 8, 8167 NA Oene, tel. 641922
e-mail: scriba@regenboogkerk.nl

Diaconie:

Voorzitter: H.K. de Jonge, Heuvellaan 7, 8162 CT Epe, tel. 629977

Secr.: E.J. Kasteel, Beekstraat 50, 8162 HB Epe, tel. 613534
e-mail: diaken@regenboogkerk.nl

Bankrek.: NL67RABO0317519425 t.n.v. Diaconie Regenboogkerk Epe

Kerkelijk Bureau:

C.J.G. Bakker, Klaverkamp 12, 8162 HR Epe, tel. 628009
e-mail: kerkelijkbureau@regenboogkerk.nl

College van kerkrentmeesters:

Voorzitter: W.H. Potappel, Willem Tellstraat 19, 8162 ET Epe, tel. 06 5373 1582

Secr.: N. Stegeman-Steensma, Slotgraskamp 33, 8162 XZ Epe
e-mail: kerkrentmeester@regenboogkerk.nl

Bankrek.: SKG: NL42FVLB0225385163 t.n.v. Regenboogkerk Epe

Collectebonnen: NL08INGB0004018295 t.n.v. Collectebonnen Gereformeerde kerk.

Kaarten: blauw € 20,00 / oranje € 15,00 / wit € 6,00 z.o.z. >>

ZWO NL05FVLB0226119343 t.n.v. CvK Gereformeerde Regenboogkerk Epe inz.

ZWO

Kerkradio: A.J.W. Hanekamp, Loper 5, 8162 KD Epe, tel. 614454

REGENBOOGKERK EPE: Beekstraat 33, 8162 HA Epe.

Koster: Chris Hassink, bereikbaar op tel. 613710 (idem gebouw Antenne). Bij
afwezigheid kunt u op de voicemail uw boodschap inspreken en wordt u
teruggebeld. U kunt ook een emailbericht sturen: koster@regenboogkerk.nl
Bij afwezigheid van dhr. Chris Hassink vervangt Dhr. Bert van der Tuin.

Gebouw Antenne: Op maandag- en zaterdagmorgen van 09.00 tot 10.30 uur is er
altijd een koster aanwezig. Daarnaast op maandag-, dinsdag- en donderdagavond
tussen 19.00 en 19.15 uur. Iets afgeven op ophalen kan op deze tijdstippen. Buiten
deze uren is het mogelijk een afspraak te maken indien u in de gebouwen moet zijn.

Inhoud

Kerkdiensten	3
Bij de diensten	4
Toelichting bij de collecten	5
Signalen	5

uit privacyoverweging zijn enkele artikelen uit dit bestand verwijderd

Verslag kerkenraadsvergaderingen november en december	6
Week van gebed / "Zoeken naar woorden"	7
Verslag kerststraatactie 2017	8
Opbrengst speculaasactie en kerstkraam ZWO ZWO-nieuws	10
Boekbespreking / Epe zingt op zondag	11
Amnesty schrijffactie januari	12
KBO-PCOB	13
Diensten andere protestantse kerken in Epe	13
Bijbellesrooster NBG	14
Agenda	15
Gedicht	16
Inleveren kopij	17

Collectebonnen: (zie voor betaling pagina 1)

De collectebonnen in euro worden uitgegeven in kaarten van 20 stuks

blauwe bonnen van € 1,00 kaart kost € 20,00

oranje bonnen van € 0,75 kaart kost € 15,00

witte bonnen van € 0,30 kaart kost € 6,00

Bij bestelling a.u.b. aangeven welke kleur u wenst.

Informatie: H. Kasteel, Emmastraat 15, tel. 613780



Zondag 14 januari

10.00 uur Ds. A.M. van de Wetering
 Jongerendienst :
 Kinderdienst : Esther Robbertsen en Leonie Wierstra
 Oppasdienst : Aleksandra Mol en Jasmijn Heiligenberg

Eerste collecte : Stichting TRUD

Tweede collecte : Zending

19.00 uur Ds. S.H. Muller **Praisedienst**

Eerste collecte : Stichting TRUD

Tweede collecte : Zending

Gezamenlijke dienst met Goede Herderkerk

Zondag 21 januari

10.00 uur Ds. S.H. Muller
 Kinderdienst : Dorien H en Anne van Essen
 Oppasdienst : Berdien Visser en Nikki Dollenkamp

Eerste collecte : Diaconie

Tweede collecte : Werelddiaconaat

Zondag 28 januari

10.00 uur Ds. S.H. Muller
 Jongerendienst : René Draaijer
 Kinderdienst : Elize de Mots en Nienke Paulusma
 Oppasdienst : Bert van de Ven en Iris Bakker

Eerste collecte : Alpha Nederland

Tweede collecte : ZWO project voor basisschool in Zuid Afrika



*Elke zondagmorgen, na de dienst,
 koffie of thee drinken.
 Voor de jeugd is het gezellig
 in de Schatkamer.*



Permanente educatie

Vanwege een cursus ben ik de komende maanden steeds één woensdag afwezig. In die week zal ik een andere dag vrij nemen. Ook moeten er thuis de nodige studie uren gemaakt worden. Andere dingen zullen dan soms even blijven liggen.

Ds. van de Wetering



Zondag 14 januari lezen we uit Johannes 1: 35-53. De leerlingen van Johannes de Doper hebben van hem over Jezus gehoord. Twee van hen spreken Hem aan. Wat zoeken jullie, is zijn vraag. Ja, wat zoeken wij eigenlijk bij Jezus? Geloven is een leven lang zoeken! Om antwoorden te krijgen moet je wel bereid zijn te blijven. De leerlingen gaan mee naar het huis waar Jezus logeert. Daar is nog lang nagepraat. En wij praten nog altijd en vinden steeds weer stukjes van het antwoord. "Daarom zoekt u elk mensenkind, zoek Herder mij opdat ik vind, en steeds meer bij U zal horen" (lied 837)

AMvdW

Op 14 januari is er een Praisedienst. Houd je er van om met mooie liederen onze Heer te prijzen, dan ben je van harte welkom. Er zullen voornamelijk Opwekkingsliederen worden gezongen. Ds. Sjoerd Muller zal de dienst leiden en een (korte) overdenking verzorgen. De muzikale begeleiding is door diverse gemeenteleden onder leiding van Willem Veldkamp. De kerk is open vanaf 18.30 uur en om 19.00 uur begint de dienst.

William Steert

OPDRAGEN SETH WIERSTRA 28 JANUARI

In de morgenviering van 28 januari aanstaande zal Seth Wierstra, zoon van Leoni en Daniël Wierstra en broertje van Rens, opgedragen worden. Daarmee geven we de verbondenheid weer met God en de geloofsgemeenschap van de Regenboogkerk waarin we ingebed zijn. U bent natuurlijk van harte welkom om deze viering mee te maken en we bidden de familie Wierstra alvast een goede voorbereiding en dag toe.

SM



Toelichting bij de collecten

De stichting TRUD verleent in Oost-Bulgarije concrete humanitaire hulp (voedselpakketten, kleding transport, financiële ondersteuning schoolgaande kinderen) met het evangelie als drijfveer. Daarnaast wordt het evangelie verkondigd via huisgemeenten. Stichting TRUD werkt in Bulgarije samen met de lokale Stichting Samaritaanse vrouwen.

ALPHA Nederland

Bij Alpha krijgt iedereen de mogelijkheid om in circa tien bijeenkomsten en een weekend op een ontspannen manier te ontdekken wat het christelijk geloof inhoudt. Meer dan 24 miljoen mensen wereldwijd hebben Alpha gedaan. In Nederland waren dat er ruim 265.000. Alpha wordt gegeven in kerken, cafés, studentenverenigingen, jongerenclubs en zelfs in gevangenissen.



De lange weg naar huis

Als je een kerkelijk feest viert, neem er dan de tijd voor. Dan denken we in de eerste plaats aan de *voorbereidingen* hierop, zoals de veertigdagentijd voor Pasen of de advent voor Kerstmis. Maar mij gaat het ook om de tijd ná het feest: het even herkauwen, laten bezinken, doorsudderden. Zo ken ik veel mensen die direct op 27 december, pal na de kerstdagen, de kerstboom de deur uitkieperen en de kerstverlichting op zolder gooien. Zo niet ondergetekende. Ik heb het thuis doorgekregen, niet zonder slag of stoot, dat de kerstboom, inclusief lampen, blijft staan tot zes januari. Driekoningen. Tevens de dag dat midwinterhoornblazers hun hoorn opbergen tot de volgende advent, en daarmee eigenlijk een eeuwenoud gebruik: de oude kerstperiode, het feest dat het Licht op aarde terugkeert, duurt tot Driekoningen.

Wonderlijk feest wel, Driekoningen. En ook een beetje onderbelicht. Drie mensen zijn op zoek naar de zin en de inhoud van hun leven. Ze komen uit het oosten, uit onbekende landen, waar het licht het eerst opgaat. Maar diegene die een ster najagen, moeten wel de nacht in. En je bent er niet zomaar. De koningen gaan eerst langs Herodes, de wereldlijke machthebber: misschien weet hij meer van dat wonder wat ze najagen? Geen commentaar, aldus Herodes, maar de argwaan en de angst zijn gewekt. Maar de wijzen geven niet op. En daar gaat het om.

Geef het nooit op: je zoeken naar beterschap, naar de vervulling van je dromen. Want terwijl je met de paar mensen, die met je mee willen trekken, opnieuw het duister ingaat zal de ster weer opdoemen. Het verhaal vertelt niet op welk moment precies, of onder welke omstandigheden, maar wel dát het je zal overkomen. Die ster, dat eenzame, breekbare lichtje (er kan maar zo een wolk voor schuiven), zal je uiteindelijk voeren naar je doel. Wat je aantreft kan geen overheid je leren en geen religieuze organisatie je verkondigen. Je ontmoet drie mensen, die in liefde zijn verenigd. Die liefde hoedt het kwetsbare en prille van ons leven. Drie, want dat is de Bijbelse boodschap: het lijkt onmogelijk, in deze wereld. Het is letterlijk wereldschokkend. Dat wel, ja, maar bij God is niets onmogelijk. Liefde en behoedzaamheid, zorg en herderschap. Als je dát hebt gezien keer je natuurlijk langs een andere weg terug. Je bent eindelijk thuisgekomen. Neem daar gerust de tijd voor.

S.H.M.



Verslag van de kerkenraadsvergaderingen van november en december

Op de vergadering van november is gesproken over de begrotingen en een andere organisatie van het diaconaat. U bent daarover geïnformeerd op het gemeenteberaad.

De invulling van het pastoraat en de beleving en viering van het Heilig Avondmaal komen in het voorjaar van 2018 weer op de agenda van de kerkenraad.

Gelet op de reacties uit het gemeenteberaad heeft de kerkenraad besloten om ouders de mogelijkheid te bieden om een zegen voor hun kind te vragen in een eredienst.

Hoewel de kinderdoop het uitgangspunt blijft, biedt onze gemeente aan ouders de mogelijkheid tot "kinderzegening". Van de ouders mag verwacht worden dat één van hen belijdend lid is. Er kan gebruik gemaakt worden van de orde van dienst, die in het Dienstboek is opgenomen ("Zegening van zuigelingen, op weg naar de doop"). In de genoemde liturgie worden 4 elementen benoemd: dankbaarheid, belofte, gebed en handoplegging. Maar de liturgie mag ook beperkter zijn.

Het College van Kerkrentmeesters inventariseert welk meubilair aan vervanging toe is en maakt een plan van aanpak voor het opknappen van De Antenne.

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van dit verslag, aarzelt u dan niet om contact op te nemen.

Carla Dijkgraaf-Feitsma, scriba



Week van gebed

'Recht door zee' is dit jaar het thema van de week van gebed. Christenen uit het Caribisch gebied hebben die woorden uitgekozen. Vanwege hun slavernijverleden herkennen ze zichzelf in het volk Israël dat door God uit Egypte werd geleid. In de vrijheid die de huidige generaties genieten zien zij Gods bevrijdend handelen.

In de hal van Antenne liggen boekjes waarin u materiaal vindt om thuis aan de slag te gaan en zelf vorm te geven aan zo'n gebedsweek. In de kerken gebeurt dat ook gezamenlijk. Maandag 22 januari bent u van 18.30 tot 19.30 uur welkom in Antenne. Na een gezamenlijke opening met Bijbellezing en een lied gaan we in kleinere groepen uiteen, om samen (hardop) te bidden. Voor wie dit moeilijk vindt: alleen als u er bij bent, vinden we dit al fijn. Gebedspunten in het kader van het thema zijn dit jaar bijvoorbeeld: het werk onder vluchtelingen, allen die zich inzetten een einde te maken aan mensenhandel enz.

Op woensdag is er een bijeenkomst in de Goede Herderkerk, in Upstairs (boven dus), en op vrijdag in de Sionskerk. Iedere kerk geeft de bijeenkomst op eigen wijze vorm.

In de afgelopen jaren was er vaak 'kanselruil' voorafgaande aan deze week, die ook een week van eenheid is, maar de Goede Herderkerk kan nog niet deelnemen zonder tweede predikant, daarom is er ook dit jaar niet zo'n dienst.

We zien u en jou graag op maandag 22 januari, om half zeven in de grote zaal van Antenne!

Marianne van Dokkum en Ds. van de Wetering

Herinnering

De Evangelisatiecommissie organiseert een cursus "Zoeken naar Woorden". Hoe spreek je met niet-gelovigen, collega's, vrienden of familie over je geloof in Jezus Christus. De cursus is bedoeld om ons te helpen en leren daarvoor woorden te vinden. Begin van de cursus: donderdagavond 25 januari.

Meer informatie bij Anneke de Groot of Gerard van Kamp. Doet u mee? Meldt u dan zo spoedig mogelijk aan bij een van ons.

De Evangelisatie commissie



Verslag kerststraatactie 2017

De kerststraatactie van dit jaar was op donderdag en vrijdag 21 en 22 december. De toerusting en gebed vonden plaats in gebouw Vijvervreugd van de Grote Kerk. Om ca 19.00 uur gingen we de straat op. De tweede avond bleven enkele bidders achter in Vijvervreugd en de overige deelnemers trokken het dorp in. Tijdens beide avonden hebben we met totaal bijna twintig mensen mogen evangeliseren. We gingen met gifts en boekjes de winkelstraten van Epe in. De gifts bestonden uit ca 750 koetjesrepen die van een wikkel waren voorzien met de tekst:

"Want God had de wereld zo lief dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft"

Johannes 3:16

en op de achterzijde:

Weet je dat de Vader je kent?

Weet je dat je van waarde bent?

Weet je dat je een parel bent?

Een parel in Gods Hand!

Met de wetenschap dat we geholpen worden door onze hemelse Vader en het niet alleen hoeven doen gingen we de straat op en spraken mensen aan.

Wetende dat God mensen op ons pad zou brengen. En dat gebeurde volop. De winkelende mensen waren zo relaxed de beide avonden. Men nam alle tijd om het gesprek aan te gaan. Vooral René en Mireya hebben veel jongeren mogen aanspreken en prachtige gesprekken met hen gevoerd. Bij een ontmoeting met twee jonge mensen vertelden wij dat God op zoek was naar hen. Dat zij parels zijn in Gods hand. Aan de ogen van deze jongeren zag je dat het binnen kwam.

We spraken een echtpaar van middelbare leeftijd uit een kerk waar over de Heilige Geest volgens hen veel te weinig werd gesproken. In een mooi gesprek vertelden zij dat zij op zoek waren naar een relatie met Jezus. De man had zich al opgegeven voor de Alpha-cursus in zijn woonplaats. Deze man zag ook in dat nu de belangrijke stap gezet moest worden. Dat is je hart openzetten voor Jezus, je leven in Zijn handen leggen, in de handen van de Schepper van hemel en aarde. Waarom zou je het niet doen? Hij klopt aan de deur van je hart. Er is een mooie afbeelding waarbij Jezus aan een deur klopt. Aan de buitenkant van de deur zit geen klink. Hoe moet die deur dan open? Dat kan maar op één manier. Die klink zit namelijk aan de binnenkant en die deur moet je zelf opendoen!!!!

We hadden één Poolse Bijbel en waren ervan overtuigd dat we die zouden kunnen weggeven. En dat gebeurde na een mooi gesprek (in het Engels) met een jongere Poolse vrouw en man. Men nam de Bijbel graag in ontvangst.

We ontmoetten een man die ook de nodige problemen kende in zijn leven. Na een goed gesprek ging hij in op de uitnodiging om de Kampvuuravond bij hoveniersbedrijf Van Triest bij te wonen.

Drie Zeeuwse jonge vrouwen zeiden gelovig te zijn. Op de vraag of zij Jezus ook echt in hun hart hebben was de reactie enigszins afwijkend. Ook hun mochten wij vertellen dat Jezus aan de deur van hun hart klopt. Hoe belangrijk is het toch dat wij ons hart voor Hem open zetten. Jezus zal ons nooit dwingen. Hij is liefde en laat je in vrijheid kiezen.

Nog een jong stel vertelden we dat God zielsveel van hen houdt. We moedigden hen aan om die avond in gebed te gaan en de Hemelse Vader te vragen om in hun hart te komen. Hij is op zoek naar Zijn (verloren) kinderen.

In een gesprek met een echtpaar hebben wij gewezen op de kerkdiensten die gehouden worden op de Kerstdagen in Epe en dat zij daar van harte welkom waren. Op 1^e Kerstdag spraken wij na afloop van de dienst in de Goede Herderkerk deze man en vrouw opnieuw. Ze vertelden dat zij genoten hadden van de dienst.

Marcel bemande, net als vorig jaar, beide avonden met veel overgave de kraam met lectuur. Hij was in goed gezelschap van Heidi. Zij hebben samen veel christelijke lectuur verstrekt en gifts uitgedeeld. Als knaap van 16 doet Marcel dat toch maar en dat waarderen wij zeer.

We hebben mogen zaaien die avonden. Gelukkig mochten we al biddend dit alles aan Hem teruggeven. Hij zorgt voor de oogst. Hij waakt daarover.

Het was geweldig dat we dit weer mochten doen en prachtig dat we zo kunnen samenwerken als leden van de Epese kerken en (evangelische)gemeenten. Dank aan alle straatwerkers en helpers en bidders.

Ook de Grote Kerk droeg bij. Via koster Jan Bibo konden we gebruik maken van het gebouw De Vijvervreugd en de stroomvoorzieningen voor de kraam.

Arjen van Klompenburg, weer bedankt voor het gebruik van de marktkraam. De ondernemersvereniging voor de toestemming en het meeliften bij de vergunning.

Bovenal dank aan onze Hemelse Vader die ons Zijn Heilige Geest heeft geschonken waardoor we met zoveel energie, enthousiasme en liefde de allermooiste boodschap konden delen.

Namens de evangelisatiecommissies,

Heidi Scholten, Anneke de Groot, René Jongbloed en Henk van den Berg



Opbrengst speculaasactie en kerstkraam ZWO

De opbrengst van de speculaasactie van de gezamenlijke ZWO commissies van de Goede Herderkerk, de Regenboogkerk en de Grote Kerk eind november/begin december vorig jaar is € **402,95**.

Alle kopers bedankt voor hun bestelling.

Tijdens de afgelopen Play-in stond de kerstkraam van de ZWO enkele dagen bij de ingang van de Grote Kerk. Het aanbod bestond uit veel mooie kerststukjes, rookworsten en Bolletje kerstkoekjes.

Een deel van de kraam was ingeruimd voor de Talententent met allemaal mooie spulletjes gemaakt door talentvolle gemeenteleden. Het aanbod bestond o.a. uit gebreide truitjes, sokken, mutsen en sjaals. Het aantal kerstballetjes dat in de pot zat was 207. Eef van Norel heeft het kerststuk gewonnen, zij zat er met 218 het dichtste bij.

De verkoop van m.n. de kerststukken ging zo snel dat we na twee dagen al uitverkocht waren. Daarom is de verkoop op donderdag vervallen. De netto opbrengst van de verkoop is € **823,72**. We willen iedereen die heeft bijgedragen aan deze mooie opbrengst heel erg bedanken. Hierbij denken we aan de bloemengroepen van de Goede Herderkerk en de Grote Kerk, degenen die iets voor de kraam hebben gemaakt, iedereen die bij de kraam heeft geholpen met het opbouwen, het inrichten, de verkoop en het opruimen. De Grote Kerk voor de koffie en de stroomvoorziening. En natuurlijk u, de kopers.

De opbrengsten gaan naar ons project in Zuid-Afrika: Onderwijsverbetering op de PrimaryRefentse School.

Namens de ZWO-commissie van de Grote Kerk, *Ria Koldenhof*

ZWO-nieuws

We kunnen terugzien op een actief 2017, we sloten het project voor het Jeugdorp De Glind af met een bedrag van ruim € 17.000. Prachtig dat onze drie kerken al jarenlang de handen ineenslaan voor de andere mens, dichtbij en ver weg.

Het jaar 2018 zal voor ons niet veel anders zijn, we gaan door met onze bekende acties: plantenmarkt (dit jaar de 25^{ste}), gereedschappenmarkt, koekactie, kerstkraam en niet te vergeten de boeken- en kaartenverkoop.

De boekenverkoop bracht in 2017 € 400,55 op en de kaartenverkoop € 117,50. Gelukkig kunnen Bert Kasteel en ik nog steeds prachtige boeken te koop aanbieden, zodat de inhoud van onze kast up-to-date blijft. We hebben altijd een behoorlijke voorraad in de kelder, en een deel is niet meer van deze tijd, maar toch zijn er mensen die nog weleens vragen naar werken uit hun verre jeugd of ander spul van een hoog literair gehalte. Als je iets zoekt, vraag dat dus aan onze boekenwurmen. Wij streven ernaar eenieder op dit gebied gelukkig te maken.

Onze penningmeester kreeg voor het kerstproject Kinderen op de Vlucht € 50,--.
Hartelijk dank! We wensen iedereen ook nog eens een gezegend 2018.
Namens de ZWO-commissie, *Henk Posthouwer*

Boekbespreking

Natuurlijk gezond, door Don Colbert

De auteur is sinds 1984 arts en christen. Die beide gegeven stempelen dit boek, dat hij geschreven heeft om het leven van de lezer eenvoudiger te maken en niet ingewikkelder.

Het boek is ontworpen als een reis van vijftig dagen, met voor elke dag één hoofdstuk, waarin het gaat over water, slaap en ontspanning, levend voedsel, beweging, ontgiftig, voedsel-supplementen en omgaan met stress. Kortom over voeding en levensstijl.

Zijn principes zijn afgeleid van Bijbelse, eeuwige waarheden. Met klem wijst hij erop dat alles wat je in je mond stopt leven kan voortbrengen, of de dood. Wist u dat witbrood bijna net zo snel in suiker omgezet wordt als snoepgoed! Hoe witter het brood, hoe eerder de dood, zegt Colbert. Hij wijst op het belang van periodiek vasten, vertelt waarom je dag moet zeggen tegen de magnetron, geeft aan dat Bijbellezen vroeg in de morgen van wezenlijk belang is en zegt dat we bewust en in dankbaarheid moeten leven. Buikademhaling geeft het leven een betere weerstand en stop met klagen over wat je niet hebt en ... nog heel veel meer!

Deze christen-arts houdt elke lezer een spiegel voor en zijn tijdloze waarheden zijn letterlijk in staat ziekten te voorkomen en te genezen. Een boek dat leven betekent!
Jenno Sijtsma



Zondagavond 28 januari is er weer een zangavond met als thema: "Geloof, Hoop en Liefde". Er zijn zoveel mooie liederen over dit thema. Alleen al het samen uitzoeken van de liederen en daarbij proberen om een grote verscheidenheid te krijgen is een feest om te doen.

Een nog groter feest is het om deze liederen met zovelen te mogen zingen. U doet toch weer mee? Of misschien doet u voor het eerst mee, ieder is van harte welkom. Zoals gebruikelijk is er na afloop koffie en thee om gezellig na te praten en na te genieten. Voor wie het fijn vindt om alvast te weten, de volgende zangavonden van 2018 zijn op 27 mei en 28 oktober.

De zangcommissie

Amnesty schrijfacties in januari

Allereerst wensen de leden van de Amnesty werkgroep gemeente Epe iedereen een goed en gezond 2018, waarbij we uiteraard hopen dat het met de mensenrechten in de wereld beter zal gaan.

Ook bedanken we jullie voor het ondertekenen van de maandelijkse schrijfacties, want dankzij jullie kunnen we elke maand een paar honderd ondertekende kaarten versturen.

In januari heeft de Amnesty werkgroep Epe weer twee schrijfacties. De nieuwe schrijfacties liggen voor u klaar in de kerk. Met het ondertekenen van de kaarten levert u een niet geringe bijdrage aan de druk die op overheden en instanties wordt gelegd om de mensenrechten te respecteren.

INDIA - Dalit-activist vast zonder proces

De Indiase activist Chandrasekhar Azad komt op voor de rechten van de Dalits; achtergestelde kastelozen of onaanraakbaren van India. Hij zit sinds begin november vast zonder aanklacht of proces. De prominente activist werd eerder op 8 juni 2017 opgepakt. De politie beweert dat hij zou hebben aangezet tot geweld tegen leden van hogere kasten. Aanleiding was de moord op twee Dalit-mannen. Azad zat vier maanden vast. Een dag nadat hij op borgtocht vrijkwam, op 3 november, werd hij opnieuw opgepakt en in administratieve detentie geplaatst. De autoriteiten kunnen hem een jaar vasthouden zonder aanklacht of proces. Volgens de rechter die de borgtocht toekende was de zaak tegen Azad politiek gemotiveerd. Azad is de oprichter van het Bhim-leger, een groep Dalit-activisten die strijden tegen de kastdiscriminatie en geweld in India. Ze runnen ook 300 scholen voor kansarme Dalit-kinderen in de Indiase deelstaat Uttar Pradesh.



BAHREIN - Twee tieners in de gevangenis

Jehad Sadeq Aziz Salman en Ebrahim Ahmed Radi al-Moqdad werden op 23 juli 2012 tijdens demonstraties tegen de overheid in Manama, de hoofdstad van Bahrein, gearresteerd. Zij waren toen 15 jaar oud. De eerste twee dagen na hun arrestatie mochten de jongens geen contact hebben met hun families en advocaten. Beide jongens verklaarden later dat ze door de politie waren geslagen en waren gedwongen 'verklaringen' te ondertekenen. Op 4 april 2013 zijn ze tot 10 jaar gevangenisstraf veroordeeld. Op 29 september 2013 bevestigde het Hooggerechtshof hun straffen. Ook hier kreeg hun familie geen toestemming om de uitspraak bij te wonen.

Jehad Sadeq Aziz Salman en Ebrahim Ahmed Radi al-Moqdad werden overgebracht naar de Jaw-gevangenis Blok 3, een gevangenis voor volwassenen.

Schrijven helpt niet altijd, niet schrijven helpt nooit

Meer informatie over het werk van Amnesty International en de werkgroep kunt u vinden op de website van de werkgroep: www.epe.amnesty.nl.



Uitnodiging ledenmiddag 16 januari 2018

Onze eerste ledenmiddag in 2018 willen we DV 16 januari houden in WZC 'De Boskamp', Albert Schweitzerlaan 25,

8162 DS Epe, aanvang 14.30 uur.

We hebben deze middag een spreekster, mevrouw Hekkert van thuiszorg Verian die een lezing komt houden over de zorgmogelijkheden en hulp die Verian kan bieden en de financiële vergoedingen.

Na de pauze zal wethouder Dick van Norel van volksgezondheid, gehandicaptenbeleid en zorg (waaronder de WMO) van de gemeente Epe, ingaan op de financiële vergoedingsmogelijkheden van de gemeente bij de zorg die Verian en andere zorginstellingen ons kunnen bieden.

We hopen op een goede opkomst en een gezellige en leerzame middag. Iedereen van harte welkom!

Het bestuur

Diensten andere protestantse kerken in Epe

Zondag 14 januari

Grote Kerk	10.00 uur	Ds. L.J. Versteeg
Goede Herderkerk	10.00 uur	Ds. D. van Meulen
	19.00 uur	Ds. S.H. Muller – Praisedienst in RBK
Sionskerk	9.30 uur	Ds. B. Jongeneel, Apeldoorn
	18.30 uur	Dr. T.E. van Spanje

Zondag 21 januari

Grote Kerk	10.00 uur	Ds. L.J. Versteeg
Goede Herderkerk	10.00 uur	Ds. B. Lampen
	19.00 uur	Ds. J. Hansum, Lunteren
Sionskerk	9.30 uur	Dr. T.E. van Spanje
	18.30 uur	Ds. E. Mijnheer

Zondag 28 januari

Grote Kerk	10.00 uur	Ds. S. Zitman
Goede Herderkerk	10.00 uur	Ds. B. Lampen
	19.00 uur	ZANGAVOND
Sionskerk	9.30 uur	Dr. T.E. van Spanje
	18.30 uur	Dr. T.E. van Spanje

Bijbellesrooster van het Nederlands Bijbel Genootschap

Vr. 12 jan.	Romeinen 3:21-31	Wet van het geloof
Za. 13 jan.	Romeinen 4 : 1-12	Vader van gelovigen
Zo. 14 jan.	Romeinen 4 : 13-25	Niet zien, maar toch geloven
Ma. 15 jan.	Psalm 66	Wereldwijde uitnodiging
Di. 16 jan.	Spreuken 16 : 1-15	De HEER en de mens
Wo. 17 jan.	Spreuken 16 : 16-33	De koning en de wijze
Do. 18 jan.	Psalm 3	Beschermheer
Vr. 19 jan.	1 Korint. 5 : 1-13	Tucht om ontucht
Za. 20 jan.	1 Korint. 6 : 1-11	Christelijk recht
Zo. 21 jan.	1 Korint. 6 : 12-20	De ware tempeldienst
Ma. 22 jan.	Spreuken 17 : 1-15	Vrede bewaren
Di. 23 jan.	Spreuken 17 : 16-28	Recht
Wo. 24 jan.	Spreuken 18 : 1-11	Zeggen en zwijgen
Do. 25 jan.	Spreuken 18 : 12-24	Toegankelijk
Vr. 26 jan.	Psalm 5	Gebed om recht
Za. 27 jan.	Marcus 1 : 1-15	Water in de woestijn
Zo. 28 jan.	Marcus 1 : 16-31	Ontzag voor gezag
Ma. 29 jan.	Marcus 1 : 32-45	Beterschap!
Di. 30 jan.	Spreuken 19 : 1-12	Arm en rijk
Wo. 31 jan.	Spreuken 19 : 13-29	Opvoedkunde
Do. 1 febr.	Spreuken 20 : 1-9	Betrouwbaarheid
Vr. 2 febr.	Spreuken 20 : 10-21	Scherpe waarnemingen





GEBOUW ANTENNE

Wo	10 jan	Studiekring Ds. Muller	09.30 uur
		Senioren contact	14.30 uur
		Sectie 1 overleg	19.30 uur
Do	11 jan	Bijbelstudie Ds. Van de Wetering	14.00 uur
		ZWO	19.00 uur
Di	16 jan	Gebedskring Daniël	08.30 uur
		Bijbelkring	09.30 uur
		Kerkenraad	19.30 uur
		To You	20.00 uur
Ma	22 jan	Schoonmaakgroep	09.00 uur
Di	23 jan	Gebedskring Daniël	08.30 uur
		Bijbelkring	09.30 uur
		To You	20.00 uur
Do	25 jan	Zoeken naar woorden	19.30 uur
Di	30 jan	Gebedskring Daniël	08.30 uur
		Bijbelkring	09.30 uur
		To You	20.00 uur
Do	1 febr	Bijbelstudie Ds. Van de Wetering	14.00 uur
		Zoeken naar woorden	19.30 uur
Vrij	2 febr	De Heerlijkheid	18.00 uur
Ma	5 febr	Oud papier	09.00-20.00 uur
Di	6 febr	Gebedskring Daniël	08.30 uur
		Bijbelkring	09.30 uur
		To You	20.00 uur



't hijgend hert der jacht ontkomen

putten 1955

die vele slepende verzen
de ganse gemeente hijgend
naar het einde van het vers

hele psalmen hele noten lange uithalen
alles met 't hoofd naar boven zonder boek

de organist een eenzaam en machtig man
in zijn kraaiennest achter het groene gordijn

sleepte de gemeente tot ongekende hoogte mee
deed de aderen zwellen zweepte de emoties op

hoop op Hem sla 't oog naar boven
ik zal God mijn God nog loven

in doodse stilte stierven de tonen af naar boven
de in klederdracht gestoken gemeente zweeg

de stilte was voor de dienaars des woords
met trage gebeden 'n lange preeken 'n tussenzang

als klein kind telde ik honderden raampjes
bij gebrek aan de kinderdienst en de oppas

en toch...

elke zaterdag zingt EO-Nederland in een mooie kerk
en weer klinken die gedragen verzen naar omhoog

dat trage zingen over dat hijgend hert en de jacht
het geeft me zo een onverklaarbaar warm gevoel

henk posthouwer

Kopij voor de volgende Antenne inleveren voor zaterdag 27 januari en vervolgens voor zaterdag 17 februari en voor zaterdag 10 maart.

Email: kerkblad@regenboogkerk.nl. Zie ook pag. 1

Met de hand geschreven of getypte stukjes blijven natuurlijk ook steeds welkom. Antenne verschijnt steeds vóór het weekend dat volgt op de uiterste inleverdatum van kopij.

Website: www.regenboogkerk.nl
e-mail: webmaster@regenboogkerk.nl

Wanneer de tijd lijkt stil te staan



Uitvaartverzorging
Henk van Vemde

De kleinschalige onderneming met ruime ervaring in het verzorgen van een uitvaart, zowel traditioneel als modern.

**24 uur per dag
persoonlijk bereikbaar
0578 690410**
(06 83227151)

Waar of hoe u ook bent verzekerd u mag zelf bepalen door wie u de uitvaart laat verzorgen.

Schotakker 5, 8162 JC Epe.
uitvaartvanvemde@planet.nl
www.uitvaartverzorgingvanvemde.nl

“Ik help u graag bij een goed afscheid.”



Mijn naam is Jolanda van der Wal, ik ben uitvaartverzorgster voor Yarden in Epe en omstreken. Voor een goed afscheid kunt u rekenen op mijn zorg en advies. U kunt mij bellen op 088-9273790.

Yarden. Wilt u een overlijden melden?
Bel dan 0800 8192 (24 uur per dag). www.yarden.nl

