

Redactie H.J. Huizinga-Boelens, Beekweide 39, 8162 XP Epe, tel. 614745
R.E. Kooiman, de Leegte 10, 8162 BZ Epe, tel. 614526
e-mail: kerkblad@regenboogkerk.nl

Eindredactie: J. Bosch, Pr. Marijkestraat 5, 8162 BB Epe, tel. 613460

Penningm. Bank: NL21FVLB0226121577 t.n.v. Regenboogkerk, inz. blad Antenne
(€ 16,00 per halfjaar)

Bezorging L. Kasteel, Glorialaan 16, 8162 VC Epe, tel. 628238

Predikanten:

Ds. A.M. van de Wetering, Alb. Schweitzerlaan 3, 8162 DS Epe,
tel. 627732. (sectie 1-2-5-6)

e-mail: am.vandewetering@hetnet.nl. Vrije dag: woensdag

Ds. S.H. Muller, Holleweg 28, 7361 AA Beekbergen, tel. 06-42633119 / 055-8430264

e-mail: sjoerdmuller@regenboogkerk.nl. Werkt op maandag en woensdag. Het best
bereikbaar na 19.30 uur. (sectie 3 en 4)

Kerkenraad:

Voorzitter: L.H.E.C. Plooy, Slathstraat 3, 8161 CB Epe, tel. 611517

Scriba: K.G. Dijkgraaf-Feitsma, Deventerweg 8, 8167 NA Oene, tel. 641922
e-mail: scriba@regenboogkerk.nl

Diaconie:

Voorzitter: H.K. de Jonge, Heuvellaan 7, 8162 CT Epe, tel. 629977

Secr.: E.J. Kasteel, Beekstraat 50, 8162 HB Epe, tel. 613534
e-mail: diaken@regenboogkerk.nl

Bankrek.: NL67RABO0317519425 t.n.v. Diaconie Regenboogkerk Epe

Kerkelijk Bureau:

C.J.G. Bakker, Klaverkamp 12, 8162 HR Epe, tel. 628009
e-mail: kerkelijkbureau@regenboogkerk.nl

Beraadsgroep Financiën en Beheer:

Voorzitter: W.H. Potappel, Willem Tellstraat 19, 8162 ET Epe, tel. 06 5373 1582

Secr.: N. Stegeman-Steensma, Slotgraskamp 33, 8162 XZ Epe
e-mail: kerkrentmeester@regenboogkerk.nl

Bankrek.: SKG: NL42FVLB0225385163 t.n.v. Regenboogkerk Epe

Collectebonnen: NL08INGB0004018295 t.n.v. Collectebonnen Gereformeerde kerk.

Kaarten: blauw € 20,00 / oranje € 15,00 / wit € 6,00 z.o.z. >>

ZWO NL05FVLB0226119343 t.n.v. CvK Gereformeerde Regenboogkerk Epe inz.

ZWO

Kerkradio: A.J.W. Hanekamp, Loper 5, 8162 KD Epe, tel. 614454



REGENBOOGKERK EPE: Beekstraat 33, 8162 HA Epe.

Koster: Chris Hassink, tel. 613710 (tel.nr. idem gebouw Antenne) e-mail:
koster@regenboogkerk.nl

Gebouw Antenne: Openingsstijden + aanwezigheid koster: elke maandagmorgen
van 9.00 – 12.00 uur.

Inhoud

Kerkdiensten	3
Bij de diensten / gebedswaken	4
Signalen	5
Toelichting bij de collecten / Gedachteniszonondag	6

uit privacyoverweging zijn enkele artikelen uit dit bestand verwijderd

Verslag gemeenteberaad	7
Herinnering / wist u dat...	11
Vorming en toerusting / activiteiten	13
Liturgieën / ontmoetingsdiner de Heerlijkheid / Christenvrouw Epe	13
Kerstmusical	14
ZWO	15
Gedicht / Verjaardagsfonds	18
Kerkbalans / Bericht college van kerkrentmeesters	19
Zoeken naar woorden	20
Amnesty International	21
PCOB	22
Diensten andere kerken / Bijbelleesrooster NBG	23
Agenda	24
Inleveren kopij	25

Collectebonnen: (zie voor betaling pagina 1)

De collectebonnen in euro worden uitgegeven in kaarten van 20 stuks

blauwe bonnen van € 1,00 kaart kost € 20,00

oranje bonnen van € 0,75 kaart kost € 15,00

witte bonnen van € 0,30 kaart kost € 6,00

Bij bestelling a.u.b. aangeven welke kleur u wenst.

Informatie: H. Kasteel, Emmastraat 15, tel. 613780



KERKDIENTEN

Zondag 10 december

10.00 uur Ds. A.M. van de Wetering
Kinderdienst : Marjolein Heiligenberg en Nienke Paulusma
Oppasdienst : Aleksandra Mol en Gijs van de Vosse
Eerste collecte : Diaconie
Tweede collecte : Kerk in actie project "geef hoop" (voor kinderen op de vlucht)

Zondag 17 december

10.00 uur Ds. A.M. van de Wetering
Kinderdienst : Esther Robbertsen en Elize de Mots
Oppasdienst : Marjo Menning en Iris Bakker
Eerste collecte : Pro Rege
Tweede collecte : Kerk in actie project "geef hoop" (voor kinderen op de vlucht)

19.00 uur Ds R. Kranen (Vriezeveen) Ontmoetingsdienst
Gezamenlijke dienst met Goede Herderkerk in GHK



*Elke zondagmorgen, na de dienst,
koffie of thee drinken.
Voor de jeugd is het gezellig
in de Schatkamer.*



BIJ DE DIENSTEN

Zondag 10 december lezen we Jesaja 40: 1-11. Een stem roept in de woestijn: baant een weg voor de HEER, Hij komt en neemt de heerschappij op zich. Hij zal voor de mensen zorgen. Toen ik las dat deze tekst voor zondag 10 december op het rooster stond, moest ik in mijzelf even lachen. 'Een roepende in de woestijn', zo zou je je als dominee anno 2017 kunnen gaan voelen. In 25 jaar is er veel veranderd in de kerk. Ze is kleiner geworden, veel kleiner, en ze bevindt zich in een samenleving die onwetend of argwanend met godsdienst omgaat. Toch vind ik het nog steeds een voorrecht met de gemeente samen de boodschap van het Evangelie te laten horen en die te leven.

Op mijn nadrukkelijke verzoek is de dienst een 'gewone' Adventsdienst en zijn we na afloop bijeen zonder toeters en bellen. Een aantal vrienden én mensen die ik in het kerkenwerk in Epe heb ontmoet zullen te gast zijn. Centraal staat voor mij op deze dag de dank aan God die ambtsdragers en gemeenten aan elkaar verbindt en met hen een weg gaat!

Zondag 17 december lezen we met de kinderen verder in Jesaja, in hoofdstuk 35: 1-10. De woestijn gaat bloeien! Uitbundig decor voor bevrijding en terugkeer. Gaudete, verheugt u, heet deze derde adventszondag in de kerkelijke traditie. Midden in een grauwe tijd is het lente in de kerk! Durven wij dat nog te geloven: God zet de wereld in bloei!?

AMvdW

Gebedswaken in de Adventstijd

Adventstijd is een periode van hoop en verwachting, een tijd voor bezinning en uitzien naar Kerst. Daarom heeft de Liturgiecommissie van de Raad van Kerken Epe het initiatief opgepakt om dit jaar weer de zogenaamde Adventswaken te houden.

De Gebedswake in de Adventstijd is een meditatief moment midden in de week, te midden van alle dagelijkse beslommingen. Een korte oecumenische bijeenkomst rondom gebed, schriftlezing, samenzang en meditatieve stilte. U bent allen van harte uitgenodigd!

De laatste Gebedswake wordt gehouden in de Grote Kerk te Epe, aanvang 19.00 uur tot ± 19.25 uur op donderdag 14 december.

De voorganger is dan ds. A.M. van de Wetering.



Advent: Leven van wat komt

Kent u ook wel eens van die momenten waarop u denkt: och, Fair Trade, Max Havelaar, twintig jaar jaar Solidaridad, wat haalt het allemaal uit? De wereld wordt er niet beter van. Laat ik maar voor mezelf opkomen, dan heb ik al genoeg te doen. Hebt u ook wel eens van die momenten waarop het cynisme toeslaat? Soms krijg je zelfs de indruk dat mensen in onze tijd door cynisme worden verlamd. Een avondje televisie kijken kan die indruk versterken. In praatprogramma's over de toestand in de wereld lijkt het cynisme vaak de boventoon te voeren. Voor grootse idealen lijkt geen plaats, want 'het wordt toch niets'.

Dat is het cynisme van wat in Nederland de 'calculerende burger' wordt genoemd: het cynisme dat uit is op zekerheid op de korte termijn, bang voor het avontuur van de lange duur. Als ik mijn hypotheek maar kan afbetalen en op wintersportvakantie kan gaan, dat is belangrijker dan of er ooit vrede en gerechtigheid in de wereld zullen heersen. Cynisme is het onvermogen om te geloven in de goedheid van de mens, het onvermogen ook om te hopen dat het goede zal overwinnen. En toch...en toch.... Naast de bekoring van het cynisme kennen we misschien bij tijd en wijle ook allemaal wel die ervaring van een sprankje van hoop. Als je de kans hebt écht met mensen door te praten, dan klinkt uiteindelijk toch vaak het vertrouwen door dat het met de wereld en met de mensen ooit goed zal komen. Het kost soms even tijd, je moet soms door een pantser van cynisme heen breken, maar vaak spreken mensen dan toch uiteindelijk hun basisvertrouwen in de goedheid uit. Het komt goed, ooit.

Over drie weken vieren we kerstmis. Kerstmis is de ultieme aanklacht tegen het cynisme, de ultieme weerlegging van het cynisme, de ultieme overwinning van het cynisme. Toekomst is mogelijk, het goede kan overwinnen: kijk maar, het begint in een klein kindje. Het is weerloos en kwetsbaar. En toch breekt nieuwe toekomst door in dat kindje. In een klein en kwetsbaar kind begint iets nieuws, in een kind treedt God onze mensenwereld binnen. Het Kerstkind, ja elk menskind laat zien: het kan anders, de wereld kan anders worden; dit kleine kind maakt al een verschil. Wat tegen Maria wordt gezegd door de engel en door God, wordt ook tegen ons gezegd: durf het aan, ga het avontuur aan, durf te leven, durf van toekomst te dromen, leg je pantser van cynisme af. Durf te geloven dat net dat ene pak Max Havelaarkoffie, dat ene Fair Tradeproduct, die ene baal eerlijke katoen verschil maakt. Ja, dat die voor mensen ver weg een opening vormen naar een hoopvolle toekomst, naar nieuw leven.

Maar ook dichterbij dat een woord en een daad van liefde nooit tevergeefs is. Dat is advent, de hoop en het vertrouwen dat dat kleine vlammetje uitmondt in een eeuwigheid van licht.

SHM



Toelichting bij de collecten

Geef Hoop, voor kinderen op de vlucht. In onze tijd zijn 65 miljoen mensen op de vlucht. De helft is kind, net als Jezus. Ook de helft van de vier miljoen Syriërs die de bloedige oorlog in hun land ontvluchtten, is kind. In de komende adventstijd staan we stil bij Syrische kinderen in Libanon, Griekenland en Nederland die alles achter moesten laten en nu in grote onzekerheid en angst leven. Met Kerst vraagt Kerk in Actie samen met EO Metterdaad, Dorcas en World Vision met de actie 'Geloof, Hoop en Syrië' specifiek aandacht voor Syrische vluchtelingen in Syrië zelf.

PIT Pro Rege

Sinds de oprichting van de Nederlandse Militaire Bond in 1874 hebben de steun van donateurs en kerken inhoud gegeven aan 'driesterren' zorg (voor lichaam, ziel en geest) voor hen die zich inzetten om onze vrijheid te bewaken, te verdedigen en zo nodig te bevechten.

Gedachtenisondag

In de dienst op gedachtenisondag werden de namen genoemd van hen die ons in het afgelopen jaar ontvallen zijn. We noemen ook hier de namen, voor zover op prijs gesteld, en op de wijze waarop ze op de rouwkaarten vermeld staan.

Op 21 november 2016 overleed Janny Bril – Pilat,

op de leeftijd van 83 jaar

Op 6 december 2016 overleed Christy Wobbina Popping

op de leeftijd van 42 jaar

Op 29 december 2016 overleed Marinus Louis Endendijk

op de leeftijd van 80 jaar

Op 3 januari overleed Geertje Elizabeth van Dijk – Vegter

op de leeftijd van 83 jaar

Op 21 januari 2017 overleed Koen de Jong

op de leeftijd van 94 jaar

Op 30 januari 2017 overleed Anthonius Wolzak

op de leeftijd van 91 jaar.

Op 18 februari 2017 overleed Freerk Gerrit Veldhuis

op de leeftijd van 92 jaar

Op 9 maart overleed Mieke Hardonk – Lodder
op de leeftijd van 86 jaar
Op 5 april overleed Enrico Ammannati
op de leeftijd van 70 jaar
Op 13 mei overleed Barend Bosman
op de leeftijd van 86 jaar
Op 16 mei overleed Jan van der Putten
op de leeftijd van 82 jaar
Op 5 juli overleed Eino Schut
op de leeftijd van 78 jaar

*De naam waarmee zij zijn genoemd
staat in Gods hand geschreven
en zal door alle donker heen
toch onuitwisbaar leven
(Sytze de Vries)*



Verslag gemeenteberaad woensdag 22 november 2017

De voorzitter van de kerkenraad, dhr. B. Plooy, opent de vergadering met gebed. Hij leest een gedeelte uit Marcus 10, waarin de mensen kinderen tot Jezus brengen en Hij hun de handen oplegt en zegent.

Opdragen / kinderzegening

Het gaat vanavond over kinderzegening (opdragen). De voorzitter leidt het onderwerp in.

Het begint bij de doop: een feest van verbondenheid met God, de ouders en de gemeente.

Wanneer vindt de doop plaats? Als kind of als volwassene? Vanuit de Bijbel is er voor beide wat te zeggen. De kerk heeft al vrij snel na haar ontstaan zich vrij gevoeld ook kinderen te dopen.

De PKN staat in deze eeuwenlange traditie en de Regenboogkerk ook. Het gaat nu niet om de vraag: kinderdoop of volwassenendoop. Uitgangspunt blijft de kinderdoop.

Het onderwerp is aan de orde omdat er vanuit de gemeente gevraagd is naar de mogelijkheid van het opdragen van een kindje in de gemeente en zo op weg te gaan naar de doop op latere leeftijd. Deze vraag is de aanleiding voor het gesprek, maar de kerkenraad ziet het wel breder.

Waarom vragen ouders om hun kindje te laten opdragen?

- Dankbaarheid voor de geboorte, ons kindje is ook een kind van God
- Uitspreken dat ze het kind een christelijke opvoeding willen geven
- Het kind plaats laten nemen in de gemeente, zodat het leert wie God is en zo op weg gaat naar zijn/haar doop

Wij zijn blij met ouders die zo hun kind ontvangen, of zij nu kiezen voor kinderdoop of voor een doop op latere leeftijd. En we geven elkaar in de gemeente graag de ruimte.

In de kerkenraad is er uitvoerig over gesproken en daarbij is het volgende gesteld:

- Het sacrament is de doop
- Een kinderzegening is géén alternatief voor de doop, het is een eerste stap op weg naar een doop op latere leeftijd
- Het uitgangspunt blijft de kinderdoop

Welke ruimte bieden wij voor kinderzegening en hoe vullen we dat praktisch in?

Er is geen enkel probleem om een zegen over het leven van het kind te vragen. Over de praktische invulling kan men van mening verschillen. Als er een belofte van de ouders gevraagd wordt, komt het dan niet te dicht bij de doop?

Het gesprek heeft geleid tot het volgende standpunt van de kerkenraad:

- Uitgangspunt is en blijft in onze kerk: kinderdoop
- Ouders kunnen van mening zijn dat aan de doop een persoonlijke keuze vooraf moet gaan. Die ouders hebben wél de wens om hun kindje bij God te brengen.
- Hoewel kinderdoop het uitgangspunt blijft, bieden wij de mogelijkheid van een 'kinderzegening'. Zegeningen zijn markeringen van Gods nabijheid op de knooppunten van het leven.
- De keuze is voor een ritueel met dankzegging, belofte van de ouders, gebed en handoplegging.
 - o Dankzegging en gebed horen bij een zegening.
 - o Een belofte van de ouders in het midden van de gemeente is waardevol; zij willen ook door de gemeente gesteund worden.
 - o Handoplegging past bij deze zegening, zoals Jezus de kinderen zegend door hun de handen op te leggen.

- Gebruik kan worden gemaakt van de orde van dienst uit het nieuwe Dienstboek van de PKN: 'Zegening van zuigelingen op weg naar de doop'
- Er is geen doopwater, geen doopkaars, geen naam op de dooprol.

Daarna is er gelegenheid om te reageren. Enkele reacties zijn hieronder weergegeven:

- Indien men op latere leeftijd gedoopt wordt, vallen doop en belijdenis samen.
- Vreugde over doop en opdragen is even groot. Het kind krijgt de ruimte om later te beslissen om zelf te kiezen voor de doop.
- Het is heel mooi dat de mogelijkheid van de kinderzegening wordt geboden.
- Het gaat om een extra mogelijkheid, niet om een vervanging van de doop!
- In hoeverre wordt de breedte van de Regenboog gemeente meegenomen in de besluitvorming? Laten we elkaar de ruimte geven.
- Is het een vastgelegde liturgie? Het lijkt vanzelfsprekend dat ouders en predikant zelf een vorm vinden, die bij hen past.
- Laten we dankbaar zijn dat er ouders zijn die hun kinderen willen laten dopen of opdragen.

De kerkenraad neemt in de vergadering van december een besluit, na nu de gemeente gehoord te hebben.

Het gesprek wordt beëindigd met de tekst uit het slot van Mattheus:

Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voleinding van deze wereld.

Na de pauze zijn de **begrotingen** aan de orde.

College van Kerkrentmeesters

Dhr. D. de Winter geeft een uitleg van de begroting, zoals die ook is vermeld in de toelichting.

De begroting voor 2018 laat een positief resultaat zien. Dit is gebaseerd op een verhoging van VVB met 1.75 %.

Vragen:

- Het meubilair van Antenne heeft aandacht nodig. Ook wordt er gepleit voor een gezelliger aankleding van het gebouw. Het staat genoemd bij de zaken voor Groot Onderhoud voor 2018 e.v. Of er binnenkort ruimte voor is, hangt mede af van onvoorziene zaken. Ook zouden er acties gehouden kunnen worden.

- Enige maanden geleden was er brandalarm. Uiteindelijk is de oorzaak gevonden in de kroonluchter midden in de kerk. Er zijn toen ook LED-lampen geplaatst. De financiële gevolgen zijn meegevallen.

Diaconie

Dhr. H. de Jonge geeft een toelichting, met dank aan mevr. M. de Haas, die de financiële administratie doet.

De totale reserve van de diaconie is groter dan de gewenste weerstandsreserve. Vandaar is er een tekort begroot dat ten laste komt van de reserve.

Er is besloten om de **diaconie anders in te richten**. Aanleiding is dat het lastig is om voldoende mensen te vinden. Dit heeft geen financiële consequenties. Op een later moment wordt hierover meer gecommuniceerd.

Dhr. Rink vertelt over **het project "Duurzaamheid"**. Dit is opgestart na het volgen van een Micha-cursus: groeien in onze bewustwording voor de verantwoordelijkheid voor de schepping. Er zijn veel aspecten, maar de aandacht is gegaan naar gebruik van energie.

Wat kan er aangepast worden om minder energie te gebruiken? Lampen kunnen vervangen worden en/of bewegingsmelders geplaatst. Nu wordt er gekeken naar de mogelijkheid van zonnepanelen.

Vraag: in hoeverre gaat het over financiën of over diaconie? Uitgangspunt is de duurzaamheid, als uitwerking van rentmeester van de schepping.

Dhr. T. Rink is verder betrokken bij de begeleiding van vluchtelingen (samen met St. Present, Koppel en de burgerlijke gemeente). Dit is zeker een diaconale taak.

Missionaire Beraadsgroep

Mevr. A. de Groot vertelt over het werk. Samen met dhr. G. van Kamp vormt zij de evangelisatiecommissie. Zij geeft toelichting op de begroting.

De tentsamenkomst zal komend jaar met 4 gemeenten georganiseerd worden.

Het aantal exemplaren van Elisabethbode is iets verminderd. Er is wel behoefte aan mensen, die het willen verspreiden.

Jeugdwerk

Mevr. N. Paulusma vertelt over het jeugdwerk. Kerk-op-schoot in de wintertijd loopt prima. De basiscatechese is voor kinderen vanaf 10 jaar tot ca. 14 jaar. Het wordt gestart met een gezamenlijke maaltijd. Men gebruikt materiaal van JOP in eigentijdse vorm.

De kinderclub is 1 x per maand. Het zou mooi zijn als dit vaker kan, maar er zijn mensen nodig die het willen organiseren.

Sirkelslag was een groot succes met 18 kinderen. Het is de bedoeling om dit te splitsen: een aparte groep voor tieners.

Het zomerkamp staat op de planning. Verder de EO-jongerendag en misschien een extra uitje.

Complimenten dat er door de basiscatechese aandacht is gegeven aan de 80e verjaardag van het kerkgebouw.

Rondvraag

- In de rondvraag wordt het verzoek gedaan om in een volgend gemeenteberaad meer gebruik te maken van de microfoon.
- Wat zijn de tarieven voor het gebruik van Antenne en de kerkzaal bij een begrafenis? Dit kan nagevraagd worden bij het College van Kerkrentmeesters.

Sluiting

Ds. vd Wetering besluit de avond. Op de basiscatechese is gesproken over namen van God. Hierbij kwam ook UNIEK voor. Onze God is Uniek! Zij gaat voor in gebed.

(Carla Dijkgraaf-Feitsma, scriba)

Bij de scriba kunt u de Begroting van het College van Kerkrentmeesters met toelichting opvragen alsmede de begroting van Diaconie en de missionaire beraadsgroep.

Herinnering

Op DV zondag 10 december in de ochtenddienst wordt het 25-jarig ambtsjubileum van mevr. ds. vd Wetering herdacht. We nodigen u allen uit om hierbij aanwezig te zijn. Ds. vd Wetering gaat zelf voor in de dienst.

Na de dienst kunt u ds. vd Wetering ontmoeten in de hal van Antenne bij een kop koffie of thee en iets lekkers.



Wist u dat

Er een 80 jarige in ons midden is? Zondag 19 november verrasten de tieners van de basiscatechese ons met een traktatie, want de volgende dag zou er iemand 80 jaar worden. Op 20 november 1937 werd de eerste steen gelegd voor het huidige kerkgebouw.



Enkele bouwgegevens:

Architecten: J. Dalmolen, Epe en H. vd Veen, Hattem

Aannemer: H. Steenberg, Epe

Schilderwerk: Zimmermann & zn, Epe

Orgel: N.A. van Dam & zn, Utrecht

Het kerkgebouw werd op 8 april 1938 in gebruik genomen. De voorzitter van de bouwcommissie droeg het gebouw over aan de kerkenraad, waarna ds. Vrolijk het, namens de kerkenraad aanvaardde. Vervolgens ging ds. Vrolijk voor in een dienst en sprak over 1 Petrus 2 vs 4 en 5.

Deze informatie is terug te vinden op een ingelijst, handgeschreven epistel en bevindt zich in het archief van de kerk.

(KGDF, met dank aan de beheerder van het archief, *dhr. E. Koopman*)



Wist u dat?

Op de website van de PKN (Protestantse Kerk in Nederland) heel veel te vinden is? Zo leest u daar de verslagen van de synodevergadering, de volledige kerkorde en de wijzigingsvoorstellen. De voortgang in het proces "Kerk 2015" is er te volgen. En zoekt u informatie over een bepaald onderwerp? Handreikingen voor gesprek met achtergrondinformatie vindt u daar: b.v. over de viering van het Heilig Avondmaal of over de doop.
(KGDF)



De tweede bijeenkomst van de studiekering van het boek Avinoe olv. Sjoerd in zaal 5 van Antenne is woensdag 13 december van 9.30 – 11.00 u. We bespreken dan hoofdstuk II pag 43 – 77.
Veel leesplezier
Groet van Henk Ederveen



Op 16 november is er een schoonmaakgroepje van start gegaan in ons gebouw. De bedoeling is dat er eens in de 5/6 weken een paar uurtjes besteed worden aan het netjes houden van het gebouw. Elke keer een ander deel van het gebouw. Het was een gezellige boel die ochtend. De hele kerkzaal is grondig aangepakt. Natuurlijk met wat lekkers bij de koffie. Dinsdag 12 december is de volgende keer. We kunnen nog wel wat handjes gebruiken, dus u bent van harte welkom. We starten rond 9.00 uur.

Liturgieën

Elke zaterdag stuur ik per e-mail de teksten en/of liturgieën aan een aantal mensen die een kerkradio hebben of de dienst per internet (www.kerkomroep.nl) mee luisteren.

Vaak doe ik er ook een foto van de bloemen bij. Zo zijn ze toch weer iets meer betrokken bij de kerkdienst. Mocht u dit ook willen en u beschikt over e-mail stuurt u dan een berichtje naar koster@regenboogkerk.nl Dan voeg ik u toe aan het lijstje. Ik kan u niet beloven dat het werkelijk elke week lukt. Heel soms heb ik geen gelegenheid (vakantie etc.) en sla ik een keer over.
Chris Hassink (koster)



Elke 1e vrijdag van de maand bent u vanaf 17.30 uur van harte welkom! Het diner start om 18.00 uur.
Aanmelden op telefoonnummer 615 607 (Jans Mout) of 621 037 (Lee de Kool), bgg belt u één van de andere dames.
Wanneer we vol zitten, kunt u zich ook opgeven voor de volgende datum.
Graag tot 5 januari of 2 februari!

Christenvrouw, afd Epe

Woensdag 20 december 2017 hopen wij ons kerstfeest te vieren. Er is eerst een liturgie: Gezegend Hij ,die komt en daarna is er een broodmaaltijd. We beginnen om 18.00 uur in De Antenne

Kerstmusical 24 december



Al weken wordt er iedere vrijdagmiddag door ruim 30 kinderen en een aantal volwassenen heel hard geoefend voor de kerstmusical "De herberg zit vol". Herbergier Nathan zit compleet in de stress! Zijn herberg in Bethlehem zit vol. Veel te vol! Sinds de keizer uit Rome heeft bevolen dat iedereen zich moet laten registreren, is de toestroom van mensen niet te stuiten. Allerhande reizigers, Romeinse soldaten en herders vullen de kleine herberg tot aan de nok. Nathan weet niet wat hij ermee aan moet.

Ondertussen vinden Jozef en de zwangere Maria een plekje in de stal. Uitgelaten herders vertellen in de herberg een verhaal over engelen en er doen geruchten de ronde over de geboorte van een koningskind.

Nathan wil alle verhalen afdoen als onzin. Maar dan staat er opeens een fonkelende ster aan de hemel en dienen zich drie wijzen uit het Oosten aan. De zoektocht naar het koningskind begint. Zal Nathan een kijkje in de stal durven nemen?



Hoe dat afloopt? Kom kijken op 24 december om 19.00 uur. Vanaf 18.30 uur is het buiten bij de kerk weer mooi verlicht met kaarsjes en gaan de deuren van de kerk open. Na afloop van de musical staat er voor iedereen warme chocolademelk klaar!



Kerstkraam ZWO

Tijdens de Play In voor de komende kerstdagen staat de kerstkraam van de gezamenlijke ZWO-commissies (Goede Herderkerk, Regenboogkerk en Grote Kerk) weer bij de ingang van de Grote Kerk aan de Hoofdstraat.

De kraam staat daar op zaterdag 16 december van 11.00 tot 21.00 uur, op woensdag 21 december en donderdag 22 december van 15.00 tot 20.00 uur.

Op de kraam vindt u weer de bekende sfeervolle kerststukken, voor uzelf of om cadeau te geven. Daarnaast kunt u rookworsten en leuke kerstspulletjes van de Talententent, gemaakt door talentvolle gemeenteleden van de samenwerkende kerken, kopen. Met de opbrengst van uw aankoop steunt u ons project in Zuid-Afrika: onderwijsverbetering op de Referentse Primary School in Namakgale.

We hopen op veel kopers zodat wij een bijdrage kunnen leveren aan beter onderwijs voor de kinderen in Namakgale, want elk kind heeft recht op gedegen onderwijs, in welke samenleving het ook woont.

Voor de Talententent kunnen we nog wel spullen gebruiken. We zoeken vooral gebreide sokken voor volwassenen. Heeft u tijd om te breien of heeft u nog wat in de kast liggen dat u niet meer gebruikt; u kunt het afgeven bij de kerstkraam.

Namens de ZWO-commissie van de Grote Kerk,
Ria Koldenhof

Kruimels zijn ook brood, of: vele kleintjes maken een grote.

In de hal van Antenne kun je altijd je postzegels, kaarten en cartridges kwijt. ZWO'er Jacob van Engelen verzamelt deze spullen en brengt ze naar het inleveradres in Hattem. Daar wordt alles geselecteerd en naar het landelijk verzamelcentrum gebracht. Vrijwilligers sorteren de postzegels ansicht- en geboortekaarten met veel zorg, kennis en aandacht.

Ansicht- en geboortekaarten worden verkocht aan verzamelaars op beurzen en te koop aangeboden via websites als Marktplaats. Ansichtkaarten (enkele kaart met aan de ene kant een afbeelding en aan de achterzijde ruimte voor adres en postzegel) zijn verhandelbare kaarten, ongeacht de afbeelding. (Bijna) alle dubbele kaarten en enkele kaarten die in een envelop verzonden worden, zijn oud papier. Momenteel is er nog wel handel in dubbele kaarten van Anton Pieck, Voor het Kind en Stichting Kinderpostzegels.

Postzegels worden verhandeld via verkoopadressen in Nederland en op nationale en internationale beurzen.

Telefoons en cartridges: via het inzamelprogramma van het bedrijf Eeko, ontvangt Kerk in Actie hiervoor een vergoeding. Buitenlands geld en oud Nederlandse geld wordt verkocht aan banken, handelaars en verzamelaars.

Wat levert het op?

In 2016 was de landelijke opbrengst **€ 41.289,-** Maar de grootste opbrengst wordt zichtbaar in levens van mensen. Met de opbrengst van voor ons waardeloos materiaal kunnen Kerk in actie en de GZB (Gereformeerde Zendingsbond) mensen ondersteunen om hun leven waardevol te leven.

Namens de ZWO-commissie van de Grote Kerk,
Nettie Jonker

De waarde van water

Water is in Nederland een vanzelfsprekendheid. We draaien de kraan open en het stroomt onbeperkt. Bovendien is het van hoge kwaliteit en voor dat alles betalen we inclusief belastingen nog een € 1,- per kubieke meter.

Dat is wel anders als je in Afrika in een township op het platteland woont. Er zijn geen kranen, geen waterleidingen en er is geen waterleidingbedrijf dat zorg draagt voor een water netwerk. Het schone water zit meestal diep in de grond en is daarmee onbereikbaar. Met de hand graven is geen mogelijkheid als je meer dan twintig meter onder de grond moet zijn. Er is professionele apparatuur voor nodig om het water naar boven te krijgen, maar dit is voor de lokale bevolking niet te betalen. Een waterput met alles er op en er aan kost ca. € 1.500.-

Ongeveer de helft van de Zuid-Afrikaanse bevolking leeft in die townships of op het platteland en heeft dus niet of nauwelijks toegang tot schoon drinkwater. Zij moeten soms uren lopen om water te halen. Doorgaans is dit de taak van (schoolgaande) kinderen. Een zeer tijdrovende en vermoeiende activiteit waardoor ze aan huiswerk en sport niet toekomen en bovendien veel gezondheidsrisico's dragen.

Door het slaan van een waterput (borehole) krijgt de gemeenschap of een school direct toegang tot water. Dit verbetert de hygiëne van de kinderen. Water is ook essentieel voor het bereiden van voedsel en het bewateren van de groentetuinen.

Refentse, de basisschool waar wij aan de slag gaan, beschikt over een waterput zoals op de foto. Hierdoor kunnen ongeveer 1000 kinderen van water worden voorzien.



Net genoeg voor de school dus. Maar zo'n put moet wel van een pomp worden voorzien en een filter om het water te zuiveren. Bovendien moet hij onderhouden worden onderhouden wat vaak wordt vergeten. Hierdoor heeft Refentse nu ook problemen met de watervoorziening. Ook is het al eens gebeurd dat de bevolking van de township het water illegaal aftapte van een school, waardoor de school zelf, die de waterput had betaald, in de problemen kwam. Gelukkig worden die nu opgelost.

Anonieme gift

Onlangs kreeg onze penningmeester Helmig van de Vegt een gift van €200 voor het ZWO-project. Hartelijk dank voor de anonieme gever!

mille cherubini in coro

schubert, wiegenlied

slaap nu maar kleine jongen
wiegend op je moeders schoot
zweef met duizenden engelen
weg van deze wrede wereld

luister naar het hemels zingen
het ruisen van witte vleugels
het licht van vrede nog overal
voel de liefde van je moeder

eens word je wakker geschud
ga je de mensen leren kennen
zij zullen je kronen met doornen
maar bloedrode rozen gaan geuren

met de zuiverheid van witte lelies
aroma en kleuren van goddelijke liefde
dan zweef je met duizenden engelen
weg naar een nieuwe wereld

Henk posthouwer



Verjaardagsfonds

Op 12 dec komen we weer bij elkaar om het jaar af te sluiten.

Als u allen er om 13.30 uur bent dan maken we er een gezellige kerst sluiting van.

Wie verhinderd is graag even afmelden bij Carla Aversch tel 612944

Met vriendelijke groet

Theo van Heerde en Carla Aversch

Kerkbalans 2017 - herinnering

In de brief van de voorzitters van de Kerkenraad en de Beraadsgroep Financiën en Beheer hebben wij u aan het begin van dit jaar benaderd met de vraag of u bereid was onze kerkelijke gemeente dit jaar financieel te steunen. Wij zijn blij dat velen van u hiervoor een toezegging hebben gedaan. Met nog twee weken te gaan is van de toegezegde €178882.--inmiddels €170635.-- binnen (dit is inclusief de incasso van december en er van uitgaande dat diegenen die maandelijks zelf overmaken, dat in december ook weer doen). Alle betalers daarvoor heel hartelijk bedankt!

Dat betekent dat er nog een bedrag van €8247.-- open staat dat wel is toegezegd maar nog niet is betaald en dat ergens eerder dit jaar betaald had zullen worden. Wie nog niet zijn bijdrage zelf heeft overgemaakt, vragen wij dat voor 1 januari a.s. te doen zodat we met elkaar ons doel voor 2017 kunnen bereiken en van de Aktie Kerkbalans 2017 een succes kunnen maken! Wij hopen dat u daaraan wilt meewerken. Het bankrekeningnummer vindt u op de eerste pagina van de Antenne onder het kopje "Beraadsgroep Financiën en Beheer".

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw betrokkenheid en medewerking!

Beraadsgroep Financiën en Beheer

Henk van Essen (631740)

Bericht van het College van Kerkrentmeesters.

Vanaf 1 april 2017 is Chris Hassink samen met hulpkoster werkzaam in onze kerk en gebouw Antenne. Gezien de ervaringen van de afgelopen maanden, hechten wij er aan u te informeren omtrent de afspraken van bereikbaarheid van de koster en de toegankelijkheid van de kerk en gebouw Antenne.

Belangrijk voor ons allen is ons steeds te blijven realiseren dat de hulpkoster deze belangrijke en veelomvattende taken geheel vrijwillig uitvoeren! Dat geldt ook voor Chris Hassink voor een groot deel van de gewerkte uren.

Het College van Kerkrentmeesters is zeer content met de inzet en bereidwilligheid van koster en hulpkoster.

Om op verantwoorde en effectieve wijze de vele activiteiten in onze gebouwen in goede banen te leiden geven wij de volgende werkafspraken met het kostersteam aan u door:

Telefonische bereikbaarheid:

Wanneer Chris Hassink aanwezig is in de kerk of gebouwen is hij telefonisch bereikbaar op tel.nr: 0578-613710 (telefoonnummer van de kerk). Bij geen bereikbaarheid is een antwoordapparaat ingeschakeld zodat u uw boodschap kunt inspreken. Uiterlijk de volgende dag wordt u dan teruggebeld. Uiteraard kunt u ook een emailbericht sturen.

Emailadres is: koster@regenboogkerk.nl

Bij afwezigheid van Chris Hassink vervangt Bert van der Tuin hem.

Openstelling gebouwen:

Op maandag- en zaterdagmorgen van 09.00 tot 10.30 uur is er altijd een koster aanwezig.

Ook op maandag-, dinsdag- en donderdagavond is tussen 19.00 en 19.15 uur een koster aanwezig. Wilt u iets afgeven of ophalen dan zijn dit de geëigende tijdstippen.

Buiten deze uren is het mogelijk vooraf een afspraak te maken indien u in de gebouwen moet zijn.

Vorbereiding kerkzaal voor de eredienst:

Om tijdig de kerkzaal in gereedheid te kunnen brengen voor de zondagse eredienst dient uiterlijk zaterdagmorgen 08.30 uur voorafgaand de koster een instructie te ontvangen voor aanpassingen van bijvoorbeeld de geluidinstallatie, microfoonsopstellingen etc.

In principe zijn nadien geen wijzigingen meer mogelijk.

Wij vragen u met klem rekening te houden met bovenstaande opdat het team van koster hun werk zo goed mogelijk kunnen doen.

Veel dank voor uw medewerking!

Met vriendelijke groet,

College van kerkrentmeesters

Henk Wim Potappel, voorzitter.



Zoeken naar woorden

Jonge mensen uit onze gemeente beleden hun geloof. Zij hadden ieder persoonlijk daarvoor de woorden gevonden.

Hoe vinden wij, jong en oud, die woorden? In een gesprek over ons persoonlijk geloof, met elkaar binnen de gemeente, met familie, of vrienden en collega's die niet (meer) geloven? Woorden vinden kan je oefenen door in gesprek te gaan in vertrouwde kring.

Dat willen wij op 3 avonden daadwerkelijk gaan doen. Op donderdagavond 25 januari 2018 begint de cursus "Zoeken naar woorden", in de Antenne. Vervolg op donderdag 1 en 8 februari, indien gewenst ook 15 februari.

De cursus wordt verzorgd door dhr A. Peters, voormalig gemeenteadviseur PKN.

Vijf jonge leden van onze gemeente gingen ons voor. Hoe gaan wij verder? Gaat u de uitdaging aan? Geef u dan op bij een van ons.
De Evangelisatie commissie, Gerard van Kamp en Anneke de Groot
GvK: 0578 618807; gjvankamp43@hotmail.com
AdeG: 0578 629948 ; annekedegroot@planet.nl

Bericht van de werkgroep Amnesty International gemeente Epe Amnesty schrijfacties in december

Allereerst goed nieuws: Zuhair Kutbi, een prominente Saudische schrijver en commentator, is onlangs vrijgelaten. En ook de Bahreinse mensenrechten - verdedigster, Ebtisam al-Saegh is vrijgelaten. In december heeft de Amnesty werkgroep gemeente Epe weer twee schrijfacties. De nieuwe schrijfkaarten liggen voor u klaar in de kerk. Met het ondertekenen van de kaarten levert u een niet geringe bijdrage aan de druk die op overheden en instanties wordt gelegd om de mensenrechten te respecteren. Dankzij uw medewerking kunnen wij elke maand vanuit de gemeente Epe zo'n 300 schrijfkaarten versturen!

We willen u ook van harte uitnodigen om op zaterdag 9 december van 10.00-13.00 uur langs te komen in de Grote Kerk in Epe. In het kader van 10 december – de Dag van de Rechten van de Mens – is de Amnesty werkgroep aanwezig met petitielijsten die ondertekend kunnen worden.

China: lange celstraf voor Oeigoerse studente

De Oeigoerse Buzainafu Abudourexiti studeerde twee jaar in Egypte. In 2015 keerde ze terug naar China en in maart 2017 werd ze opgepakt en tot zeven jaar cel veroordeeld. De aanklachten tegen haar zijn nooit bekend gemaakt. Buzainafu was van plan om bij haar man in Australië te gaan wonen. De politie in de Oeigoerse Xinjiangregio had al medewerking verleend om een visum aan te vragen. Toen ze in maart werd gearresteerd was ze zwanger. Haar familie weet niet of ze in goede gezondheid verkeert. Ze gaan ervanuit dat Buzainafu niet meer in verwachting is en vrezen voor haar veiligheid. Sinds mei 2017 dwingen de Chinese autoriteiten Oeigoerse studenten in het buitenland terug te keren naar China. Begin juli werden in Egypte meer dan tweehonderd studenten opgepakt. De Oeigoeren, een moslimminderheid uit de autonome regio Xinjiang, worden sinds eind 2016 meer en meer beperkt in hun vrijheid van beweging.

Rusland: moord op activiste nog altijd niet opgelost

Op 15 juli 2009 duwden gewapende mannen de prominente activist Natalia Estemirova in een auto en reden weg. Haar lichaam werd die middag gevonden. Ze was van dichtbij in haar hoofd geschoten. Degene die haar heeft vermoord is hiervoor nooit gestraft. Natalia Estemirova werkte in de Russische deelrepubliek

Tsjetsjenië bij een organisatie die onderzoek doet naar mensenrechtenschendingen, waaronder moorden, verdwijningen en marteling door Tsjetsjeense veiligheids-diensten. De Tsjetsjeense autoriteiten, waaronder president Ramzan Kadyrov zelf, bedreigden Estemirova en vielen haar lastig vanwege haar werk. Acht jaar na haar dood zit er nog altijd geen schot in het moordonderzoek. Dit klimaat van straffeloosheid draagt bij aan verdere aanvallen op mensenrechtenverdedigers in Tsjetsjenië.

Schrijven helpt niet altijd, niet schrijven helpt nooit!

Meer informatie over het werk van Amnesty International en de werkgroep kunt u vinden op de website van de werkgroep: www.epe.amnesty.nl



Advent- en kerstfeestviering PCOB, afd. Epe, Emst en Oene

Onze kerst- en adventsfeestviering hopen we dit jaar te houden DV 19 december 2017 in restaurant 'De Loreley', Heerderweg 36, 8161 BM te Epe, met daaraan volgend een uitgebreid broodbuffet.

De kerstmeditatie wordt verzorgd door ds. D. van Meulen, muzikale intermezzo op een tafelciter en het kerstverhaal zal verzorgd worden door mw. Willemien Hilberink uit Emst. Samenzang onder leiding van onze organist dhr. Jan van Garderen. De algemene leiding is in handen van de voorzitter, aanvang 15.00 uur (let op de aanvangstijd) einde avond ongeveer 19.00 uur, liturgie is aanwezig.

Na de kerstfeestviering gaan we samen genieten van een consumptie terwijl de zaal in gereedheid wordt gebracht voor het broodbuffet.

Ter bestrijding van de onkosten zal er aan het eind van de avond een collecte worden gehouden.

Leden en ook gasten zijn van harte welkom. We hopen op een gezellige en gezegende middag/avond.

Voor deelname aan deze middag moet men zich i.v.m. de maaltijd wel voor 15 december opgeven bij:

Mw. Joke van Meulen, tel: 0578 627225, e-mail: vanmeulen@hetnet.nl of dhr. Evert Kieskamp, tel: 0578 615781, e-mail: fam.kieskamp@gmail.com.

Het bestuur

Op het moment van de kerstfeestviering kan door wegwerkzaamheden de Loreley misschien wat moeilijk te bereiken zijn, volg in dat geval de instructies op de omleidingsborden of de verkeersregelaars op!

Diensten andere protestantse kerken in Epe

Zondag 10 december

Grote Kerk	10.00 uur	Ds. L.J. Versteeg	
Goede Herderkerk	10.00 uur	Ds. J.H. van Osch (Vaassen)	mmv Con Spirito
Sionskerk	9.30 uur	Ds. E. Mijnheer (Oene)	
	18.30 uur	Dr. T.E. van Spanje	

Zondag 17 december

Grote Kerk	10.00 uur	Ds. S.H. Muller	
Goede Herderkerk	10.00 uur	Ds. E. Klein Kranenburg	
Sionskerk	9.30 uur	Prop. R. van der Knijff (Apeldoorn)	
	18.30 uur	Dr. T.E. van Spanje	

Bijbelleesrooster van het Nederlands Bijbel Genootschap

Vr. 08 dec.	Jeremia 26:1-9	Slecht nieuws
Za. 09 dec.	Jeremia 26:10-24	Wat doe je met de boodschapper?
Zo. 10 dec.	Jeremia 27:1-11	Tuig
Ma. 11 dec.	Jeremia 27:12-22	Profeten gezocht
Di. 12 dec.	Jeremia 28:1-17	Onbreekbaar ijzer
Wo. 13 dec.	Jeremia 29:1-9	Bid voor de stad
Do. 14 dec.	Jeremia 29:10-23	Briefwisseling
Vr. 15 dec.	Jeremia 29:24-32	Dreigbrief
Za. 16 dec.	Jesaja 34:1-17	Een zwaard aan de hemel
Zo. 17 dec.	Jesaja 35:1-10	Bloei
Ma. 18 dec.	Jeremia 30:1-11	Geen onevenredige straf
Di. 19 dec.	Jeremia 30:12-31:1	God vergeet zijn volk niet
Wo. 20 dec.	Jeremia 31:2-14	Feestelijke toekomst
Do. 21 dec.	Jeremia 31:15-22	Hoopvol
Vr. 22 dec.	Jeremia 31:23-30	Keer ten goede



AGENDA

GEBOUW ANTENNE

Di	5 dec	Gebedskring Daniël	8.30 uur
		Bijbelkring	9.30 uur
		To You	20.00 uur
Wo	6 dec	Diaconie	19.45 uur
Do	7 dec	ZWO	19.00 uur
Vrij	8 dec	Oefenen kerstmusical	15.30 uur
Za	9 dec	Expecto	18.30 uur
Ma	11 dec	Schoonmaakgroep	9.00 uur
Di	12 dec	Gebedskring Daniël	8.30 uur
		Bijbelkring	9.30 uur
		Verjaardagsfonds	13.30 uur
		To You	20.00 uur
Wo	13 dec	Studie kring Ds. Muller	9.30 uur
Do	14 dec	Moderamen	19.30 uur
Vrij	15 dec	Oefenen kerstmusical	15.30 uur
Di	19 dec	Gebedskring Daniël	8.30 uur
		Bijbelkring	9.30 uur
		Kerkenraad	20.00 uur
		To You	20.00 uur
Do	21 dec	Christenvrouw	19.30 uur
Vrij	22 dec	Oefenen kerstmusical	15.30 uur



Kopij voor de volgende Antenne inleveren **voor** zaterdag 16 december en vervolgens voor zaterdag 6 januari en 27 januari
Email: kerkblad@regenboogkerk.nl. Zie ook pag. 1

Met de hand geschreven of getypte stukjes blijven natuurlijk ook steeds welkom.
Antenne verschijnt steeds vóór het weekend dat volgt op de uiterste inleverdatum van kopij.

Website: www.regenboogkerk.nl
e-mail: webmaster@regenboogkerk.nl

Wanneer de tijd lijkt stil te staan



Uitvaartverzorging
Henk van Vemde

De kleinschalige onderneming met ruime ervaring in het verzorgen van een uitvaart, zowel traditioneel als modern.

**24 uur per dag
persoonlijk bereikbaar
0578 690410**
(06 83227151)

Waar of hoe u ook bent verzekerd u mag zelf bepalen door wie u de uitvaart laat verzorgen.

Schotakker 5, 8162 JC Epe.
uitvaartvanvemde@planet.nl
www.uitvaartverzorgingvanvemde.nl

“Ik help u graag bij een goed afscheid.”



Mijn naam is Jolanda van der Wal, ik ben uitvaartverzorgster voor Yarden in Epe en omstreken. Voor een goed afscheid kunt u rekenen op mijn zorg en advies. U kunt mij bellen op 088-9273790.

Yarden. Wilt u een overlijden melden?
Bel dan 0800 8192 (24 uur per dag). www.yarden.nl

