

**Redactie** H.J. Huizinga-Boelens, Beekweide 39, 8162 XP Epe, tel. 614745  
R.E. Kooiman, de Leegte 10, 8162 BZ Epe, tel. 614526  
e-mail: kerkblad@regenboogkerk.nl

Eindredactie: J. Bosch, Pr. Marijkestraat 5, 8162 BB Epe, tel. 613460

**Penningm.** Bank: NL21FVLB0226121577 t.n.v. Regenboogkerk, inz. blad Antenne  
(€ 16,00 per halfjaar)

**Bezorging** L. Kasteel, Glorialaan 16, 8162 VC Epe, tel. 628238

**Predikanten:**

Ds. A.M. van de Wetering, Alb. Schweitzerlaan 3, 8162 DS Epe,  
tel. 627732. (sectie 1-2-5-6)

e-mail: am.vandewetering@hetnet.nl. Vrije dag: woensdag

Ds. S.H. Muller, Holleweg 28, 7361 AA Beekbergen, tel. 06-42633119 / 055-8430264

e-mail: sjoerdmuller@regenboogkerk.nl. Werkt op maandag en woensdag. Het best  
bereikbaar na 19.30 uur. (sectie 3 en 4)

**Kerkenraad:**

Voorzitter: L.H.E.C. Plooy, Slathstraat 3, 8161 CB Epe, tel. 611517

Scriba: K.G. Dijkgraaf-Feitsma, Deventerweg 8, 8167 NA Oene, tel. 641922  
e-mail: scriba@regenboogkerk.nl

**Diaconie:**

Voorzitter: H.K. de Jonge, Heuvellaan 7, 8162 CT Epe, tel. 629977

Secr.: E.J. Kasteel, Beekstraat 50, 8162 HB Epe, tel. 613534  
e-mail: diaken@regenboogkerk.nl

Bankrek.: NL67RABO0317519425 t.n.v. Diaconie Regenboogkerk Epe

**Kerkelijk Bureau:**

C.J.G. Bakker, Klaverkamp 12, 8162 HR Epe, tel. 628009  
e-mail: kerkelijkbureau@regenboogkerk.nl

**Beraadsgroep Financiën en Beheer:**

Voorzitter: W.H. Potappel, Willem Tellstraat 19, 8162 ET Epe, tel. 06 5373 1582

Secr.: N. Stegeman-Steensma, Slotgraskamp 33, 8162 XZ Epe  
e-mail: kerkrentmeester@regenboogkerk.nl

Bankrek.: SKG: NL42FVLB0225385163 t.n.v. Regenboogkerk Epe

**Collectebonnen:** NL08INGB0004018295 t.n.v. Collectebonnen Gereformeerde kerk.

Kaarten: blauw € 20,00 / oranje € 15,00 / wit € 6,00 z.o.z. >>

**ZWO** NL05FVLB0226119343 t.n.v. CvK Gereformeerde Regenboogkerk Epe inz.

ZWO

**Kerkradio:** A.J.W. Hanekamp, Loper 5, 8162 KD Epe, tel. 614454

**REGENBOOGKERK EPE:** Beekstraat 33, 8162 HA Epe.

**Koster:** Chris Hassink, tel. 613710 (tel.nr. idem gebouw Antenne) e-mail:  
koster@regenboogkerk.nl

**Gebouw Antenne:** Openingsstijden + aanwezigheid koster: elke maandagmorgen  
van 9.00 – 12.00 uur.

**Inhoud**

Kerkdiensten	3
Bij de diensten / kerk op schoot	4
Taizé viering / toelichting bij de collecten	5
Signalen	6
Film Luther	7
Kijken met andere ogen /catechese	8
Najaarsgemeenteberaad / kerstpakketten actie / Clubmiddag	9
Sirkelslag / vakantiebijbelweek	10
Seniorencontact /Ontmoetingsdiner de Heerlijkheid	11
Fruitplukken ZWO / Speculaasactie	12
project ZWO	13
Open Doors / Boekbespreking	14
Ontmoeting	15
Najaarsconcert de Herberg / Kerstconcert Gelders vocaal ensemble	16
To You jubileum kerstoratorium	16
Stichting Meere orgel	17
PCOB	18
Diensten andere kerken / Bijbelleesrooster	19
Agenda	20
Inleveren Kopij	21

**Collectebonnen:** (zie voor betaling pagina 1)

De collectebonnen in euro worden uitgegeven in kaarten van 20 stuks

blauwe bonnen van € 1,00 kaart kost € 20,00

oranje bonnen van € 0,75 kaart kost € 15,00

witte bonnen van € 0,30 kaart kost € 6,00

Bij bestelling a.u.b. aangeven welke kleur u wenst.

Informatie: H. Kasteel, Emmastraat 15, tel. 613780



### Zondag 29 oktober

10.00 uur Ds. A.M. van de Wetering  
Kinderdienst: Dorien Hanekamp, Anne van Essen en Edwin v d Vosse  
Oppasdienst : Sita de Winter en Luuk van Oosten  
Eerste collecte : Pro Rege  
Tweede collecte : ZWO project Zuid Afrika  
19.00 uur Ds. L.J. Versteeg Taizé viering Grote kerk

### woensdag 1 november

### dankdag voor gewas en arbeid

19.30 uur Ds. A.M. van de Wetering  
Eerste collecte : Diaconie  
Tweede collecte : ZWO project Zuid Afrika

### Zondag 5 november

### m.m.v. interk. koor To You

10.00 uur Ds. A.M. van de Wetering  
Kinderdienst : Marjolein Heiligenberg en Esther Robbertsen  
Tienerdienst : Edwin van de Vosse  
Oppasdienst : Bert v.d. Ven en Daniëlle van Henten  
Eerste collecte : Hulp gevluchte Rohingya-gezinnen Myanmar (Kerk in actie)  
Tweede collecte : Zending: Theologie doceren in Hong Kong  
19.00 uur Ds. A.M. van de Wetering  
Eerste collecte : Noodhulp overstromingen Nepal en Bangladesh  
Tweede collecte : ZWO

### Zondag 12 november

10.00 uur Ds. S.H. Muller  
Kinderdienst : Mirjam Bakker en Nienke Paulusma  
Oppasdienst : Marjo Menning en Marieke Tjabringa  
Eerste collecte : Op de bres voor vluchtelingkinderen in Nederland (Kerk in Actie)  
Tweede collecte : Hulp aan de kerken in het Midden Oosten (Kerk in Actie)  
19.00 uur Ds. S.H. Muller **Praisedienst m.m.v. GHK** combo



*Elke zondagmorgen, na de dienst,  
koffie of thee drinken.  
Voor de jeugd is het gezellig  
in de Schatkamer.*



### Zondag 29 oktober

De wintertijd gaat dat weekend in, dus we kunnen wat dat betreft deze zondag goed uitgerust in de kerk komen!  
Deze zondag gaat vooraf aan 31 oktober, de viering van 500 jaar Reformatie. Daarom in deze dienst aandacht voor de kerkhervorming. Wat stond er op het spel?  
Het is ook Nationale Bijbelzondag, als we het N.B.G. mogen geloven... Daarom denk ik dat ik het accent in de lezingen en in de prediking wil leggen op het belang van het zelf lezen van de bijbel, zoals dit in de Reformatie nadruk kreeg. Iedereen heeft rechtstreeks toegang tot God door de bijbel. Tegelijk hebben we elkaar bij het Bijbel lezen hard nodig, want we zijn niet de eersten die de Bijbel lezen en ook niet de enigen (aldus kerkhistoricus Henk van den Beld in een interview in ND)  
In deze dienst wordt Paul Heiligenberg bevestigd tot pastoraal ouderling. Hij is weer thuisgekomen uit Nepal, waar hij enkele weken verbleef. Daardoor kon hij niet eerder zijn taak in sectie 3 beginnen. Na de dienst is er gelegenheid hem persoonlijk de hand te geven.

**Woensdag 1 november** is het Dankdag voor gewas en arbeid. We lezen Psalm 30 en Lucas 12: 13-21. De crisis in Nederland en omstreken is weer voorbij. *Vertrouwen in de toekomst* is het motto! Maar hebben we van de crisis geleerd? De Psalm dichter zegt: in mijn overmoed dacht ik: nooit zal ik wankelen. En nu, hoe denkt hij nu? Hoe denken wij? Hoe danken wij?

**Zondag 5 november** is het koor 'To You' in de morgendienst te gast. Blij met onze gastvrijheid en de mogelijkheid in onze kerk te oefenen, werken de koorleden twee keer per jaar aan een eredienst mee. We lezen uit Ezechiël 18 en uit Johannes 4. Over schijnbaar doodlopende wegen gaat het in die teksten, over jongeren die geen kansen hebben. Leef, zegt Jezus. God is een God van nieuwe kansen. Vandaag nog kunnen we een nieuw begin maken, als we onze verantwoordelijkheid nemen.  
In de avonddienst lezen we uit Mattheus 25, de bekende gelijkenis over de tien meisjes die op de bruidegom wachten. In het najaar komen deze teksten vaak naar voren, teksten die spreken van verwachting, van verlangen naar het Koninkrijk van God. Maar hoe houd je dat vol, hoe zorg je dat je altijd voldoende voorraad olie hebt?

### Kerk op schoot

Op zondag 12 november vieren we Kerk op schoot voor kinderen van 0 tot en met 5 jaar. Wij hopen dat er weer veel kleintjes aanwezig zullen zijn.

Vaders en moeders, opa's en oma's, neem je kind of kleinkind mee voor de feestelijke viering.

Om 9.30 uur beginnen we en het duurt circa 20 minuten, dus voordat de dienst van 10.00 uur begint.

We gaan er weer een sprankelende belevingsgerichte viering van maken voor kinderen van 0 tot 5 jaar, dat is het doel van Kerk op schoot.

Tijdens deze viering beleven baby's, peuters en hun (groot)ouders/verzorgers een Bijbelverhaal met alle zintuigen.

We vertellen op 12 november het verhaal van Abraham, afgewisseld met veel liedjes op bekende peuterliederen en belevingsgerichte activiteiten.

Na de Kerk op schoot viering kunnen de kinderen naar de oppasdienst

Tot dan!

*Sita en Nienke*

### **TAIZÉ VIERING te Epe**

Op zondagavond 29 oktober om 19.00 uur organiseert de liturgiecommissie van de Raad van Kerken te Epe een gebedsdienst in de geest van Taizé, in de Grote Kerk te Epe. Hierbij is iedereen, jong en oud, van harte welkom. Voorganger is ds. Jelbert Versteeg. Tijdens de viering worden meerstemmige Taizé-liederen gezongen samen met een ad hoc koortje onder leiding van Inger Heij. Het koor repeteert de liederen op zondagmiddag vanaf 15.00 uur voorafgaande aan de viering. Belangstellenden kunnen zich aanmelden en / of informatie krijgen via [i.heij@live.nl](mailto:i.heij@live.nl). We hopen op velen die enthousiast in het koor meezingen en op velen die de gebedsdienst mee willen vieren.



### **Toelichting bij de collecten**

#### PIT Pro Rege

Sinds de oprichting van de Nederlandse Militaire Bond in 1874 hebben de steun van donateurs en kerken inhoud gegeven aan 'driesterren' zorg (voor lichaam, ziel en geest) voor hen die zich inzetten om onze vrijheid te bewaken, te verdedigen en zo nodig te bevechten.

#### Steun Theologisch onderwijs in Pakistan

In Pakistan vormen christenen een kleine, maar groeiende minderheid in een land waar 95 procent moslim is. Centraal in de collecte op deze Hervormingsdag staat het vernieuwende werk van het Open Theologisch Seminarie. Studenten en voorgangers kunnen hier cursussen en trainingen volgen over het christelijk geloof.

#### Hulp aan gevluchte Rohingya-gezinnen uit Myanmar

Rohingya zijn massaal naar buurland Bangladesh gevlucht en het is niet duidelijk voor hen of ze veilig terug kunnen keren. Kerk in Actie stelt onder andere fondsen beschikbaar voor voedselpakketten en hygiëne-pakketten.

#### Theologie doceren in Hong Kong

In augustus 2013 is Tjeerd de Boer door Kerk in Actie uitgezonden naar Hong Kong (China), samen met zijn vrouw Kathleen Ferrier. Tjeerd geeft er les aan het Luthers Theologisch Seminarie. Dit seminarie leidt studenten op tot predikant of theologiedocent en rust daarnaast leken toe. Momenteel studeren er ruim 560 studenten. Zij komen uit Hong Kong, China en uit andere Aziatische landen als Cambodja, Myanmar, Laos en Indonesië. Door in Hong Kong een goede theologieopleiding aan te bieden, hoeven deze studenten niet naar het Westen en kunnen ze enigszins betaalbaar verder studeren binnen hun eigen Aziatische context.

#### Op de bres voor vluchtelingkinderen in Nederland

Kinderen die opgroeien in een asielzoekerscentrum hebben geen eigen kamer, zien dagelijks verdrietige en gespannen volwassenen om zich heen, moeten regelmatig verhuizen en leven voortdurend in onzekerheid of ze mogen blijven. Zij hebben vaak traumatische dingen meegemaakt voor ze naar Nederland kwamen en krijgen in een asielzoekerscentrum nog eens veel te verwerken. Kerk in Actie staat samen met andere organisaties op de bres voor deze kinderen. Zo maakt Kerk in Actie vrolijke vakantieweken voor vluchtelingkinderen, recreatieve en sportactiviteiten in asielzoekerscentra en individuele rechtshulp of juridische bijstand mogelijk.



#### **Dankdag**

Het is herfst! De bladeren van de bomen kleuren rood en geel. De grond ligt bezaaid met kastanjes, eikels en beukenootjes. Paddestoelen schieten als... paddestoelen uit de grond. Ook een paar dagen zomerwarmte brengt daar geen verandering in. Nog even en de oogst ligt in de schuren. En wij trekken ons terug in onze warme huizen.

Harvest, zeggen ze in Engeland, en dat klinkt ook als herfst, maar betekent oogst. In de kerken worden dankdiensten gehouden om dat te vieren. Twee gemeentelieden waren erbij, in Canterbury en gaven mij een liturgie. Op de voorkant zie je Adam aan het spitten. Was dat na het paradijs?

Het eerste lied zet ons ook aan het werk: We plough the fields and scatter the goods seeds on the land. We ploegen de akkers en strooien het goede zaad uit over het land. Maar het krijgt voedsel en water uit Gods goede hand.

Verrassend genoeg was er in die viering ook Heilig Avondmaal. Dat wil zeggen: Harvest viert men op zondag en in de Church of England is er iedere zondag avondmaal. Maar wij zouden vreemd opkijken als dit op dankdag het geval zou zijn. Maar het hééft wel iets. Bij het begin van de maaltijd in Canterbury werd gezegd: God, wij zetten dit brood voor u neer, dat de aarde ons heeft geschonken en mensenhanden hebben gemaakt. Het wordt voor ons het Brood des Levens. Wij zetten deze wijn voor u neer, vrucht van de wijnstok, door mensen gemaakt, maar voor ons wordt de beker het symbool van onze redding. Gezegend bent u o God!

Ik vind het mooi dat zo de verbinding gelegd wordt van het dagelijks leven naar de viering in de kerk. Een liturgie is niet wereldvreemd en de mensen die meedoen zijn dat zeker niet. Geestelijk leven is niet los te denken van dagelijks leven. En andersom: het dagelijks leven is ook altijd een leven voor Gods aangezicht. Zoals Adrian Plass ooit schreef: God is zo alledaags als je je maar kunt voorstellen. Hij heeft de wereld gemaakt en woont er op veel minder gewijde manier dan de kerken vaak doen geloven.

Zo is het niet onbelangrijk hoe wij thuis eten. 'Tussen potten en pannen zit veel spiritualiteit' las ik. Daar is voor mij nog veel winst te behalen geef ik toe, ik gooi vaak gedachteloos iets in de pan en eet het op voor de televisie of bij de krant... Dankdag schudt mij dan weer wakker. "Eeuwige God, u kroonde het jaar met uw goedheid, u geeft ons alles wat de aarde voortbrengt. Dat wij het mogen gebruiken tot uw glorie, tot hulp aan mensen in nood en ons eigen welzijn' bad men in Canterbury.

Zo wordt de link gelegd die ons weer bewust wordt op een doordeweekse woensdagavond in de kerk: de dagelijkse dingen hebben alles te maken met de Here God. Voor alles wat we ontvangen, mogen we hem danken, in het vertrouwen dat Hij ons zijn zegen geeft.

'Ga in vrede en dien de Heer', waren de laatste woorden in de kathedraal. Een goede opdracht om op dankdag het leven weer mee in te gaan.



### Film over Luther 31 oktober half acht in Antenne

Op 31 oktober is het Hervormingdag. We vieren 500 jaar Reformatie. Tijdens de ontmoetingsbijeenkomsten aan het begin van het jaar kon u meer horen over het leven van Maarten Luther.

Als u hem ook wilt zien, dan kan dat: de film 'Luther' toont ons de biografie van zijn leven.

Mijn huiskamer is te klein om daar samen te kijken, maar in de kerkenraadskamer moet dat lukken. Als u om half acht een kopje koffie of thee komt drinken, beginnen we om kwart voor acht met de film. De avond is ongeveer om tien uur afgelopen. De manier om invulling te geven aan deze feestdag! Opgave is niet nodig.

*Ds. Van de Wetering*

### Ds. Jeroen Jeroense: de kerk als klooster Kijken met andere ogen



Dit is de tweede avond in het kader van 'Kijken met andere ogen', avonden die verrassen. De eerste avond met Ds. Evers waren we als werkgroep verrast door de grote opkomst.

Nu kunnen we ons voorstellen dat meer mensen geïnteresseerd zijn in kunst dan in kerk, maar de avond met Ds. Jeroense is ook zeer de moeite waard! Zelf heb ik zijn brochure 'Kerk als klooster' al heel lang in de kast liggen. Mij fascineert zijn idee over de kerk van de toekomst, waarvoor hij inspiratie vond in de rol van kloosters in de Middeleeuwen. Iedereen was daar welkom, voor een gesprek, een eredienst, een goede maaltijd, lessen in levenskunst en noem maar op.

Op donderdag 16 november vertelt Ds. Jeroense hierover in de grote zaal van Antenne. De koffie en thee staan weer klaar om half acht. Een vrijwillige bijdrage van 5 euro is welkom! Aanvang van de avond is kwart voor acht. Voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen met Nely Zevenbergen, 620098.

*Ds. Van de Wetering*



### Catechese voor jongeren van 10 tot en met 13 jaar

Het is geweldig dat we dit najaar met een groep van 15 kinderen mochten starten. We beginnen gezamenlijk om 18 uur met de maaltijd en na een half uur splitsen wij in 2 groepen om het thema van die avond uit te werken.

De maaltijd is van essentieel belang voor de groep, samen eten schept een band.

De jongeren vinden het altijd een verrassing wat er weer op tafel komt.

Nu zoeken wij per avond 2 personen die willen koken, want 15 monden voeden is wel een hele klus. Als je het samen kunt doen, hoeft je maar voor 8 personen een eenpansmaaltijd te bereiden.

Ik hoop dat er vrijwilligers zijn die zich daarvoor op willen geven.

Het gaat om de volgende data:  
Voor 30 oktober en 6 november zoeken wij nog 1 persoon.  
20 en 27 november 2 personen per avond.  
De maaltijden worden dan om 18 uur warm aangeleverd in de Antenne.  
Wilt u ons helpen, dan graag opgeven bij *Nienke Paulusma* tel. 0654-927879.

### **Najaarsgemeenteberaad**

Het najaarsgemeenteberaad staat gepland op woensdag 22 november.  
In ieder geval staan de begrotingen op de agenda.  
Meer informatie vindt u in het volgende kerkblad.  
Noteert u de datum in uw agenda?  
*Carla Dijkgraaf-Feitsma, scriba*



### **Kerstpakketten Aktie 2017**

Al een aantal jaren worden er door o.a. gemeente leden van de Goede Herderkerk, Grote Kerk en de Regenboogkerk mensen verrast met een kerstpakket. Afgelopen jaar hebben wij mede met uw steun een twintigtal gezinnen blij mogen maken met een pakket vol met lekkere en nuttige producten.

Ook dit jaar worden er weer kerstpakketten bezorgd bij gezinnen die wel een extraatje rond de kerstdagen kunnen gebruiken. Op zaterdag 16 december kunnen kerstpakketten en/of kruidenierswaren zoals koffie, thee, koekjes, jam, conserven etc. (geen bederfelijke waar en drank) tussen 10:00 en 12:00 uur worden ingeleverd in de hal van De Goede Herderkerk.

Mogen wij ook dit jaar weer op u rekenen? Uiteraard is een financiële bijdrage ook van harte welkom. De diaconieën van de Goede Herderkerk en de Grote Kerk en de Regenboogkerk ondersteunen deze Aktie van harte!



### **Clubmiddag**

Woensdagmiddag 1 november clubmiddag. Je bent welkom van 14-15.30 uur in gebouw Antenne. Wat ga je doen?  
Knutselen met Helga en Lammy, dat wordt dus dikke pret!

Je gaat iets maken wat met een regenboog te maken heeft. Voor wie? Voor jou, als je tussen de 4 en 12 jaar bent.

Dus: tot woensdag 1 november!

*Nienke Paulusma*

### **Sirkelslag**

Op vrijdagavond 17 november is het zover!

We gaan weer Sirkelslag spelen.

Jouw groep speelt tegen andere groepen door heel Nederland en dat allemaal op dezelfde tijd.

De vorige jaren hebben we veel plezier beleefd aan het spel, dus zet het vast in je agenda, deze avond moet je er natuurlijk bij zijn!

Het thema van deze aflevering is: Geef Hoop!

Meer informatie volgt nog.

*Nienke Paulusma*



### **Vakantie Bijbel Week**

In de herfstvakantie was weer de jaarlijkse Vakantie Bijbel Week in het Burgerenk gebouw. Het thema van dit jaar was (T)op survival. We zijn samen met de kinderen op survival geweest. Ons hele leven lijkt op een survival, een avontuurlijke tocht die we niet alleen kunnen maken. We hebben elkaar nodig, maar het allerbelangrijkste is dat we Jezus nodig hebben. Hij wil onze gids zijn.

De eerste dag hebben we geluisterd naar het verhaal van Filippus die de Bijbel uitlegt en leren we dat de Bijbel de routekaart is voor ons leven. We hebben een wandelstok geknutseld en het was heerlijk weer dus zijn we naar buiten gegaan waar we survival spellen hebben gedaan.

De tweede dag kwam poppenspeler Timo vd Heuvel met de voorstelling "Beren op de weg".

Tijdens een spannende reis beklommen we een berg, sjokten we door het zand en moesten we dwars door het water naar de overkant. We leerden dat we ondanks spannende of moeilijke dingen in ons leven je altijd op God kunt vertrouwen. Na de voorstelling heeft de onderbouw een waterfles versierd en de bovenbouw een spel in de gymzaal gedaan.

Op de laatste dag hebben we naar het verhaal van Rachab geluisterd; het touw wijst naar redding; laat je door Jezus redden van de verkeerde dingen uit jouw leven. We hebben armbanden geknoopt en verrekijkers gemaakt. Ook was er weer tijd om in de gymzaal een survivalspel te doen.

Als afsluiting hebben we een heerlijke pannenkoek gegeten en werden er door de jury prijzen uitgereikt voor de mooiste kleurplaten. Tot slot kregen alle kinderen een rugzak mee met sleutelhanger, boekje en cd om thuis na te genieten.

Het waren prachtige dagen waarin we als vbw team hebben genoten om te zien hoe de kinderen plezier hadden. Het mogen verspreiden van het evangelie en de gezelligheid met de kinderen en vrijwilligers maakte deze vbw ook weer onvergetelijk!

Namens het VBW team

*Hanneke de Graaf, Joke Pannekoek, Bianca Reurink, Jorien Riphagen,  
Marlies Veerbeek, Esther Vos, Carmen Witteveen en Willemieke Wolfsen*

### Seniorencontact

We hadden in oktober een leuke en leerzame middag over kleding (tot de onderbroek aan toe) uit grootmoeders tijd. Vaak herkenbaar en ook wel een beetje 'onderbroekenlol'.

Op woensdag 8 november gaan we samen de film 'Oerijssel II' bekijken. Een bijzondere film, met daarin een bijdrage van dominee Vreekamp.

We hopen u te mogen verwelkomen in de Goede Herderkerk!

De middag duurt van 14u30 tot 16u30 en voor vervoer kunt u bellen met mevr. Bijsterbosch (tel. 661 617).

P.s. we zijn nog steeds op zoek naar hulp bij het koffieschenken!

*Martha Pronk, Ella van Delft, Helga Potappel*



Elke **1<sup>e</sup> vrijdag van de maand** bent u **vanaf 17.30 uur**

van harte welkom! Het diner start om 18.00 uur.

**Aanmelden** op telefoonnummer 615 607 (Jans Mout) of

621 037 (Lee de Kool), bgg belt u één van de andere dames.

Wanneer we vol zitten, kunt u zich ook opgeven voor de volgende datum.

Graag tot 3 november of 1 december!



### ZWO- Fruitplukken najaar 2017 weer een succes!



Na eerst 5 dagen geplukt te hebben in de "biologische boomgaard" bij de Nijenstein in Veessen volgden 5 plukweken in Welsum. In een goede samenwerking met Arnold Bosgoed hebben we bij afwisselend mooi en regenachtig weer veel appels en peren geplukt. Met 48 vrijwilligers van de drie kerken zijn ruim 1100 uren geplukt en is een opbrengst behaald voor het project van ongeveer € 7750,-. Een mooi resultaat om dankbaar voor te zijn! Want met het plukloon kan een flinke bijdrage geleverd worden aan het schoolproject in de township Namakgale in Zuid-Afrika.

Onder het plukken (meestal in tweetallen) en in Veessen ook met een plukmachine of treintje werden vele nieuwtjes uitgewisseld en werkten we gezellig samen met de mensen van de andere kerken. In de pauzes werd weer, zoals vorige keren, voor koffie en thee met ontbijtkoek gezorgd door Arnold Bosgoed, zijn moeder en vriendin Jacolien en genuttigd in de buitenlucht in een grote kring op krukjes of in de kantine. In een goede samenwerking hebben we weer een mooie en gezellige plukperiode achter de rug.

Nog wat aantallen: Een plukker kan per dag ongeveer 1000 kg plukken. Vanuit de plukuren omgerekend komen we uit op 143.000 kg (= ongeveer 5 grote vrachtauto's vol) en op ongeveer 858.000 stuks fruit. In 5 vrachtauto's passen ongeveer 375 fruitbakken.

Namens de 3 ZWO-commissies willen wij elke vrijwilliger, die geholpen heeft met fruit-plukken, hartelijk dankzeggen voor de verleende inspanning!

Henk Posthouwer (ZWO-Regenboogkerk)

Nettie Jonker (ZWO-Grote Kerk)

Albert Wittingen (ZWO-Goede Herderkerk en alg. coördinatie)

### Speculaasactie ZWO

De Commissie voor Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking probeert dit jaar geld bijeen te brengen voor het project 2017 / 2018:

**Het Zuid-Afrika project van ProCon. Voor de bouw van 1 of 2 klassenlokalen.**

Over dit project wordt u regelmatig geïnformeerd via onder meer Antenne en de website. In de maand november proberen we hier een bijdrage aan te leveren door een speculaasactie te houden.

**Wat houdt de actie in?** In samenwerking met supermarkt Attent, een supermarkt die valt onder de speciale werkvoorziening, kunnen we u in november speculaas aanbieden. U kunt daarbij kiezen tussen speculaastaartje, appeltaartje en brokken speculaas.

Strookjes voor de speculaasactie liggen vanaf zondag 22 oktober in de kerk. Uw bestelling moet uiterlijk maandag 13 november a.s. bij ons bekend zijn. Eind november wordt uw bestelling bij u afgeleverd. Betaling geschiedt bij aflevering.

**U kunt het strookje inleveren in de doos in de Antenne of bij:** Henk Posthouwer, Het Bijltje 2; telefoon 616948. Of bij Annie Doornink, [Lohuizerweg 41](http://Lohuizerweg 41). Tel. 623031.

Mailen kan ook: [henkw1945@gmail.com](mailto:henkw1945@gmail.com) [aw.doornink@hetnet.nl](mailto:aw.doornink@hetnet.nl)

Alvast hartelijk dank voor uw deelname!

Namens de ZWO-commissie,

*Annie Doornink*

### Project ZWO

#### Engels in de basisschool van Zuid-Afrika

Een van de moeilijkste taken waar de onderwijzers op de basisscholen in Zuid-Afrika voor staan is om de kinderen Engels te leren. Dat is van groot belang omdat Engels de nationale voertaal is. En als je geen Engels beheerst, is er dus ook geen kans dat je aan werk komt. Dat blijkt ook wel want bijna 50% van de mensen is werkloos.



#### Hoe is dat dan op school geregeld?

Het Afrikaanse onderwijssysteem kenmerkt zich onder meer door de verplichting voor leerkrachten om vanaf Grade 4 (bij ons groep 5) van de basisschool de lessen verplicht in het Engels te geven.

Alle methodeboeken zijn vanaf dat moment ook in het Engels.

#### Problemen met Engels

Om verschillende redenen hebben de scholen echter grote moeite om de leerlingen goed Engels te leren lezen, schrijven en spreken. Het meest problematische betreft de overvolle klassen. De enorme groepsgrootte, tot wel 100 leerlingen, wordt veroorzaakt door enerzijds een gebrek aan ruimte en anderzijds een gebrek aan leerkrachten, waarvan de opleiding na beëindiging van het apartheidsbewind op een aantal plaatsen lange tijd heeft stil gelegen. Differentiatie is, ook bij goede wil, schier onmogelijk. Een ander groot probleem is dat de leerkrachten vanaf Grade 4 maar in zeer beperkte mate hun lessen in het Engels geven, ondanks de verplichting. Zelf geven ze aan over te schakelen naar de lokale moedertaal, Sepedi, omdat ze anders over de hoofden van de leerlingen heen praten. Dit lijkt gelegitimeerd door het gebrek aan ondersteuning door de ouders, die veelal laag opgeleid zijn en thuis alleen dat Sepedi spreken. Maar ook onvoldoende Engels in de eerste 3 Grades en het gebrek aan scholing voor de leerkrachten, die dat veelal zelf moeten betalen, zijn belangrijke oorzaken voor het lage niveau Engels.

Met onze projecten die we op basisschool Refentse uit gaan voeren helpen we de leerlingen o.a. op een speelse manier hun woordenschat van het Engels uit te breiden. volg ons project op facebook: [@proconzuidafrika](https://www.facebook.com/proconzuidafrika)



**Open Doors – dag 2017**  
**Zaterdag 4 november!**

Zaterdag 4 november organiseert Open Doors weer de jaarlijkse ontmoetingsdag. Het thema is: Geloof in de toekomst van de kerk. Op dieptepunten in het leven is geloven vaak nóg meer een keuze dan een gevoel.

Voor ons is het heel gewoon dat er een bijbel in de kast staat en dat we openlijk over ons geloof kunnen spreken. In Noord-Korea kan dat al een reden zijn om je in een concentratiekamp op te sluiten! In Pakistan is in september (2017!) Nadeem (24), een christen uit Gujrat, ter dood veroordeeld omdat hij de profeet Mohammed zou hebben beledigd en werd een christelijke jongen op school doodgeschoot.

Frederick uit Kenia en priester Athanasios uit Syrië maakten beiden zware vervolging mee vanwege hun geloof. Zij komen op de Open Doors-dag hun verhaal vertellen.

Kom op zaterdag 4 november, van 10.00-16.00 uur luisteren naar meer over onze vervolgte broers en zusters en wat wij voor hen kunnen doen.

Locatie: Jaarbeurs, Utrecht

Bekijk het volledige programma op [www.opendoors.nl](http://www.opendoors.nl); daar kan je ook de gratis kaarten bestellen.

Van harte aanbevolen,

*Gerard van Kamp*

#### Boekbespreking

**Zo zijn onze manieren**, door Frank Viola en George Barna

Er is moed voor nodig om dit boek te lezen, zeggen de auteurs, die voorstander zijn van een organische christelijke gemeente. Zoals de institutionele kerk nu reilt en zeilt heeft ze zich ver verwijderd van de gemeente zoals Jezus in Mattheüs 20 en 23 voor ogen staat. De vroege kerk kende geen geestelijkheid, geen gewijde gebouwen, geen zondagse kleding, geen voorganger die de diensten leidde ("In de RK kerk komt de priester na God op de tweede plaats!") en ook geen leken: de gemeente was een priesterschap van alle gelovigen, waar goede onderlinge relaties bestonden, waar Christus centraal stond en de Heilige Geest alle ruimte kreeg. De geïnstitutionaliseerde kerk moet leren dat het niet om status gaat, maar om dienstbaarheid, zo weten de auteurs. Uitvoerig, zeer gedegen en uitermate leesbaar informeren de auteurs hoe, door allerlei heidense invloeden, het in 2000 jaar christendom tot de kerk als instituut is gekomen.

Maar door alles heen informeren ze wat Gods plan met de gemeente is en ook vandaag kan worden. Het is een fascinerend boek dat bovenal de kerk wil leren meer en meer gemeente van Christus te worden, maar daar is moed, maar bovenal veel gebed en openheid voor nodig!20/10)

Jenno Sijtsma

## Ontmoeting

Tussen Epe en Heerde is in de Norel-bocht (sinds 1994) het pand van Stichting Ontmoeting gevestigd. Hier worden vastgelopen mensen ondersteund om hun leven weer op orde te krijgen. Men leert ze om weer op eigen benen te staan, relaties aan te gaan en te onderhouden en de juiste keuzes te maken. Zo krijgen ze weer perspectief in hun leven.

Stichting Ontmoeting is een Christelijke organisatie, in 1988 opgezet door een groep predikanten die geraakt werden door het leiden van deze groep mensen. De christelijke inspiratie speelt een nadrukkelijke rol, want Christus leert ons om God lief te hebben boven alles en onze naaste als onszelf. Ook toont Hij ons dat mensen kwetsbaar zijn en behoefte hebben aan ontmoetingen. Wij geloven dat een ontmoeting tot stand komt wanneer mensen, ontdaan van pretenties, er voor elkaar zijn. Geïnspireerd door Christus sluiten wij niemand buiten en iedereen is bij ons van waarde.

Door professionaliteit en betrouwbaarheid te koppelen aan naastenliefde kunnen wij net een stap verder gaan voor onze cliënten. Door te werken met professionals én vrijwilligers, kunnen we méér betekenen en werken we elke dag aan de verbinding met onze cliënten. Dit is alleen mogelijk dankzij intensieve samenwerking en betrokkenheid.

Onze cliënten hebben dus hulp van vrijwilligers nodig om een stap verder te komen. Ze zijn vaak vastgelopen in schulden, eenzaamheid en verwaarlozing. Door bijvoorbeeld samen een kop koffie te drinken, het omzien naar elkaar, een luisterend oor te bieden en of dingen doen die bij je passen, kan een ontmoeting met jou heel waardevol zijn.

### Heb jij tijd voor een ontmoeting? Word vrijwilliger!

St. Ontmoeting zoekt vrijwilligers! Samen met u willen we zoeken naar een manier die het beste bij u past. Twee uur per maand is al voldoende om deze mensen een stap verder te laten zetten!

De leeftijd van vrijwilligers maakt niets uit! We hebben mensen vanuit allerlei leeftijdscategorieën, 25 tot 40, 40 tot 55 en 55+. Interesse? Bart Mulder geeft graag (vrijblijvend!) meer informatie via 06-41610850 of [bmulder@ontmoeting.org](mailto:bmulder@ontmoeting.org) Voor meer informatie kunt u ook terecht op [www.ontmoeting.org](http://www.ontmoeting.org).

Op zaterdag 11 november a.s. is er weer het najaarsconcertarrangement van Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg, bestaande uit een wandeling en/of een concert.

We wandelen deze keer door de Historische Kelders van Arnhem. Jarenlang hebben 30 eeuwenoude kelders in de Rijnstraat praktisch ongebruikt onder de grond gelegen. Maar daar is in 2001 verandering in gekomen. Deze kelders zijn in oude glorie gerestaureerd en met gangen onderling verbonden.

Ontvangst met koffie/thee om 10.30 uur in Het Koetshuis. Voor een lunchpakket wordt gezorgd.

's Middags is het Koetshuis het decor waarin weer een bijzonder concert te beluisteren zal zijn. Musicus André van Vliet verzorgt ook ditmaal het najaarsconcert. En zoals altijd zal hij ook deze keer weer een verrassend programma verzorgen, samen met door hem uitgekozen solisten en/of instrumentalisten.

Het concert begint om 14.30 uur. Ontvangst met koffie/thee vanaf 14.00 uur.

Kosten: Volledig arrangement: € 25,00. Alleen concert: € 15,00.

De musici verlenen belangeloos hun medewerking; de netto opbrengsten van deze dag komen volledig ten goede aan Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg.

Aanmelding: bij voorkeur via e-mail: [concerten@pdcdeherberg.nl](mailto:concerten@pdcdeherberg.nl) of telefonisch (alleen op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur): 026-33 42 225.

Het concert vindt plaats in het Koetshuis van Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg, Pietersbergseweg 19, 6862 BT Oosterbeek

### Kerstconcert Gelders Vocaal Ensemble

De sfeer van Kerstmuziek met de rijke boodschap van het Kerstevangelie. Dat is wat het Gelders Vocaal Ensemble u wil laten ervaren en horen tijdens ons Kerstconcert waarin we a Festival of Lessons en Carrols ten gehore zullen brengen. We nodigen u uit in de Julianakerk (Deventerstraat 91) in Apeldoorn op D.V. 16 december. De aanvang is om 20:00 en de toegang is gratis. U bent hartelijk welkom om te komen luisteren en mee te zingen!

*Gerdien Hakkert*



**To You viert 25-jarig jubileum met de uitvoering van een prachtig Kerstoratorium**  
Interkerkelijk koor To You viert dit jaar haar 25-jarig bestaan met o.a. uitvoeringen van het prachtige Kerstoratorium "Canticles in Candlelight" van de componist Joseph M. Martin.



Voor zover bekend heeft To You met de uitvoering van dit oratorium de primeur in Nederland.

Naast het koor, o.l.v. dirigent Henk van der Maten (tevens algehele leiding), werken mee Diana Abspoel (hobo), Johan van der Graaf (vleugel), Marielle Nieuwenhuis (fluit), Willem Veldkamp (synthesizer) en Hendrie Westra (slagwerk/ percussie). Réne Nijhof en Bea Pap zullen als koorsolisten hun bijdrage leveren.

De uitvoeringen worden gehouden op vrijdagavond 15 december a.s. in de Grote Kerk, Beekstraat 1a te Epe. Er worden die avond 2 uitvoeringen gegeven, t.w. om 19.00 uur (deuren open om 18.30 uur) en om 20.45 uur (deuren open om 20.30 uur). De toegangsprijs bedraagt € 10,00 (kinderen t/m basisschool € 5,00).

Vanaf 24 oktober gaat de voorverkoop van de toegangsbewijzen start via de leden van To You of telefonisch via 0578 620095 (Epe) of 0578 572253 (Vaassen) of 06 81272986 (Heerde). Voor meer informatie o.a. ook bestellen van toegangsbewijzen: [www.toyouepe.nl](http://www.toyouepe.nl).

*Gesien IJzerman*



#### STICHTING MEERE ORGEL GROTE KERK EPE

#### Ingebruikname Meere-orgel Grote Kerk Epe met een orgelconcert door Kirstin Gramlich op vrijdag 17 november 2017 om 20:00 uur.

Beste allemaal,

Het groot onderhoud aan ons Meere-orgel is ver gevorderd.

Zo zijn een aantal houten pijpen waarvan de wanden gebarsten waren, met grote precisie gerepareerd en zijn een aantal metalen pijpen van het pedaal van nieuwe voeten voorzien.

De loden conducten buizen waardoor orgelwind naar de frontpijpen gaat - waren door corrosie aangetast. Ze zijn allemaal vervangen door conducten met een metaalmengsel van lood en tin ter voorkoming van oxidatie. Er zijn winddichte viltten-ringen aangebracht bij alle openingen van de registerslepen, zodat er geen verlies van orgelwind is bij de registerslepen. Al deze maatregelen zorgen voor een stabiele wind en een goede toonvorming.

Op het moment dat ik dit schrijf (medio oktober 2017) wordt er nog druk gewerkt aan het orgel en worden er al weer een aantal pijpen terug geplaatst in het orgel en gestemd.

Op een grote houten pijp - C groot van het Bourdon 16 voet register - vonden we deze tekst: *Dese Pijp is geplaatst, door den WelEdele Gest Heer & Mr N: W: Ardesch, raadsheer bij den Hoove van Justiste over Gelderland als gevolmagtigde*

*Aanbesteedder van dit Orgel Epe den 18 van Bloeimnd 1809. J.s G.t Brouwer organist. namens de Hr N: w: Ardesch*

Op vrijdagavond 17 november om 20.00 uur wordt het Meere-orgel weer officieel in gebruik genomen met een feestelijke orgelconcert door de cantor-organist van de Grote of Lebuinuskerk in Deventer; Kirstin Gramlich.

We zijn vereerd dat deze fantastische organiste dit heugelijke feit samen met ons wil delen. Ze speelt werk van o.a. Bach, Mendelssohn, Reger en Andriessen.

Kirstin Gramlich (geb. 1976 - Duitsland) studeerde Kirchenmusik aan de Hochschule für Musik Keulen Zij kwam in 2001 naar Nederland voor een Masteropleiding Orgel aan het Koninklijk Conservatorium Den Haag o.a. bij Jos van der Kooy en zij ronde dit in 2004 af, met lof van de jury. Kirstin heeft een internationale concertpraktijk opgebouwd en concerteerde op diverse gerenommeerde orgels in Nederland, waaronder de instrumenten van de Westerkerk en de Oude Kerk te Amsterdam, de Nicolaïkerk te Utrecht, de Rotterdamse Laurenskerk en recentelijk het Müller-orgel in de Grote of Sint-Bavokerk te Haarlem.

Kirstin Gramlich werd in september 2013 benoemd als cantor-organist van de Grote of Lebuinuskerk in Deventer.

De toegang bij deze feestelijke orgelbespeling is vrij, de koffie staat klaar en we nodigen iedereen uit om te komen luisteren en met ons mee te vieren dat het orgel weer gebruikt kan worden.

Het orgelconcertprogramma voor 2018 begint ook al vorm te krijgen

We verklappen alvast dat Mario Telnekes, Minne Veldman en Martin Mans komen spelen! De organisten zijn tijdens het concert te zien op een videoscherm en na afloop is er koffie/thee en ontmoeting met de organist.

Met muzikale groet van de Stichting Meere-Orgel, mede namens de Grote Kerk, *Herman Dalhuisen en Ane Mulder*



**Uitnodiging PCOB ledenmiddag op  
dinsdag 21 november 2017**

Uitnodiging voor de PCOB ledenmiddag, die wij hopen te houden op dinsdag 21 november 2017 in het WZC 'de Boskamp', Albert Schweitzerlaan 25, 8162 DS, te Epe, aanvang 14.30 uur.

Na opening en enkele huishoudelijke mededelingen zal mevrouw W. den Dikken uit Nunspeet een lezing verzorgen met als thema 'De Domari's in en rond Jeruzalem'. Het volk van de Domari (zigeuners), met ongeveer 1200 gezinnen in de Oude Stad van Jeruzalem, verkeert in een minderheidspositie en daardoor in een sociaal en cultureel isolement.

Er is sprake van analfabetisme, armoede, psychische en sociale achterstand.

Die situatie maakt dat de kinderen opgroeien in een knelsituatie met uiterst beperkte mogelijkheden tot onderwijs, scholing en ontplooiing.

We hopen op een fijne en gezellige samenkomst. Iedereen is van harte welkom, ook gasten.

*Het bestuur*

### Diensten andere protestantse kerken in Epe

#### Zondag 29 oktober

Grote Kerk	10.00 uur	Ds. L.J. Versteeg
Goede Herderkerk	10.00 uur	Ds. B. Lampen
Sionskerk	9.30 uur	Dr. T.E. van Spanje
	18.30 uur	Ds. J. Westland, Lelystad

#### Zondag 5 november

Grote Kerk	10.00 uur	Ds. L.J. Versteeg
Goede Herderkerk	10.00 uur	Ds. D. Wolters, Vollenhove
Sionskerk	9.30 uur	Ds. A. Visser, Harderwijk
	18.30 uur	Dr. T.E. van Spanje

#### Zondag 12 november

Grote Kerk	10.00 uur	Ds. L.J. Versteeg
Goede Herderkerk	10.00 uur	Ds. B. Lampen
Sionskerk	9.30 uur	Dr. T.E. van Spanje
	18.30 uur	Ds. E. Mijnheer, Oene

### Bijbelleesrooster van het Nederlands Bijbel Genootschap

Vr. 27 okt.	Genesis 12:10-13:1	Vertrouwenscrisis
Za. 28 okt.	Genesis 13:2-18	Uit elkaar
Zo. 29 okt.	Genesis 14:1-12	Teruggepakkt
Ma. 30 okt.	Genesis 14:13-24	Abram gezegend
Di. 31 okt.	Genesis 15:1-21	Hogere sterrenkunde
Wo. 1 nov.	Psalms 65	Dank
Do. 2 nov.	Psalms 116	God heb ik lief
Vr. 3 nov.	Mattheüs 21:33-44	Geduldige landheer
Za. 4 nov.	Mattheüs 21:45-22:14	Bruiloft
Zo. 5 nov.	Psalms 38	Pijnlijk
Ma. 6 nov.	Mattheüs 22:15-22	Belastende vraag
Di. 7 nov.	Mattheüs 22:23-33	Ken de kracht van God

Wo. 8 nov.	Mattheüs 22:34-46	Kernvragen
Do. 9 nov.	Mattheüs 23:1-12	Het gaat niet om uiterlijke vormen
Vr. 10 nov.	Mattheüs 23:13-26	Waarschuwendende woorden
Za. 11 nov.	Mattheüs 23:27-39	Lokroep in harde woorden
Zo. 12 nov.	Jesaja 48:1-11	Nieuws
Ma. 13 nov.	Jesaja 48:12-22	Vluchtweg
Di. 14 nov.	Jesaja 49:1-13	Uitgekozen
Wo. 15 nov.	Jesaja 49:14-26	Gods moederliefde
Do. 16 nov.	Psalms 88	Absolute duisternis
Vr. 17 nov.	Mattheüs 24:1-14	Wachten op goed nieuws



AGENDA

### GEBOUW ANTENNE

Ma	23 okt	Basis catechese	18.30 uur
Di	24 okt	Gebedskring Daniël	8.30 uur
		Bijbelkring	9.30 uur
		To You	20.00 uur
Ma	30 okt	Basis catechese	18.30 uur
Di	31 okt	Gebedskring Daniël	8.30 uur
		Bijbelkring	9.30 uur
		Filmavond over Luther	19.30 uur
		To You	20.00 uur
Wo	1 nov	Diaconie	19.45 uur
Do	2 nov	Bijbelstudie Ds. van de Wetering	14.00 uur
Za	4 nov	Exspecto	18.30 uur
Ma	6 nov	Oud papier	9.00-20.00 uur
		Basis catechese	18.30 uur
Di	7 nov	Gebedskring Daniël	8.30 uur
		Bijbelkring	9.30 uur
		To You	20.00 uur
Do	9 nov	ZWO	19.00 uur
Ma	13 nov	Basis catechese	18.30 uur
Di	14 nov	Gebedskring Daniël	8.30 uur
		Bijbelkring	9.30 uur
		To You	20.00 uur
Wo	15 nov	Christenvrouw	19.00 uur
Do	16 nov	Kijken met andere ogen	19.30 uur

Vrij 17 nov

Oefenen kerstmusical  
Cirkelslag voor de jeugd

15.30 uur  
19.30 uur



**Kopij** voor de volgende Antenne inleveren voor zaterdag 11 november en vervolgens voor zaterdag 2 december en 16 december

Email: [kerkblad@regenboogkerk.nl](mailto:kerkblad@regenboogkerk.nl). Zie ook pag. 1

Met de hand geschreven of getypte stukjes blijven natuurlijk ook steeds welkom. Antenne verschijnt steeds vóór het weekend dat volgt op de uiterste inleverdatum van kopij.

**Website:** [www.regenboogkerk.nl](http://www.regenboogkerk.nl)

e-mail: [webmaster@regenboogkerk.nl](mailto:webmaster@regenboogkerk.nl)

Wanneer de tijd lijkt stil te staan



Uitvaartverzorging  
**Henk van Vemde**

De kleinschalige onderneming met ruime ervaring in het verzorgen van een uitvaart, zowel traditioneel als modern.

**24 uur per dag  
persoonlijk bereikbaar  
0578 690410**  
(06 83227151)

*Waar of hoe u ook bent verzekerd u mag zelf bepalen door wie u de uitvaart laat verzorgen.*

Schotakker 5, 8162 JC Epe.  
[uitvaartvanvemde@planet.nl](mailto:uitvaartvanvemde@planet.nl)  
[www.uitvaartverzorgingvanvemde.nl](http://www.uitvaartverzorgingvanvemde.nl)

“Ik help u graag bij een goed afscheid.”



Mijn naam is Jolanda van der Wal, ik ben uitvaartverzorgster voor Yarden in Epe en omstreken. Voor een goed afscheid kunt u rekenen op mijn zorg en advies. U kunt mij bellen op 088-9273790.

**Yarden.** Wilt u een overlijden melden?  
Bel dan 0800 8192 (24 uur per dag). [www.yarden.nl](http://www.yarden.nl)

