

Redactie H.J. Huizinga-Boelens, Beekweide 39, 8162 XP Epe, tel. 614745
R.E. Kooiman, de Leegte 10, 8162 BZ Epe, tel. 614526
e-mail: kerkblad@regenboogkerk.nl

Eindredactie: J. Bosch, Pr. Marijkestraat 5, 8162 BB Epe, tel. 613460

Penningm. Bank: NL21FVLB0226121577 t.n.v. Regenboogkerk, inz. blad Antenne
(€ 16,00 per halfjaar)

Bezorging L. Kasteel, Glorialaan 16, 8162 VC Epe, tel. 628238

Predikanten:

Ds. A.M. van de Wetering, Alb. Schweitzerlaan 3, 8162 DS Epe,
tel. 627732. (sectie 1-2-5-6)

e-mail: am.vandewetering@hetnet.nl. Vrije dag: woensdag

Ds. S.H. Muller, Holleweg 28, 7361 AA Beekbergen, tel. 06-42633119 / 055-8430264

e-mail: sjoerdmuller@regenboogkerk.nl. Werkt op maandag en woensdag. Het best
bereikbaar na 19.30 uur. (sectie 3 en 4)

Kerkenraad:

Voorzitter: L.H.E.C. Plooy, Slathstraat 3, 8161 CB Epe, tel. 611517

Scriba: K.G. Dijkgraaf-Feitsma, Deventerweg 8, 8167 NA Oene, tel. 641922
e-mail: scriba@regenboogkerk.nl

Diaconie:

Voorzitter: H.K. de Jonge, Heuvellaan 7, 8162 CT Epe, tel. 629977

Secr.: E.J. Kasteel, Beekstraat 50, 8162 HB Epe, tel. 613534
e-mail: diaken@regenboogkerk.nl

Bankrek.: NL67RABO0317519425 t.n.v. Diaconie Regenboogkerk Epe

Kerkelijk Bureau:

C.J.G. Bakker, Klaverkamp 12, 8162 HR Epe, tel. 628009
e-mail: kerkelijkbureau@regenboogkerk.nl

Beraadsgroep Financiën en Beheer:

Voorzitter: W.H. Potappel, Willem Tellstraat 19, 8162 ET Epe, tel. 06 5373 1582

Secr.: N. Stegeman-Steensma, Slotgraskamp 33, 8162 XZ Epe
e-mail: kerkrentmeester@regenboogkerk.nl

Bankrek.: SKG: NL42FVLB0225385163 t.n.v. Regenboogkerk Epe

Collectebonnen: NL08INGB0004018295 t.n.v. Collectebonnen Gereformeerde kerk.

Kaarten: blauw € 20,00 / oranje € 15,00 / wit € 6,00 z.o.z. >>

ZWO NL05FVLB0226119343 t.n.v. CvK Gereformeerde Regenboogkerk Epe inz.

ZWO

Kerkradio: A.J.W. Hanekamp, Loper 5, 8162 KD Epe, tel. 614454



REGENBOOGKERK EPE: Beekstraat 33, 8162 HA Epe.

Koster: Chris Hassink, tel. 613710 (tel.nr. idem gebouw Antenne) e-mail:
koster@regenboogkerk.nl

Gebouw Antenne: Openingstijden + aanwezigheid koster: elke maandagmorgen
van 9.00 – 12.00 uur.

Inhoud

Kerkdiensten	3
Bij de diensten	4
Toelichting bij de collecten	5
Signalen	5

uit privacyoverweging zijn enkele artikelen uit dit bestand verwijderd

Herfstvakantie Ds. van de Wetering	5
Jam/honing/wijnactie vakantie Nieuw Hydepark / Buitenlands muntgeld	7
Ouderen vakantie / Bijbelstudie op donderdag / De ramen van Marc Chagall	8
Kringochtend Avinoe 1 november / KIA	9
Ontmoetingsdiner de Heerlijkheid / Running dinner	10
Boekbespreking	11
Herfsttournee van Kisi / Samen	12
Dialect kerkdienst in Vaassen / KBO-PCOB	13
Christenvrouw afd. Epe / Happy Zone / Diensten andere kerken Epe	14
Bijbellesrooster NBG	15
Agenda	16
Historisch besluit over organisatie van Protestantse Kerk	17
ZWO	18
Inleveren kopij	19

Collectebonnen: (zie voor betaling pagina 1)

De collectebonnen in euro worden uitgegeven in kaarten van 20 stuks

blauwe bonnen van € 1,00 kaart kost € 20,00

oranje bonnen van € 0,75 kaart kost € 15,00

witte bonnen van € 0,30 kaart kost € 6,00

Bij bestelling a.u.b. aangeven welke kleur u wenst.

Informatie: H. Kasteel, Emmastraat 15, tel. 613780



Zondag 8 oktober

10.00 uur Ds. S.H. Muller

Kinderdienst : Esther Robbertsen en Mirjam Bakker

Oppasdienst : Marijn Bastiaannet, Ruben Kooiman, Roosmarijn Heiligenberg

Eerste collecte : Stichting bootvluchteling

Tweede collecte : ZWO

15.00 uur De Boskamp: Ds. L.J. Versteeg

19.00 uur Ds. A.W. v. Wilgenburg, Ede **Ontmoetingsdienst m.m.v. "Sign"**

Eerste collecte : Stichting KomBijMij

Tweede collecte : gemeentewerk Goede Herderkerk

Gezamenlijke dienst met Goede Herderkerk in GHK

Zondag 15 oktober

10.00 uur Ds. A.M. van de Wetering

Jongerendienst : Edwin van de Vosse

Kinderdienst : Rosa de Mots en Elize de Mots

Oppasdienst : Iris van der Tuin en Gijs van de Vosse

Eerste collecte : Pastoraal Diaconaal Centrum De Herberg

Tweede collecte : ZWO

Zondag 22 oktober

10.00 uur Ds. S.H. Muller

Kinderdienst : Marieke Tjabringa en Rene Draaier

Oppasdienst : Aleksandra Mol en Jasmijn Heiligenberg

Eerste collecte : Trans World Radio

Tweede collecte : ZWO



Elke zondagmorgen, na de dienst,
koffie of thee drinken.
Voor de jeugd is het gezellig
in de Schatkamer.



Zondag 8 oktober is er een ontmoetingsdienst in de Goede Herderkerk met thema "Reuzen in je leven".

Ds. A. W. van Wilgenburg zal deze dienst leiden.

De muzikale omlijsting zal verzorgd worden door "Gospelkoor SIGN".

Na de dienst kan er nog even gezellig nagepraat worden onder het genot van een kopje koffie of thee.

De dienst begint om 19:00 uur.

Jan Pannekoek

Zondag 15 oktober wordt de Heilige Doop bediend aan Rosa Debora Schutte, dochter van Arjan en Esther Schutte – Bosselaar, Laar-Enk 8. De bijbel gaat open bij Lucas 18:1-8, de lezing die ook in de kinderdienst aan de orde komt. Dit is opnieuw een gelijkenis van Jezus, verteld met oog op 'de noodzaak om altijd te bidden en nooit op te geven'. Eén van de taken van de ouders is het kinderen te leren bidden en hen daarin voor te gaan.

AMvdW

TAIZÉ-viering op zondag 29 oktober

Op **zondagavond 29 oktober om 19.00 uur** wordt weer een Taizé-viering in de Grote Kerk georganiseerd door de liturgiecommissie van de Raad van Kerken te Epe.

De voorganger is ds. Jelbert Versteeg. Deze Taizé-viering is een oecumenische meditatieve viering rondom gebeden, bijbellezingen en liederen. De liederen die gezongen worden komen alle uit de Taizé-traditie en worden meerstemmig en in verschillende talen gezongen.

Iedereen die ook nog de zang wil ondersteunen is welkom in het gelegenheidskoor, dat voorafgaande aan de dienst vanaf **15.00 uur** de liederen zal repeteren. Het koor staat onder leiding van Inger Heij. Belangstellenden kunnen zich bij haar opgeven, via i.heij@live.nl. Graag vermelden bij welke stemsoort u wilt ingedeeld worden: sopraan, alt, tenor of bas.

Tussen de repetities en de gebedsdienst zal er gezorgd worden voor koffie/thee en soep. Gevraagd wordt om zelf brood mee te nemen. De repetitie wordt gehouden in 'Antenne', achter de Regenboogkerk. Na de pauze wordt in de Grote Kerk nog even ingezongen.

We hopen op velen die enthousiast in het koor meezingen en op velen die de gebedsdienst mee willen vieren.

Henk Huisman



Toelichting bij de collecten

Zondag 8 oktober

Stichting Bootvluchteling verleent al langere tijd noodhulp in vluchtelingenkampen in Griekenland. In augustus is het aantal nieuwe bootvluchtelingen vanuit Turkije verviervoudigd ten opzichte van juli. Vluchtelingenkamp Moria op Lesbos raakt daarom overvol en dat zorgt voor veel problemen. Medewerkers van Stichting Vluchteling werkt hard om elke dag zoveel mogelijk mensen goede zorg te bieden. De vraag naar medicijnen en andere hulpmiddelen is hierdoor enorm toegenomen.

Zondag 15 oktober

Pastoraal Diaconaal Centrum De Herberg wil fungeren als het verlengstuk van het pastorale en diaconale werk dat in de gemeente plaatsvindt. De Herberg wil de gemeente dienen door tijdelijk de pastorale zorg voor een gemeentelid, die als gast in de Herberg verblijft, over te nemen.

Zondag 22 oktober

Trans World Radio richt zich via de radio en andere media vooral op gebieden en culturen waar zendelingen moeilijk kunnen komen, bijvoorbeeld vanwege christenvervolgung. De programma's van TWR worden vrijwel altijd geproduceerd in het land waar ze ook worden uitgezonden, tenzij dit te gevaarlijk is. Dan bevindt de radiostudio zich vaak in een naburig land. In de taal en het gebied waar TWR uitzendt, wordt er zoveel mogelijk samengewerkt met de kerk, christenen en andere christelijke organisaties die ter plaatse aanwezig zijn. Op deze manier blijven de programma's dicht bij de mensen en hun cultuur staan.



Zingen tegen de stroom in

Eén van de leukere kanten van het predikantschap is de zogenaamde permanente educatie. In kort bestek: gaandeweg je ambt wordt van je verwacht dat je blijft leren en studeren. Overigens ben ik van mening dat je als mens nooit uitgeleerd bent (een joodse gedachte) en dat je altijd open moet staan voor kritiek, informatie en andere meningen. Dat geeft het mensdom een goede dynamiek.

Hoe dan ook: ik schoof vorige week aan de in schoolbanken van de Bergkerk in Amersfoort om te luisteren naar wat theoloog Herman Paul had te vertellen over secularisatie. Secularisatie houdt een mens- en levensbeeld in waarin God, geloof en kerk geen rol meer spelen. Rondom mij twintig andere predikanten van allerlei gezindten waarvan er opvallend veel uit de randstad kwamen. Want daar vierde de secularisatie hoogtij, ik had het maar makkelijk daar op de Veluwe.

Enfin, Paul vertelde dat kerk en secularisatie vaak tegenover elkaar lijken te staan: wij als kerk staan dan aan de goede kant van de streep en daarbuiten; daar zijn de seculiere ongelovige horden die we buiten de poorten dienen te houden. Maar wie even verder nadenkt, merkt dat die vlieger niet opgaat. Het is voor ons gelovigen ook moeilijk om God in het dagelijks leven te laten meespelen. Daarom ervaren veel mensen ook zo'n verschil tussen de zondag en de maandag (en ben ik in dat licht niet voor minder maar juist voor méér vieringen in de week, maar dit terzijde).

Volgens Paul draait het allemaal om verlangen: mensen zijn niet alleen hun hoofd (de zaken die ze bedenken) en handen (de dingen die ze doen) maar vooral hun hart (het verlangen waarmee ze beide voorgaande dingen vorm geven). Ons verlangen is gesecculariseerd. Ons hart gaat niet meer uit naar God, maar naar geld, gezondheid, bezit en succes.

Maar hoe doen we dat, vroegen wij als cursisten ons wanhopig af. Want allemaal zochten we natuurlijk naar een methode om het tij te keren. Pauls antwoord was simpel: zingen, bidden, Bijbelverhalen en sacramenten. Zó wekt God in ons het verlangen om op Hem gericht te zijn. Geen snelle methodes of een gelikt plan van aanpak, maar juist de weg van de afgelopen eeuwen. Paul: „Het zingen in de kerk tilt mij vaker op boven de aardse beslommingen dan het horen van een preek. Luther had daar een verklaring voor: als je zingt, gaat het verlangen van de psalmdichter in je eigen hart meeresoneren. Ik ben niet snel geëmotioneerd in de kerk, maar als ik het ben, is dat altijd bij het zingen.”

Ik denk dat hij gelijk heeft. Niet vertrouwen op statistieken en methodes om het dreigende tij te keren, maar heel basaal als gemeenschap biddend en zingend blijven vertrouwen op God. Het werkt in ons eigen leven, dan ook in de kerk.

Sj.M.

Herfstvakantie Ds. Van de Wetering

Helemaal vergeten in het vorige blad te vermelden dat ik herfstvakantie heb van 2 tot en met 8 oktober. Als altijd kunt in die periode contact opnemen met onze scriba, Carla Dijkgraaf, tel. 0612080015. Maar als u dit leest, ga ik bijna weer aan het werk!

AMvdW



Jam/honing/wijnactie t.b.v. vakantieweek in het Nieuw Hydepark te Doorn

Beste lezers,

De diaconie van de kerken in Epe en Vaassen organiseren van 23 tot en met 30 september 2017 de vakantieweek in het Nieuw Hydepark te Doorn.

Het prachtige gebouw is van alle gemakken voorzien, zoals aangepaste kamers met douche/toilet op de kamer, assistentieoproep en hoog/laag verstelbare bedden. De kamers bieden een schitterend uitzicht naar buiten.

Voor dit jaar is het maximaal aantal personen dat mee kan bereikt. Inmiddels is er al weer een voorlopige toezegging gedaan voor een vakantieweek in 2018.

Deze vakantieweek is bedoeld voor personen die moeilijk alleen met vakantie kunnen. Zij kunnen alleen of met hun partner een weekje geweldig genieten. Zij worden verzorgd door een grote groep vrijwilligers die hun uiterste best doet om het de gasten naar de zin te maken. De kosten worden grotendeels door de deelnemers zelf betaald, en waar dit niet mogelijk is door de diaconie. Daarnaast zijn er ook kosten die de diaconie voor haar rekening neemt.

We hopen dan ook een deel van die kosten te dekken met de opbrengst van deze jam/honing/wijnactie. We hebben weer jam van uitstekende kwaliteit in diverse smaken en Biopharma honing in allerlei smaken tegen redelijke prijzen.

Verder is er wijn in verschillende prijzen en soorten in rood, rosé en wit. In september zijn bij een kerkdienst de bestelformulieren uitgereikt. Mocht u het gemist hebben, dan kunt u het formulier aanvragen bij Johan Beumer telefoon 0578-662064 of via de mail johanbeumer65@gmail.com.

De ingevulde formulieren kunt u tot 20 oktober a.s. deponeren in een doos in de kerk. In november worden de bestellingen bezorgd. Precies op tijd om in de gezellige decembermaand van een goed glas wijn te genieten!

U kunt het formulier desgewenst ook opsturen naar Johan Beumer, Kopermolenweg 3, 8161 RM Epe.

Dit is een actie van de Centrale diaconie Hervormde gemeente Epe, Regenboogkerk Epe en de Samen op weg gemeente Vaassen, bestaande uit de Hervormde kerk en de Tabernakel kerk. U helpt ons toch ook??

Buitenlands muntgeld

Het is zeer te prijzen dat u niet uitgegeven buitenlands muntgeld aan een goed doel wilt schenken. De collectezak is evenwel niet de meest geschikte bestemming vanwege de verwerkingskosten. Donatie via websites als muntenactie.nl zijn een prima alternatief.

Ouderenvakantie

Diaconale vakanties Stichting Interkerkelijk Oriëntatie Centrum - Jubileumactie RCN Vakantieparken : Ter ere van haar 65-jarig jubileum in 2017 stelt RCN Vakantieparken in dit jubileumjaar 100 bungalows beschikbaar voor een gratis midweek (van maandag 11- vrijdag 15 december) voor senioren. Zij organiseert dit opnieuw in samenwerking met Hetvakantiebureau.nl. Ook het Nationaal Ouderenfonds ondersteunt deze actie. Het doel van deze gratis vakantie midweek is om senioren met een kleiner wordend sociaal netwerk en/of een smalle beurs óók te laten genieten van een heerlijke onbezorgde vakantie.

Op de bungalowparken De Flaasbloem in Chaam (Noord Brabant), Het Grote Bos in Doorn (Utrecht) en de Roggeberg in Appelscha (Friesland) kunnen groepen (mobiele*) senioren kosteloos een midweek genieten van een heerlijk verblijf inclusief ontbijt, lunch, diner en diverse leuke activiteiten.

Men verblijft met een groepje van 4/5 senioren en een begeleider in een 6-persoons vakantiewoning.

* Omdat de bungalows niet zijn aangepast (sommige hebben een verdieping) is het van belang dat de vakantiegasten goed ter been zijn.

U kunt voor informatie contact opnemen met Henk-Jan van Noorel, hj.van.noorel@planet.nl.



Bijbelstudie op de donderdag

Voor wie nog in het ritme moet komen, deze keer nog een herinnering: donderdag 12 oktober komen we weer bij elkaar en bespreken dan hoofdstuk 2 van het boeken over Samuël. Aanvang als altijd 14.00 uur.

AMvdW

De ramen van Marc Chagall - lezing van Ds. Hélène Evers

Donderdag 19 oktober bent u vanaf half acht welkom in gebouw Antenne. Na een kopje koffie of thee gaan we om 19.45 uur kijken en luisteren naar wat Ds. H. Evers uit Zwolle ons wil meegeven over kerkramen met afbeeldingen van Marc Chagall. Een hoofdrol speelt een raam in Sarrebourg, waar zwaar gevochten is in de Eerste Wereldoorlog. Chagall heeft dit raam de naam 'Vrede' genoemd.

Dit is de eerste in een serie van avonden die als rode draad hebben: kijken met andere ogen. Je hoort iets wat je nog niet eerder hoorde, of ziet iets wat je nog niet eerder zag en krijgt daardoor nieuwe inspiratie. Ook gasten zijn van harte welkom. Van ieder wordt zo mogelijk een bijdrage van 5 euro p.p. gevraagd. *AMvdW*

Kringochtend Avinoe op woensdag 1 november

Daar ik de eerste bijeenkomst aanvankelijk gepland had in mijn herfstvakantie (dan ben ik met de famielje naar zee) is de eerste studiekring een week verschoven. U bent van harte welkom op woensdagmorgen 1 november om 9:30 uur in Antenne. Het boekje Avinoe van Marcel Poorthuis gaat over de joodse achtergronden van het Onze Vader, want dat gebed van Jezus komt niet zomaar uit de lucht vallen. Vóór de eerste bijeenkomst graag het eerste hoofdstuk gelezen hebben, maar buiten dat is eenieder van harte welkom.

Sj.M.



Kunst In Antenne

Wie nu gebouw Antenne binnenloopt, een kop koffie daar drinkt na afloop van een kerkdienst of zomaar even 'er moet zijn' zal verrast worden door de schilderijen van BETTY SIJTSMA.

Opvallende kleuren bereiken je oog. Misschien komen allerlei fantasieën bij je op. De schilderijen lenen zich daar ook voor. Het is zeker spannend om daarna de titels te lezen die Betty aan haar werken heeft meegegeven. Soms bevestigt deze titel jouw fantasie, soms ook totaal niet. Een schilderij is altijd een communicatie tussen beschouwer en kunstenaar.

"Schilderen is kunst. Goede kunst leidt tot reactie", is immers een veel gehoorde opmerking.

De kleurrijke werken nodigen uit om er langer naar te kijken. Wat zegt Betty Sijtsma zelf over haar werk dat hier hangt: "Mijn werk is overwegend abstract.

Soms ook figuratief. Ik houd van schilderen met texturen en materialen. En werk graag met acrylverf op grote doeken".

Een mooie samenvatting van wat hier tot begin december blijft hangen.

De zojuist afgelopen expositie met de heel bijzondere knipkunst van Guus de Haan is door veel mensen heel 'onalledaags' gevonden, maar juist daardoor heel imponerend!



Menig compliment is haar richting op gegaan. Het bevestigt weer eens dat exposeren in de Antenne veel mensen bereikt en veel mensen dit op waarde weten te schatten. Een poster van deze knipkunst expositie is inmiddels opgenomen in het 'Museum van Knipkunst'. Een mooie PR, ook voor KIA.

Begin december, ja het is al zo weer kerst, wordt Antenne in een prachtige sfeer omgetoverd die hoort bij het Kerstfeest. Onze creatieve bloemendames van de kerk zitten nu al te bedenken hoe mooi het gaat worden....

"DURF TE DROMEN" gaat op 15 januari 2018 van droom naar werkelijkheid.

Dominee Dineke van de Wetering schreef er onlangs een mooie en duidelijke oproep over om hieraan mee te doen.

De Antenneruimte zal vanaf half januari dus heel bijzonder worden! Dan heeft u de mogelijkheid uw kunstproducten in onze gewaardeerde expositieruimte te zien hangen of staan.

Veel succes met al uw creatieve bezigheden. En geniet van de lopende expositie!

Namens KIA,

Wim Geerts



Elke **1^e vrijdag van de maand** bent u **vanaf 17.30 uur**

van harte welkom! Het diner start om 18.00 uur.

Aanmelden op telefoonnummer 615 607 (Jans Mout) of 621 037 (Lee de Kool), bgg belt u één van de andere dames.

Wanneer we vol zitten, kunt u zich ook opgeven voor de volgende datum.

Graag tot 3 november of 1 december!

Het RUNNING DINNER is dit jaar op zaterdag 4 november 2017 :



Het diner wordt opgedeeld in:

- voorgerecht (19.00 - 20.00 uur)
- hoofdgerecht (20.00 - 21.30 uur)
- nagerecht (21.30 - 22.30 uur)

en het werkt als volgt:

u ontvangt mensen thuis voor één gerecht tot een totaal aantal van 6 (=incl. uzelf) en vervolgens gaat u van twee gerechten genieten aan twee andere gasttafels.

Een prima gelegenheid om uw favoriete, feestelijke gerecht weer eens klaar te maken

(en dat mag best een heerlijke stampot zijn)!

U krijgt een week van te voren te horen welk gerecht u zelf moet voorbereiden, voor hoeveel personen en waar u met eigen vervoer naartoe moet voor de twee andere gerechten.

Wat u niet weet is wie er bij u aanschuiven (een event. dieet geven de mensen t.z.t. zelf aan u door).

Dus: **DOE OOK MEE!!** Maakt niet uit of u nog nooit eerder meegedaan heeft: het zijn niet altijd dezelfde mensen die meegedaan hebben!
Het is in ieder geval beregezellig en **U HOEFT ZELF MAAR 1 GERECHT TE BEREIDEN!**

Opgeven(en/of weer afzeggen) t/m **uiterlijk zo.22 okt.** a.s. via een briefje of per e-mail (naam, adres, tel., aantal pers.) bij:

Helga Potappel
Willem Tellstraat 19
8162 ET Epe
helga1@xs4all.nl

* Niet vergeten aan te geven of er in geval van last minute afzeggingen nog 1 of 2 mensen bij u aan kunnen schuiven!!



Als je, zoals ondergetekende vele tientallen boeken per jaar leest is het mooi om daar anderen deelgenoot van te laten worden. Als er ruimte voor is wil ik proberen proberen in Antenne een boek onder uw aandacht te brengen.

Jenno Sijtsma

Zittend aan de voeten van Rabbi Jezus, door Ann Spangler en Lois Toverberg

De eerste schrijfster is moleculair bioloog en sinds een aantal jaren bestudeert ze de Joodse achtergronden van het christelijk geloof. De tweede schrijfster is een bekende christelijke auteur. In dit boek wordt in veertien hoofdstukken aandacht gevraagd voor een groot aantal onderwerpen die ingaan op de Joodse wortels van het christelijk geloof.

Zaken als de betekenis van zuurdeeg, zalving (door Maria), het volgen van een rabbi, het Achttiengebied, de sedermaaltijd en de zeven heilige Joodse feesten, waarom is rouwen verboden op sabbat, wat is de betekenis van het koninkrijk van God voor het leven hier en nu enz. worden met grote helderheid uitgelegd. Al het onderwijs dat rabbi Jezus gaf was gericht op het hart van de Tora en hij 'sprak en leefde de Tora'. Als we de context waarin Jezus sprak niet kennen missen we veel, zo blijkt. Bekende Schriftgedeelten gaan leven en wie dit boek bestudeert leest de Bijbel voortaan anders! Voor elke christen, ook de theoloog, is dit boek een verrijkende ervaring. Jammer vind ik het dat ook in dit nieuwe boek geen tekstregister is opgenomen. (Uitg. Toetssteen, 220 blz. €17,95)

Herfsttournee van Kisi – GOD'S SINGING KIDS

De ontroerende musical Paulus bij u in de buurt? Jazeker! Tijdens de herfsttournee 2017 van KISI – God's singing kids zal een enthousiaste groep kinderen en jongeren naar Heerde (16 oktober) gaan, om daar de musical "**Paulus - Door God geroepen**" op te voeren. Op creatieve en ontroerende wijze zijn de spannende avonturen van de wereldberoemde apostel, verpakt in deze veelkleurige musical. "Paulus – Door God geroepen": vol enthousiasme, dynamische dansen, pakkende scènes en swingende liederen. Deze musical is geschikt vanaf 6 jaar en ouder. Van de musical zijn ook een CD en DVD beschikbaar.



KISI-God's singing kids is een internationale zang- en musicalgroep, in 1993 gestart in Oostenrijk. Inmiddels hebben zij meerdere groepen in verscheidene landen binnen en buiten Europa.

Naast musicals produceren zij ook CD's en liedjesconcerten en verzorgen zij workshops en musicalweken- en weekenden.

In Nederland zijn meerdere KISI groepen en KISI CLUBs actief in verschillende regio's. Voor meer info zie: www.kisi.nl.

Heerde

Waar: JmeO 's Heerenhof, Zwarteweg 10, Heerde

Wanneer: 16 oktober 15:00 uur

Ticketprijs: Vrije bijdrage

Verdere informatie: harmar@ywam.nl

Marjo Menning

Samen

Tijdens de landelijke "*Week van de dialoog*" vindt op dinsdag 7 november a.s. de "*Dag van de Dialoog*" in Epe plaats.

Tijdens deze "*Dag van de Dialoog*" komen, op verschillende locaties in Epe, mensen in kleine kring samen om ervaringen uit te wisselen aan de hand van het thema "Samen".

De Dag van de Dialoog is daarmee een dag waarop nieuwe verbindingen gelegd worden tussen mensen, maatschappelijke organisaties en bedrijven. Dat kan dan, naast persoonlijke ervaringen en inspiratie, nieuwe initiatieven opleveren die de onderlinge binding versterken.

De Raad van Kerken in Epe draagt de "Dag van de Dialoog" een warm hart toe en daagt leden van de kerken in Epe uit om de "Dialoog" aan te gaan met andere inwoners van onze gemeente.

"Samen" zijn we verantwoordelijk voor de samenleving waarvan we deel uitmaken. "Samen" is het thema van de Dag van de Dialoog, hopelijk levert de dialoog een bijdrage aan de basis voor prettig Samen leven, wonen en werken in Epe.

Deelname aan de Dag van de Dialoog is gratis.

Informatie en aanmelding bij Koppel in Epe. Tel. 0578 676767 of epeindialoog@koppel.nl.

Rienk van der Werff,

Lid van de Werkgroep Maatschappelijke Activiteiten van de Raad van Kerken Epe

Dialect kerkdienst in Vaassen

Op zondag 8 oktober om 19.00 uur is er in de "Dorpskerk" te Vaassen een bijzondere kerkdienst, een dienst in het dialect. Voorganger is dominee Gerrit Heuver uit Heerde en het thema is: "Maak oer nie druk over oezelf". Voor veel inwoners van de Vaassen en omstreken is het 'Voassens' de eerste taal, de moedertaal. Daarom is het van grote waarde als er ook in de 'geloofstaal', in kerken en in het pastoraat, woorden beschikbaar zijn in dit dialect. Het voelt meteen 'vertrouwd' als er passende woorden in het dialect klinken. Bezoekers van deze dienst kunnen in het dialect alles veel dichterbij ervaren dat het niet hoogdravend of verheven klinkt. Na de kerkdienst is er koffie drinken. Iedereen is van harte welkom!

Evangelisatie commissie "Dorpskerk" en "de Tabernakel" Vaassen

Uitnodiging PCOB ledenmiddag op dinsdag 17 oktober 2017

Op dinsdag 17 oktober hopen wij onze maandelijkse ledenbijeenkomst weer te houden in het WZC 'De Boskamp', Albert Schweitzerlaan 25, 8162 DS, aanvang 14.30 uur. Spreekster deze middag is mw. Maria Bonten uit Stramproy.

Zij houdt een lezing met beeld en geluid over het adellijke geslacht 'de Wittebachers' met o.a. keizerin Sissi en de Weense wals. Dit belooft een ontspannen middag te worden, we hopen dan ook vele leden en gasten te mogen ontmoeten.

Het bestuur

Christenvrouw, afd. Epe

Woensdag 11 oktober 2017 komt de heer Van Essen uit Vaassen op onze verenigingsavond. Hij laat ons zijn pelgrimstocht naar Santiago de Compostela meebeleven. De avond begint om 19.30 uur in De Antenne. Gasten zijn van harte welkom. Voor inlichtingen kunt u terecht bij Mevr. J. Overbosch tel. 614364. *Ineke van Hartskamp*

Happy- Zone

Vrijdagavond 27 oktober zal er in het centrum van Epe voor de 5e keer Halloween worden georganiseerd. Een groots evenement in ons dorp.

Er worden toneelstukjes gespeeld, lopen griezels door de straten, de sfeer is grimmig, donker en duister.....

De één geniet er van, de ander vindt het niks 😊);).

Dit jaar zal er op de Markt een Happy Zone worden gecreëerd!!! Een plek waar de griezels niet mogen komen, waar kinderen die het eng vinden een spel kunnen doen of knutselen of rondhangen of wat lekkers eten.

Nu zijn we op zoek naar:

- Mensen die ons willen helpen in de Happy Zone
- Partytenten, liefst met zijwanden
- Kalebassen, pompoenen e.d. voor de aankleding
- Financiële sponsoring; aanschaf materiaal/ lekkers

We gaan er een heel gezellige, leuke Happy Zone van maken 😊;) 😊;) 😊;)!

Bij vragen/ opmerkingen: Cariene van de Wetering jwcvwetering@gmail.com

0578-662892 06-25092068

Diensten andere protestantse kerken in Epe

Zondag 8 oktober

Grote Kerk	10.00 uur	Ds. L.J. Versteeg
Goede Herderkerk	10.00 uur	Ds. B. Lampen
	19.00 uur	Ds. A.W. van Wilgenburg, Ede
De Boskamp	15.00 uur	Ds. L.J. Versteeg
Sionskerk	9.30 uur	Dr. T.E. van Spanje
	18.30 uur	Dr. T.E. van Spanje

Zondag 15 oktober

Grote Kerk	10.00 uur	Ds. H.A. Smits, Zwolle
Goede Herderkerk	10.00 uur	Ds. J. Lammers, Beekbergen
	19.00 uur	Ds. A.F. Troost, Ermelo
Sionskerk	9.30 uur	Ds. G. Mulder, Kootwijk
	18.30 uur	Ds. J. Mulderij, Zwolle

Zondag 22 oktober

Grote Kerk	10.00 uur	Ds. S. Zitman, Zwolle
Goede Herderkerk	10.00 uur	Ds. A.H. van Veluw, IJsselmuiden
	19.00 uur	Zangavond
Sionskerk	9.30 uur	Ds. J. Niesing, Lienden
	18.30 uur	Dr. T.E. van Spanje

Bijbelleesrooster van het Nederlands Bijbel Genootschap

Vr.	6 okt.	Ezechiël 18:21-32	Wie is onrechtvaardig?
Za.	7 okt.	Ezechiël 19:1-14	Leeuwin en wijnstok
Zo.	8 okt.	Ezechiël 20:1-12	Goede raad is duur
Ma.	9 okt.	Ezechiël 20:13-26	Israël in de woestijn
Di.	10 okt.	Ezechiël 20:27-38	De maat is vol
Wo.	11 okt.	Ezechiël 20:39-44	Ooit komt het inzicht
Do.	12 okt.	Ezechiël 21:1-12	Te vuur en te zwaard
Vr.	13 okt.	Ezechiël 21:13-22	Zwaardmacht
Za.	14 okt.	Ezechiël 21:23-32	Twee wegen
Zo.	15 okt.	Ezechiël 21:33-37	De straf van het zwaard
Ma.	16 okt.	Ezechiël 22:1-16	Bloedstad
Di.	17 okt.	Ezechiël 22:17-31	Afval
Wo.	18 okt.	Psalm 135	Macht
Do.	19 okt.	Jeremia 7:1-15	Tempelrede
Vr.	20 okt.	Jeremia 7:16-28	Verboden te bidden
Za.	21 okt.	Jeremia 7:29-8:3	Verboden te feesten
Zo.	22 okt.	Jeremia 8:4-17	Valse gerustheid
Ma.	23 okt.	Jeremia 8:18-23	Tranen met tuiten
Di.	24 okt.	Jeremia 9:1-15	Afkeer
Wo.	25 okt.	Jeremia 9:16-25	Klaaglied
Do.	26 okt.	Genesis 11:27-12:9	Vertreksein
Vr.	27 okt.	Genesis 12:10-13:1	Vertrouwenscrisis



AGENDA

GEBOUW ANTENNE

Ma	2 okt	Oud papier	9.00-20.00 uur
		Basis catechese	18.30 uur
Di	3 okt	Gebedskring Daniël	8.30 uur
		Bijbelkring	9.30 uur
		To You	20.00 uur
Wo	4 okt	Clubmiddag	14.00 uur
		Diaconie	19.45 uur
Do	5 okt	ZWO	19.00 uur
Za	7 okt	Expecto	18.30 uur
Ma	9 okt	Basis catechese	18.30 uur
Di	10 okt	Gebedskring Daniël	8.30 uur
		Bijbelkring	9.30 uur
		BFB	19.45 uur
		Com bijzondere diensten	19.00 uur
		To You	20.00 uur
Wo	11 okt	Christenvrouw	19.00 uur
Do	12 okt	Bijbelstudie Ds. van de Wetering	14.00 uur
Za	14 okt	Expecto	18.30 uur
Di	17 okt	Gebedskring Daniël	8.30 uur
		Bijbelkring	9.30 uur
		To You	20.00 uur
		kerkenraad	19.30 uur
Do	19 okt	kijken met andere ogen	9.30 uur
Di	24 okt	Gebedskring Daniël	8.30 uur
		Bijbelkring	9.30 uur
		To You	20.00 uur
Do	26 okt	Bijbelstudie Ds. van de Wetering	14.00 uur



Historisch besluit over organisatie van Protestantse Kerk

Met ingang van 1 mei 2018 heeft de Protestantse Kerk niet 75 classes, maar elf classes. En iedere classis krijgt een classis-predikant. Dat heeft de generale synode op vrijdag 22 september besloten.

Deze verandering is onderdeel van de toekomstvisie 'Kerk 2025' van de Protestantse Kerk in Nederland.

Kerk 2025 is ingezet als een geestelijk proces van vernieuwing om overal binnen de Protestantse Kerk (meer) toe te komen aan de kern van kerkzijn. Dit proces is al in 2014 ingezet. Om ruimte te maken voor dit geestelijke proces heeft de generale synode toen besloten dat een herziene inrichting van de Protestantse Kerk in Nederland nodig is.

Nadat de synode zich op 18 november 2016 voor het eerst uitsprak over een andere inrichting van de classes, zijn de eerste teksten toegestuurd aan de classes om ze in overweging te nemen (in kerkelijk jargon: considereren). Op basis van deze overwegingen zijn er diverse wijzigingen in de eerste versie van de tekst aangebracht. De tweede versie van deze tekst is tijdens de vergadering van de generale op 22 september 2017 besproken.

Er is door de synodeleden uitgebreid over deze versie van de kerkorde voorstellen gediscussieerd. Het was een discussie op detailniveau, want over het algemeen waren de synodeleden het eens met de ingezette koers om het aantal classes te verminderen van 75 naar elf en het instellen van een classis-predikant.

Scriba René de Reuver realiseert zich goed dat vergaderen over kerkorde voorstellen het risico in zich heeft dat 'Kerk 2025 kan lijken op reorganisatie en management'. De Reuver geeft aan dat het 'goed is om van dit gevaar bewust te zijn, maar dat de besluiten van vandaag geen doel op zich zijn, maar een middel om ruimte te scheppen voor inhoud. Om kerk te kunnen zijn in deze tijd en samenleving: inspirerend, missionair, velen tot zegen'.

Bron www.protestantsekerk.nl



MINI BAZAAR MET HERFSTUKKENVERKOOP EN NOG VEEL MEER

Datum 14 oktober
Tijd van 10.30 tot 15.00 uur
Plaats grasveld naast de Grote Kerk

Leden van de bloemengroep van de Goede Herderkerk en de Grote Kerk gaan mooie herfststukken maken.

U kunt een prachtig bloemstuk winnen als u het aantal eikels raadt dat in de pot zit.

Wat is er nog meer te koop:

- Tweedehands boeken.
- Voor de liefhebbers van oude jeugdboeken hebben we boeken te koop van Arendsoog, Pietje Puk, pockets van commissaris Achterberg, inspecteur Arglistig en pockets van Bob Evers.
- Spelletjes, kaarten
- De talentkraam is er met allerlei leuke artikelen. Als u nog iets gemaakt heeft wat in de Talenttent verkocht kan worden, neem dan contact op met een van onderstaande personen.

Nettie Jonker, tel. 613756 e-mail nettie.jonker@kpnmail.nl.

Greetje Vrieling, tel. 620995 e-mail gvrieling@hotmail.com.

Henk Posthouwer, tel. 616948 e-mail: h.posthouwer@telfortglasvezel.nl.

We hopen op mooi weer en veel kopers zodat wij een bijdrage kunnen leveren aan beter onderwijs voor de kinderen in Namakgale, want elk kind heeft recht op gedegen onderwijs, in welke samenleving het ook woont.



Kopij voor de volgende Antenne inleveren voor zaterdag 21 oktober en vervolgens voor zaterdag 11 november en zaterdag 2 december.

Email: kerkblad@regenboogkerk.nl. Zie ook pag. 1

Met de hand geschreven of getypte stukjes blijven natuurlijk ook steeds welkom. Antenne verschijnt steeds vóór het weekend dat volgt op de uiterste inleverdatum van kopij.

Website: www.regenboogkerk.nl
e-mail: webmaster@regenboogkerk.nl

Wanneer de tijd lijkt stil te staan



Uitvaartverzorging
Henk van Vemde

De kleinschalige onderneming met ruime ervaring in het verzorgen van een uitvaart, zowel traditioneel als modern.

**24 uur per dag
persoonlijk bereikbaar
0578 690410**
(06 83227151)

Waar of hoe u ook bent verzekerd u mag zelf bepalen door wie u de uitvaart laat verzorgen.

Schotakker 5, 8162 JC Epe.
uitvaartvanvemde@planet.nl
www.uitvaartverzorgingvanvemde.nl

“Ik help u graag bij een goed afscheid.”



Mijn naam is Jolanda van der Wal, ik ben uitvaartverzorgster voor Yarden in Epe en omstreken. Voor een goed afscheid kunt u rekenen op mijn zorg en advies. U kunt mij bellen op 088-9273790.

Yarden. Wilt u een overlijden melden?
Bel dan 0800 8192 (24 uur per dag). www.yarden.nl

