

Redactie H.J. Huizinga-Boelens, Beekweide 39, 8162 XP Epe, tel. 614745
R.E. Kooiman, de Leegte 10, 8162 BZ Epe, tel. 614526
e-mail: kerkblad@regenboogkerk.nl

Eindredactie: J. Bosch, Pr. Marijkestraat 5, 8162 BB Epe, tel. 613460

Penningm. Bank: NL21FVLB0226121577 t.n.v. Regenboogkerk, inz. blad Antenne
(€ 16,00 per halfjaar)

Bezorging L. Kasteel, Glorialaan 16, 8162 VC Epe, tel. 628238

Predikanten:

Ds. A.M. van de Wetering, Alb. Schweitzerlaan 3, 8162 DS Epe,
tel. 627732. (sectie 1-2-5-6)

e-mail: am.vandewetering@hetnet.nl. Vrije dag: woensdag

Ds. S.H. Muller, Holleweg 28, 7361 AA Beekbergen, tel. 06-42633119 / 055-8430264

e-mail: sjoerdmuller@regenboogkerk.nl. Werkt op maandag en woensdag. Het best
bereikbaar na 19.30 uur. (sectie 3 en 4)

Kerkenraad:

Voorzitter: L.H.E.C. Plooy, Slathstraat 3, 8161 CB Epe, tel. 611517

Scriba: K.G. Dijkgraaf-Feitsma, Deventerweg 8, 8167 NA Oene, tel. 641922
e-mail: scriba@regenboogkerk.nl

Diaconie:

Voorzitter: H.K. de Jonge, Heuvellaan 7, 8162 CT Epe, tel. 629977

Secr.: E.J. Kasteel, Beekstraat 50, 8162 HB Epe, tel. 613534
e-mail: diaken@regenboogkerk.nl

Bankrek.: NL67RABO0317519425 t.n.v. Diaconie Regenboogkerk Epe

Kerkelijk Bureau:

C.J.G. Bakker, Klaverkamp 12, 8162 HR Epe, tel. 628009

e-mail: kerkelijkbureau@regenboogkerk.nl

Beraadsgroep Financiën en Beheer:

Voorzitter: W.H. Potappel, Willem Tellstraat 19, 8162 ET Epe, tel. 06 5373 1582

Secr.: N. Stegeman-Steensma, Slotgraskamp 33, 8162 XZ Epe
e-mail: kerkrentmeester@regenboogkerk.nl

Bankrek.: SKG: NL42FVLB0225385163 t.n.v. Regenboogkerk Epe

Collectebonnen: NL08INGB0004018295 t.n.v. Collectebonnen Gereformeerde kerk.

Kaarten: blauw € 20,00 / oranje € 15,00 / wit € 6,00 z.o.z. >>

ZWO NL05FVLB0226119343 t.n.v. CvK Gereformeerde Regenboogkerk Epe inz.

ZWO

Kerkradio: A.J.W. Hanekamp, Loper 5, 8162 KD Epe, tel. 614454



REGENBOOGKERK EPE: Beekstraat 33, 8162 HA Epe.

Koster: Chris Hassink, tel. 613710 (tel.nr. idem gebouw Antenne) e-mail:

koster@regenboogkerk.nl

Gebouw Antenne: Openingstijden + aanwezigheid koster: elke maandagmorgen
van 9.00 – 12.00 uur.

Inhoud

Kerkdiensten	3
Bij de diensten / Startzondag	4
Signalen	5

uit privacyoverweging zijn enkele artikelen uit dit bestand verwijderd

Info fam. Wierstra	6
Nieuw seizoen – nieuwe medewerkers	7
Terugblik op belijdenisdienst / Zoeken naar woorden	8
Bijbelkring Samuël / Studiekring	9
Kinderactiviteiten / Woensdagmiddagclub / Basis Catechese	10
Kerstmusicalsterren gezocht / Inlegvel	11
Mantelzorgochtend / Excursie "De Pauwenhof"	12
Durf te dromen: gemeenteproject	12
Vrouwengroep Iris / Ontmoetingsdiner de Heerlijkheid	13
Running Dinner / Project ZWO's Epe 2017/2018	14
Financiële avonturen met ZWO-commissie / Seniorencontact	16
Christenvrouw afd. Epe / Oratoriumkoor zoekt leden	17
Ontmoeting / Studieseminar ds. Henk Poort in Vaassen	18
Diensten andere protestantse kerken in Epe	19
Bijbellesrooster NBG	19
Agenda	20
Inleveren kopij	20

Collectebonnen: (zie voor betaling pagina 1)

De collectebonnen in euro worden uitgegeven in kaarten van 20 stuks

blauwe bonnen van € 1,00 kaart kost € 20,00

oranje bonnen van € 0,75 kaart kost € 15,00

witte bonnen van € 0,30 kaart kost € 6,00

Bij bestelling a.u.b. aangeven welke kleur u wenst.

Informatie: H. Kasteel, Emmastraat 15, tel. 613780



KERKDIENSTEN

Zondag 17 september

Bevestiging ambtsdragers

09.30 uur Ds. S.H. Muller en Ds. A.M. van de Wetering
Jongerdienst: Mirjam Bakker
Kinderdienst : Dorien H., Anne van Essen en Rosa de Mots
Oppasdienst : Sita de Winter en Iris Bakker

geen opgave collecten ontvangen

Zondag 24 september

Startzondag

09.30 uur Ds. S.H. Muller en Ds. A.M. van de Wetering
Kinderdienst : Elize de Mots en Rene Draaier
Oppasdienst : Bert van de Ven en Nikki Dollenkamp

Zondag 1 oktober

09.30 uur Kerk op school
10.00 uur Ds. A.M. van de Wetering
Tienerdienst in GHK : Edwin van de Vosse
Kinderdienst : Marieke Tjabringa en Nienke Paulusma
Oppasdienst : Marjo Menning en Berdien Visser
19.00 uur Ds. J.F. Schuitemaker, Elburg

Gezamenlijke dienst met Goede Herderkerk in GHK



*Elke zondagmorgen, na de dienst,
koffie of thee drinken.
Voor de jeugd is het gezellig
in de Schatkamer.*



BIJ DE DIENSTEN

Zondag 17 september om half tien is er een feestelijke dienst waarin twee van de drie nieuwe ambtsdragers bevestigd worden. Tegelijk nemen we afscheid van drie ambtsdragers en één diaconaal medewerker. Beide predikanten leiden samen de dienst. We lezen Lucas 18 : 9-14. In dit verhaal treedt een farizeeër op die wel zeer met zichzelf is ingenomen. Jezus vertelt dit verhaal met oog op mensen 'die zichzelf beter voelen dan anderen'. Die zijn er dus meer! Vandaag ook nog? Een column die ik las in het blad Visie inspireerde mij daar een preek over te houden. Na afloop van de dienst kunt u in de hal van Antenne de komende en gaande ambtsdragers persoonlijk de hand geven.

Zondag 24 september vieren we onze jaarlijks startzondag. Dit jaar in de kerk, omdat we allemaal de uitdaging meekrijgen iemand uit te nodigen voor de kerkdienst.

Wie neem jij mee naar de kerk op 24 september?

In de kerk is iedereen elke zondag welkom. Maar om daar nou spontaan in je eentje naar toe te gaan... Als iemand je uitnodigt, stap je makkelijker over de drempel. Als **jij** iemand zou mogen uitnodigen... wie komt er dan in je gedachten? Wie uit jouw netwerk aan contacten zou je durven benaderen. Zondag 24 september willen we mensen uit onze omgeving vragen eens te komen proeven hoe het er in een kerk aan toe gaat (hier was rond 10 september aandacht voor in de landelijke media). Samen met onze gasten willen we een feestelijke dienst vieren. Uiteraard zijn ze ook welkom bij de koffie na afloop en het startzondagprogramma. Vergeet in ieder geval niet door te praten, wat vond men er van, wat hebben ze geproefd? Wat verraste, wat riep vragen op, wat stond tegen? Goed om die reacties later ook met elkaar te delen, voor zover de vertrouwelijkheid dat toe laat.

Startzondag 2017 Kerkproeverij

Locatie is dit jaar onze Regenboogkerk en gebouw Antenne.
Dit is het programma (tijden onder voorbehoud):

9.30 u eredienst
10.45 u koffie met taart in de hal van Antenne
11.15 u start meerkeuzeprogramma 'Kerkproeverij'

MENU

Bordjes op tafel creatief aan de slag met papier en krijt om samen een leuke wanddecoratie te maken voor in Antenne
Huts – pot kennismakingsspel, leer elkaar (beter) kennen aan de hand van vragen uit een pot
Woorden – brij Bijbels dictee, voorproefje op wat dit seizoen nog volgt. Wie wint de prijs (van de dominee)?
'Kijkje-in-de-keuken' altijd al willen weten hoe Hebreeuws er uitziet, de taal van het O.T.? Volg een 'mini-cursus' met beeldmateriaal van Krijnie Ederveen en hulp van de (andere) dominee
Proeverijtje help mee broodjes voor de lunch te beleggen met kleur en smaak

12.00 u centraal programma in de Kerkzaal presentatie ZWO: Het Zuid-Afrika Project van de stichting ProCon
Gevolgd door een 'Rad van fortuin' om geld bijeen te brengen voor het nieuwe doel

Neemt u contant geld mee?

12.45 u opening maaltijd met een lied

13.00 – 13.45 u. lunch in hal Antenne, soep van de Heerlijkheid, en bijzonder lekkere broodjes

Tijdens de kerkdienst is er oppas, na de dienst blijft de ruimte beschikbaar voor ouders en kinderen.

Kinderen en tieners zijn na de dienst welkom in de Schatkamer en vanaf 12 uur in de Kerkzaal.



'De stillen in den lande'

Een nieuw seizoen staat voor de deur! Er zijn weer volop mogelijkheden om mee te doen. Kringen, excursies, cursussen: keuze genoeg. In de komende kerkbladen zult u de uitnodigingen wel lezen. Ook voor taken en ambten doen we steeds weer een beroep op elkaar. Zonder mensen die meedoen en meepraten is het niet mogelijk samen gemeente te zijn. Als predikant droom je van volle zalen en kerkenwerk zonder vacatures!

Soms hoor je mensen zeggen: *eigenlijk* zou iedereen een keer in de kerkenraad moeten zitten. Meestal bedoelen ze: dan hadden bepaalde mensen minder kritiek. En inderdaad: het is een leerzame ervaring die verantwoordelijkheid te dragen en achter de schermen te kijken. Ook leer je daarbij nieuwe mensen kennen en is het een stok achter de deur om actief te blijven. *Eigenlijk*, zeggen anderen, zou de hele gemeente in kringen opgedeeld moeten worden, kringen van mensen die elkaar geregeld ontmoeten en samen de bijbel bestuderen, lief en leed delen en met en voor elkaar bidden. Ook geen verkeerde gedachte!

Tegelijk ligt al maanden een knipsel op mijn bureau waarin Reina Wiskerke haar afschuw uit over zulke gedachten. Ik krijg daar de rillingen van, zegt ze. Waarom moet ik als gelovige verplicht in een groep functioneren, waar staat dat ergens in de Bijbel? Eén op één contacten vind ik belangrijk en waardevol, als ik mensen opzoek bijvoorbeeld, maar een groepsmens ben ik niet!

Waarom ik dat knipsel bewaard heb. Om al die mensen in onze gemeente te bemoedigen die vrezen dat anderen vinden dat zij niet genoeg mee doen. Mensen die niet gaan koffie drinken na de dienst, omdat zij liever 'nog even in stilte nagenieten van de preek'. Mensen die niet op groothuisbezoeken en kringen verschijnen, omdat zij 'niet zo'n prater zijn'. Mensen die liever luisteren, liever ontvangen, dan het hoogste woord te voeren. Mensen die misschien wel iets meer introvert zijn dan anderen. Mogen ze?

'Ik droom van een kerk met ruimte en respect, met bewondering voor de veelkleurigheid van God die zich uit in ontelbaar verschillende karakters', schreef Wiskerke. 'Een kerk waarin mensen hun hele leven achter een pilaar mogen zitten zonder commentaar te krijgen!' Ja, die droom deel ik. Als ieder in de kerk zijn eigen plekje vind, waar hij of zij zich thuis voelt en tot zijn recht komt, dan kunnen we ontspannen kerk zijn. Een kerk waarin niets moet, zeker niet iets dat niet bij je past. Een kerk heeft sprekers nodig en luisteraars, doeners en zieners, mensen op de voorgrond en mensen op de achtergrond. Die hebben elkaar veel te vertellen!

AMvdW

Beste gemeenteleden,

Inmiddels zijn we alweer twee maanden terug na onze oriëntatiereis naar Mozambique. Voor degene die ons eerdere bericht hebben gemist, we zijn in mei & juni naar Jeugd met een Opdracht Lichinga in Mozambique geweest. God had eerder al gesproken over Afrika en we wilden weten hoe we dat verder vorm mochten geven.

We hebben een goede tijd gehad in Mozambique. Het is heel bijzonder om te horen van de opwekking die op dit moment aan de gang is. Veel moslims die behoren tot de YAO bevolkingsgroep geven, na het horen van het Evangelie, hun leven aan Jezus. Dat dit een hele ingrijpende keuze is, hebben we ook gezien. Mensen die niet meer welkom zijn bij hun eigen familie bijvoorbeeld, heel heftig. Voordat deze

opwekking begon zijn er jaren overheen gegaan waar mensen hebben gezaaid en gezaaid, bijzonder om de vrucht nu te mogen zien.

Tegelijkertijd zorgt dit ervoor dat er veel behoefte is aan training en onderwijs. In Nederland zijn onze normen en waarden gebaseerd op de Bijbel. Hoewel we vandaag de dag wellicht ook andere invloeden merken, heeft de Bijbel absoluut nog zijn invloed in de maatschappij. Mozambique kent dit echter helemaal niet. Dat is één van de redenen dat er veel discipelschap nodig is. En daar willen we graag onze bijdrage aan leveren.

God heeft ons bevestigd dat Mozambique het land is waar Hij ons gezin wil hebben, een heel grote stap! Ook een stap die we niet zomaar kunnen zetten en waar we veel voorbereidingen voor moeten treffen. Voorbereidingen zoals de taal, financiële ondersteuning, een thuisfrontcommissie en vele andere zaken.

Na een periode van gebed, nadenken en overleg gaan we ons richten om in januari 2019 te emigreren naar Lichinga, Mozambique.

We zullen ons bezig houden met het faciliteren en geven van onderwijs. Daniël zal, net als nu op Heidebeek, zich bezig gaan houden met het onderhoud van de gebouwen zodat er trainingen gegeven kunnen worden en er discipelschap plaats kan vinden. Leoni zal gaan helpen bij het team om trainingen te verzorgen zodat de Mozambikaan er op uit kan gaan om het Evangelie te delen en nog meer discipelen gemaakt kunnen worden.

Jullie zullen vast nog meer van ons horen en spreek ons ook gerust aan als we in de kerk zijn, we vertellen graag meer. Als je onze nieuwsbrief nog niet ontvangt en je wil dat wel graag, dan kun je een email sturen naar Leoni@ywam.nl met je adresgegevens, we sturen je hem graag toe. Ook als je een (financiële) bijdrage wilt leveren dan willen we je eventuele vragen graag beantwoorden en je toevoegen aan een trouwe groep supporters die helpen ons werk in Gods koninkrijk mogelijk te maken.

Hartelijke groet,
Daniël & Leoni Wierstra



Nieuw seizoen – nieuwe medewerkers : aanvulling

In het vorig kerkblad zijn de namen vermeld van de personen, die afscheid nemen van de kerkenraad. Per abuis is hierbij de naam van Dianne Kasteel vergeten. Zij heeft zich 4 jaren ingezet als diaconaal medewerker en ook voor haar is de tijd gekomen om het stokje over te dragen.

Aanstaande zondag, 17 september, nemen we dus afscheid van mevr. Sita de Winter, dhr. Evert Koopman, dhr. Jan-Olaf Tjabringa en mevr. Dianne Kasteel. Mevr. W. de Jong wordt bevestigd als ouderling en dhr. E.J. Kasteel als diaken. De bevestiging van dhr. P.Th. Heiligenberg is gepland op zondag 29 oktober.

We nodigen u hartelijk uit om deze diensten bij te wonen.

(Carla Dijkgraaf-Feitsma, scriba)

Terugblik op de belijdenisdienst

Afgelopen zondag mochten 5 jonge mensen: Anniek, Jaap, Annelies, Eline en Marleen, vertellen over hun geloof in woord en lied. Zij deden belijdenis van hun geloof en zij kregen de zegen van God mee met de woorden: "Je bent een kind van God, getekend met het kruis van Christus. In Hem leven en sterven wij, en in zijn trouw blijven wij voor eeuwig. Ontvang de Heilige Geest en de zegen van God."



Er was een prachtig liturgisch bloemstuk, waarvan u de uitleg nog tegoeed hebt.

De witte rozen symboliseren de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. De gerbera's staan voor de jonge mensen, die belijdenis deden.

De rand van groen en bloemen erom heen staat voor de gemeente, waarvan ze deel uitmaken.

(Carla Dijkgraaf-Feitsma, scriba)



Zoeken naar woorden

Wat een geweldige belijdenisdienst hebben we beleefd op 3 september! Een feest. Vijf jonge mensen die hun geloof beleden, in hun eigen woorden. Die woorden spraken van overtuiging, geloof, twijfel soms en verlangen naar méér. Knap om zo de juiste woorden te vinden, te kiezen, en om die persoonlijk in de gemeente uit te spreken.

Bij mij kwam meteen de vraag naar boven: wat zou jij, bij jouw belijdenis, gezegd hebben? Hoe had jij de woorden gevonden en had je het gedurfd die openlijk uit te spreken? En nu, in een gesprek over je persoonlijk geloof met elkaar binnen de gemeente, of met familie, vrienden en collega's die niet (meer) geloven? Wat zeg je wel, wat niet? "Woorden vinden", kan je oefenen door in gesprek te gaan, in een vertrouwde kring, bijvoorbeeld met mensen uit de gemeente. Ook al is dat niet altijd eenvoudig, het is wel een uitdaging.

Maar: die vijf jonge mensen gingen ons voor. Hoe gaan wij verder?

De PKN heeft hiervoor een cursus ontwikkeld, die we ook in Epe willen gaan aanbieden. Binnenkort hoort U hier meer over.

De Evangelisatie commissie, *Gerard van Kamp* en *Anneke de Groot*

Bijbelkring op de donderdagmiddag : Samuël

Herinnering: donderdag 21 september om 14.00 start ons nieuwe seizoen!

Ik hoop alle leden weer te kunnen begroeten en zo mogelijk ook nieuwe deelnemers. Deze eerste keer lezen we over de roeping van Samuël. Lees bladzijde 8, 9 en 10 bovenaan naast het aangegeven bijbelgedeelte. De vragen bespreken we samen en wat nog op tafel komt.

Voor wie nog bestellen moet 'Tegen de stroom in' van Eveline van Staalduine-Sulman, uitgegeven door Ark Media, ISBN 978 33801 10 5. Het kost € 7,50. Graag tot ziens op 21 september, in de Schatkamer in Antenne!

Ds. Van de Wetering

Studiekring Regenboogkerk o.l.v. Ds. Sjoerd Muller

Vorig seizoen heeft een groepje het boek; 'Job, rechtvaardiger dan God' van A. v.d. Beek besproken.

Op **woensdagmorgen 18 oktober van 9.30 tot 11.00 uur 2017** start de kring voor geïnteresseerden weer o.l.v. Ds. Sjoerd Muller in het gebouw Antenne van de Regenboogkerk. We bespreken het boek van M. Poorthuis en T.C. de Kruijf : 'AVINOE, Onze Vader'; de joodse achtergronden van het onze Onze Vader'.

Marcel Poorthuis biedt verrassende informatie over de rijke inhoud van het Onze Vader, het gebed van Jezus. Het Onze Vader was geen totaal nieuwe creatie in zijn tijd, het ontstond in de joodse gebedstraditie en draagt een joods mensbeeld en Godsbeeld. Deze boeiende geschiedenis wordt uiteengezet in het boekje 'Avinoe'. Het is de overtuiging van de auteurs dat meer kennis van het jodendom christenen kan helpen om hun christen-zijn levensechter te beleven.

Uitgave door Advenitat in samenwerking met de stichting PaRDeS. ISBN 9789492093325. kosten € 14,95

We gaan uit van één bijeenkomst per maand. De resterende zes data worden op 18 oktober vastgesteld. We hopen voor de afsluitende bijeenkomst de schrijver Poorthuis uit te nodigen.

Opgave voor de studiekring van de Regenboogkerk graag zo spoedig mogelijk bij Ds. Sjoerd Muller sjoerdmuller@regenboogkerk.nl en een kopie aan Henk Ederveen ederveen@solcon.nl. Henk zal, wanneer u dat aangeeft, de boeken voor u bij de Pelgrim, Ev. boekwinkel van te voren kopen en bij u afleveren.

Wij hopen u te ontmoeten.

Met hartelijke groet.

Ds. Sjoerd Muller



Kinderactiviteiten

Kerk op schoot start weer op zondagmorgen 1 oktober om half 10. Wij zien er weer naar uit om met de kleintjes de bijbelverhalen te beleven.

Een aardig weetje is dat Kerk op schoot een echte stichting is geworden en dat ze doorgaan met bijbelverhalen te bewerken voor de kleintjes van 0 tot en met 5 jaar. Wanneer ze een nieuw onderwerp hebben bewerkt, is er een test groep die het uit mag proberen voordat het verhaal online gaat. Er is ons gevraagd of wij met de test mee willen doen, wat wij natuurlijk graag doen.

Woensdagmiddagclub

Woensdag 4 oktober van 14-15.30 uur is er clubmiddag voor kinderen vanaf 5 jaar. Dus zet het vast op de agenda, het zal weer een leuke gezellige middag worden onder leiding van Sita de Winter. Tot dan!

De Basis Catechese gaat weer beginnen op maandag 2 oktober!

Wij als leiding, zien er weer naar uit om met jullie de avonden in te vullen met catechese.

In plaats van de dinsdagavond, wordt het nu **maandagavond** dat we bij elkaar willen komen. Er waren te veel jongeren die op de dinsdag niet kunnen en wij willen graag de groep bij elkaar houden en nog meer jongeren aantrekken.

Het is de bedoeling dat we de groep splitsen, de tieners die er (bijna) van het begin af bij waren gaan nu groep één groep vormen. Dus als je op de middelbare school zit, kom je daar bij.

De andere groep zal voor kinderen vanaf 10 jaar zijn, dus heb je die leeftijd, kom er gezellig bij!!

De opzet zal als vanouds zijn: om zes uur eten we gezamenlijk tot half zeven en daarna gaan we met beide groepen afzonderlijk de bijbelse thema's behandelen.

Op maandag 2 oktober is de start en daarna 9, 23 en 30 oktober, 6, 20, 27 november.

16 oktober is herfst vakantie en op vrijdag 17 november is er Sirkelslag!

Zet dus alle data in je agenda, zodat we weer volle bak hebben.

Heb jij ook mee te doen, geef je dan op bij Nienke Paulusma, telefoonnummer 06-54927879.

Ben je er nog nooit bij geweest en toch nieuwsgierig, kom dan eens kijken om te zien hoe gezellig het is!

Tot 2 oktober!

Namens de leiding, *Nienke Paulusma*

Kerstmusicalsterren gezocht!

Op 24 december om 19.00 uur gaan we weer met elkaar een mooie **kerstmusical** uitvoeren. Alle kinderen en jongeren kunnen meedoen (vanaf 5 jaar oud). Je krijgt een script en een oefen CD waar je thuis mee kunt oefenen. Bovendien gaan we vanaf medio november met elkaar oefenen op de vrijdagmiddag.

Tijdstip (waarschijnlijk) : 15.30 -17.00 uur. Lijkt het je leuk om mee te doen, geef je dan snel op!

Stuur **voor 25 oktober (!)** een mailtje naar c.mout@chello.nl en geef even aan:

- ~ Hoe heet je?
- ~ Hoe oud ben je?
- ~ Wil je een rol met tekst of zing je liever alleen mee met de liedjes?
- ~ Als je een rol met tekst wilt: wil je een grote rol, kleine rol of iets er tussenin?
- ~ Wil je wel of geen solo zingen?

Ook zoeken we weer "grote mensen" die mee willen zingen in het **musicalkoor**. We repeteren ongeveer 3 keer op vrijdag aan het einde van de middag en verder oefen je thuis met een eigen CD.

Christi Mout



De organisatie van de kerstmusical is ieder jaar weer een hele klus; we zoeken hulp bij de **grime, decoropbouw, kleding, transport** van apparatuur, **broodjes smeren** enz. En voor de vrijdagmiddagen tijdens het oefenen met de kinderen, is het fijn als een aantal tieners/volwassenen tussen de kinderen in wil zitten. Wilt u/wil jij een handje helpen, stuur dan even een mailtje.



Inlegvel

In dit kerkblad treft u een inlegvel aan, waarop drie avonden staan aangekondigd. Avonden waarvoor sprekers zijn uitgenodigd die ons zullen weten te verrassen met nieuwe invalshoeken. We hebben er een fraai bewaarexemplaar van gemaakt, zodat u dit bij uw agenda kunt leggen, of wie weet anderen enthousiast maken, want de avonden zijn ook voor gasten bedoeld. Laat u het komende seizoen inspireren!

Namens de voorbereidende werkgroep 'Kijken met andere ogen'

Ds. Van de Wetering

Vooraankondiging Mantelzorgochtend 13 oktober

In oktober is er weer een mantelzorgochtend. Als datum hebben we gekozen voor vrijdagochtend 13 september, bij Marjan thuis. Wie eerder een uitnodiging heeft ontvangen zal ook nu nog een brief thuis krijgen. Mocht u bij ons nog niet in beeld zijn als mantelzorger en toch behoefte hebben met anderen ervaringen uit te wisselen, laat het ons weten. De samenstelling is wisselend, zodat u of jij zeker geen vreemde eend in de bijt zult zijn. Een Paaskaars brandt altijd bij onze gesprekken als teken dat we niet alleen bij elkaar te gast zijn, maar ook bij Hem die ons allen in het oog houdt.

Marjan Dijkstra en Ds. Dineke van de Wetering

Durf te dromen: excursie naar 'De Pauwenhof' op zaterdag 21 oktober

Op landgoed 'De Pauwenhof' bij Putten hebben Johan en Ria Poort, tot vorig jaar lid van onze gemeente, hun nieuwe bestemming gevonden. Dat gebeurde op een bijzondere manier: zij voelden zich geroepen om ergens in Nederland op een landgoed aan de slag te gaan. De nieuwe eigenaren van 'De Pauwenhof' zagen daar wel mogelijkheden toe: zij werkten zelf aan het verwezenlijken van hun droom: een plek creëren waar christenen kunnen samenkomen voor bezinning, recreatie, enz. Een bijzondere rol daarin speelt de tuin die aangelegd is, een tuin waarin je als het ware de bijbel in stapt en door een bekend landschap loopt.

In het kader van het thema 'Durf te dromen' krijgen wij de kans om 'De Pauwenhof' te bezoeken, Ria en Johan te ontmoeten, de tuin te beleven en vooral ook te horen over de droom die daar wordt waargemaakt. Wie gaat er mee?

Op zaterdag 21 oktober om half tien worden we op de Pauwenhof verwacht. Koffie, cappuccino met eventueel een stukje taart is voor eigen rekening. We maken kennis, krijgen uitleg en gaan dan onder begeleiding de tuin ontdekken. Daarna krijgen we een lunch. Het vertrek zal dan zo half twee zijn. De kosten zijn 15 euro p.p., en een gift (pin!) voor het project is welkom.

Voor meer informatie zie landgoedpauwenhof.nl of binnentuinvorgod.nl.

Opgave voor 1 oktober bij Ds. Van de Wetering. Tel. 627732 of am.vandewetering@hetnet.nl.

Vermeld ook of u chauffeur wilt zijn en anderen mee kunt nemen. Er is beperkt plaats, dus wie enthousiast is, melde zich snel!

AMvdW



Herinnering: Durf te dromen: gemeenteproject

Weet u het nog, u kunt weer gaan schilderen, boetseren, schrijven, fotograferen, quilten, borduren, kalligraferen... voor het tweejaarlijkse gemeenteproject.

De resultaten kunnen op 15 januari 2017 's avonds worden ingebracht en zullen daarna een expositie vormen in Antenne. Commissie K.I.A Kunst in Antenne zorgt ervoor dat het een mooi geheel wordt. Voor meer inhoudelijke info, zie Antenne van 22 juni jl. of de website van onze kerk.

Vriendelijke groet, K.I.A.

P.S. Het hele seizoen zal het thema terugkomen in uiteenlopende activiteiten.



Vrouwengroep "Iris" voor Regenboogvrouwen

De vrouwengroep 'Iris' gaat weer van start op maandag 25 september.

Wij zijn een groep vrouwen uit de Regenboogkerk van allerlei leeftijden met de volgende visie: wij willen een groep zijn die elkaar bemoedigt, met elkaar meeleeft, voor elkaar bidt en die samen meer over God leert, door bijbelstudie, samen zingen en d.m.v. gespreksvormen e.d.

De naam Iris is gekozen omdat het "Regenboog" betekent. Iris is ook een plant met een prachtige bloem. Dit past bij ons motto: "bloei waar je geplant bent" (in de Regenboogkerk o.a.). Verder zit een iris ook nog in je oog en dat staat voor het oog hebben voor elkaar.

Wij komen 1x in de 2 weken op maandagavond bij elkaar, op wisselende adressen. Aanvang 19.45 uur (tot ongeveer 21.45 uur).

Op 25 september zijn we bij Annette Proper, Woesterweg 1. Dan komen we samen om te delen hoe de zomertijd was, we nemen een foto, kaart of voorwerp mee en aan de hand daarvan vertellen we elkaar waarin/wanneer we God hebben ervaren.

Voel je van harte welkom om (weer) met ons mee te doen!

Bel of mail voor de overige data van dit seizoen even met Marjan Schuur.

Nog andere vragen? Neem gerust contact met ons op:

Annette Proper tel.614227, Marjan Schuur tel.612662 email: marjanschuur@live.nl



Elke **1^e vrijdag van de maand** bent u **vanaf 17.30 uur** van harte welkom! Het diner start om 18.00 uur.

Aanmelden op telefoonnummer 615 607 (Jans Mout) of 621 037 (Lee de Kool), bgg belt u één van de andere dames.

Wanneer we vol zitten, kunt u zich ook opgeven voor de volgende datum.

Graag tot 6 oktober of 3 november!

Het RUNNING DINNER is dit jaar op zaterdag 4 november 2017 :



Het diner wordt opgedeeld in:

- voorgerecht (19.00 - 20.00 uur)
- hoofdgerecht (20.00 - 21.30 uur)
- nagerecht (21.30 - 22.30 uur)

en het werkt als volgt:

u ontvangt mensen thuis voor één gerecht tot een totaal aantal van 6 (=incl. uzelf) en vervolgens gaat u van twee gerechten genieten aan twee andere gasttafels. Een prima gelegenheid om uw favoriete, feestelijke gerecht weer eens klaar te maken

(en dat mag best een heerlijke stampot zijn)!

U krijgt een week van te voren te horen welk gerecht u zelf moet voorbereiden, voor hoeveel personen en waar u met eigen vervoer naartoe moet voor de twee andere gerechten.

Wat u niet weet is wie er bij u aanschuiven

(een event. dieet geven de mensen t.z.t. zelf aan u door).

Dus: **DOE OOK MEE!!** Maakt niet uit of u nog nooit eerder meegedaan heeft:

het zijn niet altijd dezelfde mensen die meegedaan hebben!

Het is in ieder geval beregezellig en **U HOEFT ZELF MAAR 1 GERECHT TE BEREIDEN!**

Opgeven(en/of weer afzeggen) t/m **uiterlijk zo.22 okt.** a.s. via een

briefje of per e-mail (naam, adres, tel., aantal pers.) bij:

Helga Potappel

Willem Tellstraat 19, 8162 ET Epe

helga1@xs4all.nl

* Niet vergeten aan te geven of er in geval van last minute afzeggingen nog 1 of 2 mensen bij u aan kunnen schuiven!!



Project ZWO's Epe 2017-2018

Onderwijsverbetering op Refentse Primary School, Zuid-Afrika

Afgelopen zomer zijn 6 leerkrachten van stichting ProCon, met 5 scholen in Epe en Vaassen, op eigen kosten een aantal weken in Zuid-Afrika geweest om vrijwilligerswerk te doen. Het is een ambitieus project waarbij ze een grote school van meer dan 800 leerlingen in het Township Namakgale bij het plaatsje Phalaborwa aan de rand van het Krugerpark ondersteunden met verschillende activiteiten, zoals lesgeven, lezen, leerlingenzorg en creativiteit.

Door het bieden van zowel financiële, materiële als immateriële hulp krijgen kinderen meer mogelijkheden om voor zichzelf een betere toekomst op te bouwen. Elk kind heeft recht op gedegen onderwijs, in welke samenleving het ook woont. Onderwijs leidt tot ontwikkeling. Ontwikkeling van het kind en van de maatschappij. Onderzoek heeft aangetoond dat investering in educatie het grootste effect heeft op armoedebestrijding. De regio rond Phalaborwa is een van de armste gebieden in Zuid-Afrika en de kinderen daar kunnen alle hulp gebruiken die ze kunnen krijgen.



Goede doelen: het ProCon Project Zuid-Afrika

De grote basisschool waar de vrijwilligers hielpen heet "Refentse". Ze ligt in het township Namakgale bij de plaats Phalaborwa. Een township is een woonplaats voor de zwarte bevolking aan de rand van de stad uit de tijd dat blanken en niet-blanken nog gescheiden van elkaar leefden. Het is een overblijfsel van het apartheidregime dat midden jaren negentig eindigde met het aantreden van Nelson Mandela als eerste Zwarte President van Zuid-Afrika.

De onderkomens in de townships zijn nog steeds heel primitief. Vaak bestaan ze uit niet meer dan simpele huisjes met 4 muren van hout of een vorm van grove steen met golfplaten als dak. Sanitaire voorzieningen zijn er nauwelijks.

De school bestaat uit twee grote stenen gebouwen met ijzeren ramen met tralies ervoor en een golfplaten dak. In het gebouw is geen airco en naast bankjes is er slechts een krijtbord aanwezig. Voor de ruim 800 leerlingen, die daar 'learners' worden genoemd, zijn zes lokalen in het gebouw beschikbaar en drie noodlokalen. Buiten onder een boom staat nog een grote witte container die dienst doet als bibliotheek. Om aan het ruimtegebrek tegemoet te komen hebben vrijwilligers vorig jaar een overkapping gebouwd samen met lokale werknemers. De school heeft nu aan ons gevraagd deze overkapping verder uit te breiden to een lokaal. Een mooi concreet doel om voor te sparen. De 5 scholen van ProCon hebben het afgelopen schooljaar middels allerlei acties geld ingezameld voor dit mooie doel, maar er is veel meer nodig.

De ZWO-commissies van Goede Herderkerk, Grote kerk en Regenboogkerk voeren hiervoor dit jaar actie

Financiële avonturen met de ZWO-commissie

Dit jaar voeren we actie voor het project van Procon, **Onderwijsverbetering op Refentse Primary School**. In dit nummer van Antenne staat een informatief artikel. Je kunt ook hun site, www.stichting-procon.nl bezoeken.

De startzondag is dit jaar gepland op 24 september. Een deel van deze dag zal in het teken staan van het hierboven genoemde ZWO-project. Anouk van de Vosse zal een presentatie geven over haar reis en verblijf in Zuid-Afrika en daarna spelen we een paar rondjes met het rad van avontuur, de opbrengst is voor het project. De plankjes kosten € 2 per stuk. Uiteraard kunnen we niet zonder prijzen, dus als je iets leuks hebt, neem dan even contact op met Henk Posthouwer, h.posthouwer@telfortglasvezel.nl, of 616948. Je zou iets kunnen bakken, je wijnvoorraad drastisch kunnen aanspreken, of gewoon iets moois kopen dat die Ander altijd al zo graag heeft willen bezitten.

We zijn goed begonnen met ons nieuwe project, het fruit plukken heeft op het moment dat ik dit schrijf al zo'n € 2.200,00 euro opgeleverd. 't Vorige project, **Ruimte scheppen voor de Jeugd van de Rudolphstichting in De Glind**, leverde ruim € 17.000,00 op, het exacte bedrag hoor je nog. Dit bedrag werd door de ZWO's van de drie kerken bijeen geklust, onze RBK droeg daar € 4.399,39 aan bij, de koekactie leverde € 335,55 op, de plantenmarkt € 892,74, de boeken en kaarten en de collectes leverden maar liefst € 234,66, respectievelijk € 2.936,45 op.

De ZWO van de GHK heeft ooit de **Talentent** in het leven geroepen, de meest uiteenlopende door gemeenteleden gemaakte creatieve producten worden daar verkocht.

Mocht iemand van jullie de behoefte voelen zijn of haar creativiteit aan te spreken, om aldus de voorraad aan te vullen, hoor ik dat heel graag. Je kunt hier denken aan vogelhuisjes, broodplanken, maar ook allerhande textiel handwerk. Voordat je het beseft staat de kerststal weer bij de Grote Kerk. Een goed moment om nu aan de slag te gaan!

Namens de ZWO-commissie,

Henk Posthouwer



Seniorencontact:

Afgelopen woensdag was de aftrap van het nieuwe seizoen. We hebben heerlijk gezwoeren over de Veluwe, onder leiding van Rien Mouw. De volgende keer bent u op woensdag 11 oktober om 14u30 van harte welkom in de Goede Herderkerk om gezellig terug in de tijd te gaan. En we kunnen u verklappen dat het lachen wordt!

Nogmaals: u hoeft geen lid te worden, de middagen kunnen geheel vrijblijvend, los van elkaar bezocht worden en zijn gratis. Voor vervoer kunt u bellen met mevr. Bijsterbosch: 661 617.

We kunnen nog **hulp gebruiken** van iemand op elke 2^e woensdagmiddag van de maand. De taak van deze persoon is het inkopen van iets lekkers voor bij de thee en koffie en op de middagen zelf het helpen bij het schenken van de thee bij binnenkomst van de gasten en in de pauze bij het schenken van de koffie/thee. Heeft u interesse neem dan contact op met een van onderstaande personen.
Martha (615 254), Ella (614 642) en Helga (627270)

Christenvrouw, afd. Epe

Woensdag 20 september 2017 is de eerste verenigingsavond van het komende winterseizoen.

Ds. v.d. Graaf, predikant uit Heerde, is onze gastspreker met het thema: Hoe gaat het met de kerk in de toekomst?

Voor inlichtingen kunt u terecht bij Mevr. Overbosch, tel 614364.

Ineke van Hartskamp

Oratoriumkoor Epe zoekt nieuwe leden

In het Kulturhus EGW, Stationsstraat 25 te Epe, studeren de enthousiaste leden van het Regionaal Oratoriumkoor Epe iedere maandagavond van 20.00 tot 22.00 uur bekende en minder bekende klassieke koorwerken in. Het Messa di Gloria van Puccini en Psalm 95 van Mendelssohn waren in november 2016 onderdeel van het jubileumconcert bij het tienjarig bestaan van onze vereniging. Bij de uitvoering in april 2018 staan op het programma:

- Te Deum van Johann A. Hasse (1693 - 1783)
- "Wer nur den lieben Gott lässt walten" van Mendelssohn
- Psalm 42 van Mendelssohn
- Missa Brevis KV194 van Mozart.

Het koor staat onder de inspirerende leiding van de dirigent Han Siertsema die het koor sinds september 2014 onder zijn hoede heeft.

Onder andere door vergrijzing is het ledental de laatste paar jaar teruggelopen tot de huidige 35 leden. Nieuwe leden zijn zeer welkom. Er is nog plaats voor alle stemsoorten, maar gelet op de stemverhoudingen verwelkomen we vooral graag nieuwe bassen, tenoren en sopranen. Dat kan als gewoon lid, maar ook als projectlid. Koorervaring is welkom, maar niet noodzakelijk.

Hebt u belangstelling, neem dan contact op met de voorzitter van het koor: voorzitter@oratoriumepe.nl. Komt u eerst een keer kijken om te zien of het bij u past. De partituren liggen voor u klaar! Voor meer informatie, zie onze site: www.oratoriumepe.nl.
Maayke Maaskant

Ontmoeting

Heb jij tijd voor een ontmoeting? Word vrijwilliger!

Onze cliënten hebben jou nodig om een stap verder te komen. Ze zijn vaak vastgelopen in schulden, eenzaamheid en verwaarlozing. Een ontmoeting met jou betekent veel voor hen, bijvoorbeeld door samen koffie te drinken. Aandacht, een luisterend oor, gezien worden... het is heel belangrijk!

Daarom zoeken wij vrijwilligers! Samen met jou willen we zoeken naar een manier die bij jou past. Vaak is twee uur per maand al voldoende om onze cliënten hun stap verder te laten zetten!

Heeft/heb u/jij een warm hart voor deze mensen en interesse?

Neem dan vrijblijvend contact op met Bart Mulder via mobiel nummer 06 41 61 08 50 of per e-mail bmulder@ontmoeting.org.



Studieseminar door ds. Henk Poot in Vaassen over "Getallen in de Bijbel en de Psalmen"

Op donderdag 5 oktober is er in Vaassen de eerste studieavond in een serie van drie met ds. Henk Poot, als Israëlpredikant verbonden aan de stichting Christenen voor Israël. Het onderwerp waarover hij spreekt is: Getallen in de Bijbel en de Psalmen.

De andere bijeenkomsten zijn op donderdag 2 november en 7 december. De bijeenkomsten vinden plaats in Basisschool 't Mozaïek, Westerenkweg 19 in Vaassen.

De aanvang is om 20.00 uur, toegang is gratis.

Getallen in de Bijbel en de Psalmen

In de bijbel zijn getallen en getalswaarden nooit toevallig. God heeft in getallen in de bijbel, jaartallen, leeftijden en getalswaarden betekenissen verborgen. De aandacht van ieder wie de Bijbel nauwkeurig onderzoekt wordt bepaald bij het vele gebruik van bepaalde getallen, zoals vier, zeven, twaalf, veertig, zeventig, enz. Deze getallen worden, in mindere of meerdere mate, zowel in het Oude - als ook in het Nieuwe Testament genoemd, en wijzen erop, dat de Bijbel een structuur van getallen bezit, die gebaseerd is op de symbolische betekenis daarvan. Het boek van de Psalmen spreekt ons aan omdat we de geloofstaal herkennen: Het zoeken en verlangen naar God, de vreugde om bij Hem geborgen te zijn, maar ook de twijfel die je soms bekruipt. Maar de Psalmen is ook het gebedsboek van Israël, ze gaan over Israël en de toekomst van Gods koninkrijk.

Achtergrond spreker

Ds. Henk Poot is als predikant verbonden aan Christenen voor Israël. Hij studeerde theologie in Utrecht en heeft verschillende boeken op zijn naam staan. Poot leidt regelmatig groepen rond in Israël en is een veelgevraagd spreker.

Diensten andere protestantse kerken in Epe

Zondag 17 september

Grote Kerk	9.30 uur	Ds. L.J. Versteeg
Goede Herderkerk	10.00 uur	Ds. R. Kranen, Vriezenveen
	19.00 uur	Ds. F.Z. Ort, Dieren
Sionskerk	9.30 uur	Ds. G.H. Koppelman, Wapenveld
	18.30 uur	Dr. T.E. van Spanje

Zondag 24 september

Grote Kerk	9.30 uur	Mw. A. Schaafsma
Goede Herderkerk	10.00 uur	Ds. B. Lampen
Sionskerk	9.30 uur	Dr. T.E. van Spanje
	18.30 uur	Ds. E. van Noort, Emst

Zondag 1 oktober

Grote Kerk	10.00 uur	Ds. L.J. Versteeg
Goede Herderkerk	10.00 uur	Prof. Dr. E. van 't Slot, Zwolle
	19.00 uur	Ds. J.F. Schuitemaker, Elburg
Sionskerk	9.30 uur	Ds. B. Jongeneel, Apeldoorn
	18.30 uur	Dr. T.E. van Spanje

Bijbelleesrooster van het Nederlands Bijbel Genootschap

Vr.	15 sept.	Exodus 30:22-38	Geurig
Za.	16 sept.	Exodus 31:1-18	Creativiteit
Zo.	17 sept.	Exodus 32:1-14	Gaan voor goud ...
Ma.	18 sept.	Exodus 32:15-35	Vernietigend
Di.	19 sept.	Exodus 33:1-11	De Heer trekt zich terug
Wo.	20 sept.	Exodus 33:12-23	God laat zich zien
Do.	21 sept.	Exodus 34:1-18	Kopie
Vr.	22 sept.	Exodus 34:19-35	Verbondregels
Za.	23 sept.	Galaten 5:13-26	Vruchtbaarheid

Zo.	24 sept.	Galaten 6:1-18	Draagtijd
Ma.	25 sept.	Matteüs18:10-20	Bereiken en aanspreken
Di.	26 sept.	Matteüs18:21-35	Vergevingsgezindheid
Wo.	27 sept.	Matteüs19:1-15	Trouw
Do.	28 sept.	Matteüs19:16-30	Rijkdom
Vr.	29 sept.	Matteüs20:1-16	Te elfder ure
Za.	30 sept.	Matteüs20:17-28	Omgaan met macht
Zo.	1 okt.	Matteüs20:29-21:9	Roep
Ma.	2 okt.	Matteüs21:10-22	Zoeken naar vrucht
Di.	3 okt.	Matteüs21:23-32	Legitimatie
Wo.	4 okt.	Ezechiël 18:1-13	Eigen verantwoordelijkheid
Do.	5 okt.	Ezechiël 18:14-20	(On)geloof is geen erfgoed
Vr.	6 okt.	Ezechiël 18:21-32	Wie is onrechtvaardig?



AGENDA

GEBOUW ANTENNE

Di	12 sept	Gebedskring Daniël	8.30 uur
		Bijbelkring	9.30 uur
		To You	20.00 uur
Wo	13 sept	Com bijzondere diensten	19.00 uur
Do	14 sept	Moderamen	19.30 uur
Di	19 sept	Gebedskring Daniël	8.30 uur
		Bijbelkring	9.30 uur
		To You	20.00 uur
		kerkenraad	19.30 uur
Do	21 sept	Bijbelstudie Ds. Van de Wetering	14.00 uur
Za	23 sept	Expecto	18.30 uur
Di	26 sept	Gebedskring Daniël	8.30 uur
		Bijbelkring	9.30 uur
		To You	20.00 uur
Ma	2 okt	Oud papier inleveren	9.00 – 20.00 uur
Di	3 okt	Gebedskring Daniël	8.30 uur
		Bijbelkring	9.30 uur
		To You	20.00 uur
Do	5 okt	ZWO	19.00 uur

Kopij voor de volgende Antenne inleveren voor zaterdag 30 september en vervolgens voor zaterdag 21 oktober en zaterdag 11 november.

Email: kerkblad@regenboogkerk.nl. Zie ook pag. 1

Met de hand geschreven of getypte stukjes blijven natuurlijk ook steeds welkom. Antenne verschijnt steeds vóór het weekend dat volgt op de uiterste inleverdatum van kopij.

Website: www.regenboogkerk.nl
e-mail: webmaster@regenboogkerk.nl

Wanneer de tijd lijkt stil te staan



Uitvaartverzorging
Henk van Vemde

De kleinschalige onderneming met ruime ervaring in het verzorgen van een uitvaart, zowel traditioneel als modern.

**24 uur per dag
persoonlijk bereikbaar
0578 690410**
(06 83227151)

Waar of hoe u ook bent verzekerd u mag zelf bepalen door wie u de uitvaart laat verzorgen.

Schotakker 5, 8162 JC Epe.
uitvaartvanvemde@planet.nl
www.uitvaartverzorgingvanvemde.nl

“Ik help u graag bij een goed afscheid.”



Mijn naam is Jolanda van der Wal, ik ben uitvaartverzorgster voor Yarden in Epe en omstreken. Voor een goed afscheid kunt u rekenen op mijn zorg en advies. U kunt mij bellen op 088-9273790.

Yarden. Wilt u een overlijden melden?
Bel dan 0800 8192 (24 uur per dag). www.yarden.nl

