

Redactie H.J. Huizinga-Boelens, Beekweide 39, 8162 XP Epe, tel. 614745
R.E. Kooiman, de Leegte 10, 8162 BZ Epe, tel. 614526
e-mail: kerkblad@regenboogkerk.nl

Eindredactie: J. Bosch, Pr. Marijkestraat 5, 8162 BB Epe, tel. 613460

Penningm. Bank: NL21FVLB0226121577 t.n.v. Regenboogkerk, inz. blad Antenne
(€ 16,00 per halfjaar)

Bezorging L. Kasteel, Glorialaan 16, 8162 VC Epe, tel. 628238



Predikanten:

Ds. A.M. van de Wetering, Alb. Schweitzerlaan 3, 8162 DS Epe,
tel. 627732. (sectie 1-2-5-6)

e-mail: am.vandewetering@hetnet.nl. Vrije dag: woensdag

Ds. S.H. Muller, Holleweg 28, 7361 AA Beekbergen, tel. 06-42633119 / 055-8430264

e-mail: sjoerdmuller@regenboogkerk.nl. Werkt op maandag en woensdag. Het best
bereikbaar na 19.30 uur. (sectie 3 en 4)

Kerkenraad:

Voorzitter: L.H.E.C. Plooy, Slathstraat 3, 8161 CB Epe, tel. 611517

Scriba: K.G. Dijkgraaf-Feitsma, Deventerweg 8, 8167 NA Oene, tel. 641922
e-mail: scriba@regenboogkerk.nl

Diaconie:

Voorzitter: H.K. de Jonge, Heuvellaan 7, 8162 CT Epe, tel. 629977

Secr.: J.O. Tjabringa, Azaleastraat 6, 8181 TA Heerde, tel. 697710
e-mail: diaken@regenboogkerk.nl

Bankrek.: NL67RABO0317519425 t.n.v. Diaconie Regenboogkerk Epe

Kerkelijk Bureau:

C.J.G. Bakker, Klaverkamp 12, 8162 HR Epe, tel. 628009
e-mail: kerkelijkbureau@regenboogkerk.nl

Beraadsgroep Financiën en Beheer:

Voorzitter: W.H. Potappel, Willem Tellstraat 19, 8162 ET Epe, tel. 06 5373 1582

Secr.: N. Stegeman-Steensma, Slotgraskamp 33, 8162 XZ Epe
e-mail: kerkrentmeester@regenboogkerk.nl

Bankrek.: SKG: NL42FVLB0225385163 t.n.v. Regenboogkerk Epe

Collectebonnen: NL08INGB0004018295 t.n.v. Collectebonnen Gereformeerde kerk.

Kaarten: blauw € 20,00 / oranje € 15,00 / wit € 6,00 z.o.z. >>

ZWO NL05FVLB0226119343 t.n.v. CvK Gereformeerde Regenboogkerk Epe inz.

ZWO.

Kerkradio: A.J.W. Hanekamp, Loper 5, 8162 KD Epe, tel. 614454

REGENBOOGKERK EPE: Beekstraat 33, 8162 HA Epe.

Koster: Chris Hassink, tel. 613710 (tel.nr. idem gebouw Antenne) e-mail:
koster@regenboogkerk.nl

Gebouw Antenne: Openingstijden + aanwezigheid koster: elke maandagmorgen
van 9.00 – 12.00 uur.

Inhoud

Kerkdiensten	3
Bij de diensten	4
Toelichting bij de collecten	4
Signalen	6

uit privacyoverweging zijn enkele artikelen uit dit bestand verwijderd

Belijdenisdienst / Nieuw seizoen – nieuwe medewerkers	7
sectie 3	8
Bijbelkring donderdagmiddag / de Heerlijkheid / Running dinner	9
ZWO – Boeken en kaarten / Oliebollenverkoop / Fruitplukken	10
Beroepingswerk Goede Herderkerk	11
Verjaardagsfonds / Gezocht bezorger / gevonden redacteur blad Antenne	12
Boekbespreking	12
KBO-PCOB / Seniorencontact	13
Verhaal van The Messiah in Nijbroek	14
Vakantie Bijbel Werk / Gedicht	15
Diensten andere protestantse kerken in Epe	15
Bijbelleesrooster NBG	16
Agenda	17
Bidden voor Barcelona	18
Inleveren kopij	19

Collectebonnen: (zie voor betaling pagina 1)

De collectebonnen in euro worden uitgegeven in kaarten van 20 stuks

blauwe bonnen van € 1,00 kaart kost € 20,00

oranje bonnen van € 0,75 kaart kost € 15,00

witte bonnen van € 0,30 kaart kost € 6,00

Bij bestelling a.u.b. aangeven welke kleur u wenst.

Informatie: H. Kasteel, Emmastraat 15, tel. 613780



KERKDIENSTEN

Zondag 27 augustus Viering Heilig Avondmaal

09.30 uur Ds. A.M. van de Wetering
Kinderdienst : Dorien H / Anne van Essen en Mirjam Bakker
Oppasdienst : Marijn Bastiaannet, Ruben Kooiman en Jasmijn Heiligenberg
Eerste collecte : Stichting Kerk op Schoot
Tweede collecte : ZWO – project “De Glind”
15.00 uur De Boskamp : ambtsdragers Sionskerk

Zondag 3 september Belijdenisdienst

09.30 uur Ds. S.H. Muller
Tienerdienst in GHK : Edwin van de Vosse
Kinderdienst : Rene Draaier en Marieke Tjabringa
Oppasdienst : Iris van der Tuin en Lisette Dijkgraaf
Eerste collecte : Stichting Vrienden van De Hoop
Tweede collecte : ZWO - Zending
19.00 uur Ds. H. van Ark, Wapenveld
Eerste collecte : Stichting Kom Bij Mij
Tweede collecte : ZWO
Gezamenlijke dienst met Goede Herderkerk in RBK

Zondag 10 september

09.30 uur Ds. A.M. van de Wetering
Kinderdienst : Marjolein Heiligenberg en Esther Robbertsen
Oppasdienst : Aleksandra Mol en Jasmijn Heiligenberg
Eerste collecte : Diaconie Regenboogkerk
Tweede collecte : ZWO - Werelddiaconaat
19.00 uur Ds. H. van Ark, Wapenveld **Praisedienst**
Eerste collecte : Stichting Kom Bij Mij
Tweede collecte : ZWO
Gezamenlijke dienst met Goede Herderkerk in RBK



*Elke zondagmorgen, na de dienst,
koffie of thee drinken.
Voor de jeugd is het gezellig
in de Schatkamer.*



BIJ DE DIENSTEN

Zondag 27 augustus wordt in de PKN-kerken in Epe het Heilig Avondmaal gevierd. Ook in de Boskamp is er 's middags een viering, met ambtsdragers uit de Sionskerk. In de ochtenddienst lezen we Matteüs 15: 21-28. Jezus is de landsgrens over gegaan, omdat de grond in Israël hem te heet onder de voeten is geworden. In schril contrast met de weerstand, die hij in eigen land ondervindt, is de roep om hulp van een Kanaänitische moeder. Jezus gaat daar in eerste instantie niet op in. In het gesprek dat volgt, zegt de moeder dat ze zelfs met 'krumeltjes brood' al tevreden zou zijn. Blijkbaar verwacht ze van Jezus grote dingen! Dat deed mij denken aan een uitspraak van een theologiestudente: "Beseffen we in de kerk wel wat voor brood we in handen hebben?" (Ouderlingenblad mei 2017). Goed om over na te denken, ook als we op startzondag mensen meenemen naar de kerk. Wat is daar te vinden dat ze niet mogen missen?

Zondag 10 september

Deze zondag –met Startzondag op de 24^e in het zicht- gaat het in de dienst over 'proeven'. En wel het proeven van de goedheid van God. Want het thema van startzondag is dan wel *kerkproeverij*, maar het gaat natuurlijk om wat er in die kerk te vinden is. We lezen Psalm 34. David vertelt hoe hij de goedheid van God in zijn leven heeft ervaren. Petrus vertelt ons in zijn brief dat je dan wel onderscheid moet zien te maken, smaak ontwikkelen als het ware. Smaakt het naar meer?
AMvdW

Startzondag

Startzondag 2017: wie neemt u mee naar de kerk??
Zondag 24 september half tien: Kerkproeverij.
Meer over startzondag in het volgende nummer van dit blad.



Toelichting bij de collecten

Zondag 27 augustus

1^e collecte: Stichting kerk op schoot
Kerk op Schoot is enkele jaren geleden gestart als initiatief om voor de allerkleinste kinderen een plek te creëren in de kerk. Om het succes hiervan te delen met anderen is de website kerkopschoot.nl opgezet, als onderdeel van de in juni jl. opgerichte Stichting. Vele downloads verder zijn er inmiddels vele plekken in Nederland waar Kerk op Schoot vieringen plaatsvinden.

Alle ontwikkeling van programma's, de website, communicatie en promotie gebeurt in eigen tijd.

Vanwege het plezier en de inspiratie die velen aan Kerk op Schoot ervaren, wil de stichting graag nog meer mensen bereiken en helpen om zelf ook Kerk op Schoot vieringen te organiseren. Omdat de stichting een vrijwilligersorganisatie is, is er behoefte aan financiële middelen om de vieringen van Kerk op Schoot mogelijk te maken. Doet u mee met uw gift? Meer informatie is te verkrijgen via www.kerkopschoot.nl.

2^e collecte: ZWO – project 'De Glind'

Zondag 3 september

1^e collecte: Stichting Vrienden van De Hoop

De Hoop ggz helpt. Niet door mensen te leren leven met hun problemen, maar door samen met hen én met de hulp van God te werken aan de oplossing van hun problemen. Voor iedereen – jong en oud – is een zinvol leven mogelijk.

De Hoop is een evangelische ggz-instelling die hulp biedt aan kinderen, jongeren en volwassenen met psychische, psychiatrische en verslavingsproblemen. Hulp is bijvoorbeeld mogelijk bij angst, burn-out, depressiviteit, opvoeding, relaties, verslaving, rouwverwerking, seksualiteit, trauma of zingeving. De Hoop biedt hulp in diverse vormen: e-hulp, ambulante gesprekken, deeltijdbehandeling, opvang in een kliniek, vrouwenopvang of bijvoorbeeld begeleid of beschermd wonen. Ook helpt De Hoop ouders en partners van verslaafden. De Hoop biedt hulp op verschillende locaties in Nederland.

Stichting Vrienden van De Hoop ondersteunt zo hulpverleningswerk naar Bijbelse normen, waarvoor geen of slechts gedeeltelijke overheidssubsidie wordt verkregen. Hiervoor werft de stichting fondsen, waarbij het uitgangspunt is dat God voorziet in de behoefte. Wij bevelen deze collecte dan ook van harte bij u aan.

2^e collecte: ZWO – Zending

Zondag 10 september

1^e collecte: Diaconie Regenboogkerk

2^e collecte: ZWO – Werelddiaconaat

In de avonddiensten van zondag 3 en 10 september is de 1^e collecte bestemd voor de Stichting KombijMij. De Stichting KombijMij zet zich in voor mensen die het 'even niet meer weten'. Die, om wat voor reden dan ook, de draad kwijt zijn, vastlopen of geen overzicht meer hebben. Vaak helpt het alleen al dat er iemand is die je serieus neemt en naar je luistert. Soms heb je behoefte aan meer; aan een sparringpartner die je helpt nieuw overzicht te vinden. Soms wil je er gewoon alleen maar even uit, omdat je niet meer thuis kunt zijn, omdat de muren op je af komen... Voor al die situaties is er de Stichting KombijMij.

Je kunt bij ons (Liesbeth en Kees van Bolhuis) terecht voor tijdelijk verblijf, coaching en begeleiding. Om het werk mogelijk te maken heeft de Stichting KombijMij de steun nodig van diverse vrienden, vrijwilligers en donateurs. Met deze collecte willen we het werk van de stichting van harte ondersteunen.

De 2^e collecte tijdens de avonddiensten is bestemd voor de ZWO.



Het heilzame van gestoord worden

Voor mijn radiowerk ontmoette ik ooit in Nijmegen de docent Ritualistiek (ja, dat schijnt een vak te zijn) Thomas Quartier. Duitse jongeman, fanatiek FC Köln-aanhanger en ergens gegrepen door God. Oh ja, en ook door het Benedictijnse kloosterleven. Enkele jaren gelden trad hij in, bij de Benedictijnen van de Sint Willibrordsabdij. Onlangs verscheen een artikel van hem waarin hij schreef hoe moeilijk het kloosterleven af en toe te combineren valt met zijn werkzaamheden als theoloog en auteur. Hij zegt daar het volgende:

"Wanneer ik in onze abdij achter mijn bureau zit te schrijven, dan komt de kloosterklok mij zelden gelegen. Ik doe mijn werk als theoloog en auteur vanuit het klooster, dus ik moet het hebben van de tijden tussen de zes kerkdiensten per dag. Na de middag kan ik rond twee uur beginnen en heb ik tot vijf uur de tijd om te werken. Geweldig. Maar als ik er dan net lekker in zit, gaat om tien voor vijf die irritante klok die de vespers aankondigt. De dienst zal een half uur duren. Bijna altijd meen ik de beste ideeën te hebben op het moment van de bel. Doorgaan is geen optie. Sint Benedictus heeft voor ons monniken de dagorde al vijftienhonderd jaar geleden geregeld: 'Het Werk Gods gaat vóór alles'."

Naar aardse maatstaven is de storende kloosterklok pure tijdverspilling. Je moet toch juist flexibel met je tijd om kunnen gaan? Spontaan op iedere situatie in kunnen spelen? Maar juist doordat de kloosterklok zo irritant is, is ze zo heilzaam. Dat heilzame zit 'm erin dat je altijd en overal gestoord moet kunnen worden. Daar ben ik zelf heel slecht in. Wanneer mijn kinderen of mijn vrouw mij roepen in het huis is mijn antwoord vaak: "wacht even". Het kan dan vaak minuten duren voordat ik daadwerkelijk bij hen ben. Ik moet eerst altijd iets afmaken, even die mail afdrukken of die alinea uitlezen. Pas dan heb ik volledige aandacht voor de ander. Daar zit iets scheefs in. In het klooster van Quartier laten de monniken hun werk meteen liggen als de klok luidt. Ook een zondagse kerkdienst bij ons is voor veel mensen vaak "storend": zo vroeg je nest uit en wat levert het je precies op? Dan blijven veel mensen liever thuis.

Maar het is dus juist goed dat een kerkdienst storend is. Dat je gestoord wordt in je dagelijkse routine en beslommingen, dat je even je aandacht verlegt van jezelf naar God.

In het klooster viert men na het luiden van de klok de liturgie in de kapel. Liturgie is hier geen orde van dienst zoals wij vaak denken, maar een wijze om ruimte te maken voor God. Wat is jouw kloosterklok? Wat is jouw liturgie? Waardoor kom je keer op keer irritante storingen tegen die je openhouden voor je God?

Sjoerd Muller



Belijdenisdienst

We hopen op zondag 3 september een feestelijke dienst mee te maken. Er zijn 5 jongeren uit onze gemeente, die hebben aangegeven belijdenis van hun geloof te willen afleggen:

- Anniek (Leny Anniek) de Jonge, Heuvellaan 7, 8162 CT Epe
- Jaap de Jonge, Abeelstraat 61, 9741 ED Groningen
- Annelies (Anne Elise) Proper, Beeklandseweg 13, 8181 NB Heerde
- Marleen (Anne Marleen) Bastiaannet, De Leegte 41, 8162 BW Epe
- Eline (Eline Anne-Wil) Potappel, Jan Mulderstraat 26, 8171 CD Vaassen

En op zondag 20 augustus deed Marieke Potappel, Slotgraskamp 26, belijdenis van haar geloof bij de doop van Jurre, zoon van Marieke en Julian.

Met deze jonge mensen zijn we dankbaar voor hun keuze. We vragen u om rondom hen te staan, voor hen te bidden en te delen in hun geloof, ook door uw aanwezigheid in de dienst.

Carla Dijkgraaf-Feitsma, scriba

Nieuw seizoen – nieuwe medewerkers

Hoewel ik het gevoel heb, dat er nog een deel van de zomer moet volgen, wordt er al nagedacht over de start van het nieuwe seizoen. Daarbij hoort een aantal wijzigingen in de samenstelling van de kerkenraad.

We nemen afscheid van de volgende ambtsdragers: mevr. Sita de Winter en dhr. Evert Koopman als pastoraal ouderling en dhr. Jan-Olaf Tjabringa als diaken. Ook anderen hebben in commissies en werkgroepen hun taak overgedragen.

Allen willen we heel hartelijk dank zeggen voor hun inzet en tijd voor het werk binnen en buiten de gemeente van de Regenboogkerk.

Nu is het tijd dat het stokje wordt overgedragen. Binnen de kerkenraad worden verwelkomd:

mevr. W. de Jong-Stegenga, Tongerenseweg 118, pastoraal ouderling
dhr. P.Th. Heiligenberg, Duisterestraat 1, pastoraal ouderling
dhr. E.J. Kasteel, Beekstraat 50, diaken (Evert-Jan heeft het afgelopen jaar als diaconaal medewerker zijn bijdrage geleverd).

Indien u vragen hebt over deze benoemingen, kunt u contact opnemen met de scriba.

De bevestiging zal plaatsvinden in de ochtenddienst van 17 september a.s. (Waarschijnlijk is Paul Heiligenberg dan in Nepal. In overleg wordt een ander moment voor zijn bevestiging gezocht). Ook nemen we dan "afscheid" van hen, die met hun functie stoppen.

Helaas zijn er binnen de Diaconale Beraadsgroep nog steeds vacatures voor diaconaal medewerker. Nogmaals vragen we uw aandacht hiervoor.

Wilt u vertrekkende en komende medewerkers, alsmede de vacatures in uw gebed gedenken?

Carla Dijkgraaf-Feitsma, scriba

Sectie 3

Na vier jaar ouderling te zijn geweest, mag ik nu het stokje overdragen aan Paul Heiligenberg.

Dank voor uw vertrouwen in de persoonlijke ontmoeting.

Tevens wil in dit berichtje een oproep plaatsen voor **contactpersonen** in onze sectie. Hoe meer zielen hoe meer vreugd! We nodigen u uit om ons team te komen versterken. U kunt zich opgeven bij mij.

Wat zou het fijn zijn om met een volledig team weer aan de slag te kunnen gaan.

Mocht u vragen hebben over de taak als contactpersoon, bel me gerust (0578621211).

Met hartelijke groet,

Sita de Winter



Bijbelkring op de donderdagmiddag : Samuël

Op donderdagmiddag 21 september start de bijbelkring weer op. Een kring van gemeenteleden die samen bijbelteksten lezen en in gesprek gaan, aan de hand van een boekje. Dit jaar is dat 'Tegen de stroom in' van Eveline van Staalduine – Sulman. Het boekje gaat over Samuël. Thuis leest u alvast het bijbelgedeelte en het studiemateriaal door, zodat we op de middag zelf er over door kunnen praten en de vragen beantwoorden. Dit altijd in vertrouwen dat wat in de kring gezegd wordt, ook in de kring blijft!

De samenstelling van de bijbelstudiegroep ligt niet vast, dus als u voor het eerst mee wilt doen, schroom niet en meld u bij mij aan.

Voor nieuwe leden en vaste deelnemers geldt: u kunt alvast het boekje bestellen bij de boekhandel. Het kost 7,50 E. Het is uitgeven door Ark Media, ISBN 978 33801 10 5.

Er zijn 10 hoofdstukken dus ook tien middagen, altijd van twee uur tot half vier, in de Schatkamer in gebouw Antenne. We komen één keer in de drie weken bij elkaar. Graag tot ziens op onze kring!

Ds. Van de Wetering



Elke **1^e vrijdag van de maand** bent u **vanaf 17.30 uur** van harte welkom! Het diner start om 18.00 uur.

Aanmelden op telefoonnummer 615 607 (Jans Mout) of 621 037 (Lee de Kool), bgg belt u één van de andere dames.

Wanneer we vol zitten, kunt u zich ook opgeven voor de volgende datum. Graag tot 1 september of 6 oktober!



Voor iedereen die niet kan wachten:

op **zaterdag 4 november** is er (eindelijk) weer een **RUNNING DINNER !!**

U kunt zich al opgeven op helga1@xs4all.nl



Boeken en kaarten voor de ZWO

Het gaat goed met de boekenkast en het kaartenrek van de ZWO, tenminste met de inhoud. We kunnen die regelmatig aanvullen.

De kaarten worden door geduldige en creatieve geesten gemaakt, maar de boeken komen toch uit de boedel van verhuizende of opruimerige types. In mei was de stand van de boekenverkoop € 197,30 en van de kaarten € 51.00. Mooie bedragen, aan het eind van het jaar zal de stand tegen de € 500,00 zijn.

Mocht je nog boeken kwijt willen, bel dan even naar Henk Posthouwer, 616948, maar je kunt je literaire afdankers ook bij de boekenkast zetten.

ZWO - Oliebollenverkoop 2 september



Tijdens de culturele pleinmarkt rondom de Grote Kerk houdt de ZWO weer een oliebollenverkoop. De oliebollen worden gebakken door Jaap van Ruiven en Bertus Kieskamp. Deze ervaren bakkers genieten grote bekendheid vanwege de kwaliteit van hun oliebollen. De opbrengst van de verkoop is bestemd voor het nieuwe project van de ZWO: Zuid Afrika-project van de Stichting Procon 'Onderwijsverbetering op de Refentse Primary School in Namakgale'.

Van 10.30 tot 15.00 uur staan de bakkers en verkopers voor u klaar in de ZWO-kraam bij de kerk. Graag tot ziens op **2 september!**

Henk Posthouwer

ZWO – Fruitplukken najaar 2017



Gevraagd: hulp bij het plukken van appels en peren

Zoals bij de meesten van u bekend organiseren de gezamenlijke ZWO-commissies (Goede Herderkerk, Grote Kerk en Regenboogkerk) al vele jaren het appels en peren plukken bij Arnold Bosgoed in Welsum.

De vergoeding voor onze plukuren is voor het jaarlijkse project de grootste inkomstenbron. Ook dit jaar zijn er weer plannen. Vorig jaar hebben we ruim € 5.800,00 voor het jaarlijkse project verdiend met het plukken. Een heel groot bedrag, waar we zeer dankbaar voor mogen zijn.

Het eerste contact met de heer Bosgoed is begin juli jl. weer geweest. We waren erg benieuwd hoe het fruit ervoor staat na alle nachtvorst. Arnold heeft vele nachten gewaakt en als het nodig was is er tijdig gesproeid en is geen vorstschade opgetreden.

Zoals het er nu uitziet lijkt het een normale opbrengst te worden, waarbij redelijke prijzen verwacht worden door vorstschade elders in Nederland en Europa.

We denken dat het plukken ergens rond 28 augustus gaat beginnen. De plukperiode is meestal zo'n 6 à 7 weken. Het kan zijn dat bij het verschijnen van één of meerdere van de kerkbladen al begonnen is met de pluk, maar u kunt nog volop aanhaken om mee te helpen.

Als ZWO-commissies van de 3 kerken hopen we dat er ook dit jaar weer meerdere mannelijke en vrouwelijke vrijwilligers (vorig jaar hebben we geplukt met 50 vrijwilligers) zich alleen of samen aanmelden voor het plukken. Samen plukken is combineren van het nuttige (geld bijeen brengen voor een goed doel) met het aangename (lekker bijkletsen) en dat in de gezonde buitenlucht.

Het is fijn om bijv. een dagdeel of een dag per week bij te dragen aan het welzijn van mensen in een armer land. Meer helpen mag natuurlijk ook. Samen met de plukkers en pluksters van de Goede Herderkerk, Regenboogkerk en de Grote Kerk maken vele handen licht werk. Ook kan op de zaterdagen worden geplukt.

Wanneer u interesse hebt om te helpen plukken, horen we dat graag. Pak dan nu de telefoon! Wilt u dan tevens aangeven hoeveel tijd u ongeveer per week beschikbaar wilt stellen. Na iedere keer plukken kunt u in het schriftje in de kantine bij de boomgaard de uren noteren en inschrijven wanneer u de volgende keer weer kunt plukken. Heel flexibel dus!

Wij plukken vanaf de grond alleen laagstambomen. Dus geen klimwerk met de ladder! De geplukte appels en peren kunnen direct in een verrijdbare bak gelegd worden.

De plukkers van vorige jaren worden t.z.t. door ons weer benaderd.

Mocht iets nog niet duidelijk zijn of er zijn nog twijfels, dan kunnen de contactpersonen altijd gebeld worden.

Vragen of aanmelden kan bij onderstaande adressen:

Goede Herderkerk : Albert Wittingen, tel. 616527, email:

albert.mieke.wittingen@planet.nl

Grote Kerk : Nettie Jonker, tel. 613756, nettie.jonker@kpnmail.nl

Regenboogkerk : Henk Posthouwer, tel. 616948,

h.posthouwer@telfortglasvezel.nl

Beroepingswerk Goede Herderkerk

Ds. H. Bakhuis heeft bedankt voor het beroep dat kerkenraad van de Goede Herderkerk op hem had uitgebracht. Dit zal ongetwijfeld een grote teleurstelling zijn voor onze buurgemeente.

We zullen bidden dat zij opnieuw de moed en de geestdrift zullen vinden om op zoek te gaan naar een predikant, die naast Ds. Lampen in de gemeente werkzaam kan zijn.

AMvdW



Verjaardagsfonds

We hopen op 5 september a.s. weer om 13.30 uur bij elkaar in gebouw Antenne te komen. Wie verhinderd is graag afmelden bij Carla Aversch, tel. 612944.

We sparen nog voor een nieuwe laptop voor het beamerteam.

Met vriendelijke groet,

Carla Aversch en Theo van Heerde

Gezocht: bezorger voor gemeenteblad Antenne

Een van onze trouwe bezorgers van ons gemeenteblad Antenne stopt ermee. Wij zijn daarom op zoek naar een vervanger. Het bezorggebied is Vegtelarij en omgeving.

Lijkt het je leuk om, tegen een leuke vergoeding, jouw steentje bij te dragen aan het kerkenwerk, mail of bel mij: kastland@dds.nl of 0578-628238 (na 18:00 uur)

Bert Kasteel

Gevonden: nieuwe redacteur voor blad Antenne

Richard Kooiman zal vanaf nu met mij de redactie van Antenne verzorgen.

Welkom Richard, veel plezier met je werkzaamheden voor ons gemeenteblad!

En uiteraard heel veel dank aan Jannie Bunde voor het zo veel jaren samenstellen van onze Antenne!

Hennie Huizinga



Als je zoals ondergetekende vele tientallen boeken per jaar leest is het mooi om daar anderen deelgenoot van te laten worden. Als er ruimte voor is wil ik proberen in Antenne een boek onder uw aandacht te brengen.

Jenno Sijtsma

Ravi Zacharias – De Grote Weaver

De auteur, opgegroeid in India, was atheïst en omdat hij als zeventienjarige geen toekomst zag probeerde hij zelfmoord te plegen. In het ziekenhuis kreeg hij een Bijbel en kwam tot geloof. De nu zeventigjarige auteur trok de wereld over om te getuigen van de Heer, Die in zijn leven was gekomen.

Hij schreef veel boeken, waaronder De Grote Wever. Hij vertelt over de leiding van God in ieder mens: Het DNA is Gods soevereine vingerafdruk op ieder van ons! Hij is ervan overtuigd dat als je bewust wilt en durft te leven, je kunt ontdekken, ook door de contacten met andere mensen en culturen, dat God in en door alles en iedereen werkt.

Hij is de Grote Wever 'die denkvermogen en instinct gebruikt om orde te scheppen in de chaos die wij zelf hebben gecreëerd' Met zijn heldere en verrassende voorbeelden roept Zacharias op bewust christen te zijn in afhankelijkheid van en vertrouwen op Jezus. (Uitg. Gideon, 203 blz. € 15,95).



Uitnodiging PCOB-ledenmiddag op dinsdag 12 september 2017

Op dinsdag 12 september 2017, ditmaal i.v.m. prinsjesdag op de tweede dinsdag van de maand, hopen wij onze eerste ledenmiddag van het nieuwe seizoen 2017 / 2018 te houden. Wij komen dit seizoen weer bij elkaar in het WZC 'De Boskamp', Albert Schweitzerlaan 25, 8162 DS, te Epe. Aanvang 14.30 uur, u bent vanaf 14.00 uur van harte welkom waarbij u zoals gebruikelijk ontvangen wordt door onze gastvrouwen met een aangekleed kopje koffie of thee.

Dit seizoen beginnen wij meteen op een veilige wijze d.m.v. een lezing door wijkagent R. van Pijkeren. Hij zal ons iets vertellen over zijn werk en de veiligheid van senioren thuis, specifiek gericht op het langer zelfstandig alleen blijven wonen en met welke gevaren en trucs zij geconfronteerd kunnen worden. Er is ruim de gelegenheid om aan de heer Van Pijkeren vragen te stellen.

We hopen weer vele leden en geïnteresseerden te mogen verwelkomen, ook gasten zijn van harte welkom.

De KBO/PCOB is een bond die de belangen van senioren behartigt, zowel plaatselijk als provinciaal en landelijk. In deze tijd erg belangrijk!

Maandelijks komen we gezellig een middag bijeen met diverse thema's als onderwerp in het kader van ontspanning, informatie, vorming/toerusting en de kerst- en paasfeestviering.

Het bestuur

Seniorencontact

Voel u van harte welkom bij het nieuwe seizoen van het Seniorencontact.

Op woensdag 13 september gaan we weer van start met een wat wij denken boeiend programma (zie hieronder). U hoeft geen lid te worden, de middagen kunnen geheel vrijblijvend en los van elkaar bezocht worden en zijn gratis.

Wij zien uit naar uw komst!

Programma 2017/2018 (elke 2^e woensdag van de maand 14.30-16.30 uur)

Goede Herderkerk, 13-09-2017	Zwerven over de Veluwe, door Rien Mouw
Goede Herderkerk, 11-10-2017	Onderbroeken e.d. uit grootmoeders tijd, Door Sj. Van de Meulenpol
Goede Herderkerk, 08-11-2017	Film: Oerijssel II
Goede Herderkerk, 13-12-2017	Kerstviering
Regenboogkerk, 10-01-2018	Reizen door Canada, door Ruud Heij
Regenboogkerk, 14-02-2018	Wereldkunst, door Rob van Eck
Regenboogkerk, 14-03-2018	Alzheimer/dementie, door Marie-Josée Andring
Regenboogkerk, 11-04-2018	Het boek: Mijn oorlog, het waargebeurde levensverhaal – van Dirk Witteveen, door Rita Steenwoerd-Vos

Seniorencontactreisje: woensdag 9 mei

We kunnen nog **hulp gebruiken** van iemand op elke 2^e woensdagmiddag van de maand (zie hierboven). De taak van deze persoon is het inkopen van iets lekkers voor bij de thee en koffie en op de middagen zelf het helpen bij het schenken van de thee bij binnenkomst van de gasten en in de pauze bij het schenken van de koffie/thee.

Heeft u interesse (en denk alstublieft niet dat een ander dat wel doet) neem dan contact op met een van onderstaande personen of kom gewoon gezellig op de eerste middag!

Martha (615 254), Ella (614 642) en Helga (627270)

Het verhaal van The Messiah 16 september in de kerk van Nijbroek

Op zaterdagavond 16 september voert Gospelkoor Reflection in de kerk van Nijbroek The Messiah van Händel op, zoals u die nog nooit meegemaakt heeft. Zij brengen "Het verhaal van The Messiah" in eigentijdse gospel-stijl! In deze versie treedt de componist ook zelf op.

Ademloos luistert u naar zijn verhaal, naar solozang en koormuziek. Het verhaal van de Messiah is het verhaal van zijn componist, Georg Friedrich Händel. In de zomer van 1741 zat hij aan de grond. Hij werd toen uitgedaagd liederen en muziek te maken bij een verzameling Bijbelteksten. Händel deed het en was in 24 dagen klaar met zijn Messiah. Het bleek een enorm succes, tot op de dag van vandaag. De gospelversie werd in de twintigste eeuw geschreven door Tom Parker. Gospelkoor Reflection vulde die aan met o.a. een one-man-show die u de mens Händel presenteert. Een boeiend geheel, en dat in de prachtige setting van een eeuwenoude dorpskerk. De toegang is gratis. Er is een collecte voor een goed doel. De kerk (Dorpsplein 8, Nijbroek) is open om 19.30 uur.

De uitvoering begint om 20.00 uur. Van harte welkom! Voor contact: Ds. Th. van Staalduine, predikant@kerknijbroek.nl; 0571-842188

Vakantie Bijbel Werk

Helpen met het Vakantie Bijbel Werk? Namens het VBW-team willen we jullie van harte uitnodigen om in de herfstvakantie (weer) te komen helpen met Vakantie Bijbel Werk (VBW)in het Burgerenk-gebouw! Ook opa's en oma's zijn van harte uitgenodigd. Dinsdag 17, woensdag 18 en donderdag 19 oktober hopen we er weer een feest van te maken, samen met de kinderen! Meer weten? Of al enthousiast? Neem gerust contact met me op: 06-30431414/ biancareurink@hotmail.com
Groetjes *Bianca Reurink*

bach overstemd

d' eenzame organist zetelt
hoog boven de kudde

sloot zich zaterdag op
in zijn eigen studio

oefende en beleefde bach
de meester in zijn handen

't vrome volk komt nu bijeen
luidruchtig elkander groetend

gedruis stijgt tot aan het plafond
en bach rijst jubelend ten hemel

maar wordt door velen
helaas niet gehoord

(Henk Posthouwer)

Diensten andere protestantse kerken in Epe

Zondag 27 augustus

Grote Kerk	9.30 uur	Ds. L.J. Versteeg
Goede Herderkerk	10.00 uur	Ds. B. Lampen
Sionskerk	9.30 uur	Dr. T.E. van Spanje
	18.30 uur	Dr. T.E. van Spanje

Zondag 3 september

Grote Kerk	9.30 uur	Ds. L.A. van Ketel, Ezinge
Goede Herderkerk	10.00 uur	Ds. B. Lampen
	19.00 uur	Ds. H. van Ark, Wapenveld, in RBK
Sionskerk	9.30 uur	Ds. A. van Herk, Hasselt
	18.30 uur	Dr. T.E. van Spanje

Zondag 10 september

Grote Kerk	9.30 uur	Ds. L.J. Versteeg
Goede Herderkerk	10.00 uur	Ds. A.A.A. Prozman, Nijkerk
	19.00 uur	Ds. H. van Ark, Wapenveld, in RBK
Sionskerk	9.30 uur	Dr. T.E. van Spanje
	18.30 uur	Dr. T.E. van Spanje

Bijbelleerooster van het Nederlands Bijbel Genootschap

Vr.	25 aug.	Matteüs16:1-12	Waarschuwing
Za.	26 aug.	Matteüs16:13-20	Geen openbare belijdenis
Zo.	27 aug.	Matteüs16:21-28	Op weg naar het kruis
Ma.	28 aug.	1 Korintiërs15:1-11	Getuigen genoeg
Di.	29 aug.	1 Korintiërs15:12-28	Geloof niet alleen voor nu
Wo.	30 aug.	1 Korintiërs15:29-49	Bloeitijd
Do.	31 aug.	1 Korintiërs15:50-58	De dood overwonnen
Vr.	01 sept.	Psalm 77	Schreeuw uit de diepte
Za.	02 sept.	Matteüs17:1-13	Feest van herkenning
Zo.	03 sept.	Matteüs17:14-23	Zwakte en kracht
Ma.	04 sept.	Matteüs17:24-18:9	Ongeloof en onbegrip
Di.	05 sept.	Galaten 1:1-12	Geen ander evangelie
Wo.	06 sept.	Galaten 1:13-24	Paulus over zijn roeping
Do.	07 sept.	Galaten 2:1-14	Ruimte
Vr.	08 sept.	Galaten 2:15-21	Paulus versus Petrus
Za.	09 sept.	Galaten 3:1-14	Tact?
Zo.	10 sept.	Galaten 3:15-29	Nalatenschap
Ma.	11 sept.	Galaten 4:1-11	Rechten van het kind
Di.	12 sept.	Galaten 4:12-31	Paulus' barensweeën
Wo.	13 sept.	Galaten 5:1-12	Scherpte
Do.	14 sept.	Psalm 133	Saamhorigheid
Vr.	15 sept.	Exodus 30:22-38	Geurig

GEBOUW ANTENNE

Di	22 aug	To You	20.00 uur
		Beraadsgroep Financiën en Beh.	19.45 uur
Di	29 aug	To You	20.00 uur
Ma	4 sept	Oud papier	9.00- 20.00 uur
Di	5 sept	Gebedskring Daniël	08.30 uur
		Bijbelkring	09.30 uur
		To You	20.00 uur
Wo	6 sept	Diaconie	19.45 uur
Do	7 sept	ZWO	19.00 uur
Di	12 sept	Gebedskring Daniël	08.30 uur
		Bijbelkring	09.30 uur
		To You	20.00 uur
Wo	13 sept	Com bijzondere diensten	19.00 uur
Do	14 sept	Moderamen	19.30 uur
Di	19 sept	Gebedskring Daniël	08.30 uur
		Bijbelkring	09.30 uur
		To You	20.00 uur
		kerkenraad	19.30 uur



Bidden voor Barcelona



Gebed voor Barcelona. Geschreven door Berend Coster, predikant in Spanje.

Trouwe God en Vader in de hemel,
Verslagen en bevreesd vanwege het geweld
dat onze stad deze middag trof,
zoeken wij steun en houvast bij u.

Wij maken ons woordvoerder van zovelen,
inwoners en bezoekers van allerwegen,
samen in een gastvrije stad,
onbezorgd, gezinnen met kinderen,
Plaça de Catalunya, Las Ramblas.....
Tot het geweld van een voertuig om te doden ons verschrikte.

Eeuwige Vader, wij gedenken de slachtoffers
die aan de verwondingen overleden zijn.
Wij bidden voor hun familieleden,
om kracht en troost, om dit verlies te dragen.

Wij roepen U aan voor de gewonden,
om genezing en herstel ook van psychische schade.
Voor hun familie, zeer bezorgd en vaak op grote afstand.

Wij bidden u voor de hulpverleners
in het zware werk om levens te redden.
Voor politie en justitie bij het onderzoek
naar daad en verantwoordelijkheid,
ook met gevaar voor eigen leven.

Wij belijden onze verantwoordelijkheid
voor een wereld vol geweld.

Leer ons antwoord te geven van liefde en gerechtigheid.
In de hoop op de vervulling van de belofte van Uw Zoon,
Jezus Christus, onze Here:
Zalig de vreedzamen, want zij zullen kinderen van God zijn.
Amen.

Mataró (provincie Barcelona), 17-08-2017,
Berend Coster, pastor de la Iglesia Cristiana Reformada de Mataró,
decano de la Facultad Internacional de Teología, IBSTE, Castelldefels
proponent in de Protestantse Kerk

Kopij voor de volgende Antenne inleveren voor zaterdag 9 september en vervolgens voor zaterdag 30 september en zaterdag 21 oktober.

Email: kerkblad@regenboogkerk.nl. Zie ook pag. 1

Met de hand geschreven of getypte stukjes blijven natuurlijk ook steeds welkom. Antenne verschijnt steeds vóór het weekend dat volgt op de uiterste inleverdatum van kopij.

Website: www.regenboogkerk.nl
e-mail: webmaster@regenboogkerk.nl

Wanneer de tijd lijkt stil te staan



Uitvaartverzorging
Henk van Venme

De kleinschalige onderneming met ruime ervaring in het verzorgen van een uitvaart, zowel traditioneel als modern.

**24 uur per dag
persoonlijk bereikbaar
0578 690410**
(06 83227151)

Waar of hoe u ook bent verzekerd u mag zelf bepalen door wie u de uitvaart laat verzorgen.

Schotakker 5, 8162 JC Epe.
uitvaartvanvemde@planet.nl
www.uitvaartverzorgingvanvemde.nl

“Ik help u graag bij een goed afscheid.”



Mijn naam is Jolanda van der Wal, ik ben uitvaartverzorgster voor Yarden in Epe en omstreken. Voor een goed afscheid kunt u rekenen op mijn zorg en advies. U kunt mij bellen op 088-9273790.

Yarden. Wilt u een overlijden melden?
Bel dan 0800 8192 (24 uur per dag). www.yarden.nl

