

**Redactie** J. Bunde-v.d. Pavert, Korte Kuipersweg 2, 8161 VZ Epe, tel. 629560  
H.J. Huizinga-Boelens, Beekweide 39, 8162 XP Epe, tel. 614745  
e-mail: kerkblad@regenboogkerk.nl

Eindredactie: J. Bosch, Pr. Marijkestraat 5, 8162 BB Epe, tel. 613460

**Penningm.** Bank: NL21FVLB0226121577 t.n.v. Regenboogkerk, inz. blad Antenne  
(€ 16,00 per halfjaar)

**Bezorging** L. Kasteel, Glorialaan 16, 8162 VC Epe, tel. 628238



**Predikanten:**

Ds. A.M. van de Wetering, Alb. Schweitzerlaan 3, 8162 DS Epe,  
tel. 627732. (sectie 1-2-5-6)

e-mail: am.vandewetering@hetnet.nl. Vrije dag: woensdag

Ds. S.H. Muller, Holleweg 28, 7361 AA Beekbergen, tel. 06-42633119 / 055-8430264

e-mail: sjoerdmuller@regenboogkerk.nl. Werkt op maandag en woensdag. Het best  
bereikbaar na 19.30 uur. (sectie 3 en 4)

**Kerkenraad:**

Voorzitter: L.H.E.C. Plooy, Slathstraat 3, 8161 CB Epe, tel. 611517

Scriba: K.G. Dijkgraaf-Feitsma, Deventerweg 8, 8167 NA Oene, tel. 641922

e-mail: scriba@regenboogkerk.nl

**Diaconie:**

Voorzitter: H.K. de Jonge, Heuvellaan 7, 8162 CT Epe, tel. 629977

Secr.: J.O. Tjabringa, Azaleastraat 6, 8181 TA Heerde, tel. 697710

e-mail: diaken@regenboogkerk.nl

Bankrek.: NL67RABO0317519425 t.n.v. Diaconie Regenboogkerk Epe

**Kerkelijk Bureau:**

C.J.G. Bakker, Klaverkamp 12, 8162 HR Epe, tel. 628009

e-mail: kerkelijkbureau@regenboogkerk.nl

**Beraadsgroep Financiën en Beheer:**

Voorzitter: W.H. Potappel, Willem Tellstraat 19, 8162 ET Epe, tel. 06 5373 1582

Secr.: W.M.J. Kamer, Veldkampweg 13, 8162 PV Epe

Bankrek.: SKG: NL42FVLB0225385163 t.n.v. Regenboogkerk Epe

**Collectebonnen:** NL08INGB0004018295 t.n.v. Collectebonnen Gereformeerde kerk.

Kaarten: blauw € 20,00 / oranje € 15,00 / wit € 6,00 z.o.z. >>

**ZWO** NL05FVLB0226119343 t.n.v. CvK Gereformeerde Regenboogkerk Epe inz.

ZWO.

**Kerkradio:** A.J.W. Hanekamp, Loper 5, 8162 KD Epe, tel. 614454

**REGENBOOGKERK EPE:** Beekstraat 33, 8162 HA Epe.

**Koster:** Chris Hassink, tel. 613710 (tel.nr. idem gebouw Antenne) e-mail:  
koster@regenboogkerk.nl

**Gebouw Antenne:** Openingsstijden + aanwezigheid koster: elke maandagmorgen  
van 9.00 – 12.00 uur.

**Inhoud**

Kerkdiensten	3
Bij de diensten / Kindercatechese	4
Toelichting bij de collecten	5

uit privacyoverweging zijn enkele artikelen uit dit bestand verwijderd

Signalen	6
Zendingsreis Brazilië	7
Nacht van Gebed	7
Anders kijken en luisteren	8
Terugblik King of Kings	9
ZWO	10
Groepsreis naar Israël en Palestijnse gebieden	11
De Baby Box	12
Diensten andere protestantse kerken in Epe	13
Bijbelleesrooster NBG	13
Agenda	14
Pinksteren	14
Inleveren kopij	15

**Collectebonnen:** (zie voor betaling pagina 1)

De collectebonnen in euro worden uitgegeven in kaarten van 20 stuks

blauwe bonnen van € 1,00 kaart kost € 20,00

oranje bonnen van € 0,75 kaart kost € 15,00

witte bonnen van € 0,30 kaart kost € 6,00

Bij bestelling a.u.b. aangeven welke kleur u wenst.

Informatie: H. Kasteel, Emmastraat 15, tel. 613780



KERKDIENTEN

### Zondag 4 juni

### Pinksteren

09.30 uur Ds. S.H. Muller  
Kinderdienst : Marjolein Heiligenberg en Elize de Mots  
Oppasdienst : Sabrina Muller en Anniek de Jonge  
Eerste collecte : Stichting Kom bij Mij, Epe  
Tweede collecte : ZWO - Zending  
19.00 uur **geen dienst**

### Zondag 11 juni

### Viering Heilig Avondmaal

09.30 uur Ds. A.M. van de Wetering  
Kinderdienst : Rene Draaier en Esther Robbertsen  
Oppasdienst : Egbertina Tessemaker en Iris van der Tuin  
Eerste collecte : Stichting De Ondergrondse Kerk  
Tweede collecte : ZWO - Werelddiaconaat  
15.00 uur Ds. A.M. van de Wetering in De Boskamp  
19.00 uur Dhr. W. Wilbrink **Ontmoetingsdienst met Grace & Glory**  
Eerste collecte : Stichting Schuilplaats, Veenendaal  
Tweede collecte : gemeentewerk Goede Herderkerk  
Gezamenlijke dienst met Goede Herderkerk in GHK

### Zondag 18 juni

09.30 uur Ds. A.M. van de Wetering  
Jongerendienst : Edwin van de Vosse  
Kinderdienst : Mirjam Bakker en Nienke Paulusma  
Oppasdienst : Marjo Menning en Carmen Witteveen  
Eerste collecte : Diaconie Regenboogkerk  
Tweede collecte : ZWO - Werelddiaconaat



*Elke zondagmorgen, na de dienst,  
koffie of thee drinken.  
Voor de jeugd is het gezellig  
in de Schatkamer.*



BIJ DE DIENSTEN

**Zondagmorgen 11 juni** vieren de (meeste) kerken in Epe het Heilig Avondmaal. Ook in de Boskamp vindt 's middags een viering plaats. Daar lezen we over Jezus als ware wijnstok met wie wij in de Geest verbonden zijn. Soms komen er ook gemeenteleden meevieren, bijvoorbeeld omdat het moeilijk is dat in een kerk te doen. Van harte welkom in de grote zaal, links van de ingang.

In de **ochtendviering** lezen we verder in het boek Openbaring, daar waar we op 28 mei waren gestopt. We hoorden al over een troon, nu horen we ook wie daarop plaats genomen heeft: het Lam (Openbaring 5). De koning van deze aarde schaamt zich dus niet voor zijn dood aan het kruis, integendeel, de liefde die hij daarin ons getoond heeft, kenmerkt ook zijn regering.

Op **18 juni**, na twee preken met een blik in de hemel, gaat het over de hel. Daar zit u niet op te wachten! De hel, het dodenrijk, is in een verhaal van Jezus de plek waar een rijke, onbarmhartige man terecht komt. De bedelaar Lazarus, die hij nooit een blik heeft waardig gekeurd, ziet hij terug in de 'schoot van Abraham'.

### Jeugddienst met Grace & Glory!

Zondagavond 11 juni is er in de Goede Herderkerk een jeugddienst met medewerking van het koor Grace & Glory o.l.v. Talitha Nawijn en Denise Brand. Ze zingen praiseliederen en (black) gospel.

Willem Wilbrink uit Beekbergen zal in deze dienst spreken. (hij geeft o.a. godsdienst op de Noordgouw, dus voor de jongeren een bekende...)

Het thema is 'Waar was U, God?'

We hopen jullie/u allemaal te zien 11 juni 19.00 uur!

Namens de Commissie bijzondere diensten,

*Marieke Tjabringa*

### Kindercatechese

Zondag 11 juni vieren we het Avondmaal. Op de vrijdagavond vooraf komen de kinderen bij elkaar om zich daarop voor te bereiden. Maar ook wie zondags niet erbij kan zijn is hartelijk welkom. Een persoonlijke uitnodiging volgt nog. Vrijdag 9 juni om 18.15 uur worden de kinderen in de Schatkamer verwacht!

## Toelichting bij de collecten

Zondag 4 juni

1<sup>e</sup> collecte: Stichting Kom bij Mij, Epe



De Stichting KombijMij zet zich in voor mensen die het 'even niet meer weten'. Die, om wat voor reden dan ook, de draad kwijt zijn, vastlopen of geen overzicht meer hebben. Vaak helpt het alleen al dat er iemand is die je serieus neemt en naar je luistert.

Soms heb je behoefte aan meer, aan een sparringpartner die je helpt nieuw overzicht te vinden. Soms wil je er gewoon alleen maar even uit, omdat je niet meer thuis kunt zijn, omdat de muren op je af komen... Voor al die situaties is er de Stichting KombijMij. Je kunt bij ons (Liesbeth en Kees van Bolhuis) terecht voor tijdelijk verblijf, coaching en begeleiding. Om het werk mogelijk te maken heeft de Stichting KombijMij de steun nodig van diverse vrienden, vrijwilligers en donateurs. Met deze collecte willen het werk van de stichting van harte ondersteunen.

2<sup>e</sup> collecte: ZWO – Zending

Zondag 11 juni

1<sup>e</sup> collecte: SDOK

Stichting de Ondergrondse Kerk (SDOK) is een interkerkelijke organisatie die zich inzet voor vervolgde christenen. Ze werken vanuit het geloof in Jezus Christus en laten zich daarbij leiden door Gods Woord, de Bijbel. SDOK is één met vervolgde christenen en staat naast hen met praktische hulp en bemoediging. Dit doen ze in verschillende regio's en landen wereldwijd. Ze werken nauw samen met lokale projectpartners en zusterorganisaties. Voor ondersteuning van dit werk zijn donaties van harte welkom.

2<sup>e</sup> collecte: ZWO – Werelddiaconaat

Zondag 18 juni

1<sup>e</sup> collecte: Diaconie Regenboogkerk

2<sup>e</sup> collecte: ZWO - Werelddiaconaat

In de avonddienst van 11 juni is de eerste collecte voor St. Schuilplaats, Veenendaal. Stichting Schuilplaats begeleidt mensen die vastgelopen zijn op bijvoorbeeld het gebied van, burn-out, opvoeding, verlies/rouwverwerking. Stichting Schuilplaats wil hen weer op weg helpen om *nieuw perspectief* te zien. Vanuit de bijbelse opdracht tot naastenliefde zetten zij hun vakkennis en deskundigheid in om te helpen.

De 2<sup>e</sup> collecte is bestemd voor het gemeentewerk van de Goede Herderkerk.



## Geloven we nog?

In de Paasvakantie ging een bekend damesblad mee in de koffer. Ik las het tussen de bedriven door op mijn hotelkamer. 'Geloven we nog' was de kop boven een artikel. Onze eigen PKN wil daar juist van af, van dat 'nog', dat staat zo miezerig. Er zijn nog vrouwen in Staphorst die klederdracht dragen. Er zijn nog mensen die geen internetaansluiting hebben. Daarin proef je: maar dat heeft de langste tijd wel gehad. Van dit alles niets vermoedend wilde het damesblad van zijn lezeressen weten: geloven we nog?

Een enquête moest helderheid bieden. Beschouw je jezelf als gelovig? Opvallend: 36 procent kruiste 'enigszins' aan als passend antwoord. Ik dacht daar over na. Hoe geloof je enigszins in God? Janneke Stegeman, theoloog van het jaar, gaf als uitleg dat vooral jonge mensen hun geloof graag op hun eigen manier invullen. Zonder voorwaarden, zonder kerk. Het tegenovergestelde lijkt mij ook waar, dat jonge mensen juist nadrukkelijker om inhoud vragen. Of is dat alleen op de Veluwe zo? Volgens Stegeman wordt geloven steeds diffuser en kan van de voetbalsupporter ook gezegd worden dat hij met religie bezig is, namelijk met zingeving en beleving.

U zult zeggen: moet je daar op vakantie nu nog je hoofd over breken? Nee, misschien maar beter van niet. Lekker er op uit, nieuwe dingen ontdekken, plekken waar ik nog nooit ben geweest. Maar voor ik het wist... stond ik in Trier naast twee jonge pelgrims, die een stempel kwamen halen. Wandelaars, bepakt en bezakt, die onderweg zichzelf en God beter hoopten te leren kennen. In een kerkje in Vianden vond ik een achtergebleven Paasliturgie: Jesusverdadeirementeresseuseitou. Alleluia! En in de burcht, hoog boven het plaatsje, barstte een Duitse jongerengroep in christelijk gezang uit. Ja, we geloven nog.

Misschien een leuke opdracht om zelf op vakantie mee te nemen: waar komen we geloof tegen en in welke vorm? Alleen in oude kathedralen, of toch ook in eigentijdse vormen. Een tentoonstelling van christelijke kunst. Een kloostertuin. Een campingpastor. Een openluchtdienst.... Geloof is eigenlijk overal. Goed je ogen de kost geven en je oren. Ja, we geloven nog, anders dan vroeger, het heeft iets van een ontdekkingsreis, waarin we hopelijk zelf ook steeds blijven groeien, zodat 'enigszins' over gaat in een hartelijk: ja ik geloof!

AMvdW

## Zomervakantie Ds. Van de Wetering

Vanaf 19 juni heb ik zomervakantie. Vervanging is geregeld. Meer daarover in het volgende kerkblad.

## Zendingsreis Brazilië

We zijn door het kantoor van de GO-teams deze zomer (een onderdeel van Jeugd met een Opdracht) gevraagd om een jongerenteam te leiden naar Brazilië en dat is natuurlijk een voorrecht. Wij en de kinderen zien er weer enorm naar uit; samen een groot gezin zijn en deel uitmaken van een geweldige zendingservaring die de jongeren zullen hebben, dat is fantastisch. Ook is er nog plek voor meer jongeren in het team! Heb je zin in een uitdaging deze zomer en wil je wat betekenen voor je medemens? Kijk voor meer info op [www.goteams.nl](http://www.goteams.nl).

We weten uit ervaring dat de zendingsreizen die we maken primitief kunnen zijn, maar 'zoals Marjo als grote keukenliefhebber zegt; even verwijderd van mijn eigen vertrouwde keukenkastjes zal goed voor me zijn'.

Met andere woorden; afstand nemen van de westerse luxe brengt mij dichterbij God. Op de vraag wat we in Brazilië gaan doen, sluiten we ons graag aan bij motto van Jeugd met een Opdracht: 'God kennen en hem bekend maken.' Dit zullen we in Brazilië concreet maken door te werken met het Casa Roca; een van de community centra van Jeugd met een Opdracht in Belo Horizonte. In het Casa Roca werken ze met kinderen en families uit moeilijke situaties, denk aan geweld, misbruik, familieleden in de gevangenis, gebruik en het dealen van drugs. We hopen daar de liefde van Jezus te laten zien door sport, kids club, evangelisatie, voorbede, dans & drama en praktisch werk. Financieel is het voor ons als gezin een grote geloofsstap; Het is de 7e keer dat we een zomerreis leiden en elke keer is het nog goed gekomen. Voor deze zendingsreis hebben we ongeveer 6800,-euro nodig. We gaan dit echt van God verwachten, maar proberen ondertussen natuurlijk ook ons steentje bij te dragen met hier en daar een actie.

Een leuk weetje is dat we dit hele avontuur niet alleen kunnen doen. Daarom houden we op 2e pinksterdag een fietssponsortocht als gezin. Wilt u ons sponsoren per gefietste kilometer of met een totaalbedrag? Het rekeningnummer waarop u kunt storten is NL42INGB0001269091 t.n.v. Zendingsfonds, t.a.v. fam. Menning! Ook kunt u een email sturen naar [harmar@ywam.nl](mailto:harmar@ywam.nl) zodat wij u kunnen laten weten hoeveel kilometer het is geworden. Alvast veel dank!

*Harald en Marjo Menning*



## Nacht van Gebed

In de nacht van vrijdag 16 op zaterdag 17 juni houden de gezamenlijke kerken van Epe & Emst de Nacht van Gebed. Iedereen wordt van harte uitgenodigd om (een deel van) deze avond en nacht biddend op de bres te staan voor vervolgd christenen.

We gaan die avond en deel van de nacht met behulp van filmpjes & voorgeschreven gebedspunten bidden voor vele landen, zoals Syrië, Noord-Korea, etc.

Kom samen met ons bidden en versterk de vervolgd christenen op:

Datum : Vrijdag 16 - Zaterdag 17 Juni 2017

Plaats : Goede Herderkerk, Enkweg 2, Epe

Tijd : 20.00 uur - 02.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur)

U kunt ook een deel van de avond/nacht bijwonen en ieder tijdstip binnenlopen en deelnemen. Heeft u/jij vragen, neem contact op met een van onderstaande leden van de werkgroep.

Namens Werkgroep NvG Epe & Emst

Grote kerk - Margriet Jacobs (tel 688341)

Goede Herderkerk - Nely Kroes (tel 621057) & Henk van de Berg (617105)

Regenboogkerk - Liesbeth van Bolhuis (tel 629454)

Sionskerk - Alfred Tekelenburg (tel 629654) & Erik van Beest (tel 615356)

Herv.Kerk Emst - Elbert de Weerd (tel 06-13456651) & Arco van Triest (tel 661155)

## Anders kijken en luisteren

Op **zaterdagmorgen 10 juni** maken we een wandeling in Hoog Buurlo, een bijzonder stukje Nederland. Hoe kijkt onze sociaalgeograaf Jan-Olaf Tjabringa om zich heen? Welke elementen vallen hem op, wat trekt zijn professionele aandacht?

En hoe kijkt onze dichter Henk Posthouwer naar de natuur met daarin het imposante zendergebouw van het vroegere Radio Kootwijk? Er is door Jan-Olaf een mooie wandelroute uitgezet van 8,5 kilometer en Henk zal onderweg op plekken die hem geïnspireerd hebben zijn gedichten voorlezen. Er zijn er 11 en je krijgt ze keurig gebundeld mee als herinnering aan een unieke wandeltocht



De deelnemers, we denken aan een **maximum van 20**, verzamelen zich **om 8.30 bij de Regenboogkerk**, zo mogelijk met auto. Ter plekke kan dan worden afgesproken wie chauffeert en wie meerijdt. Onderweg zullen we geen horecagelegenheden kunnen bezoeken, maar er wordt wel voor koffie en thee gezorgd. Je zult voor de lunch weer thuis zijn, maar buitenlucht maakt hongerig, dus neem wat krentenbollen of andere heerlijkheden mee.

Je kunt je opgeven bij Dineke van de Wetering, [am.vandewetering@hetnet.nl](mailto:am.vandewetering@hetnet.nl). tel. 627732.

Namens de werkgroep 'Kijken met andere ogen',

*Henk Posthouwer*

## Terugblik King of Kings

Op zondag 23 april heeft het event King of Kings plaatsgevonden. Het was een initiatief vanuit de commissie bijzondere diensten van de Regenboogkerk en de Goede Herderkerk.

We konden als kerken de feesttent van de Wilhelminavereniging afhuren en daarmee in het midden van Epe iedereen uitnodigen om in de feestweek van koningsdag de Koning der Koningen te ontmoeten. Het doel was om met een laagdrempelig en aansprekend programma juist ook die mensen te trekken die niet elke week in de kerkbanken zitten.

's Middags gingen de deuren open voor alle kinderen van de basisschoolleeftijd. Ze kregen allemaal een gouden kroontje bij binnenkomst. Na een opening met gebed leerde Vivian Schuur de kinderen het liedje "King of Kings" aan, dat na een paar keer oefenen enthousiast de mondjes uitkwam. De kinderen kregen diamantjes om hun kroontjes mee te versieren. Jan-Marcel Vellinga van Vrolijk Theater nam het hierna over met een hele grappige theatervoorstelling. Hij had een speciaal programma ontworpen voor het thema en vertelde de kinderen, met behulp van poppen en attributen, het verhaal van Esther.



De kinderen werden betrokken bij het verhaal, op het podium uitgenodigd en mochten constant reageren op wat er op het podium gebeurde. Jan-Marcel slaagde er in om met veel verschillende stemmetjes, invalshoeken en humor, de kinderen tot het eind geboeid te houden.

Na de theatervoorstelling mochten de kinderen cupcakes versieren en lekker wat drinken. Terwijl de ouders nog konden blijven napraten met een kopje koffie/thee.

's Avonds gingen de deuren weer open, dit keer met een programma voor jongeren/volwassenen. Het GHK-combo verzorgde het voorprogramma met het zingen van praiseliederen.



De avond werd geopend door Bart Hesseling die, ondersteund door filmpjes en afgewisseld door muziek van Pearl Joan Jozefzoon, vertelde over Jezus. Iedereen werd uitgenodigd en aangemoedigd om alle problemen, zonden en zorgen bij Jezus te brengen. Hij heeft het allemaal voor u/jou gedragen en biedt bevrijding aan.

De muziek van Pearl sloot aan op de boodschap van Bart, haar optreden bestond zowel uit eigen liederen, Opwekkingsliederen en eigentijdse liederen. Met haar prachtige stem verwees ze in haar muziek, direct of indirect, naar onze Koning der Koningen. Na haar optredens zong ze ook samen met het GHK combo samenzangliederen.

We kijken dankbaar terug op een erg geslaagde dag. De opkomst was groot, we hebben 's middags ongeveer 100 kinderen (en hun ouders) gezien en 's avonds waren er ongeveer 400 mensen. Er zijn veel positieve reacties binnengekomen op het initiatief en we hopen volgend jaar zeker weer een programma in de tent te mogen organiseren. Via deze weg ook een groot dank-je-wel aan alle mensen die hebben bijgedragen aan de organisatie: met het verspreiden van de flyers, het opbouwwerk, het beamerteam voor het beameren, het gebedsteam voor de voorbede en het gebed, het GHK combo voor het musiceren en alles wat we hier nu niet hebben genoemd. Reacties zijn nog altijd welkom, en mocht u/jij het leuk vinden om volgend jaar te komen helpen, dan horen we dat ook graag!

*Kirsten van Ee*



## De plantenmarkt, een ouderwetse opbrengst

We hebben ooit op het punt gestaan te stoppen met de plantenmarkt vanwege de magere opbrengst, maar de opbrengst van de markt van 2017 geeft de burger weer moed! We haalden dit jaar het prachtige bedrag op van **€ 900,24**.

We verkochten voor € 510,14 aan boeken en planten, de talententent bracht € 105,50 op, de oliebollenverkoop € 296,80, en er waren € 12,20 onkosten.

Hoe komen we aan zo'n mooi resultaat? In de eerste plaats door de uitwisseling van goede ideeën tussen de leden van de drie ZWO-commissies. Nieuwe elementen als oliebollenverkoop en de talententent zorgden voor een substantiële verhoging van het eindbedrag. De nieuwe locatie en het mooie weer zullen hieraan ook hebben bijgedragen.

We zijn altijd weer blij met de inspirerende samenwerking met de commissies van de Grote Kerk en de Goede Herderkerk, hierdoor boeken we dus ter zake doende resultaten en zullen we aan het eind van dit jaar een mooi bedrag kunnen overboeken op de rekening van Jeugdorp de Glind.

Namens de ZWO-commissie van de Regenboogkerk, *Henk Posthouwer*

## Munten en postzegels

Onlangs kregen van een gemeentelid een indrukwekkende verzameling, resultaat van jaren consequent sparen, postzegels en munten aangeboden. Wij hebben alles via een contactpersoon van Kerk in Actie te koop aangeboden.

De opbrengst, € 82,50, zou jaren geleden hoger geweest zijn, maar we leven in andere tijden, zulke prachtige collecties leveren niet meer het door ons gedroomde gewenste eindbedrag op.

We danken hierbij de ijverige collectionneur wederom heel hartelijk voor de mooie gift!

Namens de ZWO-commissie,

Henk Posthouwer



### Groepsreis naar Israël en de Palestijnse gebieden *Kom en Zie! Waar Shalom en Salam elkaar ontmoeten.*

Reisperiode: 1 november t/m 13 november 2017

Een zeer afwisselende reis naar Israël en de Palestijnse gebieden waarbij we ontmoetingen hebben met zowel Israëliërs, Palestijnen en Christenen.

Een ieder heeft zijn eigen visie op de toekomst in Israël en de Palestijnse gebieden.

We hopen zo van mensen uit verschillende godsdiensten en culturen te horen en te leren hoe zij proberen om "samen op weg" te gaan en met elkaar samen te leven.

Zo zullen we een ontmoeting hebben met jongeren van het Aida vluchtelingenkamp en een vrouwengroep in Bethlehem.

Tijdens deze reis krijgen veel verhalen uit de Bijbel een plek en komen meer tot leven.

De Aankondigingkerk in Nazareth gaan we uitgebreid bewonderen en aansluitend zal een boottocht op het meer van Galilea een bijzondere ervaring zijn.

De oude stad van Jeruzalem zal natuurlijk niet ontbreken, daar kunnen we genieten van de smalle straatjes met een mengeling van geuren en kleuren.

Wandelen door de kloof van Ein Gedi naar de waterval van David en het drijven in de Dode Zee zult u als uniek ervaren.

We overnachten o.a. in het prachtige Nes Amim en krijgen daar een rondleiding en informatie.

Nieuwsgierig geworden?

De informatieavond over deze reis zal zijn **op maandag 12 juni in de Regenboogkerk.**

**Aanvang: 19.30 uur** met koffie en thee.

Hartelijke groet,

Annie Doornink (reisbegeleidster)

### De Baby Box – Een Mission Possible project

De Bulgaarse Roma-meisjes behoren tot de meest kwetsbare mensen in Oost-Europa. Armoede drijft hen tot bedelen, stelen en prostitutie. Het is voor de ouders een last om voor hun dochters te zorgen, zodat ze zo vroeg mogelijk worden uitgehuwelijkt. De meeste Roma-meisjes worden moeder wanneer ze tieners -en vaak jonge tieners- zijn. Tijdens de zwangerschap hebben ze meestal geen instructies over de gezondheidszorg of het ouderschap. Meestal komen ze voor het in eerst in contact met de medische zorg als het kind geboren is.

Voor deze speciale doelgroep jonge moeders heeft Mission Possible een nieuw programma ontwikkeld: Het Baby Box project. In dit project worden dozen met benodigdheden voor baby's en hun jonge moeders uitgedeeld in Bulgaarse Roma dorpen.

Het Baby box project van Mission Possible is een geweldige manier om exact die hulp te geven die de ontvangers nodig hebben. In het project worden moeders getraind om andere moeders in hun omgeving tot steun te zijn.

De BabyBox dozen bevatten niet alleen verzorgingsproducten en kleding voor de baby maar ook educatief materiaal voor de moeder. Medische zorg en voorlichting over de opvoeding van kinderen, hygiëne en voeding zijn een belangrijk onderdeel van het project. En door dit programma komen de moeders, vaak voor het eerst, in aanraking met het Evangelie.

**U kunt deelnemen aan dit project door het overmaken van elk willekeurig bedrag ovv "Baby Box project" of door het inzamelen van baby kleding. Neemt u hiervoor contact met mij op!**

Kijk voor meer informatie op [www.missionpossible.nl](http://www.missionpossible.nl)

Met vriendelijke groet,

Bert Dokter

Mission Possible Nederland

0595 438672

[info@missionpossible.nl](mailto:info@missionpossible.nl)

[www.missionpossible.nl](http://www.missionpossible.nl)

### Diensten andere protestantse kerken in Epe

#### Zondag 4 juni

Grote Kerk	9.30 uur	Ds. L.J. Versteeg
Goede Herderkerk	10.00 uur	Ds. B. Lampen
Sionskerk	9.20 uur	Dr. T.E. van Spanje
	18.30 uur	Ds. D.J.W. Kok, Oldebroek

### Maandag 5 juni

Sionskerk 9.30 uur Dr. T.E. van Spanje

### Zondag 11 juni

Grote Kerk 9.30 uur Ds. L.J. Versteeg

Goede Herderkerk 10.00 uur Ds. E. Kolkert, Ermelo

19.00 uur Dhr. W. Wilbrink

Sionskerk 9.30 uur Prop. J.F. Leeftang, Veenendaal

18.30 uur Dr. T.R. van Spanje

De Boskamp 15.00 uur Ds. A.M. van de Wetering

### Zondag 18 juni

Grote Kerk 9.30 uur Mw. Ds. M. van Beusichem, Hattem

Goede Herderkerk 10.00 uur Ds. B. Lampen

19.00 uur Ds. E. Kolkert, Ermelo

Sionskerk 9.30 uur Dr. T.E. van Spanje

18.30 uur Ds. P. Vermeer, Wezep

### **Bijbelleesrooster van het Nederlands Bijbel Genootschap**

Vr	2 juni	Ezechiël 11:1-13	Wraakactie
Za	3 juni	Ezechiël 11:14-25	Belofte van terugkeer
Zo	4 juni	Psalm 87	Oogstfeest
Ma	5 juni	Romeinen 9:1-18	Trouw aan de belofte
Di	6 juni	Romeinen 9:19-33	Keuzevrijheid
Wo	7 juni	Romeinen 10:1-13	Belijdenis
Do	8 juni	Romeinen 10:14-21	Door te luisteren kom je tot geloof
Vr	9 juni	Romeinen 11:1-24	Dankbaar, niet hoogmoedig
Za	10 juni	Romeinen 11:25-36	Gods wegen zijn ondoorgrondelijk
Zo	11 juni	Johannes 2:23-3:13	Wantrouwen
Ma	12 juni	Johannes 3:14-21	Licht in de nacht
Di	13 juni	Matteüs 8:2-13	Groot geloof
Wo	14 juni	Matteüs 8:14-22	Genezingsdienst
Do	15 juni	Matteüs 8:23-34	Klein geloof
Vr	16 juni	Matteüs 9:1-8	Wat is het grootste wonder?
Za	17 juni	Matteüs 9:9-17	Ziekte en gezondheid
Zo	18 juni	Psalm 41	Alleen gelaten
Ma	19 juni	Matteüs 9:18-26	Al/nog maar twaalf jaar
Di	20 juni	Matteüs 9:27-34	Niet kunnen zwijgen

Wo 21 juni Matteüs 9:35-10:4

Tournee

Do 22 juni Matteüs 10:5-15

Eigen volk eerst

Vr 23 juni Matteüs 10:16-23

De Geest spreekt



### **GEBOUW ANTENNE**

Di	30 mei	Gebedskring Daniël	8.30 uur
		Bijbelkring	9.30 uur
		To You	20.00 uur
Di	6 juni	Gebedskring Daniël	8.30 uur
		Bijbelkring	9.30 uur
		To You	20.00 uur
Vrij	9 juni	Kindercatechese	18.15 uur
Za	10 mei	Expecto	18.30 uur
Ma	12 juni	Oud papier inleveren	9.00 – 18.00 uur
Di	13 juni	To You	20.00 uur
Do	15 juni	Moderamen	19.30 uur
Di	20 juni	Kerkenraad	19.45 uur
		To You	20.00 uur
Di	27 juni	To You	20.00 uur



### **Pinksteren**

Pinksteren is het derde grote feest van de kerk. Pinksteren betekent 50, het wordt vijftig dagen na Pasen gevierd.

Waar gaat het over? 50 dagen na Pasen zijn de leerlingen van Jezus in afwachting van wat er komen gaat. Jezus heeft hun de opdracht gegeven de wereld te vertellen dat hij leeft, dat er vergeving is, dat mensen God kunnen leren kennen. 'Maar nu nog niet' zei hij erbij. 'Wacht op de Geest'.

## Gods aanwezigheid in mensen

De Geest is Gods aanwezigheid in mensen. 'De Geest krijgen' is geïnspireerd raken door Jezus. 'Ik zal jullie niet aan je lot overlaten' zei hij, 'ik kom'. Tijdens het oogstfeest in Jeruzalem gebeurt het. De Geest van God daalt neer op de aanwezige leerlingen, die helemaal in vuur en vlam raken. Sindsdien viert de kerk met Pinksteren de komst van de Heilige Geest. Ook nu nog raakt die Geest mensen aan, zodat ze vol worden van de boodschap van Jezus.

## Het goede nieuws verspreidt zich

Op die eerste Pinksterdag is het begonnen: het goede nieuws over Jezus verspreidde zich: in Jeruzalem en omgeving, later ook via Turkije naar Europa. En tenslotte wereldwijd. Nog steeds geven mensen dit goede nieuws door.

**Kopij** voor de volgende Antenne inleveren vóór zaterdag 17 juni. De daarop volgende datum van inleveren: vóór zaterdag 8 juli (laatste nummer voor de zomer).

Kopij voor het eerste nummer na de zomer inleveren voor zaterdag 19 augustus.

Email: [kerkblad@regenboogkerk.nl](mailto:kerkblad@regenboogkerk.nl). Zie ook pag. 1

Met de hand geschreven of getypte stukjes blijven natuurlijk ook steeds welkom. Antenne verschijnt steeds vóór het weekend dat volgt op de uiterste inleverdatum van kopij.

**Website:** [www.regenboogkerk.nl](http://www.regenboogkerk.nl)

e-mail: [webmaster@regenboogkerk.nl](mailto:webmaster@regenboogkerk.nl)

Wanneer de tijd lijkt stil te staan

Uitvaartverzorging  
**Henk van Vemde**

De kleinschalige onderneming met ruime ervaring in het verzorgen van een uitvaart, zowel traditioneel als modern.

**24 uur per dag  
persoonlijk bereikbaar  
0578 690410**  
(06 83227151)

*Waar of hoe u ook bent verzekerd u mag zelf bepalen door wie u de uitvaart laat verzorgen.*

Schotakker 5, 8162 JC Epe.  
[uitvaartvanvemde@planet.nl](mailto:uitvaartvanvemde@planet.nl)  
[www.uitvaartverzorgingvanvemde.nl](http://www.uitvaartverzorgingvanvemde.nl)

“Ik help u graag bij een goed afscheid.”



Mijn naam is Jolanda van der Wal, ik ben uitvaartverzorgster voor Yarden in Epe en omstreken. Voor een goed afscheid kunt u rekenen op mijn zorg en advies. U kunt mij bellen op 088-9273790.

**Yarden.** Wilt u een overlijden melden?  
Bel dan 0800 8192 (24 uur per dag). [www.yarden.nl](http://www.yarden.nl)

**YARDEN**