

Redactie J. Bunde-v.d. Pavert, Korte Kuipersweg 2, 8161 VZ Epe, tel. 629560
H.J. Huizinga-Boelens, Beekweide 39, 8162 XP Epe, tel. 614745
e-mail: kerkblad@regenboogkerk.nl

Eindredactie: J. Bosch, Pr. Marijkestraat 5, 8162 BB Epe, tel. 613460

Penningm. Bank: NL21FVLB0226121577 t.n.v. Regenboogkerk, inz. blad Antenne
(€ 16,00 per halfjaar)

Bezorging L. Kasteel, Glorialaan 16, 8162 VC Epe, tel. 628238



Predikanten:

Ds. A.M. van de Wetering, Alb. Schweitzerlaan 3, 8162 DS Epe,
tel. 627732. (sectie 1-2-5-6)

e-mail: am.vandewetering@hetnet.nl. Vrije dag: woensdag

Ds. S.H. Muller, Holleweg 28, 7361 AA Beekbergen, tel. 06-42633119 / 055-8430264

e-mail: sjoerdmuller@regenboogkerk.nl. Werkt op maandag en woensdag. Het best
bereikbaar na 19.30 uur. (sectie 3 en 4)

Kerkenraad:

Voorzitter: L.H.E.C. Plooy, Slathstraat 3, 8161 CB Epe, tel. 611517

Scriba: K.G. Dijkgraaf-Feitsma, Deventerweg 8, 8167 NA Oene, tel. 641922

e-mail: scriba@regenboogkerk.nl

Diaconie:

Voorzitter: H.K. de Jonge, Heuvellaan 7, 8162 CT Epe, tel. 629977

Secr.: J.O. Tjabringa, Azaleastraat 6, 8181 TA Heerde, tel. 697710

e-mail: diaken@regenboogkerk.nl

Bankrek.: NL67RABO0317519425 t.n.v. Diaconie Regenboogkerk Epe

Kerkelijk Bureau:

C.J.G. Bakker, Klaverkamp 12, 8162 HR Epe, tel. 628009

e-mail: kerkelijkbureau@regenboogkerk.nl

Beraadsgroep Financiën en Beheer:

Voorzitter: W.H. Potappel, Willem Tellstraat 19, 8162 ET Epe, tel. 06 5373 1582

Secr.: W.M.J. Kamer, Veldkampweg 13, 8162 PV Epe

Bankrek.: SKG: NL42FVLB0225385163 t.n.v. Regenboogkerk Epe

Collectebonnen: NL08INGB0004018295 t.n.v. Collectebonnen Gereformeerde kerk.

Kaarten: blauw € 20,00 / oranje € 15,00 / wit € 6,00 z.o.z. >>

ZWO NL05FVLB0226119343 t.n.v. CvK Gereformeerde Regenboogkerk Epe inz.

ZWO.

Kerkradio: A.J.W. Hanekamp, Loper 5, 8162 KD Epe, tel. 614454

REGENBOOGKERK EPE: Beekstraat 33, 8162 HA Epe.

Koster: Chris Hassink, tel. 613710 (tel.nr. idem gebouw Antenne) e-mail:

koster@regenboogkerk.nl

Gebouw Antenne: Openingstijden + aanwezigheid koster: elke maandagmorgen
van 9.00 – 12.00 uur.

Inhoud

Kerkdiensten	3
Bij de diensten	4
Taizé viering	4
Paasattenties 2017	5
Uitnodiging ochtend mantelzorgers	5
Toelichting bij de collecten	6
Signalen	7
uit privacyoverweging zijn enkele artikelen uit dit bestand verwijderd	
Oproep tot gebed	8
Opbrengst sobere maaltijden	8
School, kerk en Zuid-Afrika	8
Oproep Anniek de Jonge	9
Info fam. Wierstra	10
Bemoedigingsreis Gerard en Jeanne Kamp	11
Privacy en diaconale hulp	14
KIA	14
Ontmoetingsdiner de Heerlijkheid	15
ZWO	16
Kerkbalans	16
Rooster Zingen uit het nieuwe Liedboek	17
PCOB	17
Seniorencontact	18
Diensten andere protestantse kerken	18
Bijbellesrooster NBG	19
Agenda	19
Inleveren kopij	20

Collectebonnen: (zie voor betaling pagina 1)

De collectebonnen in euro worden uitgegeven in kaarten van 20 stuks

blauwe bonnen van € 1,00 kaart kost € 20,00

oranje bonnen van € 0,75 kaart kost € 15,00

witte bonnen van € 0,30 kaart kost € 6,00

Bij bestelling a.u.b. aangeven welke kleur u wenst.

Informatie: H. Kasteel, Emmastraat 15, tel. 613780



KERKDIENSTEN

Zondag 14 mei m.m.v. "To You" o.l.v. Henk van der Maten

09.30 uur Ds. S.H. Muller

opasdienst : Mirjam Gosseling en Marlinde de Jonge

Eerste collecte : Koninklijke PIT Pro Rege

Tweede collecte : ZWO – project 'De Glind'

19.00 uur Ds. A. Priem, Ermelo

Praisedienst

Eerste collecte : Stichting Schuilplaats Veenendaal

Tweede collecte : ZWO – project 'De Glind'

Gezamenlijke dienst met Goede Herderkerk in Regenboogkerk

Zondag 21 mei Kerk, school- en gezinsdienst

09.30 uur Ds. A.M. van de Wetering

opasdienst : Marieke Tjabringa en Carmen Witteveen

Eerste collectie : ProCon Zuid Afrika project

Tweede collecte : ZWO- Werelddiaconaat

19.00 uur Taizéviering in Grote Kerk

Ds. S.H. Muller

Donderdag 25 mei Hemelvaartsdag

09.30 uur Ds. B. Lampen

Gezamenlijke dienst met Goede Herderkerk

Zondag 28 mei

09.30 uur Ds. A.M. van de Wetering

kinderdienst : Mirjam Bakker en Nienke Paulusma

opasdienst : Berdien Visser en Roosmarijn Heiligenberg

Eerste collecte : Diaconie Regenboogkerk

Tweede collecte : ZWO-project 'De Glind'



*Elke zondagmorgen, na de dienst,
koffie of thee drinken.
Voor de jeugd is het gezellig
in de Schatkamer.*



BIJ DE DIENSTEN

Zondag 21 mei worden er in drie kerken in Epe 'Kerk, school en gezinsdiensten' gehouden. Deze diensten zijn gezamenlijk voorbereid. Bij ons is de 'K. Norelschool' te gast. Kinderen en leerkrachten van deze school zijn betrokken bij de opzet en de invulling van de dienst. Thema is: Als jij er niet was.... De kinderdienst vervalt, omdat de hele dienst op kinderen gericht is.

Er komt een kleine volksverhuizing op gang, want veel kinderen uit de Regenboogkerk zullen met hun school juist een andere kerk bezoeken. In de dienst is ook aandacht voor het project in Zuid-Afrika waar enkele leerkrachten uit Epe deze zomer aan mee doen. Meer hierover leest u in artikel verderop in dit blad. We hopen in een feestelijke dienst jong en oud te laten proeven hoe fijn het in een kerk kan zijn!

Zondag 28 mei is de eerste zondag na Hemelvaart. Openbaring 4 gunt ons een blik in de hemel. Daar zit het lam op de troon. Het is daar allemaal goud wat er blinkt, goud en juwelen. Maar op aarde, hoe staat er daarbij. Een gemeente in verdrukking leeft ver daar vandaan. Wat kan de Here Jezus vanuit de hemel bieden?

AMvdW

TAIZÉ viering op zondag 21 mei

Op zondagavond 21 mei om 19.00 uur organiseert de liturgiecommissie van de Raad van Kerken te Epe een gebedsdienst in de geest van Taizé, in de Grote Kerk. De voorganger is ds. Sjoerd Muller. Deze Taizé gebedsdienst is een meditatieve viering rondom gebeden, bijbellezingen en liederen. De liederen die gezongen worden komen alle uit de Taizé traditie. Deze prachtige liederen zijn meerstemmig en in verschillende talen en liggen gemakkelijk in het gehoor.

Iedereen die ook nog de zang wil ondersteunen is welkom in het gelegenheidskoor, dat voorafgaande aan de dienst vanaf **15.00 uur** de liederen zal repeteren. Het koor staat onder leiding van Inger Heij. Belangstellenden kunnen zich bij haar opgeven, via i.heij@live.nl. Graag vermelden bij welke stemsoort u wilt ingedeeld worden: sopraan, alt, tenor of bas.

Tussen de repetities en de gebedsdienst zal er gezorgd worden voor koffie/thee en soep. Gevraagd wordt om zelf brood mee te nemen. De repetitie wordt gehouden in 'Antenne', achter de Regenboogkerk. Na de pauze wordt in de Grote Kerk nog even ingezongen.

We hopen op velen die enthousiast in het koor meezingen en op velen die de gebedsdienst mee willen vieren.

Henk Huisman

Paasattenties 2017

Ook dit jaar zijn er weer pakketjes bezorgd bij onze 80 + gemeenteleden en bij gemeenteleden, die om andere redenen onze aandacht verdienen. In de week voor Pasen hebben vrijwilligers van de vier PKN-kerken deze attenties bezorgd. Het pakketje bestond dit jaar uit een tasje gevuld met een potje met fleurige bloembolletjes, een doosje chocolade eitjes, het tijdschrift Open deur en een paasoverdenking. De overdenking was dit jaar geschreven door Ds. Versteeg van de Grote Kerk. Nadat de leden van de werkgroep de tasjes hadden ingepakt ging een groot aantal vrijwilligers van de vier PKN kerken op pad om al deze tasjes bij de mensen thuis te brengen. Voor de Regenboogkerk gingen 27 vrijwilligers op pad om 125 pakketjes te bezorgen. Ook kinderen van de clubs deden mee, zij brachten de tasjes bij bewoners in de Boskamp! Alle vrijwilligers hartelijk dank voor jullie medewerking! Dank zij jullie hulp konden we zo in korte tijd deze pakketjes bezorgen! Uit veel positieve reacties bleek dat deze blijk van aandacht erg wordt gewaardeerd!

Wergroep paasattenties Sionskerk, Goede Herderkerk, Grote kerk en Regenboogkerk.

Namens de Regenboogkerk,
Lammy Kooiman, tel.614526

Uitnodiging ochtend voor mantelzorgers

Op 2 juni a.s. wordt er opnieuw een ochtend georganiseerd voor mantelzorgers. Het is fijn om als mantelzorger af en toe verhalen en ervaringen te delen met mensen die zich in een vergelijkbare situatie bevinden. Op die manier kunnen we elkaar ondersteunen en bemoedigen.

De ochtend wordt geleid door dominee Van de Wetering en een sectieouderling. Als uitgangspunt voor gesprek wordt over het algemeen een aspect van het mantelzorgen genomen. Er wordt echter ook ruimte gegeven om in te gaan op de ervaringen die de deelnemers zelf willen delen, waarmee de ochtend een flexibel karakter heeft. We hopen weer een zinvolle en bemoedigende ochtend te hebben met elkaar.

U bent van harte welkom op:

Datum: Vrijdag 2 juni 2017

Tijd: 10.00 tot 11.30 uur

Locatie: Kapelstraat 56, Epe

Ds. A.M. van de Wetering

Marjan Dijkstra (sectieouderling)

Toelichting bij de collecten

Zondag 14 mei

1^e collecte: Koninklijke PIT Pro Rege

Stichting KPPR is de oudste en meest actieve welzijnsorganisatie voor militairen en veteranen. Sinds de oprichting van de Nederlandse Militaire Bond in 1874 hebben de steun van donateurs en kerken inhoud gegeven aan 'driesterren' zorg (voor lichaam, ziel en geest) voor hen die zich inzetten om onze vrijheid te bewaken, te verdedigen en zo nodig te bevechten.



Tot 2007 bestond deze zorg voornamelijk uit het openstellen van tientallen Protestants Militaire Tehuizen (PMT's) in Nederland en Duitsland en ECHOS Homes in missiegebieden wereldwijd. Vele duizenden militairen vonden hier een 'thuis ver van huis' waar ze in hun avonduren en vrije tijd konden ontspannen. Sindsdien steunt Stichting KPPR ook het welzijn van veteranen en hun thuisfront.

2^e collecte: ZWO – project 'De Glind'.

Zondag 21 mei

1^e collecte: ProCon Zuid Afrika project.

Zes collega's van de ProCon scholen gaan in de zomervakantie van 2017 vanuit hun overtuiging vrijwilligerswerk doen op een school in Phalaborwa, Zuid-Afrika. Zij gaan daar lesgeven, met name Engels, de leerkrachten daar ondersteunen en creatieve projecten en ondersteunende diensten aanbieden. De school heeft heel concreet om een bijdrage gevraagd voor het realiseren van een overkapping, zodat meer kinderen les kunnen krijgen. Wij bevelen dit project en de hiervoor bestemde collecte van harte bij u aan. Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met Marianne Jong, stafmedewerker stichting ProCon (mjong@stichting-procon.nl tel 0578-575806).

2^e collecte: ZWO – Werelddiaconaat

Zondag 28 mei

1^e collecte: Diaconie Regenboogkerk

2^e collecte: ZWO – project 'De Glind'

In de avonddienst van 14 mei is de eerste collecte voor St. Schuilplaats, Veenendaal. Stichting Schuilplaats begeleidt mensen die vastgelopen zijn op bijvoorbeeld het gebied van burn-out, opvoeding, verlies/rouwverwerking. Stichting Schuilplaats wil hen weer op weg helpen om *nieuw perspectief* te zien. Vanuit de Bijbelse opdracht tot naastenliefde zetten zij hun vakkennis en deskundigheid in om te helpen.

De 2^e collecte is bestemd voor de ZWO.

De worsteling met God

Misschien wel het mooiste verhaal uit de Bijbel vind ik de worsteling van Jakob aan de oever van de grensrivier de Jabbok. Een worsteling met... ja, met wie? Met zichzelf? Zijn geweten? Esau? Een engel? God? Het blijft voor de lezer onduidelijk: voor Jakob zelf echter niet. Hij roept uit dat hij God zelf van aangezicht tot aangezicht heeft gezien, recht in de ogen heeft gekeken. Klinkt gek? Maar wie kent niet de ervaring van een hele nacht wakker liggen bij een angstig vooruitzicht? In Genesis 32 is Jakob aanbeland op het punt waar niemand omheen kan: het gevecht met God. En je kunt niét anders dan die worsteling aangaan.

Even kort de voorgeschiedenis: de list waarmee Jakob Esau bedroog zal bekend zijn. Daarna is Jakob een vluchteling, een banneling, jarenlang. Jakob was gevlucht naar zijn oom, honderden kilometers verderop. Die had twee dochters: de oudste was lelijk; de jongste mooi. Hij wilde de jongste, werkte er zeven jaar voor, maar kreeg de oudste. Zijn eigen oom bedroog hem en dwong hem nog eens zeven jaar voor zijn knappe dochter te werken.

Vanaf dat moment komt het verlangen in hem op om terug te keren naar zijn broer. Nu kent hij diens pijn bedrogen te zijn. Jakob wil zich met hem verzoenen, maar is bang. Angst voor Esau's wraak, want wraak, die emotie had hij ook in zijn eigen lijf gevoeld. Maar voordat de ontmoeting plaats kan vinden, stuurt hij eerst zijn familie vooruit. En zijn dienaren. En zijn vee. En zijn bezittingen. En Jakob blijft alleen achter. Uit angst. Want hoe zal zijn broer reageren? Hij kan zijn leven wel verliezen. Trouwens, ook Esau liet al die tijd niks van zich horen. Hoeveel gedachten en twijfels kunnen er door je heen schieten? Allemaal zinnig. Maar ze staan de enige goede beslissing in de weg.

Die worsteling van Jakob is denk ik wel herkenbaar. Ik heb die vragen ook gehad: Bent u er wel echt? Durf ik u te vertrouwen? Als je in het verhaal van Jakob durft te stappen, merk je dat je juist door die worsteling heen dichterbij God kunt komen. Een God met wie je geen deals kunt sluiten, maar die jou wel wil veranderen, wil zegenen.

We lezen dat de zon over Jakob opgaat als hij uiteindelijk dan toch de Jabbok overstroomt. De Bijbel is normaal niet zo scheutig met dat soort details. Die opgaande zon benadrukt dat hier iets nieuws begint. Geen *poorlonesome cowboy* die naar de ondergaande zon rijdt, maar een man die, kreupel maar nog steeds overeind, zijn weg voortzet.

Sjoerd Muller

Examentijd

Alle jongeren die in de komende weken examen moeten doen: heel veel succes, dat je inspanningen resultaat mogen hebben! We wensen je rust, concentratie en bidden ook voor jullie, dat je God je de kracht geeft. Wie weet lukt het niet in één keer, maar we hopen het van harte!

AMvdW

Beste (jongere of iets oudere, mannelijke of vrouwelijke) regenbogers, Graag willen we u uitnodigen om samen te komen voor gebed.

Onze bedoeling is om te bidden voor onze voorgangers, voor de kerkenraad, voor de jeugd en het kinderwerk, kortom voor de gemeente.

We willen graag luisteren naar God die ons wil leiden in gebed, tot opbouw van Zijn gemeente, onze Regenboog - gemeente.

Bent u / ben jij erbij? De volgende data kunt u vast in uw agenda noteren:

zondag 21 mei en 4 juni (dan is het pinksteren)

We komen 45 minuten voor aanvang van de ochtenddienst samen in de Schatkamer.

Bid u mee? U bent WELKOM !

Edwin van de Vosse

Opbrengst sobere maaltijden

Tijdens de veertigdagentijd zijn er in de Goede Herderkerk, Regenboogkerk, Grote Kerk en in het gebouw aan de van der Hulststraat (R.K. gemeenschap Martinus) sobere maaltijden georganiseerd. Bij deze maaltijden is gecollecteerd ten behoeve van de Voedselbank. De totale opbrengst bedraagt € 479,—. Dit bedrag zal op korte termijn naar de Voedselbank worden overgemaakt.

(bericht van de Raad van Kerken – Epe)



School, kerk en Zuid-Afrika

In de Kerk, school en gezinsdienst in de Regenboogkerk van 21 mei wordt aandacht besteed aan een project in Zuid-Afrika waaraan Regenbogers **Anouk van de Vosse** en **Marianne Jong mede zullen deelnemen. Marianne zal hier in de dienst iets over vertellen. Het gaat om een project waarin 6 medewerkers van Stichting ProCon (de stichting voor het christelijk basisonderwijs in Epe en Vaassen) in de zomervakantie vrijwilligerswerk zullen gaan doen op een**

grote school van meer dan 800 leerlingen in het Township Namakgale bij het plaatsje Phalaborwa aan de rand van het Krugerpark. Zij zullen de school ondersteunen door middel van verschillende activiteiten, zoals lesgeven (voornamelijk Engelse les), lezen, leerlingenzorg, leerkrachtondersteuning,

creativiteit en helpen bij allerlei praktische zaken. Door het bieden van zowel financiële, materiële als immateriële hulp hopen de deelnemers bij te dragen aan de mogelijkheden voor deze kinderen om voor zichzelf een betere toekomst op te bouwen.

De deelnemers en de ProCon scholen hebben zich ten doel gesteld om de financiën voor dit project bij elkaar te verzamelen door middel van acties. De reis wordt door de stichting gefinancierd en de verblijfskosten door de deelnemers zelf. Er wordt geld ingezameld voor lesmaterialen, die ter plaatse aangeschaft zullen worden en er wordt gespaard voor een overkapping, zodat meer kinderen les kunnen krijgen. De opbrengsten van de collectes van de School en gezinsdiensten gaan naar dit project.

Voor meer informatie: zie de Facebookpagina van het project (ProConZuidAfrikaproject) of de website van stichting ProCon (www.stichting-procon.nl) of via Anouk en Marianne. Wilt u dit project steunen? Uw bijdrage is van harte welkom op rekeningnummer: NL51RABO0316911135 tnv ProCon/Zuid-Afrika project.

Marianne Jong

Beste gemeenteleden,

Dit jaar doe ik examen en volgend jaar hoop ik het EH-basisjaar te doen in Amersfoort. EH staat voor Evangelische Hogeschool. Evangelisch staat niet voor de kerkelijke stroming, maar deze school kijkt naar wat er in de Bijbel staat en wat je uit de Bijbel kan leren om als christen in de maatschappij te functioneren.

Dit jaar is dus eigenlijk een jaar waarin ik veel over mijzelf ga leren; wie ben ik, welke talenten heb ik en op welke manier ik deze kan gaan inzetten.

In dit jaar ga ik dus o.a. ook nadenken over welke studie ik daarna wil doen, want dat weet ik nog niet zo goed. Daarnaast zijn ook geloofstoerusting, persoonlijke ontwikkeling, oriëntatie op cultuur en maatschappij e.d. onderdeel van het onderwijsprogramma. Heel veelzijdig en leerzaam dus!

Ik heb veel goede verhalen gehoord en heb veel zin om volgend schooljaar naar de EH te gaan. De EH wordt niet gesubsidieerd door de overheid omdat het programma niet aan alle eisen van een wetenschappelijke studie voldoet. Gelukkig wordt een deel van de kosten gedekt door giften van mensen en kerken. Anders werd het nog veel duurder om dit jaar te doen. De overheid staat positief tegenover de EH omdat leerlingen zodoende beter over hun studiekeuze nadenken en deze minder snel afbreken. Omdat het EH-jaar dus geen officiële studie is krijgen EH studenten ook geen studenten OV, ook de reiskosten moeten we zelf betalen.

Zoals ik al schreef wordt een deel van de kosten gedekt door giften en de EH vraagt dan ook aan alle cursisten die volgend jaar het basisjaar gaan volgen om minimaal € 250,- in te zamelen. Ze adviseren om je eigen kerkelijke gemeente erbij te

betrekken, omdat je ook daar je opgedane kennis en ontwikkeling in mag gaan zetten.

De overige kosten van het komende jaar wil ik graag bij elkaar verdienen om zo weinig mogelijk studieschulden op te bouwen. Om dit geld bij elkaar te verdienen wil ik graag voor u klusjes doen, in de tuin werken, taarten bakken, ramen zemen, boodschappen doen, oppassen, enz. Dit kan ook nog gedurende het komende studiejaar in de weekenden.

Dus heeft u iets waar u hulp bij nodig heeft (of wilt u mij dit jaar met iets ondersteunen) dan hoor ik het heel graag!

U kunt mij mailen, bellen, sms'en, appen of gewoon aanspreken in de kerk.

Mail: anniek@familiedejonge.eu Tel: 06-48189563 / 0578-629977

IBAN: NL33 INGB 0000995519 L.A. de Jonge, o.v.v. EH basisjaar

Als u vragen heeft kunt u ook contact met mij opnemen of een kijkje nemen om de site van de EH: www.eh.nl

Groeten, *Anniek de Jonge*

Beste gemeenteleden,

Wellicht heeft u gehoord dat wij, Daniël & Leoni Wierstra, samen met onze zoon Rens inmiddels in Mozambique verblijven. We zijn hier voor 7 weken op oriëntatiereis.

Voor degene die ons niet kennen, wij werken bij Jeugd met een Opdracht en zitten nu samen zo'n 4 jaar in de Regenboogkerk, waar we ons welkom weten.

Waarom Mozambique en wat ga je er doen is een veel gestelde vraag. Wij geloven dat God ook vandaag de dag nog spreekt en ervaren dat persoonlijk in ons leven. Dit doet Hij door Zijn Woord, persoonlijk en door andere mensen heen. Twee jaar geleden heeft God voor het eerst gesproken over Afrika. Iemand had een beeld van Daniel met allemaal zwarte kindjes om hem heen en de woorden 'Afrika, Afrika, Afrika'. Dat is natuurlijk bijzonder om te horen.

We hebben de afgelopen jaren hier met regelmaat voor gebeden en hadden in 2016 het idee dat 2017 een goed jaar zou zijn om dit verder uit te werken. Op een bijzondere manier zijn we in contact gekomen met Frank en Sandra Obdam, Nederlandse zendelingen die al 8 jaar in Mozambique aan het werk zijn om Gods koninkrijk uit te leven en uit te breiden. Onze email met de vraag of we langs mochten komen, was een gebedsverhoring van hun, dat was bijzonder. (Meer over hun werk vind je op www.franksandra.nl).

We zien God aan het werk en al weten we nog niet precies hoe dit verder zal lopen, we vertrouwen Hem dat Hij het ons op Zijn tijd laat zien.

Voor nu is het dus vooral een oriëntatiereis en komen we eind juni weer terug. In oktober verwachten we gezinsuitbreiding dus het restant van dit jaar en in ieder geval het begin van het volgende jaar zijn we zeker nog in Epe, wellicht langer.

Dat is dus afhankelijk wat we van God verstaan. We weten het 'waar', maar het wat, wanneer en hoe is nog heel erg open.

Als u vragen heeft of ons wilt volgen, op www.wierstra.nu proberen we een update te publiceren en anders spreken we elkaar graag weer bij de koffie na de kerkdienst.

Hartelijke groet,
Familie Wierstra

Bemoedigingsreis naar Martinpur, Pakistan 23-02 tot 7-03 2017

Victor MubarikKhuram, voorganger van een Christelijke gemeente in Martinpur, Pakistan, nodigde ons afgelopen november via een wederzijdse vriend uit voor een bezoek aan hem en zijn gemeente, ter bemoediging. Na een tijd van gebed besloten we de uitnodiging aan te nemen. We gingen aan het werk om de visa en vaccinaties in orde te krijgen. Bij de visumaanvraag hoort ook een kopie van het e-ticket. Afgeven van een visum kan weken duren, was de ervaring van andere reizigers. Krijgen wij het visum op tijd? Wij kregen ons visum binnen 24 uur. Wij ervoeren het als een bevestiging dat we de juiste keus hadden gemaakt.

Martinpur is een Christelijk dorp in het Nankana district van de provincie Punjab, bij Faisalabad, ten zuiden van Lahore, niet ver van de grens met India. In de omgeving van Martinpur liggen nog enige dorpen met een in meerderheid (99%) Christelijke bevolking. De mannen werken in een van de talrijke kleinschalige steenfabriekjes of bij de overwegend moslim boeren in de omgeving. Door bevloeiing kan hier tarwe en suikerriet worden verbouwd. Het dorp bestaat uit een verzameling familiehuizen, elk gebouwd op een ommuurd terrein waarop ieder gezin eigen kamers heeft. De meeste huizen worden gebouwd door stenen op elkaar te stapelen, de muur wordt afgewerkt met een laag leem vermengd met koeienmest. De daken zijn gemaakt van balken, afgewerkt met leem en mest. De mensen hebben op de binnenplaats vaak een paar dieren, ezeltjes, geiten en een buffel voor de melk. Op houtvuurtjes tussen een paar stenen wordt buiten gekookt. Daar staat ook een pomp en in een hoek een eenvoudig hurktoilet.

De hoofdstraat, met een paar winkeltjes, is verhard.

Tijdens de vlucht van Abu Dhabi naar Lahore waren wij de enige westerlingen aan boord van de Boeing 777 van Etihad. De meeste passagiers waren bedevaartgangers, uit Mekka op weg naar huis. Op het vliegveld van Lahore vielen wij behoorlijk op tussen deze medepassagiers en hun ophalers.

Bij de paspoortcontrole moest Jeanne langs het loket voor de vrouwen. Een andere wereld.

Pastor Victor wachtte ons op en loodste ons snel naar de taxi, die ons in 2 uur door het krioelende verkeer van Lahore naar Martinpur bracht. Bij de kerk hing een grote poster met de aankondiging van een 3-daags Revival Seminar: levensgroot onze foto's erop. Heer help!

Dat korte gebed werd verhoord: de volgende dagen leidde Hij ons steeds weer. Wij hebben wonderlijke dingen mogen beleven en zien gebeuren.

Het seminar was een complete verrassing: iedere dag 2x spreken, plus de zondagsdienst en 's middags Bijbelstudie. Bij een huwelijksdienst mocht Jeanne het Woord spreken.

Na een etentje bij een kerklid thuis, kwamen in de tuin 60-70 kinderen en volwassenen op de uitgespreide kleden zitten, enthousiast zingen en klappen in de handen. Het was al donker met een prachtige sterrenhemel. Pastor Victor vroeg of ik nog een woord wilde doorgeven: Heer help! Er kwam een wonderlijke verhooring op dat korte gebed. Victor vertaalde.

Voor ons beiden een bijzondere ervaring, de Heilige Geest leidde ons steeds weer, ook als er geen licht was: tekstgedeelten kwamen in gedachten en de juiste woorden om te spreken. Een preek naar aanleiding van de bruiloft in Kana, kon niet in de ogen van broeder Victor in een dorp met een groot alcoholprobleem. We zaten al klaar voor de dienst: Heer help!

Na iedere dienst bleven de mensen voor voorbede, jong en oud. Fijn dat Jeanne, als vrouw, voor de vrouwen kon bidden en hen ook kon omarmen, zonder schroom. Zij klemde zich vaak gewoon aan haar vast, ontroerend. Zó mochten we de liefde van Jezus met hen delen.

Tijdens een gemeenschappelijke dienst met een andere kerk, bad Jeanne voor een jonge, doofstomme vrouw. Zij legde haar handen op de oren van de vrouw en riep het uit: Open haar oren, Heer, open haar oren! De vrouw reageerde met geluiden zoals die tegen haar gezegd werden. We zien er naar uit dat zij meer gaat horen en leert spreken.

De dag na een preek over roddel, afwijzing door mensen en acceptatie door Jezus naar aanleiding van het verhaal over de Samaritaanse vrouw bij de put, kwam een vrouw naar voren. Openlijk vertelde zij onder tranen dat *zij* als die Samaritaanse was en er nu voor gekozen had naar haar eerste man terug te gaan. Zij was bekend in Martinpur. Wat een getuigenis.

In Martinpur hebben wij ook veel mensen thuis bezocht. Iedere dag werden we op een ander adres voor het ontbijt uitgenodigd. Veel gebeden voor de mensen, die vaak weer burens uitnodigden. Er gebeurden wonderlijke dingen waar je hier eigenlijk alleen maar over hoort. Al weer geweldig dat Jeanne zo maar een arm om een vrouw kan slaan om te troosten. Als echtpaar bereik je zo twee maal zoveel mensen.

Het bezoek aan de Christelijke Marwaries heeft ons diep geraakt. Deze mensen zijn van origine een zwervend Hindoe volk. Zij worden beschouwd als minder dan de kaste van de onaanraakbaren. Door het evangelisatiewerk van onder anderen brother Victor, hebben zij de Jezus leren kennen en weten nu dat ze van waarde zijn in Gods ogen! De afgelopen jaren zijn zij in dorpjes gaan wonen, aan de rand van de woestijn die zich tot diep in India uitstrekt.

De Marwaries ontvingen ons uitermate hartelijk. Jeanne droeg een shalwaarqamiz (wijdvallende broek en blouse) mét dupatta (sluier), waardoor zij ook daar met de vrouwen kon spreken en bidden. Ze kreeg steevast een stevige omhelzing!

In het dorpje dat wij bezochten is een kerk, "room of prayer". Het is niet meer dan een eenpersoons kamer op een ommuurd stuk grond. Voor de veiligheid moet wel de muur verhoogd worden. Daar is ook plaats voor een woning (met pomp en toilet!) voor de pastor en zijn gezin, die nu geen vaste woonplek heeft.

Het is een voorrecht deze arme, maar blijmoedige mensen als kinderen van die ene Heer te ontmoeten. Brother Victor is bij hen erg geliefd.

Toen wij de volgende dag klaar stonden om terug te gaan, kreeg hij een lang, diepgaand gesprek met een boer (moslim), die veel vragen over het Christelijk geloof had. De man wilde graag meer weten! Victor heeft hem het evangelie uitgelegd; bij een volgend bezoek spreken zij verder.

De ontmoeting met de Marwaries was de 2x 9 uur durende autorit helemaal waard. Tijdens de reis waren brother Victor en de chauffeur erg voorzichtig. Alleen op grote tankstations een sanitaire stop; naast de gebedsplaats, daar zijn schone toiletten. Beiden droegen wij onze Pakistaanse kleren, Jeanne mét dupatta om haar hoofd; zonder dupatta werd ze nagekeken. Westerse vrouwen zie je daar zelden en zeker niet in westerse kleding. Fanatieke bendes ontvoeren soms westerlingen en hebben het regelmatig op Christenen voorzien of steken hun kerken in brand. Daarom staat er op zondagmorgen tijdens de kerkdienst gewapende politie op het terrein van de kerk. Na een avonddienst stonden plotseling 7 man politie aan de poort, echte of waren alleen de uniformen echt? Brother Victor heeft met hen gesproken en ze vertrokken.

De districtspolitie heeft brother Victor dringend aanbevolen permanent een bewaker/koster aan te stellen, die op het terrein van de kerk komt wonen. Er is wel plaats, maar het geld ontbreekt.

Het is een zegen dat wij beiden geen last van onze maag/buik hebben gehad. Overigens, momenteel herstelt Jeanne van een buikoperatie in verband met een acute galblaas/-steen ontsteking. Een zegen dat dat niet in Pakistan is gebeurd! Dank U Heer!

De terugreis verliep voorspoedig. Etihad bood ons een upgrade aan voor de vlucht naar Abu Dhabi. Ook nu waren wij de enige westerse passagiers aan boord. Verrassing: er was een NL stewardess!

Voor ons beiden was het een enorm stimulerende ervaring: hoe de Heilige Geest ons steeds weer hielp en de woorden in de mond legde. En, wij kregen enorm veel liefde voor deze prachtige mensen.

Graag brengen wij jullie allen, leden van ónze kerk in Epe, de groeten en zegen over van de gemeentes die wij in Pakistan mochten bezoeken.

Gerard en Jeanne van Kamp

Epe, 03-05-2017



Privacy en diaconale hulp

Tijdens het gemeenteberaad van 5 april is aangegeven dat we graag signalen uit de gemeente krijgen van situaties waar diaconale zorg zou helpen. We hebben toen ook kort stilgestaan bij de 'zegeningen én beperkingen van privacy'. Natuurlijk is privacy bij hulpvragen van groot belang, maar het zou ook jammer zijn als terechte hulpvragen juist hierdoor niet bij ons terecht komen.

Soms heb je een 'gevoel' dat diaconale hulp een gemeentelid of bekende zou kunnen helpen, maar je weet het gewoon niet zeker. We vragen u als gemeentelid om dat soort twijfel, in vertrouwen (!) met uw diaken, uw ouderling of wijkpredikant te bespreken. Samen met hem of haar en met veel respect voor privacy (!) kunt u dan bespreken of hulp verstandig of nodig is. Beter een keer teveel overleggen dan als Regenboogkerk tekort te schieten!

Laten we zo proberen om als gemeente een helper te kunnen zijn voor degenen die geen helper hebben!

Harko de Jonge



Er is nieuws van Kunst In Antenne...

Wist u dat er vele 'thuis-kappers' zijn die prachtige pogingen doen de hele familie creatief te kortwieken? Wist u dat niet alleen kappers uiterst behendig zijn met een schaar?

Wist u ook dat Guus de Haan een heel creatieve hand van knippen heeft? Die heel bijzondere en kunstzinnige 'knipsels' oplevert? Zogezegd '**Haute Coiffure in Papier**'. **Allemaal te zien vanaf 12 juni a.s. in de nieuwste expositie in Antenne.**

Dan toont Guus de Haan haar mooiste werk. Na het bekijken van deze 'explosie van schaarbeheersing' gaat u zeker een hele zomer lang thuis ook aan de gang.... Wordt u ook een 'thuisknipper'. Papier en een perfect schaar-tje en je bent vast en zeker verkocht!



Wist u overigens dat in het centrum van Westerbork het Museum van Papierknipkunst gevestigd is? Waar originele nationale en internationale papierknipkunst in vele onderwerpen te zien zijn. Na het zien van de schitterende knipkunst van Guus de Haan zou u daar zeker een keer moeten gaan kijken. Absoluut de moeite waard. De snij- en knipkunst komt oorspronkelijk uit China. Van hieruit verspreidde deze volkskunst zich in West-Europese landen, onder andere in Nederland.

Een van de oudste knipwerken in Westerbork is van Jan de Bleyker en dateert van ca 1750. Het Museum van Papierknipkunst is gevestigd aan de historische Brink in Westerbork.

- **Willen alle exposanten van de schilderijen die nu hangen deze ophalen op dinsdag 6 juni tussen 19.30 en 20.00 uur!**

Mag ook na afloop van de kerkdienst met Pinksteren.

Vooruitblik op het mooie expositieprogramma in Antenne:

- **Vanaf 11 september** gaan we genieten van de fraaie schilderijen van Betty Sijtsma.
- **Eind december** wordt Antenne weer geheel in Kerstsfeer gebracht. Dan smaakt het kopje koffie daar nog feestelijker!
- In **januari 2018** bent u weer aan de beurt! Het alom gewaardeerde **Gemeenteproject** wordt dan zichtbaar in een fraaie tentoonstelling. En u weet: in het gemeenteproject kunt helemaal uw creatieve ei kwijt! Het thema gaat heel uitdagend worden en dus ook uw verbeelding daarvan.
- Daarover hoort u later nog meer. Noteer vast dat op maandag **15 januari 2018 de inleveravond** is. Spannend om nu al een beetje weg te dromen met de gedachte dat u dan uw werk mag exposeren...
- Natuurlijk houden wij van KIA u in dit gemeentebled steeds op de hoogte van alle creatieve gebeurtenissen in gebouw Antenne van de Regenboogkerk Epe.

Namens de KIA groep, *Wim Geerts*



Elke **1^e vrijdag van de maand** bent u **vanaf 17.30 uur** van harte welkom! Het diner start om 18.00 uur.

Aanmelden op telefoonnummer 615 607 (Jans Mout) of 621 037 (Lee de Kool), bgg belt u één van de andere dames. Wanneer we vol zitten, kunt u zich ook opgeven voor de volgende datum. Graag tot 2 juni of 7 juli!



Vanaf deze plek wil ik iedereen die op welke wijze dan ook zijn of haar steentje heeft bijgedragen aan de paaskraam (talentent) van de ZWO tijdens de rommelmarkt heel hartelijk bedanken.

De opbrengst was € 242.00. Een mooi bedrag dat we weer toe kunnen voegen aan ons project De Glind. Wat ook bijzonder was is, dat we van de Glind zelf een aantal artikelen hebben gekregen voor de verkoop. De artikelen welke niet verkocht zijn tijdens de rommelmarkt heb ik naar de Marktkraam aan de stationsweg gebracht. Onze kraam heeft het nummer 102. Ook bij deze kraam is een bedrag van € 120.00 overgemaakt naar de ZWO. Het is pure winst. Erg fijn dat we op deze wijze ook spullen kunnen aanbieden. Maar!!! De voorraad is bijna op. Als iemand het leuk vindt om iets te maken: We houden ons van harte aanbevolen. contact persoon Greetje Vrieling. Quickbornlaan 5 Tel: 0578 620995 gvrieling@hotmail.com.

Greetje Vrieling



Kerkbalans

Op dit moment hebben wij voor een bedrag van € 179.000,- aan toezeggingen ontvangen, waarvoor wij u zeer dankbaar zijn. Het totaal van de toegezegde bijdragen is echter € 8.500,- minder dan begroot, maar alle formulieren zijn nog niet ontvangen. Wellicht was u, tijdens de actie Kerkbalans, meerdere keren niet thuis of op vakantie toen onze lopers bij u aan de deur kwamen om de antwoordenvolop op te halen?

Ook kan het zijn dat u het formulier nog niet had ingevuld en deze later zou inleveren, maar is het er niet van gekomen.

Wij ontvangen alsnog heel graag uw toezegging.

U kunt daarvoor:

- de (gesloten) antwoordenvolop afgeven aan een Kerkenraadslid of lid van Beraadsgroep.

- telefonisch contact met mij opnemen (tel. 0646292212) dan kan ik het ophalen.
- uw reactie sturen aan: Regenboogkerk Epe t.a.v. H. van Essen, Beekstraat 33, 8162HA Epe.

Uw bijdrage helpt, om onze gezamenlijke doelstellingen als kerk te realiseren.

Met vriendelijke groet, namens de Beraadsgroep Financiën en Beheer,

Henk van Essen



Rooster voor het Zingen uit het Nieuwe Liedboek

In het Nieuwe Liedboek staan prachtige liederen. Herman Koopmans, de dirigent, weet het nog mooier te maken door achtergrondinformatie te geven over zowel de tekstschrijver als de componist. Ane Mulder begeleidt ons op het orgel.

Wees welkom met na afloop koffie of thee.

Plaats :	Grote Kerk
Tijd:	19.30 uur
Woensdag	7 juni
Donderdag!	24 augustus
Woensdag	4 oktober
Woensdag	22 november
Woensdag	03 januari 2018
Woensdag	14 februari 2018

Marianne van Dokkum



Afsluiting seizoen 2016/2017

De PCOB wil haar seizoen 2016/2017 afsluiten op de gebruikelijke wijze met een heerlijk aangekleed kopje koffie/thee en een sapje of borreltje. Dit jaar doen we dit weer bij de 'Middenstip' in Epe. U bent op woensdag 17 mei 2017, vanaf 10.00 uur hartelijk welkom, even naar de markt in Epe en daarna naar de 'Middenstip'. U hoeft zich hiervoor niet op te geven, gewoon gezellig binnenlopen en aanschrijven of buiten op het terras erbij gaan zitten.

Het bestuur

Seniorencontact

Dat was een mooie afsluiting van een goed seizoen: de Tulpenroute in de Noordoostpolder.

Het was droog weer en er waren nog voldoende tulpenvelden om van te genieten. Ooit geweten dat er ook pioentulpen bestaan? Heerlijke zelfgebakken appeltaart bij Renne (Nagele), een super lunch bij Goldhoorn Gardens en een 'visstop' op Urk maakten de dag compleet.

Verder zijn wij druk met het regelen van weer een afwisselend programma voor volgend seizoen, dus wensen wij u een fijne zomer en graag tot woensdag 13 september om 14.30 uur in de Goede Herderkerk!

Hartelijke groet van *Martha Pronk* en *Helga Potappel*

Diensten andere protestantse kerken in Epe

Zondag 14 mei

Grote Kerk	9.30 uur	Ds. L.J. Versteeg
Goede Herderkerk	10.00 uur	Ds. B. Lampen
	19.00 uur	Ds. A. Priem, Ermelo Praisesdienst in RBK
Sionskerk	9.30 uur	Dr. T.E. van Spanje
	18.30 uur	Dr. T.E. van Spanje

Zondag 21 mei

Grote Kerk	9.30 uur	Ds. L.J. Versteeg
Goede Herderkerk	10.00 uur	Ds. H. de Jong, Zwolle
	19.00 uur	Ds. E. Kolkert, Ermelo
Sionskerk	9.30 uur	Ds. D. Dekker, Putten
	18.30 uur	Dr. T.E. van Spanje

Donderdag 25 mei

Hemelvaartsdag

Grote Kerk	9.30 uur	Ds. L.J. Versteeg
Goede Herderkerk	9.30 uur	Ds. B. Lampen in Regenboogkerk
Sionskerk	9.30 uur	Dr. T.E. van Spanje

Zondag 28 mei

Grote Kerk	9.30 uur	Ds. C. v.d. Leek, Vaassen
Goede Herderkerk	10.00 uur	Ds. E. Kokert, Ermelo
Sionskerk	9.30 uur	Ds. H.J.T. Lubbers, IJsselmuiden
	18.30 uur	Dr. T.E. van Spanje

Bijbellesrooster van het Nederlands Bijbel Genootschap

Vr	12-mei	1 Petrus 3:13-22	Hoopgevend
Za	13-mei	1 Petrus 4:1-11	Leef tot eer van God
Zo	14-mei	1 Petrus 4:12-19	Lijden en vreugde
Ma	15-mei	1 Petrus 5:1-14	Gezagsverhoudingen
Di	16-mei	Judas 1-13	Afschrikwekkende voorbeelden
Wo	17-mei	Judas 14-25	Houvast
Do	18-mei	Johannes 15:1-17	Groei en bloei
Vr	19-mei	Johannes 15:18-27	Te verwachten haat
Za	20-mei	Johannes 16:1-16	(Geen) afscheidsrede
Zo	21-mei	Johannes 16:17-28	Wee-klagen
Ma	22-mei	Joh. 16:29-17:8	Groeiend begrip
Di	23-mei	Johannes 17:9-19	Wereldvreemd
Wo	24-mei	Johannes 17:20-26	Gebed om eenheid
Do	25-mei	Psalm 89:1-19	Trouw in de hemel
Vr	26-mei	Psalm 89:20-38	Psalm over David
Za	27-mei	Psalm 89:39-53	Wending
Zo	28-mei	2 Johannes	Liefdesbrief
Ma	29-mei	3 Johannes	Persoonlijke brief
Di	30-mei	Ezechiël 8:1-18	Met de haren erbij gesleept
Wo	31-mei	Ezechiël 9:1-11	Gemerkt
Do	1-jun	Ezechiël 10:1-22	De Heer verschijnt
Vr	2-jun	Ezechiël 11:1-13	Wraakactie



GEBOUW ANTENNE

Za	6 mei	Exspecto	18.30 uur
Di	9 mei	Gebedskring Daniël	8.30 uur
		Bijbelkring	9.30 uur
		To You	20.00 uur

Wo	10 mei	Beraadsgroep Financiën en Beh.	19.45 uur
Do	11 mei	Moderamen	19.30 uur
		ZWO	19.00 uur
Di	16 mei	Gebedskring Daniël	8.30 uur
		Bijbelkring	9.30 uur
		Kerkenraad	19.45 uur
		To You	20.00 uur
Za	20 mei	Exspecto	18.30 uur
Di	23 mei	Gebedskring Daniël	8.30 uur
		Bijbelkring	9.30 uur
		To You	20.00 uur

Kopij voor de volgende Antenne inleveren vóór zaterdag 27 mei. De daarop volgende data van inleveren: vóór zaterdag 17 juni en vervolgens vóór zaterdag 8 juli (laatste nummer voor de zomer).

Email: kerkblad@regenboogkerk.nl. Zie ook pag. 1

Met de hand geschreven of getypte stukjes blijven natuurlijk ook steeds welkom. Antenne verschijnt steeds vóór het weekend dat volgt op de uiterste inleverdatum van kopij.

Website: www.regenboogkerk.nl

e-mail: webmaster@regenboogkerk.nl

Wanneer de tijd lijkt stil te staan

Uitvaartverzorging
Henk van Vemde

De kleinschalige onderneming met ruime ervaring in het verzorgen van een uitvaart, zowel traditioneel als modern.

**24 uur per dag
persoonlijk bereikbaar
0578 690410**
(06 83227151)

Waar of hoe u ook bent verzekerd u mag zelf bepalen door wie u de uitvaart laat verzorgen.

Schotakker 5, 8162 JC Epe.
uitvaartvanvemde@planet.nl
www.uitvaartverzorgingvanvemde.nl

“Ik help u graag bij een goed afscheid.”

Mijn naam is Jolanda van der Wal, ik ben uitvaartverzorgster voor Yarden in Epe en omstreken. Voor een goed afscheid kunt u rekenen op mijn zorg en advies. U kunt mij bellen op 088-9273790.

Yarden. Wilt u een overlijden melden? Bel dan 0800 8192 (24 uur per dag), www.yarden.nl