

Redactie J. Bunde-v.d. Pavert, Korte Kuipersweg 2, 8161 VZ Epe, tel. 629560
H.J. Huizinga-Boelens, Beekweide 39, 8162 XP Epe, tel. 614745
e-mail: kerkblad@regenboogkerk.nl

Eindredactie: J. Bosch, Pr. Marijkestraat 5, 8162 BB Epe, tel. 613460

Penningm. Bank: NL21FVLB0226121577 t.n.v. Regenboogkerk, inz. blad Antenne
(€ 16,00 per halfjaar)

Bezorging L. Kasteel, Glorialaan 16, 8162 VC Epe, tel. 628238



Predikanten:

Ds. A.M. van de Wetering, Alb. Schweitzerlaan 3, 8162 DS Epe,
tel. 627732. (sectie 1-2-5-6)

e-mail: am.vandewetering@hetnet.nl. Vrije dag: woensdag

Ds. S.H. Muller, Holleweg 28, 7361 AA Beekbergen, tel. 06-42633119 / 055-8430264

e-mail: sjoerdmuller@regenboogkerk.nl. Werkt op maandag en woensdag. Het best
bereikbaar na 19.30 uur. (sectie 3 en 4)

Kerkenraad:

Voorzitter: L.H.E.C. Plooy, Slathstraat 3, 8161 CB Epe, tel. 611517

Scriba: K.G. Dijkgraaf-Feitsma, Deventerweg 8, 8167 NA Oene, tel. 641922
e-mail: scriba@regenboogkerk.nl

Diaconie:

Voorzitter: H.K. de Jonge, Heuvellaan 7, 8162 CT Epe, tel. 629977

Secr.: J.O. Tjabringa, Azaleastraat 6, 8181 TA Heerde, tel. 697710
e-mail: diaken@regenboogkerk.nl

Bankrek.: NL67RABO0317519425 t.n.v. Diaconie Regenboogkerk Epe

Kerkelijk Bureau:

C.J.G. Bakker, Klaverkamp 12, 8162 HR Epe, tel. 628009

e-mail: kerkelijkbureau@regenboogkerk.nl

Beraadsgroep Financiën en Beheer:

Voorzitter: W.H. Potappel, Willem Tellstraat 19, 8162 ET Epe, tel. 06 5373 1582

Secr.: W.M.J. Kamer, Veldkampweg 13, 8162 PV Epe

Bankrek.: SKG: NL42FVLB0225385163 t.n.v. Regenboogkerk Epe

Collectebonnen: NL08INGB0004018295 t.n.v. Collectebonnen Gereformeerde kerk.

Kaarten: blauw € 20,00 / oranje € 15,00 / wit € 6,00 z.o.z. >>

ZWO NL05FVLB0226119343 t.n.v. CvK Gereformeerde Regenboogkerk Epe inz.

ZWO.

Kerkradio: A.J.W. Hanekamp, Loper 5, 8162 KD Epe, tel. 614454

REGENBOOGKERK EPE: Beekstraat 33, 8162 HA Epe.

Koster: J. Klaasse, Beekstraat 27, 8162 HA Epe, tel. 613710 (tel.nr. idem gebouw
Antenne) e-mail: koster@regenboogkerk.nl

Gebouw Antenne: Openingstijden + aanwezigheid koster: elke maandagmorgen
van 9.00 – 12.00 uur en door de week elke avond van 18.30 – 20.00 uur.

Inhoud

Kerkdiensten

Diensten Raad van Kerken in Stille week

Bij de diensten

Signalen

uit privacyoverweging zijn enkele artikelen uit dit bestand verwijderd

Verslag kerkenraadsvergaderingen

Voorjaarsgemeenteberaad

Ontmoetingsdiner de Heerlijkheid

ZWO

Bellen en mailen naar de koster

Gesprekken met Egbertina Tessemaker

Seniorencontact

PCOB

Christenvrouw

Avond met zin over de kruisweg

Vrijwilligerswerk in De Herberg

Orgelconcerten Stichting Meere Orgel

Nieuwe aanwas door pionieren

Diensten andere protestantse kerken in Epe

Bijbelleesrooster NBG

Agenda

Inleveren kopij

Collectebonnen: (zie voor betaling pagina 1)

De collectebonnen in euro worden uitgegeven in kaarten van 20 stuks

blauwe bonnen van € 1,00 kaart kost € 20,00

oranje bonnen van € 0,75 kaart kost € 15,00

witte bonnen van € 0,30 kaart kost € 6,00

Bij bestelling a.u.b. aangeven welke kleur u wenst.

Informatie: H. Kasteel, Emmastraat 15, tel. 613780



KERKDIENTEN

Zondag 19 maart

10.00 uur Ds. A.M. van de Wetering
jongerendienst: Edwin van de Vosse
kinderdienst : Mirjam Bakker en Esther Robbertsen
opasdienst : Mirjam Gosseling en Carmen Witteveen
Eerste collecte : ZWO – Steun ouderen in Moldavië
Tweede collecte : ZWO – Werelddiaconaat

Zondag 26 maart

10.00 uur Ds. S.H. Muller
kinderdienst : Rene Draaier en Edwin van de Vosse
opasdienst : Marieke Tjabringa en Iris Bakker
Eerste collectie : ZWO – Zorg voor daklozen en verslaafden in Rotterdam
Tweede collecte : ZWO – Project 'de Glind'

Zondag 2 april

10.00 uur Ds. A.M. van de Wetering
kinderdienst : Mirjam Bakker en Esther Robbertsen
opasdienst : Berdien Visser en Marlinde de Jonge
Eerste collecte : ZWO – Steun jongeren Zuid-Afrika
Tweede collecte : ZWO – Zending
19.00 uur Ds. J.H. van Osch, Vaassen
Eerste collecte :
Tweede collecte : Gemeentewerk Goede Herderkerk
Gezamenlijke dienst met Goede Herderkerk in GHK

Zondag 9 april

Palmzondag

10.00 uur Ds. S. Muller
kinderdienst : Elize de Mots en Edwin van de Vosse
opasdienst : Sabrina Muller en Roosmarijn Heiligenberg
Eerste collecte : ZWO – Steun mensen met een handicap in Myanmar
Tweede collecte : ZWO - Werelddiaconaat
19.00 uur Oecumenische Meditatieve Viering in de Grote Kerk

Tieners: let op!!!!

**De eerstvolgende tienerdienst is niet op zondag 2 april, maar op ZONDAG 9 april.
Je komt toch ook? Hartelijk welkom!**



Elke zondagmorgen, na de dienst,
koffie of thee drinken.
Voor de jeugd is het gezellig
in de Schatkamer.



STILLE WEEK 2017 - Kerkdiensten van de Raad van Kerken Epe

Op **Palmzondag 9 april** begint de cyclus van kerkdiensten in de Stille week voor Pasen. 's Avonds zal in de Grote Kerk een oecumenische meditatieve viering worden gehouden. Het Gospelkoor Alemet, onder leiding van Erik Kortering, zal het Paasproject '**Lord, remember me**' ten gehore brengen met begeleiding van een instrumentaal ensemble (piano, violen, cello, dwarsfluit en klarinet). Dit koorwerk wordt afgewisseld met bijbellezingen, meditatieve momenten en samenzang. De dienst begint om 19.00 uur. Bij de uitgang wordt een collecte gehouden.

Op **maandag, dinsdag en woensdag** (10, 11, en 12 april) worden oecumenische **Gebedswaken** gehouden in de Grote Kerk, aanvang 19.00 uur tot ± 19.30 uur. De gebedswake is een meditatief moment in de Stille week met bijbellezingen, liederen en gebed. De voorgangers zijn resp. ds. B. Lampen, ds. A.M. van de Wetering en pastor W. Vroom.

Op **Witte Donderdag** (13 april) is de gezamenlijke viering in de Grote Kerk, aanvang 19.30 uur. In deze dienst volgen we Jezus en zijn leerlingen bij de instelling van het avondmaal en gaan ook wij aan tafel om brood en wijn met elkaar te delen. In deze dienst zal de Sela-zanggroep enkele liederen zingen. De voorganger in deze dienst is ds. L.J. Versteeg.

Op **Goede Vrijdag** (14 april) is om 19.30 uur een gezamenlijke dienst van de Regenboogkerk en de Grote Kerk in de Grote Kerk, voorganger is ds. L.J. Versteeg. En op **Goede Vrijdag** is om 19.30 uur de Heilig Avondmaaldienst in de Goede Herderkerk.

De Stille week wordt afgesloten met de **Paaswake op Stille Zaterdag** (15 april) in de Grote Kerk, aanvang 21.00 uur. In deze viering staat eerst het Licht centraal in de vorm van de Paaskaarsen die worden binnengebracht en het licht dat we aan elkaar doorgeven. Na de bijbellezingen van de Paasnacht gedenken we onze doop en na de verkondiging over de nieuwe morgen en het open graf gaan we met het Licht de wereld in.

De voorganger in deze dienst is ds. A.M. van de Wetering.



BIJ DE DIENSTEN

Zondag 19 maart is de derde zondag in de 40 dagen tijd. We lezen in het evangelie naar Lucas hoe Jezus vals beschuldigd wordt: dat hij demonen uitdrijft, dat zal wel komen omdat hij zelf bij het rijk van de duisternis hoort! Hoe kan zo'n misverstand ontstaan? Of komt het vaker voor dat mensen niet weten aan welke kant degenen staan van wie ze heil verwachten? Kunnen wij dat onderscheiden?

In deze dienst houdt Annelies Proper een presentatie over haar reis naar Madagaskar.

Zondag 2 april Jezus gaat op naar Jeruzalem. Als hij binnenrijdt op een ezel juichen de mensen hem toe. Maar het duurt niet lang of de mensen schreeuwen:

kruisig hem, kruisig hem. Zo snel kan het gaan ook in onze tijd, wie vandaag nog de held is, is morgen al vergeten of verworpen. Heden hosanna, morgen kruisig hem, zingen we dan met woorden van lied 556. Zo snel verandert de massa van gedachten. Laten we ons meeslepen, of maken we onze eigen keuze?

AMvdW

Doopgedachtenis in de Paasnacht: om alvast over na te denken.

Doop en belijdenis zijn vanouds twee hoogtepunten in het leven van een christen. Zij horen bijeen, of vallen samen bij de volwassendoop. Je maakt je keuze en slaat een weg in. Onderweg kan er van alles gebeuren. Momenten van twijfel, van verminderde betrokkenheid, van wegglijden in de vanzelfsprekendheid. Maar ook vreugdevolle ogenblikken en herwonnen vertrouwen!

Vanouds bood de kerk daarom in de Paasnacht de gelegenheid 'de doopbelofte te vernieuwen'. Ieder jaar is dit een onderdeel van de Paaswake die de gezamenlijke kerken in de Grote Kerk houden op Stille Zaterdag.

Vorig jaar was er voor het eerst gelegenheid daarbij ook naar voren te komen, het water in de doopvont aan te raken en daarmee het eigen voorhoofd. We hebben daar vorig jaar vooraf niet veel ruchtbaarheid aangegeven. Achteraf zeiden mensen: ik had me daar op voor willen bereiden. Vandaar deze woorden ter inspiratie. Vraag uzelf: wil ik dat en wat zou het voor mij betekenen om dat te doen in die bijzondere nacht. Wie zegt: erbij zijn is voor mij voldoende, die blijft gewoon zitten, en geniet van het orgelspel en de rust in deze nacht. Samen ontsteken we het licht van Christus die het duister overwon!

Liturgiecommissie van de Raad van Kerken, *Ds. Van de Wetering*



Dag lieve ouders,
Wij willen jullie op zondagmorgen 9 april weer met je kind(eren) uitnodigen voor "Kerk op school", in de Regenboogkerk aan de Beekstraat.

Om 9.30 uur beginnen we en het duurt circa 20 minuten, dus voordat de dienst van 10 uur begint!

We gaan er een sprankelende belevingsgerichte viering van maken voor kinderen van 0 tot 5 jaar, dat is het doel van Kerk op school.

Tijdens deze viering beleven baby's, peuters en hun (groot)ouders/verzorgers een bijbelverhaal met alle zintuigen.

We vertellen het verhaal van **Palm Pasen**, afgewisseld met veel liedjes op bekende peutermelodieën en belevingsgerichte activiteiten.

Willen jullie het (oude) jasje van je kind mee de kerk innemen, hier gaan we wat mee doen.

De kinderen kunnen op een speelse manier kennis maken met de kerk.

Natuurlijk zijn ook oudere kinderen van 6 to 80 jaar welkom om dit mee te beleven!

Ps : Na de Kerk op school viering kunnen de kinderen naar de oppasdienst.

Tot dan!

Sita de Winter en Nienke Paulusma

Zondag 23 april – King of Kings

Zondag 23 april is er een missionair programma uitgaande van de Regenboogkerk en de Goede Herderkerk Epe in de tent van de Wilhelminavereniging in Epe.

's Middags vanaf 14:30 zal Vrolijk Theater een voorstelling verzorgen voor kinderen van de basisschoolleeftijd. 's Avonds is er een concert met zangeres Pearl Jozefzoon, zal Bart Hesselink van Jeugd met een Opdracht spreken en Gospelgroep GHK muzikale ondersteuning geven van de samenzang. Schrijft u het alvast in uw agenda's, en maak het ook bekend aan al uw vrienden, familie en burens en neem ze zondag 23 april vooral ook mee! Midden in Epe, te midden van de festiviteiten willen we zo samen de King of Kings eren en bekendmaken! Allen van harte uitgenodigd!

William & Kirsten namens Commissie Bijzondere Diensten



SIGNALEN

Tafelmanieren

Koning Willem Alexander heeft ter gelegenheid van zijn 50^e verjaardag landgenoten uitgenodigd die net als hij op 27 april een kroonjaar vieren. Dat zijn er meer dan bij hem aan tafel passen, zodat er nog een loting zal moeten plaatsvinden.

De meesten van ons zullen op een andere datum jarig zijn, dus de uitnodiging gaat toch wel aan onze neus voorbij. Maar of we daar nou echt rouwig om zijn.

Het is een hele eer en belevenis, maar je zou er knap zenuwachtig van kunnen worden. Eten bij de koning aan tafel, hoe doe je dat?

Het verhaal gaat dat een van de presidenten in de Verenigde Staten op zekere dag zijn oude schoolvrienden uitnodigde om met hem te eten op het Witte Huis. Ze vonden dat geweldig, maar zagen er ook tegen op. Thuis aten ze heel eenvoudig en hoe moest dat met al het bestek en de glazen en noem maar op. Daarom spraken ze onderling af: we letten gewoon goed op de president, eet hij iets, dan eten wij ook, drink hij iets, dan drinken we ook. Dus hij nam een slok van zijn wijn en zij deden hetzelfde. Hij at zijn salade met het kleinste bestek en zij dus ook. Toen goot hij een glaswater leeg op een schoteltje en zij deden hetzelfde en zagen toen tot hun verbazing hoe hij het schoteltje op de grond zette.... voor de kat die langs liep!

Toen Jezus met zijn leerlingen het Pesachmaal vierde gebeurde er iets dat nog veel vreemder was. Hij was hun gastheer, maar deed een schort voor en waste hun stoffige voeten, zoals het personeel dat had moeten doen. Daarbij zei hij "Ik heb een voorbeeld gegeven, wat ik voor jullie gedaan heb, moeten jullie ook doen. Jullie moeten ook elkaars voeten wassen". Wat zijn dat voor tafelmanieren?

De minste willen zijn, de ander dienen, het is het aloude geheim van de christelijke gemeente. Een geheim om je tanden op stuk te bijten! Judas ziet het niet zitten en verdwijnt door de achterdeur. Dacht hij van Jezus te profiteren?

Dan heeft hij het al die tijd niet goed begrepen. Misschien levert zijn verraad hem nog iets op? De anderen blijven, maar hebben grote moeite het te begrijpen. En dan moeten ze er ook nog naar handelen!

Aan tafel bij koning Willem Alexander is ongetwijfeld een hele belevenis. Dineren in het Witte Huis een gebeurtenis waar nog lang over nagepraat werd. Vooral over dat schoteltje! Maar de maaltijd van Jezus met zijn leerlingen is helemaal uniek. Alles gaf Jezus op voor ons, zijn liefde wees hem de weg. De minste wilde hij zijn en ons daarmee dienen. Juist in dat besef, dat wij zo kostbaar zijn in zijn ogen, dat hij zijn leven voor ons gaf, kunnen wij ook anderen dienen en groot maken. Wil je weten hoe het er aan toe gaat aan de tafel van de Heer. Kijk dan naar hem en doe hem na. Dan leer je goede manieren!

AMvdW

Sectieavonden

Het aantal aanmeldingen voor de sectieavonden in de secties drie en vier kan nog wel een oppepper gebruiken. Dus bij deze nogmaals een aanmoediging tot aanmelden. Het is goed om elkaar eens in de zoveel te tijd te ontmoeten en gesprekken te hebben over hoe het met onszelf gaat en met onze kerk. Daarnaast is uw bijdrage, hoe kritisch ook, waardevol voor de ander. Weest dus van harte welkom en meldt u zich nog even aan: de koffie staat klaar en een warm bad is gegarandeerd (niet in de letterlijke zin van het woord overigens)!

SHM

Jenno Sijtsma 45 jaar predikant

Deze maand (maart) is het 45 jaar geleden dat Jenno Sijtsma (Schotakker 12) in het ambt van predikant werd bevestigd. Om daarbij stil te staan is hij op zondag 12 maart jl. ons voorgaan in de morgenviering. Via deze plek onze felicitaties en onze dankbaarheid voor al die jaren van werken en dienen in Gods gemeente.

SHM



Verslag van de kerkenraadsvergaderingen van de afgelopen maanden

De kerkenraad is al weer viermaal bij elkaar geweest sinds het laatste verslag in dit kerkblad.

Tijdens elke vergadering is er ruimte om uit de verschillende beraadsgroepen elkaar te vertellen wat er gebeurt. Er wordt teruggekeken op bijeenkomsten en besproken welke plannen er zijn. Veel daarvan vindt u op de een of andere wijze terug in het kerkblad.

Ook is er aandacht voor vragen rondom pastoraat. Een voorbeeld van het resultaat van zo'n terugkoppeling is: op de zondag na het overlijden van een gemeentelid wordt de rouwkaart en/of de liturgie bij een brandende kaars op een muurtafeltje geplaatst in Antenne. Indien de familie hiermee instemt staat er een foto van de overledene bij.

Inmiddels hebt u het nieuwe ledenboekje van de kerk ontvangen. Daarnaast werd er in het verleden een informatieboekje gemaakt. Er is besloten om dit niet meer te doen. De informatie veroudert te snel. Er wordt nu een "welkomfolder" ontworpen, die aangeboden kan worden aan gasten. De meeste informatie is te vinden op de website van de kerk. *(In het ledenboekje is een aantal foutjes bij de sectieinformatie geslopen. In een volgend nummer van het kerkblad wordt een erratum opgenomen).* Op de vergaderingen proberen we tijd in te ruimen om over een bepaald onderwerp uit een beraadsgroep wat langer door te praten.

Zo is er in november uitgebreid stil gestaan bij de begroting van de Financiële Beraadsgroep en er is gekeken naar de meerjarenplanning. Op het najaarsgemeenteberaad hebt u daar over gehoord.

De landelijke kerk bezint zich op de toekomst van de kerk onder het motto "Kerk 2025". Een uitvloeisel daarvan is dat er een flink aantal wijzigingen in de kerkorde is voorgesteld. Iedere plaatselijke kerkenraad mag daarover meepraten. Ds. vd Wetering heeft in de vergadering van februari de voorgestelde wijzigingen gepresenteerd. Een opvallende verandering betreft het aantal classes, dat

teruggebracht wordt van 74 naar 11. Elke classis krijgt een classispredikant, die o.a. belast is met het onderhouden van de contacten met de plaatselijke gemeenten. Tenslotte hebbende kerkenraadsleden de handen uit de mouwen gestoken: op een zaterdagochtend is er hulp geboden bij het schoonmaken en opruimen van een aantal ruimtes in het huis van MappaMondo in Wezep: een tehuis dat intensieve woon- en logeerszorg biedt aan ernstig zieke kinderen.

(Carla Dijkgraaf-Feitsma, scriba)

Voorjaarsgemeenteberaad

We nodigen u hartelijk uit om het gemeenteberaad op 5 april a.s. bij te wonen.

Bernard Bos zal ons een presentatie geven over **Luther en 500 jaar Reformatie**. Dit sluit goed aan bij de ontmoetingsbijeenkomsten, die als thema hebben: "Lang leve Luther".

Bernard Bos komt uit het christelijk onderwijs en heeft zich verdiept in het leven van Luther. Over hem tekende hij een strip: 'De geur van braadworst'. In zijn woonplaats Heerde is hij betrokken bij het onderzoek naar het klooster Hulsbergen. Hij zal ons laten zien hoe dicht je bij Luthers tijd kunt komen en stelt de vraag wat de Reformatie heeft opgeleverd. Hij volgt Luthers leven in vogelvlucht, zijn jeugd, zijn studie, de kloostertijd, de strijd met de katholieke kerk, de uitbouw van de Reformatie, zijn huwelijk met Catharina van Bora en de Bijbelvertaling.

Daarbij komen belangrijke tijdgenoten in beeld. Tenslotte misschien ook wat minpuntjes, over Luthers karakter en zijn houding tegenover de Joden.

Voor de pauze worden de jaarverslagen besproken. U kunt deze afhalen in de kerkenraadskamer op zondag 2 april na de morgendienst.

(Neemt u dit kerkblad mee voor de agenda?)

(Carla Dijkgraaf-Feitsma, scriba)

Agenda Voorjaarsgemeenteberaad
woensdag 5 april 19.45 uur in gebouw Antenne
(koffie vanaf 19.30 uur)

Opening

Jaarverslagen

Beraadsgroep Financiën en Beheer
Diaconale Beraadsgroep
Jeugdwerkberaadsgroep
Missionaire Beraadsgroep
Evangelisatiecommissie
ZWO

Pauze

*** Luther en 500 jaar reformatie – een bijdrage van Bernard Bos ***

Rondvraag

Sluiting



Elke **1^e vrijdag van de maand** bent u **vanaf 17.30 uur** van harte welkom! Het diner start om 18.00 uur.

Aanmelden op telefoonnummer 615 607 (Jans Mout) of 621 037 (Lee de Kool), bgg belt u één van de andere dames.

Wanneer we vol zitten, kunt u zich ook opgeven voor de volgende datum.

Graag tot 5 mei of 2 juni!

(april niet ivm de vastenmaaltijden)

De veertigdagentijd: sterk en dapper, deel als Jezus

Overall ter wereld leven sterke meiden en vrouwen en dappere jongens en mannen. In makkelijke en moeilijke omstandigheden. Dit vraagt om kracht en doorzettingsvermogen. Jezus deelt zijn kracht en liefde met ons, en uit liefde volbracht Hij krachtig zijn lijdensweg. Laten wij net zo sterk en dapper zijn als Jezus en delen zoals Hij deelt.

Ook dit jaar besteedt de ZWO-commissie aandacht aan de veertigdagentijd. Deze loopt van woensdag 1 maart tot en met zaterdag 5 april. Op zondag 16 april is het Pasen.

Elke zondag houden we een collecte voor een project. Als je hierover meer wilt weten, bezoek dan www.kerkinactie en klik dan door naar 40 dagentijd. Je kunt hier ook terecht voor vragen over deze periode voor Pasen. Voorafgaand aan elke collecte laten wij een korte powerpoint zien.

We maakten met deze projecten al een kleine wereldreis.

5 maart: Gezinshuizen voor pleegkinderen in De Glind.

12 maart: Vreedzaam leven voor gezinnen in Guatemala.

En we zullen met de volgende projecten de reis tot 9 april voltooien.

19 maart: Levensreddende zorg voor kwetsbare ouderen in Moldavië.

26 maart: Helpen waar geen helper is in Rotterdam.

2 april: Een toekomst voor jongeren in Zuid-Afrika.

9 april: Eigen inkomsten voor gehandicapten in Myanmar.

Namens de ZWO-commissie,

Henk Posthouwer



Talententent

Tijdens de rommelmarkt van de Goede Herderkerk op 7 en 8 april heeft ook de talententent weer een plekje. Op deze kraam zullen diverse artikelen verkocht worden. O.a. producten die verband houden met Pasen!!

We proberen er een leuke kraam van te maken.

Heeft u nog iets liggen waarvan u denkt dat het op de paaskraam zou passen dan houden we ons van harte aanbevolen. De totale opbrengst is voor het ZWO-project

DE GLIND.

Ook hebben we nog onze marktkraam aan de Stationsweg. De kraam mogen we gebruiken en tot nu toe heeft deze kraam toch al € 150.00 opgebracht. De totale opbrengst gaat naar ons project. Hier gaan geen kosten van af. We rekenen graag op uw steun.

U kunt uw spullen inleveren bij Greetje Vrieling Quickbornlaan 5. Tel. 620995. E-mail gvrieling@hotmail.com.

ZWO Goede Herderkerk



Bellen en mailen naar de koster

Zoals u ongetwijfeld gehoord of gelezen hebt gaat onze koster Han Klaasse met pensioen. Dit gaat eind maart gebeuren.

Zijn werkzaamheden zullen vanaf dan voor een groot deel door mij worden overgenomen. Gelukkig krijg ik veel hulp van onze hulpkoster.

Wilt u contact met mij opnemen dan kan dat natuurlijk. Het telefoonnummer van de kerk staat vanaf 22 maart naar mij doorgeschakeld en blijft voor u dus hetzelfde als het altijd al was : 0578-613710.

Het e-mail adres dat u kunt gebruiken is koster@regenboogkerk.nl.

Alle andere e-mail adressen zijn dan vervallen.

Met vriendelijke groet,

Chris Hassink



Gesprekken

Voor mijn opleiding tot rouw- en verliesbegeleider ben ik op zoek naar mensen die met verlies te maken hebben (gehad), en daarover één of meerdere keren met mij

in gesprek willen. Het kan gaan om het verlies van een dierbare, maar ook om verlies van relatie, van gezondheid, van werk of van iets anders.

Ik ben geen therapeut, maar begeleider. Ik kan mensen bijstaan in de manier waarop zij omgaan met verlies in hun leven, en samen met hen zoeken naar wat hen belemmert en naar wat hun kracht geeft. Ook als geestelijk verzorger heb ik al enige jaren ervaring in het begeleiden van mensen in rouw en verdriet.

Uiteraard zijn de gesprekken volledig vertrouwelijk en er zijn geen kosten aan verbonden.

Mocht u of jij geïnteresseerd zijn of geheel vrijblijvend meer informatie willen, dan kunt u mij bereiken via 06 1078 6677 of egbertina@hotmail.com.

Egbertina Tessemaker

Kerk-contact-middag

Na een seizoen uitproberen of er door de naamsverandering meer mensen onze middagen zouden bezoeken, gaan we toch weer terug naar een meer passende naam en die wordt: **Seniorencontact**.

We hebben nog één middag op ons rooster staan en die is:

woensdag 12 april van 14.30 tot 16.30 uur in gebouw Antenne waar Cees van Brugge ons meer gaat vertellen over Schilder(ij)en over Pasen. Wij zien ernaar uit!

U kunt zich voor vervoer zoals altijd opgeven bij mevr. Bijsterbosch, tel. 661 617.

En dan is het op **woensdag 3 mei** weer tijd voor ons jaarlijkse reisje **samen met de PCOB**.

We kunnen door de datum een week naar voren te halen, nog net meedoen met **het Tulpenfestival in de Noordoostpolder**.

Het programma van die dag ziet er anders uit dan anders, omdat we graag overal met aandacht van willen genieten:

9.30 uur	<u>vertrek</u> vanaf parkeerplaats Regenboogkerk (achterkant) tulpenvelden onderweg
10.45 - 12.00 uur (genoeg tijd om ook nog in de ontzettend leuke winkel te snuffelen)	kopje koffie/thee met appelgebak tulpenvelden onderweg
13.00 – 15.00 uur	lunch + zelf tulpen plukken tulpenvelden onderweg, waaronder een Mondriaanveld
16.00 – 16.45 uur	kopje koffie/thee bij boer Jos tulpenvelden onderweg
18.00 uur	<u>aankomst</u> parkeerplaats Regenboogkerk (achterkant)

U kunt zich op woensdag 12 april (zie boven) opgeven door € 40,- mee te nemen.

We hopen dat er weer veel mensen meegaan!!
Hartelijke groet, *Martha Pronk* (tel. 615254) en *Helga Potappel* (tel. 627270).



Leden van de PCOB kunnen zich voor het hierboven aangegeven reisje tijdens de ledenmiddagen van 21 maart en 18 april opgeven bij Hennie Huizinga, of bellen naar telefoonnummer 614745.

Op dinsdag 21 maart houden we onze paasviering in De Boskamp, aanvang 14.30 uur (zaal open 14.00 uur). Het programma, dat in het teken staat van de Lijdenstijd en Pasen, wordt verzorgd door harpiste Regina Ederveen.
Allen hartelijk welkom!
Het bestuur

Christenvrouw, afd Epe

Woensdag 22 maart 2017 hebben we de jaarvergadering. Het thema van de avond is 'het Veluws plattelandsleven rond 1920'.
De avond wordt gehouden in de Antenne en begint om 19.30 uur
Woensdag 12 april 2017 gaan we naar de verenigingsavond van De Christenvrouw in Heerde.
Deze avond staat dan in het teken van Pasen.
Ineke van Hartskamp

Avond met zin in over de kruisweg

Tijdens de stille of goede week staan we traditiegetrouw weer stil bij de laatste dagen van het leven van Jezus Christus. Op Goede Vrijdag staat het lijdensverhaal van Jezus centraal. In de katholieke traditie is het ook een godsdienstoefening die op dezelfde dag plaatsvindt. In nagenoeg iedere RK-kerk vind je een kruisweg, bestaande uit de veertien staties, uitgebeeld door middel van schilderijen of reliëfs.



De negende statie uit de kruisweg van Jan Toorop in de Bernulphuskerk in Oosterbeek.

Epenaar Jan Baarspul is weliswaar niet katholiek, maar hij is wel erg gefascineerd door de kruisweg. Hij heeft in zijn leven vele kruiswegstaties in binnen- en buitenland gefotografeerd en weet hier boeiend over te vertellen. Op 28 maart is hij daarom de gast van de serie "Avond met Zin" en zal hij diverse kruiswegen laten zien en hierover vertellen.

Hij zal dan o.a. stilstaan bij de volgende aspecten:

Niet in iedere katholieke kerk hangt een kruisweg. Hoe kan dat ?

Hoe is het ontstaan dat er een kruisweg in een RK-kerk hangt ?

In 14 afbeeldingen wordt de laatste dag van het leven van Jezus getoond. Zo'n afbeelding heet een statie. Waarom heet zo'n afbeelding een statie ?

Het gaat in de presentatie voornamelijk over de 9^{de} statie (Jezus valt voor de derde keer) en de 11^e statie (Jezus wordt gekruisigd).

Voor de 11^{de} statie wordt op heel veel verschillende manieren afgebeeld.

De kruisweg is meerdere malen een inspiratiebron geweest voor kunstenaars. Er zijn kruiswegen bij die nooit in enige kerk vertoond zullen worden. De kruisweg eindigt (14^e statie) met de graflegging. Een enkele keer is er een 15^e statie : de opstanding. Hij zal ook een paar albums met foto's laten zien die hij heeft verzameld van de 9^{de} en de 11^e statie.

De lezing over de kruisweg door Jan Baarspul zal plaatsvinden op dinsdagavond 28 maart. De avond start om 19.45 uur en vindt plaats in de Van der Hulstlocatie aan de Van der Hulststraat in Epe.

Belangstellenden van alle geloofsgemeenschappen zijn vanaf 19.30 uur van harte welkom. Voor koffie en thee wordt gezorgd en na afloop wordt ter bestrijding van de kosten een vrijwillige bijdrage gevraagd.

Harry Franke

KOM IN ACTIE! VRIJWILLIGERSWERK IN DE HERBERG

De Herberg is een Pastoraal Diaconaal Centrum in Oosterbeek, waar gasten 3-6 weken verblijven. Professionele pastorale begeleiding en liefdevolle zorg en aandacht gaan er hand in hand. Als vrijwilliger kun je je steentje bijdragen in het huis, in de tuin en in de keuken. Wat wil jij doen voor de Herberg?

- Stafvervanger Een stafvervanger is een gastvrouw/gastheer die zorgt voor een goede sfeer in huis, waardoor gasten zich thuis voelen. Wij zoeken stafvervangers voor het weekend en de zondagavond.
- Kookvrijwilliger Tijdens een kookweekend (1x per 6 weken) ben je verantwoordelijk voor het (voor)bereiden van het ontbijt, de warme maaltijd en de broodmaaltijd. Na de maaltijd coördineer je de afwas en het schoonmaken van de keuken.

- Koetshuisvrijwilliger In het Koetshuis worden groepen ontvangen voor een voorlichtingsbijeenkomst of activiteit. Bij de ontvangst van de gasten en de begeleiding van de activiteiten worden vrijwilligers ingezet.
- Vakantiewerk Doe 1 of meer weken vakantiewerk in de periode juni-augustus. In een goede sfeer, steek je samen met anderen de handen uit de mouwen. Op die manier bied je ondersteuning aan de gasten en de organisatie van de Herberg
- Diaconaal jaar Ontplooi jezelf in een tussenjaar waarin je de ander helpt. Als diaconaal medewerker werk je tien maanden mee in de Herberg tegen kost en inwoning.

Vrijwilligerswerk; het levert je een schat aan ervaring en nieuwe vriendschappen op. Het mooiste is dat je iets voor anderen kunt betekenen.

Voor meer informatie: www.pdcdeherberg.nl

Mail naar: vrijwilligerswerk@pdcdeherberg.nl of bel: 026 334 2225.

Orgelconcert Wim Magré donderdag 30 maart 20:00 uur

Wim Magré, organist en dirigent, is een goede bekende van ons en we zijn blij dat hij weer eens een concert bij ons geeft. Wim schreef ons dat hij er zin in heeft en dat hij orgelwerk spelen van Willem Hendrik Zwart, J.S.Bach, F. Mendelssohn Bartholdy, C.Saint-Saens, L.E.A LefébureWely en Feike Asma. Dat wordt interessant.



Wim Magré (1962) musicus te Elburg, studeerde o.a. orgel bij Willem Hendrik Zwart, organist van de Bovenkerk te Kampen.

Als organist is hij verbonden aan de Gereformeerde kerk te Doornspijk, Hervormde Gemeente Elburg en de Alle-Dag-Kerk (Engelse kerk aan het Begijnenhof) te Amsterdam. Hij maakte vele orgel-CD's op bekende Nederlandse orgels o.a. in Elburg, Kampen, Bolsward, Den Haag en Apeldoorn.

Agenda vervolg Programma 2017 Aanvang 20:00 uur en de toegang is € 7,50.

29 april Peter Eilander, Apeldoorn, thema Oranje

25 mei Gert van Hoef, Barneveld (toegang vrij)

29 juni Theo Jellema, Leeuwarden

Organisten zijn te zien op videoscherm. Na afloop koffie/thee en ontmoeting met de organist.

Woensdag 27 april Koningsdag-orgelbespeling 12:00 uur. *Toegang vrij.*

Woensdagen in juli en aug. Markt-orgelbespelingen om 12:00 uur. *Toegang vrij.*

Met muzikale groet

Namens de Stichting Meere Orgel

Herman Dalhuisen en Ane Mulder

p.s. In september en oktober zijn er geen orgelconcerten omdat dan aan het orgel groot onderhoud wordt uitgevoerd door orgelmakerij Reil uit Heerde.

Nieuwe aanwas door pionieren

De Protestantse Kerk in Nederland heeft de afgelopen acht jaar tienduizend nieuwe mensen bereikt door te experimenteren met nieuwe vormen van kerkzijn.

Voorbeelden van deze experimenten zijn de internetkerk MijnKerk.nl, protestantse klooster-initiatieven of kerk in de kroeg.

Tienduizend mensen

Vanaf 2013 zijn binnen de Protestantse Kerk 84 pioniersplekken van start gegaan of in voorbereiding. Plekken waar geëxperimenteerd wordt met nieuwe vormen van kerkzijn. Er zijn nu ruim tienduizend mensen betrokken bij een pioniersplek. Ruwweg de helft van deze mensen was recent niet betrokken bij een kerk.

Martijn Vellekoop, coördinator pionieren van de Protestantse Kerk: "Deze pioniersbeweging zal de ontkerkelijking voorlopig niet keren, maar pionieren is inmiddels wel meer dan 'een leuke hobby voor erbij'. Het is reëel om te verwachten dat binnenkort tien procent van de geloofsgemeenschappen binnen de Protestantse Kerk een pioniersplek is."

Na acht jaar pionieren is de eerste stand van zaken opgemaakt. In het rapport 'Op hoop van zegen' worden de ontwikkelingen, geleerde lessen en uitdagingen gepresenteerd.

Activiteiten

Uit onderzoek onder pioniersplekken blijkt dat 68% van de pioniersplekken vieringen houdt. Bijna net zoveel plekken organiseren activiteiten rondom maaltijden (67%). Bijna de helft van de pioniersplekken (48%) heeft hulpverlenende activiteiten, iets minder dan de helft (45%) heeft kunstzinnige activiteiten. Ongeveer een derde van de pioniersplekken (33%) is georganiseerd rondom monastieke activiteiten.

Betrokkenen

Bij ruim de helft van de pioniersplekken van de Protestantse Kerk zijn vooral mensen tussen de 20-40 jaar betrokken. Bij een gemiddelde pioniersplek zijn 44 mensen intensief betrokken. Daarvan was 40% eerder niet bij een kerk betrokken. Daarnaast zijn bij elke pioniersplek gemiddeld nog eens 112 mensen minimaal

maandelijks betrokken. Naar schatting was 50% van deze mensen eerder niet bij een kerk betrokken.

Uitdagingen

Het rapport 'Op hoop van zegen' beschrijft ook de uitdagingen voor de toekomst. Hoe zorg je voor bestending van de pioniersplekken? Hoe passen ze in de bestaande organisatiestructuur van de Protestantse Kerk? En er is onderzoek en theologische reflectie nodig op bijvoorbeeld vragen rondom sacramenten binnen de pioniersplekken en vragen rondom lidmaatschap van belangstellenden.

Op www.lerenpionieren.nl/ophoopvanzegen is meer informatie over dit onderwerp te vinden en is het rapport 'Op hoop van zegen' te downloaden.

(Bron: website van de Protestantse Kerk in Nederland, www.protestantsekerk.nl)

Diensten andere protestantse kerken in Epe

Zondag 19 maart

Grote Kerk	10.00 uur	Mevr. A. Schaafsma
Goede Herderkerk	10.00 uur	Ds. B. Gijsbertsen, Kampen
	19.00 uur	Ds. E. Kolkert, Ermelo
Sionskerk	9.30 uur	Dr. T.E. van Spanje
	18.30 uur	Ds. P. Vermeer, Wezep

Zondag 26 maart

Grote Kerk	10.00 uur	Ds. L.J. Versteeg
Goede HerderKerk	10.00 uur	Ds. E.R. Veen, Zwolle
Sionskerk	9.30 uur	Ds. J.K.M. Gerling, Wapenveld
	18.30 uur	Dr. T.E. van Spanje

Zondag 2 april

Grote Kerk	10.00 uur	Ds. L.J. Versteeg
Goede Herderkerk	10.00 uur	Ds. J. Lammers, Beekbergen
	19.00 uur	Ds. J.H. van Osch, Vaassen
Sionskerk	9.30 uur	Dr. T.E. van Spanje
	18.30 uur	Ds. J. Niesing, Lienden

Zondag 9 april

Grote Kerk	10.00 uur	Ds. L.J. Versteeg
	19.00 uur	Oecumenische meditatieve viering
Goede Herderkerk	10.00 uur	Ds. B. Lampen
Sionskerk	9.30 uur	Ds. G. Mulder, Kootwijk
	18.30 uur	Dr. T.E. van Spanje

Vrijdag 14 april

Goede Herderkerk 19.30 uur Ds. B. Lampen

Grote Kerk:

Maandag 10 april	19.00 uur	Gebedswake	Ds. B. Lampen
Dinsdag 11 april	19.00 uur	Gebedswake	Ds. A.M. v.d. Wetering
Woensdag 12 april	19.00 uur	Gebedswake	Pastor W. Vroom
Donderdag 13 april	19.30 uur	Gez. viering	Ds. L.J. Versteeg
Vrijdag 14 april	19.30 uur	Gez. dienst RBK en GK	Ds. L.J. Versteeg
Zaterdag 15 april	21.00 uur	Paaswake	Ds. A.M. v.d. Wetering

Bijbelleerooster van het Nederlands Bijbel Genootschap

Ma.	13 maart	Zacharia 1:1-6	Nieuwe kansen
Di.	14 maart	Zacharia 1:7-17	Stilte voor de storm
Wo.	15 maart	Zacharia 2:1-9	Ommuurde stad
Do.	16 maart	Zacharia 2:10-17	Uitreisbevel
Vr.	17 maart	Zacharia 3:1-10	Schone kleren
Za.	18 maart	Zacharia 4:1-14	Niet door eigen kracht
Zo.	19 maart	Zacharia 5:1-11	Wat in het vat zit
Ma.	20 maart	Zacharia 6:1-8	Paardenrace
Di.	21 maart	Zacharia 6:9-15	Kroning
Wo.	22 maart	Zacharia 7:1-14	Treurig
Do.	23 maart	Zacharia 8:1-8	Het komt goed
Vr.	24 maart	Zacharia 8:9-17	Hou vol!
Za.	25 maart	Zacharia 8:18-23	Feest!
Zo.	26 maart	Johannes 6:1-15	Brood nodig
Ma.	27 maart	Johannes 6:16-29	Waterloop
Di.	28 maart	Johannes 6:30-40	Levend brood
Wo.	29 maart	Johannes 6:41-59	Discussie
Do.	30 maart	Johannes 6:60-71	Harde woorden?
Vr.	31 maart	Psalm 43	Hoop op God
Za.	1 april	Johannes 11:1-27	Ongeneeslijk ziek?
Zo.	2 april	Johannes 11:28-54	Open graf
Ma.	3 april	Johannes 11:55-12:11	Feestmaal
Di.	4 april	Psalm 129	Niet gebroken
Wo.	5 april	Romeinen 5:1-11	Als vijanden al verzoend
Do.	6 april	Romeinen 5:12-21	Adam I en Adam II
Vr.	7 april	Romeinen 6:1-14	Niet meer zondigen
Za.	8 april	Psalm 73	Schijn bedriegt

Zo.	9 april	Johannes 12:12-19	Inhuldiging
Ma.	10 april	Johannes 12:20-36	Boerenwijsheid
Di.	11 april	Johannes 12:37-50	Kijk en luister
Wo.	12 april	Psalm 140	Roep om bevrijding
Do.	13 april	Johannes 13:1-38	Voorbeeldgedrag
Vr.	14 april	Johannes 18-19	Lijdensverhaal



Kopij voor de volgende Antenne inleveren vóór zaterdag 8 april (nummer voor 4 weken). De daarop volgende data van inleveren: vóór zaterdag 6 mei en vervolgens vóór zaterdag 27 mei.

Email: kerkblad@regenboogkerk.nl. Zie ook pag. 1

Met de hand geschreven of getypte stukjes blijven natuurlijk ook steeds welkom. Antenne verschijnt steeds vóór het weekend dat volgt op de uiterste inleverdatum van kopij.

Website: www.regenboogkerk.nl

e-mail: webmaster@regenboogkerk.nl

AGENDA

		GEBOUW ANTENNE	
Di	21 mrt	Gebedskring Daniël	8.30 uur
		Bijbelkring	9.30 uur
		Basiscatechese	18.30 uur
		Kerkenraad	19.30 uur
		To You	20.00 uur
Wo	22 mrt	Christenvrouw	19.30 uur
Do	23 mrt	Bijbelstudie Ds. Van de Wetering	14.00 uur
		Musical	19.30 uur
Za	25 mrt	Afscheidsavond koster Klaasse	19.00 uur
Ma	27 mrt	Inleveravond KIA	19.00 uur
Di	28 mrt	Gebedskring Daniël	8.30 uur
		Bijbelkring	9.30 uur
		Basiscatechese	18.30 uur
		To You	20.00 uur
Vr	31 mrt	Uitvoering Musical	20.00 uur
Za	1 april	Uitvoering Musical	20.00 uur
Zo	2 april	Uitvoering Musical	14.30 uur
Ma	3 april	Oud papier inleveren	9.00-20.00 uur
Di	4 april	Gebedskring Daniël	8.30 uur
		Bijbelkring	9.30 uur
		To You	20.00 uur
Wo	5 april	Gemeenteberaad	19.30 uur
Do	6 april	ZWO	19.00 uur
Vr	7 april	Vastenmaaltijd	18.30 uur
Di	11 april	Gebedskring Daniël	8.30 uur
		Bijbelkring	9.30 uur
		To You	20.00 uur

Wanneer de tijd lijkt stil te staan

Uitvaartverzorging
Henk van Vemde

De kleinschalige onderneming met ruime ervaring in het verzorgen van een uitvaart, zowel traditioneel als modern.

24 uur per dag
persoonlijk bereikbaar
0578 690410
(06 83227151)

Waar of hoe u ook bent verzekerd u mag zelf bepalen door wie u de uitvaart laat verzorgen.

Schotakker 5, 8162 JC Epe.
uitvaartvanvemde@planet.nl
www.uitvaartverzorgingvanvemde.nl

“Ik help u graag bij een goed afscheid.”



Mijn naam is Jolanda van der Wal, ik ben uitvaartverzorgster voor Yarden in Epe en omstreken. Voor een goed afscheid kunt u rekenen op mijn zorg en advies. U kunt mij bellen op 088-9273790.

Yarden. Wilt u een overlijden melden? Bel dan 0800 8192 (24 uur per dag). www.yarden.nl

YARDEN