

Redactie J. Bunde-v.d. Pavert, Korte Kuipersweg 2, 8161 VZ Epe, tel. 629560
H.J. Huizinga-Boelens, Beekweide 39, 8162 XP Epe, tel. 614745
e-mail: kerkblad@regenboogkerk.nl

Eindredactie: J. Bosch, Pr. Marijkestraat 5, 8162 BB Epe, tel. 613460

Penningm. Bank: NL21FVLB0226121577 t.n.v. Regenboogkerk, inz. blad Antenne
(€ 16,00 per halfjaar)

Bezorging L. Kasteel, Glorialaan 16, 8162 VC Epe, tel. 628238



Predikanten:

Ds. A.M. van de Wetering, Alb. Schweitzerlaan 3, 8162 DS Epe,
tel. 627732. (sectie 1-2-5-6)

e-mail: am.vandewetering@hetnet.nl. Vrije dag: woensdag

Ds. S.H. Muller, Holleweg 28, 7361 AA Beekbergen, tel. 06-42633119 / 055-8430264

e-mail: sjoerdmuller@regenboogkerk.nl. Werkt op maandag en woensdag
(sectie 3 en 4)

Kerkenraad:

Voorzitter: L.H.E.C. Plooy, Slathstraat 3, 8161 CB Epe, tel. 611517

Scriba: K.G. Dijkgraaf-Feitsma, Deventerweg 8, 8167 NA Oene, tel. 641922
e-mail: scriba@regenboogkerk.nl

Diaconie:

Voorzitter: H.K. de Jonge, Heuvellaan 7, 8162 CT Epe, tel. 629977

Secr.: J.O. Tjabringa, Azaleastraat 6, 8181 TA Heerde, tel. 697710
e-mail: diaken@regenboogkerk.nl

Bankrek.: NL67RABO0317519425 t.n.v. Diaconie Regenboogkerk Epe

Kerkelijk Bureau:

C.J.G. Bakker, Klaverkamp 12, 8162 HR Epe, tel. 628009

e-mail: kerkelijkbureau@regenboogkerk.nl

Beraadsgroep Financiën en Beheer:

Voorzitter: W.H. Potappel, Willem Tellstraat 19, 8162 ET Epe, tel. 06 5373 1582

Secr.: W.M.J. Kamer, Veldkampweg 13, 8162 PV Epe

Bankrek.: SKG: NL42FVLB0225385163 t.n.v. Regenboogkerk Epe

Collectebonnen: NL08INGB0004018295 t.n.v. Collectebonnen Gereformeerde kerk.

Kaarten: blauw € 20,00 / oranje € 15,00 / wit € 6,00 z.o.z. >>

ZWO NL05FVLB0226119343 t.n.v. CvK Gereformeerde Regenboogkerk Epe inz.

ZWO.

Kerkradio: A.J.W. Hanekamp, Loper 5, 8162 KD Epe, tel. 614454

REGENBOOGKERK EPE: Beekstraat 33, 8162 HA Epe.

Koster: J. Klaasse, Beekstraat 27, 8162 HA Epe, tel. 613710 (tel.nr. idem gebouw Antenne) e-mail: koster@regenboogkerk.nl

Gebouw Antenne: Openingstijden + aanwezigheid koster: elke maandagmorgen van 9.00 – 12.00 uur en door de week elke avond van 18.30 – 20.00 uur.

Inhoud

Kerkdiensten

Bij de diensten

Kinderoppas gezocht

Toelichting bij de collecten

Signalen – een ongelofelijke overvloed aan goed

Andere werkdagen ds. Muller

uit privacyoverweging zijn enkele artikelen uit dit bestand verwijderd

Overlijden ds. P.J. van Gulik

Verschuiving Job-kring

Week van Gebed

Schilderen met hart en ziel

Ontmoetingsdiner De Heerlijkheid

KIA nieuwe expositie

ZWO themadienst over project

Nieuws van het beamerteam

Van Pesach naar Pasen

Zendingsreis naar Madagaskar

Verslag kerststraatactie 2016

Seminar met ds. W.J.J. Glashouwer

Stichting Meere Orgel

Diensten andere protestantse kerken in Epe

Agenda

Nieuwjaarsboodschap preses Generale Synode

Inleveren kopij

Collectebonnen: (zie voor betaling pagina 1)

De collectebonnen in euro worden uitgegeven in kaarten van 20 stuks

blauwe bonnen van € 1,00 kaart kost € 20,00

oranje bonnen van € 0,75 kaart kost € 15,00

witte bonnen van € 0,30 kaart kost € 6,00

Bij bestelling a.u.b. aangeven welke kleur u wenst.

Informatie: H. Kasteel, Emmastraat 15, tel. 613780



Zondag 15 januari

10.00 uur Ds. A.M. van de Wetering
Jongerdienst: Mirjam Bakker
kinderdienst : Elize de Mots en Edwin van de Vosse
opasdienst : Aleksandra Mol en Ruth Poort
Eerste collecte : Diaconie Regenboogkerk
Tweede collecte : ZWO-Zending

Zondag 22 januari

10.00 uur Ds. S.H. Muller
kinderdienst : Rene Draaier en Nienke Paulusma
opasdienst : Marjo Menning en Marlinde de Jonge
Eerste collecte : Stichting Vrienden van De Hoop
Tweede collecte : ZWO-Zending

Zondag 29 januari

10.00 uur Ds. A.M. van de Wetering
kinderdienst : Mirjam Bakker en Marjolein Heiligenberg
opasdienst : Mirjam Gosseling en Anniek de Jonge
Eerste collecte : Diaconie Regenboogkerk
Tweede collecte : ZWO-project "De Glind"



Elke zondagmorgen, na de dienst,
koffie of thee drinken.
Voor de jeugd is het gezellig
in de Schatkamer.



Zondag 15 januari is de musicalgroep in de dienst te gast. Dat is een grote wens van alles spelers en hun begeleiders: alvast één keer in een dienst iets van zich te laten horen en zien. De musical gaat over Ruth, dus zij komt –na een eerder aandeel in de Adventstijd– opnieuw in beeld. We lezen uit het begin van het Bijbelboek en horen hoe Elimelech met zijn gezin in Moab zijn geluk zoekt. En hoe zijn schoondochter Ruth later in Israël God zoekt. Gelukzoekers en Godzoekers, die zijn er altijd al geweest. Waar horen wij bij?

Zondag 29 januari is er aandacht voor het ZWO project 'De Glind'. Dit jaar zijn zij dus dicht bij huis gebleven. Ook daar hebben kinderen en jongeren onze steun hard nodig. We horen en zien waar het geld terecht komt. De schriftlezing die op het leesrooster staat is Matteüs 5: 1-10. Jezus prijst mensen gelukkig. Mensen aan wie wij niet direct zouden denken. 'Geluk moet je hebben' is het thema van de dienst, die samen met de ZWO commissie uit onze kerk is voorbereid.

AMvdW

Zondag 15 januari is er een dienst waarin de persoon Ruth centraal zal staan. Het thema deze dienst zal zijn: Gelukzoekers en Godzoekers.

Tijdens de dienst zullen er ook een aantal liederen uit de musical Ruth, die op 31 maart en 1 en 2 april opgevoerd zal worden in ons kerkgebouw, te horen en te zien zijn.

Voor meer informatie verwijzen we u naar de website: musicalepe.nl.

Richard Kooiman en Charlotte Maat

Kinderoppas gezocht

De jongste gemeenteleden van de Regenboogkerk zoeken een paar leuke oppassers die één keer in de 7 weken (ongeveer) zouden willen oppassen.



Boekjes voorlezen, torens bouwen, spelletjes doen en koekjes eten, zo ziet ongeveer een oppasochtend eruit.

Lijkt het u/je leuk om mee te doen? We horen het heel graag!

Hartelijke groet,

Berdien Visser (bvisserhaddeman@hotmail.com) 0652614366

Marieke Tjabringa (mhvbrugge@hotmail.com) 697710



Toelichting bij de collecten

Zondag 15 januari

1^e collecte: Diaconie Regenboogkerk

2^e collecte: ZWO - Zending

Zondag 22 januari

1^e collecte: Stichting Vrienden van De Hoop

De Hoop ggz helpt. Niet door mensen te leren leven met hun problemen, maar door samen met hen én met de hulp van God te werken aan de oplossing van hun problemen. Voor iedereen – jong en oud – is een zinvol leven mogelijk.

De Hoop is een evangelische ggz-instelling die hulp biedt aan kinderen, jongeren en volwassenen met psychische, psychiatrische en verslavingsproblemen. Hulp is bijvoorbeeld mogelijk bij angst, burn-out, depressiviteit, opvoeding, relaties, verslaving, rouwverwerking, seksualiteit, trauma of zingeving. De Hoop biedt hulp in diverse vormen: e-hulp, ambulante gesprekken, deeltijdbehandeling, opvang in een kliniek, vrouwenopvang of bijvoorbeeld begeleid of beschermd wonen. Ook helpt De Hoop ouders en partners van verslaafden. De Hoop biedt hulp op verschillende locaties in Nederland.

Stichting Vrienden van De Hoop ondersteunt zo hulpverleningswerk naar Bijbelse normen, waarvoor geen of slechts gedeeltelijke overheidssubsidie wordt verkregen. Hiervoor werft de stichting fondsen, waarbij het uitgangspunt is dat God voorziet in de behoefte. Wij bevelen deze collecte dan ook van harte bij u aan.

2^e collecte: ZWO - Zending

Zondag 29 januari

1^e collecte: Diaconie Regenboogkerk

2^e collecte: ZWO – project 'De Glind'

Herinnering:

De Basis Catechese start weer op 31 januari a.s. (van 18.00 tot 19.30 uur).

En vervolgens op 7, 14 en 21 februari en 7, 14, 21 en 28 maart.



EEN ONGELOFELIJKE OVERVLOED AAN GOED

Kerstmis is weer achter ons en het nieuwe jaar is weer begonnen. Velen kijken met angst en beven naar 2017: er komen verkiezingen aan met God weet wat voor resultaat, het geweld houdt aan in Irak, Jemen, Nigeria en nog tientallen plaatsen en het milieu holt achteruit. Je zou er bang van worden. Met Kerst zijn kerken gewoon om te melden dat God zich toont in wat klein en kwetsbaar is. Meestal vergeten ze erbij te zeggen dat het heilige zich ook toont in wat gewoon is. En daar is er gelukkig nog steeds heel veel van.

Als student leerde ik dat het theodicee het grote probleem was van elke theologie: waarom is er kwaad en lijden? En waarom is dat er als we toch geloof hebben in een goede en machtige God? Die vraag legt de bijl aan de wortel van elk geloofssysteem. Veel maatschappelijke debatten van de laatste jaren kiezen dezelfde blikrichting: waarom is er armoede? En zijn er integratieproblemen? En werkloosheid? En onbehagen? En hoe lossen we het op, zodat we eindelijk een samenleving hebben die helemaal klopt?

We leven in een tijd waarin we ons steeds meer als God gaan voelen: al het nieuws, al het lijden en kwaad van over de wereld komt bij ons binnen. Via ons mobieltje, via de tv, via de kranten. Problemen en crises waar we vroeger geen weet van hadden liggen nu vrijwel de gehele dag op ons bordje. En we willen daar wat mee, maar het maakt ons vooral machteloos. En van daaruit angstig en kwaad.

Ik pleit er niet voor om de kop in het zand te steken, maar om ook weer te letten op het gewone in ons leven. Of misschien wel: dingen die we als vanzelfsprekend zijn gaan beschouwen, maar die het (gezien datzelfde nieuws) niet zijn. In de straten, treinen, kantoren, café's en winkels van ons land: overal zijn mensen die zonder enige dwang of aansporing deuren open houden, plaats maken, een praatje aanknopen, een blik van verstandhouding uitwisselen, een glimlach beantwoorden. Hier en daar sluiten mensen zich af van contact, maar hoogst zelden gedraagt iemand zich lomp of hufferig.

Op de schermpjes die we een deel van de dag voor ons hoofd houden wordt verteld wat er allemaal mis is in onze samenleving, hoe de wereld verandert, de angst regeert, de haat wint, Europa ineens stort, Amerika gek wordt. Maar zonder krant of schermpjes zie ik vriendelijke mensen in eindeloos veel variëteiten.

Ja, het is een raadsel dat er kwaad is, pijn, lijden en mislukking. Maar het is een even groot raadsel dat er goed is. Een groter raadsel eigenlijk, omdat er zo veel van is. Onbegrijpelijk veel, zelfs onder mensen die collectief de weg kwijt zouden zijn, zelfs op een planeet die zinloos door een levenloos universum zou zwerven.

Maar het goede, al hoeft het er helemaal niet te wezen, is er. In zo'n enorme mate zelfs dat we het nauwelijks waarnemen. Terwijl het erg leuk is om naar te kijken. Probeer maar eens. Het is er allemaal. En ook gaat op verreweg de meeste plaatsen met verreweg de meeste mensen verreweg het meeste goed.

Namens mij en mijn gezin een heel goed en gezegend 2017 gewenst voor u en de uwen!

Ds. S.H. Muller

Andere werkdagen ds. Muller

Per 1 januari komt mijn dag ouderschapsverlof bij de KRO te vervallen en werk ik weer drie dagen in de week in Hilversum. Tot en met maart werk ik dan voor de levensbeschouwelijke televisie (*Mijn Maria* en *Jacobine op Zondag*). Daarna houdt het televisieseizoen er weer mee op en verkas ik waarschijnlijk weer naar de radio. Maar dit houdt in dat mijn bereikbaarheid voor de kerk verschuift: het beste ben ik beschikbaar op **maandag en woensdag en 's avonds na 19:30 uur.**

SHM



Overlijden ds. P.J. van Gulik

Wat niemand heeft gezien,
niemand heeft gehoord
en wat niemand heeft bedacht
dat heeft God allemaal klaar
voor hen, die Hem liefhebben.
(1 Kor. 2:9)

In Israël, het beloofde land waar hij zo gelukkig was, heeft zijn hemelse Vader Piet van Gulik op 31 december 2016 thuisgehaald.

Toen hem in 1988, voor opname in het boekje "Dankbaar herdenken en gelovig vooruitzien" bij ons 100-jarig bestaan, werd gevraagd waarom hij vanuit Breda voor Epe koos, een uitgesproken stadsjongen uit Rotterdam en een zee- en strandliefhebber, antwoordde hij o.m.: "*We voelen ons op onze plaats en thuis. Thuis in een meelevende gemeente, met een fijne collega, een hardwerkende kerkenraad, in een prachtige omgeving. Een gemeente, waarin alle (kerkelijke) problemen als overal in het klein en in het groot spelen, waarin we samen op weg zijn, zij het soms langzaam, naar Gods bedoelingen.*"

Een gemeente, waarin we blijdschap met elkaar beleven en ook verdriet; waarin het mogelijk is voor een predikant te relativeren, zichzelf te zijn, er eens uit te breken, elders nieuwe krachten op te doen (zoals dat bij mij het geval en ook nodig is), in de oecumenische contacten, de DDR contacten, het landelijk kerkelijk werk als de catechese, de zending en de classis, om maar wat te noemen. Om dan, want zo is het wel, als een straaljager telkens weer terug te keren op de vliegbasis, de thuisbasis."

Zo mocht Piet van 1979 tot 1991 in onze gemeente werkzaam zijn; we denken met dankbaarheid terug aan het vele werk dat hij hier verrichtte!

Op maandag 9 januari vond het afscheid plaats in Katwijk aan Zee.

Hennie Huizinga



Verschuiving Job-kring van dinsdag naar woensdag

Doordat ik op de dinsdag in Hilversum zit, verschuiven de bijeenkomsten van de Job-kring van de dinsdag naar de woensdag. De eerstvolgende keer zal zijn op **woensdag 18 januari om 10:30 uur.**

Daar zal dan ook een volgende keer worden afgesproken. We zijn dan aanbeland bij hoofdstuk 4 van het boek "Rechtvaardiger dan God" maar mocht u desondanks eens aan willen schuiven: u bent van harte welkom!

SHM

Herinnering: Week van Gebed

Op maandag 16 januari is er in de Regenboogkerk gelegenheid om mee te doen aan de Week van Gebed. We beginnen om half zeven, zodat u in de gelegenheid bent om die avond ook nog anders in te vullen. Voor wie nog nooit heeft meegedaan: Week van Gebed is een landelijke activiteit, waarbij de Evangelische Alliantie en de Raad van Kerken samenwerken. Zij geven samen een folder uit, waarin onderwerpen worden aangedragen. Zie hiervoor het grotere artikel in het kerstnummer van Antenne. Na een plenaire inleiding verdelen we ons meestal in kleinere groepen en bidden daar hardop voor wat is aangereikt, of wat ons daarbij te binnen schiet. Voelt u zich gerust ook vrij om zelf niet hardop te bidden! De tijd wordt 'afgebakend' door middel van een muzikale onderbreking en later gezamenlijk weer afgerond. Misschien is uw ervaring wel zo goed, dat u ook later in die week de bijeenkomsten in de andere kerken wilt bijwonen! Dat is het doel van deze week, mensen uit diverse kerken samen te brengen om samen tot God te bidden en eenheid te ervaren.

Marianne van Dokkum en Ds. Dineke van de Wetering

Schilderen met hart en ziel, laatste kans om mee te doen!

Er zijn nog enkele plaatsen vrij op de schildermiddagen bij Cees en Nelly van Brugge. Bel of mail hen als u toch nog zin krijgt om dit avontuur aan te gaan. Dit jaar laten we ons inspireren door het beeld van de bron. Wat zijn de bronnen waaruit wij putten om kracht en vreugde in het leven te houden?

Na mijn korte inleiding hopen we daar iets van op de doeken te krijgen. Ervaring is niet vereist, het gaat om het plezier in het schilderen. Opgave bij Cees en Nelly, tel. 612765 c.v.brugge@filternet.nl.

Dan hoort u wanneer er nog een plaatsje vrij is (24, 26 of 29 januari 's middags) Kosten plus minus 15 euro. Graag reageren voor 16 januari.

Ds. Dineke van de Wetering



Elke **1^e vrijdag van de maand** bent u **vanaf 17.30 uur** van harte welkom! Het diner start om 18.00 uur.

Aanmelden op telefoonnummer 615 607 (Jans Mout) (bgg belt u één van de andere dames).

Wanneer we vol zitten, kunt u zich ook opgeven voor de volgende datum.
Graag tot 3 februari of 3 maart!

Kerk-contact-middag

Op woensdag 8 februari bent u weer van harte uitgenodigd voor een ontmoetingsmiddag in de Regenboogkerk/Antenne.

De heer Rob van Eck gaat ons uitgebreid informeren over **Wereldreligies**.

We starten om 14u30, het duurt tot 16u30 en u hoeft zich van te voren niet op te geven.

Graag zien we u dan! Voor vervoer kunt u bellen met mevr. Bijsterbosch (661 617).

Hartelijke groet,

Martha Pronk (615 254) en Helga Potappel (627270)



VANAF JANUARI NIEUWE EXPOSITIE IN ANTENNE:
GEDICHTEN EN SCHILDERIJEN VAN HENK EN INEKE POSTHOUWER

Wie even de tijd wil nemen na een mooie preek op de zondagen moet beslist een kopje koffie gaan drinken in de Antenne. Om niet alleen met elkaar even gezellig na te praten maar ook om te genieten van mooie woorden. Woorden van **Henk Posthouwer**. Woorden die gedichten zijn geworden. Woorden die gedachten oproepen. Woorden die stemmingen weergeven. Woorden die als het ware zweven op een achtergrond van beelden. Fotobeelden, die versterkend werken. Die je als beschouwer meenemen in een gedachtewereld.

Kleur en vormen, tekst en woorden... een prachtige symbiose. Wie Henk een beetje kent weet dat hij graag in onze mooie omgeving zwerft. Om daar inspiratie en rust te vinden. "We zijn een klein deel van de schepping, we zijn een deel van een groot wonder".

Henk omschrijft zijn 'beeldgedichten' zelf desgevraagd heel treffend:

**Alleen zijn in de schepping
In de ruisende stilte**

**De natuur verbeeld
Bezongen in woorden**

**Gedachten krijgen de vrijheid
In de kringloop van de schepping**

En wat is er niet mooier om samen met je creatieve echtgenote in Antenne te exposeren. De acryl schilderijen van **Ineke Posthouwer** vormen met de gedichten van Henk een fraaie inspirerende eenheid.

De KIA groep presenteert met veel plezier deze duo-expositie. Een mooie start van 2017.

KIA groep / Wim Geerts



Themadienst over het ZWO-project

De Glind is een gewoon groen dorp dat valt onder de gemeente Barneveld. Het bijzondere aan dit dorp is dat er achter 25 van de 140 voordeuren een professioneel gezinshuis zit.

Alle leefgebieden, wonen, onderwijs, werken, vrije tijd en het meedoen aan de dorpsgemeenschap, dragen bij aan de ontwikkeling van een kwetsbare groep kinderen.

Op dit moment wonen er in De Glind ongeveer 120 uithuisgeplaatste kinderen en jongeren, met name in gezinshuizen. Daarnaast maken nog eens 100 kinderen en jongeren, die niet in het dorp wonen, gebruik van de faciliteiten van het Jeugdorp. Lang niet iedereen hier woont is werkzaam in de zorg. De Glind is echt een dorp en geen instelling. De combinatie van deskundige ondersteuning en zorg in een dorpsgemeenschap maakt Jeugdorp De Glind uniek in zijn soort.

In de themadienst van **29 januari** zal de verkondiging gaan over **Geluk moet je hebben!** Tijdens de dienst zal Anja Brouwer, zij is communicator en fondsenwerver van de Rudolphstichting waaronder het dorp valt, ons wat vertellen en laten zien wat de jongeren in De Glind gelukkig maakt. Zie ook www.rudolphstichting.nl.

De boeken en ansichtkaarten.

De opbrengst van de boeken en kaarten was voor 2016 respectievelijk € 363,05 en € 126,15. We gaan in het nieuwe jaar vrolijk verder en we hopen weer op een onstuimige aanvoer van boeken. Problemen met vervoer? Gewoon even Henk Posthouwer bellen, 616948. Bert Kasteel is langzaam herstellende, binnenkort zijn we weer met zijn tweetjes: boekenwurmen onder elkaar.

En ook nog een gezegend 2017 gewenst!

Henk Posthouwer



Nieuws van het beamerteam

Met veel enthousiasme verzorgen we elke zondagochtend de bediening van de beamer, nadat we in de voorgaande week de presentatie hebben gemaakt. Maar soms is het tijd om andere dingen te gaan doen. Harold Schuur was tot dusverre het aanspreekpunt van het team. Hij heeft aangegeven te willen stoppen met de coördinatie en het beameren zelf. Hartelijk dank voor alles wat je hebt gedaan om het beameren tot een succes te laten zijn.

Jan Willem van de Wetering neemt de verantwoordelijkheid op zich om als contactpersoon voor het team te fungeren.

We zijn blij dat Stefan Proper en Ruben Kooiman het team willen komen versterken. U kunt hem (en het team) bereiken, door een mail te sturen naar beamerteam@regenboogkerk.nl.

Beamerteam Regenboogkerk



Van Pesach naar Pasen

Wat heeft het Joodse Pesachfeest te zeggen over ons Paasfeest? Hoe wijzen de gebruiken van de Pesachmaaltijd (Seider) naar de komst van Jeshua Mashiach, Jezus de Messias? De Seidermaaltijd luidt het begin van de Pesachvieringen in en wordt altijd gehouden op de 14^{de} Nissan van de Joodse jaartelling. Vlak voor Zijn lijden vierde Jezus ook de Pesachmaaltijd met Zijn vrienden. Als een Joods gezin aan de Seidermaaltijd zit, zal de jongste altijd vragen: waarom is deze avond anders? Dit jaar valt de 14^{de} Nissan 5777 (!) op maandag 10 april 2017, in de Paasweek.

Een bijzondere reden om eens na te denken over deze vraag. Tijdens een reünie van deelnemers aan Alpha-cursussen was er het idee om dit jaar een Seidermaaltijd te houden. Dat willen wij doen op maandag 10 april 2017, 19.30 uur, in de Antenne. Een studie ter voorbereiding zal er zijn op donderdag 30 maart 2017, 20.00 uur in de Antenne. De avonden worden verzorgd samen met de studiegroep "Gravenderwijs" uit Vaassen. De kosten voor de *Seidermaaltijd* zijn € 5. Het is verder de bedoeling dat elke deelnemer iets meeneemt om te eten, zodat we samen de maaltijd kunnen houden (intekenlijst ontvangt u na opgave). U kunt u tot 7 februari opgeven per e.mail: gerardenjeanne@gmail.com of telefonisch: 0578 618807.

Zendingsreis naar Madagaskar - een stap in vertrouwen

Vorige maand mochten we als gemeente met elkaar kerst vieren. "Hij kwam bij ons, heel gewoon, de Zoon van God als Mensenzoon" klinkt het in een bekend opwekkingslied. Jezus leefde hier bij ons op aarde, om ons te onderwijzen en ons te laten zien wie God de Vader is. Maar daar bleef het niet bij. Hij gaf zijn leven om ons te redden. In Johannes 15 zegt Jezus "Niemand heeft grotere liefde dan deze, namelijk dat iemand zijn leven geeft voor zijn vrienden." Geen grotere liefde.... zóveel houdt God van ons! Wat vind ik het soms moeilijk om dat te begrijpen.

In september 2016 kreeg ik de vraag: "Ga jij mee naar Madagaskar om daar de mensen over Gods liefde te vertellen?" Ik schoof het heel ver van me af. Wie ben ik, wat kan ik daar brengen, kan het niet dichterbij huis, ik kan echt geen 18 dagen

weg uit mijn gezin... en zo kon ik nog veel meer redenen bedenken om maar vooral niet te gaan. Gedurende de weken dat ik hierover nadacht kreeg ik echter steeds meer bevestigingen dat dit een vraag was die God aan mij stelde. "Ik wil jou gebruiken in mijn Koninkrijk. Durf jij jouw binnenkant te laten zien? Durf jij Mij te vertrouwen, alles los te laten en Mij te volgen?" Het waren weken waarin mijn emoties als in een achtbaan rondtolden. God sprak door liederen, door Bijbelteksten, door gemeenteleden en door onze eigen zoon heen. Keer op keer kreeg ik bevestiging dat God mij daar wil hebben. Waarom precies, ik weet het niet. Maar ik kon niet anders meer dan dwars door alle spanning heen te luisteren naar Gods stem, een stap te zetten in vertrouwen en mij aan te melden voor deze zendingsreis.

En nu, na de jaarwisseling, komt die reis ineens heel dichtbij. Van 2 t/m 20 februari hoop ik met een groep van 14 mensen naar Madagaskar te gaan. De reis wordt georganiseerd door Maarten Bruynes. Maarten is werkzaam bij Jeugd met een opdracht. De groep bestaat uit mensen die allemaal net als ik bij hem de Paradigm Shift training volgen. Dit is een discipelschapstraining waarin ik veel leer over God, de Bijbel, Bijbelse waarheden en principes, mezelf, en de dingen die ik geloof. Tijdens deze reis zullen we de dingen die we geleerd hebben in de praktijk gaan brengen, en ongetwijfeld ook al doende dingen leren ☺.

We gaan zelf ervaren en zien wat een onbereikte bevolkingsgroep is, hoe zij hun eigen geloof beleven en hun vertellen over Gods liefde. Daarnaast gaan we plaatselijke werkers ondersteunen en bemoedigen met onze aanwezigheid en een bijdrage leveren aan het werk dat zij verrichten. In meerdere teams zullen we, ondersteund door vertalers, de binnenlanden intrekken en werkzaam zijn in de dorpen.

Nu de reis dichterbij komt merk ik dat de spanning oploopt. Dat ik zoek naar zekerheid die er hierin niet is, dat het aankomt op vertrouwen. Aan de andere kant heeft het traject naar mijn beslissing toe al zoveel moois gebracht dat ik ook uitkijk naar wat God in Madagaskar gaat doen.

Wilt u deelgenoot worden van mijn reis? Dat kan op verschillende manieren.

- * door gebed - op verzoek stuur ik graag een lijst met gebedspunten
- * door praktische hulp voor mijn gezin tijdens mijn afwezigheid - in overleg met Wim
- * door financiële ondersteuning
dit kan rechtstreeks via mij of via het ANBI nummer van Jeugd met een Opdracht
IBAN: NL61 RABO 0161 3264 47 t.n.v.: St. Jeugd met een Opdracht te Heerde
o.v.v.: OV370-Madagaskar 2017

Mocht u hierover nog vragen hebben dan ben ik altijd bereid om dit persoonlijk toe te lichten.

Met vriendelijke groet,

Annelies Proper - Korenstraat 5 Epe

Verslag kerststraatactie 2016

De kerststraatactie van dit jaar was op donderdag en vrijdag 22 en 23 december. Na toerusting en gebed in gebouw Vijvervreugd van de Grote Kerk gingen we om 19.00 uur de straat op. Enkelen van ons bleven achter in Vijvervreugd. Om te bidden terwijl een grote groep het dorp introk. Beide avonden hebben we met ruim twintig mensen mogen evangeliseren.

We mochten kinderen, tieners, volwassenen en ook veel oudere mensen aanspreken en vertellen van de Liefde van Jezus. Dat wij mogen wandelen in Zijn licht. Maar ook dat we zelf een licht mogen zijn in deze duistere wereld door Zijn licht uit te stralen.

Geweldig dat we dit mogen doen en prachtig dat we zo kunnen samenwerken als Sionskerk, Regenboogkerk en Goede Herderkerk. Dank aan alle straatwerkers en helpers en bidders vanuit onze kerken, ondersteund door helpers van de Schaapspoort en Jeugd met een Opdracht.

Namens de Evangelisatiecommissies van de

Sionskerk, Regenboogkerk en Goede Herderkerk,

Erik van Beest, Alfred Smienk, Gerard van Kamp, Heidi Scholten, Henk van den Berg

Een uitgebreid verslag vindt u op www.regenboogkerk.nl.

Seminar met ds. Willem J.J. Glashouwer in Vaassen over "Waarom Eindtijd?"

Op maandag 16 januari is er in Vaassen de eerste studieavond in een serie van drie met ds. Willem J.J. Glashouwer, voorzitter van Christenen voor Israël Internationaal. Het onderwerp waarover hij spreekt is: Waarom Eindtijd? - Tekenen der tijden. De bijeenkomst vindt plaats in De Rank, Torenstraat 15 in Vaassen. De andere data zijn maandag 13 februari en 27 maart. De aanvang is om 19.30 uur en de toegang is gratis.

Waarom Eindtijd? De Eindtijd houdt veel christenen bezig. Er leven vragen als: Leven we nu in de eindtijd? Hoe kunnen we dat weten? Wat zijn de tekenen der tijden? Wanneer komt de antichrist?

Of vragen als: Hoe zit het met het merkteken en het getal van het beest, valse profeten, Babylon en Jeruzalem, het nieuwe wereldrijk in opmars en de wederkomst van Christus. Ook zal ds. Glashouwer aandacht besteden aan de 'Grote Verdrukking' en de bijzondere rol die Israël in de eindtijd zal spelen.

Achtergrond spreker: Ds. Willem J.J. Glashouwer was voorheen werkzaam voor de EO. Bekende programmaserie uit die tijd waren: 'Het Ontstaan van de Bijbel' en 'Het Ontstaan van Israël'. Hij is tevens medeoprichter van de Evangelische Hogeschool en de Christelijke School voor Journalistiek. Ds. Glashouwer was vervolgens tien jaar voorzitter van Christenen voor Israël. Nu is hij president van Christians for Israel International' en betrokken bij het werk in tientallen landen. Hij is auteur van veelgelezen boeken als: 'Waarom Israël?', 'Waarom Jeruzalem?' en 'Waarom Eindtijd?'



Stichting Meere Orgel

Orgelconcert Toon Hagen donderdag 26 jan. 2017 20:00 uur

Het orgelconcertprogramma 2017 is voor een belangrijk deel ingevuld maar nog niet helemaal compleet.

Omdat er in september en oktober groot onderhoud aan het orgel gepland is, kunnen er dan geen concerten gehouden worden. Daarom hebben we een extra concert gepland al direct in januari 2017.

We beginnen in januari met **Toon Hagen** uit Zwolle en in februari hebben we het traditionele **domineesconcert**. Meer informatie over ons orgelconcertprogramma volgt in een volgende uitgave van het kerkblad en is t.z.t. te vinden op de website www.meereorgelepe.nl. Graag tot ziens op 26 januari 2017.

Agenda orgelconcerten 2017 Epe

Do. dag. 26 januari	Toon Hagen
Za. dag. 25 februari	Domineesconcert <i>Toegang vrij</i>
Do. dag. 30 maart	Nog niet bekend
Za. dag. 29 april	Nog niet bekend
Do. dag. 25 mei	Gert van Hoef <i>Toegang vrij</i>
Do. dag. 29 juni	Theo Jellema.

Deze orgelconcerten beginnen om 20:00 uur en de toegang is € 7,50.

Woe. dag 27 april Koningsdag-orgelbespeling 12:00 uur. *Toegang vrij.*

Woe. dagen in juli en aug. Markt-orgelbespelingen om 12:00 uur. *Toegang vrij.*

Hartelijk welkom allemaal.

Met muzikale groet
namens de Stichting Meere Orgel
Herman Dalhuisen en Ane Mulder

Diensten andere protestantse kerken in Epe

Zondag 15 januari

Grote Kerk	10.00 uur	Dhr. M. Molenaar, Epe
Goede Herderkerk	10.00 uur	Ds. D. van Meulen
	19.00 uur	Ds. F.Z. Ort, Dieren
Sionskerk	9.30 uur	Ds. J. Boer, Ermelo
	18.30 uur	Dr. T.E. van Spanje

Zondag 22 januari

Grote Kerk	10.00 uur	Ds. S. Zitman, Zwolle
Goede Herderkerk	10.00 uur	Ds. E. van 't Slot, Zwolle
Sionskerk	9.30 uur	Dr. T.E. van Spanje
	18.30 uur	Ds. A.N. van der Wind, Hollandscheveld

Zondag 29 januari

Grote Kerk	10.00 uur	Mw. Ds. C.M. v.d. Leek-Vosmeer, Vaassen
Goede Herderkerk	10.00 uur	Ds. B. Gijsbertsen, Kampen
Sionskerk	9.30 uur	Dr. T.E. van Spanje
	18.30 uur	Dr. T.E. van Spanje



AGENDA

GEBOUW ANTENNE

Za	14 jan	Musical	10.00-15.00 uur
Ma	16 jan	Week van gebed	18.30 uur
Di	17 jan	Gebedskring Daniël	8.30 uur
		Bijbelkring	9.30 uur
		Kerkenraad	19.45 uur
		To You	20.00 uur
Do	19 jan	Musical	19.45 uur
Za	20 jan	BHV	10.00 uur
Di	24 jan	Gebedskring Daniël	8.30 uur
		Bijbelkring	9.30 uur
		To You	20.00 uur
Woe	25 jan	Commissie Bijzondere Avonddiensten	19.30 uur
Do	26 jan	Musical	19.45 uur
Za	28 jan	Exspecto	18.45 uur
Di	31 jan	Gebedskring Daniël	8.30 uur
		Bijbelkring	9.30 uur
		Basiscatechese	18.00 uur
		To You	20.00 uur
Woe	1 febr.	Commissie paasattenties	10.00 uur
		Kindermiddag	14.00 uur
		DBG	19.45 uur

Do	2 febr.	Ds v d Wetering; <i>Bijbelstudie</i> ZWO Sectie 1 beraad Musical	14.00 uur 19.00 uur 19.30 uur 19.45 uur
Vrij.	3 febr.	Heerlijkheid	17.30 uur



Nieuwjaarsboodschap preses Generale Synode: Gods liefde als ankerpunt

Een nieuw jaar ligt voor ons, we sluiten 2016 af. En we beginnen aan het jaar 2017. Het jaar waarin 500 jaar protestantisme vieren en gedenken. Een jaar om bij de betekenis van het woord 'vrijheid' stil te staan.

Somberheid

De jaarwisseling nodigt uit om terug te kijken op het afgelopen jaar en vooruit te kijken naar wat komen gaat. Het valt me op hoeveel jaaroverzichten er langskomen met een sombere toon. Begrijpelijk als je je realiseert wat zich in 2016 allemaal afgespeeld heeft. Ook mij snijdt het door de ziel wanneer ik terugdenk aan Orlando, Istanbul, Nice, Cairo, Berlijn. Ook ik voel mijn maag ineens krimpen wanneer ik hoor dat er in 2016 5000 vluchtelingen verdronken zijn in de Middellandse Zee. Ook mij gaat de ouderenzorg in Nederland aan het hart. Ook ik ervaar de woede om toegenomen armoede. Ook ik maak mee wat het is om opeens geen werk meer te hebben. Ook ik zie de beelden uit Aleppo voor me.

Vrolijkheid

Het tegenovergestelde verhaal wordt veel minder vaak verteld. Terugdenkend aan 2016 zie ik ook oneindig veel mensen, momenten en ontmoetingen voor me die me vrolijk maken. De hartelijke mail van een Turkse moslim die zijn christelijke mede-Nederlanders een gezegend Kerstfeest wenst.

De vrouwen die vanuit hun kerkelijke gemeente maandelijks een 'stoofpot' organiseren en mensen samenbrengen rond een maaltijd. De jongen van zeventien die, na een periode waarin jeugdzorg regelmatig over de vloer kwam, weer evenwicht in zijn leven lijkt te hervinden. Al die plekken in Nederland en wereldwijd waar mensen plezier beleven aan het gezamenlijk optrekken in verenigingsverband, om te sporten, als kerkelijke gemeenschap, in families, in buurten, in dorpen. Mooie verhalen genoeg die het waard zijn om ook verteld te worden.

Vrijheid en liefde

Het jaar 2017 ligt voor ons. Het jaar dat uitnodigt om nog eens extra na te denken over de vruchten van de reformatie. In gedachten hoor ik de woorden van Luther over de vrijheid van een christen. 'Aan niemand onderworpen, aan iedereen dienstbaar.' Ik zie de brieffragmenten voor me waarin hij goede vrienden iets mee laat beleven van zijn zielenroerselen. De nuchterheid waarmee hij ervan uitgaat dat mensen vanuit zichzelf niet zomaar goede bedoelingen hebben, maar bijna bij voortduring tekortschieten. De passie en overtuiging waarmee hij vanuit de Schrift verstaan heeft dat Gods liefde in genade aan mensen geschonken is en ruimte schept voor liefde en goede werken.

Geloof in Christus schept de ruimte om voluit te reageren op alles wat zich afspeelt in de wereld, zonder terneergeslagen te raken door sombere gebeurtenissen en zonder afhankelijk te zijn van positieve tekenen.

Het is mijn wens voor 2017 dat deze krachtige kant van geloven voluit ervaren en gedeeld zal worden, door mensen in en om onze kerk. Ons ankerpunt ligt niet in wat zich op aarde aan gebeurtenissen aftekent. Ons ankerpunt is de vleesgeworden liefde van God die ons toeroept naar een land waar het leven goed is voor ieder.

Namens het moderamen wens ik u allen, in Christus' Naam, een vrij en vrolijk 2017!

Ds. Karin van den Broeke

Kopij voor de volgende Antenne inleveren vóór zaterdag 28 januari. De daarop volgende data van inleveren: vóór zaterdag 18 februari en vervolgens vóór zaterdag 11 maart.

Email: kerkblad@regenboogkerk.nl. Zie ook pag. 1

Met de hand geschreven of getypte stukjes blijven natuurlijk ook steeds welkom. Antenne verschijnt steeds vóór het weekend dat volgt op de uiterste inleverdatum van kopij.

Website: www.regenboogkerk.nl

e-mail: webmaster@regenboogkerk.nl

Wist u dat onze website in 2016 17.378 keer is bezocht? Een stijging van 3.477 bezoeken t.o.v. 2015!

Wanneer de tijd lijkt stil te staan



De kleinschalige onderneming met ruime ervaring in het verzorgen van een uitvaart, zowel traditioneel als modern.

**24 uur per dag
persoonlijk bereikbaar
0578 690410**
(06 83227151)

*Waar of hoe u ook bent verzekerd u mag
zelf bepalen door wie u de uitvaart
laat verzorgen.*

Schotakker 5, 8162 JC Epe.
uitvaartvanvemde@planet.nl
www.uitvaartverzorgingvanvemde.nl

“Ik help
u graag bij
een goed
afscheid.”



Mijn naam is Jolanda van der Wal, ik ben uitvaartverzorgster voor Yarden in Epe en omstreken. Voor een goed afscheid kunt u rekenen op mijn zorg en advies. U kunt mij bellen op 088-9273790.

Yarden. Wilt u een overlijden melden?
Bel dan 0800 8192 (24 uur per dag). www.yarden.nl

YARDEN