

Redactie J. Bunde-v.d. Pavert, Korte Kuipersweg 2, 8161 VZ Epe, tel. 629560
H.J. Huizinga-Boelens, Beekweide 39, 8162 XP Epe, tel. 614745
e-mail: kerkblad@regenboogkerk.nl

Eindredactie: J. Bosch, Pr. Marijkestraat 5, 8162 BB Epe, tel. 613460

Penningm. Bank: NL21FVLB0226121577 t.n.v. Regenboogkerk, inz. blad Antenne
(€ 16,00 per halfjaar)

Bezorging L. Kasteel, Glorialaan 16, 8162 VC Epe, tel. 628238



Predikanten:

Ds. A.M. van de Wetering, Alb. Schweitzerlaan 3, 8162 DS Epe,
tel. 627732.(sectie 1-2-5-6)

e-mail: am.vandewetering@hetnet.nl. Vrije dag: woensdag

Ds. S.H. Muller, Holleweg 28, 7361 AA Beekbergen, tel. 06-42633119 / 055-8430264

e-mail: sjoerdmuller@regenboogkerk.nl. Werkt op maandag en dinsdag
(sectie 3 en 4)

Kerkenraad:

Voorzitter: L.H.E.C. Plooy, Slathstraat 3, 8161 CB Epe, tel. 611517

Scriba: K.G. Dijkgraaf-Feitsma, Deventerweg 8, 8167 NA Oene, tel. 641922
e-mail: scriba@regenboogkerk.nl

Diaconie:

Voorzitter: H.K. de Jonge, Heuvellaan 7, 8162 CT Epe, tel. 629977

Secr.: J.O. Tjabringa, Azaleastraat 6, 8181 TA Heerde, tel. 697710
e-mail: diaken@regenboogkerk.nl

Bankrek.: NL67RABO0317519425 t.n.v. Diaconie Regenboogkerk Epe

Kerkelijk Bureau:

C.J.G. Bakker, Klaverkamp 12, 8162 HR Epe, tel. 628009

e-mail: kerkelijkbureau@regenboogkerk.nl

Beraadsgroep Financiën en Beheer:

Voorzitter: W.H. Potappel, Willem Tellstraat 19, 8162 ET Epe, tel. 06 5373 1582

Secr.: W.M.J. Kamer, Veldkampweg 13, 8162 PV Epe

Bankrek.: SKG: NL42FVLB0225385163 t.n.v. Regenboogkerk Epe

Collectebonnen: NL08INGB0004018295 t.n.v. Collectebonnen Gereformeerde kerk.

Kaarten: blauw € 20,00 / oranje € 15,00 / wit € 6,00 z.o.z. >>

ZWO NL05FVLB0226119343 t.n.v. CvK Gereformeerde Regenboogkerk Epe inz.

ZWO.

Kerkradio: A.J.W. Hanekamp, Loper 5, 8162 KD Epe, tel. 614454

REGENBOOGKERK EPE: Beekstraat 33, 8162 HA Epe.

Koster: J. Klaasse, Beekstraat 27, 8162 HA Epe, tel. 613710 (tel.nr. idem gebouw Antenne) e-mail: koster@regenboogkerk.nl

Gebouw Antenne: Openingsdagen + aanwezigheid koster: elke maandagmorgen van 9.00 – 12.00 uur en door de week elke avond van 18.30 – 20.00 uur.

Inhoud

Kerkdiensten

Bij de diensten

Adventsproject kinderdienst 2016

Kinderdienstmedewerkers gezocht

Toelichting bij de collecten

uit privacyoverweging zijn enkele artikelen uit dit bestand verwijderd

Signalen

Vijf jaar 'De Heerlijkheid'

Fruit mee voor Kerstmiddag ouderen

Najaarsgemeenteberaad

Sirkelslag KIDS

Verslag Vakantie Bijbel Week 2016

Kerstpakketten Aktie 2016

ZWO

Kerkbalans 2016

Verjaardagsfonds

PCOB

Samenzangavond Grote Kerk

Kerstconcert met Martin Brand & landelijk koor

Diensten andere protestantse kerken in Epe

Agenda

Inleveren kopij

Collectebonnen: (zie voor betaling pagina 1)

De collectebonnen in euro worden uitgegeven in kaarten van 20 stuks

blauwe bonnen van € 1,00 kaart kost € 20,00

oranje bonnen van € 0,75 kaart kost € 15,00

witte bonnen van € 0,30 kaart kost € 6,00

Bij bestelling a.u.b. aangeven welke kleur u wenst.

Informatie: H. Kasteel, Emmastraat 15, tel. 613780

Zondag 20 november

Gedachtenisdienst

10.00 uur Ds. A.M. van de Wetering en ds. H.S. Muller
 Jongerdienst: Edwin van de Vosse
 kinderdienst : Rene Draaier en Esther Robbertsen
 oppasdienst : Berdien Visser en Roosmarijn Heiligenberg
 Eerste collecte : Diaconie Regenboogkerk
 Tweede collecte : ZWO - Werelddiaconaat

Zondag 27 november

Viering Heilig Avondmaal

10.00 uur Ds. A.M. van de Wetering
 kinderdienst : Marjolein Heiligenberg en Cariene van de Wetering
 oppasdienst : Marieke Tjabringa en Iris Bakker
 Eerste collecte : Jeugdwerk Regenboogkerk
 Tweede collecte : ZWO - Werelddiaconaat
 19.00 uur Ds. S.H. Muller **Praisedienst**
 Eerste collecte : Stichting 'De Rode Beer'
 Tweede collecte : ZWO
 15.00 uur Ds. B. Lampen De Boskamp

Zondag 4 december

10.00 uur Ds. A.M. van de Wetering
 kinderdienst : Mirjam Bakker en Elize de Mots
 oppasdienst : Marjo Menning en Ruth Poort
 Eerste collecte : Leger des Heils
 Tweede collecte : ZWO - Zending
 19.00 uur Ds. F.Z. Ort, Dieren
 Eerste collecte : Stichting 'De Rode Beer'
 Tweede collecte : Gemeentewerk Goede Herderkerk
 Gezamenlijke dienst met Goede Herderkerk in GHK



*Elke zondagmorgen, na de dienst,
 koffie of thee drinken.
 Voor de jeugd is het gezellig
 in de Schatkamer.*



Zondag 20 november is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. We gedenken wie in de afgelopen twaalf maanden binnen de kring van onze gemeente zijn overleden. Hiervoor nodigen we alle betrokken families uit.

Samen met hen hopen we in de dienst woorden te horen waarmee we verder kunnen. Vanuit God gezien kan de dood nooit het laatste woord hebben! In zijn ogen hebben wij eeuwigheidswaarde...

Tijdens het gedachtenismoment weten we ons met elkaar en met onze gasten verbonden. Daarna kunnen we allemaal naar voren komen om een lichtje te ontsteken, denkend aan iemand die ons dierbaar was. Het koor Exspecto o.l.v. Wolfried Kaper werkt aan de dienst mee. Beide predikanten gaan voor.

Zondag 27 november begint de Adventstijd. We vieren op de eerste zondag altijd het Heilig Avondmaal. Samen zien we daarbij uit naar de dag dat Jezus met ons weer aan tafel zal zitten en feest vieren, zoals hij zijn discipelen beloofd heeft. We zingen over Jezus als Morgenster, signaal van een nieuwe tijd. De kinderen hebben daarover gesproken in de kindercatechese op vrijdag. Wachten kan lang duren, maar er zijn lichtpuntjes die hoop geven op de vernieuwing die door Pasen op gang gekomen is...

Op deze zondag begint ook het kinderdienstproject 'Beloofd is beloofd'. De vrouwen die genoemd staan in de stamboom van Jezus spelen daarin een belangrijke rol. Op deze eerste zondag komt Tamar aan de orde. Een ongemakkelijke geschiedenis, met een vrouw die opkomt voor haar rechten: zij wil leven doorgeven. Als zij eindelijk haar kinderen in de armen houdt, lijken ook de mannen in haar leven tot inzicht te komen. Er is altijd een nieuwe weg mogelijk. Dat wordt voluit zichtbaar als Tamars verre nazaat Jezus in beeld komt. Hij zal zijn volk redden van hun zonden!

Zondag 4 december is het Rachab die uit de stamboom van Jezus gelicht wordt. Rachab had een herberg op de muren van Jericho. Haar gasten kwamen niet alleen een kopje koffie drinken, zoals een kinderbijbel ooit beweerde. Maar de bijbel zou de bijbel niet zijn als mensen niet de kans kregen meer te zijn dan het etiket dat hun is opgeplakt. Rachab ontpopt zich als redder en maakt het mogelijk dat het volk Israël Kanaän binnen trekt.

Haar belijdenis is oprecht: van God en zijn mannen verwacht ze genade en toekomst.

AMvdW

Praisedienst op 27 november a.s.

Op zondagavond 27 november wordt door een aantal gemeenteleden een praisedienst georganiseerd met als thema "Thuis". Een gelegenheidsband zal ons begeleiden in praiseliederen rondom dit thema. Deze band bestaat uit: Willem Veldkamp, Henk Ouwens, Martin Spiering, Vivian Schuur, Richard Koot, Henk Overbosch en Marianne Jong. Naast muziek van de band zal bij een aantal liederen ook het orgel klinken. Ds. Sjoerd Muller gaat voor in deze dienst en hij zal met ons gaan nadenken over de woorden van Jezus als Hij zegt: "Mijn huis moet vol worden." Jezus is geen zuinige meester. Hij kan slecht tegen lege plekken aan de feesttafel. Genoeg ingrediënten dus voor een praise-avond én om stil te staan bij wat Jezus met die woorden aan ons wil meegeven.

Iedereen is van harte welkom! Aanvang 19.00 uur in de Regenboogkerk.

Marianne Jong

Adventsproject kinderdienst 2016 'Beloofd is beloofd'

Ook dit jaar gaan we met de kinderen van de kinderdienst een adventsproject doen. Voorin de kerk komt een rode levensboom te hangen en daaronder zal een tafeltje staan met daarop attributen die bij het project horen.

In het project van dit jaar komen we de namen van vijf vrouwen in de familie van Jezus tegen. Deze vijf sterke vrouwen, geworteld in het geslacht van Jezus, staan in dit kerstproject centraal. Ze zijn de takken aan de project-levensboom, takken die geregeld flink wat te verduren krijgen door stormen in hun leven. Die de dingen in hun leven soms buigen naar hun eigen verlangens tot het barst, met vaak grote gevolgen. Maar die ondanks alles wat er gebeurt toch geloven in een toekomst, vasthouden aan Gods belofte en leven uit zijn genade.

De project-levensboom is rood en rood doet denken aan pijn. Pijn aan een wondje of pijn van dingen die verkeerd gaan. In de project-levensboom is ook een witte draad verweven. Dat is het teken van hoop en betekent Gods voortdurende belofte die door de verhalen heen loopt. De witte draad zorgt dat het rood van de boom een kleur van leven en liefde wordt.

Met het project laten we Gods onophoudelijke trouw zien en de beloften die Hij nakomt. Want 'beloofd is beloofd'!

Namens de kinderdienstleiding,

Elize Eilander, Esther Robbertsen en Mirjam Bakker

Kinderdienstmedewerkers gezocht!

Elke zondag wordt er door een aantal gemeenteleden met veel plezier leidinggegeven aan de kinderdienst. Als we met de kinderen naar onze eigen ruimte zijn dan beginnen we meestal met een algemeen praatje.

We lezen/vertellen een verhaal waar we met de kinderen over napraten. Daarna is er ruimte voor een knutselwerkje of bijvoorbeeld een spel.

We werken met de methode 'Vertel het Maar', waarin al deze verhalen en verwerkingsmogelijkheden staan. Er is dus een goede leidraad om mee aan het werk te gaan. Er zijn twee groepen: één voor kinderen uit de basisschoolgroep 1 t/m 4 en één voor groep 5 t/m 8.

Aangezien er een aantal medewerkers is gestopt of gaat stoppen zijn we op zoek naar nieuwe leiding. Vindt u/vind jij het leuk om met kinderen te werken, dan zijn we op zoek naar u/jou! Een keer meedraaien om te zien hoe zo'n kinderdienst verloopt is uiteraard mogelijk. Leeftijd van de kinderdienstleiding speelt geen enkele rol. Het is voor de kinderen juist leuk dat ze de ene keer naar een jongere luisteren en een volgende keer de verhalen van een ouder of opa/oma horen.

Kortom: bent u/ben jij enthousiast geworden na het lezen hiervan, neem dan snel contact op met:

Mirjam Bakker – 06 – 37 59 64 25 of bakker.dewinter@hetnet.nl

Esther Robbertsen – 06 - 30 77 81 31 of esther.robbersten@live.nl



Toelichting bij de collecten

Zondag 20 november

1^e collecte: Diaconie Regenboogkerk

2^e collecte: ZWO - Werelddiaconaat

Woensdag 27 november

1^e collecte: Jeugdwerk Regenboogkerk

2^e collecte: ZWO - Werelddiaconaat

Zondag 4 december

1^e collecte: Leger des Heils

In de week voorafgaand aan 4 december vindt de jaarlijkse landelijke collecte plaats voor het Leger des Heils. We sluiten daar met deze collecte graag bij aan. Het Leger des Heils in Nederland richt zich op maatschappelijke opvang, ouderen- en gezondheidszorg, jeugdzorg, reclassering, preventie en maatschappelijk herstel en verslavingszorg, evangelisatie, pastorale zorg en kerkelijke sociale hulpverlening (diaconaal werk). Het Leger des Heils ondersteunt daarnaast internationale ontwikkelingsprojecten op het terrein van gezondheidszorg, HIV/aids, onderwijs en training, opvang, landbouw, microkredieten, water en milieu, rampen, herstel en wederopbouw en voedsel- en kledingverstrekking bij noodsituaties.

Er wordt hulp verleend aan iedereen die daaraan behoefte heeft zonder daarbij onderscheid te maken naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, of welke andere in het kader van zijn doelstellingen niet relevante grond ook. Wij bevelen deze collecte van harte bij u aan.

2^e collecte: ZWO – Zending

In de avonddienst op 27 november wordt er gecollecteerd voor stichting 'De Rode Beer'. De 2^e collecte is voor de ZWO. Tijdens de avonddienst op 4 december is de eerste collecte eveneens bestemd voor stichting 'De Rode Beer'. De 2^e collecte is voor het gemeentewerk van de Goede Herderkerk.

Werkgroep duurzaamheid & energie

De diaconie heeft, conform het jaarplan 2015-2016, in het afgelopen voorjaar de Micha-cursus gevolgd. De cursus heeft ons bewust gemaakt van onze rol bij de zorg voor mensen en de schepping.

Het doet er toe dat ook wij, als gemeente en als individu, werken aan het verkleinen van onze footprint. Hoe groot is onze afvalberg, is onze woning duurzaam, wat voor producten gebruiken we in ons dagelijks leven?

Met een te starten *werkgroep duurzaamheid & energie* willen we werken aan concrete activiteiten om ons kerkgebouw, het gebruik ervan en ons eigen dagelijks leven duurzamer te maken. De diaconie kan als aanvoerder niet zonder medespelers! Lijkt het u/jou wat om met ons mee te werken? Geef dit dan **voor 1 december** door aan Harko de Jonge, Theo Rink of Jan-Olaf Tjabringa. Samen gaan we dan aan de slag met een werkplan en daarna natuurlijk de uitvoering ervan.



Barmhartigheid

Paus Franciscus riep een 'Jaar van Barmhartigheid' uit. Dat kan een Paus, een jubeljaar een thema meegeven. Hij schrijft dan een bul, een inspiratiedocument, dat naar de kerken gaat. Ook wij als niet Rooms Katholieken mogen daar uiteraard van mee genieten. Eerlijk gezegd was ik het totaal vergeten. Het jaar is al bijna om! Maar zoals het soms gaat: op zondag vertelde een gemeentelid mij met het thema barmhartigheid bezig te zijn, en op woensdag ontdek ik in de boekhandel een prachtig boek met de titel: 'Leven voor de ander', verlangen naar barmhartigheid. Collega Jos Douma in Zwolle heeft niet zitten slapen en zijn webmeditaties gebundeld in een fraai vormgegeven boek.

Barmhartigheid, zo vertelt Douma, vindt hij een uitstekende keuze van Paus Franciscus. De wereld heeft het hard nodig! En het Evangelie gaat daar dus over. Jezus, zegt de Paus, is het gelaat van Gods barmhartigheid. Als je hem ziet, kijk je in de ogen van God de Vader, die warmte uitstralen. Ook Israël kende God al als 'Barmhartige en medelijdende God, lankmoedig, groot in liefde en trouw'. Zo stelde Hij zichzelf voor aan Mozes toen er twee nieuwe stenen tafelen voor hem gereed lagen. De eerste twee waren gesneuveld toen het volk binnen de kortste keren God had ingeruild voor de afgoden. 'Wij zijn een hardnekkig volk', zegt Mozes met de nodige zelfkennis. Wat moesten ze zonder Gods barmhartigheid? Dan waren ze al lang afgeschreven!

God is niet hard. Het leven is dat wel. Dat ontdekten de mensen al in de tijd van het Romeinse Rijk. Wie keurig in het gareel liep, had het er goed. Wie er een ander geloof op na hield en niet wilde buigen voor de keizer, kon voor de leeuwen geworpen worden. Het gejoel van de tribunes verraadde dat mensen zich kostelijk vermaakten. Kinderen van nu ontdekken dat op het schoolplein. Als jij langer, slimmer, dikker, stiller of wat ook maar bent, loop je de kans buitengesloten te worden. Hoongelach klinkt je in de oren. Volwassenen hebben hun eigen ervaringen. Werknemers met een ziektegeschiedenis vallen bij een reorganisatie buiten de boot. In sport en politiek tellen alleen de winnaars. Weerbaar worden, leren we onze jongeren. Maar leren we ze ook barmhartigheid?

Zeven werken zijn er van ouds in de kerk, zeven werken van barmhartigheid. Eten geven aan de hongerige, drinken aan de dorstige. De naakten kleden en de vreemdelingen opnemen. De zieken bijstaan en de gevangenen bezoeken. En, heel verrassend: de doden begraven. Ieder mens is een kostbaar en uniek schepsel van God, dat een waardig afscheid verdient, schrijft Douma daarbij. In die woorden schuilt de kern van barmhartigheid. God schrijft niemand af. Doden niet. Ouderen niet en zieken niet. Mensen die er een puinhoop van gemaakt hebben kunnen toch op zijn steun rekenen, denk aan Kain in het begin van de bijbel. Hij is een moordenaar, maar niemand mag zich aan hem wreken...

Eigenlijk is een jaar van barmhartigheid te kort, om de betekenis voluit te proeven, zelfs als we op tijd bij de les waren. Eigenlijk is barmhartigheid ieder jaar weer nodig. Een revolutie van tederheid, noemt Paus Franciscus dat. Bid voor terroristen in plaats van bang voor hen te zijn. Bekijk vluchtelingen niet argwanend, maar sluit ze in het hart en help ze. Omhels kwetsbaarheid en gebrokenheid. Ik dacht even aan het Kind in de kribbe. Zo is onze God. Zo wil hij bij ons zijn, ondanks alles. Goed om daar in deze Adventstijd bij stil te staan. Zacharias, de vader van Johannes, zei het zo: dankzij de liefdevolle barmhartigheid van onze God, zal het stralende licht over ons opgaan en aan allen verschijnen... In een keiharde wereld waarin zwakkere mensen het onderspit delven is Jezus een teken van hoop. Het is aan ons daar inhoud aan te geven. Christus ons licht, zingen we in de kerk, schijn door ons heen, schijn door het duister. Weet wel wat je zingt!

Het spijt met dat ik dit jaar heb zitten slapen. Het jubeljaar is bijna om. Gelukkig is het voor barmhartigheid nooit te laat!

AMvdW

(zie ook josdouma.nl en tijdmetJezus.nl)

Vijf jaar 'De Heerlijkheid'

Vijf jaar geleden hadden een paar dames een plan: wat als we eens gaan koken voor gemeenteleden.

Niet iedereen eet thuis samen met huisgenoten. Een feestelijke maaltijd is voor hen een verwennerij!

Toestemming van de kerkenraad werd verkregen... Nu, vijf jaar later, kunnen we zeggen dat het een groot succes is geworden. Maandelijks is de aanvraag groter dan de capaciteit! Er komen mensen van binnen en buiten de kerk. Soms zegt iemand: nooit gedacht dat ik hier nog eens een voet over de drempel zou zetten!

Gemeenteleden nemen hun burens mee, hun vrienden, of mensen die ze een fijne avond gunnen.

De ontvangst is hartelijk, de tafels zijn feestelijk gedekt. Iedere maaltijd wordt geopend met een gebed en wat woorden om te overdenken. Vijf gangen zijn er meestal, van amuse tot en met de koffie na. Het eten is, hoe kan het ook anders, Heerlijkck! Cees verhoogt de sfeer met zijn pianomuziek. Aan alle tafels vinden gesprekken plaats. Geen wonder dat een aantal gemeenteleden stamgast is, en anderen, ook echtparen en gezinnen (en een dominee) bij toerbeurt aanschuiven. Anneke, Helga, Greetje, Els, Berdien, Jans, Lee, Ank en Nienke zijn heel blij met de vernieuwde keuken en het grote fornuis. En met de bereidwilligheid van Han, die hier en daar een handje helpt! En wij zijn heel blij dat zij met zoveel liefde voor ons koken en zoveel mensen maandelijks een fijne avond bezorgen. Dank jullie wel, ga nog lang door!

AMvdW

KERSTMIDDAG KERSTMIDDAG KERSTMIDDAG

De Raad van kerken Epe organiseert een kerstmiddag voor ouderen in onze kerkelijke gemeente. Deze kerstmiddag hopen wij te houden op maandag 12 december a.s. te Epe. De ouderen die deze middag niet kunnen bezoeken krijgen een fruitbakje aangeboden. Voor de vele fruitbakjes die er gemaakt moeten worden is er veel vers fruit nodig. Dus **geen** blikjes fruit a.u.b.

Wij vragen u om voor dit doel op zondagmorgen 11 december a.s. fruit mee te brengen naar de kerk, waar alles verzameld zal worden.

Dus, noteer in uw agenda of op de keukenkalender, zondagmorgen 11 december a.s. fruit meebrengen naar de kerk.

Bij voorbaat hartelijk dank.

Namens het comité, *D.J.G. Palm, Telf.nr. 641859*



NAJAARSGEMEENTEBERAAD

Op woensdag 23 november is er een gemeenteberaad. Na het bespreken van de begrotingen van de beraadsgroepen is er aandacht voor het missionaire werk.

(Op zondagochtend 20 november na de kerkdienst kunt u de begrotingen afhalen in de kerkenraadskamer)

Van harte uitgenodigd voor deze avond !

***Najaarsgemeenteberaad
woensdag 23 november 2016
gebouw Antenne***

19.30 Koffie

19.45 Begrotingen en jaarplannen

- Beraadsgroep Financiën en Beheer
- Diaconale Beraadsgroep
- Jeugdwerkberaadsgroep
- Missionair werk: ZWO, Ondersteuningsfonds, evangelisatie

20.30 Pauze

20.45 Missionair project

"App uw naaste lief als uzelf" – ds. Muller

waarin we als gemeente gaan verkennen wat een kerk-app voor onszelf en voor onze omgeving zou kunnen betekenen.

21.30 Rondvraag

We rekenen op uw komst!

Carla Dijkgraaf-Feitsma, scriba



Hallo allemaal,
Sirkelslag KIDS komt er weer aan op 18 november!
Je weet wel: het creatieve, spannende en meest interactieve spel van het jaar!!
Op hetzelfde moment spelen we tegen honderden andere groepen in het land.
We weten niet welke opdrachten uitgevoerd moeten worden, wel dat het thema: "Geef liefde" is.
Ook weten we dat duizenden kinderen op datzelfde tijdstip klaar zitten om de strijd aan te gaan tegen onze groep.
Op 18 november 19.30 barst de strijd los. Wij gaan winnen toch?
Maar daar ben jij heel hard voor nodig. Hebben jullie zin in een top-avond, kom dan.
Leeftijd: 8 t/m 13 jaar - tijd: 19.15 uur verzamelen - waar: in gebouw Antenne.
Hartelijke groet en tot Sirkelslag!
Nienke Paulusma

Verslag Vakantie Bijbel Week 2016

In de herfstvakantie op dinsdag 18 t/m donderdag 20 oktober was weer de jaarlijkse vakantie bijbel week. Het thema van dit jaar was "Aan tafel". Aan tafel laat Jezus iets zien van wie Hij is en hoe het leven met Hem eruit ziet. Hij laat zien wie er bij Hem welkom zijn en hoe je bij Hem welkom bent.
In de bijbelverhalen is Jezus bij mensen om te eten. Of het is een verhaal dat Jezus vertelt, waarin samen gegeten wordt. Tijdens de maaltijden gebeuren er dingen en vertelt Jezus dingen die gaan over wie Hij is. Hij laat ons ook zien hoe Hij wil dat wij leven. Hij zet Zijn Koninkrijk centraal.
Op dinsdag hebben we geluisterd naar het verhaal over Jezus die de voeten wast van zijn leerlingen, daarmee leren we dat het goed is om anderen te helpen en Jezus wil jou hierbij helpen. Daarna hebben we samen met Kaatje Knutsel een kokschorst gemaakt en in de gymzaal gingen we apekooien, dat was leuk!
Op woensdag kwam Timo van den Heuvel een voorstelling geven, hij had het schaap Sep mee en samen gingen we op reis en op zoek naar de geschiedenis van Jozef. Timo had de hulp van de kinderen hard nodig en dat was leuk voor iedereen!
Donderdag hoorden we het bijbelverhaal over de verloren zoon voor wie een feestmaal wordt bereid. Zo mochten we horen dat we altijd welkom zijn bij God, wie je ook bent en wat je ook hebt gedaan. Na het verhaal gingen we een placemat knutselen en allerlei leuke spellen doen in de gymzaal.
Toen was het echt tijd voor een groot feest. De oudere kinderen mochten helpen met de tafels mooi maken en met z'n allen gingen we pannenkoeken eten!

Daarna kwamen de ouders en werden er prijzen uitgereikt voor de mooiste kleurplaten. Als afsluiting kregen de kinderen een bolletjes ijs. Wat een feest!
Het waren prachtige dagen waarin God en de kinderen centraal stonden. Er waren elke dag wel meer dan 80 kinderen, wat een mooie groep! Onze dank gaat uit naar al onze vrijwilligers, waaronder ook weer een mooie groep tieners, super bedankt allemaal en graag tot volgend jaar!
Namens het VBW team,
Hanneke de Graaf, Joke Pannekoek, Bianca Reurink, Jorien Riphagen, Marlies Veerbeek, Esther Vos en Willemieke Wolfsen



Kerstpakketten Aktie 2016 (herhaling)

Al een aantal jaren worden er door o.a. gemeente leden van de Goede Herderkerk, Grote Kerken de Regenboogkerk mensen verrast met een kerstpakket.
Ook dit jaar worden er weer kerstpakketten bezorgd bij mensen die wel een extraatje rond de kerstdagen kunnen gebruiken. Hoewel het lijkt wat beter te gaan in Nederland is er toch nog heel veel stille armoede!
Op zaterdag 17 december kunnen kerstpakketten en/of kruidenierswaren zoals koffie, thee, koekjes, jam, conserven etc. (geen bederfelijke waar en drank) tussen 10:00 en 12:00 uur worden ingeleverd in de hal van De Goede Herderkerk.
Wij steunen dit initiatief Richard Heijloo en de diaconie van Goede Herderkerk van harte
Kunnen wij ook dit jaar weer op Uw ondersteuning rekenen!
Harko de Jonge, Diaconie Regenboogkerk



December, tijd voor kerstkaarten en lekker lezen met de ZWO

Ze zijn er weer, de wenskaarten speciaal gemaakt voor de ZWO. Onze vrijwilligers zijn er heel druk mee geweest en dat is te zien aan het resultaat: gewoon heel mooi!
Ook de verkoop van boeken loopt prima, we krijgen de laatste tijd heel veel binnen en zo kunnen we de inhoud van de boekenkast wekelijks aanvullen met leesvoer, literatuur, kinderboeken en wat er ooit nog meer gedrukt is verschenen.
Het is onderhand wel bekend: als je boeken overhebt, bel je mij even: 616948.
Mailen kan ook: h.posthouwer@telfortglasvezel.nl. Bert Kasteel, onze andere boekenwurm, is momenteel even buiten beeld. We wensen Bert van harte beterschap!

De boeken brachten dit jaar € 299,35 op en de kaarten € 89,90. Onze penningmeester kreeg op een mooi moment ook nog eens € 10 in de handen gedrukt. Hartelijk dank voor deze en alle andere bijdragen!

Namens de ZWO-commissie,

Henk Posthouwer

ZWO- Fruitplukken najaar 2016 weer een succes!

Al 13 jaar is het de gewoonte om d.m.v. fruitplukken door vrijwilligers van de drie kerken (GHK, GK en RBK)geld te verdienen voor de jaarlijkse Z.W.O.-projecten voor ondersteuning van mensen en kinderen in moeilijke omstandigheden in wisselende werelddelen.

Ook dit najaar zijn weer veel vrijwilligers actief geweest voor het goede doel. En dit jaar is het doel waarvoor geplukt is: "Jeugdorp de Glind".

Na eerst 4 dagen geplukt te hebben in de "biologische boomgaard" bij de Nijenstein in Veessen werkten de plukkers nog 5 dagen door in Welsum met tussendoor nog een 2-daags uitstapje weer in Veessen. In een goede samenwerking met Arnold Bosgoed hebben we bij meestal mooi en zelfs zeer warm weer veel fruit geplukt.

Met 42 vrijwilligers van de drie kerken is een opbrengst behaald voor het project van ongeveer € 5.800,--. Een mooi resultaat om dankbaar voor te zijn! Want met het plukloon kan een flinke bijdrage geleverd worden aan het project: "Jeugdorp de Glind".

Onder het plukken (meestal in tweetallen) en in Veessen ook met een plukmachine of treintje werden vele nieuwtjes uitgewisseld en zo leren we ook de mensen van de andere kerken kennen. In de pauzes werd weer, zoals vorige keren, voor koffie en thee met beboterde ontbijtkoek gezorgd door Arnold Bosgoed, zijn moeder en vriendin Jacolien en genuttigd in de buitenlucht in een grote kring op appelkistjes of in de kantine. In een goede samenwerking hebben we weer een mooie en gezellige plukperiode achter de rug.

Nog wat aantallen: Een plukker kan per dag ongeveer 1000 kg plukken. Vanuit de plukuren omgerekend komen we uit op 112.000 kg (= ongeveer 4 grote vrachtauto's vol) en op ongeveer 672.000 stuks fruit. In 4 vrachtauto's passen ongeveer 300 fruitbakken.

Namens de 3 ZWO-commissies willen wij elke vrijwilliger, die geholpen heeft met fruit-plukken, hartelijk dankzeggen voor de verleende inspanning!

Henk Posthouwer (ZWO-Regenboogkerk)

Toos Huiskamp (ZWO-Grote Kerk)

Albert Wittingen (ZWO-Goede Herderkerk en alg. coördinatie)

Kerstkraam ZWO

Tijdens de Play-In voor de komende kerstdagen staat de kerstkraam van de gezamenlijke ZWO-commissies (Goede Herderkerk, Regenboogkerk en Grote Kerk) weer bij de ingang van de Grote Kerk aan de kant van de Hoofdstraat.

De kraam staat daar op **zaterdag 17 december van 11.00 tot 21.00 uur, op woensdag 21 december en donderdag 22 december van 15.00 tot 21.00 uur.**

Op de kraam vindt u weer de bekende sfeervolle kerststukken, diverse vogelvoerknutsels; rookworsten en andere leuke kerstspulletjes van de Talententent, gemaakt door talentvolle gemeenteleden van de samenwerkende kerken. Met de opbrengst van uw aankoop steunt u ons project voor de kinderen van Jeugdorp De Glind.

Wij hopen u aan onze kraam te ontmoeten!



Dit jaar willen we ons assortiment uitbreiden met (kerst)gebak, we denken aan muffins, tulbanden, cake etc. Daarvoor doen we een beroep op u thuisbakkers. Het is de bedoeling dat de door u gebakken producten op zaterdag tussen 11.00 en 12.00 uur of op woensdag tussen 15.00 en 16.00 uur bij de kraam worden gebracht.

Vindt u het leuk te bakken en wilt u ons project steunen, meld u dan bij Toos Huiskamp (tel. 612972; e-mail tfhuiskamp@hetnet.nl) of Ria Koldenhof (tel. 612163; e-mail r.koldenhof@hetnet.nl) Wij willen namelijk graag van te voren weten hoeveel ruimte we op de kraam voor het (kerst)gebak moeten reserveren.

Ook voor de Talententent kunnen we nog wel spullen gebruiken. We zoeken vooral gebreide sokken voor volwassenen, sjaals en mutsen. Heeft u tijd om te breien of heeft u nog wat in de kast liggen dat u niet meer gebruikt; u kunt het afgeven bij de kerstkraam.

Henk Posthouwer



Kerkbalans 2016

In de brief van de voorzitters van de Kerkenraad en de Beraadsgroep Financiën en Beheer hebben wij u aan het begin van dit jaar benaderd met de vraag of u bereid was onze kerkelijke gemeente dit jaar financieel te steunen. Wij zijn blij dat velen van u hiervoor een toezegging hebben gedaan. Met nog minder dan twee maanden te gaan is het grootste deel van de toegezegde steun inmiddels binnen. Alle betalers daarvoor heel hartelijk bedankt!

Wie nog niet zijn bijdrage zelf heeft overgemaakt, vragen wij dat voor 1 januari a.s. te doen zodat we met elkaar ons doel voor 2016 kunnen bereiken en van de Aktie Kerkbalans 2016 een succes maken! Wij hopen dat u daaraan wilt meewerken. Het bankrekeningnummer vindt u op de eerste pagina van de Antenne onder het kopje "Beraadsgroep Financiën en Beheer".

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw betrokkenheid en medewerking!
Beraadsgroep Financiën en Beheer *Jan Willem Dijkstra* (610201)

Verjaardagsfonds

We willen alle lopers van het verjaardagsfonds uitnodigen om 13 december om 13.30 uur in Antenne samen te komen.

Het is de laatste keer dit jaar en we hopen dat iedereen kan komen.

We maken er een gezellige tijd van in kerstfeer.

Afmelden kan bij Carla Aversch tel. 612944.

Met vriendelijke groet,

Theo van Heerde en Carla Aversch



Advent- en Kerstfeestviering 20 december

Onze kerstfeestviering hopen wij dit jaar te houden
op DV 20 december 2016

in Restaurant 'De Loreley'
Heerderweg 36, 8161 BM te Epe,

met daaraan volgend een uitgebreid kerstbuffet.

Kerst wordt dit jaar gevierd met het kerstverhaal van de heer Gert de Vijver, alias De Zandtovenaar. Het kerstgebeuren is op een DVD is uitgewerkt.

De samenzang wordt begeleid door organist Jan van Garderen, de algemene leiding is in handen van onze voorzitter en ds. Dries van Meulen. Liturgie is aanwezig.

Aanvang om 14.30 uur, toegang vrij.

Ter bestrijding van de onkosten wordt aan het eind van de avond een collecte gehouden.

U kunt zich **voor 15 december** opgeven voor deze kerstbijeenkomst en het buffet bij Joke van Meulen (tel: 0578 627225, e.mail: vanmeulen@hetnet.nl) of Hennie Huizinga (tel: 0578 614745, e.mail: henniehuizinga000@gmail.com)

Opgeven is in verband met het buffet beslist noodzakelijk. Leden en ook gasten zijn van harte welkom. We hopen op een gezellige en gezegende middag!

Het bestuur.

Samenzangavond in Grote Kerk te Epe

Op zaterdag 26 november a.s. wordt in de Grote Kerk in Epe voor de zesde keer de jaarlijkse samenzangavond met bovenstem gehouden. Naast de bovenstemgroep Noord-Oost Veluwe wordt daar dit jaar medewerking aan verleend door de bariton Zwier van der Weerd. Hij zal zich zowel solo als met de bovenstemgroep en bij de samenzang laten horen.

Bij de samenzang met bovenstem staan naast enkele psalmen onder meer de bekende liederen *Lof zij de Heer en Blijf bij mij Heer* op het programma. Jacob Vlieger zal zich tijdens de avond laten horen op trompet en Hendrik Sellies zorgt voor de orgelbegeleiding. De algehele leiding van deze zangavond is in handen van dirigent Lulof Dalhuisen.

Na afloop is er voor iedereen gratis koffie en thee. De aanvang is om 19.30 uur en de toegang is gratis. Wel is er een collecte ter bestrijding van de onkosten.

L. Dalhuisen

KERSTCONCERT MET MARTIN BRAND & LANDELIJK KOOR

Het kerstconcert dat je niet mag missen.

Vier kerst in de IJsselhallen (Zwolle) met Praise United XL op 17 december. Zing mee met bekende kerstliederen en geniet daarnaast van mooie muziek.

Met Martin Branden een groots koor van 250 deelnemers uit heel Nederland wordt dit een prachtig concert in de aanloop naar kerst.

Mis het niet en reserveer nu via: www.AT-Tickets.nl

Diensten andere protestantse kerken in Epe

Zondag 20 november

Grote Kerk	10.00 uur	Mw. A. Schaafsma en Ds. S. Zitman
Goede Herderkerk	10.00 uur	Ds. B. Lampen en ds. D. van Meulen
	19.00 uur	Ds. E. Kolkert, Ermelo
Sionskerk	9.30 uur	Dr. T.E. van Spanje
	18.30 uur	Dr. T.E. van Spanje

Zondag 27 november

Grote Kerk	10.00 uur	Ds. R. Koning, Putten
Goede Herderkerk	10.00 uur	Ds. B. Lampen
De Boskamp	15.00 uur	Ds. B. Lampen
Sionskerk	9.30 uur	Ds. J. Hogenhout, Meteren
	18.30 uur	Dr. T.E. van Spanje

Zondag 4 december

Grote Kerk	10.00 uur	Ds. M.T.P.M. Oomens, Burum
Goede Herderkerk	10.00 uur	Ds. J.H. van Osch, Vaassen
	19.00 uur	Ds. F.Z. Ort, Dieren
Sionskerk	9.30 uur	Dr. T.E. van Spanje
	18.30 uur	Ds. A. Jongeneel, Apeldoorn



GEBOUW ANTENNE

Za	19 nov	Musical	10.00 uur
		Exspecto	17.30 uur
Di	22 nov	Gebedskring Daniël	8.30 uur
		Bijbelkring	9.30 uur
		To You	20.00 uur
Woe	23 nov	Gemeenteberaad	19.45 uur
Do	24 nov	ds v d Wetering: <i>Bijbelstudie</i>	14.00 uur
Vrij	25 nov	Kerstmusical	16.00 uur
		Kindercatechese	18.00 uur
Za	26 nov	Exspecto	18.45 uur
Di	29 nov	Gebedskring Daniël	8.30 uur
		Bijbelkring	9.30 uur
		To You	20.00 uur
Do	1 dec	ZWO	19.00 uur
		Musical	19.30 uur
Vrij.	2 dec	Kerstmusical	16.00 uur
		Heerlijkheid	18.00 uur
Ma	5 dec	Oud papier inleveren	van 9.00 – 20.00 uur
Di	6 dec	Gebedskring Daniël	8.30 uur
		Bijbelkring	9.30 uur
		To You	20.00 uur
Woe	7 dec	Diakonale Beraadsgroep	19.30 uur
Do	8 dec	Bijeenkomst mantelzorgers	9.30 uur
		Musical	19.30 uur
Vrij	9 dec	Kerstmusical	16.00 uur

Kopij voor de volgende Antenne inleveren vóór zaterdag 3 december (nummer voor 2 weken).

De daarop volgende data van inleveren: vóór zaterdag 17 december en vervolgens vóór zaterdag 7 januari.

Email: kerkblad@regenboogkerk.nl. Zie ook pag. 1

Met de hand geschreven of getypte stukjes blijven natuurlijk ook steeds welkom. Antenne verschijnt steeds vóór het weekend dat volgt op de uiterste inleverdatum van kopij.

Website: www.regenboogkerk.nl

e-mail: webmaster@regenboogkerk.nl

Wanneer de tijd lijkt stil te staan

Uitvaartverzorging
Henk van Venne

De kleinschalige onderneming met ruime ervaring in het verzorgen van een uitvaart, zowel traditioneel als modern.

**24 uur per dag
persoonlijk bereikbaar
0578 690410**
(06 83227151)

Waar of hoe u ook bent verzekerd u mag zelf bepalen door wie u de uitvaart laat verzorgen.

Schotakker 5, 8162 JC Epe.
uitvaartvanvenne@planet.nl
www.uitvaartverzorgingvanvenne.nl

“Ik help u graag bij een goed afscheid.”

Mijn naam is Jolanda van der Wal, ik ben uitvaartverzorgster voor Yarden in Epe en omstreken. Voor een goed afscheid kunt u rekenen op mijn zorg en advies. U kunt mij bellen op 088-9273790.

Yarden. Wilt u een overlijden melden?
Bel dan 0800 8192 (24 uur per dag). www.yarden.nl

YARDEN