

Redactie J. Bunde-v.d. Pavert, Korte Kuipersweg 2, 8161 VZ Epe, tel. 629560
H.J. Huizinga-Boelens, Beekweide 39, 8162 XP Epe, tel. 614745
e-mail: kerkblad@regenboogkerk.nl

Eindredactie: J. Bosch, Pr. Marijkestraat 5, 8162 BB Epe, tel. 613460

Penningm. Bank: NL21FVLB0226121577 t.n.v. Regenboogkerk, inz. blad Antenne
(€ 16,00 per halfjaar)

Bezorging L. Kasteel, Glorialaan 16, 8162 VC Epe, tel. 628238



Predikanten:

Ds. A.M. van de Wetering, Alb. Schweitzerlaan 3, 8162 DS Epe,
tel. 627732. (sectie 1-2-5-6)

e-mail: am.vandewetering@hetnet.nl. Vrije dag: woensdag

Ds. S.H. Muller, Holleweg 28, 7361 AA Beekbergen, tel. 06-42633119 / 055-8430264

e-mail: sjoerdmuller@regenboogkerk.nl. Werkt op maandag en dinsdag
(sectie 3 en 4)

Kerkenraad:

Voorzitter: L.H.E.C. Plooy, Slathstraat 3, 8161 CB Epe, tel. 611517

Scriba: K.G. Dijkgraaf-Feitsma, Deventerweg 8, 8167 NA Oene, tel. 641922
e-mail: scriba@regenboogkerk.nl

Diaconie:

Voorzitter: H.K. de Jonge, Heuvellaan 7, 8162 CT Epe, tel. 629977

Secr.: J.O. Tjabringa, Azaleastraat 6, 8181 TA Heerde, tel. 697710
e-mail: diaken@regenboogkerk.nl

Bankrek.: NL67RABO0317519425 t.n.v. Diaconie Regenboogkerk Epe

Kerkelijk Bureau:

C.J.G. Bakker, Klaverkamp 12, 8162 HR Epe, tel. 628009

e-mail: kerkelijkbureau@regenboogkerk.nl

Beraadsgroep Financiën en Beheer:

Voorzitter: W.H. Potappel, Willem Tellstraat 19, 8162 ET Epe, tel. 06 5373 1582

Secr.: W.M.J. Kamer, Veldkampweg 13, 8162 PV Epe

Bankrek.: SKG: NL42FVLB0225385163 t.n.v. Regenboogkerk Epe

Collectebonnen: NL08INGB0004018295 t.n.v. Collectebonnen Gereformeerde kerk.

Kaarten: blauw € 20,00 / oranje € 15,00 / wit € 6,00 z.o.z. >>

ZWO NL05FVLB0226119343 t.n.v. CvK Gereformeerde Regenboogkerk Epe inz.

ZWO.

Kerkradio: A.J.W. Hanekamp, Loper 5, 8162 KD Epe, tel. 614454

REGENBOOGKERK EPE: Beekstraat 33, 8162 HA

Koster: J. Klaasse, Beekstraat 27, 8162 HA Epe, tel. 613710 (tel.nr. idem gebouw Antenne) e-mail: koster@regenboogkerk.nl

Gebouw Antenne: Openingstijden + aanwezigheid koster: elke maandagmorgen van 9.00 – 12.00 uur en door de week elke avond van 18.30 – 20.00 uur.

Inhoud

Kerkdiensten / Bij de diensten

Toelichting bij de collecten

Signalen: De bijbel en onze identiteit

Kindercatechese / Avondmaal aan huis/ Hemelhoog: een nieuwe liedbundel

Werkdagen en beschikbaarheid Ds. Muller

Rome/ Studentenbijeenkomst/ Ik geloof, hij zij niet/ Nieuwe wijk

Kerkenraadsvergaderingen sept. en okt. / Najaarsgemeenteberaad

Kerstmusicalsterren gezocht

Speelgoedactie / Mantelzorgochtend/ Kerstpakkettenactie

ZWO Speculaasactie

Running Dinner

Ontmoetingsdiner De Heerlijkheid

Opheffen Ondersteuningsfonds / Tweede Thomasviering

Wijzigingen in kosterland

Parkeren rond de kerk/ Kerk-contact-middag

PCOB/ Epe in dialoog

Concert De Herberg/ Concert 'Broos bestaan'

EH Jubileum met symposium

Diensten andere prot. kerken in Epe

Agenda

Inleveren kopij

Collectebonnen: (zie voor betaling pagina 1)

De collectebonnen in euro worden uitgegeven in kaarten van 20 stuks

blauwe bonnen van € 1,00 kaart kost € 20,00

oranje bonnen van € 0,75 kaart kost € 15,00

witte bonnen van € 0,30 kaart kost € 6,00

Bij bestelling a.u.b. aangeven welke kleur u wenst.

Informatie: H. Kasteel, Emmastraat 15, tel. 613780

Zondag 30 oktober

10.00 uur Ds. A.M. van de Wetering
kinderdienst : René Draaijer, Cariene v.d. Wetering
opasdienst : Iris van der Tuin, Anniek de Jonge
Eerste collecte : Diaconie Regenboogkerk
Tweede collecte : ZWO – Kerk in Actie voor Nigeria

Woensdag 2 november Dankstond voor gewas en arbeid

19.30 uur Ds. B. Lampen Gezamenlijke dienst met GHK in Regenboogkerk
Eerste collecte : Stichting 'De Rode Beer'
Tweede collecte : ZWO-project De Glind

Zondag 6 november

10.00 uur Ds. A.M. van de Wetering
kinderdienst : Mirjam Bakker, Marjolein Heiligenberg
opasdienst : Bert v.d. Ven, Carmen Witteveen
Eerste collecte : EBC 't Harde
Tweede collecte : ZWO - Zending

19.00 uur Ds. S.H. Muller M.m.v. To You
Gezamenlijke dienst met GHK in Regenboogkerk
Eerste collecte : Stichting 'De Rode Beer'
Tweede collecte : ZWO

Zondag 13 november

10.00 uur Ds. S.H. Muller
kinderdienst : Margreet/Anniek de Jonge, Edwin v.d. Vosse
opasdienst : Aleksandra Mol, Daniëlle v. Henten
Eerste collecte : Diaconie Regenboogkerk
Tweede collecte : ZWO-project De Glind

19.00 uur Ds. H. van Ark, Wezep Medewerking: Living Letter
Jeugdendienst met GHK in Regenboogkerk (zie art. pag. 4)
Eerste collecte : Stichting 'De Rode Beer'
Tweede collecte : ZWO



*Elke zondagmorgen, na de dienst,
koffie of thee drinken.
Voor de jeugd is het gezellig
in de Schatkamer.*



Zondag 30 oktober lezen we een gedeelte uit het de profetieën van Jeremia, dat aan Psalm 1 doet denken (Jeremia 17). Wie op de Heer vertrouwt, is als een boom aan waterstromen geplant. Ook in tijden van droogte heeft een gelovige nog reservevoorraad. Wie op mensen vertrouwt heeft dat niet, zelfs als het regent blijft hij dor en droog. Dit zegt Jeremia tegen Israël, dus tegen mensen die het verschil zouden moeten kennen. Hoe komt het dat een mens, gelovig als hij is, toch steeds weer het van mensen verwacht en van stoffelijke dingen als geld en goed. En wat voor verschil maakt dat in ons leven!?

Woensdag 2 november houden we samen met de gemeente van de Goede Herderkerk een dankstond voor gewas en arbeid. Het gaat beter in Nederland, hoor je de laatste tijd. Minder werkeloosheid en er wordt weer meer geld uitgegeven door de mensen, wat als een goed teken wordt gezien... In het complexe geheel dat een economie vormt, zijn er toch wel mensen die in de problemen komen en 's nachts wakker liggen van de zorgen.

Ds. Lampen zal in de dienst voorgaan en ons woorden meegeven uit de bijbel die ons wijzen op de goedheid van God, die de mensen laat wonen in zijn prachtige schepping. Hoe kunnen wij allen daarin laten delen?

Zondag 6 november is de eerste dag van de week waarin de dag van de mantelzorg valt (10 november) Goed om daar ook in een ochtenddienst eens aandacht aan te schenken! Mantelzorgers zorgen voor een familielid, vriend of buurtgenoot, die het alleen niet redt. Ook als diegene wordt opgenomen, gaat een groot deel van de zorg door. Je wilt niet anders, kunt niet anders, maar makkelijk is het niet altijd. Voor wie denkt dat het onderwerp ver van hem of haar afstaat: de overheid ziet in ons allen mantelzorgers, die er samen voor zorgen dat niemand aan zijn lot wordt overgelaten.

AMvdW

Zondagavond 13 november

13 november is er om 19.00 uur weer een jeugdendienst.
Kom jij dan ook?

Het thema is: is de kerk saai? En ook al is je eerste antwoord "ja", kom dan alsnog! De kerk is meer dan alleen je eigen kerktorentje en daarom willen we nadenken over wie de kerk is en waarom je zou geloven.

Dominee van Ark heeft een verhelderende én bemoedigende boodschap en de band Living Letter zal zorgen voor mooie muziek en lekkere meezingers!
We hopen je te zien!

Jeugddienst



TAIZÉ viering te Epe

Op **zondagavond 30 oktober om 19.00 uur** organiseert de liturgiecommissie van de Raad van Kerken te Epe een gebedsdienst in de geest van Taizé, in de **Grote Kerk te Epe**. Hierbij is iedereen, jong en oud, van harte welkom.

Voorganger is pastor Wim Vroom.

Tijdens de viering worden meerstemmige Taizé liederen gezongen samen met een ad hoc koortje onder leiding van Inger Heij. Het koor repeteert de liederen op zondagmiddag vanaf 15.00 uur voorafgaande aan de viering. Belangstellenden kunnen zich aanmelden en / of informatie krijgen via i.heij@live.nl. We hopen op velen die enthousiast in het koor meezingen en op velen die de gebedsdienst mee willen vieren.

Toelichting bij de collectes

Zondag 30 oktober

1^e collecte: Diaconie Regenboogkerk

2^e collecte: ZWO – Kerk in Actie voor Nigeria

Woensdag 2 november – Dankdag

1^e collecte: Stichting 'De Rode Beer'

2^e collecte: ZWO – project de Glind

Zondag 6 november

1^e collecte: EBC 't Harde

Het Evangelisch BegeleidingsCentrum (EBC) is christelijke hulpverleningsinstelling in de geestelijke gezondheidszorg en maatschappelijke opvang. Het EBC heeft locaties in het 't Harde, Elburg, Doornspijk en Oldebroek. EBC behandelt onder andere jong volwassenen met psychosociale problemen. Het centrum biedt verschillende vormen van (woon)begeleiding en dagbesteding en helpt mensen bij terugkeer op de arbeidsmarkt. Wij bevelen deze collecte van harte bij u aan.

2^e collecte: ZWO – Zending

Zondag 13 november

1^e collecte: Diaconie Regenboogkerk

2^e collecte: ZWO – project de Glind

In de avonddiensten op 6 en 13 november wordt er gecollecteerd voor stichting 'De Rode Beer'. De 2^e collecte is voor de ZWO.



De bijbel en onze identiteit

Ik vond het toch verrassend: vorige week werd de Bijbel gekozen als 'belangrijkste boek'. Daarmee versloeg de Bijbel het dagboek van Anne Frank, 'In de ban van de Ring' of (niet te onderschatten) de IKEA-gids. Blijkbaar vervult de Bijbel nog steeds een rol van belang in deze tijd, ook buiten de kerkelijke kringen om. Nou moet ik eerlijk bekennen dat ik ook perioden ken waarin ik de Bijbel enkel en alleen gebruik als een soort veredeld zelfhulpboek: op mindere fraaie momenten in je leven kun je wel een troostrijk woord gebruiken, helemaal van God, en hops, daar komt de Schrift weer uit de kast. Tegelijkertijd voel ik dan aan mijn water dat ik op deze wijze de Bijbelse verhalen weinig recht doe, maar misschien herkent u het wel: u wilt nu iets lezen, nu iets ervaren van God. En een boek is snel geopend; iets aansprekends is snel gevonden. Maar het Joodse volk kent de taaiheid van hun Schriften: je moet studeren, haast worstelen met de woorden, en God laat zich niet dwingen.



In Trouw van afgelopen week noemt de katholieke theoloog Erik Borgman de Bijbel geen gewoon boek, maar meer een bibliotheek met boeken uit verschillende tijdsperiodes. De Bijbel is vol verschillen en uiteenlopende gezichtspunten. Er zijn vier evangeliën en niet één. Dus als je uit bent op één duidelijke manier die ons leven of onze maatschappij verder helpt dan ben je bij de Bijbel bij het verkeerde adres. Dat verklaart ook waarom discussies over volwassen- of kinderdoop, homoseksualiteit of de rol van vrouwen in de kerk nooit eenduidig met een Bijbelcitaat kan worden beslist: er is altijd wel een andere tekst aan te wijzen die een andere richting wijst. Bovendien zijn die 'problemen' in mijn ogen ook in de eerste plaats niet theologisch maar pastoraal van aard.

Om te besluiten zegt Borgman: "Als je zoekt naar criteria die afbakenen en vastleggen wie we zijn, daarvan zegt de Bijbelse traditie: die kunnen wij niet poneren, die worden gegeven met de tijd. Daarom is de Bijbel wat mij betreft Heilige Schrift: hij markeert het godsdienstige van onze identiteit. We hoeven geen identiteit te hebben of vast te houden, maar we ontvangen er één." Daarin raakt de Bijbel aan ons eigen geloof: het wordt ons geschonken.

S.H.M.

Kindercatechese

Voor ouders die denken: hebben we iets gemist? De eerstvolgende kindercatechese, voorafgaande aan het Heilig Avondmaal is op vrijdag 25 november, 18.15 uur. Jullie krijgen een uitnodiging thuis.

Avondmaal aan huis: ooit over nagedacht?

Wie niet meer naar de kerk gaat, kan thuis via kerkteléfono of computer naar de kerkdienst luisteren. Meedoen aan het Heilig Avondmaal kan dan helaas niet meer. Wist u dat de kerk daarvoor wel een speciaal avondmaalsstel beschikbaar heeft en dat een ambtsdrager bij u kan komen om tijdens het beluisteren van de eredienst samen met u en eventueel uw partner het Avondmaal te vieren, op het moment dat in de kerkzaal brood en beker rondgaan?

Een andere optie is dat de predikant in de loop van de week met een ambtsdrager bij u thuis komt en dat er apart een kleine viering wordt gehouden.

Als u dit leest en denkt: wat zou ik dat mooi vinden, schroom niet en leg de vraag voor aan ouderling, diaken, of predikant. De eerstvolgende viering is op zondag 27 november.

Op Avondmaalszondagen kunt u trouwens ook altijd meedoen in de viering in de Boskamp, 's middags om drie uur, waarin de predikanten van de diverse kerken bij toerbeurt voorgaan. De 'kerkgangers' zitten tijdens de hele viering aan tafel, brood en wijn worden rondgebracht.

Hemelhoog – een nieuwe liedbundel

Mijn hart is gerust, o God,

ik wil zingen en spelen.

Mijn ziel, ontwaak met harp en lier;

ik wil het morgenrood wekken.

U, HEER, zal ik loven in heel de wereld,

over u zingen voor alle volken.

Hemelhoog is uw liefde,

tot aan de wolken reikt uw trouw.

(Psalm 108: 2-5)

Wellicht is het u opgevallen. Af en toe zingen we in de dienst een lied uit de bundel Hemelhoog. Wat is Hemelhoog?

Hemelhoog is een protestants evangelische liedbundel met 739 liederen. Het is de opvolger van de Evangelische liedbundel uit 1999. De bundel is zeer goed te gebruiken naast het Nieuwe Liedboek.

De bundel is een initiatief van het Evangelische Werkverband binnen de Protestantse kerk en tot stand gekomen in samenwerking met partners binnen de PKN: het Confessioneel Gereformeerd beraad en de Confessionele Vereniging.

Bij de liedkeuze is men geïnspireerd door de evangelische liedcultuur, maar ook prachtige liederen uit de traditie, die tot op de dag van vandaag veel worden gezongen, zijn in de bundel opgenomen. Er is aandacht voor thema's als het Koninkrijk van God, gerechtigheid en discipelschap. Er is geput uit vele bronnen en liederen van diverse schrijvers, zoals opwekkingsliederen, muziek van Sela, Psalmen van Nu, Johan de Heer, Taizé of Schrijvers voor Gerechtigheid, maar ook van André Troost, Taizé en buitenlandse liedschrijvers. De liederen zijn in categorieën ingedeeld en volgen het kerkelijk jaar.

Kortom: Hemelhoog bevat populaire liederen, die veel worden gezongen en gekozen, er is een volwaardige plaats voor kinderliederen, maar bevat ook een schat aan nieuwe liederen, die niet in andere bundels te vinden zijn.

Recent is de beamerversie beschikbaar gekomen met een lay-out, die we gewend zijn van het Nieuwe Liedboek. Meer informatie is te vinden op www.hemelhoog.nl.

De bundel is te koop / te bestellen bij christelijke boekwinkel Koers. (voor de teksteditie betaalt u € 12.50)

Carla Dijkgraaf-Feitsma, scriba

(mede namens predikanten en beamerteam)

Onduidelijkheid over werkdagen en beschikbaarheid

Er schijnt binnen de gemeente nogal wat onduidelijkheid te zijn over mijn werkdagen en, als gevolg hiervan, bijvoorbeeld pastorale bijstand en begrafenissen. De dagen waarop ik voor u het beste bereikbaar en beschikbaar ben zijn momenteel de **maandag en de dinsdag**. Daarnaast heb ik voor de kerk met enige regelmaat avond- en weekendverplichtingen als preekvoorbereiding en vergadering.

De overige dagen (**woensdag tot en met vrijdag**) ben ik in Hilversum aan het werk. Mocht ik eerder het invullen van de drie dagen per week in grote mate zelf bepalen; tegenwoordig gaat dat niet meer. Op die dagen wordt ik verwacht aanwezig te zijn voor redactie en regie in de studio. Maar: daar men ook in Hilversum weet dat ik predikant ben, willen ze best meedenken of bijvoorbeeld in pastorale noodgevallen (acute bijstand of begrafenissen) ik mijn werkdagen kan verschuiven binnen diezelfde week, bijvoorbeeld als ik iemand moet bijstaan of begraven op "Hilversumse" werkdagen (dat zou het beste mogelijk zijn wanneer ik tijdig op de hoogte ben van pastorale zorg). Probleem is dat ik u die flexibiliteit niet kan garanderen en u dus geen harde toezeggingen kan doen.

In de gemeente klinkt nog weleens: we hebben twee predikanten, maar feitelijk is dat onjuist. U heeft er anderhalf, waarbij die halve door het andere werk wat hij

doet ook niet altijd beschikbaar is. Ook hier geldt: samen helpen we elkaar verder. Ik probeer op mijn wijze zo zorgvuldig mogelijk te zijn wat u wel en niet van mij kan verwachten in mijn deeltijdaanstelling. Mocht u op uw beurt ergens mee zitten of mocht er nog iets onduidelijk zijn: laat het me gerust weten.

Trouwens: daar mijn radioprogramma per 1 januari verdwijnt, zal de situatie in het nieuwe jaar wéér anders worden. In de praktijk betekent dit: nieuwe programma's (wellicht ook tv), nieuwe redacties en wellicht ook nieuwe werktijden. Ik hou u via deze weg op de hoogte.

Ds. Muller

Kringenwerk: Rome is volgeboekt

Ds. Muller

De Romereis voor najaar 2017 is inmiddels volgeboekt: de vijftien dapperen hebben zich gemeld en ik ben op zoek naar een geschikte reisaanbieder. Deelnemers worden per mail of persoonlijk op de hoogte gehouden van de vorderingen.

Studentenbijeenkomst naar 30 oktober 11.30 uur

De studentenkring die eerst doorgang zou vinden op 16 oktober is verplaatst naar de late zondagochtend van 30 oktober. Plaats van handelen is (naar het zich nu laat aanzien) het huis van de familie Proper aan de Woesterweg 1.

Ook 18-plussers die onlangs een brief hebben gekregen met een uitnodiging kunnen hierbij aanwezig zijn.

Ds. Muller

Meer kringenwerk: de 'Ik geloof, hij/zij niet-kring'

Misschien herkent u het: u hecht zelf veel waarde aan kerk en geloof, maar iemand uit uw omgeving (partner, kind, collega, vrienden) is er maar moeilijk voor te porren. Dat kan frustrerend zijn voor zowel de één als de ander. In vier avonden willen we dit probleem benoemen en elkaar handvatten en tips geven hoe we hiermee om kunnen gaan. Nog beter wordt het natuurlijk als u de 'niet-gelovige' (wat in de praktijk vaak enorm blijkt mee te vallen) ander mee weet te krijgen naar zo'n avond. Die kan ik geruust stellen: het wordt geen avond waarop u willens en wetens over een streep wordt getrokken, maar waar we hopelijk wel in eerlijkheid kunnen benoemen wat ons raakt en wat ons verbindt. Er staan twee avonden gepland vóór en twee ná Oud en Nieuw. Mocht u interesse hebben, neem dan even contact met me op.

Ds. Muller

Nieuwe wijk 'De Klaarbeek'

In Epe verrijzen nieuwe woningen in de wijk de Klaarbeek. De eerste gemeenteleden zijn daar inmiddels gaan wonen.

Voor de duidelijkheid: adressen in deze wijk worden ondergebracht in sectie 5.

Uw wijkpredikant is dus Ds. van de Wetering, uw ouderling Johan van de Vosse.

Uit de kerkenraadsvergaderingen van september en oktober



Na afscheid genomen te hebben van enkele ambtsdragers en nieuwe te hebben verwelkomd, beginnen we aan een nieuw seizoen. De kerkenraad wil proberen meer tijd vrij te maken voor inhoudelijke besprekingen van thema's. Dit wordt gedaan door voor de pauze elkaar te informeren over de lopende zaken, zo nodig besluiten te nemen en na de pauze met elkaar van gedachten te wisselen over een bepaald onderwerp.

Er zijn veel plannen bij de diverse beraadsgroepen, waaronder jeugdwerk en missionair beleid. Op de gemeenteberaadvergaderingen kunt u daar meer over horen. Predikanten vertellen over hun plannen in het kader van Vorming en Toerusting. De aankondigingen van activiteiten vindt u in het kerkblad.

Namens onze gemeente maakt mevr. W. vd Lei als adviserend lid deel uit van de Beroepingscommissie van de Goede Herderkerk.

In oktober spraken we met elkaar over onze ervaringen rondom de kerkdienst. De volgende vragen kwamen op tafel: Wanneer spreken we van een (geslaagde) kerkdienst? Voor wie is de kerkdienst bedoeld? Op welke momenten wordt een kerkdienst gehouden? Welke rol speelt muziek en zang in de dienst? Hoe bidden we als gemeente? Wat verwachten we van de preek?

Het was goed om hierover met elkaar van gedachten te wisselen in een open sfeer en hiervoor de tijd te nemen.

Tenslotte voor uw agenda:

1. De eerstvolgende Avondmaalsviering is op zondag 27 november in de ochtenddienst.
2. Zondagavond 27 november is er een Praisedienst in ons kerkgebouw, voorbereid door een aantal gemeenteleden.

Carla Dijkgraaf-Feitsma, scriba

Najaarsgemeenteberaad – datum

Het najaarsgemeenteberaad staat gepland op **woensdag 23 november**.

Naast de begrotingen van de verschillende beraadsgroepen zal er aandacht zijn voor het missionaire werk.

Aan bod komen praktische missionaire projecten die we als kerk willen gaan opzetten in de loop van volgend jaar.

U bent van harte welkom om mee te denken en richting te geven.

In het kerkblad van november volgt meer informatie.

Noteert u de datum in uw agenda?

Carla Dijkgraaf-Feitsma, scriba

Kerstmusicalsterren gezocht!

Op 24 december om 19.00 uur gaan we weer met elkaar een mooie **kerstmusical** uitvoeren. Alle kinderen en jongeren kunnen meedoen (vanaf 5 jaar oud).

Vanaf eind november gaan we met elkaar oefenen op de vrijdagmiddag. Tijdstip (waarschijnlijk) : 15.30 -17.00 uur. Lijkt het je leuk om mee te doen, geef je dan snel op!

Stuur **uiterlijk 2 november** een mailtje naar c.mout@chello.nl en geef even aan:

- Hoe heet je?
- Hoe oud ben je?
- Wil je een rol met tekst of zing je liever alleen mee met de liedjes?
- Als je een rol met tekst wilt: wil je een grote rol, kleine rol of iets er tussenin?
- Wil je wel of geen solo zingen?

Ook zoeken we weer "grote mensen" die mee willen zingen in het **musicalkoor**. We repeteren 3 à 4 keer op vrijdag aan het einde van de middag en verder thuis met een eigen CD.

De organisatie van de kerstmusical is ieder jaar weer een hele klus; vele handen zijn nodig, zoals hulp bij de **grime, decoropbouw, transport** van apparatuur, **broodjes** smeren enz. Wilt u/jij een handje helpen, dan lees ik graag een reactie op bovenstaand mailadres.

Christi Mout



Speelgoedactie

Ondanks vele gulle giften hebben we niet voldoende speelgoed binnen gekregen om de speelgoedverkoop op zaterdag 29 oktober te laten doorgaan. De ZWO zal zich beraden op een goede bestemming voor het binnengekomen speelgoed.

Wilt u uw ingebrachte speelgoed terug, dan horen wij dat graag.

We laten u weten welke stappen we gaan zetten.

Hartelijk dank voor uw inbreng!

Namens de ZWO,

Charlotte Maat en Mariette Veldkamp

Mantelzorgochtend

Op donderdag **8 december** willen we weer een ochtend houden voor mantelzorgers. Het duurt nog even, maar we noemen alvast de datum.

Binnenkort worden persoonlijke uitnodigingen hiervoor verstuurd. Als u die niet ontvangt, maar wel graag erbij wilt zijn, laat het ons weten.

In kleine kring delen de deelnemers hun ervaringen.

De ochtend vindt plaats in gebouw Antenne, aanvang 10.00 uur.

Marjan Dijkstra, pastoraal ouderling

Ds. van de Wetering



Kerstpakketten Aktie 2016

Al een aantal jaren worden er door o.a. gemeenteleden van de Goede Herderkerk, Grote Kerk en de Regenboogkerk mensen verrast met een kerstpakket.

Ook dit jaar worden er weer kerstpakketten bezorgd bij mensen die wel een extraatje rond de kerstdagen kunnen gebruiken. Hoewel het lijkt wat beter te gaan in Nederland is er toch nog heel veel stille armoede!

Op zaterdag 17 december kunnen kerstpakketten en/of kruidenierswaren zoals koffie, thee, koekjes, jam, conserven etc. (geen bederfelijke waar en drank) tussen 10:00 en 12:00 uur worden ingeleverd in de hal van De Goede Herderkerk.

Wij steunen dit initiatief van Richard Heijloo en de diaconie van Goede Herderkerk van harte.

Kunnen wij ook dit jaar weer op uw ondersteuning rekenen?

Harko de Jonge, Diaconie Regenboogkerk



Speculaasactie ZWO

De Commissie voor Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking probeert dit jaar geld bijeen te brengen voor het project 2016/2017 **Jeugdorp de Glind**.

Over dit project wordt u regelmatig geïnformeerd via onder meer de Antenne en de website. In de maand november proberen we

hier een bijdrage aan te leveren door een speculaasactie te houden.

Wat houdt de actie in?

In samenwerking met supermarkt Attent, een supermarkt die valt onder de speciale werkvoorziening, kunnen we u in november speculaas aanbieden. U kunt daarbij kiezen tussen speculaastaartje, appeltaartje en brokken speculaas.

Strookjes voor de speculaasactie liggen vanaf zondag 23 oktober in de kerk. Uw bestelling moet uiterlijk woensdag 9 november a.s. bij ons bekend zijn. Eind november wordt uw bestelling bij u afgeleverd. Betaling geschiedt bij aflevering.

U kunt het strookje inleveren in de doos in gebouw Antenne of bij:

Henk Posthouwer, Het Bijltje 2, telefoon 616948,

of bij Maayke Maaskant, Heemskerkstraat 12, telefoon 612061.

Mailen kan ook: h.posthouwer@telfortglasvezel.nl m.maaskant@xs4all.nl.

Alvast hartelijk dank voor uw deelname!

Naam		
Adres		
Telefoonnummer		
Gevuld speculaastaartje	x € 5,95	Bedrag:
appeltaartje	x € 4,95	Bedrag:
Brokken speculaas	x € 3,50	Bedrag:

Het RUNNING DINNER is dit jaar op zaterdag 19 november 2016 :



Het diner wordt opgedeeld in:

- voorgerecht (19.00 - 20.00 uur)
- hoofdgerecht (20.00 - 21.30 uur)
- nagerecht (21.30 - 22.30 uur)

en het werkt als volgt:

u ontvangt mensen thuis voor één gerecht tot een totaal aantal van 6 (=incl. uzelf) en vervolgens gaat u van twee gerechten genieten aan twee andere gasttafels.

Een prima gelegenheid om uw favoriete, feestelijke gerecht weer eens klaar te maken

(en dat mag best een heerlijke stampot zijn)!

U krijgt een week van te voren te horen welk gerecht u zelf moet voorbereiden, voor hoeveel personen en waar u met eigen vervoer naartoe moet voor de twee andere gerechten.

Wat u niet weet is wie er bij u aanschuiven.

(een event. dieet geven de mensen t.z.t. zelf aan u door).

Dus: **DOE OOK MEE!!**

Maakt niet uit of u nog nooit eerder meegedaan heeft: het zijn niet altijd dezelfde mensen die meegedaan hebben!

Het is in ieder geval beregezzelig en

U HOEFT ZELF MAAR 1 GERECHT TE BEREIDEN!

Opgeven(en/of weer afzeggen) t/m uiterlijk zo. 6 nov. a.s. via een briefje of per e-mail (naam, adres, tel., aantal pers.) bij:

Helga Potappel

Willem Tellstraat 19

8162 ET Epe helga@shem.nl

* Niet vergeten aan te geven of er in geval van last minute afzeggingen nog 1 of 2 mensen bij u aan kunnen schuiven!!



Doe mee aan het ontmoetingsdiner op vrijdag 4 november!

In november staat er weer een hele rij dames klaar om voor u te koken en een bijzonder etentje te bereiden.

Elke **1^e vrijdag van de maand** bent u **vanaf 17.30 uur** van harte welkom. We verrassen u dan graag met een heerlijk diner!

Eet u vegetarisch, heeft u een dieet of heeft u geen vervoer?

Als u dat bij uw opgaaf aangeeft, wordt hiervoor gezorgd.

Wij vragen een kleine vergoeding voor de kosten van het diner, te weten € 5,- (dit is exclusief drankjes).

Wij hebben er zin in en hopelijk u/jij ook!! En dat kunnen zijn: jongeren, (echt)paren, gezinnen, ouderen en alleenstaanden etc.

Gelet op de kookmogelijkheden en de ruimte die ter beschikking is, stellen wij het max. aantal personen op 30.

Dus: als u gezellig met elkaar wilt dineren, een leuk contact op prijs stelt, **samen wilt beleven dat wij een gemeenschap vormen van jong en oud,**

jongeren, ouderen, gezinnen, paren en alleenstaanden meld u/je dan vooral aan voor het ontmoetingsdiner

(inloop vanaf 17.30 uur, diner begint om 18.00 uur).

Aanmelden op het nieuwe(!) telefoonnummer 06- 8309 8859

(sms mag ook/inspreken kan niet/bgg 615 607).

Wanneer we vol zitten, kunt u zich ook opgeven voor de volgende datum.

Hopelijk tot 4 november!

Met vriendelijke groet,

Anneke Laponder, Beldien Visser, Lee de Kool, Anke Veenstra, Greetje Vrieling, Jans Mout, Nienke Paulusma, Els Boelhouwer, Helga Potappel

Volgende data: 2 dec, 6 jan, 3 febr

Opheffen Ondersteuningsfonds Regenboogkerk

Gedurende 16 jaar hebben wij, de fondsbeheerders, in samenspraak met de Missionair Ouderling veel aanvragen om steun mogen behandelen. We konden beschikken over beperkte inkomsten in de vorm van 2 collectes per jaar en een aantal giften. Ook werd vanuit de evangelisatiekas de laatste jaren een jaarbijdrage verstrekt.

Een jaar of twee geleden nam het aantal verzoeken aanzienlijk af en liep het kassaldo te hoog op. Reden genoeg om voorlopig geen collectes meer te houden en middelen uit de evangelisatiekas te verlangen, daar fondsvorming moest worden vermeden.

In overleg met de kerkenraad werd besloten om het fonds slapend te maken en indien er (te) weinig aanvragen zouden komen het fonds te zijner tijd op te heffen.

Dat tijdstip is nu aangebroken en in goed overleg met de kerkenraad is het besluit genomen om dit fonds per 1 november 2016 op te heffen. De resterende gelden hebben inmiddels een goede bestemming gevonden.

De fondsbeheerders, Adri van 't Hof en Wim de Kievit, in samenspraak met de missionair ouderling, Anneke de Groot.

Tweede Thomasviering in Epe



*Thomasvieringen zijn er voor twijfelaars met verlangen en voor gelovigen met vragen. In de ruimte van de sfeervolle Grote Kerk wordt in dit kader op **27 november** voor de tweede keer ruimte geschapen voor geloofservaring en persoonlijke bezinning. Met woorden, teksten en muziek, maar ook met verstillend en verbeeldend.*

Thomasvieringen bieden een thuis voor zowel gelovige mensen met vragen als mensen die spiritueel 'dakloos' zijn. Thomas was een volgeling van Jezus die twijfels en vragen had: hij was een 'ongelovige gelovige'.

De Thomasvieringen bieden ruimte en respect voor ieders eigen beleving. In een sfeer van openheid wordt er gevierd aan de hand van uiteenlopende thema's.

Omdat niet iedereen hetzelfde wil, is er in de dienst een gedeelte van ongeveer tien minuten, 'de Heilige Chaos', waar je in verschillende hoeken van de kerk op je eigen manier bezig kunt zijn. Hierna vormt men een kring, waar brood en honing gedeeld worden. De viering gaat verder met gebeden en het zingen van liederen.

Er is een inzameling voor een goed doel. De Thomasvieringen duren ruim een uur. Na afloop is er koffie, thee en gelegenheid voor ontmoeting.

De Thomasvieringen in Epe vinden plaats op initiatief van de geloofsgemeenschap Martinus als oecumenisch project en worden voorbereid door een groep mensen met verschillende geloofsachtergronden. De Raad van Kerken Epe ondersteunt dit project van harte.

De tweede Thomasviering heeft als thema "Wat is (jouw) waarheid?" en vindt plaats op **zondag 27 november om 16.30 uur** in de Grote Kerk in Epe.

Een gelegenheidskoor onder leiding van Ineke van de Bruggen verleent muzikale ondersteuning. Wie het fijn vindt om met dit koor mee te zingen, kan zich opgeven bij Nely Zevenbergen, via nely-zevenbergen@kpnmail.nl of telefoon 0578-620098. Koorleden worden verzocht om vanaf 15.00 uur aanwezig te zijn.



Wijzigingen in 'kosterland'

Zoals de meesten van u al zullen weten, komt het onwaarschijnlijke dichterbij. Namelijk dat onze koster Han Klaasse met pensioen zal gaan. Formeel is dat 1 april volgend jaar, maar inmiddels werkt Han al een dag minder in de week.

Om ons voor te bereiden op het tijdperk daarna, hebben we in overleg met alle betrokkenen, de groep hulpkosteren kunnen uitbreiden. Ook hebben we als beraadsgroep ons oor te luisteren gelegd bij andere kerken die niet langer meer een betaalde koster in dienst hebben. Dit heeft tot de conclusie geleid dat het verstandig is toch een 'parttime' betaalde kracht in te zetten die op ieder moment gebeld kan worden, die zaken coördineert en als vast aanspreekpunt kan dienen voor 'externe' partijen.

In de meerjarenbegroting zoals we die als BFB een tweetal jaren geleden hebben opgesteld en op basis waarvan we goedkeuring hebben gekregen voor onder meer het aanstellen van een parttime predikant, hadden we al ruimte gereserveerd voor het geval we op zo'n keuze uit zouden komen.

We zijn blij dat we met ingang van 1 september jl. afspraken konden maken met dhr.

Chris Hassink voor een beperkt aantal 'betaalde' uren per week. Er is daarbij geen sprake van een arbeidsovereenkomst. Chris werkt voor eigen rekening en risico en 'verhuurt' zich een aantal uren in de week aan de Regenboogkerk. De financiële lasten als gevolg van deze ontwikkeling vallen binnen de (meerjaren)begroting. Daarnaast neemt Chris als vrijwilliger ook een aantal hulpkoster-uren voor zijn rekening.

Het doorgeven van alle ervaring en kennis van Han is al gaande en ook vastgelegd in werkinstructies etc.

Wij zijn erg blij met deze ontwikkeling en zijn ervan overtuigd dat er op deze manier een niet volledige, maar werkbare invulling gegeven kan worden aan de leegte die Han na zijn vertrek zeker zal achterlaten.

Henk Wim Potappel

Voorzitter BFB

Parkeren rondom de kerk



Zowel doordeweeks als op zondag zijn er regelmatig parkeerproblemen rond de kerk.

Vooraf aan de Beekstraat zijde. Het is voor de omwonenden vervelend als zij hun auto niet op hun eigen

terrein kunnen parkeren, dan wel hun terrein niet kunnen verlaten omdat bijvoorbeeld de op/uitrit wordt geblokkeerd door een bezoeker van onze kerk.

Wilt u a.u.b. zoveel mogelijk aan de achterzijde parkeren. (Dr. van Voorthuysenstr.)

Op zondag kan ook op het terrein van de Van der Reijdenschool (zie foto) geparkeerd worden.



Wilt u toch liever aan de Beekstraat zijde parkeren, dan alleen tussen de blauwe hekken; het voetpad naar de hoofdingang moet vrij blijven voor de brandweer. Natuurlijk is, als het kan, de fiets het vervoermiddel om naar de kerk te gaan.

Namens de Beraadsgroep, Chris Hassink.

Kerk-contact-middag (voorheen: Ouderencontactmiddag)

Jawel, u leest het goed: we hebben onze naam veranderd, want wij zijn van mening dat een veel grotere groep gemeenteleden onze middagen zullen waarderen!

Zoals bijvoorbeeld de presentatie op 9 november.

Dan bespreekt René Paes de wereldwijde verspreiding van de mondharp en haar plaats en betekenis in vele culturen, met verbanden naar beeldende kunst, anekdotes en demonstraties van uiteenlopende varianten van de mondharp.

De mondharp is een van de oudste en kleinste muziekinstrumenten in de wereld. Archeologische vondsten duiden op een verleden van circa vierduizend jaar met een oorsprong in Mongolië en het zuiden van China. In Nederland en omliggende landen komt het muziekinstrument voor vanaf circa de 13e eeuw. Het instrument wordt tegenwoordig door mensen voornamelijk herinnerd als speelgoed waarmee men grappige geluidjes kan maken.

Wat weinig mensen weten is dat de mondharp, ook wel mondtrommel, bromfijzer of gedachtenverdrijver genoemd, een muziekinstrument is dat een plek heeft in allerlei muzikale stijlen variërend van volksmuziek tot klassieke muziek.

We beginnen weer om 14.30 uur en we hopen op een goede opkomst. Ieder, die belangstelling heeft voor dit onderwerp is van harte uitgenodigd.

Voor eventueel vervoer kunt u (tijdig) bellen naar mev. Bijsterbosch tel. 661617

Martha Pronk en Helga Potappel

PCOB ledenmiddag, afd. Epe, Emst en Oene

Uitnodiging voor de PCOB ledenmiddag, afd. Epe, Emst en Oene, die we op DV dinsdagmiddag 15 november hopen te houden in 'De Boskamp'. Aanvang 14.30 uur.

Na opening en enkele huishoudelijke mededelingen hoopt de heer H. Visser uit Heerde voor ons een lezing te verzorgen met als thema 'Het Saksisch dialect door de eeuwen heen', is het een dialect of een taal?

De zaal is vanaf 14.00 uur open, de koffie of thee staan dan klaar.

We hopen op een gezellige en een ontspannen middag, ook gasten zijn van harte welkom.

Het bestuur



Op woensdag 9 november gaat Epe in dialoog!

In de Nationale Week van de Dialoog zal van 4 tot en met 13 november in zo'n 100 plaatsen door heel Nederland een Dag van de Dialoog worden georganiseerd. Ruim 20.000 mensen gaan dan op uiteenlopende locaties met elkaar in gesprek om aan de hand van een thema persoonlijke ervaringen en gedachten uit te wisselen.

Sinds 2011 wordt de Dag van de Dialoog ook in de gemeente Epe georganiseerd en de reacties zijn tot nu toe zeer positief.

De organisatie wil elk jaar meer mensen bereiken met deze activiteit om de voordelen van een goed gesprek, gebruik- makend van de dialoogmethode, te laten ervaren. Een goed gesprek blijkt waardevol te zijn voor het individu, organisaties en samenleving, zeker in tijden die volgens de Troonrede gekenmerkt worden door "onrust en onbehagen".

Epe in Dialoog wil mensen met elkaar in een betekenisvol gesprek brengen.

In kleine, divers samengestelde groepen worden aan dialoogtafels met een gespreksleider ervaringen, ideeën, en dromen uitgewisseld. Zo ontstaat er ruimte voor nieuwe inzichten en het eventueel benoemen van persoonlijke actie. De Dialoog verrast, verbindt, verrijkt en versterkt burgers en de samenleving.

In dit veelbewogen jaar heeft Epe als thema: "**Ben jij ook zo bang?**" met in de dialoog ongetwijfeld veel verschillende inbreng vanuit persoonlijke ervaring.

Iedereen wordt van harte uitgenodigd om op **woensdag 9 november** mee te doen aan de Dag van de Dialoog in de gemeente. Op diverse plaatsen in de vier dorpen zullen op een passend tijdstip gesprekstafels worden georganiseerd.

U kunt meedoen als organisator van een gesprekstafel, als gespreksleider en/of als deelnemer.

Hiervoor kunt u zich voor 2 november aanmelden via www.epeindialoog.nl, per mail: info@epeindialoog.nl of via de aanmeldstrook op een flyer.

Voor meer informatie kunt u zich telefonisch melden tot het team Epe in Dialoog:

Martin Pelamonia: 06-19356721

Johan Schroten : 06-12961642

De Herberg: Verrassend najaarsconcert

Op 12 november 2016 wordt in het Koetshuis van de Pietersberg aan de Pietersbergseweg 19 te Oosterbeek een verrassend najaarsconcert gegeven door André van Vliet (vleugel) m.m.v. Jolanda den Houter (hobo) en vocaal ensemble 'Amice Lyrici' o.l.v. Maria den Hertog. In een ongedwongen sfeer presenteren zij een aantrekkelijk en kleurrijk muziekprogramma. De aanvang is om 14.30 uur; welkom vanaf 14.00 uur.

Voor de liefhebbers is er eerst de mogelijkheid voor een fikse wandeling in de omgeving. Een gids leidt ons rond op het Belmonte Arboretum in Wageningen. De ontvangst met koffie is om 10.30 uur in het Koetshuis; deelnemers krijgen bij vertrek een lunchpakket voor onderweg en zijn op tijd weer terug voor het concert.

Vooraf aanmelden is noodzakelijk. Dit kan tot uiterlijk 8 november, bij voorkeur per e-mail: concerten@pdcdeherberg.nl of telefonisch: (026) 33 42 225 (op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur).

De kosten voor het concert bedragen € 15,00, incl. consumptie; het volledig arrangement kost € 30,00. Voor kinderen gereduceerd tarief.

De musici verlenen belangeloos hun medewerking; de netto opbrengsten van deze dag komen volledig ten goede aan PDC de Herberg. **Concert: Bach - 'Broos bestaan'**

19 november vindt om 20.00 uur in de Michaelskerk in Zwolle een bijzonder concert plaats dat aansluit bij het karakter van november, de maand van het gedenken van onze overledenen.

Dit concert maakt deel uit van een landelijke reeks getiteld **'Bach – broos bestaan'**. Professioneel kamerkoor en ensemble Ars Musica, o.l.v. Patrick van der Linden, brengt muziek rond afscheid, dood en toekomstverwachting van J.S. Bach e.a. ten gehore. Evert van der Veen draagt poëzie over het afscheid voor.

Lezers van dit blad betalen slechts € 15 i.p.v. de normale toegangsprijs van € 20 voor dit concert met de kortingscode 902 – 19597 op www.stichtingarsmusica.nl

De muziek van J.S. Bach e.a. staat op een CD die hoort bij het boek **'Aan de grenzen van het leven. Een mens te zijn op aarde'**.

Hierin komen op inlevende wijze menselijke grenservaringen ter sprake: verlies, verdriet, rouw, afscheid, troost, toekomstverwachting.

Het boek is bijbels en gelovig, maar ook psychologisch en menselijk. Hedendaagse levenservaringen worden doordacht vanuit bijbelse woorden die actueel en menselijk klinken. Symbolische foto's vatten ieder hoofdstuk visueel samen.

Meer informatie: E.P. van der Veen, 0341 – 257470, epvdveen@hotmail.com

auteur en initiator van het project

'Aan de grenzen van het leven. Een mens te zijn op aarde'

EH viert jubileum met symposium

De Evangelische Hogeschool (EH) in Amersfoort bestaat dit cursusjaar 40 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert de school op vrijdagmiddag 18 november het symposium 'Van de dingen die niet voorbijgaan'. Diverse oud-studenten zullen tijdens deze bijeenkomst een ted-talk verzorgen en daarnaast levert dr. Robert Doornenbal (lid van de Raad van Advies) een bijdrage door een schets van de huidige cultuur en maatschappij te geven en in te gaan op de uitdagingen die er voor de EH in en voor de toekomst liggen. Sjirk Kuijper (hoofdredacteur Nederlands Dagblad) is de dagvoorzitter en zal het forum en de publieksdiscussie leiden. Het symposium vindt plaats in De Lichtkring te Amersfoort op vrijdag 18 november 2016 van 14.00 tot 17.00 uur.

In de veertig jaar dat de EH bestaat hebben duizenden studenten het Basisjaar, het EH-Traject of de EH-cursus gevolgd. Voor de meeste van die mensen betekende dat niet alleen een ontmoeting met elkaar, maar bovenal ook ontmoetingen met God. Voor velen is het verblijf op de EH een onvergetelijke periode geworden die voor altijd in hun leven resoneert. Vandaar het thema 'Van de dingen die niet voorbijgaan'.

Verschillende disciplines

Acht oud-studenten hopen vanuit verschillende disciplines tijdens het symposium een TED-talk te verzorgen waarin ze iets vertellen van de bezieling die zij uit hun EH-tijd hebben meegenomen en hoe zich dat nu vertaalt in de missie die zij voor en in dit leven hebben. Oud-studenten die meewerken zijn Kees Boele (bestuurder HAN), Helene Akkerman (psycholoog), Mirjam van der Vegt (schrijfster), Henk Polinder (universitair hoofddocent TU Delft), Judith Boone (officier bij de Marine), Daniël Jumelet (onderzoeker, adviseur en coach op het gebied van IT-infrastructuur en architectuur), Jeanette de Korte-Mourik (docent Communicatie en Pastoraat en Supervisor aan de Academie voor Theologie aan de CHE) en Ruben van de Belt (Student van het jaar 2016 aan de VU). Toegang voor het symposium is gratis, aanmelden via www.eh.nl/symposium is verplicht.

Vier het feest van 40 jaar EH met ons mee!

Diensten andere protestantse kerken in Epe

Zondag 30 oktober

Grote Kerk	10.00 uur	Ds. S. Zitman, Zwolle
Goede Herderkerk	10.00 uur	Ds. B. Lampen
	19.00 uur	Geen dienst
Sionskerk	9.30 uur	Dr. T.E. van Spanje
	18.30 uur	Ds. G. Mulder, Kootwijk

Woensdag 2 november

Goede Herderkerk	19.30 uur	Ds. B. Lampen	Dankdag voor gewas en arbeid in RBK
Sionskerk	14.30 uur	Dr. T.E. van Spanje	
	19.30 uur	Dr. T.E. van Spanje	

Zondag 6 november

Grote Kerk	10.00 uur	Mevr. Ds. C.M. v.d. Leek, Vaassen
Goede Herderkerk	10.00 uur	Ds. R. van Putten, 't Harde
	19.00 uur	Ds. S.H. Muller in RBK
Sionskerk	9.30 uur	Ds. A. van Herk, Hasselt
	18.30 uur	Dr. T.E. van Spanje

Zondag 13 november

Grote Kerk	10.00 uur	Ds. B. Aalbers, Maarssen
Goede Herderkerk	10.00 uur	Ds. B. Lampen
	19.00 uur	Ds. H. van Ark, Wezep in RBK
Sionskerk	9.30 uur	Dr. T.E. van Spanje
	18.30 uur	Ds. G.H. Koppelman, Wapenveld



AGENDA



GEBOUW ANTENNE

Di	1 nov	Gebedskring Daniël	8.30 uur
		Bijbelkring	9.30 uur
		Basiscatechese	18.00 uur
		To You	20.00 uur
Woe	2 nov	Na dankdagdienst:	
		Diaconale Beraadsgroep	
		Commissie Bijzondere Diensten	
Do	3 nov	Ds. v d Wetering: <i>Bijbelstudie</i>	14.00 uur
		ZWO	19.00 uur
		Musical	19.30 uur
Vrij.	4 nov	Heerlijkheid	18.00 uur
Za	5 nov	Exspecto	18.45 uur
Ma	7 nov	Oud papier inleveren	9.00-20.00 uur
		Kerstmiddagcommissie	19.00 uur
Di	8 nov	Gebedskring Daniël	8.30 uur
		Bijbelkring	9.30 uur
		Basiscatechese	18.00 uur
		To You	20.00 uur
Woe	9 nov	Christenvrouw	19.30 uur
Do	10 nov	Moderamen	19.30 uur
		Musical	19.30 uur
Za	12 nov	Exspecto	18.45 uur
Di	15 nov	Gebedskring Daniël	8.30 uur
		Bijbelkring	9.30 uur
		Basiscatechese	18.00 uur
		Kerkenraad	19.45 uur
		To You	20.00 uur
Do	17 nov	Musical	19.30 uur

Kopij voor de volgende Antenne inleveren vóór zaterdag 12 november.
De daarop volgende datum van inleveren: vóór zaterdag 3 december, daarna 17 december en 7 januari.

Email: kerkblad@regenboogkerk.nl. Zie ook pag. 1

Met de hand geschreven of getypte stukjes blijven natuurlijk ook steeds welkom.

Antenne verschijnt steeds vóór het weekend dat volgt op de uiterste inleverdatum van kopij.

Website: www.regenboogkerk.nl
e-mail: webmaster@regenboogkerk.nl

Wanneer de tijd lijkt stil te staan

Uitvaartverzorging
Henk van Vemde

De kleinschalige onderneming met ruime ervaring in het verzorgen van een uitvaart, zowel traditioneel als modern.

**24 uur per dag
persoonlijk bereikbaar
0578 690410**
(06 83227151)

Waar of hoe u ook bent verzekerd u mag zelf bepalen door wie u de uitvaart laat verzorgen.

Schotakker 5, 8162 JC Epe.
uitvaartvanvemde@planet.nl
www.uitvaartverzorgingvanvemde.nl

“Ik help u graag bij een goed afscheid.”

Mijn naam is Jolanda van der Wal, ik ben uitvaartverzorgster voor Yarden in Epe en omstreken. Voor een goed afscheid kunt u rekenen op mijn zorg en advies. U kunt mij bellen op 088-9273790.

Yarden. Wilt u een overlijden melden?
Bel dan 0800 8192 (24 uur per dag). www.yarden.nl