

**Redactie** J. Bunde-v.d. Pavert, Korte Kuipersweg 2, 8161 VZ Epe, tel. 629560  
H.J. Huizinga-Boelens, Beekweide 39, 8162 XP Epe, tel. 614745  
e-mail: kerkblad@regenboogkerk.nl

Eindredactie: J. Bosch, Pr. Marijkestraat 5, 8162 BB Epe, tel. 613460

**Penningm.** Bank: NL21FVLB0226121577 t.n.v. Regenboogkerk, inz. blad Antenne  
(€ 16,00 per halfjaar)

**Bezorging** L. Kasteel, Glorialaan 16, 8162 VC Epe, tel. 628238

#### **Predikanten:**

Ds. A.M. van de Wetering, Alb. Schweitzerlaan 3, 8162 DS Epe,  
tel. 627732.(sectie 1-2-5-6)

e-mail: am.vandewetering@hetnet.nl. Vrije dag: woensdag

Ds. S.H. Muller, Holleweg 28, 7361 AA Beekbergen, tel. 06-42633119 / 055-8430264

e-mail: sjoerdmuller@regenboogkerk.nl. Werkt op maandag en dinsdag  
(sectie 3 en 4)

#### **Kerkenraad:**

Voorzitter: L.H.E.C. Plooy, Slathstraat 3, 8161 CB Epe, tel. 611517

Scriba: K.G. Dijkgraaf-Feitsma, Deventerweg 8, 8167 NA Oene, tel. 641922  
e-mail: scriba@regenboogkerk.nl

#### **Diaconie:**

Voorzitter: H.K. de Jonge, Heuvellaan 7, 8162 CT Epe, tel. 629977

Secr.: J.O. Tjabringa, Azaleastraat 6, 8181 TA Heerde, tel. 697710  
e-mail: diaken@regenboogkerk.nl

Bankrek.: NL67RABO0317519425 t.n.v. Diaconie Regenboogkerk Epe

#### **Kerkelijk Bureau:**

C.J.G. Bakker, Klaverkamp 12, 8162 HR Epe, tel. 628009

e-mail: kerkelijkbureau@regenboogkerk.nl

#### **Beraadsgroep Financiën en Beheer:**

Voorzitter: W.H. Potappel, Willem Tellstraat 19, 8162 ET Epe, tel. 06 5373 1582

Secr.: W.M.J. Kamer, Veldkampweg 13, 8162 PV Epe

Bankrek.: SKG: NL42FVLB0225385163 t.n.v. Regenboogkerk Epe

**Ondersteuningsfonds:** NL66FVLB0226120864 t.n.v. Ondersteuningsfonds  
Regenboogkerk Epe.

**Collectebonnen:** NL08INGB0004018295 t.n.v. Collectebonnen Gereformeerde kerk.

Kaarten: blauw € 20,00 / oranje € 15,00 / wit € 6,00 z.o.z. >>

**ZWO** NL05FVLB0226119343 t.n.v. CvK Gereformeerde Regenboogkerk Epe inz.

ZWO.

**Kerkradio:** A.J.W. Hanekamp, Loper 5, 8162 KD Epe, tel. 614454



**REGENBOOGKERK EPE:** Beekstraat 33, 8162 HA

**Koster:** J. Klaasse, Beekstraat 27, 8162 HA Epe, tel. 613710 (tel.nr. idem gebouw  
Antenne) e-mail: koster@regenboogkerk.nl

**Gebouw Antenne:** Openingsstijden + aanwezigheid koster: elke maandagmorgen  
van 9.00 – 12.00 uur en door de week elke avond van 18.30 – 20.00 uur.

#### **Inhoud**

Kerkdiensten

Bij de diensten

Toelichting bij de collecten

Startzondag 'Binnenstebuiten'

Signalen: Besloten feestje

Herfstvakantie ds. van de Wetering

Nieuw seizoen – nieuwe medewerkers

Bijbelstudiegroep donderdagmiddag

Vorming en toerusting

Basis catechese

Jam/honing/wijnactie vakantieweek Nieuw Hydepark

Running Dinner

Jeugdwerk

ZWO

Ontmoetingsdiner De Heerlijkheid

Ouderencontact

Alpha-cursus

To You weer van start

Studieseminar met ds. Henk Poot in Vaassen

Orgelconcerten Stichting Meere-orgel

Diensten van de andere protestantse kerken in Epe

Agenda

Inleveren kopij

#### **Collectebonnen:** (zie voor betaling pagina 1)

De collectebonnen in euro worden uitgegeven in kaarten van 20 stuks

blauwe bonnen van € 1,00 kaart kost € 20,00

oranje bonnen van € 0,75 kaart kost € 15,00

witte bonnen van € 0,30 kaart kost € 6,00

Bij bestelling a.u.b. aangeven welke kleur u wenst.

Informatie: H. Kasteel, Emmastraat 15, tel. 613780



### Zondag 18 september

### Bevestiging ambtsdragers

09.30 uur Ds. S.H. Muller en Ds. A.M. van de Wetering  
 Jongerendienst : Marjolein Heiligenberg  
 kinderdienst : Rene Draaier en Esther Robbertsen  
 oppasdienst : Aleksandra Mol en Anniek de Jonge  
 Eerste collecte : Diaconie Regenboogkerk  
 Tweede collecte : ZWO

### Zondag 25 september

### Startzondag - Oene, Hogestraat 5, 8167 PS

09.45 uur Ds. A.M. van de Wetering en Ds. S.H. Muller  
 kinderdienst : Marjolein Heiligenberg en Margreet/Anniek de Jonge  
 oppasdienst : Berdien Visser, Carmen Witteveen en Daniëlle van Henten  
 (na de dienst blijft het speelgoed staan, maar zal er geen oppas meer aanwezig zijn)  
 Eerste collecte : de Zorgboerderij waar we te gast zijn  
 Tweede collecte : ZWO

### Zondag 2 oktober

10.00 uur Ds. A.M. van de Wetering  
 kinderdienst : Nienke Paulusma en Cariene van de Wetering  
 oppasdienst : Marieke Tjabringa en Roosmarijn Heiligenberg  
 Eerste collecte : Nieuw Hydepark (voorheen Rooseveltthuis)  
 Tweede collecte : ZWO  
 19.00 uur Ds. C.E. Lavooy, Vaassen  
 Eerste collecte : Stichting 'de Rode Beer'  
 Tweede collecte : gemeentewerk Goedeherderkerk  
 Gezamenlijke dienst met Goede Herderkerk in GHK

### Startzondag: Koekenbakkers gevraagd!

Ook dit jaar vragen wij mensen die cakes, koeken en/of taarten willen bakken voor bij de koffie op de startzondag. Graag opgave van wát u wilt inbrengen. Wij spreken dan met u af wanneer u dat kunt aanleveren en waar.

Wie zijn wij:

Sjoerdje van de Ven, bsvandeven@gmail.com

Anneke de Groot-van der Keur, annekedegroot@planet.nl



### Zondag 18 september

worden drie ambtsdragers in het ambt bevestigd. Dat betekent ook dat anderen hun ambtsperiode afsluiten. U leest de namen elders in het blad. Uitgangspunt voor de verkondiging is Johannes 6: 58-69.

Na afloop is er gelegenheid deze gemeenteleden de hand te geven in de hal van Antenne en hun persoonlijk te bedanken dan wel een zegen toe te wensen.

Beide predikanten leiden deze dienst en ook die op **Startzondag op 25 september**.

Deze laatste dienst is **niet** via de kerktelefoon of via internet te beluisteren. Dit is jammer, maar eenmalig, het hele jaar zijn we verder weer in de lucht! Misschien is de Startdienst van de Goede Herderkerk een alternatief? Deze is ook te beluisteren via uw kerktelefoon kastje, onder een ander nummer.

Voor meer informatie over de dienst zie het startzondag-programma verderop.

### Zondag 2 oktober

Passie of plicht, is het thema in de ochtenddienst, naar aanleiding van Lucas 17: 1-10 en Psalm 37: 1-10. Je zou verwachten dat mensen de wil van God met hart en ziel zouden doen. God is geweldig en zijn liefde voor ons met niets te vergelijken. In de praktijk worstelen we met de weg die hij wijst en verwachten als we het volhouden op z'n minst een complimentje. Dat ziet Jezus anders. Je hebt enkel je plicht gedaan. Waar blijft de passie?

AMvdW



Toelichting bij de collecten

### Zondag 18 september

1<sup>e</sup> collecte: Diaconie Regenboogkerk

2<sup>e</sup> collecte: ZWO – Werelddiaconaat

### Zondag 25 september – Startzondag

1<sup>e</sup> collecte: Zorgboerderij, waar we te gast zijn.

2<sup>e</sup> collecte: ZWO – nieuw project ZWO

### Zondag 2 oktober

1<sup>e</sup> collecte: Nieuw Hydepark (voorheen Rooseveltthuis)

De planning voor de volgende vakantie week is van 1 tot 8 oktober 2016. We zullen dan te gast zijn in het nieuw gebouwde Roosevelthuis. De vakantie weken zijn bedoeld voor personen die moeilijk alleen met vakantie kunnen.

Zij kunnen alleen of met hun partner een weekje geweldig genieten. Zij worden verzorgd door een grote groep vrijwilligers, die hun uiterste best doen om het de gasten naar de zin te maken. De kosten worden grotendeels door de deelnemers zelf betaald en waar dit niet mogelijk is, kan een beroep worden gedaan op de diaconie. Daarnaast zijn er kosten die de diaconie voor haar rekening neemt.

Aangezien de kosten voor het verblijf in het nieuwe Roosevelthuis aanzienlijk hoger zijn geworden, hopen we een deel van de kosten te dekken met de opbrengst van deze collecte en de nog te houden jam- en wijnactie. U kunt het formulier aanvragen bij Bert Harmsen via de email [b.harmsen18@upcmail.nl](mailto:b.harmsen18@upcmail.nl). Er liggen ook formulieren in gebouw Antenne bij de doos waarin de bestelformulieren kunnen worden gedaan. De ingevulde formulieren kunt u tot 19 oktober a.s. deponeren in de rode doos in gebouw Antenne. In november wordt de wijn bezorgd. Precies op tijd om in de gezellige decembermaand van een goed glas wijn te genieten!

Dit is een actie van de Centrale diaconie Hervormde gemeente Epe, Regenboogkerk Epe en de samen-op-weg-gemeente Vaassen, bestaande uit de Hervormde kerk en de Tabernakelkerk. U helpt ons toch ook??

2<sup>e</sup> collecte: ZWO

In de avonddiensten wordt er gecollecteerd voor stichting 'De Rode Beer'. De 2<sup>e</sup> collecte is voor het gemeentewerk van de Goede Herderkerk.

### **De noodklok voor de kerk in het Midden-Oosten**

De kerken in en rond Syrië hebben het moeilijk. Na vijf jaar uitzichtloze burgeroorlog zijn meer dan 12 miljoen mensen op drift. De kerk in Syrië krimpt snel. Meer dan 70 procent van de kerkleden is gevlucht, weg van geweld, armoede en ellende. Libanon, Irak en Jordanië zijn overstroomd met vluchtelingen. De kerk in het Midden-Oosten houdt haar deuren open en biedt mensen hulp d.m.v. voedselpakketten en onderdak. Ze delen wat ze hebben. Maar de rek lijkt eruit. Veel meer vluchtelingen kunnen ze niet bergen. Toch houdt de kerk stand, soms tegen beter weten in.

Ons gebed en onze steun zijn hard nodig zodat zij dit vol kunnen houden. **Daarom besteden wij de opbrengst van de collecten van 18 en 25 september voor de kerk in het Midden-Oosten.**

Op de tafels in Antenne zullen wij exemplaren van de magazine Zout leggen. Dit magazine biedt verdieping over de problematiek in het Midden-Oosten en staat vol met persoonlijke verhalen die het hart raken. Voor nadere informatie kun je terecht bij Henk Posthouwer, 06 16948197, 616948, [h.posthouwer@telfortglasvezel.nl](mailto:h.posthouwer@telfortglasvezel.nl).

Bron: nieuwsbrief Kerk in Actie, [www.kerkinactie.nl](http://www.kerkinactie.nl).

*De ZWO-commissie*

### **Startzondag 2016 'Binnenstebuiten'**

De plek

Zorgboerderij 'De Passerel' is een plek waar mensen met een beperking hun kwaliteiten volop kunnen inzetten. Ze werken in de tuin, verzorgen de dieren en ontvangen gasten in de winkel en 'De Koffiehoek'.

U vindt de boerderij in Oene, Hogestraat 5, 8167 PS. Vanaf onze Regenboogkerk is het zo ongeveer 8 km. rijden naar de locatie. U rijdt naar het centrum van Oene, slaat linksaf de Houtweg op, de Hogestraat is de tweede weg rechts.

Meer weten [www.de-passerel.nl](http://www.de-passerel.nl) of [www.zwiervanderweerd.nl](http://www.zwiervanderweerd.nl).

Beheerder Zwier van der Weerd ontvangt ons graag op zijn boerderij!

Binnenstebuiten

Waarom vieren we Startzondag zo ver van huis? Het is niet verder weg dan onze kerk voor de gemeenteleden in Oene! Maar wilt u een antwoord met meer inhoud: de laatste tijd denken we als gemeente na over onze relaties met de wereld om ons heen. Als kerk hebben we weleens de neiging ons in onszelf op te sluiten en af te wachten tot de mensen naar ons toekomen. Vandaar dat we naar buiten gaan, om kennis te maken met een stukje van de maatschappij dat we misschien nog helemaal niet kenden. En verder biedt een startweekend op locatie andere mogelijkheden voor activiteiten en ervaringen.

Op pad

Als het wat weer en conditie betreft allemaal mee zit, dan bij voorkeur op de fiets komen! Er is ook parkeergelegenheid, dit staat aangegeven als u de Hogeweg inrijdt. Als u vervoer nodig hebt kunt u Coos Paulusma benaderen tel. 06-51190150 mail [cpa@2call-it.nl](mailto:cpa@2call-it.nl). Schroom niet!!!!

Als u op tijd komt, kunt u bij aankomst op het terrein een kopje koffie of thee vanuit de keuken meenemen. Waar de toiletten zijn wordt aangegeven.

Oppas en kinderdienst

Er is daar een oppasruimte voor de allerkleinsten. Na de dienst blijft het speelgoed staan, maar zal er geen oppas meer aanwezig zijn.

De kinderen van de kinderdienst blijven bij ons in de tent en maken daar een werkje passend bij het thema. Voor kinderen vanaf (de leeftijd van) groep 5 is er de mogelijkheid (onder voorbehoud dat het allemaal voor elkaar komt) vlotten te bouwen en na de dienst te bevaren op de Wetering. Alleen kinderen met zwemdiploma en toestemming van de ouders! Gepaste kledij of reservekleding is aan te bevelen.

Hout beschikbaar? Het is niet altijd duidelijk of we al hout (genoeg) hebben voor het bouwen van vlotten. **Hebt u pallethout, laat dit weten aan Paul Heiligenberg!**

De eredienst aanvang 9.45 uur

De eredienst vindt plaats in een tent, dus ook bij minder goed weer zitten we onderdak. Stoelen zijn aanwezig. Beide predikanten leiden samen de dienst.

Voor de muzikale begeleiding zorgen Egbert Dijkgraaf op piano, Willem Veldkamp op synthesizer en Mirjam Bakker op viool. Er is een liturgieboekje beschikbaar. In schriftlezing en verkondiging gaat het over de vraag: hoe kunnen we naar buiten toe iets laten blijken van het geloof dat in ons leeft?

Keuzeprogramma na de dienst

Na de dienst zijn er allerlei mogelijkheden. Voor de kinderen is er een springkussen en wat te knutselen. De oudere kinderen zijn met de vloten bezig! Voor jongeren en volwassenen zijn er diverse opties. Sommigen onderdelen duren een half uur, zodat u twee dingen na elkaar kunt doen. In de liturgie wordt dit bij het programma aangegeven. Eerst nog snel een kopje koffie en dan:

*Heerlijk!*

Laat u inspireren door de dames van de Heerlijkheid en leer van hen lekkere lunchgerechten maken. Wij willen daar later graag van proeven.

*Zingen met Willem*

Studeer met Willem Veldkamp een vierstemmig lied in voor de afsluitende viering.

*Tour de Oene*

Fiets met Sjoerd Muller een rondje rond onze mooie locatie. Neem dan zeker een fiets mee!!!

*Op reis met Paulus*

Een bordspel waarbij we Paulus nareizen en onderweg vragen beantwoorden naar aanleiding van situaties waarin hij belandt. Wat is je anker? Welke ballast wil je overboord gooien?

*Kijk je ogen uit!*

Mini workshop fotografie: luister naar de tips en loop over het terrein om de foto van uw leven te maken. Wie hem (digitaal) instuurt, dingt mee naar een prijs, na beoordeling door deskundige fotograaf! Neem dus fototoestel of mobiel mee.

*De boer op!*

Laat u door Zwier van der Weerd rondleiden op de boerderij, waar hij met liefde vertelt over de activiteiten van de cliënten.

Meedoen aan de activiteiten is geheel op eigen risico. BHV is aanwezig.

Lunch

Na al die activiteiten zal de lunch wel smaken. Er is soep, er is brood en we proeven de gerechtjes die in de workshops gemaakt zijn.

Afsluiting

We komen nog een keer allemaal bij elkaar om samen te zingen en te bidden en als gezegende mensen naar huis te kunnen keren!



### Besloten feestje

In Zwolle deden dit jaar tien jongeren uit een vriendengroep belijdenis. Ze spraken uit dat ze in God geloven en met Hem willen leven. Opmerkelijk detail: de belijdenisdienst vond plaats in een tuin. Aanwezig waren naast de nodige ambtsdragers alleen vrienden en familie. Dat was een bewuste keuze: dit belangrijke moment in hun leven wilden zij graag delen met mensen die voor hen belangrijk waren. Dus niet met de hele gemeente.

Toen de predikant in het Nederlands Dagblad over de feestelijke gebeurtenis berichtte, barstte een discussie los. Kan dat eigenlijk wel, zo'n besloten feestje? Ja, zeiden sommigen, je kunt wel stug vast houden aan oude vormen, maar als je jongeren dan kwijt raakt, ben je niets opgeschoten.

Nu hebben ze een heel kostbaar moment gedeeld met de mensen met wie ze verbonden zijn. Ze willen Jezus volgen, dat is het allerbelangrijkste! Maar een gemeentelid uit Zwolle schreef: ik vind een belijdenisdienst altijd prachtig, al ken ik de jongeren niet persoonlijk, na afloop geef ik ze dan altijd de hand en wens hun Gods zegen toe. Nu kon dat niet, ik was niet uitgenodigd.

Ik weet niet meer hoe ik het zelf ervaren heb, vele jaren geleden. Ik kan me wel herinneren dat ik vrienden en familie heb uitgenodigd bij mijn belijdenis. En dat hun aanwezigheid voor mij belangrijker geweest zal zijn dan die van gemeenteleden, kan ik mij heel goed voorstellen. In de studentenvereniging beleefde ik met medestudenten meer van het geloof, dan ooit daarvoor in de gemeente. Daar was op dat moment de tijd ook rijp voor, met leeftijdgenoten onderling, gemotiveerd tot en met, om samen meer over God te weten te komen. Maar ze waren er wel, de gemeenteleden, bij de belijdenis, gaven mij geschenken, hebben mij gefeliciteerd.

Kerkelijke verbondenheid heeft vele vormen. Dat kan per persoon verschillen. Per leeftijdsfase. Idealiter zouden alle kerkleden elkaar kennen en met elkaar mee leven in goede en kwade tijden. Iedereen zou alle diensten meevieren en door de week aan activiteiten deelnemen. Er zijn meerdere redenen waarom dit niet zo is in de praktijk. Waarom je soms zelfs daarbuiten dieper contact hebt met mensen en meer vrijheid voelt om je geloof te uiten of vragen te stellen. Maar heeft de kerk daardoor haar plaats verspeeld?

Ik vind het belangrijk dat jongeren goede ervaringen op doen. Dat dit niet per se gebeurt op zondagmorgen half tien in de kerk waar zij staan ingeschreven lijkt me duidelijk. Sterker nog, dat ze liever daar zijn waar dat wel gebeurt, is een gegeven. Die ontmoetingen, gesprekken, vieringen, dragen bij aan hun relatie met God. Toch zou ik het heel jammer vinden dat doop en belijdenis niet meer binnen de kerkelijke gemeenschap plaats vinden.

Die kerk is een kring van mensen die we niet zelf hebben uitgekozen.

Dat is ook haar identiteit: het zijn mensen die ontdekken dat Jezus hen uitgekozen heeft. Dat is dan ook de reden dat we samen rond de avondmaalstafel zitten, allemaal op uitnodiging. Wat ons bindt is niet vriendschap, verwantschap, of eensgezindheid, maar Jezus Christus. Daarom horen er ook mensen bij de kerk die wij niet gekozen hadden of over het hoofd gezien. In de kerk staan zij niet achteraan, maar vooraan. Dat is het grote gevaar als je afgaat op je gevoel en geloof wilt beleven met allen die op grond van menselijke verbondenheid iets voor je betekenen: er vallen mensen buiten de boot die in de gemeente volop er bij horen.

De deuren in die belijdenisdienst waren dicht, al was het buiten. Ik kan niet inschatten hoe groot de blokkade voor de jongeren was om anders deze stap in hun leven te zetten. Maar als het enigszins kan, vier wat je te vieren hebt in de kerk met de deuren wijd open: een kerkdienst is geen besloten feestje.

*AMvdW*

### **Herfstvakantie**

Zoals ieder jaar heb ik begin oktober nog een week herfstvakantie en wel vanaf maandag 3 oktober tot en met zondag 9 oktober. Moet u in deze week toch een beroep doen op een predikant, neemt u dan contact op met de scribe, Carla Dijkgraaf-Feitsma tel. 0612080015. Zij kan u verder helpen.

*Ds. van de Wetering*



### **Nieuw seizoen – nieuwe medewerkers**

De zon schijnt uitbundig. Je zou bijna vergeten dat een nieuw kerkelijk seizoen is aangebroken. Helaas ben ik daardoor eigenlijk te laat met onderstaande informatie. Excuses.

De kerkenraad neemt afscheid van de volgende ambtsdragers:

Mevr. M. Bolhuis en mevr. A. Proper als pastoraal ouderling, mevr. R. de Mots als ouderling-notulist en dhr. C. Hassink als ouderling-kerkrentmeester, daarnaast neemt dhr. B. Harmsen afscheid als diaconaal medewerker. Ook anderen hebben in commissies en werkgroepen hun taak overgedragen. Allen willen we heel hartelijk dank zeggen voor hun inzet en tijd voor het werk binnen en buiten de gemeente van de Regenboogkerk.

Nu is het tijd dat het stokje wordt overgedragen. Binnen de kerkenraad worden verwelkomd:

mevr. M. van Hartkamp-Augustinus, Allendelaan 11, pastoraal ouderling

mevr. A.C Posthouwer-van Steenis, Bijltje 2, pastoraal ouderling

mevr. J.G.M. Windhorst, De Pal 32, ouderling-notulist

dhr. H. van Essen, de Heuve 5, ouderling-kerkrentmeester

Indien u vragen hebt over deze benoemingen, kunt u contact opnemen met de scribe.

De bevestiging zal plaats vinden in de ochtenddienst van 18 september a.s. Ook nemen we dan "afscheid" van hen, die met hun functie stoppen.

Helaas zijn er binnen de Diaconale Beraadsgroep nog steeds vacatures voor diaconaal medewerker. Nogmaals vragen we uw aandacht hiervoor.

Wilt u vertrekkende en komende medewerkers, alsmede de vacatures in uw gebed gedenken?

*Carla Dijkgraaf-Feitsma, scribe*



### **Bijbelstudiegroep donderdagmiddag : nieuw seizoen start 22 september**

Herinnering: we gaan binnenkort starten. Hebben jullie het boekje al?

**Er gaat een man door Kanaän'**. Hans Werkman (red.).

We lezen en bespreken de eerste bijeenkomst hoofdstuk 1 over Jezus en Nathanaël. Nieuwe deelnemers van harte welkom, 22 september 14.00 - 15.30 uur, ongeveer tien bijeenkomsten één in de drie weken.

*Ds. van de Wetering*

### **Vorming en toerusting**

Wat kunt u nog meer verwachten komend seizoen?

. Interkerkelijke avonden ter bemoediging en inspiratie voor mensen die ervaren dat hun volwassen kinderen een andere koers gaan dan zij zelf, wat betref geloof en kerk.

Uitnodiging in volgende kerkblad

. Schilderen bij Cees en Nelly van Brugge in aansluiting bij het jaarthema (januari)

. Zo mogelijk : een wandeling of fietstocht waarbij we in en rond Epe God op het spoor komen.

*AMvdW*

### Basis catechese

Vanaf komend seizoen willen we basiscatechese weer starten voor de leeftijd, 10 tot en met 13 jaar.

Voor ouders en/of geïnteresseerde leiding organiseren we daarom op 20 september een **informatiebijeenkomst**, 20:00 uur in de Antenne.

Geef je op bij Nienke Paulusma of Mirjam Gosseling.



### Jam/honing/wijnactie

#### t.b.v. vakantieweek in het Nieuw Hydepark (voorheen Roosevelthuis) te Doorn

De diaconie van de kerken in Epe en Vaassen organiseren van 1 tot 8 oktober 2016 de vakantieweek in het "Nieuw Hydepark" te Doorn.

Hoewel de naam is veranderd in "Nieuw Hydepark", is de opzet en invulling van de vakantieweek hetzelfde gebleven. Het nieuwe prachtige gebouw is van alle gemakken voorzien, zoals aangepaste kamers met douche/toilet op de kamer, assistentieoproep en hoog/laag verstelbare bedden. De kamers bieden een schitterend uitzicht naar buiten.

Voor dit jaar is het maximaal aantal personen dat mee kan bereikt. Er kunnen dus geen opgaven meer gedaan worden. Inmiddels is er al weer een voorlopige toezegging gedaan voor een vakantieweek in 2017.

Deze vakantieweek is bedoeld voor personen die moeilijk alleen met vakantie kunnen. Zij kunnen alleen of met hun partner een weekje geweldig genieten. Zij worden verzorgd door een grote groep vrijwilligers die hun uiterste best doet om het de gasten naar de zin te maken. De kosten worden grotendeels door de deelnemers zelf betaald, en waar dit niet mogelijk is door de diaconie. Daarnaast zijn er ook kosten die de diaconie voor haar rekening neemt.

We hopen dan ook een deel van die kosten te dekken met de opbrengst van deze wijnactie. We hebben weer jam van uitstekende kwaliteit in diverse smaken en Biopharma honing in allerlei smaken tegen redelijke prijzen.

Verder is er wijn in verschillende prijzen en soorten in rood, rosé en wit. Mocht u het formulier gemist hebben, dan kunt u het aanvragen bij Bert Harmsen telefoon 0578-627119 of via de mail [b.harmsen18@upcmail.nl](mailto:b.harmsen18@upcmail.nl). De ingevulde formulieren kunt u tot 19 oktober a.s. deponeren in een doos in gebouw Antenne. In november worden de bestellingen bezorgd. Precies op tijd om in de gezellige decembermaand van een goed glas wijn te genieten!

Dit is een actie van de Centrale diaconie Hervormde gemeente Epe, Regenboogkerk Epe en de Samen op weg gemeente Vaassen, bestaande uit de Hervormde kerk en de Tabernakel kerk. U helpt ons toch ook??

Bert Harmsen

### Het RUNNING DINNER is dit jaar op zaterdag 19 november 2016 : (let op: dit is een week later dan in de vorige Antenne stond)



Het diner wordt opgedeeld in:

- voorgerecht (19.00 - 20.00 uur)
- hoofdgerecht (20.00 - 21.30 uur)
- nagerecht (21.30 - 22.30 uur)

en het werkt als volgt:

u ontvangt mensen thuis voor één gerecht tot een totaal aantal van 6 (=incl. uzelf) en vervolgens gaat u van twee gerechten genieten aan twee andere gasttafels.

Een prima gelegenheid om uw favoriete, feestelijke gerecht weer eens klaar te maken

(en dat mag best een heerlijke stampot zijn)!

U krijgt een week van te voren te horen welk gerecht u zelf moet voorbereiden, voor hoeveel personen en waar u met eigen vervoer naartoe moet voor de twee andere gerechten.

Wat u niet weet is wie er bij u aanschuiven  
(een event. dieet geven de mensen t.z.t. zelf aan u door).

Dus: **DOE OOK MEE!!** Maakt niet uit of u nog nooit eerder meegedaan heeft:  
het zijn niet altijd dezelfde mensen die meegedaan hebben!  
Het is in ieder geval beregezellig en **U HOEFT ZELF MAAR 1 GERECHT TE BEREIDEN!**

**Opgeven(en/of weer afzeggen)** t/m **uiterlijk zo. 6 nov.** a.s. via een briefje of per e-mail (naam, adres, tel., aantal pers.) bij:  
Helga Potappel, Willem Tellstraat 19, 8162 ET Epe, [helga@shem.nl](mailto:helga@shem.nl)

\* Niet vergeten aan te geven of er in geval van last minute afzeggingen nog 1 of 2 mensen bij u aan kunnen schuiven!!



### Basis Catechese we gaan weer door!

Dat worden weer leuke avonden met eerst samen lekker eten!

Heb je de leeftijd 10 tot en met 13 jaar dan ben je van harte welkom.

Mirjam Gosseling en Nienke Paulusma gaan samen met jullie aan de slag, wij hebben er zin in!

Het begint om 18.00 uur en om 19.30 uur is het dan weer tijd om naar huis te gaan.

De volgende data kun je in de agenda zetten:

27 september

4, 11 en 25 oktober

1, 8 en 15 november.

Geef je even op bij Nienke Paulusma, [npa@2call-it.nl](mailto:npa@2call-it.nl).

Ben je er nog nooit bij geweest en toch nieuwsgierig, kom dan eens kijken hoe gezellig het is!

Groetjes,

*Mirjam en Nienke*

### Woensdagmiddagclub vraagt vrijwilligers

Het is de eerste woensdagmiddag van de maand dat de kinderen naar Antenne komen om een fijne middag te beleven.

De tijden zijn van 14 uur tot circa 15.30 uur.

We vragen of je 1x in dit seizoen een middag voor de kinderen in wilt vullen, liefst met 2 personen.

Heb jij een leuk idee om met de kinderen vanaf groep 4 t/m 8 die tijd in te vullen, zet dan je naam op de intekenlijst die in Antenne op het jeugdactiviteitenbord hangt.

Wil je meer informatie, neem dan contact op met Nienke Paulusma tel 627315.

### Eindelijk. Naar de Efteling!

Agenda's in de aanslag, want wij zijn voornemens om op **zaterdag 1 oktober** naar De Efteling te gaan.

Aanmelden kan vanaf nu via mijn mailadres op [sjoerdmuller@regenboogkerk.nl](mailto:sjoerdmuller@regenboogkerk.nl) of bel naar mijn telefoonnummer. Dan geef ik later het vertrektijdstip door via mail of telefoon (waarschijnlijk 9:00 uur).



Even drie belangrijke punten:

1.) een kaartje daar kost dertig euro p.p. exclusief parkeerkosten.

2.) ik zoek nog ouders of volwassenen die het leuk lijkt om mee te gaan als begeleiding en die willen rijden en

3.) achtbaanattracties zijn voor kinderen boven de 1,20 m. Wanneer de entreekosten een probleem zijn en je wilt echt graag mee (en geloof me: dat wil je) laat het me weten, want er is een fondsje beschikbaar. Laten we er samen een mooie dag van maken als begin van een nieuw seizoen kinderwerk. Huzzah!

### Is er meer? Ontdek het bij Youth Alpha!

Is dit het? Of is er misschien meer in het leven? Wellicht post één van deze vragen wel eens op in je hoofd? Bij Youth Alpha ontdek je tijdens 10 toffe avonden wat het Christelijk geloof precies inhoudt. Ben je 15 jaar of ouder? Kom naar de eerste startavond op 18 september aanstaande in Upstairs, Goedeherderkerk in Epe. De avond begint om 18:30 uur. Tijdens deze avond eten we gezellig met elkaar en daarna luister je naar een kort inspirerend verhaal. Daar praat je met z'n allen over door. Geen vraag is te gek om te stellen. Neem gerust je vrienden en vriendinnen mee. Ga samen het avontuur aan en ontdek dat er meer is.

Meer weten? Neem dan contact op met Gerard van de Vosse, telefoonnummer 06 28592626 of e-mail [gjvosse@gmail.com](mailto:gjvosse@gmail.com).

Namens het team van Youth Alpha,  
*Annemiek Overeem*



### Speelgoedactie!

Op zaterdag 28 oktober organiseert de ZWO-groep een speelgoedactie.

Dat is, zo vlak voor de dure decembermaand, een mooie kans om uw cadeaus alvast te kopen.

Maar... om iets te kunnen kopen zal er ook iets te kopen moeten zijn.

Daarom nodigen we u uit om uw overbodige speelgoed dat heel en schoon is, in te leveren op zaterdag 8 en 15 oktober. De precieze tijden hoort u nog van ons.

We willen graag speelgoed dat compleet en, zoals gezegd, heel is.

Te denken valt aan gezelschapsspellen, puzzels, cd's dvd's, Lego, Playmobil maar ook kinderwagentjes, keukentjes, muziekinstrumentjes, babyspeelgoed, diertjes, sport- en spel materiaal, knutselmateriaal, kleurboeken etc.

Alles waarvan u denkt dat het overbodig is, kan voor een ander van grote waarde zijn.



Als u eens kritisch uw speelgoed langsgaat en selecteert wat weg mag, helpen we elkaar en natuurlijk ons goede doel voor dit jaar: Jeugdorp de Glind in Barneveld, waar kinderen die niet meer thuis kunnen wonen, liefdevol worden opgevangen.

Wij rekenen graag op uw medewerking!

Namens de ZWO-commissie,

*Charlotte Maat en Mariette Veldkamp*

### Afsluiting ZWO project 2015-2016

Het gezamenlijke ZWO-project 2015-2016 van de Goede Herderkerk, Regenboogkerk en Grote Kerk 'Schoon drinkwater in Maai Mahiu en materiaal voor de zondagschool' is succesvol afgesloten. Het streefbedrag is zelfs ruim overschreden.

De totale opbrengst van de acties is, samen met de gehouden collectes in de zondagsdiensten, het mooie bedrag van **€ 23.728,72**. Naast de € 22.000,00 voor het watertappunt is er dus ook nog een bedrag beschikbaar voor materialen voor de zondagschool.

Mede dankzij onze bijdrage zijn de boringen voor het aanleggen van de leidingen inmiddels van start gegaan. De steun van onze gemeenteleden, zowel financieel als praktisch, zijn onmisbaar geweest voor het welslagen van het project.

Waarvoor onze hartelijke dank!

*De 3 ZWO-commissies*

### Het nieuwe ZWO-project

"Wie in de maatschappij buiten de boot valt, heeft behoefte aan een plek in een gezonde, sociale gemeenschap, die hem welkom heet en accepteert. En als zo'n gemeenschap nog niet bestaat, dan moet je hem zelf creëren".



Vanuit deze gedachte kocht dominee R.J.W. Rudolph in 1911 landbouwgrond waarop boeren zich konden vestigen, op voorwaarde dat zij enkele jongeren in hun gezin en bedrijf opnamen. Zo legde hij de basis voor Jeugdorp De Glind (gemeente Barneveld).

Al in 1914 werden de eerste kinderen in het dorp opgenomen. Sinds die tijd is het dorp zich blijven ontwikkelen en is het flink gegroeid, maar de basis is nog altijd hetzelfde; een veilige plek bieden voor uithuisgeplaatste kinderen en jongeren. Sommige kinderen worden al op jonge leeftijd geconfronteerd met verwaarlozing, een handicap, ouders die verslaafd of moeite hebben met opvoeden. Waren het vroeger boerengezinnen die jongeren opvingen, tegenwoordig worden deze kinderen geplaatst in gezinshuizen.

Enkele leden van de ZWO commissie hebben in juni een gezinshuis bezocht en waren onder de indruk van de wijze waarop de kinderen werden opgevangen. Heel huiselijk, maar tegelijkertijd professioneel. De ouders in een gezinshuis zijn goed opgeleide bevlogen hulpverleners.

Ze zien dit werk, dat veel verder gaat dan een gewone kantoorbaan, echt als hun opdracht. Een gezinshuis lijkt op een gewoon gezin.

Ouders nemen de uit huis geplaatste kinderen voor korte of lange tijd op in hun eigen gezin.

Zij bieden hun structuur en veiligheid en zijn 24 uur per dag beschikbaar. Een jongere die in een gezinshuis heeft gewoond, zegt daarover: "Het was een familie en een familie was precies wat ik nodig had. Gewoon een gezinsleven."

De Rudolphstichting heeft 25 professionele gezinshuizen waar ruim honderd kinderen een plek vinden. De Rudolphstichting is eigenaar van de grond en gebouwen in het dorp. Het onroerend goed wordt vooral verhuurd aan jeugdzorgorganisaties en ingezet als gezinshuis. Verder dragen ze bij aan voorzieningen als het zwembad, de kinderboerderij, het dorpscentrum en de voetbalclub. Zodat het een fijn dorp is om in te wonen. Ze werken met een klein professioneel team en met zo laag mogelijke kosten. De financiële steun die de Rudolphstichting krijgt van PKN kerken en particuliere donateurs komt geheel te goede aan de uit huisgeplaatste kinderen in het jeugdorp.



Elke **1<sup>e</sup> vrijdag van de maand** bent u **vanaf 17.30 uur** van harte welkom! Het diner start om 18.00 uur.

**Aanmelden** op **het nieuwe(!)** telefoonnummer **06- 8309 8859** (sms mag ook/inspreken kan niet/bgg 615 607).

Wanneer we vol zitten, kunt u zich ook opgeven voor de volgende datum.  
Graag tot 7 oktober of 4 november!



## Ouderencontact

Na de zomerstop start het nieuwe seizoen 2016-2017 op 14 september a.s. In de maanden september t/m december vinden de bijeenkomsten plaats in de Goede Herderkerk, in januari t/m april in gebouw Antenne bij de Regenboogkerk. Aanvang 14.30 uur, einde ± 16.30 uur.

We hanteren geen lidmaatschap. Ieder is vrij om te komen en is van harte welkom! Zoals u al in de vorige Antenne kon lezen, komen er weer heel verschillende onderwerpen aan bod.

We beginnen op 14 september met gastspreker dhr. J. Bonhof uit Wapenveld, die een Egypte-kenner is.

Voor 12 oktober is uitgenodigd mevr. E. Jordens, die het huis op de Renderklippen bewoont. Ze is een groot natuurliefhebber en maakt prachtige foto's en schilderijen. Ze zal u zeker boeien en inspireren.

Onze middagen worden geopend door een ouderling. Vooraf en in de pauze drinken we een kopje thee of koffie. We hopen samen met u weer fijne middagen te beleven.

Mevr. Bijsterbosch regelt eventueel vervoer, tel. 661617.

Een hartelijke groet van *Helga Potappel* en *Martha Pronk*



## De Alpha-cursus gaat weer van start

Dit najaar zal er weer een Alpha gehouden worden in Epe. Velen hebben de Alpha gevolgd en bijna iedereen is enthousiast.

## Waarom dat enthousiasme?

Bij Alpha krijgt iedereen de mogelijkheid om in 10 bijeenkomsten en een weekend (vrijdagavond en zaterdag) op een ontspannen manier te ontdekken wat het christelijk geloof inhoudt. Alpha is laagdrempelig, leerzaam en ook gewoon leuk!!

Je ontmoet andere christenen die zich willen verdiepen in het geloof. Maar ook mensen die nieuwsgierig zijn omdat ze niet of nauwelijks weten wat geloven inhoudt.

Om elkaar beter te leren kennen, wordt er gezamenlijk gegeten. Een maaltijd die wordt bereid door vrijwilligers. Gezelligheid en genieten is daarbij het belangrijkste. Daarna wordt er gezongen en een 'inleidend praatje' gehouden over onderwerpen als: wie is Jezus, wie is de Heilige Geest en wat doet Hij, geneest God ook vandaag nog, enz.

Daarna praten we samen na in groepen van 5 à 6 personen.

Zie jij de Alpha zitten en ben jij ook nieuwsgierig wat de Alpha jou zal brengen? Geef je op voor de Alpha-cursus in Epe.

**We starten op donderdagavond 29 september 2016 om 19.00 uur.**

Alpha teamleider:

Ankie Meijran te Epe (614224) [ankiemeijran@gmail.com](mailto:ankiemeijran@gmail.com).

## Interkerkelijk koor To You start het nieuwe seizoen met nieuwe liederen en nieuwe leden!



Op dinsdag 6 september begonnen we met de voorbereidingen op ons jubileumjaar 2017.

We startten met het instuderen van een mooi nieuw stuk van de componist Joseph M. Martin: 'Canticles in Candlelight'. Houdt u van zingen en bent u nieuwsgierig of ons koor iets voor u zou kunnen zijn? Dan is dit het moment om eens te komen kijken.

To You telt ongeveer 80 leden, waaronder 20 mannen, uit Epe en omgeving. Wij vinden het altijd fijn om nieuwe (mannelijke!) leden te verwelkomen. We nodigen u van harte uit om op een repetitieavond de sfeer te komen proeven en mee te zingen.

Iedere dinsdagavond wordt er onder leiding van dirigent Henk van der Maten van 20.00-22.00 uur in de Regenboogkerk, Beekstraat 33 te Epe gerepeteerd.

Voor meer informatie: [www.toyouepe.nl](http://www.toyouepe.nl) of mailen [koor@toyouepe.nl](mailto:koor@toyouepe.nl). Bellen kan ook: 06 – 24274246

## Studieseminar met ds. Henk Poot in Vaassen over "Zacharia"

Op donderdag 6 oktober is er in Vaassen de eerste studieavond in een serie van drie met ds. Henk Poot, als Israëlpredikant verbonden aan de stichting Christenen voor Israël. Het onderwerp waarover hij spreekt is: Zacharia, hoop voor de toekomst. De andere data zijn donderdag 27 oktober en donderdag 17 november. De bijeenkomsten vinden plaats in Basisschool Mozaïek, Westerenkweg 19 in Vaassen. De aanvang is om 20.00 uur, toegang is gratis.

## Zacharia, hoop voor de toekomst

De prediking van Zacharia is zonder twijfel een boodschap van bekering en van een nieuw begin voor de tijdgenoten van de profeet. Maar de acht nachtgezichten die de profeet krijgt, geven ook inzicht op een toekomst die verder weg ligt: We horen van de komst van de priester-koning die het volk zal leiden, we zien hoe het de volkeren om Israël heen zal vergaan, we leren over de geestelijke vernieuwing van Israël en uiteindelijk krijgen we iets te zien van de ontknoping van de heilsgeschiedenis en in dat alles maken we kennis met de markante figuur van de Engelen des Heren.

In drie lezingen volgen we de 14 hoofdstukken van het boek Zacharia met zijn boodschap voor Israël in de vijfde eeuw voor Christus, maar ook met zijn prediking over de toekomst van de heilsgeschiedenis.

#### Achtergrond spreker

Ds. Henk Poot is als predikant verbonden aan Christenen voor Israël. Hij studeerde theologie in Utrecht en heeft verschillende boeken op zijn naam staan. Poot leidt regelmatig groepen rond in Israël en is een veelgevraagd spreker.

### ORGELCONCERT STICHTING MEERE-ORGEL GROTE KERK EPE 2016

Beste allemaal,

#### 'Muzikale herinneringen aan Henk Vreekamp'- orgelconcert door Gerrit Christiaan de Gier op donderdag 27 oktober 2016 om 20:00 uur Grote Kerk Epe

Gerrit Christiaan is momenteel organist van de Jacobikerk te Utrecht en hij heeft veel muzikale herinneringen aan de samenwerking met Henk Vreekamp. In overleg met ons heeft hij daarover een programma samengesteld: 'Muzikale herinneringen aan Henk Vreekamp'

Gerrit Christiaan de Gier (1962) studeerde o.a. aan het conservatorium Utrecht bij Nico van den Hooven en Jan Welmersen aan de Internationale Meisterkurse für Musik te Zürich bij Jean Guillou. In Parijs ontving hij privélessen van Jean-Paul Imbert. Hij haalde diploma's met onderscheidingen en won diverse orgelprijzen. Hij geeft concerten o.m. in Duitsland, Frankrijk, Zuid-Afrika en Zwitserland.

Zijn programma in Epe:

1. Hemel en aarde 2. Credo en Gloria 3. Israël 4. Zwanenzang 5. Toekomst.

Met werken van B Marcello, JL Krebs, JS Bach, S Karg-Elert, Toon Hagen, C. Franck en improvisatie van de organist zelf.

Dit concert van Christiaan de Gier is het laatste in de reeks orgelconcerten van de Stichting Meere-orgel in 2016.

#### Wij wijzen ook nog eens op het september concert: **Jubileum-orgelconcert door SANDER van MARION "Reis om de wereld in 60 jaar" op donderdag 29 september 20:00 uur.**

Zestig jaar geleden begon de muzikale reis van de organist, dirigent en componist Sander van Marion. Concertreizen brachten hem op talrijke bijzondere orgels over de hele wereld.

Hierover heeft hij een mooi programma gemaakt.

Met muzikale groet namens de Stichting Meere Orgel

*Herman Dalhuisen en Ane Mulder*

### Diensten andere protestantse kerken in Epe

#### Zondag 18 september

Grote Kerk	09.30 uur	Mw. Ds. M. van Beusichem, Hattem
Goede Herderkerk	10.00 uur	Ds. B. Lampen
	19.00 uur	Ds. B. Heslinga, Vaassen
Sionskerk	9.30 uur	Ds. A. Goedvree, Uddel
	18.30 uur	Dr. T.E. van Spanje

#### Zondag 25 september

Grote Kerk	09.30 uur	Ds. D. van Meulen, Epe
Goede Herderkerk	10.00 uur	Ds. B. Lampen
Sionskerk	9.30 uur	Ds. H.J.T. Lubbers, IJsselmuiden
	18.30 uur	Dr. T.E. van Spanje

#### Zondag 2 oktober

Grote Kerk	10.00 uur	Mw. Ds. I. Smits, Zwolle
Goede Herderkerk	10.00 uur	Ds. A. Juffer, Wageningen
	19.00 uur	Ds. C.E. Lavooy, Vaassen
Sionskerk	9.30 uur	Dr. T.E. van Spanje
	18.30 uur	Ds. A.N. van der Wind, Hollandscheveld



AGENDA

#### GEBOUW ANTENNE

Di	20 sept	Gebedskring Daniël	8.30uur
		Bijbelkring	9.30 uur
		Kerkenraad	19.45 uur
		To You	20.00 uur
		Infoavond ouders basiscatechese	20.00 uur
Wo	21 sept	Exspectobestuur	19.45 uur
Do	22 sept	Ds v d Wetering: <i>Bijbelstudie</i>	14.00 uur
		Musical	20.00 uur
Di	27 sept	Gebedskring Daniël	8.30 uur
		Bijbelkring	9.30 uur
		Basiscatechese	18.00 uur
		To You	20.00 uur
Do	29 sept	Musical	20.00 uur
Za	1 okt	Exspecto	18.45 uur

Ma	3 okt	Oud papier inleveren	van 9.00-20.00 uur
Di	4 okt	Gebedskring Daniël	8.30 uur
		Bijbelkring	9.30 uur
		Basiscatechese	18.00 uur
		To You	20.00 uur
Do	6 okt	ZWO	19.00 uur
		Musical	20.00 uur
Vrij	7 okt	Heerlijkheid	18.00 uur

**Kopij** voor de volgende Antenne inleveren vóór zaterdag 1 oktober.

De daarop volgende data van inleveren: vóór zaterdag 22 oktober en vervolgens vóór zaterdag 29 oktober.

Email: [kerkblad@regenboogkerk.nl](mailto:kerkblad@regenboogkerk.nl). Zie ook pag. 1

Met de hand geschreven of getypte stukjes blijven natuurlijk ook steeds welkom. Antenne verschijnt steeds vóór het weekend dat volgt op de uiterste inleverdatum van kopij.

**Website:** [www.regenboogkerk.nl](http://www.regenboogkerk.nl)

e-mail: [webmaster@regenboogkerk.nl](mailto:webmaster@regenboogkerk.nl)

Wanneer de tijd lijkt stil te staan



Uitvaartverzorging  
**Henk van Vemde**

De kleinschalige onderneming met ruime ervaring in het verzorgen van een uitvaart, zowel traditioneel als modern.

**24 uur per dag  
persoonlijk bereikbaar  
0578 690410**  
(06 83227151)

*Waar of hoe u ook bent verzekerd u mag zelf bepalen door wie u de uitvaart laat verzorgen.*

Schotakker 5, 8162 JC Epe.  
[uitvaartvanvemde@planet.nl](mailto:uitvaartvanvemde@planet.nl)  
[www.uitvaartverzorgingvanvemde.nl](http://www.uitvaartverzorgingvanvemde.nl)

“Ik help u graag bij een goed afscheid.”



Mijn naam is Jolanda van der Wal, ik ben uitvaartverzorgster voor Yarden in Epe en omstreken. Voor een goed afscheid kunt u rekenen op mijn zorg en advies. U kunt mij bellen op 088-9273790.

**Yarden.** Wilt u een overlijden melden?  
Bel dan 0800 8192 (24 uur per dag). [www.yarden.nl](http://www.yarden.nl)

