

Redactie J. Bunde-v.d. Pavert, Korte Kuipersweg 2, 8161 VZ Epe, tel. 629560
H.J. Huizinga-Boelens, Beekweide 39, 8162 XP Epe, tel. 614745
e-mail: kerkblad@regenboogkerk.nl

Eindredactie: J. Bosch, Pr. Marijkestraat 5, 8162 BB Epe, tel. 613460

Penningm. Bank: NL21FVLB0226121577 t.n.v. Regenboogkerk, inz. blad Antenne
(€ 16,00 per halfjaar)

Bezorging L. Kasteel, Glorialaan 16, 8162 VC Epe, tel. 628238



Predikanten:

Ds. A.M. van de Wetering, Alb. Schweitzerlaan 3, 8162 DS Epe,
tel. 627732. (sectie 1-2-5-6)

e-mail: am.vandewetering@hetnet.nl. Vrije dag: woensdag

Ds. S.H. Muller, Holleweg 28, 7361 AA Beekbergen, tel. 06-42633119 / 055-8430264

e-mail: sjoerdmuller@regenboogkerk.nl. Werkt op maandag en dinsdag
(sectie 3 en 4)

Kerkenraad:

Voorzitter: L.H.E.C. Plooy, Slathstraat 3, 8161 CB Epe, tel. 611517

Scriba: K.G. Dijkgraaf-Feitsma, Deventerweg 8, 8167 NA Oene, tel. 641922
e-mail: scriba@regenboogkerk.nl

Diaconie:

Voorzitter: H.K. de Jonge, Heuvellaan 7, 8162 CT Epe, tel. 629977

Secr.: J.O. Tjabringa, Azaleastraat 6, 8181 TA Heerde, tel. 697710
e-mail: diaken@regenboogkerk.nl

Bankrek.: NL67RABO0317519425 t.n.v. Diaconie Regenboogkerk Epe

Kerkelijk Bureau:

C.J.G. Bakker, Klaverkamp 12, 8162 HR Epe, tel. 628009

e-mail: kerkelijkbureau@regenboogkerk.nl

Beraadsgroep Financiën en Beheer:

Voorzitter: W.H. Potappel, Willem Tellstraat 19, 8162 ET Epe, tel. 06 5373 1582

Secr.: W.M.J. Kamer, Veldkampweg 13, 8162 PV Epe

Bankrek.: SKG: NL42FVLB0225385163 t.n.v. Regenboogkerk Epe

Ondersteuningsfonds: NL66FVLB0226120864 t.n.v. Ondersteuningsfonds
Regenboogkerk Epe.

Collectebonnen: NL08INGB0004018295 t.n.v. Collectebonnen Gereformeerde kerk.

Kaarten: blauw € 20,00 / oranje € 15,00 / wit € 6,00 z.o.z. >>

ZWO NL05FVLB0226119343 t.n.v. CvK Gereformeerde Regenboogkerk Epe inz.

ZWO.

Kerkradio: A.J.W. Hanekamp, Loper 5, 8162 KD Epe, tel. 614454

REGENBOOGKERK EPE: Beekstraat 33, 8162 HA

Koster: J. Klaasse, Beekstraat 27, 8162 HA Epe, tel. 613710 (tel.nr. idem gebouw
Antenne) e-mail: koster@regenboogkerk.nl

Gebouw Antenne: Openingstijden + aanwezigheid koster: elke maandagmorgen
van 9.00 – 12.00 uur en door de week elke avond van 18.30 – 20.00 uur.

Inhoud

Kerkdiensten

Bij de diensten

Toelichting bij de collecten

Signalen: Saai en vervelend

Uit privacyoverweging zijn enkele artikelen uit dit bestand verwijderd

Predikant in deeltijd

Studie- en gespreksgroep "Job..." / Bijbelstudiegroep / Romereis

Verjaardagfonds / Goede bureu / Naar de Efteling

Verslag kinderdienst

Kerkenraad juni

ZWO: Fruit plukken / Nieuw project / Oliebollenverkoop

Op kamers....

Running Dinner

Vakantie Bijbel Werk

De Heerlijkheid

Alpha-cursus

Bijbelleesdag

Ouderencontact / Christenvrouw / PCOB

Diensten andere prot. kerken in Epe

Agenda

Inleveren kopij

Collectebonnen: (zie voor betaling pagina 1)

De collectebonnen in euro worden uitgegeven in kaarten van 20 stuks

blauwe bonnen van € 1,00 kaart kost € 20,00

oranje bonnen van € 0,75 kaart kost € 15,00

witte bonnen van € 0,30 kaart kost € 6,00

Bij bestelling a.u.b. aangeven welke kleur u wenst.

Informatie: H. Kasteel, Emmastraat 15, tel. 613780

Zondag 28 augustus

09.30 uur Ds. A.M. van de Wetering **Viering Heilig Avondmaal**
 kinderdienst : René Draaijer, Esther Robbertsen
 oppasdienst : Iris van der Tuin, Iris Bakker
 Eerste collecte : Diaconie Regenboogkerk
 Tweede collecte : ZWO – Werelddiaconaat

15.00 uur(?) Dr. T.E. van Spanje Bediening Heilig Avondmaal in De Boskamp

Zondag 4 september

09.30 uur Ds. A.M. van de Wetering
 kinderdienst : Elize de Mots, Cariene v.d. Wetering
 oppasdienst : Leonie Wierstra, Ruth Poort
 Eerste collecte : Stichting Present
 Tweede collecte : ZWO – Kerk in Actie

19.00 uur Ds. B. Lampen
 Gezamenlijke dienst met GHK in Regenboogkerk
 Eerste collecte : Stichting De Rode Beer
 Tweede collecte :

Zondag 11 september

09.30 uur Ds. S.H. Muller
 kinderdienst : Mirjam Bakker, Edwin v.d. Vosse
 oppasdienst : Bert v.d. Ven, Marlinde de Jonge
 Eerste collecte : Diaconie Regenboogkerk
 Tweede collecte : ZWO - Zending

19.00 uur Ds. B. Heslinga, Vaassen
 Bijzondere dienst in de Regenboogkerk
 Eerste collecte : Stichting De Rode Beer
 Tweede collecte :



*Elke zondagmorgen, na de dienst,
 koffie of thee drinken.
 Voor de jeugd is het gezellig
 in de Schatkamer.*



In drie achtereenvolgende diensten lezen we over koning Salomo.

Op **zondag 28 augustus** lezen we uit 1 Koningen 8. Salomo mocht voor God een tempel bouwen. Die is nu klaar en wordt officieel geopend, beter gezegd 'ingewijd'. Tot ieders vreugde neemt God ook daadwerkelijk zijn intrek, want 'de wolk', teken van zijn aanwezigheid, vult de tempel! Het blijft een wonder, ook vandaag, dat God in ons midden wil zijn, dat het alledaagse, zoals de tekenen van brood en beker, die we bij het Avondmaal delen, ons met Hem verbinden.

En tegelijk heeft Zijn aanwezigheid iets voorlopigs, kunnen we Hem nooit vastpinnen en zeggen: Hij is hier, en daar niet. Tempels en kerken zijn van voorbijgaande aard, tijdelijke ontmoetingsplekken, tot we bij Hem zullen wonen en Hij bij ons. Geen tempel te zien in het nieuwe Jeruzalem, maar volop licht van God!

In de Boskamp verzorgt de Sionskerk 's middags de avondmaalsviering.

Zondag 4 september ronden we de diensten rond Salomo af. In 1 Koningen 10 lezen we over zijn rijkdom. Daar moet wel een andere lezing bij, anders kunnen we ons er alleen maar aan vergapen. Jezus woorden in Mattéus 6, werpen een ander licht op de rijkdom. De lelie draagt mooiere kleren dan de koning! Als je het maar ziet!

AMvdW

Op zondagavond 11 september hebben we een jeugddienst met ds. B. Heslinga uit Vaassen en de christelijke jongensband uit Oldebroek: In Christ United.

We gaan het in de dienst hebben over het invullen van onze tijd: de vakantie is voorbij en de agenda's lopen weer vol. Wat doen we met onze tijd? Geven we anderen ook van onze tijd en welke plaats krijgt God in onze agenda?

De band zal de samenzang begeleiden.

Annemarie Smits

Toelichting bij de collectes

Zondag 28 augustus

1^e collecte: Diaconie Regenboogkerk
 2^e collecte: ZWO – Werelddiaconaat

Zondag 4 september

1^e collecte: Stichting Present
 2^e collecte: ZWO – Kerk in Actie

Zondag 11 september

1^e collecte: Diaconie Regenboogkerk
 2^e collecte: ZWO – Zending



In de **avonddiensten** wordt er gecollecteerd voor **stichting 'De Rode Beer'**. Op 19 november 2008 is Stichting De Rode Beer officieel opgericht met als doelstelling, het realiseren van een vakantiehuis voor mensen met een handicap.

Op 29 mei 2009 werd kringloopwinkel De Rode Beer geopend, om zo de financiële middelen hiervoor te verwerven. Met de aankoop én verbouwing van een vakantiehuis aan de Jasmijnstraat 2 in Heerde is de realisatie nagenoeg voltooid. In het najaar van 2016 zullen de deuren voor gasten geopend kunnen worden. Het huis wordt een sfeervol ingericht vakantiehuis voor mensen met een handicap en hun familie/begeleiders, dat is voorzien van alle noodzakelijke faciliteiten om zorg optimaal te kunnen verlenen. Het vakantiehuis gaat plaats bieden aan 2 tot 10 personen (1 groep per keer). In het vakantiehuis is een separaat appartement ingericht, zodat gasten tijdens hun vakantie hun vrienden of familie meerdere dagen kunnen ontvangen. Voor de eindfase van de realisatie en de toekomstige exploitatie blijven giften noodzakelijk. Wij bevelen deze collecte dan ook van harte bij u aan.



“Saai en vervelend”

Een interessant interview las ik onlangs op een christelijke website. Het ging over leegloop in kerken én of dit een reden zou zijn voor de angst en onrust in Europa. Willem Ouweneel, theoloog van evangelische snit, trad aan en zei het volgende: "De leegloop in kerken heeft niet alleen te maken met de secularisatie. Mensen lopen ook weg omdat het niet leuk is in de kerk. Regelmatig zat ik zondagochtend in een kerkdienst en dacht: 'ik moet er niet aan denken dat ik hier elke week zou moeten zitten'. Het was saai en vervelend,"

Als dominee trek ik me dat soort opmerkingen natuurlijk aan. Hoe geven wij vorm aan kerk-zijn op de zondagmorgen en doordeweeks? Snappen buitenstaanders het? Meer nog: begrijpen buitenstaanders dat hetgeen wij in die kerk doen óók hun aangaat? Dat vind ik ingewikkeld. Maar ik denk dat we er als Regenboogkerk niet aan ontkomen om ons dit te blijven afvragen en de grenzen te blijven opzoeken om buitenstaanders te bereiken.

In de preek van 14 augustus jl. stelde ik voor om eens na te denken over onze wensen voor het nieuwe seizoen. Ook vroeg ik hoe de kerkdienst wordt ervaren. Wat mag ik verwachten van een kerk op zondagmorgen en daarbuiten? En, om met Ouweneel te spreken, is het spannend wat daar gebeurt? Hij stelde overigens (wat betreft de onrust in Europa) dat de kerken zich niet in de eerste plaats met politiek of met maatschappelijke spanningen bezig moest houden: de kerk moest wat

Ouweneel betreft slechts het evangelie verkondigen en dit in de praktijk brengen. Alleen dát is de opdracht van de kerk. Dit evangelie reikt ons dan ook oplossingen aan op persoonlijk, politiek en maatschappelijk vlak, maar dat is een afgeleide en niet het doel van de kerk zelf.

"Mensen die schelden op kerkverlating moeten allereerst de hand in eigen boezem steken," gaat Ouweneel verder. "Zeker bij mensen die zich op zondagmorgen afvragen: 'zal ik nog eens op mijn andere zij gaan liggen of zal ik naar de kerk gaan?' Dan is het maar de vraag wat het meest aantrekkelijk is. Vroeger ging ik als kind automatisch met mijn ouders mee. Die tijd is voorbij." Het lijkt mij goed om in het nieuwe seizoen eens te gaan verkennen wat we als kerk kunnen doen. Niet dat ik hiermee pleit voor een radicale verandering (het gaat bij ons in mijn optiek erg goed en ook een voorganger is slechts een voorbijganger), maar het houdt ons wel scherp en bij de tijd. Ook dat is wat een kerk moet zijn: open ogen, open oren voor de nood van mensen om ons heen, van onszelf, van mensen die de kerk niet meer willen kennen.

De eerste ideeën voor het nieuwe seizoen zijn inmiddels bij mij binnengedruppeld. Ook via deze weg dus nogmaals de vraag: waar liggen uw behoeften? Wat baart uw zorgen? En wat kunnen we doen om als kerk ook in het nieuwe seizoen onze grenzen te verleggen zodat we ons meer en meer met God gaan verhouden? Laat het ons gerust weten!

Ds. S.H. Muller

Van de predikant – Beschikbaarheid in deeltijd

Van tijd tot tijd loop ik in pastoraat nog wel eens tegen de beperkingen aan van een deeltijdaanstelling. Voor mij niet vreemd, maar voor U misschien van tijd tot tijd erg onprettig. Dat gaat per september weer veranderen nu ik bij de KRO/NCRV mijn dag ouderschapsverlof inlever. Vanaf september ben ik dus **van woensdag tot en met vrijdag voor radiowerk in Hilversum**.

Ook is sinds januari mijn werk in die zin veranderd, dat de meeste flexibiliteit er niet meer inzit. Op werkdagen wordt er van mij verwacht dat ik op de redactie of in de studio zit. Punt. Schuiven gaat zeer moeizaam en die rek zit er ook in de rest van het bedrijf niet meer in. Nogmaals: voor pastorale noodgevallen doe ik mijn uiterste best, mits ik tijdig op de hoogte ben, maar ga ervan uit dat ik van woensdag tot en met vrijdag moeilijk beschikbaar ben. Op maandag studeer ik meestentijds en bereid ik de dienst voor, dinsdag is in de regel mijn pastoraatsdag. Ik hoop op uw begrip.

Kringenwerk

In een grijs verleden (voor mijn tijd in ieder geval) schijnt er in Epe nog wel eens een boekje rondgebracht te worden met het kringenwerk van verschillende kerken, maar dat blijft dit jaar achterwege (ergens natuurlijk een vreemde ontwikkeling).

Daarom bij deze alvast mijn aanbod van kringenwerk voor het komende kerkelijk seizoen:

Studie- en gesprekskring "Job: rechtvaardiger dan God".

Zijn er boeken in de wereldliteratuur indrukwekkender dan Job? Toch niet veel lijkt mij. In acht bijeenkomsten werken wij het boek "Rechtvaardiger dan God" door van A. van de Beek. Hierin probeert hij antwoorden te zoeken bij dit oeroude verhaal waar werkelijk alles inziet: leven, kinderen, verlies, verdriet, ziekte, satan, vriendschap, relaties en de allesomvattende en spannende vraag: wat kunnen we nog zeggen over God als Hij op beslissende momenten in ons leven niet thuis geeft? Wat voor nut heeft je geloof dan nog? Dat wordt boeiend, dat kan niet anders. Ik verstrek de leesstof per bijeenkomst, aanmelden kan via sjoerdmuller@regenboogkerk.nl of bel me even op 055-8430264 en dan hou ik u op de hoogte wanneer we elkaar voor het eerst ontmoeten.



Bijbelstudiegroep donderdagmiddag : nieuw seizoen start 22 september

Op donderdagmiddag komt al een aantal jaren een bijbelstudiegroep bijeen in Antenne, zo één keer in de drie weken. Soms neemt er iemand afscheid, soms komt er iemand bij. Nieuwe deelnemers zijn dus van harte welkom. We zijn geen studiehoofden, maar gewoon mensen die met elkaar willen spreken over geloof en de bijbel. En ja: het gaat ook over onze vragen en twijfels!

Ik probeer als predikant het gesprek te leiden en kan soms iets extra's inbrengen...

Dit jaar wil ik als leidraad gebruiken het boekje 'Er gaat een man door Kanaän'. Negen ontmoetingen met Jezus. Hans Werkman verzamelde (via internet) preken en vroeg de predikanten of hij die voor dit boekje mocht gebruiken. De teksten werden daarna iets aangepast voor gebruik in groepen en voorzien van vragen.

Deelnemers schaffen dit boekje (zo mogelijk) zelf aan. Het is uitgegeven bij Boekencentrum en kost € 11, 90.

De eerste bijeenkomst is op **donderdag 22 september**, om **14.00 uur** in de Schatkamer, in gebouw Antenne.

Wilt u voor het eerst deelnemen, dan hoor ik dat graag vooraf van u of jou! Dit berichtje is tevens de uitnodiging voor degenen die vorig jaar al deelnamen. Ik zie jullie graag terug!

Ds. van de Wetering

Romereis 2017

In de tweede helft van 2017 wil ik graag met mensen uit onze kerk voor vijf dagen naar Rome. In mijn vorige gemeente heb ik dit ook georganiseerd en dat is voor herhaling vatbaar. Wat kunt u in grote lijnen verwachten?

Bezoek aan de crypte van de Sint Pieter, een vroeg-christelijke necropolis, bezoek aan het graf van Paulus, bezoek aan Duitse kerk met korte rondleiding Antoine Bodar (als 'ie dit keer ook mee wil werken althans), bezoek viering Friezenkerk met daaropvolgend zegen van de paus op sint Pietersplein en hopelijk nog wat anders fraais. Let wel: **er moet flink gelopen worden**, want de metrolijnen lopen allemaal buiten het oude centrum heen. En voor de overzichtelijkheid hanteer ik een maxima van **vijftien deelnemers** (of daaromtrent). Bij dit aantal aanmeldingen kan ik het reisbureau aan het werk zetten en laat u de exacte data weten, maar vermoedelijk wordt het september/oktober 2017 met voorafgaand een paar avonden voorbereiding in gebouw Antenne.

Aanmelden (voor uzelf of voor een groepje) en meer info kan via sjoerdmuller@regenboogkerk.nl of bel gratis naar 055-8430264.

Verjaardagsfonds

Hierbij nodig ik alle lopers van het verjaardagsfonds uit, om op 6 september om 13.30 uur weer bij elkaar te komen.

Zoals gewoonlijk is de locatie gebouw Antenne.

We sparen nog steeds voor een vouwmaschine.

Afmeldingen graag bij Carla Aversch, tel 612944.

Vgr Theo van Heerde en Carla Aversch

Goede Buren:

Op **zaterdag 27 augustus** houden we in de kerk open huis om de burens uit te nodigen een kijkje in de kerk te nemen.

Dat is van 15.30- 17.00 uur.

Wij bieden hun een hapje en een drankje aan, ontmoeting en rondleiding, zodat men kan zien dat er veel meer activiteiten zijn dan alleen de eredienst.

We doen dit als afsluiting van het thema van afgelopen jaar: Goede Buren!

Op zondag 21 augustus hebben de kinderen de uitnodigingen met Buurman & Buurman zoveel mogelijk ingekleurd en met twee platte chocolaatjes in een zakje gedaan.

Daarna hebben de kinderen die, samen met gemeenteleden na kerktijd in de brievenbussen gestopt van de omliggende straten van onze kerk.

Vele handen maken licht werk, zegt het spreekwoord.

Zo hopen we er met elkaar een succes van te maken!

Alvast hartelijk dank!

OPEN HUIS

Eindelijk. Naar de Efteling!

Agenda's in de aanslag, want wij zijn voornemens om op **zaterdag 1 oktober** naar De Efteling te gaan. Aanmelden kan vanaf nu via mijn mailadres op sjoerdmuller@regenboogkerk.nl of bel naar mijn telefoonnummer. Dan geef ik later het vertrektijdstip door via mail of telefoon (waarschijnlijk 9:00 uur).



Even drie belangrijke punten:

- 1.) een kaartje daar kost dertig euro p.p. exclusief parkeerkosten.
- 2.) ik zoek nog ouders of volwassenen die het leuk lijkt om mee te gaan als begeleiding en die willen rijden en
- 3.) achtbaanattracties zijn voor kinderen boven de 1,20 m. Wanneer de entreekosten een probleem zijn en je wilt echt graag mee (en geloof me: dat wil je) laat het me weten want er is een fondsje beschikbaar. Laten we er samen een mooie dag van maken als begin van een nieuw seizoen kinderwerk. Huzzah!

Verslag van een kinderdienst met een vraag aan jou / u

Zondag 17 juli hadden we het in de kinderdienst over het Bijbelgedeelte waar Paulus in de gevangenis komt om zijn geloof (Filippenzen 1: 1-11).

Hij wilde heel graag naar de gemeente in Filippi, maar vanwege gevangenschap kon dat helaas niet. We lazen dat hij niet bij de pakken neer ging zitten. Nee, hij ging een brief schrijven.

We vroegen elkaar: "Wat zou jij in die brief zetten" en al snel waren de antwoorden van 'Haal me er snel uit'.

Paulus schrijft iets heel anders: hij dankt God zelfs voor veel dingen en zo ook voor de gemeente in Filippi.

De vraag kwam toen op; "Waarvoor zijn wij dankbaar in de kerk?" Hieronder een paar punten waar de kinderen dankbaar voor zijn....:

- het kamp
- de schatkamer en al het lekkers
- de dominees
- het beamerteam
- de muziek
- dat er zoveel mensen komen
- dat we naar de kerk mogen en kunnen gaan
- de collecte, omdat we dan andere mensen die het moeilijk hebben kunnen helpen
- dat God altijd bij ons is

- de kinderdienst
- dat we samen kunnen bidden en ook weer 't laatste 'Amen' van de dienst.

Een hele rij dus, al we waren nog volop bezig toen de diaken van dienst, Harko de Jonge ons kwam ophalen, wie weet hoe lang de lijst anders wel niet zou zijn geweest.

**Nu is onze vraag aan u.... Waar bent u dankbaar voor?
En deel dit met iemand. Supergaaf om te doen en verrassend!**



Groetjes van ons:

Rens, Joris, Myrthe, Iris, Jasmyn

Uit de kerkenraad – juni 2016

Voor de zomerperiode is de bezinning rond het missionair beleid afgerond. De beleidsvoornemens zijn vastgelegd in een document:

'Schatplichtig' - Beleidsvoornemens Missionaire Beraadsgroep 2016

Een kleine alinea uit dit stuk:

Hoe willen wij als Regenboogkerk kerk zijn in deze tijd?

- *De kerk is een open en gastvrije herberg.*
- *De kerk is leerplek in de omgang met God en elkaar.*
- *De kerk is zich bewust van de profetische en diaconale taak in de omgeving waar zij gesteld is.*

Ook worden er activiteiten genoemd, die gaande zijn of op kortere of langere termijn worden opgepakt.

Later dit jaar komt de kerkenraad terug op deze Beleidsvoornemens.

U kunt dit stuk vinden op de website van de Regenboogkerk onder het tabblad "Kerk naar buiten". (Of u neemt contact op met de scriba).

Helaas zijn er nog steeds **vacatures binnen de diaconie. We vragen dringend uw aandacht hiervoor.**

De **startzondag is op 25 september** met als thema "Kerk binnenstebuiten". Het is de bedoeling, dat deze zondag in Oene zal plaats vinden, indien mogelijk op de zorgboerderij van De Passerel.

Carla Dijkgraaf-Feitsma, scriba



Het fruitplukken gaat weer van start!

Nog een paar weken wachten en dan kan het plukkerslegioen weer aan de slag. We zoeken weer enthousiaste vrijwilligers. Vorig jaar plukten we met de leden van onze drie kerken voor het Kenyaproject € 9500 bij elkaar, een absoluut record. Als je nog nooit een appel- of perenboom van dichtbij hebt gezien en toch wel een keertje wilt plukken, meld dat dan even bij Henk Posthouwer, 616849, h.posthouwer@telfortglasvezel.nl.

Dit jaar gaat de opbrengst van al onze ZWO-acties naar het nieuwe project Jeugddorp De Glind. Zie hiervoor het andere artikel in de Antenne, je kunt ook hun site bezoeken: www.rudolphstichting.nl. Binnenkort maken we de opbrengst van ons vorige project bekend. Ziet er veelbelovend uit!

Henk Posthouwer



Nieuw project ZWO 2016/2017

De ZWO-commissie van de Grote Kerk kiest jaarlijks samen met de ZWO's van de Goede Herderkerk en de Regenboogkerk een project. Een jaar lang worden er allerlei acties georganiseerd waarvan de opbrengst bestemd is voor het ZWO- project. Dit jaar is gekozen voor een project in Nederland: **Jeugddorp De Glind**

De Glind is een kleine dorpsgemeenschap waar kwetsbare kinderen al meer dan 100 jaar met professionele steun veilig kunnen opgroeien en/of werken aan hun toekomst. De Rudolphstichting stond aan de wieg van het Jeugddorp en nog steeds zet men zich in voor het behoud en de ontwikkeling van het Jeugddorp. Eind augustus sluiten we het project 'Schoon drinkwater in Maai Mahiu' en het sub-project 'Materiaal voor de zondagschool van de stichting Kenya Kinderen' af.

Namens de ZWO commissie Grote Kerk,

Nettie Jonker



Oliebollenverkoop 3 september

Tijdens de culturele pleinmarkt rondom de Grote Kerk houden de ZWO-commissies een oliebolvenverkoop. In de kerk is dan de korendag. De oliebolven worden gebakken door Jaap van Ruiven en Bertus Kieskamp. Deze ervaren bakkers genieten grote bekendheid vanwege de kwaliteit van hun oliebolven.

Dus kom **3 september** genieten van de koormuziek en koop overheerlijke oliebolven voor het goede doel. De opbrengst van de verkoop is bestemd voor het nieuwe project van de ZWO 'Jeugddorp De Glind'.

Van 10.00 tot 15.00 uur staan de bakkers en verkopers voor u klaar in de ZWO kraam bij de Grote Kerk.

Nettie Jonker, ZWO-commissie van de Grote Kerk



Ik ga op kamers!

Studeren, op kamers en

Ga je aankomend studiejaar studeren en wil je deze tijd nog onvergetelijker maken? Kom een kijkje nemen bij Ichthus. Ichthus is een studentenvereniging en zit in zeventien steden, dus waarschijnlijk ook één in jouw toekomstige studentenstad. Bij Ichthus vind je verdieping in geloof, ontmoet je nieuwe mensen en heb je veel gezelligheid. Kijk op ichthus.nl voor meer informatie over de vereniging in jouw stad en beleef Ichthus!



Voor iedereen die niet kan wachten:

op zaterdag 12 november 2016

is er (eindelijk) weer een **RUNNING DINNER !!**

U kunt zich al opgeven op helga@shem.nl

Vakantie Bijbel Werk

Helpen met het Vakantie Bijbel Werk?

Namens het VBW-team willen we jullie van harte uitnodigen om in de herfstvakantie (weer) te komen helpen met Vakantie Bijbel Werk (VBW) in het Burgerenk-gebouw! Ook opa's en oma's zijn van harte uitgenodigd.

Dinsdag 18, woensdag 19 en donderdag 20 oktober

hopen we er weer een feest van te maken, samen met de kinderen!

Meer weten? Of al enthousiast?

Neem gerust contact met me op:

06-30431414/ biancareurink@hotmail.com

Groetjes Bianca Reurink





Doe mee aan het ontmoetingsdiner op vrijdag 2 september!

In september staat er weer een hele rij dames klaar om voor u te koken en een bijzonder etentje te bereiden.

Elke **1^e vrijdag van de maand** bent u **vanaf 17.30 uur** van harte welkom. We verrassen u dan graag met een heerlijk diner!

Eet u vegetarisch, heeft u een dieet of heeft u geen vervoer?

Als u dat bij uw opgaaf aangeeft, wordt hiervoor gezorgd.

Wij vragen een kleine vergoeding voor de kosten van het diner, te weten € 5,- (dit is exclusief drankjes).

Wij hebben er zin in en hopelijk u/jij ook!! En dat kunnen zijn: jongeren, (echt)paren, gezinnen, ouderen en alleenstaanden etc.

Gelet op de kookmogelijkheden en de ruimte die ter beschikking is, stellen wij het max. aantal personen op 30.

Dus: als u gezellig met elkaar wilt dineren, een leuk contact op prijs stelt,

samen wilt beleven dat wij een gemeenschap vormen van jong en oud,

jongeren, ouderen, gezinnen, paren en alleenstaanden meld u/je dan vooral aan voor het ontmoetingsdiner

(inloop vanaf 17.30 uur, diner begint om 18.00 uur).

Anmelden op het nieuwe(!) telefoonnummer 06- 8309 8859

(sms mag ook/inspreken kan niet/bgg 615 607).

Wanneer we vol zitten, kunt u zich ook opgeven voor de volgende datum.

Hopelijk tot 2 september!

Met vriendelijke groet,

Anneke Laponder, Berdien Visser, Lee de Kool, Anke Veenstra, Greetje Vrieling, Jans Mout, Nienke Paulusma, Els Boelhouwer, Helga Potappel

Volgende data: 7 okt, 4 nov, 2 dec, 6 jan, 3 febr



De Alpha-cursus gaat weer van start

Dit najaar zal er weer een Alpha gehouden worden in Epe. Velen hebben de Alpha gevolgd en bijna iedereen is enthousiast.



Waarom dat enthousiasme?

Bij Alpha krijgt iedereen de mogelijkheid om in 10 bijeenkomsten en een weekend (vrijdagavond en zaterdag) op een ontspannen manier te ontdekken wat het christelijk geloof inhoudt. Alpha is laagdrempelig, leerzaam en ook gewoon leuk!! Je ontmoet andere christenen die zich willen verdiepen in het geloof. Maar ook mensen die nieuwsgierig zijn omdat ze niet of nauwelijks weten wat geloven inhoudt.

Om elkaar beter te leren kennen, wordt er gezamenlijk gegeten. Een maaltijd die wordt bereid door vrijwilligers. Gezelligheid en genieten is daarbij het belangrijkste. Daarna wordt er gezongen en een 'inleidend praatje' gehouden over onderwerpen als: wie is Jezus, wie is de Heilige Geest en wat doet Hij, geneest God ook vandaag nog, enz.

Daarna praten we samen na in groepen van 5 à 6 personen.

Zie jij de Alpha zitten en ben jij ook nieuwsgierig wat de Alpha jou zal brengen? Geef je op voor de Alpha-cursus in Epe.

We starten op donderdagavond 29 september om 19.00 uur.

Alpha teamleider Ankie Meijran te Epe (614224) ankiemeijran@gmail.com

Bijbelleesdag 24 september

We willen u graag informeren over een activiteit die we op 24 september willen organiseren en die alles te maken heeft met het Bijbeljaar, dat loopt van 31 oktober 2015 tot 31 oktober 2016. Wij zijn een groep mensen, die verschillende kerken vertegenwoordigen in deze omgeving en we houden de laatste jaren regelmatig regiogebedsavonden of andere gebedsactiviteiten.

Nu willen wij op 24 september een Bijbelleesdag gaan houden in acht dorpen (Wapenveld, Heerde, Veessen, Vorchten, Epe, Oene, Emst en Vaassen),

want wij geloven dat

*"Het openen van Gods woord licht verspreidt,
en dat het de onverstandigen inzicht geeft."*

Ons lijkt de mogelijkheid om in dit Bijbeljaar de Bijbel ook echt 'dichtbij de mensen' te brengen een unieke gelegenheid, juist voor mensen, die op de zondagen niet in de kerk zitten.

We willen in elk dorp op een daarvoor geschikte, openbare plek, vier Bijbelboeken hardop voorlezen (*Het Evangelie van Johannes, De Handelingen van de apostelen, 1 en 2 Korintiërs en de Psalmen*). Het liefst zouden we drie personen per uur of indien mogelijk langer aanwezig willen zien, die elkaar geregeld afwisselen, b.v. om het kwartier of om de twee bladzijden. Terwijl de één leest, kunnen de twee anderen bij een groot bord gaan staan, waarop vermeld wordt, waarom de Bijbel hardop wordt gelezen en zij kunnen eventuele vragen van voorbijgangers beantwoorden. Het zou ontzettend mooi zijn genoeg deelnemers te hebben om dit tussen 10.00 en 16.00 uur te kunnen doen.

Wilt u meedoen, dan vragen we u het volgende aan ons door te geven:

- Ik kom lezen van ... uur tot ... uur in (één van de acht dorpen)
- Ik kan niet aanwezig zijn, maar ik bid wel mee (thuis of in de GebedsSchoor)

Mesina van Dam is contactpersoon voor Epe. U kunt zich bij haar opgeven: benmesina@telfort.nl. Voor andere reacties en vragen kunt u contact opnemen met regiogebiednov@gmail.com of Wout Bouwman (038 3379682 of 06 16505749). Met een hartelijke groet, het regiogebiedsteam
(*Wout Bouwman, Mesina v. Dam, Corrie Oosterhuis, Jan v. d. Streek, Wim v. Zuuk*)

Ouderencontact

Beste ouderen van onze gemeente,

We willen u weer van harte uitnodigen voor een nieuw seizoen van 'elkaar ontmoeten' en u daarbij een gevarieerd programma aanbieden.

Wij doen het graag voor u. Komt u ook? U hoeft zich niet van te voren op te geven.

We zien uit naar uw komst, Martha Pronk/Goede Herderkerk (tel. 615 254)
Helga Potappel/Regenboogkerk (tel. 627 270)
Mevr. Bijsterbosch voor vervoer (tel. 661 617)

Programma Ouderencontactmiddag 2016-2017:

(elke 2^e woensdag van de maand 14.30-16.30 uur)

Goede Herderkerk, 14 september:

Egypte, gastspreker dhr. J. Bonhof

Goede Herderkerk, 12 oktober:

Het huis op de Renderklippen,

Gastspreker mevr. E. Jordens

Goede Herderkerk, 9 november:

De mondharp,

Gastspeler dhr. R. Paes

Goede Herderkerk, 14 december:

Kerstviering m.m.v. mevr. E. Kuipers

Regenboogkerk, 11 januari 2017:

Spitsbergen, gastspreker dhr. W. v. Olst

Regenboogkerk, 8 februari 2017 :

Wereldreligies,

gastspreker dhr. R. v. Eck

Regenboogkerk, 8 maart 2017 :

Katharina van Bora (Echtgen. Luther)

Gastspreker mevr. T.R. Harteman

Regenboogkerk, 12 april 2017:

Schilderijen over Pasen,

gast dhr. C. v. Brugge

Ouderencontactreisje: woensdag 10 mei 2017

Verenigingsavond van de Christenvrouw

Woensdag 14 september start het nieuwe winterseizoen. De avond begint om 19.30 uur in gebouw Antenne. Ds. S.H. Muller is onze spreker.

Het thema van de avond is: Hoe zal het geloof zich in de toekomst ontwikkelen?

Wij nodigen dames uit om onze verenigingsavond te bezoeken, gasten zijn van harte welkom.

Voor informatie kunt u contact opnemen met Mevr. J. Overbosch, tel 614364

Uitnodiging PCOB-ledenmiddag 13-9-2016

Op dinsdag 13 september hopen wij onze eerste ledenbijeenkomst van het nieuwe seizoen, 2016/2017, te houden.



I.v.m. Prinsjesdag is deze bijeenkomst niet op de derde dinsdag, zoals gebruikelijk, maar op de tweede dinsdag van de maand.

Wij komen dit seizoen weer bijeen in De Boskamp.

De middagen beginnen altijd om 14.30 uur, vanaf 14.00 uur is de zaal open.

Deze middag zal dhr. P. Schipper van het streekmuseum Tiel voor ons een lezing verzorgen met als thema: 'Flipje het fruitbaasje van Tiel'. Ook zal hij enkele specifieke artikelen van Flipje meebrengen (om te laten zien en voor de verkoop).

De PCOB is een bond om de belangen van senioren te behartigen, zowel plaatselijk als provinciaal en landelijk, dit is in deze tijd erg belangrijk. Ook komen we maandelijks een middag gezellig bijeen rond een bepaald thema, dit kan zijn: ontspanning, informatie, vorming & toerusting, Kerst- en Paasfeestviering. We hebben dit seizoen weer heel interessante en boeiende onderwerpen.

We hopen vele leden en geïnteresseerden, ook adspirantleden, te mogen verwelkomen!

Het bestuur

Open orgeldag op zaterdag 10 september

Op deze dag kan het Meere-orgel in de Grote Kerk bespeeld worden door (amateur)organisten. Kerk open vanaf 9.30 uur. De organisten zijn te zien op een videoscherm in de kerk.

Aanmelden en informatie: openorgeldagepe@gmail.com

Diensten andere protestantse kerken in Epe

Zondag 28 augustus

Grote Kerk	9.30 uur	Drs. L.C. Bulens, Apeldoorn	
Goede Herderkerk	10.00 uur	Ds. B. Lampen	
Sionskerk	9.30 uur	Dr. T.E. van Spanje	Bediening Heilig Avondmaal
	(?) 16.00 uur	Dr. T.E. van Spanje	Bediening HA in de Boskamp
	18.30 uur	Dr. T.E. van Spanje	Dankzegging HA

Zondag 4 september

Grote Kerk	9.30 uur	Mevr. A. Schaafsma	
Goede Herderkerk	10.00 uur	Ds. B. Lampen	
	19.00 uur	Ds. B. Lampen	in RBK
Sionskerk	9.30 uur	Ds. P. Vermeer, Wezep	
	18.30 uur	Dr. T.E. van Spanje	

Zondag 11 september

Grote Kerk	9.30 uur	Dhr. M. Molenaar, Epe	
Goede Herderkerk	10.00 uur	Ds. D. van Meulen	
	19.00 uur	Ds. B. Heslinga, Vaassen	Bijzondere dienst in RBK
Sionskerk	9.30 uur	Dr. T.E. van Spanje	
	18.30 uur	Ds. J. Mulderij, Zwolle	



AGENDA

GEBOUW ANTENNE

Ma	29 aug	Exspectobestuur	20.00 uur
Di	30 aug	To You	20.00 uur
Vrij.	2 sept.	Heerlijkheid	18.00 uur
Za	3 sept.	Exspecto	13.30 uur
Maa	5 sept.	Oud papier inleveren	9.00-20.00 uur
Di	6 sept.	Verjaardagfonds	13.30 uur
		To You	20.00 uur
Za	10 sept.	Exspecto	18.30 uur
Di	13 sept.	Gebedskring Daniël	8.30 uur
		Bijbelkring	9.30 uur
		Beraadsgroep Financiën en Beheer	19.45 uur
		To You	20.00 uur
Woe	14 sept.	Christenvrouw	19.30 uur
Do	15 sept.	Moderamen	19.30 uur

Kopij voor de volgende Antenne inleveren vóór zaterdag 10 september.

De daarop volgende data van inleveren: vóór zaterdag 1 oktober, vervolgens vóór zaterdag 22 oktober.

Email: kerkblad@regenboogkerk.nl. Zie ook pag. 1

Met de hand geschreven of getypte stukjes blijven natuurlijk ook steeds welkom. Antenne verschijnt steeds vóór het weekend dat volgt op de uiterste inleverdatum van kopij.

Website: www.regenboogkerk.nl

e-mail: webmaster@regenboogkerk.nl

Wanneer de tijd lijkt stil te staan

Uitvaartverzorging
Henk van Venme

De kleinschalige onderneming met ruime ervaring in het verzorgen van een uitvaart, zowel traditioneel als modern.

**24 uur per dag
persoonlijk bereikbaar
0578 690410**
(06 83227151)

Waar of hoe u ook bent verzekerd u mag zelf bepalen door wie u de uitvaart laat verzorgen.

Schotakker 5, 8162 JC Epe.
uitvaartvanvemde@planet.nl
www.uitvaartverzorgingvanvemde.nl

“Ik help u graag bij een goed afscheid.”

Mijn naam is Jolanda van der Wal, ik ben uitvaartverzorgster voor Yarden in Epe en omstreken. Voor een goed afscheid kunt u rekenen op mijn zorg en advies. U kunt mij bellen op 088-9273790.

Yarden. Wilt u een overlijden melden?
Bel dan 0800 8192 (24 uur per dag). www.yarden.nl