

Redactie J. Bunde-v.d. Pavert, Korte Kuipersweg 2, 8161 VZ Epe, tel. 629560
H.J. Huizinga-Boelens, Beekweide 39, 8162 XP Epe, tel. 614745
e-mail: kerkblad@regenboogkerk.nl

Eindredactie: J. Bosch, Pr. Marijkestraat 5, 8162 BB Epe, tel. 613460

Penningm. Bank: NL21FVLB0226121577 t.n.v. Regenboogkerk, inz. blad Antenne
(€ 16,00 per halfjaar)

Bezorging L. Kasteel, Glorialaan 16, 8162 VC Epe, tel. 628238

Predikanten:

Ds. A.M. van de Wetering, Alb. Schweitzerlaan 3, 8162 DS Epe,
tel. 627732.(sectie 1-2-5-6)

e-mail: am.vandewetering@hetnet.nl. Vrije dag: woensdag

Ds. S.H. Muller, Holleweg 28, 7361 AA Beekbergen, tel. 06-42633119 / 055-8430264

e-mail: sjoerdmuller@regenboogkerk.nl. Werkt op maandag en dinsdag
(sectie 3 en 4)

Kerkenraad:

Voorzitter: L.H.E.C. Plooy, Slathstraat 3, 8161 CB Epe, tel. 611517

Scriba: K.G. Dijkgraaf-Feitsma, Deventerweg 8, 8167 NA Oene, tel. 641922
e-mail: scriba@regenboogkerk.nl

Diaconie:

Voorzitter: H.K. de Jonge, Heuvellaan 7, 8162 CT Epe, tel. 629977

Secr.: J.O. Tjabringa, Azaleastraat 6, 8181 TA Heerde, tel. 697710
e-mail: diaken@regenboogkerk.nl

Bankrek.: NL67RABO0317519425 t.n.v. Diaconie Regenboogkerk Epe

Kerkelijk Bureau:

C.J.G. Bakker, Klaverkamp 12, 8162 HR Epe, tel. 628009

e-mail: kerkelijkbureau@regenboogkerk.nl

Beraadsgroep Financiën en Beheer:

Voorzitter: W.H. Potappel, Willem Tellstraat 19, 8162 ET Epe, tel. 06 5373 1582

Secr.: W.M.J. Kamer, Veldkampweg 13, 8162 PV Epe

Bankrek.: SKG: NL42FVLB0225385163 t.n.v. Regenboogkerk Epe

Ondersteuningsfonds: NL66FVLB0226120864 t.n.v. Ondersteuningsfonds
Regenboogkerk Epe.

Collectebonnen: NL08INGB0004018295 t.n.v. Collectebonnen Gereformeerde kerk.

Kaarten: blauw € 20,00 / oranje € 15,00 / wit € 6,00 z.o.z. >>

ZWO NL05FVLB0226119343 t.n.v. CvK Gereformeerde Regenboogkerk Epe inz.

ZWO.

Kerkradio: A.J.W. Hanekamp, Loper 5, 8162 KD Epe, tel. 614454



REGENBOOGKERK EPE: Beekstraat 33, 8162 HA

Koster: J. Klaasse, Beekstraat 27, 8162 HA Epe, tel. 613710 (tel.nr. idem gebouw
Antenne) e-mail: koster@regenboogkerk.nl

Gebouw Antenne: Openingsstijden + aanwezigheid koster: elke maandagmorgen
van 9.00 – 12.00 uur en door de week elke avond van 18.30 – 20.00 uur.

Inhoud

Kerkdiensten

Bij de diensten

Toelichting bij de collecten

Signalen

uit privacyoverweging zijn een aantal artikelen uit dit bestand verwijderd

Stilte

KR-vergaderingen april en mei

Ochtend mantelzorgers

Seniorencontact

Ontmoetingsdiner de Heerlijkheid

'UNIEK?!' Kamp Regenboogkerk

ZWO Plantenmarkt 7 mei

Orgelconcert Stichting Meere-orgel

Diensten andere prot. kerken in Epe

Agenda

Inleveren kopij

Collectebonnen: (zie voor betaling pagina 1)

De collectebonnen in euro worden uitgegeven in kaarten van 20 stuks

blauwe bonnen van € 1,00 kaart kost € 20,00

oranje bonnen van € 0,75 kaart kost € 15,00

witte bonnen van € 0,30 kaart kost € 6,00

Bij bestelling a.u.b. aangeven welke kleur u wenst.

Informatie: H. Kasteel, Emmastraat 15, tel. 613780



Zondag 5 juni

09.30 uur Ds. S.H. Muller
kinderdienst : Elize de Mots en Cariene van de Wetering
opasdienst : Marieke Tjabringa en Marit Jong
Eerste collecte : Jongeren centrum 'de Werf' in Heerde
Tweede collecte : ZWO - Werelddiaconaat
19.00 uur Ds. A.M. van de Wetering
Eerste collecte : Pit Pro Rege
Tweede collecte : ZWO
Gezamenlijke dienst met Goede Herderkerk in GHK

Zondag 12 juni

m.m.v. To You o.l.v. Henk v.d. Maten

09.30 uur Ds. A.M. van de Wetering
kinderdienst : Mirjam Bakker en Nienke Paulusma
opasdienst : Mirjam Gosseling en Elise Jong
Eerste collecte : Diaconie Regenboogkerk
Tweede collecte : ZWO
19.00 uur : Ds. B. Lampen
Eerste collecte : Pit Pro Rege
Tweede collecte : ZWO
Gezamenlijke dienst met Goede Herderkerk in GHK

Zondag 19 juni

Viering Heilig Avondmaal

09.30 uur Ds. A.M. van de Wetering
kinderdienst
opasdienst : Marjo Menning en Ruth Poort
Eerste collecte : Diaconie Regenboogkerk
Tweede collecte : ZWO
15.00 uur Ds. A.M. van de Wetering in De Boskamp



*Elke zondagmorgen, na de dienst,
koffie of thee drinken.
Voor de jeugd is het gezellig
in de Schatkamer.*



In de **avonddienst van 5 juni** is het thema: Succes! David (1 Samuël 17) verslaat de reus Goliath en brengt de Filistijnen daarmee een gevoelige nederlaag toe. Het volk bezingt zijn successen (1 Samuël 18). Koning Saul heeft het er moeilijk mee dat hij minder succesvol is. Maar kun je eigenlijk wel van succes spreken. Heeft God David de overwinning niet geschonken? Zo staat hij er zelf wel in! Veel later zal zijn nazaat Jezus de grootste nederlaag aller tijden lijden. Ook zijn volgelingen ervaren moeiten of worden niet serieus genomen. Toch noemt Paulus ons 'meer dan overwinnaars' (Romeinen 8, NBG vertaling).

In de **ochtenddienst van 12 juni** het koor To You bij ons te gast, o.l.v. Henk v. d. Maten. Dit koor, dat in de Regenboogkerk zijn vaste onderkomen heeft bij de repetities op dinsdagavond, werkt altijd twee keer per jaar aan de diensten mee. We proberen er samen een vloeiend geheel van te maken, waarbij koorzang en gemeentezang elkaar aanvullen. Dit keer is het thema ' Altijd hetzelfde liedje?!' Koning Nebukadnezar organiseert een eredienst. Niet voor de God van hemel en aarde, maar voor een gouden beeld, of eigenlijk voor zichzelf. Meedoen is verplicht. In vele varianten herhaalt dit gebeuren zich door de eeuwen heen.

Steeds weer willen mensen bejubeld worden. Maar wij zingen de lof van God! Daar is moed voor nodig, bewijzen drie mannen die niet buigen voor Nebukadnezars grillen. Zij overleven 'de hel' en zingen met allen die overwonnen een nieuw lied (Openbaring).

Zondag 19 juni wordt in de kerken en in de Boskamp het Heilig Avondmaal gevierd. In de ochtenddienst wil ik de verkondiging daar ook op richten. We lezen Psalm 63 en Johannes 6: 35-40. Er is sprake van dorst die geleest wordt en brood dat voedt! De ontmoeting met God houdt een mens op de been. Zoals de Psalm dichter zegt: zijn liefde is meer dan het leven! Kunt u moeilijk in de kerk de dienst bijwonen, maar wilt u toch graag avondmaal vieren, kom dan gerust naar de Boskamp om 15.00 uur. We zitten daar rond een tafel en krijgen brood en wijn aangereikt door de ambt dragers.

AMvdW

Handjes schudden na afloop

Misschien nog goed om op deze plek even duidelijkheid te scheppen over het "handjes schudden" na afloop. Beide predikanten doen dat bij de vooringang van de kerk (Beekstraat) omdat daar de meeste kerkgangers de kerk verlaten die niet blijven koffiedrinken. Na het handen schudden komen de predikanten dan naar Antenne voor verdere ontmoeting. Altijd goed om elkaar op deze wijze even het beste te wensen voor de week die komt.

SHM



Toelichting bij de collecten

Zondag 5 juni

1^e collecte: Jongeren centrum 'de Werf' in Heerde

Jongeren centrum de Werf is ontstaan vanuit nood onder jongeren op de Veluwe die geen leuke ontmoetingsplek konden vinden. Dit initiatief dat in november 2013 is opgestart, werkt volledig zelfstandig zonder subsidies of welke andere vorm van ondersteuning door de overheid ook.



Het jongeren centrum maakt onderdeel uit van Related en is oorspronkelijk een initiatief van Jeugd met een Opdracht Heidebeek, maar wordt inmiddels breed gedragen door een groep jonge mensen. Ze vinden het geweldig om van allerlei activiteiten te organiseren om zo mensen met elkaar in contact te brengen. Ze worden gedreven door hun liefde voor God en mensen. Ze willen een plek bieden (een platform) waar elke jongere zich geaccepteerd, gewaardeerd en thuis kan voelen.

Related vangt hangjongeren op en wil indien mogelijk hulp bieden. Als onderdeel van de activiteiten worden onder de naam 'De Werf Steigerhout' hoogwaardige handgemaakte meubelen en accessoires gemaakt. Al de steigerhouten meubelen en accessoires worden vervaardigd door en samen met jongens van de straat in de openbare werkplaats & jongeren centrum. Met de inkomsten hieruit zorgt Jongeren centrum de Werf voor zijn voortbestaan.

2^e collecte: ZWO

Zondag 12 juni

1^e collecte: Diaconie Regenboogkerk

2^e collecte: ZWO

Zondag 19 juni

1^e collecte: Diaconie Regenboogkerk

2^e collecte: ZWO

Tijdens de avonddiensten op zondag 5 en 12 juni is de eerste collecte bestemd voor Pit Pro Rege (st. KPPR), Hulp voor helden. Militairen, veteranen en hun thuisfront verdienen de aandacht, erkenning en steun van iedereen. Stichting KPPR is de oudste en meest actieve welzijnsorganisatie voor militairen en veteranen. Met onze gift willen we onder andere het 'project krijgsmachtbijbel' ondersteunen.

Christelijke militairen kunnen in alle omstandigheden troost putten uit Gods Woord. Zeker als zij de speciale krijgsmachtbijbel in hun borstzak hebben. Uw gift maakt de stichting het mogelijk om deze bijbel gratis te verspreiden.



Goed nieuws? Waar dan?

Het zijn weer vreemde dagen: Duizenden Nederlanders willen presentatrice Sylvana Simons "uitzwaaien" na een optreden in *De Wereld Draait Door*, wetenschappers mogen menselijke embryo's kweken voor onderzoek en alleen de SGP stelt daar serieuze vragen bij en ook al is het mei; de discussie over zwarte piet is alweer losgebarsten. Om moedeloos van te worden. Terwijl wij christenen toch de mensen zijn van het goede nieuws, het *eu(v)angelion*. Oh ja? Welk goed nieuws is dat dan en waar is het te vinden? Iedere theoloog en voorganger heeft daar eigen ideeën bij. EO-columnist Reinier Sonneveld probeerde dicht bij de Bijbel te blijven om die vraag te beantwoorden.

In Marcus 1: 15 lezen we: "De tijd is aangebroken, het koninkrijk van God is nabij: kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws." Het goede nieuws is blijkbaar: Gods koninkrijk staat op het punt aan te breken. Anders gezegd, God wordt bijna koning. Binnenkort wordt God gekroond en gaat hij zitten op zijn troon. Wat natuurlijk meteen allerlei vragen oproept: wat betekent dat nu, dat Gods koninkrijk dichtbij is, dat God bijna koning wordt? Wanneer gebeurt dat dan? Is dat al gebeurd? En hoe dan?

Volgens Sonneveld kondigde Jezus aan het begin van zijn loopbaan aan dat God binnenkort koning zou worden, en bij zijn kruisiging en opstanding gebeurt dat ook. Daar begint Gods koninkrijk. In Jezus was namelijk geen enkele vorm van dood meer, in al zijn uithoeken was God. In hem was God voor het eerste daadwerkelijk helemaal koning. Hij was geworden zoals wij allemaal bedoeld zijn. Dat is denk ik érg goed nieuws. Want dat betekent dat het kán. God is hier op aarde gekroond. Hij is in onze regionen doorgedrongen en heeft het kwaad, hoe dat zich ook verzette, verslagen. Dan weet je dat er hoop is. Het kwaad kan God niet aan. Het rebelleert nog wel, maar dat zijn stuip trekkingen. Alles komt goed.

Het evangelie nodigt je daarom uit om lief te hebben, beweert Sonneveld. Tot het uiterste. Want God heeft lief tot het uiterste, en hier op aarde kan het ook – zie Jezus. Het evangelie nodigt je ook uit om te hopen, te hopen tot het uiterste. Want God hoopt tot het uiterste, en hier op aarde kan het ook – zie Jezus. Ook Jezus Zelf leefde en stierf in een gebroken wereld: een plek waar ziekte was, waar vrienden stierven, waar het lijkt alsof God zijn kinderen verlaat. Op die momenten vraagt God ons vol te houden. Om lief te hebben en te blijven hopen. In dat vertrouwen, in die overgave schuilt het goede.

SHM



Stilte!

Onze erediensten beginnen met een moment van stilte en zacht orgelspel. Via de beamer wordt aangegeven wanneer het zover is. We hebben hiervoor gekozen omdat we begrijpen dat veel gemeenteleden het fijn vinden met elkaar te spreken bij binnenkomst. Wel en wee wordt gedeeld, vakantiegasten begroet. Tegelijk is er een verlangen bij gemeenteleden om zich in alle rust voor te kunnen bereiden op de eredienst, een ontmoeting met God! Daarom nog eens het vriendelijke verzoek: als de kerkenraad binnenkomt, wilt u dan de gesprekken staken? Ontmoeting en gesprek, stilte en eerbied hebben dan beide hun plek!

(namens de kerkenraad) AMvdW

Kerkenraadsvergaderingen van april en mei 2016

In april is het missionair beleid nogmaals aan de orde geweest op de vergadering van de kerkenraad. Aan de hand van vragen is invulling gegeven aan een nadere inventarisatie van ideeën, doelgroepen en mogelijke acties. Met deze informatie wordt door de missionair ouderling een plan opgesteld, dat binnenkort op de kerkenraadsvergadering wordt besproken.

De predikanten maken een programma voor Vorming en Toerusting voor het komende seizoen. Wensen kunnen genoemd worden, hoewel niet alles haalbaar en uitvoerbaar is.

Vanaf nu worden in alle zondagse ochtenddiensten (en 1^e Kerstdag) de liederen op de beamer gepresenteerd.

De vacatures in de kerkenraad en andere groepen hebben de aandacht van de kerkenraad.

De kerkenraad gaat akkoord met het uitvoeren van een musical in onze kerk in het voorjaar van 2017. De data zijn afgestemd met de Goede Herderkerk, zodat indien nodig (rouwdienst) van elkaars kerkgebouw gebruik gemaakt kan worden.

Na de ochtenddiensten is er gelegenheid om de voorganger de hand te geven. Vaak zal dit bij de uitgang aan de Beekstraat zijn. (*Wilt u dan de predikant even de gelegenheid geven om naar de uitgang te lopen, voordat u de kerkbank verlaat?*) Ieder is welkom om een kop koffie of thee te komen drinken in de ontmoetingsruimte in Antenne. Daar kunt u ook de predikant spreken. En voor de kinderen zijn er spelletjes in de Schatkamer.

Ter informatie: de startzondag is op zondag 25 september

Carla Dijkgraaf-Feitsma, scriba



Ochtend mantelzorgers

Vrijdag 27 mei vond de tweede ochtend met mantelzorgers plaats. In kleine kring werden ervaringen uitgewisseld. Wat is het moeilijk aan een ander uit te leggen wat er op je afkomt! Je doet het met liefde, maar je weet soms niet meer waar je de kracht vandaan moet halen. Het doet goed dit eens uit te spreken en herkenning te vinden. In ons midden een brandende Paaskaars, als teken van de levende Heer, bron van hoop en troost. We eindigden met bekende woorden: De Heer is mijn herder, hij leidt mij, hij geeft mij nieuwe kracht!

In het najaar is er een vervolg op de eerste twee bijeenkomsten. Interesse en nog geen uitnodiging ontvangen? Neem contact op met Ds. van de Wetering of ouderling Marjan Dijkstra.

AMvdW

Seniorencontact

Op 11 mei jl. maakten we als afsluiting ons jaarlijkse reisje. We deden dit samen met de PCOB, waardoor we een volle bus hadden met 50 personen. De sfeer was heel gezellig.

Eerst dronken we koffie in Lemmer. Het restaurant aan het water was moeilijk bereikbaar, doordat men aan het betonstorten was, maar onze chauffeur was voor geen gat te vangen.

Het museum van Jopie Huisman was de volgende stop. Daar zagen we heel veel tekeningen en schilderijen van deze bijzondere man. Het was zeer de moeite waard.

Vervolgens bezochten we het kerkje in Windesheim (achter Zwolle) waar we wat liederen zongen. Het kleine dorp Windesheim is de bakermat van de Moderne Devotie, geleid door Geert Grote. Zijn volgelingen stichtten in de 14^e eeuw een klooster, dat veel invloed kreeg in heel Europa. Na de reformatie bleef er van het gebouw niet veel over en waarschijnlijk was het huidige, zeer hoge kerkgebouw oorspronkelijk het bierbrouwhuis van het toenmalige klooster. De Hervormde Gemeente Windesheim behoort tot de PKN en heeft elke zondag twee diensten.

Na een heerlijk diner in Heerde bij 'Meet and Eat' (de Keet) gingen we moe maar voldaan naar huis. We hadden een mooie reis met zonnig weer door een schitterende natuur.

Allen een goede zomer gewenst en hopelijk tot ziens op 14 september.

Groet van

Helga en Martha



Elke **1^e vrijdag van de maand** bent u **vanaf 17.30 uur** van harte welkom! Het diner start om 18.00 uur.

Aanmelden op (het nieuwe!) telefoonnummer **06- 4792 7355**

(sms mag ook/inspreken kan niet/bgg615 607).

Wanneer we vol zitten, kunt u zich ook opgeven voor de volgende datum.

Graag tot 3 juni of 1 juli!



Een 'UNIEK?!' Kamp van de Regenboogkerk Epe



Bijna is het zover: bosspelen, weinig slapen en een kampvuur! Hoogtijd om je wat meer informatie te geven over een toffe tijd die we met elkaar zullen gaan hebben.

Kom je ook mee?

Voor de kids van groep 6, 7 en 8 begint vrijdag 24 juni om 17.00 uur het 'unieke' kamp van 2016! Op zaterdag 25 juni om 14.30 uur zit het er weer op.

Voor de kinderen van groep 1 t/m 5 begint hun kamp op zaterdag om 15.30 uur en dit eindigt op zondag 26 juni. Om 14.00 uur mogen de ouders, onder het genot van een kopje koffie of thee, de jongsten weer op komen halen.

Het kost € 15,00 per neus (echt niet duur) dus: neem je vrienden gewoon mee!!!

Adres : Kampeerboerderij de Berghoeve

Veenweg 9

8162 RJ Epe

Geef je op bij Marjo (**groep 1 – 5 via harmar@ywam.nl**) of

Marjolein (**groep 6 – 8 via marjolein0031@gmail.com**)

Geef je op voor 18 juni, dan weet je zeker dat er een plekje is!





De plantenmarkt van 7 mei

Dit evenement leverde € 676,55 op. In een vorig artikel had ik te kennen gegeven te zullen stoppen met de organisatie als de opbrengst te laag was.

We zijn heel blij met dit bijeengebrachte bedrag en we hopen volgend jaar weer een plantenmarkt te organiseren.

Waar komt die hogere opbrengst nu vandaan?

We kregen van een gemeentelid € 100,00 sponsorgeld, een mooie start! Verder was het heel mooi weer en de drukte in het dorp zorgde voor extra klandizie. Er werden nog wat boeken verkocht, er was behoorlijk belangstelling voor de talententent en de oliebollenverkoop was redelijk: € 200,00. Als het wat kouder was geweest hadden we er meer verkocht, maar het mooie weer zorgde er weer voor dat alle planten verkocht werden. Ook de verkoop van zelfgekweekte tuinplanten liep goed, dus we doen bij dezen nu al een beroep op onze hobbyisten!

Volgend jaar staan dus weer een plantenmarkt op de zaterdag voor Moederdag, dus op **13 mei**. We overleggen nog met de ZWO-commissie van de Grote Kerk of we weer op dezelfde locatie mogen staan.

En tot slot: we hebben de mooie opbrengst ook te danken aan de gastvrijheid van de ZWO-commissie van de Grote Kerk. We konden gebruik maken van al hun faciliteiten. Gastvrijheid en samenwerking: de bindende kracht tussen de ZWO-commissies van onze drie kerken.

Henk Posthouwer

Voorzitter ZWO-commissie Regenboogkerk



ORGELCONCERT STICHTING MEERE-ORGEL GROTE KERK EPE 2016

De bekende organist/dirigent Martin Mans komt orgelspelen donderdag 30 juni 2016 om 20:00 uur op het Meere-orgel in de Grote Kerk in Epe.

Ieder die wel eens naar **Nederland zingt** kijkt op de tv kent Martin Mans en wij zijn blij dat hij op onze uitnodiging om te komen orgelspelen wilde ingaan. Vorig jaar kon het niet doorgaan maar nu komt hij toch echt! Martin geeft veel concerten (zo'n 250 per jaar!) als dirigent en begeleider in binnen- en buitenland. Hij vormt samen met pianist Jan Vayne het duo 'Twee Klaviervirtuozen' en (zeer bijzonder) hij is dirigent van het Canadese Mannenkoor LIBERTAS "The Voice of Liberty" in Ontario. Zijn serie 'Tussen jou en mij' die Martin met zijn zoon Jos uitvoert is uniek. Hij schrijft muziek voor orgel, koor en orkest en hij ontving in 2010 een koninklijke onderscheiding vanwege zijn muzikale en culturele verdiensten. Hartelijk welkom allemaal, we hopen op een goede opkomst!



Martin Mans heeft een erg drukke agenda en kon nog niet precies zeggen wat hij gaat spelen, maar het wordt zeker een echte Martin Mansavond en hij zal vast ook improviseren.

Agenda orgelconcerten 2016 Grote Kerk Epe

29 september Sander van Marion Scheveningen, jubileum- 60 jaar organist.

27 oktober Gerrit Christiaan de Gier IJsselstein.

De orgelconcerten zijn op donderdag om 20:00 uur en de toegang is € 7,50.

Marktdagorgelbespelingen juli en augustus

In juli en augustus is er elke woensdag om 11.00 uur en om 12.00 uur een marktdag-orgelbespeling door één van onze organisten uit de regio. Vrije inloop. De orgelbespeling duurt een half uur.

juni: 6-Roelie Muller, 13-Egbert Dijkgraaf, 20-Jan van Garderen, 27-Ane Mulder.

Aug: 3-Lulof Dalhuisen, 10-Theo van Spanje, 17-Johan Smit, 24-Herman Dalhuisen, 31-nnb.

Zomerzangavonden 13, 27 juli en 17 aug.

Op 13 juli, 27 juli en 17 aug zijn er weer zomerzangavonden. Een uurtje samen zingen bij het Meere-orgel en met tussendoor een muzikaal intermezzo met div. muzikanten.

Open Orgeldag Epe 10 sept.

Op 10 september - op de open monumentendag – is er de jaarlijkse Open Orgeldag Epe in de Grote Kerk. Ieder die het Meere-orgel eens wil bespelen is van harte welkom.

Aanmelden s.v.p. bij openorgedagepe@gmail.com.

De kerk is open vanaf 10 uur, om 16:00 uur is er een vrij toegankelijk orgelconcert.

Met muzikale groet, namens de Stichting Meere-orgel,
Herman Dalhuisen en Ane Mulder

Diensten andere protestantse kerken in Epe

Zondag 5 juni

Grote Kerk	09.30 uur	Ds. H. van Ark, Heerde
Goede Herderkerk	10.00 uur	Ds. E. Kolkert, Ermelo
	19.00 uur	Ds. A.M. van de Wetering
Sionskerk	9.30 uur	Ds. J. van Doorn, 't Harde
	18.30 uur	Dr. T.E. van Spanje

Zondag 12 juni

Grote Kerk	09.30 uur	Ds. R. Koning, Putten
Goede Herderkerk	10.00 uur	Ds. B. Lampen
Sionskerk	9.30 uur	Dr. T.E. van Spanje
	18.30 uur	Dr. M. Goudriaan, Veenendaal

Zondag 19 juni

Grote Kerk	09.30 uur	Mevr. Ds. M. van Beusichem, Hattem
Goede Herderkerk	10.00 uur	Ds. B. Lampen
	19.00 uur	Ds. B. Lampen
Sionskerk	9.30 uur	Ds. P. Vermeer, Wezep
	18.30 uur	Dr. T.E. van Spanje
De Boskamp	15.00 uur	Ds. A.M. van de Wetering



GEBOUW ANTENNE

Zo	5 juni	Koffie drinken met nieuw ingekomenen	na de dienst
Ma	6 juni	Oud papier inleveren	van 9.00-20.00 uur
Za	11 juni	Exspecto	18.30 uur
Di	14 juni	Beraadsgroep Financiën en Beheer	20.00 uur
Do	16 juni	Moderamen	19.30 uur
Di	21 juni	Kerkenraad	19.45 uur



Kopij voor de volgende Antenne inleveren vóór zaterdag 18 juni.

De daarop volgende datum van inleveren: vóór zaterdag 9 juli.

Email: kerkblad@regenboogkerk.nl. Zie ook pag. 1

Met de hand geschreven of getypte stukjes blijven natuurlijk ook steeds welkom.

Antenne verschijnt steeds vóór het weekend dat volgt op de uiterste inleverdatum van kopij.

Website: www.regenboogkerk.nl

e-mail: webmaster@regenboogkerk.nl

Wanneer de tijd lijkt stil te staan



De kleinschalige onderneming met ruime ervaring in het verzorgen van een uitvaart, zowel traditioneel als modern.

**24 uur per dag
persoonlijk bereikbaar**

0578 690410

(06 83227151)

*Waar of hoe u ook bent verzekerd u mag
zelf bepalen door wie u de uitvaart
laat verzorgen.*

Schotakker 5, 8162 JC Epe.
uitvaartvanvemde@planet.nl
www.uitvaartverzorgingvanvemde.nl

“Ik help
u graag bij
een goed
afscheid.”



Mijn naam is Jolanda van der Wal, ik ben uitvaartverzorgster voor Yarden in Epe en omstreken. Voor een goed afscheid kunt u rekenen op mijn zorg en advies. U kunt mij bellen op 088-9273790.

Yarden. Wilt u een overlijden melden?
Bel dan 0800 8192 (24 uur per dag). www.yarden.nl

YARDEN