

Redactie J. Bunde-v.d. Pavert, Korte Kuipersweg 2, 8161 VZ Epe, tel. 629560
H.J. Huizinga-Boelens, Beekweide 39, 8162 XP Epe, tel. 614745
e-mail: kerkblad@regenboogkerk.nl

Eindredactie: J. Bosch, Pr. Marijkestraat 5, 8162 BB Epe, tel. 613460

Penningm. Bank: NL71RABO0317503154 t.n.v. Regenboogkerk, inz. blad Antenne
(€ 16,00 per halfjaar)

Bezorging L. Kasteel, Glorialaan 16, 8162 VC Epe, tel. 628238



Predikanten:

Ds. A.M. van de Wetering, Alb. Schweitzerlaan 3, 8162 DS Epe,
tel. 627732. (sectie 1-2-5-6)

e-mail: am.vandewetering@hetnet.nl. Vrije dag: woensdag

Ds. S.H. Muller, Holleweg 28, 7361 AA Beekbergen, tel. 06-42633119 / 055-8430264

e-mail: sjoerdmuller@regenboogkerk.nl. Werkt op maandag en dinsdag
(sectie 3 en 4)

Kerkenraad:

Voorzitter: L.H.E.C. Plooy, Slathstraat 3, 8161 CB Epe, tel. 611517

Scriba: K.G. Dijkgraaf-Feitsma, Deventerweg 8, 8167 NA Oene, tel. 641922
e-mail: scriba@regenboogkerk.nl

Diaconie:

Voorzitter: H.K. de Jonge, Heuvellaan 7, 8162 CT Epe, tel. 629977

Secr.: J.O. Tjabringa, Azaleastraat 6, 8181 TA Heerde, tel. 697710
e-mail: diaken@regenboogkerk.nl

Bankrek.: NL67RABO0317519425 t.n.v. Diaconie Regenboogkerk Epe

Kerkelijk Bureau:

C.J.G. Bakker, Klaverkamp 12, 8162 HR Epe, tel. 628009

e-mail: kerkelijkbureau@regenboogkerk.nl

Beraadsgroep Financiën en Beheer:

Voorzitter: W.H. Potappel, Willem Tellstraat 19, 8162 ET Epe, tel. 06 5373 1582

Secr.: W.M.J. Kamer, Veldkampweg 13, 8162 PV Epe

Bankrek.: SKG: NL42FVLB0225385163 t.n.v. Regenboogkerk Epe

Ondersteuningsfonds: NL66FVLB0226120864 t.n.v. Ondersteuningsfonds
Regenboogkerk Epe.

Collectebonnen: NL08INGB0004018295 t.n.v. Collectebonnen Gereformeerde kerk.

Kaarten: blauw € 20,00 / oranje € 15,00 / wit € 6,00 z.o.z. >>

ZWO NL05FVLB0226119343 t.n.v. CvK Gereformeerde Regenboogkerk Epe inz.
ZWO.

Kerkradio: A.J.W. Hanekamp, Loper 5, 8162 KD Epe, tel. 614454

REGENBOOGKERK EPE: Beekstraat 33, 8162 HA

Koster: J. Klaasse, Beekstraat 27, 8162 HA Epe, tel. 613710 (tel.nr. idem gebouw
Antenne) e-mail: koster@regenboogkerk.nl

Gebouw Antenne: Openingsdagen + aanwezigheid koster: elke maandagmorgen
van 9.00 – 12.00 uur en door de week elke avond van 18.30 – 20.00 uur.

Inhoud

Kerkdiensten

Herdenkingsdienst 4 mei

Bij de diensten

Toelichting bij de collectes

Signalen: Een pendelbus van hemel naar hel

Verslag gemeenteberaad

Rol van de kerk in deze tijd

ZWO: Plantenmarkt / Sponsors gevraagd

Uitnodiging mantelzorgers

Paasattentie 2016: terugblik

De Heerlijkheid

Fin. en Beheer: Kosterzaken

Opbrengst sobere maaltijden

EO-Jongerendag

Orgelconcert Grote Kerk

Taizéviering

EW Vernieuwingsfestival

Wandelen Hezenberg

Ouderencontact

Diensten andere prot. kerken in Epe

Agenda

Inleveren kopij

Collectebonnen: (zie voor betaling pagina 1)

De collectebonnen in euro worden uitgegeven in kaarten van 20 stuks

blauwe bonnen van	€ 1,00	kaart kost	€ 20,00
-------------------	--------	------------	---------

oranje bonnen van	€ 0,75	kaart kost	€ 15,00
-------------------	--------	------------	---------

witte bonnen van	€ 0,30	kaart kost	€ 6,00
------------------	--------	------------	--------

Bij bestelling a.u.b. aangeven welke kleur u wenst.

Informatie: H. Kasteel, Emmastraat 15, tel. 613780



KERKDIENSTEN

Zondag 24 april

10.00 uur Ds. S.H. Muller
kinderdienst : Mirjam Bakker, Marjolein Heiligenberg
opasdienst : Carmen Witteveen, Roosmarijn Heiligenberg
Eerste collecte : Diaconie
Tweede collecte : ZWO Werelddiaconaat

Zondag 1 mei **Aanvang 9.30 uur!**

9.30 uur Ds. A.M. van de Wetering
kinderdienst : Bianca van 't Hul, Nienke Paulusma, Annelies Proper jr.
opasdienst : Iris van der Tuin, Elize Jong
Eerste collecte : Rudolphstichting
Tweede collecte : ZWO Project Kenia Kinderen
19.00 uur Ds. A. M. van de Wetering
Gezamenlijke dienst met Goede Herderkerk in RBK
Eerste collecte : Pit Pro Rege
Tweede collecte : ZWO

Donderdag 5 mei **Hemelvaartsdag**

9.30 uur Ds. A. M. van de Wetering
Eerste collecte : Diaconie
Tweede collecte : ZWO Zending

Zondag 8 mei

9.30 uur Ds. A.M. van de Wetering
kinderdienst : Elize de Mots, Cariene v.d. Wetering
opasdienst : Anniek de Jonge, Ruth Poort
Eerste collecte : Diaconie
Tweede collecte : ZWO Werelddiaconaat
19.00 uur Ds. S.H. Muller Praisedienst: "You (P)raise Me Up"
Eerste collecte : Pit Pro Rege
Tweede collecte : ZWO



*Elke zondagmorgen, na de dienst,
koffie of thee drinken.
Voor de jeugd is het gezellig
in de Schatkamer.*



Herdenkingsbijeenkomst op 4 mei in de Grote Kerk te Epe

De Wilhelmina vereniging en de Raad van Kerken Epe nodigen u hierbij uit voor de traditionele herdenking op 4 mei voor de slachtoffers van oorlogsgeweld.

De herdenkingsbijeenkomst vindt plaats in de Grote Kerk van Epe en begint **om 18.00 uur**.

Een toespraak en slotwoord zal door ds. Bas Zitman worden gehouden. Een muzikale invulling wordt verzorgd door gospelkoor 'Alemet' o.l.v. Erik Kortterink. Het koor zal een aantal liederen ten gehore brengen. Daarnaast zal er pianospel zijn door Jessica Gerritsen en Carsten Dom. Tevens zal er een gedicht worden voorgedragen door twee leerlingen van de RSG.

De herdenkingsbijeenkomst duurt tot ongeveer 18.45 uur, daarna wordt u een kopje koffie of thee in de kerk aangeboden en kunt u aansluiten bij de Stille Tocht, die om 19.15 uur vertrekt vanaf de Markt. Via de Beekstraat voert de Stille Tocht naar de begraafplaats aan de Tongerenseweg. Hier vindt de kranslegging plaats bij de graven van de geallieerden. Daarna gaat de Stille Tocht naar het Sweerts de Landas park voor de volgende kranslegging, waar om 20.00 uur 2 minuten stilte in acht genomen zal worden. De Stille Tocht eindigt bij de Markt.



BIJ DE DIENSTEN

Zondagmorgen 24 april gaat het over de rol van gebed. In de Bijbel staat "Bidt en u zal gegeven worden" of "Wie tegen deze berg zegt "stort u in zee" en niet twijfelt, zie, het zal gebeuren". Dat zijn nogal teksten, maar niet iedereen kan deze uitspraken van Jezus in zijn of haar leven beamen. Wat gaat hier mis? Bidden we verkeerd? Of verhoort God soms alleen bepaalde gebeden? Daar willen we bij stilstaan.

Zondag 1 mei zijn er twee diensten, beide in ons kerkgebouw. In de **ochtenddienst** lezen we uit Johannes 15: 1-8. Het woord BLIJF sprong eruit voor mij. Je zou verwachten dat de leerlingen dit tegen Jezus zouden zeggen, maar het is zijn verzoek aan hen: blijf.. in mij. Hij gaat bij hen weg, maar nodigt de twaalf uit verbonden te blijven, zodat zijn leven in hen door kan gaan en vrucht dragen. Ook voorons wil hij wijnstok zijn, bron van leven en inspiratie.

In de **avonddienst** lezen we Psalm 127. Dr. J. Koopmans, een predikant die het leven liet in de Tweede Wereldoorlog, schreef in de oorlogsjaren een preek over deze Psalm. In het boek 'Laatste Postille', na zijn dood uitgegeven, vinden we zijn woorden terug. Ik heb mij daardoor laten inspireren en wil met u nadenken over deze Psalm, aan het begin van een week waarin wij in ons land stil staan bij de doden die toen zijn gevallen. Op 4 mei doen we dat uitgebreider, daarover leest u elders in dit blad vast meer.

Hemelvaartsdag valt dit jaar samen met Bevrijdingsdag. Geen rare combinatie: ook de bijbel is een boek vol bevrijdingsverhalen. De Hemelvaart van Jezus is een onmisbaar element daarin: het dak gaat van de wereld af en een mens mag als eerste bij God thuishkomen. Sindsdien ligt er glans op ons leven! Voor deze dienst vond ik inspiratie in een (ouder) artikeltje van Arjan Plaisier 'Geloven in een seculiere tijd'. Geloven loslaten voelt voor velen bevrijdend. Maar het tegendeel is ook waar: Geloven is bevrijdend!

We vieren deze dienst samen met de gemeente van de Goede Herderkerk. Neemt u uw nieuwe Liedbundel mee!

Zondag 8 mei levert ook een bijzonder combinatie op: het is Moederdag en in de kerk Wezenzondag.

Lied 864 zal dan ook niet ontbreken: we zingen de lof van moeders die hun kinderen nooit vergeten. Maar de Here God overtreft de moeders nog in liefde en trouw voor zijn mensenkinderen. Wezenzondag wijst trouwens op de leerlingen van Jezus: na zijn afscheid zijn ze eerst alleen, de Heilige Geest is nog niet gekomen. Wij hebben de Geest ontvangen en die helpt ons om te gaan met weemoed en verlangen. De Geest helpt ons ook te bidden en uitzien naar de wederkomst: Kom Heer Jezus (Openbaring 22). "Ja, ik kom spoedig". Hoe te leven in die verwachting?

Zondagavond 8 mei Praisedienst: "You (P)raise Me Up"

Toelichting bij de collectes

Zondag 24 april

1^e collecte: Diaconie Regenboogkerk

2^e collecte: ZWO Werelddiaconaat

Zondag 1 mei

1^e collecte: Rudolphstichting

In De Glind (gem. Barneveld) en in de rest van Nederland ontwikkelt de Rudolphstichting vernieuwende projecten in de jeugdzorg. Zij richten zich op kinderen die niet meer bij hun ouders kunnen wonen. Voor hen ontwikkelt de stichting gezinshuizen in heel Nederland. Ook zetten ze zich in voor jeugdorp De Glind door voorzieningen te subsidiëren en grond en gebouwen te beheren.

De Rudolphstichting richt zich met haar projecten op uithuisgeplaatste kinderen en jongeren. Soms hebben ze gedragsproblemen en/of een verstandelijke beperking. Door allerlei problemen kunnen zij niet meer thuis wonen. Alle projecten zijn er op gericht deze kinderen en jongeren een eerlijke kans op een hoopvolle toekomst te geven.

2^e collecte: ZWO Project Kenia Kinderen

Donderdag 5 mei, Hemelvaartsdag

1^e collecte: Diaconie Regenboogkerk

2^e collecte: ZWO Zending

Zondag 8 mei

1^e collecte: Diaconie Regenboogkerk

2^e collecte: ZWO Werelddiaconaat

Tijdens de avonddiensten op zondag 1 en 8 mei is de eerste collecte bestemd voor Pit Pro Rege (st. KPPR), Hulp voor helden. Met onze gift willen we onder andere het 'project krijgsmachtbijbel' ondersteunen. Christelijke militairen kunnen in alle omstandigheden troost putten uit Gods Woord. Zeker als zij de speciale krijgsmachtbijbel in hun borstzak hebben. Uw gift maakt de stichting het mogelijk om deze bijbel gratis te verspreiden.

De tweede collecte is bestemd voor de ZWO.



EEN PENDELBUS TUSSEN HEMEL EN HEL

Onlangs in het nieuws: een predikant uit de Nederlands Gereformeerde Kerk in Kampen heeft de deur achter zich dichtgetrokken vanwege het standpunt van die kerk over de alverzoening. Alverzoening houdt in: het offer van Jezus is zó krachtig dat zelfs mensen die niet in Hem geloven alsnog naar de hemel gaan. Mij niet gezien, dacht deze predikant, en na een aantal vruchteloze gesprekken over en weer werd besloten tot uitschrijving. Deze interessante kwestie raketde bij mij een boel op: wat geloof ik van hemel en hel? En wat zegt de Bijbel?

In de eerste plaats: ik geloof in de hemel na dit leven. Als wij in enige mate verwantschap hebben met God (en dat kun je verwachten omdat wij Zijn schepselen zijn) dan kun je vanuit je eigen zielenroerselen enige kennis opdoen van God. Persoonlijk ervaar ik de intense neiging iedereen van wie ik houd bij me te willen houden. Ik vind afscheid verschrikkelijk. En ik heb zomaar de indruk dat dit tamelijk universeel is. Ik stond laatst in de kassarij en de cassière vroeg aan de vrouw voor me: 'Hoe gaat het nu met je?' Het verzuchte antwoord: 'Ik mis zijn gescheld en gezeur zo erg ...' Wij mensen missen zelfs rothuwelijken. 'Alle lust wil eeuwigheid,' zei Nietzsche al. Om dat eens lekker brutaal op God te projecteren: wie ben ik om te denken dat God ons niet zal missen en eeuwig bij zich wil houden?

En de hel dan? Kan God een tijdelijk leven met schuld beantwoorden met een eeuwigheid aan straf? Is dat rechtvaardig? Dat is ingewikkeld, maar ik ga me er toch aan wagen. In de Bijbel wordt met enige regelmaat over een "helse" plek gesproken. Daar is geweest. En tandengeknars. En altijd houden deze teksten verband met een oordeel, met een plek na dit leven. Daarnaast geloof ik dat God de vrije keuze die wij maken respecteert. Wanneer wij dus bij leven niet met Hem willen zijn, hoeven we dat na onze dood ook niet. In die zin geloof ik dus in een hel. Maar niet gelijk de middeleeuwse zwavel-en-vuur-variant. In het boek De Grote Scheiding (aanrader) beschrijft C.S. Lewis een pendeldienst per bus tussen hemel en hel. Maar wat blijkt? De mensen uit de hel die de hemel bezoeken en de kans krijgen daar te blijven, rennen gillend weer terug de afgrond in: ook na hun dood kunnen ze God (en waar Hij voor staat en wie Hem volgen) niet verdragen. Nog een mooie gedachte vond ik bij een Joodse rabbi: ook hij geloofde in een hel, maar die duurde in zijn ogen "slechts" honderd jaar. Want God blijft niet altijd boos. Een troostrijke gedachte.

Écht geluk, geloof ik althans, is te vinden buiten jezelf, in verbondenheid met anderen en bovenal in verbondenheid met God, die je gewild en gemaakt heeft. Die God houdt niet op Zijn kinderen te roepen en hen thuis te brengen. Dus geluk is te vinden hier en nu, maar vindt zijn vervolmaking in het thuiskomen na de dood. Hoe dat gaat? Muziek werkt hierin beter dan woorden: wie Fauré's "In Paradisum" ooit heeft gehoord, komt aardig in de buurt.

SHM



Verslag van het gemeenteberaad 7 april 2016

Aanwezig: ca. 60 personen

Opening

Bert Plooy, voorzitter van de kerkenraad leest Handelingen 2 vers 44-47.

Elke gemeente heeft een missionaire, een diaconale en een pastorale roeping. Deze taken hebben onderlinge samenhang. Je ziet ze bij de eerste gemeente.

De kerkorde van de PKN wijst de kerkenraad erop, dat zij er op toeziet dat de genoemde taken worden uitgevoerd, er een boodschap voor de wereld wordt gebracht. Vanavond komt dit alles aan de orde in de presentatie van de jaarverslagen en de bijdrage van ds. Sjoerd Muller. Bert gaat voor in gebed.

Jaarverslagen

(NB – Hebt u de jaarverslagen gemist? Bij de scribe is nog een exemplaar verkrijgbaar.)

Beraadsgroep Financiën en Beheer

Dick de Winter, penningmeester, geeft een toelichting op de jaarrekening. De controle is uitgevoerd door Eric van Leeuwen en Henk van Essen. Boekhouder is Henk Zevenbergen, die dit vorig jaar heeft overgenomen van Arie van der Windt. Een enkel punt: de opbrengst van het verjaardagsfonds was ruim 2000 euro. Dit is besteed voor de aanschaf van de vleugel.

De uitgaven voor kerkdiensten en catechese zijn wat hoger uitgevallen, omdat de jeugdwerker meer uren heeft gemaakt. De post salarissen is lager, doordat de nieuwe predikant toch niet in 2015 is begonnen. Er is geld besteed aan de EHBO-cursus.

Nog twee mededelingen:

Koster Klaasse is per 1 april 1 dag minder gaan werken. In de loop van 2017 zal zijn pensionering volgen. Dank aan de hulpkoster, die dit mogelijk maken.

Chris Hassink doet de coördinatie en is zelf ook hulpkoster. Daarnaast weet hij veel van techniek.

Bij keuring van de elektrische installatie zijn enkele gebreken naar voren gekomen. Dit is hersteld.

Diaconale Beraadsgroep

Harko de Jonge memoreert dat er een vacature is voor penningmeester. Veel dank aan Mieke de Haas, die de boekhouding voor de diaconie verzorgt. Richard Kooiman en Gerrit Proper hebben de kascontrole uitgevoerd en de jaarrekening is in orde bevonden.

Het beleid van de diaconie is om een weerstandsreserve te hebben, waardoor snel betalingen gedaan kunnen worden als dat nodig is. Daarnaast zijn de opbrengsten van de collecte voor het afdekken van de begroting. Gezamenlijk zal dat ongeveer door 60 à 50 % van alle collectes kunnen worden gefinancierd. De overige (40%) collectes kunnen toegekend worden aan regionale diaconale doelen, ZWO, Jeugdwerk en evt. noodhulp (zoals Nepal in 2015).

Jeugdwerkberaadsgroep

Nienke Paulusma vertelt dat Jan Kasteel de financiën beheert, de begroting en de jaarrekening opstelt. De inkomsten voor 2016 zijn hoger begroot: er wordt weer 4 x per jaar een collecte voor het jeugdwerk gehouden.

De leiding van de clubs ontwikkelt leuke ideeën. Het is belangrijk dat zij af en toe ondersteuning krijgen. De kinderclub wordt op woensdagmiddag gehouden. Er is de wens om dit vaker te doen, maar dan zijn er vrijwilligers nodig voor de begeleiding.

Dank aan de mensen, die gekookt hebben voor de kinderen van de basiscatechese.
Dank aan dhr. F. van Dam voor het maken van de Palmpaasstokken.

Missionaire Beraadsgroep:

ZWO

Henk Posthouwer presenteert de jaarverslagen van ZWO. De plantenmarkt wordt dit jaar gehouden bij de Grote Kerk. Deze plek ligt wat centraler in het dorp en zou kunnen leiden tot een hogere opbrengst.

Evangelisatiecommissie

Anneke de Groot, missionair ouderling, memoreert dat de samenstelling van de evangelisatiecommissie minimaal is: Gerard van Kamp en zijzelf. Maar er zijn andere activiteiten, die een evangeliserend karakter hebben, zoals b.v. de musical en dan niet direct door de evangelisatiecommissie georganiseerd worden.

Samenwerking met Sionskerk en Goede Herderkerk: vanuit elke kerk is nu een coördinator aangewezen, vanuit de Regenboogkerk Anneke de Groot. Er is een eerste overleg geweest. Zij zorgen dat de lopende zaken doorgang vinden en financieel correct worden afgehandeld. Binnenkort is er een gezamenlijke vergadering van de drie evangelisatiecommissies.

De Grote Kerk doet niet mee in deze commissies, maar is wel op andere wijze betrokken bij het maken van plannen. Zo zal binnenkort op het gezamenlijk moderamen van de vier PKN-kerken gesproken worden over het rapport "Kerk naar 2025".

De missionair ouderling onderhoudt ook contacten met de Raad van Kerken.

Vanuit de aanwezigen wordt de vraag gesteld of er al een plan is voor de besteding van het vermogen van de evangelisatiecommissie. De kerkenraad heeft missie en visie over missionaire activiteiten van de kerk op de agenda staan. Plannen worden gemaakt. Zijn er ideeën? Laat het dan weten!

Ondersteuningsfonds

Er zijn de laatste tijd wat toezeggingen gedaan. Hierbij is er ook een bezoek gebracht aan de mensen, die ondersteuning hebben aangevraagd.

Raad van Kerken

Aan deze Raad doet de Sionskerk niet mee, maar wel de Martinus Geloofsgemeenschap. De plaatselijke raad van deze gemeenschap wil graag contact onderhouden.

Ds. vd Wetering memoreert de sobere maaltijden en de kerstmaaltijd voor ouderen. Oecumenische gespreksgroepen zijn er weinig doordat een aantal pastores zijn weggevallen.

Rol van de kerk in deze tijd – ds. Sjoerd Muller

Na de pauze heeft ds. Sjoerd Muller een inspirerende bijdrage geleverd. Een weergave hiervan vindt u verderop in dit kerkblad.

Vanuit de gemeente was er het dringende verzoek om hierop terug te komen.

Ds. van de Wetering sluit de avond af met een dankgebed.

(Carla Dijkgraaf-Feitsma, scriba)

Rol van de kerk in deze tijd – ds. Sjoerd Muller

Er wordt een deel getoond uit een documentaire van Dirk de Wachter : Pleidooi voor een beetje ongelukkig zijn. (*te vinden op You tube*)

Wat zien we? Geluk is een maakbaar iets. En we willen heel gelukkig zijn. De lat ligt zeer hoog. Dit is mede veroorzaakt door het afschaffen van het paradijs: na het leven is er niets. We zoeken geluk in de kicks. We kunnen niet meer gewoon stil zijn. Maar het kan niet altijd "snel" en "wauw" zijn. We willen altijd hoger en hoger. De kerk is geplaatst in de maatschappij. Dirk de Wachter uit Pleidooi voor een beetje snel en wauw zijn. Ik wil altijd hoger en hoger. Dirk de Wachter geeft aan dat de kerk rust geeft. Rituelen zijn manieren om de tijd te structureren.

Recent zijn de resultaten verschenen van een 10-jarig onderzoek "God in Nederland": wat is de rol van God, geloof en kerk in Nederland.

82 % van de Nederlanders komt (bijna) niet meer in de kerk, 24 % is atheïst (God bestaat niet), 34 % is agnost (men weet niet zeker of God bestaat), 31 % is spiritueel (Bij spiritualiteit ligt de nadruk op persoonlijke ervaring). De meerderheid van de Nederlanders gelooft niet en ook de spiritualiteit neemt af. Nederland is geen christelijke natie meer.

Wat is de reactie van de kerk op deze cijfers? Het idee 'volkskerk' moeten we loslaten: geloof is geen vanzelfsprekendheid meer, maar een individuele keuze. Overigens klopt het beeld van de vanzelfsprekende volkskerk niet. Deze had met name gestalte in de periode tussen 1850 en 1950, maar zeker niet in de Middeleeuwen. En bovendien: Jezus vraagt zijn leerlingen om het zout van de wereld te zijn, en niet om de wereld te veranderen in een zoutvallei.

Wat te doen?

1. Koortsachtige activiteiten met nadruk op de menselijke verantwoordelijkheid: huiskerk, liturgische vernieuwing, Alpha-cursus, kerkplanting, jeugddienst. Bij elk initiatief wordt de vraag gesteld: Is dit het ei van Columbus? Zal dit de mensen terugbrengen, die verdwenen zijn?
2. Kerkkrimp als Goddelijk oordeel: de crisis aanvaarden als een weg, die God met ons gaat en waarlangs we onze roeping aanvaarden. Misschien is deze weg wel goed voor ons. Kerk is niet belust op macht, geld, meer leden, niet om afzondering. Maar een gemeenschap op weg in navolging van Christus. Maar waarom is dit een oordeel van God? Waartoe is dit een oordeel? Ook in een krimpende kerk hebben we een taak, zelfs als de cijfers tegenvallen.

Krimp: voorbij de kramp

Twee visies van hedendaagse theologen

- Kerk als klooster: naar binnen en naar buiten gericht. De monniken leven afgezonderd, maar in de gebouwen rondom wordt uitgereikt naar de wereld (Thomas Quartier – ‘Anders leven, hedendaagse monastieke spiritualiteit’)
 - *Kerk als contrasterende haven: een open en beschikbaar bakken van rust in snelle wereld.* Het kan een goed argument zijn om niet te veranderen: iedere week hetzelfde stramien en ijkpunt. God heeft een plek nodig: mensen zijn er welkom, er zijn maaltijden. Dat is goed om te doen. De kerk moet je ten volle benutten. Ook doordeweeks moet er licht branden. Mensen kunnen elkaar ontmoeten, God ontmoeten.
 - *Kerk als leerplek: zoeken naar God in elkaar, Schrift en liturgie als lerende gemeenschap.* Je moet jezelf ontwikkelen. Bisschop de Korte noemde het religieus analfabetisme de grootste uitdaging voor de kerk in deze tijd is. We moeten ons er wel in oefenen om woorden te vinden voor ons geloof. Je houdt elkaar scherp.
 - *Kerk in de omgeving: wie en wat leeft hier en hoe kunnen wij onze talenten voor hen inzetten? Zoeken naar God buiten de muren.* Denk aan de ziekenzorg en onderwijs, die de Katholieke kerk heeft gedaan in de vorige eeuw in het zuiden van het land. Dit werk is intrinsiek van waarde. Wat is de nood hier? De nood is om de hoek! Waar is behoefte aan in Epe? Eenzaamheid onder ouderen. Timemanagement voor dertigers. Niet om zieltjes te winnen, maar uit roeping. Het heeft in zichzelf waarde voor God.
- ‘Vreemdelingen en priesters’ (naar een boek van Stefan Paas). Er is aansluiting met het kloostermodel.
 - In 1 Petrus 1 wordt gesproken over de uitverkoren vreemdelingen, die in de verstrooiing zijn. ‘Anders’, want geloof is geen private zaak maar heeft sociale consequenties en ‘machteloos’, want er is weinig ondersteuning en vaak tegenwerking.
 - Maar maak geen vijandige contrastcultuur! De kerk moet geen tegencultuur worden. God is ook buiten de kerkmuren te vinden. God heeft de wereld geschapen en heeft een plan met de wereld en de mensen.
 - Priesters als volksvertegenwoordiging: tussenlaag tussen mensen en God. De gemeente dankt en prijst God, als het verlorene deel van de schepping en nodigt anderen uit dit met haar mee te doen.

Kortom:

Enige ontspanning vanuit het minderheidsdenken: Gods oordeel werkt altijd naar een nieuwe toekomst en zowel monniken als priesters zijn per definitie minderheden. We zijn kerk en dat heeft waarde in zichzelf.

Activerend als het gaat om gelovig zijn namens en tegenover het volk. Niet iedereen hoeft priester te zijn. En durven wij te blijven bidden voor onze familie, ons dorp en ons land, ook als zij niet meedoen?

Meer Christus: niet langer is kwantiteit belangrijk, maar een gerichtheid op een relatie met Christus. Alleen God kan mensen veranderen, niet wij.

Naar aanleiding van enkele vragen:

- De kerk heeft zinnige dingen te zeggen over het leven na de dood. Durven we als kerk nog wel iets over te zeggen? Is dat ook niet een taak van de kerk?
- De kerk is elitair geworden. De kerk (PKN) is contact met bepaalde lagen van de bevolking kwijt geraakt.
- Durven wij te verliezen? En kunnen we daar mee omgaan? Kerkkeuze is ondanks, niet tenzij.
- Je blijft komen omdat het van waarde is, omdat het goed is om er te zijn.
- Er is veel pijn bij ouders en grootouders als ze (klein)kinderen hebben, die niet meer naar de kerk gaan. Het is gewenst dat pastoraat hier aandacht voor heeft. Onze God is geen dwingende God. Hij doet een aanbod.
- Wees eerlijk over wat kerk en geloof voor jou betekent. Breng onder woorden wat je bezielt, zodat je niet vervalt in religieus analfabetisme.
- Wees trots op datgene waar je als kerk voor staat: diaconie, inzet van vele vrijwilligers. Present zijn op internet.

(Carla Dijkgraaf-Feitsma, scriba)



De Plantenmarkt van 7 mei: dit jaar op een andere locatie!

Ook dit jaar houdt de ZWO-commissie van de Regenboogkerk een plantenmarkt, maar dit keer bij de Grote Kerk.

We hopen te kunnen profiteren van de voordelen van deze drukke plek in het centrum van het dorp. Het idee kwam van de ZWO-commissie van de Grote Kerk en we zijn heel blij met deze sympathieke manier van samenwerken voor ons gezamenlijke project **Watervoorziening t.b.v. het Stichting Kenya Kinderen weeshuis Maai Mahiu.**

Behalve de locatie verandert er verder niet veel. Een ieder kan als vanouds zelfgekweekte planten komen brengen, maar niet meer op de vrijdag voor de markt, wel op zaterdag 7 mei vanaf 9 uur bij de Grote Kerk. De markt begint om 10 uur en voor het eerst in de geschiedenis van de plantenmarkt zijn er oliebollen.

Er is weer gelegenheid tot het laten opmaken van manden en bloempotten, er is een talententent, waarin producten van creatieve en enthousiaste kerkleden te koop zijn.

Je kunt je moeder en jezelf dus blij maken met oliebollen, planten al dan niet zelfgekweekt, opgemaakte bloemenmanden, en ook nog eens met creatieve producten. Het moet wel heel druk worden de 7^{de} mei daar voor de Grote Kerk in Epe!

Namens de ZWO-commissie van de Regenboogkerk,

Henk Posthouwer

h.posthouwer@telfortglasvezel.nl 06 16948197

Sponsors gevraagd!

Nieuwe aanpak: 7 mei plantenmarkt bij de Grote Kerk. We hopen dit jaar op deze locatie een groter bedrag binnen te halen dan vorig jaar. Mocht dit niet lukken, dan moeten we ons afvragen of het nog zin heeft door te gaan met deze activiteit. Daarom houden we, op uitnodiging van de ZWO-commissie van de Grote Kerk, de markt op hun grasveld vanwege de verwachte grotere toestroom van bezoekers.



Daarom ook zoeken we **sponsors** om de hoogte van het bedrag dat bestemd is voor ons project, op te vijzelen.

Je kunt me altijd even bellen of mailen:

h.posthouwer@telfortglasvezel.nl, 06 16948197.

Henk P.

Voorzitter ZWO-commissie

Uitnodiging ochtend voor mantelzorgers

Eind vorig jaar hebben wij in blad Antenne verslag gedaan van een eerste ontmoetingsochtend voor mantelzorgers binnen onze gemeente. Onder leiding van dominee Van de Wetering en een sectieouderling heeft een aantal mantelzorgers toen aan de hand van vragen ervaringen met elkaar gedeeld. Dit werd als een fijne ochtend ervaren, waaraan we graag een vervolg willen geven.

Wij nodigen mantelzorgers binnen onze gemeente daarom graag uit om op

vrijdag 27 mei a.s. van 10.00 tot 11.30 uur

in gebouw Antenne te komen voor een verdere ontmoeting. Ook deze ochtend zal geleid worden door dominee Van de Wetering en een sectieouderling. Een uitgebreidere uitnodiging volgt nog, maar u kunt de datum alvast noteren in uw agenda. Ook als u de eerste bijeenkomst gemist hebt bent u van harte welkom.

Ds. A.M. van de Wetering

Marjan Dijkstra (sectieouderling)

Paasattenties 2016

In de week voor Pasen zijn er weer pakketjes bezorgd bij mensen van 80 jaar en ouder en bij mensen, die om andere redenen een stukje aandacht verdienen.

In goede samenwerking hebben vrijwilligers van de vier PKN-kerken deze klus geklaard. De fleurige groene tasjes waren gevuld door de medewerkers van de Buurtwinkel (Passerel). In de tasjes zaten lekkernijen, gebakken door de bakkers van De Passerel en nog wat eitjes.

De overdenking was dit jaar geschreven door Ds. Van Spanje van de Sionskerk.

Het was weer een vrolijk gezicht toen al die groene tasjes klaar stonden in de Goede Herderkerk.

Een groot aantal vrijwilligers van de vier PKN kerken ging op pad om al die pakketjes met daarbij de Elisabeth, te bezorgen. Voor de Regenboogkerk gingen 30 vrijwilligers op pad om 125 pakketjes te bezorgen.

Beste mensen, hartelijk dank voor jullie medewerking! Mede dank zij jullie heeft een groot aantal mensen een groet van de vier PKN-kerken mogen ontvangen met Pasen. Uit de vele positieve reacties is gebleken dat dit stukje aandacht rond Pasen zeer gewaardeerd wordt.

Wergroep Paasattenties

Sionskerk, Goede Herderkerk, Grote kerk en Regenboogkerk.

Namens de Regenboogkerk

Lammie Kooiman, tel.614526

Sjoertje van de Ven, tel.613939



Elke **1^e vrijdag van de maand** bent u **vanaf 17.30 uur** van harte welkom! Het diner start om 18.00 uur.

Aanmelden op (het nieuwe!) telefoonnummer **06- 4792 7355**

(sms mag ook/inspreken kan niet/bgg 615 607).

Wanneer we vol zitten, kunt u zich ook opgeven voor de volgende datum.

Graag tot 6 mei of 3 juni

Kosterszaken

De deuren staan open. Het licht is aan. Het is lekker warm in de kerk. De dienstdoende dominee is ontvangen. Hij heeft al koffie gehad en krijgt de draagbare microfoon. De batterij is opgeladen. De liturgie ligt klaar en het glaasje water is ingeschonken.

“Vanzelfsprekend”, zult u zeggen.

Oh ja?

Het is dinsdagavond. De vergadering begint. Er staat een blad met thermoskannen koffie en thee klaar. Kopjes erbij, melk, suiker, er is overal aan gedacht.

In een andere zaal komen de 'Weight Watchers' bijeen. Het wifi-netwerk staat aangesloten zodat de organisatoren ook d.m.v. pinbetalingen de deelnemers lichamelijk en financieel lichter kunnen maken. De mensen van de voedselbank zijn net weg. Alles is opgeruimd en alles staat weer op z'n plek. Het koor To You gaat repeteren. De kerkzaal is warm en schoon.

“Vanzelfsprekend”, zult u zeggen. Oh ja?

Zomaar een greep uit de werkzaamheden die door de koster en de hulpkoster gedaan worden. U kent ze vast allemaal wel, Han Klaasse, de heer en mevrouw Van der Tuin, Egbert Eilander en de heer en mevrouw Van de Ven.

Een zeer belangrijke verandering is vanaf 1 april in werking getreden. Vanaf die datum heeft onze koster Han Klaasse geen full-time arbeidscontract meer, maar (in aanloop naar zijn pensioen per 3 april 2017), een 32-urige werkweek. Han is vanaf 1 april 2016 naast de woensdag ook de donderdag vrij. Gelukkig heeft Chris Hassink aangegeven, vanaf diezelfde datum, mee te willen werken met de hulpkoster. Hierdoor kunnen veel werkzaamheden, ondanks de afname van de contract-uren van Han Klaasse, toch nog gedaan worden.

Dit complete team van koster en hulpkoster vergadert regelmatig om de werkzaamheden te verdelen en de lopende zaken op elkaar af te stemmen. De leden van de Regenboogkerk mogen trots zijn op zo'n geweldig team van koster en hulpkoster.

Het leek ons een goede zaak die trots nog maar weer eens duidelijk op papier te zetten.

“Vanzelfsprekend”, zult u zeggen.

Inderdaad.

Beraadsgroep Financiën en Beheer

Opbrengst sobere maaltijden voor Hospice

In de afgelopen tijd zijn er in de diverse kerken wederom sobere maaltijden georganiseerd. Helaas kon de sobere maaltijd in de Grote Kerk niet doorgaan vanwege het overlijden van ds. H. Vreekamp

De totaalopbrengst van de collectes tijdens deze maaltijden bedraagt € 416,80

Dit mooie bedrag is overgemaakt naar het Hospice Noord Oost Veluwe ter ondersteuning van deze organisatie.

W. Vink, namens de Raad van Kerken Epe

Dag allemaal,

Krijg jij er ook weer zin in?

De EO jongerendag vindt dit jaar plaats op 4 juni.

Op de website

<http://www.eo.nl/beam/evenement/eojongerendag/reserveren/individueel/>

kun je lezen welke artiesten komen en wat voor een activiteiten er zijn die dag en alvast helemaal enthousiast worden!

Ook dit jaar vertrekt de Happy Bus weer vanaf de Goede Herderkerk en jij kunt mee, als jij dat wilt! De bus vertrekt om 11.00 uur vanuit Epe en we zullen rond 22.00 uur 's avonds weer terug zijn.

Als jij met ons mee wilt, moet je er allereerst voor zorgen dat je een EO jongerendagkaartje bemachtigt. Dit kan via de bovengenoemde website, de kosten hiervoor zijn € 10.00 als je Beam of EO lid bent, anders kost het € 15.00 euro.

Het is het makkelijkst als we allemaal door dezelfde ingang naar binnen gaan, kies daarom voor ingang P. Als je al een kaartje hebt, met een ander ingang, maak je dan maar niet druk. Dat komt die dag wel goed! Het vervoer naar de EO jongerendag wordt door de kerk betaald.

Bij vragen kun je ook bellen of een whats app sturen naar Edwin van de Vosse: 06-51185065

Wil jij laten weten dat je meewilt, mail dan de volgende gegevens naar kirstenvantriest@hotmail.com

- **Je voor- & achternaam**
- **Jouw eigen mobiele nummer**
- **Huisnummer of tel. nr. van je ouders**
- **Jouw eigen e-mailadres**

Mocht je een vriend/vriendin/neef/nicht willen meenemen, dan kan dat (zolang er plek is in de bus!).



*Wij horen graag van je!
Kirsten van Ee
Edwin van de Vosse*

Orgelconcert Grote Kerk Epe

Op donderdag 28 April (de dag na koningsdag) om 20:00 uur speelt Ab Weegenaar op het Meere-orgel in de Grote Kerk.

Ab Weegenaar is de organist van de Bovenkerk in Kampen.

Hij is een goed bekende concertorganist bij ons en het belooft een feestelijk Oranjeprogramma te worden.

We verheugen ons op een mooie avond.

Hartelijk welkom allemaal.

TAIZÉ viering op zondag 29 mei

Op **zondagavond 29 mei om 19.00 uur** organiseert de liturgiecommissie van de Raad van Kerken te Epe een gebedsdienst in de geest van Taizé, in de **Grote Kerk**. De voorganger is Sjoerd Muller. Deze Taizé gebedsdienst is een meditatieve viering rondom gebeden, Bijbellezingen en liederen. De liederen die gezongen worden komen alle uit de Taizé traditie. Deze prachtige liederen zijn meerstemmig en in verschillende talen en liggen gemakkelijk in het gehoor.

Iedereen die ook nog de zang wil ondersteunen is welkom in het gelegenheidskoor, dat voorafgaande aan de dienst vanaf **15.00 uur** de liederen zal repeteren. Het koor staat onder leiding van Inger Heij.

Belangstellenden kunnen zich bij haar opgeven, via i.heij@live.nl. Graag vermelden bij welke stemsoort u wilt ingedeeld worden: sopraan, alt, tenor of bas.

Tussen de repetities en de gebedsdienst zal er gezorgd worden voor koffie / thee en soep. Gevraagd wordt om zelf brood mee te nemen. De repetitie wordt gehouden in 'Antenne', achter de Regenboogkerk. Na de pauze wordt in de Grote Kerk nog even ingezongen.

We hopen op velen die enthousiast in het koor meezingen en op velen die de gebedsdienst mee willen vieren.

EW Vernieuwingsfestival: VRU

5 mei 2016 | 14.00 -22.00 uur | De Basiliek – Veenendaal

God maakt vrij! Op 5 mei 2016, Hemelvaartsdag én Bevrijdingsdag, is het EW Vernieuwingsfestival. Als christenen vieren we dat we bevrijd zijn. Wat betekent het om te leven in vrijheid? En ben jij ook werkelijk vrij?

Spreekers Willem Ouweneel, Arjan Plaisier, Erica Duenk en Hans Maat gaan deze dag samen met je op weg naar de bevrijdende ontmoeting met Jezus.



De band met o.a. André Bijleveld en Wilkin en Miranda de Vlieger, begeleiden ons in de aanbidding van onze God. 'Als Zodanig' sluit de middag ontspannen af met cabaret.

Voor kinderen is er een verrassend programma met poppentheater 'Het @penstaartje' en 'Water in Wijn'. Voor de allerkleinsten is er crèche. De tieners ontmoeten elkaar bij Be Courageous door Jurrien ten Brinke.

De avond is vol van onderwijs, aanbidding en een spetterend afsluitend concert van InSalvation samen Nathan Jess en Tom Read. Check www.vernieuwingsfestival.nl voor tickets en informatie.

Gratis naar het Vernieuwingsfestival? Word vrijwilliger!

We zoeken 50 vrijwilligers voor het supergezellige kinderprogramma. Ga naar de website om je op te geven of mail Gerolf@ewv.nl voor meer info.



Wandelen rond de Psalmen op de Hezenberg

Op 22 mei is er weer een Ontmoeting op de Berg. Onder leiding van Carla Boven en Henk Kievit gaan we wandelen rond de Psalmen.

Psalmen zijn liederen geschreven door mensen in allerlei situaties. Mensen die hun gevoelens onder woorden brengen: hun vreugde en verdriet, hun wanhoop en hoop.

Psalmen zijn liederen voor onderweg, door het leven heen. In de Psalmen kun je je eigen gevoelens ontdekken, en al zijn het oeroude liederen, ze hebben ons ook nu nog veel te zeggen.

Op onze wandeling zullen we een aantal Psalmteksten tot ons laten komen. Om bij stil te staan, om over na te denken en om met elkaar uit te wisselen. Wie het mooie landgoed van de Hezenberg kent, weet nu al dat dit een prachtige wandeling zal zijn.

Locatie: Pastoraal centrum de Hezenberg. Tijd: 14.00 tot 17.00 uur (inloop vanaf 13.30 uur). Kosten: € 15,00 p.p. incl. koffie/thee en na afloop een drankje. U kunt zich aanmelden via de website www.hezenberg.nl.

Ouderencontactmiddag

Afgelopen keer zijn we getraakteerd op een heel erg leuke, leerzame middag over Japan.

Maar dat was helaas alweer de laatste ontmoeting van dit seizoen.

Rest ons alleen om u nog uit te nodigen mee te gaan op ons reisje.

Bent u 65+ jaar oud dan kunt u mee met ons naar het Jopie Huismanmuseum!

Vooraf gaan we heerlijk koffie drinken in Lemmer en erna gaan we in Windesheim een kerkje bezoeken en genieten van een diner in Meat & Eat/De Keet in Heerde. Dit alles vindt plaats van 13.00 tot 21.00 uur op woensdag 11 mei aanstaande. We vertrekken vanaf Antenne en de kosten zijn € 45,00. Wij zouden het fijn vinden als u meegaat! U kunt zich opgeven bij Martha: tel. 61 52 54.

Diensten andere protestantse kerken in Epe

Zondag 24 april

Grote Kerk 10.00 uur Ds. W.P. Sarolea, Meppel
Goede Herderkerk 10.00 uur Ds E. Kolkert, Ermelo

Sionskerk 9.30 uur Dr. T.E. van Spanje Viering HA
18.30 uur Dr. T.E. van Spanje

Zondag 1 mei

Grote Kerk 19.00 uur Mevr. D. Koetsier, Nieuwleusen
Goede Herderkerk 10.00 uur Ds. J.H. van Osch, Vaassen
19.00 uur Ds. A.M. van de Wetering in RBK
Sionskerk 9.30 uur Ds. A.D. Goijert, Nijkerk
18.30 uur Ds. J.K.M. Gerling, Wapenveld

Woensdag 4 mei

Grote Kerk 18.00 uur Ds. S. Zitman
Herdenkingsbijeenkomst (zie pag. 4)

Donderdag 5 mei

Grote Kerk ? 9.30 uur Dhr. M. Molenaar, Epe Hemelvaartsdag
Goede Herderkerk 10.00 uur Ds. A.M. van de Wetering in RBK
Sionskerk 9.30 uur Dr. T.E. van Spanje

Zondag 8 mei

Grote Kerk 10.00 uur Drs. L.C. Bulens, Apeldoorn
Goede Herderkerk 10.00 uur Ds. B. Lampen ZWO
19.00 uur Ds. S.H. Muller Praisedienst in RBK
Sionskerk 9.30 uur Ds. P. Koeman, Barneveld
18.30 uur Dr. T.E. van Spanje



AGENDA

GEBOUW ANTENNE

Di	26 apr	Gebedskring Daniël	8.30 uur
		Bijbelkring	9.30 uur
		To You	20.00 uur
Ma	2 mei	Oud papier inleveren	van 9.00 – 20.00 uur
Di	3 mei	Gebedskring Daniël	8.30 uur
		Bijbelkring	9.30 uur
		To You	20.00 uur
Woe	4 mei	Christenvrouw	19.30 uur
Vrij.	6 mei	Heerlijkheid	18.00 uur
Di	10 mei	Gebedskring Daniël	8.30 uur
		Bijbelkring	9.30 uur
		Beraadsgroep Financiën en Beheer	19.45 uur
		To You	20.00 uur
Woe.	11 mei	Exspectobestuur	20.00 uur
Do	12 mei	ZWO	19.00 uur
		Moderamen	19.30 uur
Za	14 mei	Exspecto	18.30 uur

Kopij voor de volgende Antenne inleveren vóór zaterdag 7 mei.

De daarop volgende data van inleveren: vóór zaterdag 28 mei, vervolgens vóór zaterdag 18 juni en vóór zaterdag 9 juli

Email: kerkblad@regenboogkerk.nl. Zie ook pag. 1

Met de hand geschreven of getypte stukjes blijven natuurlijk ook steeds welkom.

Antenne verschijnt steeds vóór het weekend dat volgt op de uiterste inleverdatum van kopij.

Website: www.regenboogkerk.nl

e-mail: webmaster@regenboogkerk.nl

Wanneer de tijd lijkt stil te staan



De kleinschalige onderneming met ruime ervaring in het verzorgen van een uitvaart, zowel traditioneel als modern.

**24 uur per dag
persoonlijk bereikbaar
0578 690410**
(06 83227151)

*Waar of hoe u ook bent verzekerd u mag
zelf bepalen door wie u de uitvaart
laat verzorgen.*

Schotakker 5, 8162 JC Epe.
uitvaartvanvemde@planet.nl
www.uitvaartverzorgingvanvemde.nl

“Ik help
u graag bij
een goed
afscheid.”



Mijn naam is Jolanda van der Wal, ik ben uitvaartverzorgster voor Yarden in Epe en omstreken. Voor een goed afscheid kunt u rekenen op mijn zorg en advies. U kunt mij bellen op 088-9273790.

Yarden. Wilt u een overlijden melden?
Bel dan 0800 8192 (24 uur per dag). www.yarden.nl

YARDEN