

Redactie J. Bunde-v.d. Pavert, Korte Kuipersweg 2, 8161 VZ Epe, tel. 629560
H.J. Huizinga-Boelens, Beekweide 39, 8162 XP Epe, tel. 614745
e-mail: kerkblad@regenboogkerk.nl

Eindredactie: J. Bosch, Pr. Marijkestraat 5, 8162 BB Epe, tel. 613460

Penningm. Bank: NL71RABO0317503154 t.n.v. Regenboogkerk, inz. blad Antenne
(€ 16,00 per halfjaar)

Bezorging L. Kasteel, Glorialaan 16, 8162 VC Epe, tel. 628238

Predikanten:

Ds. A.M. van de Wetering, Alb. Schweitzerlaan 3, 8162 DS Epe,
tel. 627732 (sectie 1-2-5-6)

e-mail: am.vandewetering@hetnet.nl. Vrije dag: woensdag

Ds. S.H. Muller, Holleweg 28, 7361 AA Beekbergen, tel. 06-42633119 / 055-8430264

e-mail: sjoerdmuller@regenboogkerk.nl. Werkt op maandag en dinsdag
(sectie 3 en 4)

Kerkenraad:

Voorzitter: L.H.E.C. Plooy, Slathstraat 3, 8161 CB Epe, tel. 611517

Scriba: K.G. Dijkgraaf-Feitsma, Deventerweg 8, 8167 NA Oene, tel. 641922

e-mail: scriba@regenboogkerk.nl

Diaconie:

Voorzitter: H.K. de Jonge, Heuvellaan 7, 8162 CT Epe, tel. 629977

Secr.: J.O. Tjabringa, Azaleastraat 6, 8181 TA Heerde, tel. 697710

e-mail: diaken@regenboogkerk.nl

Bankrek.: NL67RABO0317519425 t.n.v. Diaconie Regenboogkerk Epe

Kerkelijk Bureau:

C.J.G. Bakker, Klaverkamp 12, 8162 HR Epe, tel. 628009

e-mail: kerkelijkbureau@regenboogkerk.nl

Beraadsgroep Financiën en Beheer:

Voorzitter: W.H. Potappel, Willem Tellstraat 19, 8162 ET Epe, tel. 06 5373 1582

Secr.: W.M.J. Kamer, Veldkampweg 13, 8162 PV Epe

Bankrek.: SKG: NL42FVLB0225385163 t.n.v. Regenboogkerk Epe

Ondersteuningsfonds: NL66FVLB0226120864 t.n.v. Ondersteuningsfonds
Regenboogkerk Epe.

Collectebonnen: NL08INGB0004018295 t.n.v. Collectebonnen Gereformeerde kerk.

Kaarten: blauw € 20,00 / oranje € 15,00 / wit € 6,00 z.o.z. >>

ZWO NL05FVLB0226119343 t.n.v. CvK Gereformeerde Regenboogkerk Epe inz.

ZWO.

Kerkradio: A.J.W. Hanekamp, Loper 5, 8162 KD Epe, tel. 614454



REGENBOOGKERK EPE: Beekstraat 33, 8162 HA

Koster: J. Klaasse, Beekstraat 27, 8162 HA Epe, tel. 613710 (tel.nr. idem gebouw
Antenne) e-mail: koster@regenboogkerk.nl

Gebouw Antenne: Openingstijden + aanwezigheid koster: elke maandagmorgen
van 9.00 – 12.00 uur en door de week elke avond van 18.30 – 20.00 uur.

Inhoud

Kerkdiensten

Bij de diensten

Toelichting bij de collecte

uit privacy-overweging zijn een aantal artikelen uit dit bestand verwijderd

Signalen: IK BEN TOCH NIET GEK?

Overlijden dr. Henk Vreekamp

Paasontbijt

Kerk op schoot

Verslag kerkenraad

Voorjaarsgemeenteberaad

Nieuw Hydepark/F.D. Roosevelthuis

Krijg de kriebels

Samen zingen uit het nieuwe Liedboek

Verjaardagsfonds

Christenvrouw afd. Epe

Ledenbijeenkomst PCOB

Orgelconcert Stichting Meere-orgel

Werk maken van uw inspiratie?

Help vluchtelingen met een uurtje

Mission Possible

Diensten andere Prot. kerken in Epe

Agenda

Inleverdata kopij

Collectebonnen: (zie voor betaling pagina 1)

De collectebonnen in euro worden uitgegeven in kaarten van 20 stuks

blauwe bonnen van € 1,00 kaart kost € 20,00

oranje bonnen van € 0,75 kaart kost € 15,00

witte bonnen van € 0,30 kaart kost € 6,00

Bij bestelling a.u.b. aangeven welke kleur u wenst.

Informatie: H. Kasteel, Emmastraat 15, tel. 613780



KERKDIENSTEN

Zondag 27 maart

Pasen

10.00 uur : Ds. S.H. Muller
kinderdienst : Rene Draaier en Edwin van de Vosse
opasdienst : Aleksandra Mol, Elise Jong en Ruth Poort
Eerste collecte : EBC Zorg – 't Harde
Tweede collecte : ZWO – zending
19:00 Geen dienst

Zondag 3 april

10.00 uur : Ds. A.M. van de Wetering
kinderdienst : Nienke Paulusma en Cariene van de Wetering
opasdienst : Marieke Tjabringa en Marlinde de Jonge
Eerste collecte : diaconie Regenboogkerk
Tweede collecte : ZWO
19.00 uur : Ds. F.Z. Ort, Dieren
Eerste collecte : Pit Pro Rege (st. KPPR), Hulp voor helden
Tweede collecte : gemeentewerk Goede Herderkerk
Gezamenlijke dienst met Goede Herderkerk in GHK

Zondag 10 april

10.00 uur : Ds. A.M. van de Wetering
kinderdienst : Elize de Mots en Esther Robbertsen
opasdienst : Mirjam Gosseling en Daniëlle van Henten
Eerste collecte : diaconie Regenboogkerk
Tweede collecte : ZWO
19.00 uur
Eerste collecte : Pit Pro Rege (st. KPPR), Hulp voor helden
Tweede collecte : gemeentewerk Goede Herderkerk
Gezamenlijke dienst met Goede Herderkerk in GHK

Zondag 17 april

09.30 uur Kerk op Schoot
10.00 uur : Ds. S.H. Muller
kinderdienst : Margreet/Anniek de Jonge en Edwin van de Vosse
opasdienst : Marjo Menning en Marit Jong
Eerste collecte : diaconie Regenboogkerk
Tweede collecte : ZWO



BIJ DE DIENSTEN

Bij de diensten

Als u dit leest is de **Stille Week** al begonnen. Op de meeste avonden komen we samen in de Grote Kerk, zoals u in het vorige kerkblad al kon lezen. Door het wegvallen van Ds. Vreekamp zal ik de diensten op **Witte Donderdag en Stille Zaterdag** leiden. Hij had de liturgieën al voorbereid met de Liturgiecommissie van de Raad van Kerken. Daar maken we met verdriet in ons hart en in dankbaarheid gebruik van.

Voor wie het nooit eerder het aandurfde : op **donderdag** vieren we het **Heilig Avondmaal**, zittende in het 'koor' van de kerk, waar we na de verkondiging en de gebeden plaats nemen.

Er is druivensap in kleine bekertjes aan tafel. In de buitenste rij gaat de beker met wijn rond. Samen met anderen deze maaltijd vieren doet goed!

Zaterdag worden 3 nieuwe Paaskaarsen brandend binnen gebracht. We delen het licht en hebben ieder ons eigen kaarsje in de handen. Als ze doven luisteren we naar de bijbelverhalen en zingen daarbij. Vanouds werden nieuwe geloofsleerlingen in deze nacht gedoopt. De doopgedachtenis herinnert daaraan. Deze keer kan wie wil ook zelf naar voren komen om het doopwater aan te raken en daarmee het eigen voorhoofd, om zo persoonlijk de doop te vernieuwen en bewust de weg met God te vervolgen. Iets om over na te denken? Met brandende kaarsjes in de hand lopen we de kerk weer uit, zingend over het lichtend vuur dat nooit weer dooft!

Tussen die twee diensten in zit **Goede Vrijdag**, een dienst die we altijd met de gemeente van de Grote Kerk samen houden, dit jaar in onze kerk. We lezen en overdenken het Ijdensevangelie in een sobere dienst.

Voor alle genoemde diensten wordt een liturgieboekje uitgereikt.

AMvdW

In de zondagmorgendienst van 27 maart (**let op de zomertijd!**) vieren we Pasen. De feestelijke viering zal worden opgeluisterd door een gelegenheidsmannenkoor uit onze kerk én trompettist Kees Kuiper uit Apeldoorn. Soliste deze morgen is Vivian Schuur. Zorg dat u erbij bent. Maar let wel: de klok gaat die nacht een uurtje vooruit. Houdt u dus rekening met uw wekker als u niet net als Petrus als laatste bij het open graf wilt zijn.

Sj.M.

Zondag 3 en zondag 10 april staan de ochtenddiensten nog in het teken van de Paasvreugde. 'De Eerste Dag', handreiking bij de jaarorde, combineert lezingen uit Lucas 24, met gedeelten uit Openbaring.

Zo lezen we op 3 april uit Openbaring 1: 12B-20. De opgestane Jezus is in het midden van zijn gemeente. Als je het maar ziet!

Op 10 april lezen we Openbaring 5: 6-14. De opgestane heeft een boekrol in de hand. Het verhaal gaat door.... zo zou je dat kunnen lezen. En dus gaan de leerlingen van Jezus verder in zijn spoor en wij gaan mee!

AMvdW

Op 10 april is er om 19.00 uur een bijzondere dienst.

Op **zondag 17 april** vieren we als Regenboogkerk samen met de W.G van de Hulstschool een zogenaamde school & gezinsdienst. Wat dat inhoudt? Dat de klassen van de basisschool samen met hun ouders een kerkdienst meevieren in onze gemeente. Ook in de Goede Herderkerk en in de Grote Kerk zullen deze vieringen plaatsvinden, maar alle drie de kerken én scholen hebben wel hetzelfde thema: wat een wonder. Met daarbij het wonderlijke verhaal van de vier vrienden met hun zieke vriend. Het belooft bijzonder te worden dus wees van harte welkom!
Sj.M.



Toelichting bij de collecten

Zondag 27 maart

1^e collecte: EBC Zorg – 't Harde

Het EBC is christelijke hulpverleningsinstelling in de geestelijke gezondheidszorg en maatschappelijke opvang. Het EBC heeft locaties in het 't Harde, Elburg, Doornspijk en Oldebroek. EBC behandelt onder andere jong volwassenen met psychosociale problemen. Het centrum biedt verschillende vormen van (woon)begeleiding en dagbesteding en helpt mensen bij terugkeer op de arbeidsmarkt. Wij bevelen deze collecte van harte bij u aan.

2^e collecte: ZWO – zending



Zondag 3 april

1^e collecte: diaconie Regenboogkerk

2^e collecte: ZWO

Zondag 10 april

1^e collecte: diaconie Regenboogkerk

2^e collecte: ZWO

Zondag 17 april

1^e collecte: diaconie Regenboogkerk

2^e collecte: ZWO

Tijdens de avonddiensten op zondag 3 en 10 april is de eerste collecte bestemd voor **Pit Pro Rege (st. KPPR), Hulp voor helden**. Militairen, veteranen en hun thuisfront verdienen de aandacht, erkenning en steun van iedereen! Helden zijn het, die zich verantwoordelijk voelen voor de veiligheid en vrede in de wereld. Ze kiezen voor een beroep waarin dienstbaarheid en avontuur samengaan. Maar ook een beroep waarin ze geconfronteerd kunnen worden met onzichtbare en soms onverslaanbare vijanden; Angst, eenzaamheid, gebrek aan erkenning, ervaringen die inslaan als een bom, emoties en herbelevingen. Stichting KPPR is de oudste en meest actieve welzijnsorganisatie voor militairen en veteranen. Sinds de oprichting van de Nederlandse Militaire Bond in 1874 hebben de steun van donateurs en kerken inhoud gegeven aan 'driesterren' zorg (voor lichaam, ziel en geest) voor hen die zich inzetten om onze vrijheid te bewaken, te verdedigen en zo nodig te bevechten. Met onze gift willen we onder andere het 'project krijgsmachtbijbel' ondersteunen. Christelijke militairen kunnen in alle omstandigheden troost putten uit Gods Woord. Zeker als zij de speciale krijgsmachtbijbel in hun borstzak hebben. Uw gift maakt de stichting het mogelijk om deze bijbel gratis te verspreiden.



"IK BEN TOCH NIET GEK?"

Uitgerekend in de veertigdagentijd, de tijd van lijden en afzien, kwam de KRO met de resultaten van het onderzoek "God in Nederland" op de proppen. Of zoals theoloog Stefan Paas het noemt: de tienjaarlijkse koude douche. Dat bleek. Kerkgangengeloof is in Nederland de afgelopen tien jaar nog verder afgenomen. 82% van de Nederlanders komt zelden of nooit meer in een kerk. 14% van de Nederlanders gelooft nog in een persoonlijke God en (het meest opvallend) het aantal mensen dat zichzelf nog "spiritueel" noemt, nam af van 40 naar 31%.

"Ik ben toch niet gek?" kun je jezelf als gelovige afvragen. Wat doen we verkeerd? Waarom is er zo'n onverschilligheid tegenover God en geloof, soms zelfs in onze meest nabije kring van familie? Een aantal opmerkingen hierbij aan de hand van de Bijbel, waarin we ook lezen dat mensen de radicale boodschap van Jezus' navolging maar moeilijk kunnen pruimen. In Johannes 6: 60 zeggen de mensen: "Dat zijn harde woorden. Wie kan daar naar luisteren?" (...)

Toen trokken veel leerlingen zich terug en gingen niet verder met Hem mee". Leegloop. Ontkerkelijk. Beroerde statistieken. Toch schrikt Jezus hier niet van. Ook al doet het Hem verdriet, Hij past zijn boodschap niet aan. En aan de twaalfapostelen die nog bij Hem staan vraagt Hij zelfs: "Willen jullie soms ook weggaan?" En dan dat onvergetelijke antwoord van Petrus: "Naar wie zouden we moeten gaan, Heer? U spreekt woorden die eeuwig leven geven."

Wat te doen? Ook dat reikt Jezus ons aan. Wees het zout in een flauwe, futloze maaltijd. Wees een warme vlam in een zee van kille duisternis. Dat gaat al uit van een minderheidspositie. Maar daardoor valt het de mensen juist op. Zout, licht: het is wat het is. Het kan niet anders. Dus gaan we door. Met geloven, met bidden, met het vieren van geloof en liturgie. Met het delen van Gods goede boodschap op onze eigen tijd en plaats. Want gek zijn we niet. Of om met de woorden van theoloog Anton de Wit deze week te eindigen: "Mijn zorgen gaan niet uit naar het christendom. Ik vind de conclusies van het rapport vooral zorgelijk voor Nederland. Wie niet langer in God gelooft, ook dat leert de geschiedenis steeds opnieuw, gaat in de gekste dingen geloven; in allerhande zweefgoeroes, popsterren of populisten, in geld of macht of mode, of de Blijde Boodschap van de Vergoddelijke Wetenschap." Hij heeft gelijk: de wereld om ons heen verlangt ten diepste naar vergeving, naar troost, naar woorden van eeuwig leven. Goed dat het Pasen is.

Sjoerd Muller

Tevens is het op deze plek goed om alle betrokkenen te bedanken voor hun aanwezigheid en inbreng bij de groothuisbezoeken. De gesprekken over een inspirerend voorbeeld in onze levens waren hartverwarmend.

Sj.M.

Overlijden Dr. Henk Vreekamp

Op maandag 29 februari werd Epe opgeschrikt door het geluid van vele sirenes. Een traumahelicopter cirkelde boven het dorp. Als snel werd duidelijk wat er gebeurd was: Ds. Henk Vreekamp was bij een ongeluk om het leven gekomen. Nog steeds liggen er bloemen op de plek waar het gebeurde. Een plek, midden in de drukte van het leven van elke dag. Hij maakte een wandeling door het centrum, even weg uit de studeerkamer... Nu moeten we hem missen, zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen allereerst en allermee, maar een veel grotere kring van mensen verloor in hem een dierbare tijdgenoot. Wie mocht er niet graag naar hem luisteren als hij het Woord verkondigde of een lezing hield. Zijn liefde voor het volk Israël was groot, gekoppeld aan de overtuiging: wij zijn en blijven heidenen onder een christelijke laag. Wat hebben we de doop nodig, en het Woord, wat hebben we Israëls God nodig. In zijn laatste boek over 'hemel en aarde in onze seizoenen', schrijft hij over de lente als het vijfde seizoen, het eeuwig voorjaar. "In mijn verbeelding zie ik het veld aan de overkant. Het land van groene luister en louter

licht. Wanneer de avond zou moeten vallen, blijft de dag". Henk is ons voorgegaan, in het laatst van de winter. De zon scheen die dag, maar het werd ons koud om het hart. Wonderlijk om een paar dagen later met een boek in de hand bij het afscheid weg te lopen en thuis gekomen te mogen lezen: "Geen winter, geen seizoenen, altijd lentetijd. Geen bemiddeling meer. Geen godsdienst. God en mens zien elkaar rechtstreeks in de ogen".

Dineke van de Wetering

Voorjaarsvakantie Ds. van de Wetering

Vanaf 11 april heb ik twee weken vakantie. Moet u toch een beroep moeten doen op een predikant, dan kunt u collega Muller bellen. Zijn telefoonnummers staan voor in dit blad. Vanaf maandag 25 april ben ik weer beschikbaar!

AMvdW



Paasontbijt

Zondagmorgen 27 maart in de Regenboogkerk

Ook dit jaar zullen de jongeren met Pasen het ontbijt weer verzorgen in gebouw Antenne. Vanaf 8.40 tot 9.15 uur kunt u aanschuiven voor een lekker broodje en gekookt eitje!

Samen met anderen de maaltijd gebruiken en een praatje maken tijdens het doorgeven van de hagelslag, het is altijd een gezellige drukte. Dus hopen we dat u weer in grote getale aanwezig bent om de dag met elkaar te beginnen.

Wij houden daar met de inkopen in ieder geval rekening mee.

Tot dan!



Lieve ouders en grootouders van (klein)kinderen van 0 tot 5 jaar!

Wij willen jullie op zondagmorgen 17 april met je kind(eren) uitnodigen voor de "Kerk op school"-viering in de Regenboogkerk.

Op 9.30 uur beginnen we en het duurt circa 20 minuten, dus voordat de scholendienst van 10.00 uur begint.

We gaan er weer een sprankelende belevingsgerichte viering van maken voor kinderen van 0 tot 5 jaar, dat is het doel van Kerk op school.

Tijdens deze viering beleven baby's, peuters en hun (groot)ouders/verzorgers een Bijbelverhaal met alle zintuigen.

We vertellen op 17 april het verhaal van het verloren schaap, afgewisseld met veel liedjes op bekende peutermelodieën en belevingsgerichte activiteiten.

Zo kunnen kinderen op een speelse manier kennis maken met de kerk.

Natuurlijk zijn ook oudere kinderen van 6 to 80 jaar welkom om dit mee te beleven!

Na de Kerk op schoot-viering kunnen de kleintjes naar de oppasdienst zodat de grotere kinderen en ouders in de dienst kunnen blijven.

Tot dan!

Sita de Winter en Nienke Paulusma



Kerkenraadsvergaderingen van februari en maart 2016

In de afgelopen kerkenraadsvergaderingen is aandacht besteed aan het vervullen van de vacatures die er zijn of komen. In het vorige kerkblad hebt u daar over kunnen lezen.

De bijeenkomsten met gemeenteleden in de verschillende secties zijn geweest. Het waren goede ontmoetingen.

De Raad van Kerken had een ontmoeting gepland met afvaardigingen van de deelnemende kerken uit Epe over de toekomst en het werk van de Raad. Het bestuur van de Raad van Kerken gaat aan de slag met de ontvangen reacties.

De jaarverslagen en –rekeningen van de beraadsgroepen zijn besproken. Op het komende gemeenteberaad hoort u daar meer over.

Predikant en jeugdouderling vertellen over hun plannen, o.a.: paasontbijt, bezoek EO-jongerendag, bijeenkomst met jongvolwassenen. Op 17 april is er aandacht voor Kerk en School; hieraan voorafgaand is er weer "Kind op schoot".

Regelmatig wordt er gesproken over het missionaire beleid. Dit zal de komende maanden een vervolg hebben.

Carla Dijkgraaf-Feitsma, scriba

Voorjaarsgemeenteberaad

We nodigen u hartelijk uit om het gemeenteberaad op 7 april a.s. bij te wonen. Ds. Sjoerd Muller zal een bijdrage leveren met als thema: DE KERK VAN NU. Een toelichting van ds. Muller:

We leven in een ongelooflijk snelle maatschappij die bol staat van verandering: stilstand is achteruitgang, je moet innovatief zijn en vooral open staan voor nieuwe inzichten. De kerk hobbelt daar als een traag, log en bovenal traditioneel instituut achteraan; naar veler mening.

Tijdens de gemeenteavond van 7 april wil ik nu juist betogen dat dáár nu juist de kracht ligt van de kerk. Aan de hand van een kort stukje documentaire en het boek "Anders leven" van Thomas Quartier wil ik uitleggen dat een kerk juist uitermate waardevol kan zijn als "trage" gemeenschap in een snelle wereld. Dat omzien naar en zorgen voor de ander juist krachtiger wordt in een geïndividualiseerde maatschappij. En dat rituelen en tradities zinvol kunnen zijn in een tijd waarin morgen zo verschillend kan zijn dan vandaag. Dan wordt de kerk een "contrastgemeenschap", om maar in de woorden van moderne theologen te spreken. Over die kerk, en over de omgeving waarin die kerk staat, daar zal de verdieping tijdens de gemeenteavond over gaan. Wees van harte welkom.

Voor de pauze worden de jaarverslagen besproken. U kunt deze afhalen in de kerkenraadskamer op zondag 3 april na de morgendienst.

(Neemt u dit kerkblad mee voor de agenda?)

(Carla Dijkgraaf-Feitsma, scriba)

Agenda

Voorjaarsgemeenteberaad donderdag 7 april 19.45 uur in gebouw Antenne

(koffie vanaf 19.30 uur)

Opening

Jaarverslagen

Beraadsgroep Financiën en Beheer

Diaconale Beraadsgroep

Jeugdwerkberaadsgroep

Missionaire Beraadsgroep:

Evangelisatiecommissie

ZWO

Ondersteuningsfonds

Raad van Kerken

Pauze

Rol van de kerk in deze tijd – ds. Sjoerd Muller

Rondvraag

Sluiting



Nieuw Hydepark/F.D. Roosevelthuis

In deze weken vindt de verhuizing plaats van het oude, ons zo bekende, "F.D.Roosevelthuis", naar een geheel nieuw gebouw. Op de plek van het oude

semenarie is een prachtig nieuw vakantiehuis (roosevelthuis) en semenarie gebouwd.

Het nieuwe gebouw heeft de naam "nieuw hydepark" gekregen; huis van bezinning (semenarie) en vakantiehuis (Roosevelthuis). Twee aparte afdelingen in één prachtig nieuw gebouw. Dit nieuwe huis is weer van alle gemakken voorzien; dus aangepaste kamers met douche/toilet per kamer. Alle gastenkamers zijn op de begane grond, met prachtig uitzicht op het prachtige glooiend gazon en park. Ook is er de mogelijkheid om eventueel gebruik te maken van wat vrijwilligerskamers op de 1^e verdieping.

Door de nieuwbouw, waarbij alles is aangepast aan de eisen van deze tijd, zal de pensionprijs ook wat aangepast worden! Maar dat hoeft voor U geen belemmering te zijn om mee te gaan en te genieten van een heerlijke onbezorgde en verzorgde vakantie week.

Binnenkort start weer de inschrijving voor onze eigen vakantie week en die is **van 1 tot en met 8 oktober 2016.**

Mocht u nu al informatie willen hebben kunt u contact opnemen met dhr. Aart Groeneveld, telefoon 06 516 82 318 (e-mail aartgroeneveld@live.nl) of via Bert Harmsen.



KRIJG DE KRIEBELS

Voor de nieuwe musical 2016-2017

Op 5 maart was er een reunie van musical deelnemers van Mozes, Esther en Josef. Christi had een mooi programma gemaakt met liedjes, filmfragmenten en een musical-kennis-quiz. Herinneringen werden opgehaald en in de pauze werd natuurlijk genoten van het gebruikelijke taartenbuffet.

Christi kon twee nieuwe productieleders presenteren als vervanging van Martin Spiering die gestopt is met deze klus. Hiermee is het weer mogelijk om een nieuwe musical van de grond te tillen. De start hiervan is september 2016.

Diverse namen zijn al ingevuld op de intekenlijst maarER KUNNEN ER NOG MEER BIJ!

Dus, als je zin hebt om deel uit te maken van een nieuwe musical productie **kom dan op 14 april** naar de informatie bijeenkomst met alle informatie over deelname voor en /of achter de schermen. En natuurlijk de onthulling van de nieuwe musical!! Aanvang om 20.00 uur in Antenne



Wij zoeken nog:

- Zangers / spelers (perfecte kwaliteiten fijn maar geen vereiste)
- Ondersteuning voor allerlei zaken achter de schermen (decor, hand en spandiensten, schmink etc.)

Denk niet te snel dat je geen bijdrage kunt leveren. Er is veel werk te doen. En wij willen graag van ieders talenten gebruik maken. Uit voorgaande producties weten we wat een musicalproject kan betekenen voor de saamhorigheid en gemeentebouw. Doe dus mee!!!

Informatie bij

Charlotte Maat (tel. 627670)

charlottemaat@live.nl

Richard Kooiman (614526)

fam.kooiman@chello.nl

Christi Mout (629511)

c.mout@chello.nl

Samen zingen uit het nieuwe Liedboek!

Houdt u van zingen? Op **woensdag 13 april** wordt er in de Grote Kerk weer gezongen om de melodie van enkele onbekende liederen van het nieuwe Liedboek beter te herkennen. Het gebeurt onder deskundige en bezielende leiding van Herman Koopmans. Ane Mulder begeleidt en ondersteunt het zingen.

Met de keuze van de Psalmen en Gezangen wordt zoveel mogelijk rekening gehouden dat ze aansluiten bij het kerkelijk jaar. Sommige melodieën zijn niet of minder bekend. Daarom wordt een lied een aantal keren gezongen, zodat u de melodie beter herkent en uiteindelijk met meer plezier zingt. Het uit volle borst meezingen geeft een fijn gevoel, het stimuleert u, anderen en de organist.

Iedereen is van harte welkom! Het is niet van belang of u lid bent van welke kerk of geloofsgemeenschap dan ook. Dit zingen is om de Heer te loven en te prijzen. Begonnen wordt om 19.30 uur. Het zingen duurt ongeveer een uur. De toegang is gratis. Er wordt koffie of thee geschonken.

Meer informatie kunt u vinden op de website: www.grotekerkepe.nl.



Verjaardagsfonds

Langs deze weg een uitnodiging om op 19 april weer bij elkaar te komen. We doen dit weer in gebouw antenne om 13.30 uur. Dan gaan we weer de opbrengst tellen van de afgelopen maanden. De vorige keer is er € 321,52 gestort aan geld en bonnen.

Als u niet kunt komen dan graag afmelden bij Carla, tel. 612944

Met vriendelijke groet, *Theo van Heerde en Carla Averagesch*



Christenvrouw, afd. Epe

Woensdag 6 april 2016 komt Rieteke Hoogendoorn in gebouw De Antenne om 19.30 uur. Zij geeft uitleg over haar bijbelse quilten en wij kunnen luisteren naar haar gedichten.

Het thema van de avond is "Leven na Pasen".

Ineke van Hartskamp

Ledenbijeenkomst PCOB, afd. Epe, Ernst en Oene

Op dinsdag 19 april 2016 houden wij alweer de laatste ledenbijeenkomst van dit seizoen tevens hopen wij dan onze jaarvergadering te houden. Deze middag wordt gehouden in het WZC de Boskamp, Albert Schweitzerlaan 25 te Epe, aanvang 14.30 uur, de zaal is om 14.00 uur open.

De jaarstukken zullen ter goedkeuring aan de leden worden voorgelegd en er zal een verslag door de kascommissie worden gedaan, ook zal de voorzitter iets vertellen over het beleidsplan. Het jaarverslag is bij de Nieuwsbrief no.2 van maart 2015 gevoegd, zodat u deze alvast kunt doornemen.

Na de pauze gaan we naar unieke beelden over planten kijken.

We hopen op een gezellige middag, leden en belangstellenden zijn allen van harte welkom.

Het bestuur



ORGELCONCERT STICHTING MEERE-ORGEL GROTE KERK EPE

Beste allemaal,



Dick Sanderma (orgel) donderdag 31 maart 2016 20:00 uur en Chantal Nysingh (altmezzo)
Thema: Passietijd

Orgelconcert

De bij ons bekende organist **Dick Sanderma** uit Rijssen geeft een orgelconcert met het thema Passietijd. Met werken van Guilmant, J.C. en J.S. Bach. Händel, Sumsion, Bélieren Purcell.

Op het programma o.a. "Ach, bleibe doch, mein liebstes Leben", uit het Hemelvaartsatorium (Cantate 11) - J.S. Bach en "I know that my Redeemer liveth", aria uit de Messiah – Georg Fr. Händel.

We zijn blij met de komst van de altmezzo **Chantal Nysingh** die voor ons zingt, o.a. twee liederen van Henry Purcell.

Chantal Nysingh studeerde zang ArtEZ Conservatorium Zwolle bij Riekje Bakker en Harry van Berne. Masterclasses o.a. bij Barbara Hannigan. Zij zingt in professionele koren zoals het Nederlands Kamerkoor en Consensus Vocalis. Als soliste zong zij onder meer in de Petite Messe Solennelle van Rossini, het Requiem van Mozart en Dido and Aeneas van Purcell.

Dick Sanderma Rijssen is directeur van de Muziekschool en stadsorganist. Hij is als kerkorganist verbonden aan de Hervormde gemeenten van Rijssen en Hellendoorn. Is daarnaast actief als concertgever, componist en publicist. Werkte mee aan de totstandkoming van het nieuwe Liedboek (2013) en aan de liedbundel Weerklink, die op 21 april verschijnt. Vanwege zijn verdiensten voor de kerkmuziek werd hij vorig jaar benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Agenda orgelconcerten 2016 Grote Kerk Epe

28 april Ab Weegenaar Kampen. Thema Oranje.

26 mei Klaas Stok Deventer.

30 juni Martin Mans Woerden.

29 september Sander van Marion Scheveningen. Jubileum-60 jaar organist.

27 oktober Gerrit Christiaan de Gier IJsselstein.

De orgelconcerten zijn op donderdag beginnen om 20:00 uur en de toegang is € 7,50.

Hartelijk welkom allemaal!

Met muzikale groet

Namens de Stichting Meere Orgel

Herman Dalhuisen en Ane Mulder.

Stichting tot Behoud van het Meere-orgel Grote Kerk Epe www.meereorgelepe.nl

bank: NL41 RABO 0317 5944 86

* * *

Werk maken van uw inspiratie?

Inspireert religie u? Kunnen bijbel- en andere geloofsverhalen u verwonderen? Bent u geboeid door zingevingsvraagstukken? Denkt u graag na over gedachten die anderen hieraan hebben gewijd? Bent u nieuwsgierig naar wat uzelf en anderen beweegt? Maak werk van uw inspiratie.

Dat kan met het volgen van onze **bachelor- en masteropleidingen Theologie en Levensbeschouwing van de Christelijke Hogeschool Windesheim.**

Leslocaties: Zwolle en Amsterdam.

Wij zijn een opleiding met oog voor persoonlijke (levensbeschouwelijke) eigenheid van studenten. Wij bieden een leeromgeving waarin we van en in verscheidenheid leren. Dat is een boeiende leerweg, waarbij studenten in een open en respectvol leerklimaat hun eigen professionaliteit ontwikkelen, door middel van praktijkleren en theoretische verdieping.

Als opleiding bieden we handvatten om een bijdrage te leveren aan de levensbeschouwelijke vorming van anderen in verschillende maatschappelijke contexten. Met beroepsperspectieven als: kerkelijk werker, leraar godsdienst /levensbeschouwing, voorganger in een kerkgenootschap, reli-ondernemer, identiteitsbegeleider, ritueel begeleider, pastoraal-agogisch werker binnen een diaconaal project of geestelijk verzorger binnen een zorginstelling.

Onze opleidingen zijn erkend door de Protestantse Kerk in Nederland, de Unie van Baptisten, Leger des Heils, de Molukse kerk en OVP (vrijzinnige geloofsgemeenschap).

Meer weten?

Voor meer informatie ook ten aanzien van de Informatie- en Meeloopdagen, zie onze website www.windesheim.nl/theologie of neem contact op, tel. (088) 4 699 699 of e-mail: info@windesheim.nl.

* * *

Help vluchtelingen met een uurtje

De ZOA-collecteweek is dit jaar van 3 – 9 april 2016. Samen met andere duizenden collectanten bereiken we een enorm bedrag, waarmee we slachtoffers van oorlog en natuurrampen kunnen helpen.

Je wordt er koud van: te bedenken dat je door een ramp of oorlog alles kwijt zou raken: je huis, je kleren, je werk - en misschien je ouders of je kind. De miljoenen vluchtelingen die in hun eigen land of regio proberen te overleven, hebben hulp nodig.

Door een avond te collecteren helpt u mee deze vluchtelingen in Afrika, Azië en het Midden-Oosten te helpen. De opbrengst van de jaarlijkse huis-aan-huiscollecte kan voor veel mensen een lichtstraal van hoop en een begin van herstel betekenen.

Daarom doe ik dan ook graag deze oproep: help mee en collecteer mee voor ZOA!

Weduwen en wezen

Wordt u ook wel eens moedeloos van het nieuws? Voelt u zich ook wel eens machteloos bij het zien van lijden en verdriet van zoveel vluchtelingen? U kunt helpen, heel praktisch, door een uurtje van uw tijd te geven.

U helpt:

- Syrische vrouwen, die hun man zijn verloren in de oorlog en nu alleen voor hun gezin moeten zorgen in een vreemde omgeving;

- Congolese vrouwen, verkracht door rebellen en verjaagd door hun families;
- Srilankaanse vissers, berooid door burgeroorlog en overstromingen;
- en nog veel meer mensen die lijden door conflicten en rampen.

Steun

Helpt u mee? Samen kunnen we voor een mooie opbrengst gaan!

Opgeven kan eenvoudig via onderstaand contactpersoon.

Meer informatie over het werk van ZOA staat op de website www.zoa.nl.

Contactpersoon: Corry Reurink 0578-615640

* * *

"Neem dit meisje mee. Zij is onze ergste geval!"

Aygul kwam bij ons toen ze uit het opvanghuis van de stad werd gezet. Ze was agressief naar één van de verpleegkundigen en de maatschappelijk begeleidster had ons gebeld: "Aygul is het ergste geval dat we hier hebben. Als je haar niet mee neemt, zullen we haar de voogdij over haar kind ontzeggen."

Een complete verandering na een moeilijk jaar

We namen het risico. Aygul en haar baby kregen onderdak in ons appartement. Het jaar wat daar op volgde was, toegegeven, erg moeilijk. Aygul had regelmatig woedeuitbarstingen, liep weg en verbleef bij druggebruikers - en gebruikte zelf ook drugs. Maar toen ontmoette ze God en nu is ze als een nieuw persoon. Aygul is compleet veranderd en is nu een prachtige moeder voor haar dochtertje. Maatschappelijk werkers die met Aygul bekend waren zijn verbaasd over haar verandering. Deze verandering is echter niet vanzelf gegaan. Het vereist de inzet van psychologen, een arts, een advocaat, talloze gesprekken en voortdurende begeleiding en toezicht. Maar boven alles, het vereist Gods wonderlijke werk!

Opvang

In verschillende steden in Rusland hebben we een opvangplek voor moeders zoals Aygul. Opgegroeid in een gebroken gezin, een verleden in een staatsweeshuis en vaak slachtoffer van huiselijk geweld.

"We hopen en bidden dat wat er is gebeurd in het leven Aygul ook gaat gebeuren met al die andere meisjes en jonge moeders", zegt Natasha, die ons werk in Oefa leidt. In de opvang leren ze hoe ze hun kinderen moeten opvoeden en worden ze voorbereid op een zelfstandig bestaan. Er is veel aandacht voor pastorale zorg en vaak komen vrouwen in de opvang, net als Aygul, voor de eerste keer in aanraking met het Evangelie. Om die reden wil ik jullie vragen om een gift te geven zodat dit belangrijke project voortgezet kan worden. En ik wil jullie ook vragen te bidden voor ons team in Rusland en de kinderen en gezinnen in onze opvang.

Doet u mee?

U kunt een tienermoeder weer hoop geven door een gift over te maken voor het werk van Mission Possible. **Eén dag opvang kost € 10.** Dit bedrag is 'all-in', inclusief onderdak, voedsel, psychologische hulp en medische zorg.

Met uw gift stelt u ons in staat om tienermoeders als Aygul te helpen een persoonlijke relatie met Jezus te ontwikkelen en een goede moeder te worden.

Wilt u meer doen?

Ook dat is mogelijk. Zo kunt u een (eenmalige) actie organiseren in uw gemeente. Maar er zijn veel meer mogelijkheden. Bel of mail mij als u hier vragen over heeft. Wij komen graag langs voor een presentatie. Kijk voor meer informatie op www.missionpossible.nl

Met vriendelijke groet, Bert Dokter

Mission Possible Nederland, 0595 438672, info@missionpossible.nl
www.missionpossible.nl NL07 RABO 0158 0454 24

Diensten van de andere protestantse kerken in Epe

Zondag 27 maart

Grote Kerk	9.30 uur	Ds. S. Zitman
Goede Herderkerk	10.00 uur	Ds. B. Lampen
Sionskerk	9.20 uur	Dr. T.E. van Spanje
	18.30 uur	Ds. E. van den Noort, Emst

Zondag 3 april

Grote Kerk	9.30 uur	Ds. L.A. van Ketel, Austerlitz
Goede Herderkerk	10.00 uur	Ds. B. Lampen
	19.00 uur	Ds. F.Z. Ort, Dieren
Sionskerk	9.30 uur	Ds. M.J. Tekelenburg, Reeuwijk
	18.30 uur	Dr. T.E. van Spanje

Zondag 10 april

Grote Kerk	9.30 uur	Mw. A. Schaafsma
Goede Herderkerk	10.00 uur	Ds. J. Alma, Veenendaal
	19.00 uur	
Sionskerk	9.30 uur	Dr. T.E. van Spanje
	18.30 uur	Ds. J. Brussaard, IJsselmuiden

Zondag 17 april

Grote Kerk	9.30 uur	Ds. H. de Graaf, Heerde
Goede Herderkerk	10.00 uur	Ds. B. Lampen
	19.00 uur	Ds. B. Lampen
Sionskerk	9.30 uur	Dr. T.E. van Spanje
	18.30 uur	Ds. J. Brouwer, Veen



AGENDA

GEBOUW ANTENNE

Di	29 mrt	Gebedskring Daniël	8.30 uur
		Bijbelkring	9.30 uur
		To You	20.00 uur
Do	31mrt	Ds v d Wetering: <i>Bijbelstudie</i>	14.00 uur
Ma	4 apr	Oud papier inleveren	van 9.00 – 20.00 uur
		Exspectobestuur	20.00 uur
Di	5 apr	Gebedskring Daniël	8.30 uur
		Bijbelkring	9.30 uur
		Pastoraal Beraad	19.30 uur
		To You	20.00 uur
Woe	6 apr	Clubmiddag	14.00 uur
		Christenvrouw	19.30 uur
Do	7 apr	ZWO	19.00 uur
		Gemeenteberaad	19.45 uur
		vanaf 19.30 u koffie/thee	
Za	9 apr	Exspecto	18.45 uur
Di	12 apr	Gebedskring Daniël	8.30 uur
		Bijbelkring	9.30 uur
		To You	20.00 uur
Woe	13 apr	Ouderencontact	14.30 uur
		Michacursus	18.30 uur
Do	14 apr	Moderamen	19.30 uur
		Info musical	20.00 uur
Za	16 apr	Exspecto	18.45 uur
Di	19 apr	Gebedskring Daniël	8.30 uur
		Bijbelkring	9.30 uur
		Verjaardagsfonds	13.30 uur
		Kerkenraad	19.45 uur
		To You	20.00 uur
Woe	20 apr	Gezamenlijke DBG vergadering	19.00 uur
Do	21 apr	Sectie 5 beraad	13.30 uur



Kopij voor de volgende Antenne inleveren vóór zaterdag 16 april.

De daarop volgende data van inleveren: vóór zaterdag 7 mei , vervolgens vóór zaterdag 28 mei en vóór zaterdag 18 juni.

E-mail: kerkblad@regenboogkerk.nl. Zie ook pag. 1

Met de hand geschreven of getypte stukjes blijven natuurlijk ook steeds welkom. Antenne verschijnt steeds vóór het weekend dat volgt op de uiterste inleverdatum van kopij.

Website: www.regenboogkerk.nl

e-mail: webmaster@regenboogkerk.nl

Wanneer de tijd lijkt stil te staan



Uitvaartzorging
Henk van Vemde

De kleinschalige onderneming met ruime ervaring in het verzorgen van een uitvaart, zowel traditioneel als modern.

**24 uur per dag
persoonlijk bereikbaar
0578 690410**
(06 83227151)

Waar of hoe u ook bent verzekerd u mag zelf bepalen door wie u de uitvaart laat verzorgen.

Schotakker 5, 8162 JC Epe.
uitvaartvanvemde@planet.nl
www.uitvaartzorgingvanvemde.nl

“Ik help u graag bij een goed afscheid.”



Mijn naam is Jolanda van der Wal, ik ben uitvaartzorgster voor Yarden in Epe en omstreken. Voor een goed afscheid kunt u rekenen op mijn zorg en advies. U kunt mij bellen op 088-9273790.

Yarden. Wilt u een overlijden melden?
Bel dan 0800 8192 (24 uur per dag). www.yarden.nl

