

**Redactie** J. Bunde-v.d. Pavert, Korte Kuipersweg 2, 8161 VZ Epe, tel. 629560  
H.J. Huizinga-Boelens, Beekweide 39, 8162 XP Epe, tel. 614745  
e-mail: kerkblad@regenboogkerk.nl

Eindredactie: J. Bosch, Pr. Marijkestraat 5, 8162 BB Epe, tel. 613460

**Penningm.** Bank: NL71RABO0317503154 t.n.v. Regenboogkerk, inz. blad Antenne  
(€ 16,00 per halfjaar)

**Bezorging** L. Kasteel, Glorialaan 16, 8162 VC Epe, tel. 628238



#### **Predikanten:**

Ds. A.M. van de Wetering, Alb. Schweitzerlaan 3, 8162 DS Epe,  
tel. 627732. (sectie 1-2-5-6)

e-mail: am.vandewetering@hetnet.nl. Vrije dag: woensdag

Ds. S.H. Muller, Holleweg 28, 7361 AA Beekbergen, tel. 06-42633119 / 055-8430264

e-mail: sjoerdmuller@regenboogkerk.nl. Werkt op maandag en dinsdag  
(sectie 3 en 4)

#### **Kerkenraad:**

Voorzitter: L.H.E.C. Plooy, Slathstraat 3, 8161 CB Epe, tel. 611517

Scriba: K.G. Dijkgraaf-Feitsma, Deventerweg 8, 8167 NA Oene, tel. 641922  
e-mail: scriba@regenboogkerk.nl

#### **Diaconie:**

Voorzitter: H.K. de Jonge, Heuvellaan 7, 8162 CT Epe, tel. 629977

Secr.: J.O. Tjabringa, Azaleastraat 6, 8181 TA Heerde, tel. 697710  
e-mail: diaken@regenboogkerk.nl

Bankrek.: NL67RABO0317519425 t.n.v. Diaconie Regenboogkerk Epe

#### **Kerkelijk Bureau:**

C.J.G. Bakker, Klaverkamp 12, 8162 HR Epe, tel. 628009

e-mail: kerkelijkbureau@regenboogkerk.nl

#### **Beraadsgroep Financiën en Beheer:**

Voorzitter: C. Hassink, Vleerveld 11, 8162 JA Epe, tel. 612302

Secr.: W.M.J. Kamer, Veldkampweg 13, 8162 PV Epe

Bankrek.: SKG: NL42FVLB0225385163 t.n.v. Regenboogkerk Epe

**Ondersteuningsfonds:** NL66FVLB0226120864 t.n.v. Ondersteuningsfonds  
Regenboogkerk Epe.

**Collectebonnen:** NL08INGB0004018295 t.n.v. Collectebonnen Gereformeerde kerk.

Kaarten: blauw € 20,00 / oranje € 15,00 / wit € 6,00 z.o.z. >>

**ZWO** NL05FVLB0226119343 t.n.v. CvK Gereformeerde Regenboogkerk Epe inz.  
ZWO.

**Kerkradio:** A.J.W. Hanekamp, Loper 5, 8162 KD Epe, tel. 614454

**REGENBOOGKERK EPE:** Beekstraat 33, 8162 HA

**Koster:** J. Klaasse, Beekstraat 27, 8162 HA Epe, tel. 613710 (tel.nr. idem gebouw  
Antenne) e-mail: koster@regenboogkerk.nl

**Gebouw Antenne:** Openingsstijden + aanwezigheid koster: elke maandagmorgen  
van 9.00 – 12.00 uur en door de week elke avond van 18.30 – 20.00 uur.

#### **Inhoud**

Kerkdiensten

Bij de diensten

Stille Week

Signalen: Veertigdagentijd

Collectes

Vacatures

Gemeenteberaad 1 april

Taizé / Oproep 18-plussers

Gelegenheidsmannenkoor

F&B: Ontwikkelingen

Kia: Gemeenteproject sluit / Tentoonstelling foto's Exspecto

Reünie Alpha

RvK: Kerstmaaltijd en afscheid

Pelgrim boeken / Open dag Hezenberg

Herberg Wandelconcert

PCOB / Ouderencontact

Diensten andere Prot. kerken in Epe

Agenda

Inleverdata kopij

#### **Collectebonnen:** (zie voor betaling pagina 1)

De collectebonnen in euro worden uitgegeven in kaarten van 20 stuks

blauwe bonnen van	€ 1,-	kaart kost	€ 20,-
-------------------	-------	------------	--------

oranje bonnen van	€ 0,75	kaart kost	€ 15,-
-------------------	--------	------------	--------

witte bonnen van	€ 0,30	kaart kost	€ 6,-
------------------	--------	------------	-------

Bij bestelling a.u.b. aangeven welke kleur u wenst.

Informatie: H. Kasteel, Emmastraat 15, tel. 613780



## KERKDIENSTEN

### Zondag 6 maart

10.00 uur Ds. A.M. van de Wetering  
Tienerdienst in GH kerk Upstairs  
kinderdienst : René Draaijer, Cariene v.d. Wetering  
oppasdienst : Anniek de Jonge, Ruth Poort  
Eerste collecte : Stichting Kenya Kinderen  
Tweede collecte : Kerk in Actie

19.00 uur Ds. A. van Ark, Wezep  
Gezamenlijke dienst met GH in Regenboogkerk

### Woensdag 9 maart Bidstond gewas en arbeid

19.30 uur Ds. B. Lampen  
Gezamenlijke dienst met GH in Regenboogkerk  
Eerste collecte : Pastoraal centrum De Hezenberg  
Tweede collecte : ZWO

### Zondag 13 maart

10.00 uur Ds. S.H. Muller Doopdienst  
kinderdienst : Mirjam Bakker, Elize de Mots  
oppasdienst : Berdien Visser, Daniëlle v. Henten  
Eerste collecte : Een steuntje in de rug voor migranten in Amsterdam  
Tweede collecte : Zending

19.00 uur Ds. A.M. van de Wetering m.m.v. Koor Looft den Heer, Vaassen  
Ontmoetingsdienst met GHK in RBK

### Zondag 20 maart Palmzondag

10.00 uur Ds. A.M. van de Wetering  
kinderdienst : Marjolein Heiligenberg, Bianca van 't Hul,  
Annelies Proper (jr.)  
oppasdienst : Bert v.d. Ven, Marit Jong  
Eerste collecte : Een beter inkomen voor Ghanese boerinnen  
Tweede collecte : Werelddiaconaat

19.00 uur Oecumenische viering in de Grote Kerk (zie art. RvK)

### Goede Vrijdag 25 maart

19.30 uur Ds. A.M. van de Wetering Gezamenlijke dienst met Grote Kerk  
Eerste collecte : Pastoraal centrum De Hezenberg  
Tweede collecte : ZWO



*Elke zondagmorgen, na de dienst,  
koffie of thee drinken.  
Voor de jeugd is het gezellig  
in de Schatkamer.*



## BIJ DE DIENSTEN

**Zondag 6 maart** is er in de ochtenddienst aandacht voor het ZWO project 'Schoon drinkwater Kenya Kinderen'.

Al eerder is dhr. Erwin van Andel bij ons geweest om aandacht te vragen voor de projecten die hij in dat land heeft opgezet. Net terug van een bezoek, zal hij hopelijk zondag bij ons in de kerk zijn om persoonlijk te vertellen over de laatste stand van zaken. Wat is er al bereikt, wat is nodig en hoe kunnen wij bijdragen?

Het kinderdienst-project Stap voor Stap neemt ons mee naar een vader met twee zonen... De één gaat er vandoor met zijn erfdeel en maakt het op. De ander werkt dapper door, maar wordt er niet blij van.

In Hebrëen 8 lezen we dat God een nieuw verbond met ons wil sluiten. Als we er vandoor zijn gegaan, wil hij ons vergeven, als we besluiten te blijven wil hij dat verbond in ons hart schrijven, zodat we voortaan van harte uit leven!

AMvdW

### Zondag 13 maart: Doopdienst

Zondagmorgen wordt Yenthe gedoopt, dochter van Elize en Thomas Eilander (Hanendorperweg 77 te Ernst). Dat belooft een heuglijke dienst te worden waarin we de verbonden van God met mensen mogen vieren en beleven. In die dienst zal Ds. Muller voorgaan. Een week later op 20 maart zal Ds. Van de Wetering voorgaan. Een ruiling in het rooster dus.

**Zondagavond 13 maart** is er om 19.00 uur een ontmoetingsdienst in de Regenboogkerk met het thema "Wijs mij de weg". Eerst vragen wij om vergeving en verlossing.

In Joh. 14 zegt Jezus de bekende woorden: Ik ben de weg de waarheid en het leven, niemand komt tot de vader dan door Mij. We worden geroepen om Jezus te volgen. Muziek en gezang vergezellen ons op de reis in deze dienst. Drie heren Veldkamp spelen samen o.a. een muzikaal intermezzo. Willem Veldkamp bespeelt het orgel. Wilco Veldkamp de vleugel. Freddy Veldkamp leidt ook het mannenkoor Looft den Heere uit Vaassen. Biddend en zingend gaan we op weg en nodigen u van harte uit om in deze dienst mee te reizen.

*Namens de voorbereidingscommissie J.v.d. Vosse*

**Zondag 20 maart** is het al Palmvasen! De kinderen horen het verhaal van de intocht van Jezus in Jeruzalem.

Welke lezing wij in de kerk daarbij nog zullen horen, laat ik nog even open... Wat mij altijd treft in het verhaal is het gemak waarmee de massa te beïnvloeden is. 'Heden hosanna, morgen kruisig hem'. Ook vandaag laten mensen in koor hun menig horen, op straat of digitaal. Maar wat zeggen wij zelf?

### **Goede Vrijdag**

Op Goede Vrijdag is er 's avonds in onze kerk een dienst met de gemeente van de Grote Kerk samen.

We lezen het Lijdensevangelie volgens Lucas en luisteren naar een korte meditatie. Medewerking wordt verleend door een zanggroep uit onze gemeente.  
*AMvdW*

### **Stille Week    Kerkdiensten van de Raad van Kerken Epe**

Op **Palmzondag 20 maart** begint de cyclus van kerkdiensten in de Stille week voor Pasen. 's Avonds zal in de Grote Kerk een oecumenische meditatieve viering worden gehouden. Het kamerkoor Sonare zal 'Die sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze' van Joseph Haydn zingen onder leiding van dirigent Daan Dekker en met medewerking van Marleen Regterschot, sopraan, Marieke Regterschot, mezzosopraan en Philine Coops, piano. Dit koorwerk wordt afgewisseld met Bijbellezingen en samenzang. De dienst begint om 19.00 uur.

Op **maandag, dinsdag en woensdag** (21, 22, en 23 maart) worden oecumenische **Gebedswaken** gehouden in de Grote kerk, aanvang 19.00 uur tot ± 19.30 uur. De gebedswake is een meditatief moment in de Stille week met Bijbel lezingen, liederen en gebed. De voorgangers zijn resp. ds. A. M. van de Wetering, pastor W. Vroom en ds. B. Lampen.

Op **Witte Donderdag** (24 maart) is de gezamenlijke viering in de Grote Kerk, aanvang 19.30 uur. In deze dienst volgen we Jezus en zijn leerlingen bij de instelling van het Avondmaal en gaan ook wij aan tafel om brood en wijn met elkaar te delen. De voorganger in deze dienst is dr. H. Vreekamp.

Op **Goede Vrijdag** is om 19.30 uur een gezamenlijke dienst van de Regenboogkerk en de Grote Kerk in de Regenboogkerk.

En op **Goede Vrijdag** is om 19.30 uur de Heilig Avondmaaldienst in de Goede Herderkerk.

De Stille week wordt afgesloten met de **Paaswake op Stille Zaterdag** (26 maart) in de Grote Kerk, aanvang 21.00 uur. In deze viering staat eerst het Licht centraal in de vorm van de Paaskaarsen die worden binnengebracht en het licht dat we aan elkaar doorgeven. Na de Bijbellezingen van de Paasnacht gedenken we onze doop en na de verkondiging over de nieuwe morgen en het open graf gaan we met het Licht de wereld in. De voorganger is dr. H. Vreekamp.



### **Veertigdagentijd**

*Niet meer weg te denken uit het leven van christenen: de Veertigdagentijd. Veertig dagen, vanaf Aswoensdag tot aan Pasen, de zondagen niet meegerekend. Een tijd van bezinning is het. Een tijd om gemakzucht te doorbreken, vastgeroeste patronen eens kritisch tegen het licht te houden. Vasten lijkt mensen daarbij te helpen. Vasten is jezelf dingen ontzeggen, om dichter bij God te kunnen komen. Een bijbelse gewoonte, weer helemaal terug van weggeweest, al is het maar omdat we zelf ervaren dat ons leven veel te vol zit. Weg met al die onnodige spullen, is bijvoorbeeld een nieuwe trend. Leve de soberheid!*

*Toch is niet iedereen gecharmeerd van deze invulling van de weken voor Pasen. Iemand schreef een brief naar zijn krant, het Nederlands Dagblad: "Waarom spreken we opeens allemaal over veertigdagentijd. Het waren toch altijd de lijdensweken? Die woorden kun je niet zomaar inwisselen. In de lijdensweken gaat het over het lijden van Jezus Christus, dat ons verzoening bracht. In de veertigdagen tijd gaat het over onszelf en hoe wij daarmee bezig zijn".*

*De lijdensweken is een term die vooral de ouderen onder ons bekend zal voorkomen. Zeven weken lang werd op zondag al vooruitgekeken naar het lijden van Jezus. Soms werd op iedere zondag één van de zeven 'kruiswoorden' gelezen, de uitspraken die Jezus deed aan het kruis. 'Het is volbracht', is één van die woorden. Doen al onze activiteiten in de veertig dagen daar afbreuk aan?*

*Ik denk het niet. Ik denk dat deze aanloop juist ons bewuster kan maken van de betekenis van Pasen. Vaak neemt de drukte ons volkomen in beslag en is er geen ruimte voor bezinning. Lukt het ons in deze weken daar tijd voor in te plannen, dan is dat winst.*

*Pasen is het feest van het nieuwe leven, en willen we dat kunnen ontvangen moeten we daar naar toe groeien. Waarin schieten wij te kort? Waarin slaan wij door? In de Rooms Katholieke kerk horen vasten en boete doen bij elkaar. Die gewoonte kennen wij niet. Maar wie ontdekt waar hij of zij in vastloopt, kan dit voor zichzelf uitspreken in gebed tot God. Het lijden van Jezus schenkt ons bevrijding en daar mogen we dan al iets van ervaren.*

*Ik zou de term veertigdagentijd niet willen afschaffen. In mijn beleving drukken ze Jezus niet opzij, integendeel. Ze helpen ons de betekenis van zijn leven en sterven te ontdekken en Pasen vol vreugde te vieren!*

Ds. A.M. van de Wetering

### **De veertigdagentijd: Ik ga. Zet een stap naar een ander**

We zijn inmiddels op de helft van de veertigdagentijd, de periode van inkeer, bezinning en gebed, de tijd om stil te staan bij het lijden van Jezus en ook bij het lijden van onze naasten, hier en daar. We besteden de laatste weken aandacht aan 3 projecten. Inmiddels zijn jullie gewend aan het propagandamateriaal en de filmpjes van Kerk in Actie.

Als je meer over onze projecten wilt weten kun je de site van Kerk in Actie bezoeken. Op **6 maart** is er een ZWO-dienst, die in het teken zal staan van het Waterproject Stichting Kenya Kinderen weeshuis Maai Mahiu. De initiator van de Stichting, Erwin van Andel, zal tijdens en na de dienst e.e.a. vertellen over het project. De Stichting heeft uiteraard ook een site.

Een korte beschrijving van de laatste drie projecten.

#### **6 maart: Watervoorziening t.b.v. het Stichting Kenya Kinderen weeshuis Maai Mahiu.**

Voor de watervoorziening van het weeshuis wordt een waterleiding aangelegd vanuit de bergen bij Kijabe, waar een natuurlijk waterbron gevonden werd, tot het weeshuiscomplex. De watertoevoer van 16 kilometer lengte wordt handmatig gegraven. Hierna kan een irrigatiesysteem t.b.v. kleinschalige landbouw bij het weeshuis worden aangelegd.

#### **13 maart: Een steuntje in de rug voor migranten in Amsterdam.**

In het stadsdeel Amsterdam Zuidoost wonen zo'n 80.000 mensen van 135 nationaliteiten. De helft van hen zijn eerste generatie allochtonen. Alle problemen die bekend zijn in multiculturele achterstandswijken, komen hier voor. Er zijn veel migranten die de Nederlandse taal niet spreken en mensen die verdwalen tussen instanties. Daarnaast is er armoede en uitval op scholen.

Sinds september 2010 staat midden in de Bijlmer het diaconaal oecumenisch centrum 'Stap verder'.

Het centrum wordt gedragen door zes kerkelijke gemeenten in Zuidoost. 'Stap verder' heeft een spreekuur, verwijst mensen door naar instanties, biedt taallessen en heeft een ouder-kindproject. Maar vooral is het centrum een plek midden in de wijk waar de kerken diaconaal present zijn in de samenleving. Voor mensen die nergens anders terecht kunnen.

#### **20 maart: Een beter inkomen voor Ghanese boerinnen.**

De karité- of sheaboom levert kostbare vruchten, de kariténoten. Ze zijn een belangrijke bron van inkomsten voor Ghanese vrouwen. De noten worden verwerkt tot een boter die gebruikt wordt in de traditionele keuken, maar ook in allerlei verzorgingsproducten, van massageolie tot voedende handcrème. Met de opbrengst van de kariténotoot kunnen de vrouwen in Ghana beter in hun levensonderhoud voorzien en daar profiteert het hele gezin van!

De manier waarop vrouwen de noten oogsten is arbeidsintensief. Het verwerken van de noten doen ze op de traditionele manier, wat vaak schadelijk is voor de gezondheid. Bovendien zouden ze veel meer opbrengst uit hun notenhandel kunnen halen. De Presbyteriaanse kerk in Ghana geeft landbouwtraining en marketinglessen aan deze vrouwen. De kerk leert hen hoe ze gezondheidsschade kunnen voorkomen en stimuleert de vrouwen om zich te organiseren in boerengroepen. Steeds meer groepen functioneren zelfstandig en zijn winstgevend. De PCG helpt in totaal 48 vrouwengroepen die noten verzamelen en twee groepen die de noten bewerken, aan een beter inkomen. Deze vrouwen krijgen landbouwcursussen aangeboden en leren hoe ze in een groep moeten samenwerken.



#### **Vacatures**

In de zomer is de ambtstermijn van een aantal kerkenraadsleden verstreken.

Hierdoor ontstaan er de volgende vacatures:

- pastoraal ouderling
- ouderling-kerkrentmeester
- notulist
- diaken

Verder zijn er ook binnen de Diaconale Beraadsgroep en de Beraadsgroep Financiën en Beheer vacatures:

- 2 diaconaal medewerkers
- Penningmeester BFB

We willen u vragen om na te denken of en hoe u kunt meewerken in onze gemeente.

Misschien wilt u de kerkenraad attenderen op mensen, die geschikt zijn voor een functie. U kunt daarvoor gebruik maken van het vel in dit nummer van Antenne, bedoeld om uit te knippen.

De strookjes kunt u tot *uiterlijk donderdag 10 maart* deponeren in de reactiebus bij de ingang van gebouw Antenne of inleveren bij de scriba, Carla Dijkgraaf-Feitsma, Deventerweg 8.

Mogen we op u rekenen?

Laten we ook in gebed onze God om wijsheid en leiding vragen.

*Carla Dijkgraaf-Feitsma, scriba*

Ik wil de kerkenraad attenderen op de volgende personen, die ik geschikt acht voor de functie van:

..... (functie)

Naam: .....

Adres: .....

..... (functie)

Naam: .....

Adres: .....

..... (functie)

Naam: .....

Adres: .....

Afzender:

.....



**Graag inleveren uiterlijk donderdag 10 maart 2016**

*Zie pag. 11 (Vacatures)*

### Vooraankondiging gemeenteberaad

Op **donderdagavond 7 april** is er het jaarlijkse voorjaarsgemeenteberaad.

Aan de orde komen de jaarverslagen van de beraadsgroepen.

Na de pauze zal ds. Sjoerd Muller met ons spreken over :

***De rol van de kerk in deze maatschappij.***

Meer informatie in het volgende kerkblad.

*Carla Dijkgraaf-Feitsma, scriba*

### Taizéreis van 1 tot 8 mei

Onze jeugdwerkster Jantine Groenewold verblijft van 1 tot en met 8 mei in het Franse oecumenische klooster Taizé. Dat doet ze niet alleen gelukkig, maar met een groep jongeren van het dekenaat Salland. Aan ons de vraag of er jongeren zijn die graag mee willen naar Taizé om daar een week te verblijven. In Taizé draai je mee met de dagorde van de monniken, ontmoet je jongeren uit verschillende landen en schakel je terug van de vijfde naar de eerste versnelling en creëer je zodoende ruimte voor God. Een bijzondere ervaring dus. Jongeren tussen de 16 en 30 jaar zijn van harte uitgenodigd. Voor meer info kun je terecht bij dominee Sjoerd Muller of bij Jantine natuurlijk, via [sjoerdmuller@regenboogkerk.nl](mailto:sjoerdmuller@regenboogkerk.nl) of [jantine@in-verbinding.eu](mailto:jantine@in-verbinding.eu).



## Oproep voor 18-plussers voor 13 maart



Her en der leeft het verzoek om jongeren tussen de 18 en 25 eens bij elkaar te krijgen binnen de Regenboogkerk. Dat is niet vanzelfsprekend, want a.) ze studeren elders, b.) zijn al aan het werk, maar ze c.) zijn hoe dan ook druk.

Desalniettemin is het wel een vraag van onze kerk wat we voor jullie kunnen betekenen.

Een kringmiddag? Een eetclub? Oldschool belijdeniscatechese?

Gezamenlijke reis eens per jaar met inspirerend thema? En zo ja: hoe vaak dan?

Alles ligt nog open. Mag ik diegene die interesse hebben uitnodigen om

**op 13 maart rond 11:30 uur (na de doopviering) in gebouw Antenne te zijn?**

Dan staat er koffie klaar en hebben we het er verder over.

*Goede groet, Sjoerd Muller*

## Gelegenheidsmannenkoor Pasen - Oproep

Op paasmorgen zal een gelegenheidsmannenkoor zijn medewerking verlenen aan de ochtenddienst. Op dinsdag 22 en donderdag 24 maart zijn de (korte) repetities.

Wie zin heeft mee te zingen en nog geen persoonlijk bericht heeft ontvangen, kan zich per mail aanmelden bij: willemveldkamp@gmail.com.

Voor meer informatie: tel. 621814.

*Willem Veldkamp*



## Ontwikkelingen Beraadsgroep Financiën en Beheer

Binnenkort zal de samenstelling van de Beraadsgroep Financiën en Beheer wijzigen. Jan Bakker gaat de Beraadsgroep verlaten. Hij heeft hier meer dan 14 jaar deel van uitgemaakt. Jan was vooral actief met betrekking tot het gebouw Antenne. Hij onderhield het contact met de koster en de hulpkoster over alle aangelegenheden inzake het gebruik van de kerkelijke gebouwen en regelde de (financiële) administratie rond de verhuur van de diverse ruimten. Ook was hij zeer actief bij alle klussen – groot en klein – die voor het gebruik en in stand houden van deze ruimten noodzakelijk waren. Dank, heel veel dank zijn wij hem voor dat vele werk verschuldigd.

Zijn werk wordt met ingang van 1 maart overgenomen door Chris Hassink. Chris treedt op dat moment terug als voorzitter van de Beraadsgroep en zal behalve de werkzaamheden van Jan Bakker ook samen met de andere hulpkoster invulling geven aan het hulpkosterchap. Ook Chris zijn wij voor zijn rol als voorzitter veel

dank verschuldigd. Hij heeft de Beraadsgroep door een bepaald niet eenvoudige periode van haar bestaan gelooft, terwijl zijn eigen gezondheid en maatschappelijke toekomst zeer te wensen overlieten. Chris blijft vooralsnog de Beraadsgroep als ouderling-kerkrentmeester in de kerkenraad vertegenwoordigen.

Henk Wim Potappel zal per 1 maart 2016 het voorzitterschap van de Beraadsgroep op zich nemen. Hij is nu al weer een klein jaar in deze groep actief als vice-voorzitter, zodat de wisseling van functies naar verwachting soepel zal verlopen. Ook Henk Wim blijft als ouderling-kerkrentmeester actief in (het moderamen van) de kerkenraad.

De overige verdeling van taken (penningmeester Dick de Winter, bouwzaken Alex van Oosten, drukkerij, orgel, etc. Bert Kasteel, actie Kerkbalans Jan Willem Dijkstra en secretaris Wim Kamer) blijft onveranderd.

Project **Gemeente Project** sluit.

Het was een mooie expositie in gebouw Antenne. 'Zien is Geloven' was een boeiend thema.

De creativiteit en diversiteit hebben velen weer verrast! Maar... het moet weer van de muur.

**Maandagavond 7 maart a.s. tussen 19.30 en 20.00 uur wordt iedereen verzocht de 'Zien is geloven' werken op te halen.**

*Namens de KIA groep,*

*Wim Geerts*



## Fototentoonstelling

'Exspecto, op weg naar Matthäus...'

**Onder deze titel exposeert Wim Geerts zijn foto's van het koor Exspecto in gebouw Antenne. Een expositie-activiteit van de KIA groep.**

Fotograaf Wim Geerts zei een keer tegen Wolfried Kaper, de karakteristieke dirigent van dit koor: "Ik wil wel eens wat fotograferen". En zo kwam het dat Wim het koor volgde vanaf begin zomer 2015 op haar diverse repetitie momenten.

Op weg naar hun geplande uitvoering van de Matthäus Passion van J.S. Bach in maart 2016. Zijn de klanken van deze Passion al ondoorgrondelijk mooi, de menselijke stem is hierin de triomf van deze muziek. Die mensen zijn in de foto's van Wim vastgelegd met de emoties die horen bij het 'koor zijn'.



Achter de verstilling die een foto nu eenmaal is, zie je het intense oefenen van het koor. De foto's tonen die menselijke lading. Maar ook de ontspannen momenten, het koor vormt immers een hechte gemeenschap, maken de fotoserie tot wat het is.

**De opening van deze fototentoonstelling is op zaterdag 12 maart om 17.00 uur in gebouw Antenne.**

KIA nodigt U hierbij van harte uit daarbij aanwezig te zijn. Aansluitend aan de opening zal het koor ons laten genieten van enkele gedeeltes uit de Matthäus Passion.

*Namens de KIA groep,  
Wytske Mooy*



### **Uitnodiging reünie Alpha Epe**

Alpha Epe is gestart in het jaar 2002. Inmiddels hebben we in december 2015 de 29<sup>e</sup> Alpha cursus gehouden. Wat een geweldige veranderingen in het geloof heeft Alpha Epe teweeg gebracht bij honderden cursisten. Geloof, hoop en liefde zijn dan ook sleutelwoorden bij de terugblik naar de afgelopen jaren.

Met velen is er regelmatig contact. Als we de diverse kerkelijke gemeenten nagaan, zijn er veel ex-Alpha-cursisten actief op allerlei gebied. Leiders/leidsters zondagschool en jeugdwerk, medewerkers Alpha, Youth Alpha en Beta groepen, gebedsgroepen, bijbelstudiegroepen, functies in kerkraden, enz.

Er zijn ook ex-Alpha-cursisten die we, om uiteenlopende redenen, uit het oog zijn verloren. Er is echter behoefte bij velen van ons om elkaar weer eens te ontmoeten.

En dat is de reden dat we een reünie organiseren voor iedereen die de Alpha de afgelopen jaren heeft gevolgd of op een andere wijze betrokken was bij de Alpha (koken, houden van het 'praatje', leiden van groepen, gebedsteams, muzikale activiteiten, enz.).

Jullie worden allen van harte uitgenodigd op

**- woensdag 20 april 2016 in 's Heerenhof te Heerde -**

De inloop start om **17.00 uur**. Ruim de tijd om elkaar te begroeten en herinneringen op te halen. Dat gaat natuurlijk de hele avond door.

Om **18.00 uur** willen we beginnen met een heerlijke warme maaltijd. Aansluitend hebben we een programma met muziek, zang, het delen van ervaringen, een 'praatje' en nog veel meer. Het elkaar ontmoeten krijgt een belangrijke plaats tijdens de reünie die rond **22.00 uur** is afgelopen.

Als je al warm loopt voor deze gezellige avond dan kun je je **nu al opgeven** en **uiterlijk 8 april 2016** bij onderstaande leden van het Alpha-team.

*Anja van Triest, tel.nr. 0578-620009*

*Gerard Kamp, tel.nr. 0578-618807*

*Ankie Meijran, tel.nr. 0578-614224 of mailen naar [ankiemeijran@gmail.com](mailto:ankiemeijran@gmail.com).*

### **Raad van Kerken Epe**

**Kerstmaaltijd voor ouderen dec. 2015.**

**Het afscheid van Jan, Eef en Sjoerdjtje**

Al meerdere malen hebben wij als bestuur van de Raad van Kerken de jaarlijkse Kerstmiddag voor ouderen bijgewoond. Het programma kent een aantal steeds terugkerende onderdelen, maar is desondanks elk jaar toch weer net even anders dan het jaar daarvoor! We staan altijd weer versteld van de uitstekende organisatie. Het meeste werk is natuurlijk dan al gedaan! Jaren achtereen zie je de bekende gezichten opnieuw, de vrijwilligers die zich inzetten om voor de ouderen een gezellige middag te presenteren. Ds. Zitman, Mario Telnekes met het gelegenheidskoortje, en Herman Dalhuijsen op het orgel om het zingen te begeleiden. Het luisteren naar de gedichten, het samen zingen en het kerstverhaal niet te vergeten! De aanwezigen hebben in de donkerste dagen van het jaar een onvergetelijke middag.

Ook hebben wij als bestuur afscheid genomen van een drietal vrijwilligers, die jarenlang zich hebben ingezet om deze kerstmiddag mogelijk te maken. Allereerst mevrouw van Oosten. Zij is ongeveer 18 jaar betrokken geweest bij de organisatie van de Kerstmiddag, uitgaande van de Raad van Kerken Epe. Aanvankelijk werden de gasten uitgenodigd op Tweede kerstdag in de toenmalige L.T.S. Er kwamen ook mensen die slecht ter been waren, echter rolstoelbusjes waren nog niet beschikbaar. Dan maar duwen door de sneeuw!! Het bestuur wil haar hartelijk danken voor de vele jaren werk dat zij altijd met plezier heeft gedaan.

De tweede van wie we afscheid namen is mevr. Sjoerdjtje van der Ven. Er werd vaak een beroep op haar gedaan en ze zei nooit nee. De naam van Sjoerdjtje kwamen we voorheen al in de archieven van de Raad van Kerken tegen: zo was ze jarenlang lid van de toenmalige werkgroep Kerk en Recreatie. Ze was zeven jaren actief betrokken bij de organisatie van de Kerstmiddag. Naast haar diaconale taak in de Regenboogkerk was ze ook buiten het kerkelijk erf actief. Ook staat Sjoerdjtje bekend als iemand die goed kan regelen en bovendien fungeert ze ook vaak als vraagbaak. Ook mevr. Van der Ven willen we hartelijk danken voor al het werk dat ze verzet heeft in de afgelopen jaren.

Tenslotte namen we afscheid van de heer Jan Bakker. Hij was de penningmeester en is maar liefst 27 jaar betrokken geweest bij de organisatie van de Kerstmiddag voor ouderen. Sinds het begin van zijn aantreden in 1989 is er veel veranderd. Hierbij moet u bedenken dat de computer zijn intrede deed en de mobiele





telefoon! Maar ondanks alle veranderingen bleef Jan trouw op zijn post en zorgde ervoor dat de financiën uitstekend op orde waren. Niet meer uitgeven dan verantwoord is en zorgen dat er een buffer is voor onverwachte uitgaven. Menigeen zou daar een voorbeeld aan kunnen nemen! Naast het beheren van de penningen zorgde Jan ook voor het vervoer van de mensen die uitgenodigd waren. Het is wel eens gebeurd, dat iemand opgehaald zou worden maar het was vergeten. Die persoon kwam in de pyjama aan de deur. Verder zorgde Jan ook dat de soep gehaald werd bij de Boskamp. Vele jaren ging hij dan naar de Boskamp. Dit jaar overigens voor het eerst naar de Vossenbergh, onze nieuwe soepsponsor! Als bestuur van de Raad van Kerken zijn we hem zeer erkentelijk voor al het werk dat hij gedaan heeft en wij willen hem daarvoor hartelijk bedanken.

### **Zingen uit het nieuwe Liedboek**

Op woensdag 2 maart staat Herman Koopmans weer klaar in de Grote Kerk om onbekende liederen uit het nieuwe Liedboek aan te leren. Ane Mulder begeleidt het zingen op het Meere-orgel. Veel van de liederen hebben mooie teksten met veelal een onbekende melodie. Om beter te kunnen meezingen, wordt ieder lied een aantal keren gezongen. Met de keuze van de liederen is zoveel mogelijk rekening gehouden met het kerkelijk jaar.

Het zingen duurt ongeveer een uur. Iedereen is welkom, wel of geen lid van welke kerk of geloofsgemeenschap dan ook. Koffie of thee wordt er geschonken.

Aanvang 19.30 uur. De toegang is gratis.

Om de volgende zangavonden alvast te noteren:

woensdag 13 april 2016

woensdag 25 mei 2016

woensdag 29 juni 2016

woensdag 31 augustus 2016

woensdag 26 oktober 2016

woensdag 6 december 2016

woensdag 28 januari 2017

Meer informatie op [www.grotekerkepe.nl](http://www.grotekerkepe.nl)



### **Pelgrim Boeken & Muziek in Epe heeft grote zorgen!**

Op dit moment gaat onze boekwinkel in Epe door een zeer moeilijke tijd. Mede door de toenemende groei van het internet-winkelen is de verkoop in de afgelopen jaren teruggelopen. Het is in deze tijd uniek dat we een christelijke boekwinkel in ons dorp hebben. Wij willen graag een lichtpunt zijn in Epe en omgeving.

In de afgelopen jaren hebben we ervaren dat door de boekwinkel mensen worden bemoedigd en gesteund in het geloof door middel van boeken, muziek, inspirerende films, persoonlijke wenskaarten en mooie geschenken. Of gewoon een goed gesprek onder het genot van een kop koffie. Ook niet-christenen helpen we middels de winkel op weg, wanneer ze belangstelling hebben voor het christelijk geloof.

Waarom on-line kopen als het in onze boekwinkel verkrijgbaar is. Wat is er mooier om een (kinder)boek/ bijbel/dagboek etc. eerst in te zien, voordat je beslist om het te kopen. Wij willen u hierbij graag adviseren.

Denkt u aan onze boekwinkel, wanneer u een (kinder)boek/bijbel/dagboek of kaarten wilt kopen?

Tot ziens in de boekwinkel.

*Namens het team*

*Pelgrim Boekwinkel Koers*

*Hoofdstraat 146, 8162 AR Epe . Tel. 0578 621610*

*Website: [pelgrimonline.nl](http://pelgrimonline.nl) Email: [epe@pelgrimonline.nl](mailto:epe@pelgrimonline.nl)*

### **Dag van de Zorg - Open dag Pastoraal centrum de Hezenberg**

Op zaterdag 19 maart, de Dag van de Zorg, zet pastoraal centrum de Hezenberg tussen 10 en 16 uur zijn deuren open.

De Hezenberg ligt vlak bij Hattem, in een schitterend stukje natuur. Hier worden mensen opgevangen die zijn vastgelopen vanwege psychische problemen die te maken hebben met zaken als burnout, angst, depressieve stemmingen, geloofs- en levensvragen en relatieproblemen. Onze cliënten volgen op de Hezenberg gedurende één tot zeven weken een therapeutisch programma.

Wat gebeurt er op de Hezenberg, met welke vragen of problemen kloppen mensen daar aan en hoe worden ze geholpen? Kun je er ook terecht zonder dat je een probleem hebt, gewoon een tijdje bijkomen in een prettige omgeving? En hoe gaat dat dan? Hoe ziet het logeergebouw eruit? Allemaal vragen waarop u op 19 maart een antwoord kunt krijgen.

Workshops zoals creatieve therapie, bibliodrama en muziek, rondleidingen en de aanwezigheid van vele medewerkers zorgen ervoor dat u in een kort tijdsbestek veel ziet en te weten komt.

Voor wie misschien al vaak de naam 'Hezenberg' heeft zien staan of al dikwijls vlak langs het mooie landgoed is gefietst, is de open dag een mooie kans om op een ontspannen manier met het pastoraal centrum kennis te maken.

Op 19 maart zetten ook de volgende zorginstellingen in Hattem hun deuren open: Zoethout Eigen Werk (centrum voor dagbesteding), Woonlocatie Nieuw Bloemensteijn, en Fysio Hattem & Meer (praktijk voor fysiotherapie).

Locatie: Hezenberg 6, 8051 CB in Hattem.

Tijd: Zaterdag 19 maart van 10 tot 16 uur. Website: [www.hezenberg.nl](http://www.hezenberg.nl)



## Voorjaarsconcertarrangement Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg

Op zaterdag 2 april is er weer concert in het Koetshuis van De Herberg in Oosterbeek, bestaande uit een wandeling en/of een concert.

- Wandeling op de Ederheide

Ontvangst met koffie in de Herberg om 10.30 uur; vandaar vertrek naar Natuurcentrum Veluwe. Voor een lunchpakket wordt gezorgd.

Een wandeling van ongeveer 5 km, vanaf Natuurcentrum Veluwe, langs onder andere de Kreelse Plas en het Belgenmonument. Het Natuurcentrum ligt in een fraai en veelzijdig gebied: aan de rand van de Ederheide op de landbouwenclave 'De Hindekamp'.

- Concert

Het middagprogramma biedt een concert in het Koetshuis door Marjolein de Wit op fluit en Johan Bredewout aan de piano. Voor deze gelegenheid is een boeiend programma samengesteld met veel variatie in samenspel en solovervolkingen.

Het concert begint om 14.30 uur. Wilt u alleen het concert bijwonen, dan bent u vanaf 14.00 uur van harte welkom in het Koetshuis.

Kosten

Volledig arrangement: € 25,00 (*inclusief lunchpakket*); *alleen concert*: € 15,00.

Aanmelden

Aanmelding bij voorkeur via e-mail [concerten@pdcdeherberg.nl](mailto:concerten@pdcdeherberg.nl) of telefonisch (alleen op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur): 026-33 42 225.

Opbrengsten

Alle musici verlenen belangeloos hun medewerking; de netto opbrengsten van deze dag komen volledig ten goede aan Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg.

## Ouderencontact

Woensdag 9 maart 14.30 uur in gebouw Antenne

Dhr. D. Jansen vertelt verhalen over het leven van alledag.

Verder is via een dvd het werk van een zandkunstenaar over Pasen te bewonderen.

Iedereen is van harte welkom

## Paasfeestviering PCOB, Epe, Emst en Oene

Op D.V. dinsdag 18 maart hopen wij onze Paasfeestviering te houden in 'De Boskamp'.

Aanvang 14.30 uur, de zaal is vanaf 14.00 uur open.

Deze paasfeestviering bestaat uit meditatie, samenzang, declamatie en muzikale intermezzo's op orgel. Ds. E. Mijnheer, Hervormd predikant te Oene, zal voor ons de meditatie verzorgen en Jan van Garderen begeleidt de samenzang en geeft enkele orgelintermezzo's.

Het thema van deze middag is: 'Ik voor U, wij voor Hem'. Dit alles onder leiding van de voorzitter de heer H. Ederveen, een liturgie is aanwezig.



We hopen op een gezegende en gezellige samenkomst. Iedereen is van harte welkom, ook gasten.

*Het bestuur*

## Thema-avond met Marianne Glashouwer in Emst over 'van Pesach naar Pasen'

Op dinsdag 8 maart is er in Emst een thema-avond met Marianne Glashouwer, werkzaam bij stichting Christenen voor Israël. Het onderwerp waarover zij spreekt is: van Pesach naar Pasen. De bijeenkomst vindt plaats in De Hoeksteen, Vaassenseweg 1. De aanvang is om 19.45 uur, toegang is gratis.

### Van Pesach naar Pasen

Als christenen zijn we vertrouwd met het Paasfeest. Toch verdiepen veel christenen zich in de Joodse wortels van ons geloof. In de lange kerkgeschiedenis is het gegeven verloren gegaan dat het Paasfeest ontstaan is tijdens de viering van Pesach. Jezus vierde de instelling van het avondmaal tijdens sederavond, de vooravond van Pesach. Jezus werd gekruisigd tijdens Pesach en stond op uit de dood op Jom Haboekrim, de dag van de eerstelingen, het feest van de ongezuurde broden.

### Achtergrond spreker

Marianne Glashouwer was werkzaam bij de Evangelische Omroep. Ze is getrouwd met ds. Willem Glashouwer, internationaal voorzitter van Christenen voor Israël. Evenals haar man is ze al vele jaren betrokken bij het werk van Christenen voor Israël om solidariteit met het Joodse volk te betuigen. Ze spreekt regelmatig in binnen- en buitenland. Ook organiseert ze excursies naar het Corrie ten Boomhuis in Haarlem en naar synagogen in heel Nederland, evenals vrouwenreizen naar Antwerpen, Berlijn en Israël

## Diensten van de andere protestantse kerken in Epe

### Zondag 6 maart

Grote Kerk	10.00 uur	Ds. D. van Meulen, Epe	
Goede Herderkerk	10.00 uur	Ds. B. Lampen	
	19.00 uur	Ds. H. van Ark, Wezep	in RBK
Sionskerk	9.30 uur	Dr. T.E. van Spanje	
	18.30 uur	Ds. H.J.T. Lubbers, IJsselmuiden	

### Woensdag 9 maart

Goede Herderkerk	19.30 uur	Ds. B. Lampen	in RBK
Sionskerk	14.30 uur	Dr. T.E. van Spanje (kinderen)	
	19.30 uur	Dr. T.E. van Spanje	

### Biddag voor gewas en arbeid

### Zondag 13 maart

Grote Kerk	19.00 uur	Mevr. ds. L. Kraan, Apeldoorn
Goede Herderkerk	10.00 uur	Ds. J.H. van Osch, Vaassen
	19.00 uur	Ds. A.M. van de Wetering in RBK
Sionskerk	9.30 uur	Ds. E. van den Noort, Ernst
	18.30 uur	Dr. T.E. van Spanje

### Zondag 20 maart

Grote Kerk	10.00 uur	Drs. L.C. Bulens, Apeldoorn
Goede Herderkerk	10.00 uur	Ds. B. Lampen
	19.00 uur	Oec. dienst in de Grote Kerk
Sionskerk	9.30 uur	Dr. T.E. van Spanje
	18.30 uur	Ds. A.L. van Zwet, Putten



AGENDA

### GEBOUW ANTENNE

Za	5 mrt	Musicalmiddag	vanaf 13.00 uur
		Exspecto	18.30 uur
Ma	7 mrt	Oud papier inleveren	van 9.00-20.00 uur
Di	8 mrt	Gebedskring Daniël	8.30 uur
		Bijbelkring	9.30 uur
		Basiscatechese	18.00 uur
		Beraadsgroep Financiën en Beheer	19.45 uur
		To You	20.00 uur
Woe	9 mrt	Ouderencontact	14.30 uur
		ZWO	ná kerkdienst
		Exspectobestuur	ná kerkdienst
Do	10 mrt	Ds. v d Wetering : <i>Bijbelstudie</i>	14.00 uur
		Moderamen	19.30 uur
Za	12 mrt	Exspecto	18.45 uur
Di	15 mrt	Gebedskring Daniël	8.30 uur
		Bijbelkring	9.30 uur
		Basiscatechese	18.00 uur
		Kerkenraad	19.45 uur
		To You	20.00 uur

Di	22 mrt	Gebedskring Daniël	8.30 uur
		Bijbelkring	9.30 uur
		Basiscatechese	18.00 uur
		To You	20.00 uur
Wo	23 mrt	Michacursus	18.30 uur



**Kopij** voor de volgende Antenne inleveren vóór zaterdag 19 maart.  
De daarop volgende data van inleveren: **na 4 weken**, vóór zaterdag 16 april ,  
vervolgens vóór zaterdag 7 mei en vóór zaterdag 28 mei.

E-mail: [kerkblad@regenboogkerk.nl](mailto:kerkblad@regenboogkerk.nl). Zie ook pag. 1  
Met de hand geschreven of getypte stukjes blijven natuurlijk ook steeds welkom.  
Antenne verschijnt steeds vóór het weekend dat volgt op de uiterste inleverdatum  
van kopij.

**Website:** [www.regenboogkerk.nl](http://www.regenboogkerk.nl)  
e-mail: [webmaster@regenboogkerk.nl](mailto:webmaster@regenboogkerk.nl)



### Protestants Christelijke Ouderen Bond

Wonen, werk en welzijn. Landelijk en lokaal inspraak.  
Hulp bij Belasting aangifte, klantkortingen.  
In ethische kwesties een helder standpunt.

Lid worden, vragen?  
Lokaal: 0578-621121  
Landelijk: 038-4225588

[www.pcob.nl](http://www.pcob.nl)



Wanneer de tijd lijkt stil te staan



De kleinschalige onderneming met ruime ervaring in het verzorgen van een uitvaart, zowel traditioneel als modern.

**24 uur per dag  
persoonlijk bereikbaar**

**0578 690410**

(06 83227151)

*Waar of hoe u ook bent verzekerd u mag  
zelf bepalen door wie u de uitvaart  
laat verzorgen.*

Schotakker 5, 8162 JC Epe.  
uitvaartvanvemde@planet.nl  
www.uitvaartverzorgingvanvemde.nl

“Ik help  
u graag bij  
een goed  
afscheid.”



Mijn naam is Jolanda van der Wal, ik ben uitvaartverzorgster voor Yarden in Epe en omstreken. Voor een goed afscheid kunt u rekenen op mijn zorg en advies. U kunt mij bellen op 088-9273790.

**Yarden.** Wilt u een overlijden melden?  
Bel dan 0800 8192 (24 uur per dag). [www.yarden.nl](http://www.yarden.nl)

YARDEN