

Redactie J. Bunde-v.d. Pavert, Korte Kuipersweg 2, 8161 VZ Epe, tel. 629560
H.J. Huizinga-Boelens, Beekweide 39, 8162 XP Epe, tel. 614745
e-mail: kerkblad@regenboogkerk.nl
Eindredactie: J. Bosch, Pr. Marijkestraat 5, 8162 BB Epe, tel. 613460

Penningm. Bank: NL71RABO0317503154 t.n.v. Regenboogkerk, inz. blad Antenne
(€ 16,00 per halfjaar)

Bezorging L. Kasteel, Glorialaan 16, 8162 VC Epe, tel. 628238

Predikant:

Ds. A.M. van de Wetering
Alb. Schweitzerlaan 3, 8162 DS Epe, tel. 627732
e-mail: am.vandewetering@hetnet.nl. Vrije dag: woensdag

**Kerkenraad:**

Voorzitter: L.H.E.C. Plooy, Slathstraat 3, 8161 CB Epe, tel. 611517
Scriba: K.G. Dijkgraaf-Feitsma, Deventerweg 8, 8167 NA Oene, tel. 641922
e-mail: scriba@regenboogkerk.nl

Diaconie:

Voorzitter: H.K. de Jonge, Heuvellaan 7, 8162 CT Epe, tel. 629977
Secr.: J.O. Tjabringa, Azaleastraat 6, 8181 TA Heerde, tel. 697710
e-mail: diaken@regenboogkerk.nl

Bankrek.: NL67RABO0317519425 t.n.v. Diaconie Regenboogkerk Epe

Kerkelijk Bureau:

C.J.G. Bakker, Klaverkamp 12, 8162 HR Epe, tel. 628009
e-mail: kerkelijkbureau@regenboogkerk.nl

Beraadsgroep Financiën en Beheer:

Voorzitter: C. Hassink, Vleerveld 11, 8162 JA Epe, tel. 612302
Secr.: W.M.J. Kamer, Veldkampweg 13, 8162 PV Epe
Bankrek.: SKG: NL42FVLB0225385163 t.n.v. Regenboogkerk Epe

Ondersteuningsfonds: NL66FVLB0226120864 t.n.v. Ondersteuningsfonds
Regenboogkerk Epe.

Collectebonnen: NL08INGB0004018295 t.n.v. Collectebonnen Gereformeerde kerk.
Kaarten: blauw € 20,00 / oranje € 15,00 / wit € 6,00 z.o.z. >>

ZWO NL05FVLB0226119343 t.n.v. CvK Gereformeerde Regenboogkerk Epe inz.
ZWO.

Kerkradio: A.J.W. Hanekamp, Loper 5, 8162 KD Epe, tel. 614454

REGENBOOGKERK EPE: Beekstraat 33, 8162 HA

Koster: J. Klaasse, Beekstraat 27, 8162 HA Epe, tel. 613710 (tel.nr. idem gebouw
Antenne) e-mail: koster@regenboogkerk.nl

Gebouw Antenne: Openingstijden + aanwezigheid koster: elke maandagmorgen
van 9.00 – 12.00 uur en door de week elke avond van 18.30 – 20.00 uur.

INHOUD

Kerkdiensten
Bij de diensten
Toelichting bij de collecten
Signalen

uit privacyoverweging zijn enkele artikelen uit dit bestand verwijderd

Startweekend
Verslag Gemeenteberaad 6 september
Katern "Aanbod activiteiten 2015-2016"
Wijn/jam/honing-actie t.b.v. vakantieweek Rooseveltthuis
Vrouwengroep Iris
Jeugdwerk
Running Dinner
Ontmoetingsdiner de Heerlijkheid
ZWO bazar
ZWO nieuw project
Kerkomroep.nl
Christenvrouw afd. Epe
Ouderencontact
PCOB
Oecumenische filmavond
Stichting Meere Orgel
Diensten van de andere protestantse kerken in Epe
Agenda
Inleveren kopij

Collectebonnen: (zie voor betaling pagina 1)

De collectebonnen in euro worden uitgegeven in kaarten van 20 stuks

blauwe bonnen van	€ 1,00	kaart kost	€ 20,00
oranje bonnen van	€ 0,75	kaart kost	€ 15,00
witte bonnen van	€ 0,30	kaart kost	€ 6,00

Bij bestelling a.u.b. aangeven welke kleur u wenst.

Informatie: H. Kasteel, Emmastraat 15, tel. 613780



KERKDIENSTEN

Zondag 20 september

Bevestiging ambtsdragers

09.30 uur : Ds. A.M. van de Wetering
kinderdienst : Cariene van de Wetering en Nienke Paulusma
opspasdienst : Iris van der Tuin, Bert van der Ven en Daniëlle van Henten
Eerste collecte : Diaconie Regenboogkerk
Tweede collecte : ZWO - Zending
19.00 uur : Geen dienst

Zondag 27 september

Startzondag

09.30 uur : Ds. A.M. van de Wetering
Kinderdienst : Mirjam Bakker en Edwin van de Vosse
opspasdienst : Anniek de Jonge en Elise Jong
Eerste collecte : Diaconie Regenboogkerk
Tweede collecte : ZWO
19.00 uur : Geen dienst

Zondag 4 oktober

10.00 uur : Ds. F. Mout, Baarn
kinderdienst : Margreet/Anniek de Jonge en Rene Draaier
opspasdienst : Mirjam Gosselink en Sarah Poort
Eerste collecte : Noodhulp vluchtelingen
Tweede collecte : ZWO
19.00 uur : Ds. J.R. Lammers, Nijbroek
Eerste collecte : PDC De Herberg
Tweede collecte : Gemeentewerk Goede Herderkerk
Gezamenlijke dienst met Goede Herderkerk in GHK

Taizé-viering op zondag 25 oktober om 19.00 uur in Grote Kerk
meer hierover leest u in de volgende Antenne



BIJ DE DIENSTEN

Zondag 20 september nemen we in de ochtenddienst afscheid van enkele ambtsdragers. Hun namen hebt u in een eerder kerkblad kunnen lezen. Ook treden er nieuwe ouderlingen aan en één diaconaal medewerker. Wij mogen hun de zegen van onze God meegeven!

De bijbel gaat in kerk en kinderdienst open bij Marcus 9: 14-28. De leerlingen van Jezus lopen tegen hun eigen onmacht aan: zij kunnen een zieke jongen niet genezen. Is dat ook niet onze grootste angst, te ontdekken dat wij ook als gemeente en ambtsdragers zo weinig kunnen betekenen? Wat zegt Jezus daarover? Na de dienst is er gelegenheid de komende en gaande ambtsdragers persoonlijk te bedanken of te begroeten in de hal van Antenne.

Zondag 27 september is het Startzondag. We sluiten aan bij het landelijke thema 'Goede burenen'. Schriftlezing daarbij is de gelijkenis van de Barmhartige Samaritaan in Lucas 10. Was hij een buurman? Vast wel... In het verhaal is hij vooral 'naaste', mens die nabij durft te zijn en betrokkenheid toont bij vriend en vijand. In een spiegelverhaal horen we hoe de ene mens er voor de ander kan zijn. Na de feestelijke dienst zijn er nog activiteiten waar de commissie meer over vertelt in dit blad!

Als ik alvast over 4 oktober, mijn vrije zondag, heen kijk, zie ik dat we op **11 oktober** het Heilig Avondmaal vieren. Medewerking wordt verleend door het 'Krite Koar', een koor uit Friesland waarvan één lid vaak bij ons in de kerk te gast is als hij op de Veluwe verblijft. Meer over dienst en koor in het volgende kerkblad.

Nieuw Liedboek voortaan ook in de gezamenlijke (avond)diensten

De gemeente van de Goede Herderkerk gaat vanaf Startzondag ook uit het Nieuwe Liedboek zingen. Zij doet dat soms via de beamer, maar de gemeenteleden hebben de boeken ook aangeschaft en gebruiken die in de overige erediensten.

Wilt u daarom voortaan uw nieuwe Liedboek meenemen naar de avonddiensten en de overige gezamenlijke diensten, zoals bijv. Dankstond voor Gewas en Arbeid? In beide kerken ligt altijd een stapeltje reserveboeken, maar ik hoop dat wij inmiddels ook allemaal voorzien zijn van een boek, dat ook nadrukkelijk buiten het kerkgebouw een rol hoort te spelen!

In de bijzondere avonddiensten verandert er niets, daar wordt de beamer gebruikt als alternatief voor de papieren liturgie.

AMvdW

Voor aankondiging kindercatechese

Op vrijdagavond 9 oktober om 18.15 uur zijn de kinderen van onze gemeente welkom in de Schatkamer! We bereiden ons voor op de viering van het Heilig Avondmaal op zondag 11 oktober en leren meer over de betekenis.

Ook wie er die zondag niet bij kan zijn is van harte welkom. Alle kinderen die in aanmerking komen krijgen een uitnodiging thuis in de loop van de komende weken.



Toelichting bij de collecten

Zondag 20 september

1^e collecte: Diaconie Regenboogkerk

2^e collecte: ZWO – Zending

Zondag 27 september

1^e collecte: **Noodhulp vluchtelingen**

Miljoenen mensen zijn op de vlucht. Kerk in Actie steunt vluchtelingen wereldwijd. In Syrië en Irak. Maar ook op Lesbos, Lampedusa en Sicilië. Nu de nood bij de Europese grens zo hoog is, bieden we ook daar hulp. Via ACT, het interkerkelijke hulpnetwerk, delen we hulpgoederen uit in Griekenland, Servië en Hongarije.

Om de hulp heel concreet te maken:

- Een babypakket met o.a. luiers en lotiondoekjes kost 22 euro.
- 30 voedselpakketten met o.a. sap en energierepen kost 240 euro.
- Een tent waarin 20 mensen droog en veilig kunnen uitrusten kost 900

euro.

U kunt bidden en geven

We roepen u op om de vluchtelingen op te nemen in uw gebed. En we vragen u concreet te helpen met een financiële bijdrage. Uw bijdrage via de collecte is zeer welkom. Ook kunt u apart/aanvullend uw gift storten op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Noodhulp Vluchtelingen

2^e collecte: ZWO – Het nieuwe project

Zondag 4 oktober

1^e collecte: Diaconie Regenboogkerk

2^e collecte: ZWO - Het nieuwe project

Tijdens de avonddienst op zondag 4 oktober zal de 1^e collecte bestemd zijn voor Pastoraal Diaconaal Centrum De Herberg – Oosterbeek. De 2^e collecte is voor het gemeentewerk van de Goede Herderkerk.



Gehackt?

'Gegevens overspelsite gehackt'. Dit krantenbericht zorgde voor veel opschudding. Niet bij ons hoop ik, want wij hebben daar uiteraard nog nooit op gekeken. Maar je zal maar toegegeven hebben aan je nieuwsgierigheid of uit zijn geweest op een spannend avontuurtje. Plotseling verschijnt je naam in de berichten en heb je thuis heel wat uit te leggen.

Net goed, is misschien wel onze eerste reactie. Moet je maar geen tweede leven leiden. Geheimen hebben altijd de neiging uit te lekken en wie denkt dat het internet veilig is houdt zichzelf voor de gek. Alles wat je daar schrijft, leest en bekijkt doe je in principe in het openbaar, met uitzondering van bankieren hopelijk. Het aantal meekijkers uit commerciële motieven alleen al is veel groter dan we in onze onschuld denken. En die ene foto die we alleen naar die ene vriend wilden sturen blijkt opeens voor iedereen toegankelijk, als we onzorgvuldig zijn.

Bij het lezen van Psalm 139 krijgen we de indruk dat er nog iemand over onze schouders mee gluurt. Heer, U kent mij, U doorgrondt mij, U doorziet van verre mijn gedachten. Geen woord ligt op mijn tong, of U Heer kent het ten volle. Is hier sprake van een hacker? Is voor God niets veilig, zodat we het alleen al bij de gedachte daaraan een beetje benauwd krijgen? Wie zou willen dat zijn gedachten open en bloot zouden komen te liggen... Zelfs de meest fanatieke Facebooker schrikt daar toch voor terug, denk ik.

Het valt mij altijd weer op dat de sfeer van de Psalm helemaal niet benauwend is. Integendeel, de nabijheid van de Here God lijkt de dichter goed te doen. Heer U bent altijd bij mij, laat een Opwekkingslied ons zingen. U bent voor mij en naast mij en om mij heen. Dat is geen schrikbeeld, dat doet goed. Met al mijn wegen bent U vertrouwd, zegt de dichter. Dat is het codewoord: vertrouwd. Waar vertrouwen is, daar is geen angst om de ander in ons binnenste te laten kijken.

Ik denk dat die dingen, waarvan we bang zijn dat een ander ze te weten zou komen, dingen zijn die ons niet goed doen. Ze houden ons af van wie we werkelijk zijn. Blijven we bij onszelf, bij onze diepste kern, ons wezen, dan zijn we een mens uit één stuk. Als we denken: 'ze zien me nu zo, maar ze moesten eens weten', dan wordt het tijd om die andere kanten te integreren. Wat stoppen we weg, wat negeren we. Als het erkend wordt, kan het ook worden veranderd. Doorgrond mij o God, eindigt de Psalm, peil mij, weet wat mij kwelt, zie of ik geen verkeerde weg ga en leid mij op de eeuwige weg. Wie zo bidt en leeft, heeft niets te verbergen!

AMvdW

Herfstvakantie predikant

Na de startzondag heb ik nog een week vrij. Van maandag 28 september tot en met zondag 4 oktober ben ik afwezig. Wilt u toch een beroep doen op een predikant neem dan contact op met onze scriba Carla Dijkgraaf-Feitsma tel. 641922 of de voorzitter Bert Plooy, tel. 611517. Zij kunnen u doorverwijzen.



Startweekend

Als startdienstcommissie willen wij voortvarend van start gaan en u alvast vragen het weekend van zaterdag 26 en zondag 27 september vrij te houden voor een sprankelend startweekend.

Het thema is deze keer: **Goede Buren**.

In de loop van het jaar krijgt u mogelijkheden genoeg om dat toe te passen bij de activiteiten die wij organiseren (waar mogelijk in samenwerking met de Stichting Present), maar eerst willen we met zoveel mogelijk mensen uit de gemeente de handen uit de mouwen steken om onze kerk weer even op te frissen voor het nieuwe seizoen.

We maken er een gezellige **zaterdag** van! Dus trommel uw (kerkbank)buren op!

Het programma voor **zondag** ziet er als volgt uit:

- 8.30 uur ontbijt verzorgd door de tieners (opgave niet nodig)
- 9.30-10.30 uur eredienst met als thema: De Barmhartige Samaritaan
- 10.30 uur koffie/thee/limonade met cake
- 11.00 uur activiteiten voor alle leeftijden (zorg dat je/u erbij bent!)
- 12.15 uur soep met broodjes + een lekkere verrassing voor de kinderen
- 13.00-13.30 uur afsluitende Sing/PlayInn rondom de vleugel.

U kunt zich opgeven:

- als vrijwilliger voor de schoonmaak of het klussen op zaterdag van 9.00-16.00 uur (voor lunch wordt gezorgd)
- een cake te bakken voor de zondag
- soep te maken voor de zondag.

Opgeven kan per mail op helga@shem.nl of op de prikboards in Antenne.

Wij kijken uit naar jullie aanmeldingen en aanwezigheid!

De startdienstcommissie:

Theo Rink (tel. 620802)
Marjolein Heiligenberg
Marjan Schuur
Marjan Dijkstra

Nienke Paulusma
Anneke de Groot
Michiel Visser
Helga Potappel



Verslag gemeenteberaad

Na de ochtenddienst van 6 september vond een extra gemeenteberaad plaats, waarin het voorstel van de kerkenraad werd behandeld om een beroep uit te brengen op ds. S.H. (Sjoerd) Muller, als predikant voor onze gemeente (een 50%-functie) voor onbepaalde tijd.

Ds. Muller is 33 jaar oud, is getrouwd en heeft twee kinderen. Hij woont in Beekbergen en blijft daar ook wonen. Hij is momenteel predikant (50%) in Apeldoorn, verbonden aan de Wilhelminakerk in Beemte-Broekland. Daarnaast werkt hij als programmamaker en verslaggever bij de KRO/NCRV. Voorafgaand aan het gemeenteberaad kon men hem in een filmpje zien voorgaan in een kerkdienst.

Marry van Hartskamp begon met een toelichting op het voorstel van de kerkenraad. Evenals de beroepingscommissie is de kerkenraad enthousiast over het vermogen van ds. Muller om woorden te geven aan het geloof, waarbij hij ook zijn gesprekspartners aanspoort om hun geloof te verwoorden. De commissie en de kerkenraad hebben ds. Muller leren kennen als een opgewekt, degelijk christen, iemand die goed over geloofszaken heeft nagedacht en waar men voorlopig niet mee uitgepraat is.

Margreet de Jonge gaf vervolgens een uitgebreide presentatie, eerst over het verloop van het beroepingsproces, daarna over de keuze voor ds. Muller. Zij gaf aan dat hij eerlijkheid en authenticiteit uitstraalt, hij gelooft wat hij preekt. Hij heeft in de gesprekken aangegeven dat hij pastoraat zeer belangrijk vindt, omdat mensen gekend willen zijn en bemoedigd willen worden. Hij typeert diaconie als het wezen van kerk-zijn en wil bereiken dat de jeugd de kerk gaat associëren met iets van waarde, wat de moeite waard is om belangstelling voor te hebben en erbij te willen horen.

Daarna was ds. Muller zelf aanwezig in het gemeenteberaad voor een kennismaking. Margreet stelde hem enkele vragen, o.a. over zijn keuze voor twee functies en zijn keuze voor Epe. Daarna konden gemeenteleden hem vragen stellen. Daarbij werden veel onderwerpen aangesneden, ook door jongere gemeenteleden. Er ontstond een levendige discussie, waaruit zichtbaar werd dat je met ds. Muller inderdaad voorlopig niet bent uitgepraat.

Na het vertrek van ds. Muller werd door Marry gevraagd of men instemde met het voorstel van de kerkenraad. Daarvoor is een meerderheid van 2/3 van de stemgerechtigde leden nodig. Bij handopsteking bleek dit het geval: een zeer grote meerderheid gaf aan in te stemmen.

De leden van de beroepingscommissie werden met een bloemetje bedankt voor hun grote inzet en het vele werk dat zij hebben verzet.

Ds. Van de Wetering gaf aan verrast en blij te zijn met deze beroeping en met deze collega. Zij sloot het gemeenteberaad af met gebed.

Bert Plooy, scriba

Katern

In dit blad treft u een katern aan met een overzicht van activiteiten in het komende seizoen. Dit overzicht is niet volledig, daarom heeft het de vorm van een katern en niet van een apart boekje. Vermoedelijk komen er nog aanvullingen vanuit de Grote Kerk, waar ds. Zitman tot en met januari nog werkzaam is. Wie weet zal onze nieuwe predikant (onder voorbehoud!) in de tweede helft van het seizoen ook nog iets aanbieden? En zelf ben ik ook nog wat mogelijkheden aan het onderzoeken.

Dit katern is uitneembaar voor wie het wil bewaren. Losse activiteiten zullen t.z.t opnieuw en zo nodig uitgebreider worden aangekondigd in de bladen en op de site. Ik hoop dat we een leerzaam en gezellig seizoen tegemoet gaan! *AMvdW*



Gebed voor vluchtelingen

In de afgelopen tijd werden wij geraakt door de verhalen en de beelden van vluchtelingen. Ze komen Europa binnen via gammele bootjes, lopen vele kilometers met kinderen aan de hand en overnachten in de open lucht of stationshallen. Op weg naar een onzekere toekomst, weg van oorlog en geweld.

Rechtvaardige God, volken zijn op drift.

Mensen zoeken een veilig heenkomen en een toekomst voor hun kinderen.

Wij zijn getuige van onrecht en voelen ons overspoeld en machteloos.

Komend uit een veilig land, kennen de meesten van ons geen oorlog en lijden.

Maar we voelen de pijn en angst.

We bidden voor allen die zoeken naar een nieuw begin.

Geef ons de moed om niet weg te kijken, maar onze handen uit te strekken.

Om te delen wat we hebben met onze naasten in nood.

Amen.

Actie t.b.v. vakantieweek in het Roosevelthuis te Doorn

De diaconie van de kerken in Epe en Vaassen organiseerde begin dit jaar de vakantieweek in het Roosevelthuis te Doorn. De voorlopige planning voor de volgende vakantie is van 1 tot 8 oktober 2016. We zullen dan te gast zijn in het nieuw gebouwde Roosevelthuis. Het nieuwe Roosevelthuis wordt prachtig en voldoet aan alle eisen voor de doelgroep.

De vakantieweken zijn bedoeld voor personen die moeilijk alleen met vakantie kunnen. Zij kunnen alleen of met hun partner een weekje geweldig genieten. Zij worden verzorgd door een grote groep vrijwilligers, die hun uiterste best doen om het de gasten naar de zin te maken. De kosten worden grotendeels door de deelnemers zelf betaald en waar dit niet mogelijk is, kan een beroep worden gedaan op de diaconie. Daarnaast zijn er kosten die de diaconie voor haar rekening neemt. Aangezien de kosten voor het verblijf in het nieuwe Roosevelthuis aanzienlijk hoger zijn geworden, hopen we een deel van de kosten te dekken met de opbrengst van deze actie.

We hebben weer jam van uitstekende kwaliteit in verschillende smaken en Biopharma honing in verschillende smaken tegen redelijke prijzen.

Verder is er wijn in verschillende prijzen en soorten in rood, rosé en wit.

In deze Antenne is het bestelformulier bijgevoegd. Mocht u het gemist hebben, dan kunt u het formulier aanvragen bij Bert Harmsen via de mail b.harmsen18@upcmail.nl. Er liggen ook formulieren in gebouw Antenne bij de doos waarin de bestelformulieren kunnen worden gedaan.

De ingevulde formulieren kunt u tot **19 oktober** a.s. deponeren in de rode doos in gebouw Antenne. In november wordt de wijn bezorgd. Precies op tijd om in de gezellige decembermaand van een goed glas wijn te genieten!

Dit is een actie van de Centrale diaconie Hervormde gemeente Epe, Regenboogkerk Epe en de samen-op-weg-gemeente Vaassen, bestaande uit de Hervormde kerk en de Tabernakelkerk. U helpt ons toch ook??

Bert Harmsen



Vrouwengroep "Iris" voor Regenboogvrouwen

Wij zijn een vrouwengroep met de volgende visie:

Wij willen een groep zijn voor vrouwen uit de Regenboogkerk van allerlei leeftijden, die elkaar bemoedigen, met elkaar meeleven, voor elkaar bidden en die samen meer over God leren door Bijbelstudie, samen zingen, d.m.v. gespreksvormen e.d..



De naam Iris is gekozen omdat het "regenboog" betekent. De iris is ook een plant met een prachtige bloem. Dit past bij ons motto "bloeï waar je geplant bent" (in de Regenboogkerk dus). Verder zit een iris ook nog in je oog en dat staat voor het oog hebben voor elkaar.

We komen eenmaal per twee weken op maandagavond bij elkaar, wisselend bij Annette Proper en Marianne Jong thuis. Aanvang 19.45 uur (tot ongeveer 21.30 uur). De groep bestaat momenteel uit ongeveer 15 vrouwen. De eerste bijeenkomst was op 14 september bij Marianne thuis, de volgende is op 28 september bij Annette.

Voel je welkom om met ons mee te doen!

Nog vragen? Neem gerust contact met ons op:

Annette Proper, tel. 614227, mail: annetteproper@kpnmail.nl

Marianne Jong, tel. 629550, mail: mjongvdberg@gmail.com.



Basis Catechese van start gegaan

Op dinsdag 15 september zijn we weer van start gegaan met de kinderen in de leeftijd van 10 t/m 12 jaar. Jantine Groenewold, jongerenwerker van JOP, heeft de leiding met nog een tweede persoon erbij. We komen, tot 17 november, 8x bij elkaar, m.u.v. 20 oktober (herfstvakantie).

Het boek met de handleiding Basics biedt handvatten om speels om te gaan met inhoud en groep.

We beginnen met een gezamenlijke maaltijd op 18.00 uur en om 20.00 uur is het dan weer tijd om naar huis te gaan.

We hopen op een grote opkomst, want we gaan weer leuke en mooie dingen beleven. Dat mag je gewoon niet missen!

Nienke Paulusma



Club "2gether" weer van start!

We zijn op 13 september weer begonnen met 2gether! Ben je 12, 13, 14 of 15 jaar? Dan ben je van harte welkom op de clubavonden. Wij hebben er heel veel zin in.

Wie zijn wij?



Michiel en Berdien Visser



Peter en Marianne Jong

Voor op de kalender:

27-09 bij Peter & Marianne 17.30 uur

11-10 bij Michiel & Berdien 17.30 uur

01-11 bij Peter & Marianne 17.30 uur

15-11 bij Michiel & Berdien 17.30 uur

29-11 bij Peter & Marianne 17.30 uur

(05-02-2016: Sirkelslag!)

We komen bij elkaar op de zondagavond van 17.30-19.30 uur om en om bij Michiel en Berdien, Zaailand 28 en bij Peter en Marianne, Willem Dreeslaan 117 thuis.

Wat gaan we doen? We eten eerst gezellig samen en daarna hebben we steeds verschillende activiteiten.

We zien ernaar uit jullie beter te leren kennen en samen hopen we ook God beter te leren kennen. Als jullie ideeën over de avonden hebben, van harte welkom om ze te delen! Geef je op of kom spontaan en neem gerust vrienden/vriendinnen mee.

Op de eerste avond (13 september) kwamen we bij elkaar in Antenne. We begonnen om 17.00 uur met een maaltijd, daarna verdiepten we ons alvast in de dienst van 19.00 uur waar we aansluitend samen naartoe gingen. Dominee André Priem ging voor in deze dienst.

Heb je nog vragen? Bel of app ons: Berdien: 06-52614366, Marianne: 06-12542114.

Wij hebben er zin in; we hopen jullie ook!

Jeugdwerk data om te onthouden

Kerk op schoot

25 oktober en 13 december om 9.30 uur, voorafgaand aan de Gezinsdienst.

Basis Catechese

Dinsdagavonden van 18-19.30 uur in de schatkamer, 15, 22 en 19 september, 11, 13 en 27 oktober, 3 en 10 november. Vaste leiding Jantine Groenewold met afwisselend Mirjam Boers en Richard Kooiman.

2Gether-tienerclub

Bij Berdien en Michiel Visser of Marianne en Peter Jong van 17.30-19.30 uur, 13, 27 september, 11 oktober, 1, 15 en 29 november.

Jeugdwerk workshop in Kruispunt Apeldoorn

12 oktober van 18.45 tot 22.00 uur, georganiseerd door JOP voor allen met interesse in jeugdwerk.

Sirkelslag Kids

6 november in de schatkamer

Sirkelslag Young

Vrijdag 5 februari 2016

16+? Dan is dit ABC – tje voor JOU!

Avond
Bijbel
Christen
Dat wil je niet missen!
Even bijpraten
Fijne tijd!
God
Half acht
Iedereen is waardevol!
Je doet verder toch niet zoveel op de zondagavond, toch...?

Klinkenburg 13, Epe
Leren en Lachen

MEET

Nieuwsgierig?
Open huis

Precieze datum: vanaf zondag 27 september

Qoekje bij de thee!

Regenboogjeugd

Samen

Tchillen :)

Uitnodiging

Voor elkaar

Wie ben jij?

Xie je graag! J

Ygenlijk wil je dit niet missen!

Zestien +

Meer weten? Loop ff binnen op de 27-ste!

Grtzzz Edwin en Anouk v.d. Vosse

youthalpha.

Wat doe ik hier? Waarom leef ik? Wie ben ik? Loop jij met dit soort vragen rond?
Wil je meer weten over het christelijk geloof of twijfel je aan het bestaan van God?
Kom dan naar de Youth Alpha!

Wat is Youth Alpha? Youth Alpha bestaat uit 10 interactieve avonden waarin je open kunt praten over de basis van het christelijke geloof. Het is gezellig en zonder gedoe! Zie ook: alphayouth.nl De eerste avond vindt plaats op **zondag 4 oktober** in "Upstairs" in de Goede Herderkerk in Epe. We beginnen om **18.30 uur** met een gezamenlijke maaltijd. Voor deze YouthAlpha moet je ongeveer 15-20 jaar oud zijn. Toegang is gratis!!

Vragen?? Gerard van de Vosse Mob/Whatsapp: 06-28 59 26 26
youthalphaepe@gmail.com.

Vakantie Bijbel Werk



Helpen met het Vakantie Bijbel Werk?

Namens het VBW-team willen we jullie van harte uitnodigen om in de herfstvakantie (weer) te komen helpen met Vakantie Bijbel Werk (VBW) in het Burgerenk-gebouw! Ook opa's en oma's zijn van harte uitgenodigd.

Dinsdag 20, woensdag 21 en donderdag 22 oktober hopen we er weer een feest van te maken, samen met de kinderen!

Meer weten? Of al enthousiast? Neem gerust contact met me op: 06-30431414/ biancareurink@hotmail.com.

Bianca Reurink



>>>LET OPI>>>Dit is de eerste en enige aankondiging!<<<
Het **RUNNING DINNER** is dit jaar op **zaterdag 10 oktober 2015**

Het diner wordt opgedeeld in: - voorgerecht (19.00 - 20.00 uur)
hoofdgerecht (20.00 - 21.30 uur) - nagerecht (21.30 - 22.30 uur)

en het werkt als volgt:

u ontvangt mensen thuis voor één gerecht tot een totaal aantal van 6 (=incl. uzelf) en vervolgens gaat u van twee gerechten genieten aan twee andere gasttafels. Een prima gelegenheid om uw favoriete, feestelijke gerecht weer eens klaar te maken (en dat mag best een heerlijke stampot zijn)!

U krijgt een week van te voren te horen welk gerecht u zelf moet voorbereiden, voor hoeveel personen en waar u met eigen vervoer naartoe moet voor de twee andere gerechten. Wat u niet weet is wie er bij u aanschuiven (een eventueel dieet geven de mensen t.z.t. zelf aan u door).

Dus: **DOE OOK MEE!!** Maakt niet uit of u nog nooit eerder meegedaan heeft: het zijn niet altijd dezelfde mensen die meegedaan hebben!

Het is in ieder geval beregezellig en **U HOEFT ZELF MAAR 1 GERECHT TE BEREIDEN!**

Opgeven (en/of weer afzeggen) t/m **uiterlijk zo. 27 sept.** a.s. via een briefje of per e-mail (naam, adres, tel.nr., aantal personen) bij:
Helga Potappel, Willem Tellstraat 19, 8162 ET Epe, helga@shem.nl.

* Niet vergeten aan te geven of er in geval van last minute afzeggingen nog 1 of 2 mensen bij u aan kunnen schuiven!!



Elke **1^e vrijdag van de maand** bent u **vanaf 17.30 uur** van harte welkom! Het diner start om 18.00 uur.

Anmelden op (het nieuwe!) telefoonnummer **06- 4792 7355** (sms mag ook/inspreken kan niet/bgg 615 607).

Wanneer we vol zitten, kunt u zich ook opgeven voor de volgende datum.
Graag tot 2 oktober of 6 november!

ZWO bazar op zaterdag 10 oktober van 10.00 tot 16.00 uur naast de Grote Kerk

De gezamenlijke ZWO-commissies van de Goede Herderkerk, Regenboogkerk en Grote Kerk hebben dit jaar gekozen voor 2 projecten van de Stichting Kenya Kinderen: Schoon drinkwater in Maai Mahiu en materiaal voor de zondagschool van het weeshuis van de stichting. U heeft er over kunnen horen in de kerk en over kunnen lezen in het kerkblad en de ZWO-folder.



Wij als ZWO willen proberen de volledige kosten voor het waterpunt bij het weeshuis bij elkaar te krijgen en bovendien de kinderen van de zondagschool voorzien van de benodigde materialen. Daarom hebben we besloten om een extra actie te houden in de vorm van een bazar. Deze bazar wordt gehouden op zaterdag 10 oktober van 10.00 tot 16.00 uur op het grasveld naast de Grote Kerk.



Er zijn o.a. sieraden uit Kenia te koop, er is een boekenkraam en leden van de bloemengroep van de Goede Herderkerk en de Grote Kerk gaan voor mooie herfststukken zorgen. En vergeet de oliebollen niet. Daarnaast kan een ieder zijn of haar geluk beproeven bij het Rad van Avontuur. Voor de kinderen is er blikgooien, de grabbelton en een springkussen. Verder kunnen de kinderen een ritje maken op een ezel van de Ezelboerderij en kruisboogschieten bij de stand van het Sint Maartensgilde.

We hopen op mooi weer en veel kopers zodat wij een bijdrage kunnen leveren aan een beter leven voor de weeskinderen in Kenia.

Natuurlijk is ook de Talententent aanwezig. Als u nog iets gemaakt heeft wat in de Talententent verkocht kan worden, neem dan contact op met een van onderstaande personen.

Henk Posthouwer tel. 616948 e-mail h.posthouwer@telfortglasvezel.nl
Greetje Vrieling tel. 620995 e-mail gvrieling@hotmail.com
Nell van Veen tel. 610665 e-mail vanveen.ny@gmail.com



SCHOON DRINKWATER IN MAAI MAHIU IN KENYA & MATERIAAL ZONDAGSCHOOL WEESHUIS Stichting Kenya Kinderen

Stichting Kenya Kinderen zet zich in om de leefomstandigheden van kinderen in de Rift Valley in centraal Kenya te verbeteren. De projecten die hiervoor zijn opgezet hebben betrekking op hygiëne, voeding, opvang en scholing.

De stichting onderhoudt persoonlijke contacten met haar partner in Kenya "Boresha Maisha ya Mtoto Mkenya" (verbetering van het leven van een kind in Kenya) om zodoende een goed inzicht te hebben en te behouden in de plaatselijke omstandigheden. Nadat een weeshuiscomplex inmiddels is gebouwd en daar 60 kinderen worden opgevangen, wil Stichting Kenya Kinderen haar hulp uitbreiden naar de dorpsgemeenschap en de leefomstandigheden van de lokale bevolking verbeteren. Dit probeert zij in eerste instantie te realiseren met een groot waterproject. De armoede die dagelijks overal in Maai Mahiu te zien is, willen wij over een paar jaar niet meer in deze mate zien, vandaar dat wij zoveel belang hechten aan dit project, aldus Erwin van Andel, Jan Brinkman en Marco van der Haar (het bestuur van Stichting Kenya Kinderen).



Kerkomroep.nl

Het sinds kort mogelijk om de erediensten van de Regenboogkerk via internet te beluisteren.

Ga hiervoor naar www.kerkomroep.nl. Je kan hier zowel rechtstreeks naar de eredienst luisteren als naar eerder opgenomen diensten. Op onze website <http://www.regenboogkerk.nl/> staat een beschrijving hoe e.e.a. werkt.



Christenvrouw, afd. Epe

Woensdag 7 oktober 2015 komt Dhr. J. Bonhof uit Wapenveld met het programma: KUNST EN KITSCH. Hij gaat oude en antieke voorwerpen, die u zelf meebrengt, op waarde beoordelen.

De avond begint om 19.30 uur in De Antenne. Voor inlichtingen kunt u terecht bij Mevr. J. Overbosch tel 614364.

Ouderencontactmiddag

De start van dit seizoen hadden we een zeer geslaagde middag over De flora en fauna rondom paleis Het Loo, met een goede opkomst, waarbij steeds meer 65+-Regenbogers de weg naar ons vinden! Op woensdag 14 oktober gaan we gezellig spellen doen. Dus hoe meer zielen, hoe meer vreugd!

We **zoeken** nog iemand die op deze middagen (elke 2^e woensdag van de maanden sept-mei) wil **helpen koffie/theeschenken**. De middagen zijn van 14.30 tot 16.30 uur en worden zeer gewaardeerd door onze ouderen.

Graag tot ziens in oktober in de Goede Herder kerk!

Martha Pronk (tel. 615 254)

Potappel (tel. 627 270)

voor vervoer: mevr. Bijsterbosch (tel. 661 617).



Bijzondere PCOB avond voor leden en belangstellenden

De PCOB afdeling Epe nodigt u uit voor een bijzondere bijeenkomst, een avond met een gezamenlijke maaltijd en twee interessante sprekers.

Datum: Vrijdag 09-10-2015

Plaats: Restaurant Dorpszicht te Oene

Aanvang: 17.15 uur (zaal open: 16.30 uur), Afsluiting: 21.15 uur

Entree: € 8,00 p.p.

Reserveren: 0578-621121, dhr. A. v.d. Kamer

Wij hopen deze avond te luisteren naar een vertegenwoordiger van ons hoofdkantoor te Zwolle, de heer Benno de Jong, die zal vertellen over de doelstellingen en de samenwerkingen van de landelijke PCOB.

Na de maaltijd is de tweede spreker prof. dr. Doeke Post over 'Ouder worden doen wij allemaal, maar hoe dan?'. De heer Post is ondermeer oud-voorzitter Raad van Bestuur Wendhorst en auteur van 'De dood komt steeds later' en 'De derde weg'.

Deze avond is mede bedoeld voor hen, die nog geen lid zijn van de PCOB. Zij zijn van harte welkom om eens te zien en te horen wat de Protestants Christelijke Ouderen Bond zoal doet en de wijze waarop zij dat doet.

De PCOB is gemeenschappelijk actief, een beweging die opkomt voor alle senioren in Nederland en waarin de leden, zelf ouderen, actief participeren. Dynamisch, betrokken, professioneel en christelijk geïnspireerd; het zijn dé kenmerken van de PCOB. En de droom? Een samenleving waarin iedereen kan meedoen. Oud en jong. Ziek en gezond. Arm en rijk. Ieder vanuit zijn eigen talenten, wensen en mogelijkheden.

Het Bestuur

Oecumenische filmavond donderdag 1 oktober 2015

Film : Spring, Summer, Fall, Winter ...and Spring.

regie Kim Ki-duk

De film:

Ditmaal weer samen naar de film; niet zo maar een film, maar een film met een boodschap; wat de film met je doet zal voor iedere kijker anders zijn. Het is een ontmoeting met een heel andere cultuur, dat biedt u vanavond de gelegenheid om uw eigen levensinstelling/geloof tegen een 'oosters licht' aan te houden.

Tijd: 19:30 uur - tot ca. 21.45 uur

Plaats: Gebouw Antenne, Dr. van Voorthuysenstraat 6 te Epe

Programma:

1. Zaal is open vanaf 19:15 uur

Er wordt een eerste kopje koffie of thee geschonken.

2. Welkom door Hans Borgers.

3. Spring, Summer, Fall, Winter ... and Spring is een afbeelding van een leven in vijf hoofdstukken. De lente toont geboorte en dood; in de zomer heersen liefde en obsessie; in de herfst is er pijn en woede en in de winter leegte en vrede. Niemand blijft onberoerd door de kracht van de seizoenen en de jaarlijkse cyclus van geboorte, groei en verval. Dit geldt in deze film ook voor een oude en een jonge Boeddhistische monnik die een kluzenaarshuisje delen dat verankerd drijft op een grote vijver, midden tussen Zuid-Koreaanse bergen. Met het ontvouwen van de seizoenen wordt ieder aspect van hun leven doordrongen van een intensiteit die leidt tot een nog grotere spiritualiteit . . . en tragedie. De jonge monnik ervaart het ontwaken van liefde wanneer een vrouw zijn beschermde leven binnendringt. Hij voelt de dodelijke kracht van jaloezie en obsessie, de prijs van verlossing en de verlichting van ervaring... Een schitterende, niet alledaagse (Zuid Koreaanse) film!

4. Korte Inleiding door Mevrouw Thea Bakker.

Thea zal voorafgaande aan deze film een korte inleiding geven. Zij geeft vanuit haar ervaringen als vrijwilliger bij een Tibetaans - Boeddhistische arts in Emst wat aanwijzingen die het u wellicht mogelijk maken om deze niet-westerse film op een ander en mogelijk ook breder niveau op u als kijker in te laten werken.

5. Samen de film Spring bekijken met halverwege één korte koffie- of theepauze.

6. Pauze, ca. 20.35 uur, gelegenheid voor een tweede kopje koffie of thee.

7. Sluiting van deze heel bijzondere filmavond door Thea.

p.s. Geef u vooraf wel even op voor deze avond!!

Dat kan per telefoon : 0578- 64 17 07 of per mail : hansborgers@upcmail.nl

Koffie, thee of frisdrank worden door ons na afloop met de Antennebeheerder afgerekend. Daarom vragen wij u, na afloop, om een vrijwillige bijdrage. Ons voorstel is € 5,- per deelnemer.



STICHTING MEERE ORGEL GROTE KERK EPE

Orgelconcert Kirstin Gramlich

Grote Kerk Epe, donderdag 24 september, 20:00 uur

Haar programma vermeldt werken van Joh. Seb. Bach, Heinrich Scheidemann, Herbert Howells, Olivier Messiaen en een improvisatie van haarzelf. Een uitdagend programma!

In 2001 kwam zij naar Nederland voor een Masteropleiding Orgel aan het Koninklijk Conservatorium Den Haag. Haar hoofdvakdocent was Jos van der Kooy. Deze studie rondsde zij in 2004 met lof van de jury af. Sindsdien heeft zij een internationale concertpraktijk opgebouwd en concerteerde op diverse gerenommeerde orgels in Nederland, waaronder de instrumenten van de Westerkerk en de Oude Kerk te Amsterdam, de Nicolaikerk te Utrecht, de Rotterdamse Laurenskerk en recent het Müller-orgel in de Grote of Sint-Bavokerk te Haarlem. Kirstin Gramlich werd in september 2013 benoemd als cantor-organist van de Grote of Lebuinuskkerk in Deventer.

Agenda orgelconcerten 2015 Epe

3 oktober : OpenOrgeldagEpe.

Kerk open vanaf 09:30 uur.

29 oktober: Sietze de Vries uit Niezijl met improvisaties op thema's van bezoekers.

.. november (datum nog niet bekend): jubileumconcert door Stef Tuinstra, n.a.v. 20 jaar orgelconcerten Meere-orgel. Vrij toegankelijk.

De orgelconcerten zijn op donderdag beginnen om 20:00 uur

De toegang is € 7,50 en de koffie staat klaar!

OpenOrgeldagEpe Meere-orgel Grote Kerk Zaterdag 3 oktober 2015

Tijdens de Open Orgeldag Epe 2015 kan het Meere-orgel in de Grote Kerk van Epe bespeeld worden door (amateur)organisten.

Aanmelden t/m 30 september: openorgeldagepe@gmail.com.

Op een videoscherm in de kerk kunnen de orgelspelers gevolgd worden.

Gratis toegankelijk slotconcert 15:30 uur door Rudie Altelaar.

De Grote Kerk is open vanaf 09:30 uur. Orgelbespelingen vanaf 10.00 tot 15.30.

Na aanmelding e-mailen we u informatie over het Meere-orgel en over de organisatie en het speelschema van OpenOrgeldagEpe 2015. Voor de orgelbespelingen vragen we een bescheiden bijdrage van € 10,- per organist t.b.v. het Behoud van het Meere-orgel.

Als er op 3 oktober nog ruimte in het speelschema is, worden 'toevallige passanten' ook in de gelegenheid gesteld om te spelen.

Ook voor wie zelf niet speelt is er wat te horen en te zien:

De Grote Kerk Epe is vrij toegankelijk en de hele dag open voor bezichtiging en de verrichtingen van de orgelspelers zijn voor de toeschouwers zichtbaar op een videoscherm.

De Stichting tot behoud van het Meere-orgel organiseert deze OpenOrgeldagEpe voor de tweede keer sinds de recente restauratie van de kerk. We hopen op een mooie en gezellige dag met veel orgelliefhebbers.

openorgeldagepe@gmail.com

www.meereorgelepe.nl

Diensten van de andere protestantse kerken in Epe

Zondag 20 september

Grote Kerk 9.30 uur Ds. S. Zitman

Goede Herderkerk 10.00 uur Ds. B. Lampen

Sionskerk 9.30 uur Dr. T.E. van Spanje

18.30 uur Ds. A.N. van der Wind, Hollandscheveld

Zondag 27 september

Grote Kerk 9.30 uur Mw. A.A.J. Schaafsma

Goede Herderkerk 10.00 uur Ds. B. Lampen

Sionskerk 9.30 uur Ds. G. Mulder, Kootwijk

18.30 uur Dr. T.E. van Spanje

Zondag 4 oktober

Grote Kerk 10.00 uur Ds. S. Zitman

Goede Herderkerk 10.00 uur Ds. B. Lampen

19.00 uur Ds. J.R. Lammers, Nijbroek

Sionskerk 9.30 uur Dr. T.E. van Spanje

18.30 uur Ds. B. Jongeneel, Apeldoorn

ANTENNE

Za	19 sept.	Exspecto	18.45 uur
Di	22 sept.	Gebedskring Daniël	8.30 uur
		Bijbelkring	9.30 uur
		Kerkenraad	19.45 uur
		To You	20.00 uur
Do	24 sept.	Sectie 5 beraad	13.30 uur
Di	29 sept.	Gebedskring Daniël	8.30 uur
		Bijbelkring	9.30 uur
		To You	20.00 uur
Vrij.	2 okt.	Heerlijkheid	18.00 uur
Ma	5 okt.	Oud papier inleveren	van 9.00- 20.00 uur
Di	6 okt.	Gebedskring Daniël	8.30 uur
		Bijbelkring	9.30 uur
		To You	20.00 uur
Woe	7 okt.	Christenvrouw	19.30 uur
Do	8 okt.	Ds. vd Wetering Bijbelstudie	14.00 uur
Vrij	9 okt.	Kindercatechese	18.00 uur



Kopij voor de volgende Antenne inleveren vóór zaterdag 3 oktober en vervolgens vóór zaterdag 24 oktober en vóór zaterdag 14 november.

Redactie email: kerkblad@regenboogkerk.nl

Met de hand geschreven of getypte stukjes blijven natuurlijk ook steeds welkom. Antenne verschijnt steeds vóór het weekend dat volgt op de uiterste inleverdatum van kopij.

Website: www.regenboogkerk.nl
 e-mail: webmaster@regenboogkerk.nl



Protestants Christelijke Ouderen Bond

Wonen, werk en welzijn. Landelijk en lokaal inspraak.
 Hulp bij Belastingaangifte, klantkortingen.
 In ethische kwesties een helder standpunt.

Lid worden, vragen?
 Lokaal: 0578-621121
 Landelijk: 038-4225588
www.pcob.nl



Wanneer de tijd lijkt stil te staan



De kleinschalige onderneming met ruime ervaring in het verzorgen van een uitvaart, zowel traditioneel als modern.

**24 uur per dag
 persoonlijk bereikbaar
 0578 690410**
 (06 83227151)

Waar of hoe u ook bent verzekerd u mag zelf bepalen door wie u de uitvaart laat verzorgen.

Schotakker 5, 8162 JC Epe.
uitvaartvanvemde@planet.nl
www.uitvaartverzorgingvanvemde.nl

“Ik help u graag bij een goed afscheid.”



Mijn naam is Jolanda van der Wal, ik ben uitvaartverzorgster voor Yarden in Epe en omstreken. Voor een goed afscheid kunt u rekenen op mijn zorg en advies. U kunt mij bellen op 088-9273790.

Yarden. Wilt u een overlijden melden? Bel dan 0800 8192 (24 uur per dag). www.yarden.nl

