

Redactie J. Bunde-v.d. Pavert, Korte Kuipersweg 2, 8161 VZ Epe, tel. 629560
H.J. Huizinga-Boelens, Beekweide 39, 8162 XP Epe, tel. 614745
e-mail: kerkblad@regenboogkerk.nl

Eindredactie: J. Bosch, Pr. Marijkestraat 5, 8162 BB Epe, tel. 613460

Penningm. Bank: NL71RABO0317503154 t.n.v. Regenboogkerk, inz. blad Antenne
(€ 16,00 per halfjaar)

Bezorging L. Kasteel, Glorialaan 16, 8162 VC Epe, tel. 628238

Predikant:

Ds. A.M. van de Wetering

Alb. Schweitzerlaan 3, 8162 DS Epe, tel. 627732

e-mail: am.vandewetering@hetnet.nl. Vrije dag: woensdag



Kerkenraad:

wnd.Voorz.: M. van Hartskamp-Augustinus, Allendelaan 11, 8161 DD Epe, tel.

Scriba: L.H.E.C. Plooy, Slathstraat 3, 8161 CB Epe, tel. 611517 614267

e-mail: scriba@regenboogkerk.nl

Diaconie:

Voorzitter: H.K. de Jonge, Heuvellaan 7, 8162 CT Epe, tel. 629977

Secr.: J.O. Tjabringa, Azaleastraat 6, 8181 TA Heerde, tel. 697710

e-mail: diaken@regenboogkerk.nl

Bankrek.: NL67RABO0317519425 t.n.v. Diaconie Regenboogkerk Epe

Kerkelijk Bureau:

C.J.G. Bakker, Klaverkamp 12, 8162 HR Epe, tel. 628009

e-mail: kerkelijkbureau@regenboogkerk.nl

Beraadsgroep Financiën en Beheer:

Voorzitter: C. Hassink, Vleerveld 11, 8162 JA Epe, tel. 612302

Secr.: W.M.J. Kamer, Veldkampweg 13, 8162 PV Epe

Bankrek.: SKG: NL42FVLB0225385163 t.n.v. Regenboogkerk Epe

Ondersteuningsfonds: NL66FVLB0226120864 t.n.v. Ondersteuningsfonds
Regenboogkerk Epe.

Collectebonnen: NL08INGB0004018295 t.n.v. Collectebonnen Gereformeerde kerk.

Kaarten: blauw € 20,00 / oranje € 15,00 / wit € 6,00 z.o.z. >>

ZWO NL05FVLB0226119343 t.n.v. CvK Gereformeerde Regenboogkerk Epe inz.

ZWO.

Kerkradio: A.J.W. Hanekamp, Loper 5, 8162 KD Epe, tel. 614454

REGENBOOGKERK EPE: Beekstraat 33, 8162 HA

Koster: J. Klaasse, Beekstraat 27, 8162 HA Epe, tel. 613710 (tel.nr. idem gebouw
Antenne) e-mail: koster@regenboogkerk.nl

Gebouw Antenne: Openingstijden + aanwezigheid koster: elke maandagmorgen
van 9.00 – 12.00 uur en door de week elke avond van 18.30 – 20.00 uur.

INHOUD

Kerkdiensten

Bij de diensten

Toelichting bij de collectes

Signalen: Thuis

Om reden van privacy zijn berichten van persoonlijke aard verwijderd

Verjaardagfonds

Kerkenraad: Ambtsdragers

ZWO: Nieuw project

Appels en peren plukken

Oliebollenactie

De Heerlijkheid

De Hezenberg

Alpha-cursus

Luz

De Herberg vraagt vrijwilligers

Christenvrouw / Ouderencontact

Programma Ouderencontact

PCOB

Diensten andere Prot. kerken in Epe

Agenda

Inleveren kopij

Collectebonnen: (zie voor betaling pagina 1)

De collectebonnen in euro worden uitgegeven in kaarten van 20 stuks

blauwe bonnen van € 1,- kaart kost € 20,-

oranje bonnen van € 0,75 kaart kost € 15,-

witte bonnen van € 0,30 kaart kost € 6,-

Bij bestelling a.u.b. aangeven welke kleur u wenst.

Informatie: H. Kasteel, Emmastraat 15, tel. 613780



KERKDIENSTEN

Zondag 30 augustus

9.30 uur Ds. A.M. van de Wetering
 9.00 uur Kerk op schoot
 kinderdienst : René Draaijer, Bianca van 't Hul, Annelies Proper jr.
 oppasdienst : Carmen Witteveen, Anne Robbertsen
 Eerste collecte : Diaconie
 Tweede collecte : ZWO
 19.00 uur Geen dienst

Zondag 6 september

9.30 uur Ds. A.M. van de Wetering
 kinderdienst : Marjolein Heiligenberg, Edwin v.d. Vosse
 oppasdienst : Marieke Tjabringa, Marlinde de Jonge
 Eerste collecte : Stichting Voorkom
 Tweede collecte : ZWO
 19.00 uur Ds. A.M. van de Wetering
 Gezamenlijke dienst met Goede Herderkerk in de RBK
 Eerste collecte : De Herberg Oosterbeek
 Tweede collecte : ZWO

Zondag 13 september

9.30 uur Ds. H. Pals, Utrecht
 kinderdienst : Elize de Mots, Esther Robbertsen
 oppasdienst : Berdien Visser, Marit Jong
 Eerste collecte : Diaconie
 Tweede collecte : ZWO
 19.00 uur Ds. A. Priem, Bunschoten – Spakenburg
Jeugddienst
 Gezamenlijke dienst met Goede Herderkerk in de RBK
 Eerste collecte : De Herberg Oosterbeek
 Tweede collecte : ZWO



*Elke zondagmorgen, na de dienst,
 koffie of thee drinken.
 Voor de jeugd is het gezellig
 in de Schatkamer.*



BIJ DE DIENSTEN

Zondagmorgen 30 augustus heeft de dienst het karakter van een gezinsdienst. De liederen en verhalen zijn op kinderen afgestemd. Thema is : 'Ik ben al groot!' Na de zomer gaan kinderen naar een hogere groep op school of in de kerk. Wat voel je je dan al groot! Maar een andere keer ben jij juist het kleintje.... Jezus vertelt zijn leerlingen dat wie het grootste wil zijn zich juist klein moet kunnen maken (Marcus 9: 30-37). De kinderen gaan er alleen kort uit voor een gesprek of verwerking terwijl ik met u over de bijbeltekst nadenk. Vooraf is er 'Kerk op schoot'.

Zondagmorgen 6 september lezen we in de ochtenddienst Jesaja 50: 4-11. Op een zomeravond zat ik buiten naar de radio te luisteren. Een oud-studiegenoot van mij vertelde dat hij er gewoonte van had gemaakt elke dag met God te beginnen. Hij noemde dit tot verbazing van de presentator 'heel 'gezellig'. In die stille momenten sprak God hoorbaar tot hem en bemoedigde hem voor de nieuwe dag. Ik dacht aan een bijbeltekst en ging op zoek. Ik vond Jesaja 50, 'Elke ochtend wekt Hij mijn oor, zodat het toegerust is om aandachtig te horen'. Alleen.. gezellig wordt het verder niet in die lezing, want het woord dat Jesaja hoort en spreken moet, brengt hem in een lastig parket.... Willen we dan de stem van God eigenlijk wel horen?

In de avonddienst, de eerste weer na de vakantie, wil ik stilstaan bij de vraag: waarom bidden we in de diensten altijd om de 'verlichting met de Heilige Geest'? Als we dat achterwege laten, wat verandert er dan?

Zondagmorgen 13 september is er een gastvoorganger: Ds. Harry Pals. Hij is een neef van echtpaar Henk en Dinie Pals uit de Rozenhof. Op deze zondag vieren zij hun 60 jarig huwelijksjubileum. Omdat er juist voor deze zondag een gastpredikant gezocht werd, konden we zondermeer ja zeggen tegen hun verzoek hun neef te laten voorgaan. Het is een 'gewone' eredienst, met een extra feestelijk tintje en na afloop gelegenheid echtpaar Pals te feliciteren.

Toelichting bij de collectes

Zondag 30 augustus

1^e collecte: Diaconie Regenboogkerk
 2^e collecte: ZWO



Zondag 6 september

1^e collecte: Stichting Voorkom!
 Voorkomen is beter dan genezen..... Vandaar dat we deze zondag speciaal willen collecteren voor de Stichting Voorkom! Als onderdeel van de Stichting Family Care

geeft Voorkom! preventieve voorlichting over verslavende middelen, met name op scholen. Het doel is om jongeren te helpen bij het maken van de juiste keuzes. Ook voor kerken is er een programma samengesteld om voorlichting te geven. U helpt al een tiener voor € 10,- met een preventieproject. We bevelen deze collecte van harte bij u aan.

2^e collecte: ZWO

Zondag 13 september

1^e collecte: Diaconie Regenboogkerk

2^e collecte: ZWO

Tijdens de **twee avonddiensten** in september zal de

1^e collecte bestemd zijn voor Pastoraal Diaconaal Centrum De Herberg-Oosterbeek.

In 1993 opende het Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg zijn deuren. Het PDC wil als verlengstuk van de plaatselijke kerkelijke gemeente een tijdelijk huis en geestelijke begeleiding bieden aan individuele gemeenteleden die, om wat voor reden dan ook, even afstand willen nemen van hun woon/werksituatie en zich willen bezinnen op levensvragen. Daarbij kunnen psychosociale problemen een rol spelen.

De liefde van Christus wordt hier vertaald in gesprekken, bijbelbesprekingen, aandacht van stafleden en vrijwilligers, ontspanning en cursussen. Daardoor worden gasten geholpen om het evenwicht in het leven en zicht op Christus te (her)vinden. De Herberg doet haar werk vanuit de gereformeerde traditie.

De 2^e collecte is voor de ZWO.



Thuis!

Altijd een fijn moment: na een vakantie weer thuis komen. Hoe leuk het ook was, hoe verrijkend om andere landen te bekijken en nieuwe mensen te ontmoeten, persoonlijk ben ik altijd blij als ik met mijn koffer in de gang sta. Op de terugreis ben ik zelfs onrustiger dan op de heenreis. Het paard ruikt de stal, zei men vroeger. Dat zal dan wel. Heerlijk, ik ben weer thuis!

Onderweg van Frankrijk naar Nederland, rijdend langs de Franse kust, zagen we mensen die helemaal niet naar huis willen: de asielzoekers bij Calais. Wachtend op een gelegenheid om het Kanaal over te steken naar Engeland, waar ze een nieuwe toekomst tegemoet hopen te gaan.

Kansen die ze thuis niet krijgen, mogelijkheden op scholing, werk, huisvesting. Eindelijk een fatsoenlijk inkomen. De berichten van familie en vrienden die hen zijn voorgegaan, wakkeren hun enthousiasme nog aan. Alleen nog over zien te steken...

In Duitsland komen ze over de weg: Oost-Europeanen en vele anderen. In Griekenland komen ze over zee, de bootvluchtelingen uit Syrië, Irak en uit diverse Afrikaanse landen. Ze brengen ons in verlegenheid want waar moeten we zo snel met ze naar toe, en hoe moet het dan verder? Wie heeft er recht op asiel en wie niet, waar krijgen ze een plekje en hoe zullen ze integreren in hun nieuwe vaderland?

Vanouds hechten christenen grote waarde aan gastvrijheid jegens vreemdelingen. Volgens de bijbel zijn wij dat zelf ook, vreemdelingen in een wereld die van God vervreemd is. Eerst was alleen Israël van Hem. Vreemdelingen werden daar gastvrij ontvangen en kregen gelijke rechten, mits ze geen gevaar vormden voor het dagelijks leven naar Gods wetten. Door Jezus zijn er geen vreemde volken meer, allen mogen kinderen van God heten, allen die op weg zijn naar een beter vaderland: het hemelse. Onderweg leven we het leven dat Jezus ons leerde, het leven van delen, het leven van omzien naar de ander. "Wie een vreemdeling in huis neemt, neemt mij in huis", zijn de woorden van Jezus.

Een Duitse politicus heeft dit letterlijk gedaan. Hij liever dan ik, is een voorspelbare reactie. Sterker nog, ook het huis dat Nederland voor ons is, willen we maar mondjesmaat delen. Is iedereen hier welkom? Ja zeggen, sommigen, er is plek genoeg en we hebben de arbeidskrachten hard nodig. Nee, zeggen anderen, er is nu al werkloosheid en straks is ons huis geen 'thuis' meer. Al die vreemdelingen werken vervreemdend!

Voor dat laatste ben ik zelf niet zo bang, zolang onze democratie gewaarborgd is, vind ik veelkleurigheid wel een verrijking. Neem alleen al de vele migrantenkerken die groeien en bloeien op Nederlandse bodem!

Als we mensen de deur wijzen, moet daar wel een gegronde reden voor zijn. Als we mensen binnen laten dan ook met heel ons hart, dan mogen zij volop hun plek in onze samenleving innemen. Het nieuwe Jeruzalem, symbool van Gods Koninkrijk, is ook een multiculturele stad!

Eerlijk is eerlijk, ik zou niet graag in de schoenen van bestuurders en politici staan. Al die vluchtelingen vormen maar het topje van de ijsberg. Onherbergzaam is de wereld voor de mensen die er wonen. Slecht bestuur, inheligheid, machtswellust maken velen dakloos. Eindeloos is de vluchtelingenstroom. Wat zou het mooi zijn als niemand meer hoefde te vluchten. Als er voor iedereen kansen waren, vrede en welvaart. Ik ben bang dat we dat niet zullen meemaken. Niet eerder dan dat de wereld weer onder Gods bestuur is gekomen. Dan komen we eindelijk thuis!

AMvdW

Oost
West
Thuis
Best!

STARTWEEKEND

Als startdienstcommissie willen wij voortvarend van start gaan en u alvast vragen het weekend van zaterdag 26 en zondag 27 september vrij te houden voor een sprankelend startweekend.

Het thema is deze keer: Goede Buren.

In de loop van het jaar krijgt u mogelijkheden genoeg om dat toe te passen bij de activiteiten die wij organiseren (waar mogelijk in samenwerking met de Stichting Present), maar eerst willen we met zoveel mogelijk mensen uit de gemeente de handen uit de mouwen steken om onze kerk weer even op te frissen voor het nieuwe seizoen.

We maken er een gezellige dag van met een gezamenlijk buffet als afronding. Zowel voor het schoonmaken als voor het verzorgen van het buffet vragen we uw enthousiaste inzet! Het programma voor zondag houden we nog even als verrassing.

U kunt zich opgeven:

- als vrijwilliger voor de schoonmaak of het klussen op zaterdag van 9.00-16.00 uur
- om een gerecht maken voor zaterdag (17.00 uur)
- een cake te bakken voor de zondag
- soep te maken voor de zondag.

Opgeven kan per mail op helga@shem.nl of op de prikborden in Antenne.

Wij kijken uit naar uw aanmelding!

De startdienstcommissie,

Theo Rink (tel. 620802), Marjolein Heiligenberg, Marjan Schuur, Marjan Dijkstra, Nienke Paulusma, Anneke de Groot, Michiel Visser, Helga Potappel

Verjaardagfonds

Op dinsdag 8 sept hopen we weer bij elkaar te komen om 13.30 uur in gebouw Antenne .

We hopen dat jullie er allemaal zijn. Bij verhindering graag afmelden bij Carla Aversch tel 612944. We hebben de vorige keer aan geld en bonnen opgehaald een bedrag van € 632.34.

We zoeken nog steeds naar iemand die van fietsen houdt voor de wat verder gelegen straten. Gelukkig zijn we wel voorzien voor de hoek Wissel.

Tot gauw allemaal.

Vr.gr Carla Aversch en Theo van Heerde



De kerkenraad is verheugd dat in het komende jaar voor elke vacature van ambtsdrager iemand bereid is gevonden tijd, energie en geestkracht te steken in het kerkenwerk in onze gemeente.

In de ochtenddienst van zondag 20 september zullen de volgende personen bevestigd/voorgesteld worden:

Pastoraal ouderling:	Mw. M. Dijkstra-Kooijman van Guldener, Kapelstraat 56 Dhr. J. van de Vosse, Nieuweland 13 Dhr. E.J. Koopman, Beekweide 41
Scriba:	Mw. K.G. Dijkgraaf-Feitsma, Deventerweg 8, Oene
Missionair ouderling:	Mw. A. de Groot-van der Keur, Kamperweg 44
Kerkrentmeester-ouderling:	Dhr. W.H. Potappel, W. Tellstraat 19
Diaconaal medewerker:	Dhr. E.J. Kasteel, Haaksweide 31

Wij nemen afscheid van vier ambtsdragers:

Pastoraal ouderling:	Mw. M. van Hartskamp-Augustinus, Allendelaan 11 Mw. A.W. van der Lei-Luiten, Tongerenseweg 29 Mw. A.G. Plooy-Verheule, Slathstraat 3
Kerkrentmeester-ouderling:	Dhr. W.M.J.C. Kamer, Veldkampweg 13

Mw. van Hartskamp-Augustinus vervult tot 20 september de functie van voorzitter.

Dhr. L.H.E.C. Plooy, nu scriba, wordt daarna voorzitter van de kerkenraad.

Dhr. W.M.J.C. Kamer blijft kerkrentmeester.

Bert Plooy, scriba



Nieuw project 2015/2016

Zoals u weet kiezen we een project samen met de ZWO van de Goede Herderkerk en de Grote Kerk.

Het komende seizoen is het werelddeel Afrika weer aan de beurt.

Dit jaar hebben we gekozen voor het project:

Schoon drinkwater voor de St. Kenyakinderen en het sub-project: Materiaal zondagschool

Hieronder kunt u al iets lezen over het nieuwe project:

Schoon drinkwater

Stichting Kenya Kinderen is werkzaam in het dorp Maai Mahiu in Kenya. Dit dorp ligt aan de voet van een bergkam in The Rift Valley, een plek die, als gevolg van zijn ligging extreem droog is.

Door de droogte groeien er vrijwel geen gewassen op het land en zijn er veel ziektegevallen vanwege slechte hygiënische omstandigheden door een tekort aan water en door het gebruik van vaak vervuild water.

Water wordt nu door particulieren aangeboden voor veel geld, wat voor de arme bevolking niet op te brengen is. Daarom zoeken veel mensen naar waterbronnen, plassen en beekjes in de wijde omgeving, waar vaak vervuild water gevonden wordt. Ook kinderen worden veel op pad gestuurd om water te zoeken en gaan daardoor niet naar school.

Subproject voor de zondagschool

Bij het weeshuis van Stichting Kenya Kinderen is een centrale hal gebouwd. Deze hal is de plek waar de 60 kinderen van het Boresha weeshuiscomplex gezamenlijke activiteiten hebben. Er wordt hierin veel gedanst en gezongen, er is een computerplaats ingericht en op iedere zondag wordt hier, net als in Nederland, zondagschool gehouden.

Er komt dan een dominee of godsdienstleraar, die de kinderen bijbelles geeft. De kinderen vinden het altijd fijn om naar de zondagschool te gaan.

Helaas is er nog onvoldoende materiaal om mee te werken.

Hier willen we dan ook graag ons steentje aan bijdragen, zodat er nieuwe spullen aangeschaft kunnen worden.

*Zodra het project 2014 2015 **Eigen inkomsten voor gehandicapten in Myanmar** afgesloten is, zal de totale opbrengst via de kerkbladen bekend gemaakt worden.*



ZWO – Fruitplukken najaar 2015

Gevraagd: hulp bij het plukken van appels en peren



Zoals bij velen van u bekend zal zijn, organiseren de gezamenlijke ZWO-commissies (Goede Herderkerk, Grote Kerk en Regenboogkerk) al vele jaren het appels en peren plukken bij Arnold Bosgoed in Welsum. De vergoeding voor onze pluk-uren is voor het jaarlijkse project de grootste inkomstenbron. Ook dit jaar zijn er weer plannen. Vorig jaar hebben we ruim € 8500,- voor het project verdiend met het plukken. Een heel groot bedrag, waar we zeer dankbaar voor mogen zijn.

Het eerste contact met de heer Bosgoed is 9 juli weer geweest. We waren erg benieuwd hoe het fruit er voorstaat na de milde winter en het voorjaar met na ijsheligen nog hier en daar nachtvorst. Gelukkig is er geen vorstschade, maar het blijft moeilijk om een voorspelling te doen over de verwachte opbrengst. Zoals het er nu uitziet lijkt het een normale opbrengst te worden.

We denken dat het plukken ergens rond 14 september gaat beginnen. De plukperiode is meestal zo'n 6 à 7 weken

Als ZWO-commissies van de drie kerken hopen we dat er ook dit jaar weer meerdere vrijwilligers zich alleen of samen aanmelden voor het plukken. Samen plukken is combineren van het nuttige (geld bijeenbrengen voor een goed doel) met het aangename (lekker bijkletsen) en dat in de gezonde buitenlucht.

Het is fijn om bijv. een dagdeel of een dag per week bij te dragen aan het welzijn van mensen in een armer land. Meer helpen mag natuurlijk ook. Samen met de plukkers van de Goede Herderkerk, Regenboogkerk en de Grote Kerk maken vele handen licht werk. Ook kan op de zaterdagen worden geplukt.

Wanneer u interesse hebt om te helpen plukken, horen we dat graag. Wilt u tevens opgeven hoeveel tijd u ongeveer per week beschikbaar wilt stellen. Na iedere keer plukken worden in het schriftje in de kantine bij de boomgaard de uren genoteerd en kunt u vermelden wanneer u de volgende keer weer kunt plukken. Heel flexibel dus!

Wij plukken vanaf de grond alleen laagstambomen. Dus geen klimwerk met de ladder! De geplukte appels en peren kunnen direct in een verrijdbare bak gelegd worden.

De plukkers van vorige jaren worden t.z.t. door ons weer benaderd.

Mocht iets nog niet duidelijk zijn of er zijn nog twijfels, dan kunnen de contactpersonen altijd gebeld worden.

Vragen of aanmelden kan bij onderstaande adressen:

Goede Herderkerk: Albert Wittingen, tel. 616527, email:
albert.mieke.wittingen@planet.nl

Grote Kerk : Toos Huiskamp, tel. 612972, email: tfhuiskamp@hetnet.nl

Regenboogkerk : Henk Posthouwer, tel. 616948,
h.posthouwer@telfortglasvezel.nl



Oliebollenverkoop 5 september

Tijdens de culturele pleinmarkt rondom de Grote Kerk zijn er oliebolletjes te koop, gebakken door Jaap van Ruiven en Bertus Kieskamp.

Deze ervaren bakkers genieten grote bekendheid vanwege de kwaliteit van hun oliebolletjes.

In de kerk is dan de korendag. Dus kom 5 september genieten van de koormuziek en koop overheerlijke oliebolletjes voor het goede doel.

De opbrengst van de verkoop is bestemd voor het nieuwe project van de ZWO: 'Schoon drinkwater voor het dorp Maai Mahiu in Kenya'.

Vanaf 10.00 tot 16.00 uur staan de bakkers en verkopers voor u klaar in de ZWO kraam bij de kerk.



Elke **1^e vrijdag van de maand** bent u **vanaf 17.30 uur** van harte welkom! Het diner start om 18.00 uur.

Aanmelden op telefoonnummer **06- 2374 2565**
(sms mag ook/inspreken kan niet/bgg 615 607).

Wanneer we vol zitten, kunt u zich ook opgeven voor de volgende datum.

Graag tot 4 september of 2 oktober!



De Hezenberg is een pastoraal herstelcentrum dat hulp, rust en ruimte biedt aan mensen die in hun leven zijn vastgelopen.

Dat gebeurt op drie manieren:

GGZ-hulpverlening (geestelijke gezondheidszorg): mensen die in hun leven zijn vastgelopen en onvoldoende baat hebben bij ambulante hulp, komen naar de Hezenberg voor een intensief therapeutisch traject. De hulpverlening bestaat uit groepswork en individuele gesprekken.

Pastorale hulpverlening: mensen die het thuis even niet meer volhouden zonder dat daar een GGZ-probleem speelt, krijgen pastorale/psychosociale begeleiding gedurende één à vier weken. Ook hier: groepswork en individuele gesprekken.

Retraite: voor mensen zonder hulpvraag die er even (een weekend of een paar doordeweekse dagen) uit willen. Zij nemen deel aan de vieringen in de Kapel maar vullen verder hun eigen programma in.

Het kenmerkende van de Hezenberg is het samengaan van therapie en pastoraat. Dit is ook precies wat de meeste mensen ertoe brengt om juist hier aan te kloppen voor hulp. Echter, alle pastorale activiteiten kosten veel geld: de gesprekken met een pastor, de eigen kapel en ook het dagelijks ochtend- en avondgebed. Juist voor dat volstrekt unieke extra in de zorg heeft de Hezenberg nog de steun van een actieve achterban nodig. Deze achterban bestaat zowel uit oud-cliënten en vrienden alsook uit kerken en kerkelijke organen. Doormiddel van de daarvoor bestemde giften dragen zij samen bij aan de pastorale meerwaarde van de Hezenberg.

Giften die aan de 'Stichting Vrienden van de Hezenberg' worden overgemaakt, zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.



De Alpha-cursus gaat weer van start!

Na de zomer starten we weer met de Alpha-cursus. Wat houdt de Alpha-cursus in?

We komen tien avonden bij elkaar en beginnen elke avond heel ontspannen met een warme maaltijd in een gezellige omgeving. Daarna wordt er een 'inleidend praatje' gehouden over het te behandelen onderwerp van die avond. Dat kan bijvoorbeeld zijn:

- Wie is Jezus?
- Hoe kan ik zeker zijn van mijn geloof?
- Wie is de Heilige Geest en wat doet Hij?
- Hoe leidt God ons?

Hierna gaan we in kleine groepen het onderwerp bespreken en er kunnen ervaringen worden gedeeld met anderen van de groep. We hebben ondervonden dat hieruit goede relaties kunnen ontstaan die na de cursus blijven voortbestaan. Het belangrijkste is echter dat we een (persoonlijke) relatie met God krijgen. Je zult merken dat die relatie mogelijk is als je daar zelf voor kiest. Het kan je leven veranderen.

Wil je hier meer over weten en zie je uit naar een ontspannen cursus, met de nodige diepgang en die je een nieuwe ervaring in het leven geeft?
Geef je op voor de Alpha-cursus in Epe.

We starten op woensdagavond 23 september 2015 om 19.00 uur.

Vast ter informatie:

Op 7 januari 2016 start de volgende Alpha op **donderdagavond om 19.00 uur.**

Alpha teamleider

Ankie Meijran te Epe (614224) ankiemeijran@gmail.com



een plek in de buurt voor vrouwen!

Ontmoeting

De koffie staat klaar, de tafel gedekt met een wit-roze geblokt tafelzeil, foto's van vorige ochtenden aan de muur, alle namen op het whitebord geschreven, slingers in de lucht; de schatkamer ziet er gezellig uit. Tegen 9.30

uur komen er een tiental vrouwen aangelopen, kleurrijke vrouwen uit allerlei landen. We begroeten elkaar met een warme omhelzing: welkom, blij je weer te zien. Ze voelen zich thuis in de Regenboogkerk op de vrijdagochtend.

De LUZ ochtend is begonnen! Twee uur alleen maar nederlands praten, dat is de uitdaging voor deze vrouwen.

Inmiddels hebben we onze laatste LUZ-ochtend van dit seizoen gehad. We zijn trots op de LUZ-vrouwen. Sommigen hebben leren fietsen op de parkeerplaats van de Regenboogkerk. Weer anderen zijn op een LUZ-ochtend voor het eerst naar de Boskamp geweest om daar gezellig met de ouderen koffie te drinken en Nederlands te praten. Vrouwen hebben Bijbelverhalen gehoord en we hebben het over God gehad die zoekt naar mensen. Hij zoekt naar harten die verlangen naar genezing, bevrijding en vergeving. Hij zoekt en laat Zich vinden. Hij wil hen zegenen. Daar vertellen wij over.

LUZ betekent in het Spaans Licht en is ook de plaats in de Bijbel waar een vluchtende Jacob onverwachts God ontmoette.

Hij noemt die plaats vervolgens Bethel, wat betekent 'Huis van God'. Het is ons verlangen dat LUZ een Bethel wordt. Een plaats waar de vrouwen God ontmoeten en thuiskomen.

Wij zijn blij en dankbaar voor de gelegenheid die wij het afgelopen seizoen hebben gehad om de vrouwen te ontmoeten. Op een bijzondere plek, centraal in Epe, in een echte Schatkamer.

Van LUZ naar Bethel - we kijken uit naar het nieuwe seizoen!

Hartelijke groet,

Luz

Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg zoekt vrijwilligers

De Herberg

De Herberg is een pastoraal centrum in Oosterbeek, waar gasten 3 tot 6 weken verblijven. Herberggasten hebben te maken met zorgen op veel gebieden in hun leven. De gasten worden begeleid door een professioneel team, ondersteund door vrijwilligers. Op dit moment is de Herberg op zoek naar:

Stafvervangers

Op de avonden en in de weekenden, als de teamleden afwezig zijn, trekken vrijwilligers met hen op. Deze gastvrouwen en/of gastheren (stafvervangers) zijn dan intensief bij de gasten betrokken. Stafvervangers werken altijd in tweetallen. De Herberg is op zoek naar *stafvervangers voor de weekenden*. Zij worden in onderling overleg 1 x per 4 tot 6 weken voor een etmaal of voor de zondagavond ingerooster

Koetshuisvrijwilligers

In het Koetshuis van de Herberg worden regelmatig groepen ontvangen voor allerlei activiteiten. De activiteiten vinden vaak plaats op zaterdag, maar ook van maandag tot en met vrijdag. Voor praktische werkzaamheden worden vrijwilligers ingezet (5 à 10 maal per jaar).

Aanmelden

Hebt u belangstelling voor vrijwilligerswerk in de Herberg en/of wilt u meer informatie, kijk dan op www.pdcdeherberg.nl, bel 026-3342225 of mail naar vrijwilligerswerk@pdcdeherberg.nl.



Christenvrouw, afd. Epe

Woensdag 16 september is de eerste verenigingsavond van het komende winterseizoen van De Christenvrouw.

Dames van alle leeftijden zijn van harte welkom om een avond mee te maken.

Ds. E. van den Noort, predikant in Emst, komt deze avond met een lezing met als thema: DE TIJD.

De avond begint om 19.30 uur in gebouw Antenne.

Voor inlichtingen kunt u terecht bij

Mevr. J. Overbosch., Woesterweg 3, tel: 614364

Ouderencontact

Elke 2e woensdagmiddag van de maand vindt er een bijeenkomst plaats voor senioren van 65 jaar en ouder, van de Regenboogkerk en de Goede Herderkerk.

Contact met elkaar en gezelligheid vinden we belangrijk en bovendien bieden we een interessant, boeiend programma. De middagen beginnen om 14.30 uur en duren tot 16.30 uur. Deze vinden plaats in een van de zalen van de Goede Herderkerk van september t/m december. In de maanden januari t/m april is gebouw Antenne bij de Regenboogkerk de plaats waar we samenkomen.

U bent van harte uitgenodigd en hoeft zich niet van te voren op te geven!

Bij de uitgang vragen we een kleine, vrijwillige bijdrage om de kosten te bestrijden.

Voor diegenen die niet op eigen gelegenheid naar deze bijeenkomsten kunnen komen, kan er vervoer geregeld worden. Hiervoor kan men bellen met

Mevr. Bijsterbosch, tel. 66 16 17.

Contactpersonen: Helga Potappel, tel. 62 72 70, Martha Pronk, tel. 61 52 54.

Programma 2015 - 2016

<u>9 september</u>	Gast spreker: Mevr. T.L. Niemöller
	Onderwerp: Flora en fauna rondom 't Loo.
<u>14 oktober</u>	Spellenmiddag.
<u>11 november</u>	Gast spreker: Dhr. R. van Eck
	Onderwerp: De zeven wereldwonderen.
<u>9 december</u>	Kerstviering (aanvang 15.00 uur).
<u>13 januari</u>	Gast spreker: Mevr. J. Boogmans
	Onderwerp: Bevers in het IJsseldal.

10 februari Gast spreker: Dhr. J. Nieuwerth
Onderwerp: Germaanse en Gotische kerken.

9 maart Gast spreker: Dhr. D. Janssen
Onderwerp: Verhalen uit het leven van alledag.
En een dvd over Pasen van een zandkunstenaar.

13 april Gast spreker: Mevr. J. Boetes
Onderwerp: Japan.

11 mei Reisje.

Uitnodiging PCOB ledenmiddag op dinsdag 08 september 2015.



Op dinsdagmiddag 8 september hopen wij onze eerste ledenbijeenkomst van het nieuwe seizoen 2015 / 2016 te houden.

I.v.m. Prinsjesdag is deze bijeenkomst niet op de derde dinsdag van de maand, zoals gebruikelijk, maar op de tweede dinsdag in september.

Wij komen dit seizoen weer bijeen in het WZC 'De Boskamp', Albert Schweitzerlaan 25 te Epe. De middagen beginnen altijd om 14.30 uur, vanaf 14.00 uur is de zaal open.

Deze middag zal de heer J. Oussoren van het brandweercluster Epe-Voorst-Apeldoorn (VNOG) ons alles vertellen en laten zien over brandpreventie en hoe men werkt bij de brandweer. Een zeer belangrijk onderwerp dus, vooral omdat de senioren langer thuis moeten blijven wonen. Er is gelegenheid voor het stellen van vragen.

De PCOB is een bond om de belangen van senioren te behartigen, zowel plaatselijk, provinciaal en landelijk, dit is in deze tijd erg belangrijk. Ook komen we maandelijks een middag gezellig bij elkaar met diverse items als onderwerp, zoals ontspanning, informatie vorming en toerusting, Kerst- en Paasfeestviering.

We hopen weer vele leden en geïnteresseerden te mogen verwelkomen.

Het bestuur.

Diensten van de andere protestantse kerken in Epe

Zondag 30 augustus

Grote Kerk	10.00 uur	Dr. H. Vreekamp
Goede Herderkerk	10.00 uur	Ds. D. van Meulen
	19.00 uur	Geen dienst
Sionskerk	9.30 uur	Dr. T.E. van Spanje
	16.00 uur	Dr. T.E. van Spanje
	18.30 uur	Dr. T.E. van Spanje

Zondag 6 september

Grote Kerk	19.00 uur	Ds. S. Zitman	
Goede Herderkerk	10.00 uur	Ds. B. Lampen	
	19.00 uur	Ds. A. M. van de Wetering	In RBK
Sionskerk	9.30 uur	Dr. T.E. van Spanje	
	18.30 uur	Dr. W. Verboom, Harderwijk	

Zondag 13 september

Grote Kerk	10.00 uur	Ds. P. van Helden, 's Hertogenbosch	
Goede Herderkerk	10.00 uur	Ds. G. van Asselt, Apeldoorn	
	19.00 uur	Ds. A. Priem, Bunschoten-Spakenburg.	In RBK
		Jeugddienst	
Sionskerk	9.30 uur	Ds. J. Kommers, Harderwijk.	
	18.30 uur	Dr. T.E. van Spanje	



AGENDA

GEBOUW ANTENNE

Di	1 sept.	To You	20.00 uur
Vrij.	4 sept.	Heerlijkheid	18.00 uur
Ma	7 sept.	Oud papier inleveren	van 9.00-20.00 uur
Di	8 sept.	Gebedskring Daniel	8.30 uur
		Bijbelkring	9.30 uur
		Verjaardagfonds	13.30 uur
		Beraadsgroep Financiën en Beheer	19.45 uur
		To You	20.00 uur
Do	9 sept.	Moderamen	19.30 uur
Di	15 sept.	Gebedskring Daniël	8.30 uur
		Bijbelkring	9.30 uur
		To You	20.00 uur
Woe	16 sept.	Christenvrouw	19.30 uur
Do	17 sept.	Moderamen	19.30 uur
		Sectie 1 beraad	19.45 uur

Kopij voor de volgende Antenne inleveren vóór zaterdag 12 september
De daarop volgende data van inleveren: vóór zaterdag 3 oktober, vervolgens vóór
zaterdag 24 oktober en vóór zaterdag 14 november

Emailadres: kerkblad@regenboogkerk.nl ie. Zie ook pag. 1
Met de hand geschreven of getypte stukjes blijven natuurlijk ook steeds welkom.

Antenne verschijnt steeds vóór het weekend dat volgt op de uiterste inleverdatum
van kopij.

Let op!

*Bij deze Antenne is een losse brief van de kerkenraad gevoegd.
Mocht u deze niet ontvangen, dan graag een seintje naar de redactie*

“Ik help u graag bij een goed afscheid.”

Mijn naam is Jolanda van der Wal, ik ben uitvaartverzorgster voor Yarden in Epe en omstreken. Voor een goed afscheid kunt u rekenen op mijn zorg en advies. U kunt mij bellen op 088-9273790.

Yarden. Wilt u een overlijden melden?
Bel dan 0800 8192 (24 uur per dag). www.yarden.nl

YARDEN

Wanneer de tijd lijkt stil te staan

Uitvaartverzorging
Henk van Vemde

De kleinschalige onderneming met ruime ervaring in het verzorgen van een uitvaart, zowel traditioneel als modern.

**24 uur per dag
persoonlijk bereikbaar
0578 690410**
(06 83227151)

Waar of hoe u ook bent verzekerd u mag zelf bepalen door wie u de uitvaart laat verzorgen.

Schotakker 5, 8162 JC Epe.
uitvaartvanvemde@planet.nl
www.uitvaartverzorgingvanvemde.nl



Protestants Christelijke Ouderen Bond

Wonen, werk en welzijn. Landelijk en lokaal inspraak.
Hulp bij Belasting aangifte, klantkortingen.
In ethische kwesties een helder standpunt.

Lid worden, vragen?
Lokaal: 0578-621121
Landelijk: 038-4225588
www.pcob.nl

