

Redactie J. Bunde-v.d. Pavert, Korte Kuipersweg 2, 8161 VZ Epe, tel. 629560
H.J. Huizinga-Boelens, Beekweide 39, 8162 XP Epe, tel. 614745
e-mail: kerkblad@regenboogkerk.nl

Eindredactie: J. Bosch, Pr. Marijkestraat 5, 8162 BB Epe, tel. 613460

Penningm. Bank: NL71RABO0317503154 t.n.v. Regenboogkerk, inz. blad Antenne
(€ 16,00 per halfjaar)

Bezorging L. Kasteel, Glorialaan 16, 8162 VC Epe, tel. 628238

Predikant:

Ds. A.M. van de Wetering

Alb. Schweitzerlaan 3, 8162 DS Epe, tel. 627732

e-mail: am.vandewetering@hetnet.nl. Vrije dag: woensdag



Kerkenraad:

wnd.Voorz.: M. van Hartkamp-Augustinus, Allendelaan 11, 8161 DD Epe, tel.

Scriba: L.H.E.C. Plooy, Slathstraat 3, 8161 CB Epe, tel. 611517 614267

e-mail: scriba@regenboogkerk.nl

Diaconie:

Voorzitter: H.K. de Jonge, Heuvellaan 7, 8162 CT Epe, tel. 629977

Secr.: J.O. Tjabringa, Azaleastraat 6, 8181 TA Heerde, tel. 697710

e-mail: diaken@regenboogkerk.nl

Bankrek.: NL67RABO0317519425 t.n.v. Diaconie Regenboogkerk Epe

Kerkelijk Bureau:

C.J.G. Bakker, Klaverkamp 12, 8162 HR Epe, tel. 628009

e-mail: kerkelijkbureau@regenboogkerk.nl

Beraadsgroep Financiën en Beheer:

Voorzitter: C. Hassink, Vleerveld 11, 8162 JA Epe, tel. 612302

Secr.: W.M.J. Kamer, Veldkampweg 13, 8162 PV Epe

Bankrek.: SKG: NL42FVLB0225385163 t.n.v. Regenboogkerk Epe

Ondersteuningsfonds: NL63RABO0152632883 t.n.v. Ondersteuningsfonds

Regenboogkerk Epe. **Collectebonnen:** NL08INGB0004018295 t.n.v. Collectebonnen

Gereformeerde kerk. Kaarten: blauw € 20,00 / oranje € 15,00 / wit € 6,00 z.o.z. >>

Kerkradio: A.J.W. Hanekamp, Loper 5, 8162 KD Epe, tel. 614454

REGENBOOGKERK EPE: Beekstraat 33, 8162 HA

Koster: J. Klaasse, Beekstraat 27, 8162 HA Epe, tel. 613710 (tel.nr. idem gebouw

Antenne) e-mail: koster@regenboogkerk.nl

Gebouw Antenne: Openingstijden + aanwezigheid koster: elke maandagmorgen van 9.00 – 12.00 uur en door de week elke avond van 18.30 – 20.00 uur.

INHOUD

Kerkdiensten
Bij de diensten
Toelichting bij de collecten
Gedicht "Opstaan"
Signalen

Vanwege privacy zijn een aantal artikelen uit dit bestand verwijderd

Kerkautoregelaar
Ontmoetingsdiner de Heerlijkheid
Basiscatechese
Regenboogkamp
Spel 'Uitdagend Geloven'
Rainbow Carwash
ZWO
Stichting Meere Orgel
Christenvrouw, afd. Epe
Ouderencontact
Samenleesbijbel
Diensten van de andere protestantse kerken in Epe
Agenda
Inleveren kopij

Collectebonnen: (zie voor betaling pagina 1)

De collectebonnen in euro worden uitgegeven in kaarten van 20 stuks

blauwe bonnen van € 1,00 kaart kost € 20,00

oranje bonnen van € 0,75 kaart kost € 15,00

witte bonnen van € 0,30 kaart kost € 6,00

Bij bestelling a.u.b. aangeven welke kleur u wenst.

Informatie: H. Kasteel, Emmastraat 15, tel. 613780

Zondag 26 april

10.00 uur : Ds. A.M. van de Wetering
kinderdienst : Margreet/Anniek de Jonge en Elize de Mots
opposdienst : Marieke Tjabringa en Marlinde de Jonge
Eerste collecte : Diaconie Regenboogkerk
Tweede collecte : ZWO, project Myanmar
19.00 uur : Geen dienst

Zondag 3 mei

09.30 uur : Ds. A.M. van de Wetering m.m.v. "Zeeklank", Vollenhove
o.l.v. Johan Bredewout

Kinderdienst : Nienke Paulusma en Annelies Proper (jr)
opposdienst : Berdien Visser en Ellen Kasteel
Eerste collecte : Rudolph Stichting De Glind
Tweede collecte : ZWO, project Myanmar
19.00 uur : Ds. A.M. van de Wetering
Eerste collecte : St. Ontmoeting-Epe
Tweede collecte : ZWO

Gezamenlijke dienst met GHK in Regenboogkerk

Zondag 10 mei

09.30 uur : Ds. A.M. van de Wetering
kinderdienst : Rene Draaier en Esther Robbertsen
opposdienst : Bert van der Ven en Iris van der Tuin
Eerste collecte : Diaconie Regenboogkerk
Tweede collecte : ZWO, Werelddiaconaat
19.00 uur : Ds. A.M. van de Wetering **zangdienst**
Eerste collecte : St. Ontmoeting-Epe
Tweede collecte : ZWO

Gezamenlijke dienst met GHK in Regenboogkerk

Donderdag 14 mei Hemelvaartsdag

09.30 uur : Ds. A.M. van de Wetering
Eerste collecte : Diaconie Regenboogkerk
Tweede collecte : ZWO, Kerk in Actie
Gezamenlijke dienst met GHK in Regenboogkerk

Zondag 26 april zal in de morgendienst de ZWO-commissie aandacht vragen voor het project in Myanmar. De leden van de commissie leveren een bijdrage aan de verschillende onderdelen van de dienst. Het Bijbelgedeelte, dat het leesrooster aandraagt, is goed bruikbaar in een dienst als deze. Het gaat over slecht herderschap (Ezechiël 34) en goed herderschap (Johannes 10). Slechte herders herken je vaak aan hun geringe interesse in de zwaksten uit de samenleving. Vaak zijn ze vooral uit op eigen gewin. Wat betekent het voor ons dat wij herders zijn en dat wij een Goede Herder hebben? Wat betekent dat voor de gehandicapten in Myanmar en hun toekomst? We maken kennis met de mensen uit dit verre land, zodat geld geven en in actie komen een persoonlijk gezicht krijgt. Na de dienst is er voor mensen die nog niet zo lang bij ons lid zijn koffiedrinken in de kerkenraadskamer. Zij hebben hiervoor persoonlijk een uitnodiging ontvangen.

Zondagmorgen 3 mei om half tien is bij ons Chr. Gem. Koor 'De Zeeklank' te gast. Met dit koor uit Vollenhove en zijn dirigent Johan Bredewout hebben Hans en Herma de Ruiters goede contacten. We hebben dan ook al meer dan eens van dit koor in erediensten mogen genieten. Dat zij nu op 3 mei bij ons zijn, is niet geheel toevallig: het is de trouwdag van Hans en Herma, die dan 55 jaar getrouwd zijn. Zo delen wij en meer nog God op deze zondag in hun vreugde.

Het is ook de eerste dag van een bijzondere week: we gedenken op 4 mei de doden die gevallen zijn in de jaren '40-'45. Op 5 mei vieren we de bevrijding, dit jaar nadrukkelijker omdat het 70 jaar geleden is dat ons land bevrijd werd. De bijbelteksten en liederen in deze dienst zijn met het oog daarop uitgekozen. We horen over de vernietiging van Jeruzalem, maar ook over het nieuwe Jeruzalem dat uit de hemel neerdaalt. In die 'stad van vrede' zijn alle volken welkom.

In de avonddienst in onze kerk wil ik stilstaan bij het woord 'verlangen'. Het is een woord dat ik de laatste tijd veel tegen ben gekomen in christelijke en niet-christelijke publicaties. Dat intrigeerde mij: vanwaar die aandacht nu voor verlangen? Wat zegt de bijbel daarover?

Zondag 10 mei is de laatste zondag voor Hemelvaartsdag. We lezen in Johannes 15 enkele afscheidswaarden van Jezus. Hoe kunnen de leerlingen zonder Hem verder gaan en hoe kunnen wij zonder Hem gemeente zijn? Deze zondag ga ik ook voor in de bijzondere avonddienst. 'Een spannende tijd' is het thema van de zangdienst waaraan ook Zwier van der Weerd medewerking zal verlenen. Spannend? Tussen Pasen en Hemelvaart loopt de spanning op. We hebben nieuwe kracht gekregen door de opstanding van Jezus, maar tegelijk ervaren we een scheiding: hij gaat weg en wij blijven hier. We lezen 1 Colossenzen 3: 1-17.

Donderdag 14 mei vieren we Hemelvaartsdag. Vieren? Wat valt er te vieren aan een afscheid? Wie een geliefde gedag zegt, al is het maar voor een vakantie, voelt zich vaak weemoedig. Wanneer zien we elkaar weer en hoe? In Hooglied 2 horen we dat het meisje zelf zegt: Ga, het is bijna morgen. Het is blijkbaar nog te vroeg om hun liefde in alle openbaarheid vorm te geven. Is het niet anders met Jezus? Hij is in de taal van de bijbel de bruidegom en wij zijn de bruid, maar dat moet nog blijken, dat is nu nog ons geheim, daarom moet hij gaan, maar in liefde blijven we verbonden en verlangen naar een weerzien.

In deze dienst, gezamenlijk met de gemeente van de Goede Herderkerk, maken we gebruik van het Liedboek van 1973, maar ik zal zoeken naar liederen die ook in de nieuwe bundel staan en ook die liednummers vermelden. Liedbundels graag van huis meenemen, of bij de ingang van de kerk één lenen.

AMvdW

Herdenkingsbijeenkomst op 4 mei in de Grote Kerk te Epe

De Wilhelminavereniging en de Raad van Kerken Epe nodigen u hierbij uit voor de traditionele herdenking op 4 mei voor de slachtoffers van oorlogsgeweld.

De herdenkingsbijeenkomst vindt plaats in de Grote Kerk van Epe en begint om 17.30 uur.

Een openings- en slotwoord zal door ds. S. Zitman worden gedaan. Een uitgebreide muzikale invulling wordt verzorgd door Vocaal Ensemble 'Pastorale' o.l.v. Mario Telnekes, begeleid door Annet Diderik op piano. Het koor zal het 'Kyrie' uit het requiem en de 'Cantique de Jean Racine' van Fauré, het 'Ave Verum' van Mozart en twee werken van Mendelssohn ten gehore brengen. Jongeren zullen een bijdrage leveren met een gedicht door Dorian de Gruijter en enkele pianosolo's in afwisseling met het koor door Manon Eilander en Charlotte Commijs.

Omstreeks 18.30 uur wordt u een kopje koffie of thee in de kerk aangeboden, daarna kunt u aansluiten bij de Stille Tocht die om 19.15 uur vertrekt vanaf de Markt (bij het oude gemeentehuis). Via de Beekstraat voert de Stille Tocht naar de begraafplaats aan de Tongerenseweg. Hier vindt de kranslegging plaats bij de graven van de geallieerden. Daarna gaat de Stille Tocht naar het Sweerts de Landaspark voor de volgende kranslegging, waar om 20.00 uur 2 minuten stilte in acht genomen zal worden. De Stille Tocht eindigt bij de Markt.

Liturgie Commissie van de Raad van Kerken Epe, Henk Huisman

TAIZÉ viering op zondag 31 mei

Taizé - een gehucht in Frankrijk waar jaarlijks vele jongeren vanuit Europa bij elkaar komen voor ontmoeting en inspiratie. Het hart van Taizé wordt gevormd door een klooster waar broeders vanuit vele landen en uit verschillende christelijke kerken met elkaar samenleven en samen bidden. Elke dag zijn er drie vieringen waarin prachtige liederen worden gezongen, meerstemmig en in verschillende talen.

Het zijn korte liederen die meerdere keren herhaald worden, waardoor de tekst diep tot je doordringt en de muziek je helemaal meeneemt.

Op deze zondagavond om 19.00 uur organiseert de liturgiecommissie van de Raad van Kerken te Epe een gebedsdienst in de geest van Taizé, in de **Grote Kerk**. Hierbij is iedereen, jong en oud, van harte welkom. Voorganger is pastor Wim Vroom.

Iedereen die ook nog de zang wil ondersteunen is welkom in het gelegenheidskoor, dat voorafgaande aan de dienst vanaf 14.30 uur de liederen zal repeteren. Het koor staat onder leiding van Inger Heij. Belangstellenden kunnen zich bij haar opgeven, via i.heij@live.nl. Graag vermelden bij welke stemsoort u wilt ingedeeld worden: sopraan, alt, tenor of bas. Voor een goede stemverhouding kan het zijn dat er een wachtlijst zal ontstaan in verband met teveel aanbod van een bepaalde stemsoort. Dus graag zo spoedig mogelijk opgeven zeker ook **tenoren en bassen!**

Tussen de repetities en de gebedsdienst zal er gezorgd worden voor koffie / thee en soep. Gevraagd wordt om zelf brood mee te nemen. De repetitie wordt gehouden in 'Antenne', achter de Regenboogkerk. Na de pauze wordt in de Grote Kerk nog even ingezongen.

We hopen op velen die enthousiast in het koor meezingen en op velen die de gebedsdienst mee willen vieren.

Liturgie Commissie van de Raad van Kerken Epe, Henk Huisman



Toelichting bij de collecten

Zondag 26 april

1^e collecte: Diaconie Regenboogkerk

2^e collecte: ZWO, project Myanmar

Zondag 3 mei

1^e collecte: Rudolph Stichting De Glind

In De Glind en in de rest van Nederland ontwikkelt de Rudolphstichting vernieuwende projecten in de jeugdzorg. Zij richten zich op kinderen die niet meer bij hun ouders kunnen wonen. Voor hen ontwikkelen en ondersteunen zij gezinshuizen in heel Nederland. Ook zetten ze zich in voor jeugdorp De Glind door voorzieningen te subsidiëren en grond en gebouwen te beheren. De Rudolphstichting richt zich met haar projecten op uit huisgeplaatste kinderen en jongeren. Soms hebben ze gedragsproblemen en/of een verstandelijke beperking. Door allerlei problemen kunnen zij niet meer thuis wonen.

Alle projecten zijn er op gericht deze kinderen en jongeren een eerlijke kans op een hoopvolle toekomst te geven.

Vorig jaar werd het 100-jarig jubileum gevierd. Het werk van de stichting kent een grote continuïteit en ook dit jaar gaat de zorg voor de jeugd gewoon door. Met deze collecte willen we als gemeente hieraan bijdragen.

2^e collecte: ZWO, project Myanmar

Zondag 10 mei

1^e collecte: Diaconie Regenboogkerk

2^e collecte: ZWO, Werelddiaconaat

Donderdag 14 mei, Hemelvaartsdag

1^e collecte: Diaconie Regenboogkerk

2^e collecte: ZWO, Kerk in Actie

Tijdens de 1^e twee avonddiensten in mei wordt er gecollecteerd voor Stichting Ontmoeting – Epe

De 2^e collecte in de avonddiensten is bestemd voor de ZWO.

* * *

Beste mensen,

Het was een mooie gebeurtenis, het zingen van de mannen op paasmorgen, vandaar dit gedicht.

opstaan

**rijs op en ga daar staan
emotioneer en verhoog elkaar**

**op deze allereerste morgen
zijn er geen belemmeringen**

**'t nieuwe leven is verheven
tot dagelijkse inspiratiebron**

6 april 2015

Opstaan en samen zingen: een mooiere gelegenheid dan de paasmorgen bestaat er niet: opstaan om te zingen op de eerste dag van de week. Ik zie nu al uit naar het volgend jaar.

Met een hartelijke groet,

Henk Posthouwer



Doodse stilte

“Daarna hebben we elkaar niet meer gesproken”. Een man vertelt over de ruzie met zijn broer, vele jaren geleden. Het begon met het lenen van een caravan en een mogelijke schade. Oud zeer kwam boven. Het gesprek escaleerde. Daarna doodse stilte. Bij de begrafenis van vader hebben ze elkaar zoveel mogelijk genegeerd.

Ik zag een Franse film die haarscherp liet zien waartoe zwijgen kan leiden. In de Tweede Wereldoorlog gebruikten vier glazeniers in Rouen hun gebrandschilderde ramen om boodschappen door te geven aan het verzet. Toen de Duitsers er achter kwamen, arresteerden ze één van hen in de kathedraal. Hebt u het raam gemaakt? Hij zweeg en de andere drie, op de galerij verborgen, ook. De glazenier werd naar een vernietigingskamp gebracht en stierf. Maar het raam was niet van zijn hand. De andere drie gingen verder met het bedrijf, dat floreerde mede door het gebruik van een nieuwe verfsoort. Een erfenis van de overleden vriend...

De film vertelt hoe de volgende generaties, vier kinderen, spelend in de kerk tijdens de arrestatie, dit geheim niet kunnen dragen. Het komt jaren later tot een confrontatie, een achtervolging, een ongeluk waarbij de zoon van de omgekomen man sterft. Het is zijn dochter, de derde generatie dus, die in de film als wrekende moordenaar optreedt. En het is de kleinzoon van een andere glazenier die als inspecteur de moorden moet oplossen. Gaandeweg ontdekt hij waarom zijn eigen vader altijd zwijgt, een zwijgen dat hem uit het ouderlijk huis op de vlucht gejaagd heeft. Als de moordenaar een einde aan haar leven wil maken boven op het dak van de kathedraal, roept zij bitter: nooit wilde iemand luisteren, nooit heeft iemand om vergeving gevraagd. Hij steekt haar de hand toe en zegt: ik vraag het je, wil je me vergeven. Zij stapt het leven weer in. En de zoon spreekt voor het eerst met zijn vader.

Hoe moet dat voor Petrus geweest zijn. Hij liet Jezus in de steek, verloochende hem: ik ken die man niet, ik hoor niet bij hem. Jezus sterft, alleen. Maar leeft! Hij is het die Petrus weer opzoekt, die de doodse stilte doorbreekt, zodat zij niet dodelijk wordt: Petrus, heb je me lief? “Ja!”. De vraag moest worden gesteld, het antwoord kon niet uitblijven. Nu hebben ze toekomst, nu kan Jezus Petrus inzetten voor zijn Rijk. Was dit gesprek er niet geweest, dan was Petrus bezweten onder zijn schuldgevoel, dan zou het aan hem zijn gaan knagen, dan was hij weggekijnd.

En toch blijven wij denken dat zwijgen de makkelijkste oplossing is. Dat is het nooit. Soms is het een noodoplossing. Uit twee kwaden de beste kiezen.

Soms is het gewoon fout. Dan vernietigt de stilte kostbare levensmogelijkheden. Die prijs is hoog! Durven we het aan net als die inspecteur de ander de hand toe te steken? Durven we net als Jezus te vragen: houd je van mij? Alles beter dan die doodse stilte...

AMvdW

Dank voor medewerking aan: Paasattenties 2015

Ook dit jaar zijn er in de week voor Pasen weer pakketjes bezorgd bij mensen van 80 jaar en ouder en bij mensen die om andere redenen een stukje aandacht verdienen. In goede samenwerking hebben vrijwilligers van de vier PKN-kerken deze klus geklaard. De pakketjes bevatten een memoblokje met diverse foto's van Epe en een zakje paaseitjes die door de medewerkers van de Wereldwinkel leuk waren ingepakt. De overdenking was dit jaar geschreven door Ds. Van de Wetering van de Regenboogkerk. Dit alles verpakt in een fleurig groen tasje. De 650 tasjes zijn door de werkgroep gevuld. Een hele klus, maar na afloop constateerden we dat het ook een mooie klus was. Vier kerken met een verschillende identiteit, dat leverde tijdens het inpakken mooie gesprekken op, waarbij kerkmuren wegvielen. Het was een vrolijk gezicht toen al die groene tasjes klaar stonden in de Goede Herderkerk. Een groot aantal vrijwilligers van de vier PKN-kerken ging op pad om al die pakketjes met daarbij de Open Deur te bezorgen.

Beste mensen, hartelijk dank voor jullie medewerking! Mede dank zij jullie heeft een groot aantal mensen een groet van de vier PKN-kerken mogen ontvangen met Pasen. Uit de vele positieve reacties is gebleken dat dit stukje aandacht rond Pasen zeer gewaardeerd wordt.

Werkgroep Paasattenties Regenboogkerk, Goede Herderkerk, Sionskerk, Grote Kerk
Namens de Regenboogkerk, Sjoerdje van de Ven, tel. 613939



DIACONIE

De diaconie is Henk Colijn zeer erkentelijk dat hij vele jaren het transport van gemeenteleden die minder goed ter been zijn, op zich heeft genomen. Henk wil deze verantwoordelijkheid graag overdragen aan een ander gemeentelid. Daarom is de diaconie op zoek is naar een nieuwe: **Kerkautoregelaar (M/V)** - Organisatie talent dat niet zit te wachten op vergaderen!

Verantwoordelijkheden:

Nadat een gemeentelid zich heeft gemeld voor de Kerkauto, gaat u bij hem of haar op bezoek. Samen stelt u vast of 'de Kerkauto' de juiste oplossing kan bieden. Vervolgens werft u 6 gemeenteleden met een auto. Deze mensen moeten vervolgens één keer per zes weken rijden. Hiervoor stelt u het rooster op. Als ze een keer niet kunnen, regelen ze zelf de vervanging onderling.

Gevraagd:

- Prima contactuele kwaliteiten en een goed organisatie talent.
- Enthousiasmerend en licht vasthoudend karakter.
- Ongeruimd humeur en een plezierige telefoonstem.
- Een rijbewijs of zelf rijden is niet per se nodig!

Geboden:

- Mogelijkheid om bij te dragen aan ons gemeenteleven zonder vergaderingen!
- Leuke activiteit gemeentelid dat graag onder de mensen komt!
- Dankbaarheid van gemeenteleden die graag naar de kerk willen, maar dat zelf niet goed kunnen zonder de kerkauto.
- Uitgebreid inwerkgesprek.

Als u interesse heeft, ontvangen we graag een mailtje via diaken@regenboogkerk.nl of telefoontje op 06-53967087.

Hartelijke groet, Harko de Jonge



ACTIVITEITEN



Elke **1^e vrijdag van de maand** bent u **vanaf 17.30 uur** van harte welkom! Het diner start om 18.00 uur.

Aanmelden op telefoonnummer **06- 2374 2565**
(sms mag ook/inspreken kan niet/bgg611 989).

Wanneer we vol zitten, kunt u zich ook opgeven voor de volgende datum.
Graag tot 1 mei of 5 juni!



JEUGDWERK

Basiscatechese in mei en juni

Op 8 april hebben we een informatieavond gehad met de ouders over Basiscatechese voor jongeren van groep 7 en 8.

Jacob Stolk legde uit dat kinderen van 10 tot 12 jaar zeer ontvankelijk zijn voor geloof en ook leergierig zijn. Ze willen dan graag veel informatie. De oudste groep van de nevendienst mist vaak een stukje uitdaging en verdieping omdat daar te weinig tijd voor is.

We willen de komende tijd met elkaar verkennen hoe dit werkt tijdens 4 bijeenkomsten in mei en juni. Ons idee is om het na de zomer in 2 blokken van 8 weken aan te bieden. Met deze pilot hebben we gekozen voor de methode van JOP, waarbij leren met hart, hoofd en handen voorop staat. Hier door kunnen we met elkaar ervaren hoe zo'n bijeenkomst eruit kan zien.

De volgende dinsdagen zijn gepland in overleg met de aanwezige ouders: 19 en 26 mei en 9 en 16 juni van 18.00 uur tot 19.30 uur.

Eerst gaan we met elkaar eten en daarna de basiscatechese.

We hopen op een goede opkomst van de jeugd!

Rene Mout, Jacob Stolk en Nienke Paulusma



Hey Mega-meid en Super-boy,

Zin in een feestje? Tof!

We hebben goed nieuws voor je;
er komt weer een REGENBOOGKAMP aan!

Ga je met ons mee op avontuur? 😊

Het thema van dit jaar verklappen we natuurlijk nog niet.

Voor de kids van groep 3 tot groep 8 begint het kamp vrijdag 12 juni om 16.45uur
en ons avontuur zit er zaterdag 13 juni 15.00 uur weer op.

Als je liever niet blijft overnachten mag je ook gewoon alléén overdag komen hoor!

Iedereen van 12 tot 16 is zaterdag 13 juni vanaf 15.00 uur welkom, maar waar, hoe
en waarom houden we nog éééven geheim....

Wij breken ons kamp zondagmiddag 14 juni, rond 15.00 uur weer af...

Het kamp kost per persoon € 15,00 en als je alleen overdag komt betaal je maar
€ 7,50.

Ook dit jaar gaan we weer naar : Kampeerboerderij de Berghoeve, Veenweg 9,
8162RJ Epe

Meer informatie volgt in de komende weken, houd de Antenne, posters etc. in de
gaten!

Met vriendelijke groet,



Tot het volgende bericht, *De kampcommissie*

Nieuw spel voor de jeugd van 2Gether

'Uitdagend Geloven'

Zondag 19 april kwam de club van 2Gether samen om 17.00 uur in gebouw Antenne om een Tapas-maaltijd te bereiden. We hebben heerlijk staan te kokkerellen en om 18.00 uur kwamen de ouders en andere gezinsleden om de maaltijd samen te gebruiken. Het was een gezellige boel en bijna alles ging schoon op, alleen de pan gehaktballetjes met satè saus stond na de maaltijd nog vergeten op het fornuis! Rond 19.00 uur heeft Jacob Stolk met een collega een beamerpresentatie gegeven over een tof spel dat zij hebben ontwikkeld. Dat spel willen we met onze jeugd gaan uittesten.

In het spel gaan de jongeren via opdrachten uitvinden op wat voor manier zij geloven/tegen het geloof aankijken: Zijn zij iemand die vooral anderen willen helpen (maatschappelijke betrokkenheid); God vinden in de stilte/in rituelen (spiritualiteit); of verbinden ze het geloof juist met hun eigen karakter - bij het maken van keuzes, omgang met emoties (karaktervorming).

Via opdrachten die ze online krijgen (via instagram en what's app) en die ze in hun eigen leefwereld uitvoeren, komen ze daar achter. Ze kunnen per gedane opdracht punten verdienen en zo steeds een level hoger komen. Per level winnen ze een deel van de beloning die hun op het einde te wachten staat.

De jongeren spelen dus tegen elkaar en met elkaar. Want ze doen niet alleen opdrachten, maar ze ontmoeten elkaar tussendoor ook een paar keer. Er wordt gezamenlijk gestart, tussendoor komen we bij elkaar om te kijken hoe het met iedereen gaat en we eindigen met onze beloning. Zo speel je dus individueel, maar heb je ook contact met een groep jongeren.

De jongeren worden tijdens het spel begeleid door een deskundige mentor. Van de mentor krijgen ze de opdrachten, koppelen ze hun ervaringen terug (bijv. een foto, een mooie quote etc.). Ook kunnen ze bij de mentor terecht met vragen.

U zult de jeugd vast met een opdracht nog wel eens langs zien komen in de gemeente...

Wij hopen dat ze het spel met enthousiasme tot de eindbeloning uit zullen spelen.

De Jeugdwerkberaadsgroep

In actie voor

Save the Children





De ZWO, van plantenmarkt tot ansichtkaarten

Nog even ons geheugen opfrissen: **9 mei de jaarlijkse ZWO-plantenmarkt!**

We beginnen om 8.30 uur en gaan door tot 12.00 uur. Ook dit jaar verwachten we weer veel aanvoer van zelfgekweekte exoten, die op de avond van vrijdag 8 mei al kunnen worden ingebracht vanaf 18.30 uur bij gebouw Antenne. Uiteraard verkopen we ook dit jaar weer het bekende perkgoed en kun je manden, potten enzovoort laten opmaken.

Doordat er een constante aanvoer is van goede, vaak bijna nieuwe boeken, loopt de verkoop uitstekend. Het is weer voorjaar, dus als je je boekenkast wilt uitdunnen komen Bert Kasteel en ik je graag helpen! Ook de kaartenverkoop is een succes, gelukkig hebben we nog veel artistieke en handige gemeenteleden die ook hier constant voor aanvulling zorgen.

Op zondag 26 april hopen we met dominee Van de Wetering een ZWO-dienst met als thema Myanmar te houden. Wij zullen wat vertellen over het land en over ons project, we zingen passende liederen en ook onze kinderen zullen nauw worden betrokken bij het thema van de kerkdienst.

Myanmar, ook wel Birma genoemd, is een land met veel problemen op velerlei gebied. Op Wikipedia kan je nuttige informatie vinden over dit voor velen vrij onbekende land.

M.i.v. 1 januari is er behoorlijk wat veranderd met betrekking tot de inning van de kerkelijke bijdrage. Vroeger kon je je bijdrage splitsen voor de kerk, de ZWO en de Evangelisatie. Nu wordt er een totale kerkelijke bijdrage gevraagd en de bijdrage voor de ZWO moet nu uit de wekelijkse collectes komen. Als je ons liever wilt steunen met een vaste bijdrage kun je die storten op rekening NL05 FVLB 0226 1193 43 t.n.v. CvK Gereformeerde Regenboogkerk Epe inz. ZWO. De opbrengsten van de collectes gaan rechtstreeks naar Kerk in Actie. De inkomsten uit onze bekende activiteiten gaan naar ons project in Myanmar.

Vroeger kon je als kerk een vrijwilliger-voorlichter vragen om wat te komen vertellen over Oikocredit, maar omdat de voorlichting over beleggen aan zeer strenge regels is gebonden, is deze vorm van vrijwilligerswerk opgeheven. Uiteraard kun je de website van Oikocredit, www.oikocredit.nl, gewoon bezoeken. Mocht je belangstelling hebben belegger te worden in het Oikocredit Nederland Fonds, neem dan even contact met mij op, want ik mag aan 1 nieuwe belegger een cadeaubon van 50 euro overhandigen. Die eerste 50 euro zijn dan geïnvesteerd in mensen! tel. 616948 of 06 45455780

Namens de ZWO-commissie, *Henk Posthouwer*



STICHTING MEERE ORGEL GROTE KERK EPE



Orgelconcert Wim Magré donderdag 30 April 20:00 uur

Wim Magré uit Elburg speelt een programma dat in het teken staat van Oranje.

- | | |
|--|-----------------------|
| 1. Drie Oud-Hollandsche Lieder | Jan Zwart |
| 2. Concerto in G-dur | Johann Sebastian Bach |
| 3. Preludium in d-moll | Johann Pachelbel |
| 4. Marche Héroïque | Frits Tollig |
| 5. Fantaisiesur " Picardy" | Denis Bédard |
| 6. "Merck toch hoe sterck " con variazione | Cor Kee |
| 7. Koraalfinale | Willem Hendrik Zwart |

Wim Magré (1962) musicus te Elburg studeerde o.a. orgel bij Willem Hendrik Zwart, organist van de Bovenkerk te Kampen. Als organist is hij verbonden aan de Gereformeerde kerk te Doornspijk, Hervormde Gemeente Elburg en de Alle-Dag-Kerk (Engelse kerk aan het Begijnenhof) te Amsterdam.

Website: www.wimmagre.nl.

Agenda orgelconcerten 2015 Epe

28 mei Dick Sanderman uit Rijssen met "Cross over" als thema.

25 juni 2015 Jan Jansen uit Soest, Barok programma.

24 september 2015 Martin Mans uit Woerden.

29 oktober Sietze de Vries uit Niezijl met improvisaties op thema's van bezoekers.

Deze orgelconcerten zijn op donderdag, beginnen om 20:00 uur en de toegang is € 7,50.

Koningsdag-orgelbespeeling. *Toegang vrij.*

27 april maandag 12:00 uur Ane Mulder en Herman Dalhuisen. Oranjeprogramma.

Hartelijk welkom allemaal!



Met muzikale groet,
Namens de Stichting Meere Orgel
Herman Dalhuisen en Ane Mulder

Christenvrouw, afd. Epe

Woensdag 6 mei 2015 sluiten wij als vereniging ons winterseizoen af met een gezellige avond en onze traditionele pakjesverkoop.

De avond begint om 19.30 uur in De Antenne.

Ineke van Hartskamp

Ouderencontact

U kunt zich nog opgeven voor het ouderencontactreisje van woensdag 13 mei!

We gaan naar Doesburg, waar we, na eerst een heerlijk kopje koffie/thee met wat lekkers, in het Azijn- en mosterdmuseum een rondleiding zullen krijgen. Ook bezoeken we een mooi kerkje in het nabijgelegen Hoog-Keppel, we krijgen een uitleg en zingen wat liederen en aan het einde van de middag wacht ons een heerlijk diner.

Vertrek: 13.00 uur vanaf gebouw Antenne(Regenboogkerk).

Thuiskomst: 20.00 uur.

Kosten: € 40,- p.p.

Rollators kunnen mee in de bus. Maar veel zult u niet hoeven lopen! Net als vorig jaar gaan ook dit jaar weer mensen van de PCOB met ons mee. We hopen van harte dat u mee wilt en kunt!

Hartelijke groet, *Helga Potappel (627 270) en Martha Pronk (615 254).*

Samenleesbijbel

bron: Kerkbulletin

Wie benieuwd is naar de nieuwe Samenleesbijbel voor kinderen en volwassenen kan alvast een digitaal voorproefje nemen op www.samenleesbijbel.nl. Veel ouders en grootouders, binnen en buiten de kerk, willen graag bijbellezen met kinderen, maar weten niet welke verhalen geschikt zijn, en hoe ze met de kinderen op een goede manier over de tekst kunnen praten. Daarom heeft het Nederlands Bijbelgenootschap de Samenleesbijbel gemaakt, samen met uitgeverij Royal Jongbloed en JOP, Jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk.

Maatwerk

Theologe Lydia van der Meer, projectleider van de Samenleesbijbel: 'Ouders zoeken naar manieren om de periode tussen de kinderbijbel en het 'gewone bijbellezen' te overbruggen. Daarom hebben we rekening gehouden met verschillen tussen kinderen: het ene kind kan moeilijke teksten aan, het andere niet. En kinderen leren op verschillende manieren: de een wil graag iets doen, de ander iets lezen. En weer een ander zingt graag, of is visueel ingesteld. Wij hebben geprobeerd een mooie selectie van bijbelteksten te voorzien van allerlei categorieën extra's. Steeds staat de bijbeltekst centraal. We hopen dat kinderen én volwassenen met plezier samen ervaren dat de verhalen uit de Bijbel heel dichtbij komen.'

Reacties

In 2011 is gestart met de ontwikkeling van de Samenleesbijbel. Van der Meer: 'We vonden het belangrijk om steeds te toetsen of de Bijbel aansloot bij de behoefte.

We hebben daarom twee keer een proefboekje getest in gezinnen. Iemand schreef naar aanleiding van het boekje: 'De Samenleesbijbel is eigenlijk precies waar we al een tijdje naar op zoek waren voor ons gezin. De taal is niet te moeilijk en niet te eenvoudig, de kinderen vonden de opdrachten erg leuk, en er kwamen leuke gesprekken op gang naar aanleiding van de vragen.'

De Samenleesbijbel bevat de complete tekst van de Bijbel in gewone taal, samen met ruim 500 pagina's extra materiaal. Door de bijbeltekst heen lopen drie 'routes' van verhalen, oplopend in moeilijkheidsgraad, maar steeds geschikt voor kinderen van 8 - 12 jaar. Op de routes komen clusters van bijbelverhalen langs, zodat kinderen echt leren wie Jozef is, en Abraham en Jezus. Er staan bekende verhalen in, maar ook passages uit onbekendere bijbelboeken.

De Samenleesbijbel bevat meer dan 1.000 gespreksvragen bij de bijbeltekst, honderden 'weetjes' bij de Bijbel, honderden doe opdrachten, puzzels en spellen, meer dan 1.000 illustraties: tekeningen, cartoons, foto's, landkaarten, 32 themapagina's en bovendien 40 liedjes (inclusief cd).

De voorpublicatie is online te lezen via www.samenleesbijbel.nl. In het boekje staan veertien bijbelgedeelten met extra's, o.a. gedeelten uit Genesis, Psalmen en Johannes. De voorpublicatie is ook gratis verkrijgbaar via de boekhandel. >De Samenleesbijbel is vanaf september te koop in de boekhandels a € 59,95.

Diensten van de andere protestantse kerken in Epe

Zondag 26 april

Grote Kerk	10.00 uur	Ds. M. Gaastra, Zwolle
Goede Herderkerk	10.00 uur	Ds. B. van 't Veld, Vaassen
Sionskerk	9.30 uur	Dr. T.E. van Spanje
	18.30 uur	Dr. T.E. van Spanje

Zondag 3 mei

Grote Kerk	09.30 uur	Ds. S. Zitman
Goede Herderkerk	10.00 uur	Ds. B. Lampen
	19.00 uur	Ds. A.M. van de Wetering in Regenboogkerk
Sionskerk	9.30 uur	Ds. B. Jongeneel, Apeldoorn
	18.30 uur	Ds. A. van Herk, Hasse

Zondag 10 mei

Grote Kerk	09.30 uur	Ds. S. Zitman
Goede Herderkerk	10.00 uur	Ds. B. Lampen
	19.00 uur	Ds. A.M. van de Wetering in Regenboogkerk
Sionskerk	9.30 uur	Dr. T.E. van Spanje
	18.30 uur	Ds. J.R.J. van Gelderop, Vaassen

Hemelvaartsdag donderdag 14 mei

Goede Herderkerk 09.30 uur Ds. A.M. van de Wetering in Regenboogkerk
Sionskerk 09.30 uur Dr. T.E. van Spanje



AGENDA

GEBOUW ANTENNE

Za	25 apr	Autowassen tbv Save the Children Exspecto	van 9.30 -11.30 uur 18.45 uur
Di	28 apr	Gebedskring Daniël Bijbelkring To You	8.30 uur 9.30 uur 20.00 uur
Woe	29 apr.	Clubmiddag Beamerteam	14.00-16.00 uur 20.00 uur
Vrij.	1 mei	Heerlijkheid	18.00 uur
Ma	4 mei	Oud papier inleveren	van 9.00 – 20.00 uur
Di	5 mei	Diakonale Beraadsgroep	19.45 uur
Woe	6 mei	Christenvrouw	19.30 uur
Do	7 mei	Zwo	19.00 uur
Vrij	8 mei	Inleveren plantenmarkt	van 19.00-20.00 uur
Za	9 mei	Plantenmarkt Exspecto	van 8.30-12.30 uur 18.45 uur
Di	12 mei	Gebedskring Daniël Bijbelkring Sectie 1 beraad To You	8.30 uur 9.30 uur 19.45 uur 20.00 uur



Kopij voor de volgende Antenne inleveren vóór zaterdag 9 mei.
Redactie email: kerkblad@regenboogkerk.nl

De daarop volgende data van inleveren: vóór zaterdag 30 mei en vervolgens vóór zaterdag 20 juni en vóór zaterdag 11 juli.

Met de hand geschreven of getypte stukjes blijven natuurlijk ook steeds welkom.
Antenne verschijnt steeds vóór het weekend dat volgt op de uiterste inleverdatum van kopij.

Website: www.regenboogkerk.nl
e-mail: webmaster@regenboogkerk.nl

Wilt u bij het aanleveren van kopij alstublieft rekening houden met de deadline?

Wanneer de tijd lijkt stil te staan



De kleinschalige onderneming met ruime ervaring in het verzorgen van een uitvaart, zowel traditioneel als modern.

**24 uur per dag
persoonlijk bereikbaar
0578 690410**
(06 83227151)

*Waar of hoe u ook bent verzekerd u mag
zelfbepalen door wie u de uitvaart
laat verzorgen.*

Schotakker 5, 8162 JC Epe.
uitvaartvanvemde@planet.nl
www.uitvaartverzorgingvanvemde.nl

“Ik help
u graag bij
een goed
afscheid.”



Mijn naam is Jolanda van der Wal, ik ben uitvaartverzorgster voor Yarden in Epe en omstreken. Voor een goed afscheid kunt u rekenen op mijn zorg en advies. U kunt mij bellen op 088-9273790.

Yarden. Wilt u een overlijden melden?
Bel dan 0800 8192 (24 uur per dag). www.yarden.nl

YARDEN