

**Redactie** J. Bunde-v.d. Pavert, Korte Kuipersweg 2, 8161 VZ Epe, tel. 629560  
H.J. Huizinga-Boelens, Beekweide 39, 8162 XP Epe, tel. 614745  
e-mail: kerkblad@regenboogkerk.nl

Eindredactie: J. Bosch, Pr. Marijkestraat 5, 8162 BB Epe, tel. 613460

**Penningm.** Bank: NL71RABO0317503154 t.n.v. Regenboogkerk, inz. blad Antenne  
(€ 16,00 per halfjaar)

**Bezorging** L. Kasteel, Glorialaan 16, 8162 VC Epe, tel. 628238

**REGENBOOGKERK EPE:** Beekstraat 33, 8162 HA

**Website:** www.regenboogkerk.nl; e-mail: webmaster@regenboogkerk.nl

**Predikant:**

Ds. A.M. van de Wetering

Alb. Schweitzerlaan 3, 8162 DS Epe, tel. 627732

e-mail: am.vandewetering@hetnet.nl. Vrije dag: woensdag



**Kerkenraad:**

Voorzitter: W.H. van Bommel, De Heuve 39, 8162 EZ Epe, tel. 621444

Scriba: L.H.E.C. Plooy, Slathstraat 3, 8161 CB Epe, tel. 611517

e-mail: scriba@regenboogkerk.nl

**Diaconie:**

Voorzitter: H.K. de Jonge, Heuvellaan 7, 8162 CT Epe, tel. 629977

Secr.: J.O. Tjabringa, Azaleastraat 6, 8181 TA Heerde, tel. 697710

Bankrek.: NL67RABO0317519425 t.n.v. Diaconie Regenboogkerk Epe

**Kerkelijk Bureau:**

C.J.G. Bakker, Klaverkamp 12, 8162 HR Epe, tel. 628009

e-mail: kerkelijkbureau@regenboogkerk.nl

**Beraadsgroep Financiën en Beheer:**

Voorzitter: C. Hassink, Vleerveld 11, 8162 JA Epe, tel. 612302

Secr.: W.M.J. Kamer, Veldkampweg 13, 8162 PV Epe

Bankrek.SKG: NL42FVLB0225385163 t.n.v. Regenboogkerk Epe

**Ondersteuningsfonds:** NL63RABO0152632883 t.n.v. Ondersteuningsfonds

Regenboogkerk Epe. **Collectebonnen:** NL08INGB0004018295 t.n.v. Collectebonnen

Gereformeerde kerk. Kaarten: blauw € 20,00 / oranje € 15,00 / wit € 6,00 z.o.z. >>

**Kerkradio:** A.J.W. Hanekamp, Loper 5, 8162 KD Epe, tel. 614454

**Koster:** J. Klaasse, Beekstraat 27, 8162 HA Epe, tel. 613710 (tel.nr. idem gebouw

Antenne) e-mail: koster@regenboogkerk.nl

**Gebouw Antenne:** Openingstijden + aanwezigheid koster: elke maandagmorgen

van 9.00 – 12.00 uur en door de week elke avond van 18.30 – 20.00 uur.

INHOUD

Kerkdiensten

Bij de diensten

Toelichting bij de collecten

Signalen

Mensen gezocht voor Nederlands Bijbelgenootschap

Vakantiebijbelweek

De avonddiensten

Ons jeugdwerk bruist weer !?

Verslag Vakantie Bijbel Werk

Avond van gebed

Fruit meebrengen naar de kerk

Lezing "Wie betaalt de veerman"

ZWO

Opbrengst collecten

Christenvrouw afd. Epe

Zingen uit het Liedboek

Ontmoeting op de berg

Samen stilstaan bij het bijbelboek Timotheüs

Mutaties kerkelijke stand

Diensten van de andere protestantse kerken

Kerstmusical : wie helpt en zingt er mee?

Agenda

Kopij inleveren

**Collectebonnen:** (zie voor betaling pagina 1)

De collectebonnen in euro worden uitgegeven in kaarten van 20 stuks

blauwe bonnen van € 1,00 kaart kost € 20,00

oranje bonnen van € 0,75 kaart kost € 15,00

witte bonnen van € 0,30 kaart kost € 6,00

Bij bestelling a.u.b. aangeven welke kleur u wenst.

Informatie: H. Kasteel, Emmastraat 15, tel. 613780



## KERKDIENSTEN

### Zondag 9 november

10.00 uur : Ds. A.M. van de Wetering  
kinderdienst : Marjolein Heiligenberg en Margreet de Jonge  
opasdienst : Marieke Tjabringa en Elise Jong  
Eerste collecte : Diaconie Regenboogkerk  
Tweede collecte : Kerk  
19.00 uur : Ds. B. Heslinga, Vaassen  
Eerste collecte : Stichting Hospice Noordoost Veluwe  
Tweede collecte : Kerk  
Gezamenlijke dienst met GHK in Regenboogkerk

### Zondag 16 november

10.00 uur : Ds. A. Priem, Bunschoten  
Kinderdienst : Elize de Mots en Hetty Menkveld  
opasdienst : Berdien Visser en Marit Jong  
Eerste collecte : Kerk in Actie binnenlands Diaconaat  
Tweede collecte : Kerk  
19.00 uur : Ds. A.M. van de Wetering  
Eerste collecte : Stichting Hospice Noordoost Veluwe  
Tweede collecte : Kerk  
Gezamenlijke dienst met GHK in Regenboogkerk

### Zondag 23 november laatste zondag kerkelijk jaar

10.00 uur : Ds. A.M. van de Wetering  
kinderdienst : Nienke Paulusma en Edwin van de Vosse  
opasdienst : Carmen Witteveen en Lotte Veldkamp  
Eerste collecte : Diaconie Regenboogkerk  
Tweede collecte : Kerk  
19.00 uur : Ds. J. Alma, Veenendaal  
Eerste collecte : Stichting Hospice Noordoost Veluwe  
Tweede collecte : Kerk  
Gezamenlijke dienst met GHK in Regenboogkerk



*Elke zondagmorgen, na de dienst,  
koffie of thee drinken.  
Voor de jeugd is het gezellig in de  
Schatkamer.*



## BIJ DE DIENSTEN

### Zondagmorgen 9 november

werkt de zanggroep Qeshet ('Regenboog') mee aan de dienst. Deze zanggroep is een gelegenheidszanggroep van vrouwen uit onze gemeente. De liederen die zij deze morgen voor en met ons zingen komen vooral uit het nieuwe Liedboek. De commissie erediensten heeft nl. deze dienst voorbereid en aan hen liederen voorgelegd, die bij de 'première' in onze kerk om begeleiding van goede stemmen vragen. Ook thema en vormgeving van de dienst zijn in deze commissie voorbereid. We volgen het landelijk leesrooster en lezen Matt. 25: 14-30. 'Talent voor liefde' is het thema. Niet wat je kunt, maar wat je wilt geven en investeren in het Koninkrijk van God is van belang.

### Zondagmorgen 16 november

is ds. A. Priem de voorganger, bij velen nog bekend als oud-predikant van deze gemeente.

Zelf ga ik voor in de **gezamenlijke avonddienst**. We lezen dan 1 Korinthiërs 2. Is het kruis goede reclame voor de kerk? Dat is de vraag die aan de orde komt. In een bijbelstudiegroep bestuderen we deze brief van Paulus en het valt op hoe hij er bijna alles aan doet om niet populair te worden, niet bij de Korinthiërs en niet met hen bij de mensen in die grote mondaine havenstad. Hoe is dat vandaag, in een tijd waarin de kerk soms zelfs reclamespotjes gebruikt om mensen weer in de kerk te krijgen. Staat dat kruis, dat bij veel mensen afschuw oproept, in de weg? Moeten we op zoek naar een nieuw logo?

### Zondag 23 november

is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Voor de ochtenddienst zijn alle families uitgenodigd die in de afgelopen twaalf maanden iemand verloren hebben, die lid was van onze gemeente. Zij zullen ook een kaars aansteken wanneer de namen genoemd worden, of vertegenwoordigd worden door een ambtsdrager of gemeentelid. 'Exspecto' zal opnieuw medewerking verlenen aan deze dienst. Alle aanwezigen kunnen een lichtje ontsteken in herinnering aan een dierbare. Na afloop kunt u voor in de kerk nog even napraten met ambtsdragers. Voor de families staat koffie klaar in de kerkenraadskamer.

We lezen in de dienst Genesis 48 over het sterven van Jakob. Hij geeft op zijn sterfbed zijn kleinzonen, de zonen van Jozef, een zegen mee. Wat zouden wij in ons leven willen meegeven, wat hebben we zelf ontvangen, en welke rol speelt God daarin?

AMvdW



## Toelichting bij de collecten

### Zondag 9 november, Diaconie Regenboogkerk

De komende maand werkt de diaconie aan een nieuw werkplan voor de periode tot en met 2018. Gelet op de veranderingen in de maatschappij omtrent de zorg, is het niet ondenkbaar dat er een groter beroep gedaan zal worden op de diaconie door mensen die tussen wal en schip dreigen te vallen. Ook denken we na over een nieuw te starten project, waarover we u later zullen informeren. Uw bijdrage is hoe dan ook nu al welkom en zal met zorg besteed worden!

### Zondag 16 november, Kerk in Actie binnenlands Diaconaat

Honderd jaar geleden werd in Jeugddorp De Glind het eerste kind opgevangen. Tegenwoordig wonen er ongeveer 120 uit huis geplaatste kinderen en jongeren in gezinshuizen in De Glind. Kinderen die niet meer thuis kunnen wonen, omdat hun ouders niet in staat zijn voor hen te zorgen. Vaak hebben ze gedragsproblemen of andere beperkingen. Voor deze kinderen biedt een gewoon gezin warmte en bescherming. Het jeugddorp is eigendom van de Rudolphstichting. Ook in andere delen van Nederland ontwikkelt deze stichting vernieuwende vormen van jeugdzorg. Want alle kinderen en jongeren verdienen een eerlijke kans op een hoopvolle toekomst, vindt de Rudolphstichting. De opbrengst van de collecte is bestemd voor het diaconale werk van Kerk in Actie en in het bijzonder voor het werk van De Rudolphstichting.

### Zondag 23 november, Diaconie Regenboogkerk

Vanaf november collecteren we in de **avonddiensten** voor de Stichting Hospice Noordoost Veluwe die een hospice wil realiseren waar ruimte is voor minimaal vier bedden. Deze hospice wordt gerealiseerd op een perceel aan de Griseeweg in Epe. Het wordt een plek 'waar mensen in hun laatste levensfase zorg in een sfeer van warmte, vriendelijkheid en huiselijkheid geboden wordt',



### Alweer een nieuwe bijbel!?

Hij is uit: de bijbel in gewone taal. Eindelijk een bijbel die iedereen begrijpen kan! Een bijbel waarin de mensen net zo spreken als wij. Ja, maar wacht eens even, kan dat wel. Kun je woorden van eeuwen geleden wel overzetten in onze taal?

Moet je je daarvoor niet in allerlei bochten wringen? Het kan niet ontkend worden: deze vertaling gaat verder dan andere. Ze durft het aan om ongewone stappen te zetten. Bij een bepaalde passage zou je bijvoorbeeld kunnen denken: hé, ik vind dat toch wat zwakker weergegeven, maar dan blijkt dat men in een latere zin toch de betekenis compleet maakt. Ook worden termen als 'heidenen' of 'gerechtigheid' niet meer overgenomen maar uitgelegd en wel zoals ze in die zin of dat stukje zijn bedoeld.

Een voorbeeld? In Johannes 14: 6 doet Jezus een uitspraak over zichzelf. In de verschillende vertalingen:

"Ik ben de Weg en de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot den Vader dan door mij". (Statenvertaling)

"Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij". (NBV)

"Ik ben de weg. Bij mij is de waarheid en bij mij is het leven. Je kunt alleen bij de Vader komen als je in mij gelooft". (Bijbel in gewone taal). Wat vindt u? Is het zo duidelijker geworden. Of wordt hiermee inbreuk gedaan op wat we noemen de 'ik ben' uitspraken van Jezus? Wordt de boodschap daar anders van?

Om in dezelfde sfeer te blijven, als tweede voorbeeld Joh. 15: 1.

"Ik ben de ware Wijnstok, en mijn Vader is de Landman. Alle rank die in Mij geen vrucht draagt, die neemt Hij weg; en al wie vrucht draagt, die reinigt Hij, opdat zij meer vrucht drage (Statenvertaling)

"Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer. Iedere rank aan mij die geen vrucht draagt snijdt hij weg, en iedere rank die wel vrucht draagt, snoeit hij bij, opdat hij meer vruchten draagt (NBV)

"Ik ben de stam van Gods druivenplant, en jullie zijn de takken. God zelf is de tuinman. Hij haalt de takken weg waar niets aan groeit. En de takken waaraan druiven groeien, maakt hij kort. Dan komen er in het volgende jaar meer druiven aan". (Bijbel in gewone taal) Zoek de verschillen!

Zoals bij iedere vertaling zijn er mensen die enthousiast worden van het resultaat en mensen die er verdriet van hebben. Hun pen was net droog van de kritiek op de nieuwe bijbelvertaling! Hoe duidelijker je namelijk wil zijn, hoe meer je ook keuzes moet maken. Johannes 1: 1 wordt als voorbeeld genoemd. "In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God". Dit is veranderd in: "In het begin was Gods Zoon er al. Hij was bij God en Hij was God". Ik geloof niet dat er ooit een vertaling is geweest die zo ver heeft durven gaan!

De schrijvers geven aan dat zij naast duidelijkheid ook 'recht doen aan de brontekst' als eis hebben gehanteerd. Het is een eerlijke en betrouwbare weergave, zeggen zij. Ik zou zeggen: als u nieuwsgierig geworden bent: probeer het uit. Koop zo'n bijbel maar gooi de 'oude nieuwe' niet weg. Leg ze naast elkaar, kijk en vergelijk. Dat alleen al maakt deze bijbel de moeite waard!

AMvdW

### Mensen gezocht voor het Nederlands Bijbelgenootschap

Op 'Bijbelzondag' ontmoette ik in Heerde dhr. Hennie Remmerts. Hij zei: "ik vind het zo jammer dat er in Epe geen plaatselijke afdeling is van het Nederlands Bijbelgenootschap. Hier in Heerde zijn we actief, we doen bijvoorbeeld mee aan de Nationale Bijbelquiz, met teams uit alle kerken. Ik begrijp niet waarom Epe een witte vlek is, de enige plaats hier in de omgeving die geen werkgroep heeft".

Ik heb hem beloofd zijn hartenkreet door te geven. Is er iemand bij wie hij een snaar raakt, iemand die zegt: ja, dat is geen goede zaak, ik wil graag proberen met mensen van de diverse kerken in Epe weer iets op te zetten? U kunt voor informatie terecht bij de hr. Remmerts van de werkgroep Heerde, tel. 692415. Laat u het mij ook weten als u reageert?

AMvdW

### Vakantiebijbelweek

De vakantiebijbelweek 2014 is weer achter de rug. We hebben in de dienst van 26 oktober er iets van kunnen en zien en horen! Wat een kinderen zijn er weer geweest: kinderen van onze kerk, kinderen van andere kerken en kinderen uit Epe die voor het eerst iets mochten horen en beleven van het christelijke geloof.

Annelies Proper is de enige 'stafmedewerker' vanuit onze gemeente. Zou zij ook hulp kunnen krijgen? Iemand die in het voorjaar met het team de eerste plannen gaat maken, de landelijke dag bezoekt, en verantwoordelijk wil zijn voor die drie ochtenden in de herfstvakantie? U zou haar en het team en vele kinderen daar heel blij mee maken! Interesse? Neem contact met haar op! tel. 628299.

AMvdW



### De avonddiensten

Reeds geruime tijd zijn de avonddiensten een onderwerp van gesprek tussen Regenboogkerk en Goede Herderkerk geweest. Ook in de kerkenraad zijn deze diensten regelmatig besproken, met name was de vaak geringe opkomst een bron van zorg.

Vorig jaar zijn we gestopt met de avonddiensten in de zomermaanden. Daarna is het gesprek over de avonddiensten doorgegaan, met name vanwege de lage opkomst.

Dit heeft geleid tot het gezamenlijke besluit om met ingang van 1 januari 2015 nog tweemaal per maand een gezamenlijke avonddienst te houden.

1<sup>e</sup> zondag van de maand: een gezamenlijke dienst met de Goede Herderkerk (zoals gebruikelijk afwisselend in één van de beide kerken)

2<sup>e</sup> zondag van de maand: een gezamenlijke bijzondere dienst, zoals jeugddienst, zangdienst of themadienst (ook afwisselend in één van de beide kerken)

De Goede Herderkerk houdt dan op elke 3<sup>e</sup> zondag van de maand nog een eigen dienst in hun eigen kerkgebouw. Op elke 4<sup>e</sup> zondag van de maand is er in principe geen dienst, maar de Goede Herderkerk kan er incidenteel voor kiezen om dan een bijzondere dienst te houden. Er zijn per jaar enige 5<sup>e</sup> zondagen, op die zondagen is er ook geen dienst.

Bert Plooy, scriba



### Ons Jeugdwerk bruist weer!?... (als jij mee wil doen!)

Met veel plezier kunnen wij meedelen dat Jakob Stolk van JOP, Jeugdorganisatie Protestantse Kerk, ons (tijdelijk) komt helpen en ondersteunen bij het jeugd- en jongerenwerk van de Regenboogkerk.

Dit in afwachting van de komst van een nieuw te beroepen predikant.

Er is de afgelopen jaren heel veel werk verzet door de betreffende jeugdouders en vrijwilligers om clubs en andere activiteiten goed te laten verlopen, waar wij hun dankbaar voor zijn! Met Jakob hebben wij gekeken naar wat er goed loopt en waar de knelpunten zitten. We stelden vast dat er binnen het clubwerk bepaalde leeftijdsgroepen buiten de boot vallen. Ook kwamen we er achter dat het ons zeker niet aan enthousiasme ontbreekt. En er borrelden best veel interessante ideeën op, waar we zeker wat mee kunnen gaan doen!

Het grote struikelblok is echter dat we op dit moment met te weinig vrijwilligers zijn om onze plannen te kunnen realiseren. We merken dat veel mensen het in deze tijd erg druk hebben. Maar we denken, dat als we ons jeugdwerk opknippen in projecten waar je op in kunt tekenen en waar je dus niet lang aan verbonden hoeft te zijn als vrijwilliger, mensen zeker bereid zijn mee te doen en mee te helpen, toch?... ☺

- Laten we onze krachten, talenten en kwaliteiten bundelen!
- Samen kunnen we wat betekenen voor onze jeugd.

- We zouden het zo waardevol vinden als kerkelijke activiteiten een plek worden waar je je veilig voelt, jezelf mag zijn, je geloof kunt aftasten en kunt groeien.
- We kunnen met elkaar (ondersteund door JOP) het clubwerk weer nieuw leven inblazen met vertrouwde, maar ook nieuwe activiteiten. Waardoor er vriendschappen en groepsvorming ontstaan in het jeugdwerk. Daarom nodigen we iedereen die de jeugd en het jeugdwerk een warm hart toedraagt (van 18 tot 88 jaar) **op donderdag 20 November om 20.00 uur in gebouw Antenne** uit. Een avond waarbij we over jeugd en het clubwerk gaan praten, waarbij we inzichtelijk maken hoe het jeugdwerk er momenteel voor staat en wat de plannen zijn. Als je dan nog niet enthousiast bent mag je zonder enige verplichting rustig huiswaarts keren, maar als je ook maar enigszins enthousiast bent en een heel klein beetje tijd voor het jeugdwerk kunt missen, dan mag je je intekenen om iets voor het jeugdwerk te doen gedurende komend seizoen. ©Wij hopen dat ons enthousiasme aanstekelijk werkt en rekenen dan ook op een grote opkomst! Hopelijk kunnen we straks zeggen: ons jeugdwerk bruist weer!

Namens de Jeugdwerk beraadsgroep, Jakob Stolk en Nienke Paulusma

### Verslag Vakantie Bijbel Werk



Het thema van dit jaar was "Zeesterren". We laten ons meevoeren in de wereld van de Zeesterren. Samen duiken we in de mooie zee. We laten ons meenemen door een visser die ons zijn wondere vangst laat zien. Dan ontmoeten we bijzondere vissen, bijzondere zeesterren. Zeesterren met allemaal een eigen verhaal. En dat verhaal willen ze ons graag vertellen.

Samen met hen gaan we iets ontdekken, iets uitvissen. De zaal was mooi versierd met een groot decor zodat het net leek alsof we zelf onder water waren en er waren weer veel kinderen, gemiddeld wel 70 per dag!

We hebben met elkaar het themalied geleerd en de weettekst: *Jesaja 41:13*

*Want ik ben de HEER, je God,*

*Ik neem je bij je rechterhand en zeg je:*

*Wees niet bang, Ik zal je helpen.*

Ook deze was in liedvorm, zodat de kinderen hem snel aanleerden.

Op dinsdag hebben we naar het Bijbelverhaal van de Volg-vis geluisterd. Jezus zei tegen de vissers, "Kom, volg mij. Ik zal van jullie vissers van mensen maken." Matt. 4:17-25 We vissen uit wat het is om iemand te volgen. Zomaar omdat die ander jou roept. Met de kinderen bekeken we de spulletjes uit het verrassingskleed, vanalles wat met het thema van die dag te maken had. We gingen samen met Kaatje Knutsel een bananenboot maken en gymen in de gymzaal.

Op woensdag kwam de poppenspeler Matthijs Vlaardingerbroek ons een verhaal vertellen, "Als een vis in het water...". Hij heeft dit verhaal speciaal geschreven voor het thema "Zeesterren". Veel kinderen kenden Matthijs nog van vorig jaar.

Hij vertelt het verhaal van Jezus en zijn vrienden tijdens de storm op het meer. Samen met de kinderen vist hij allerlei schatten over het Evangelie boven water. Hij heeft 'Henkie' de buikspreekpop bij zich en 'Wasco' de wasbeer, we spelen een leuke quiz waarbij de kinderen hem mogen helpen.

Op donderdag mochten alle kinderen verkleed komen. Het bijbelverhaal ging over de Vergeef-vis. Simon Petrus had drie keer gezegd dat hij niet bij Jezus hoorde, maar Jezus vergeeft hem. Joh 21:15-22. Volgen gaat nogal eens mis, maar dan horen we: 'Je mag steeds opnieuw volgen'. Ook vandaag gingen we weer knutselen.

Op een plank hout was de omtrek van een vis gespijkerd. Met wol mochten de kinderen deze vis maken zoals ze zelf mooi vonden. De bovenbouw mocht ook zelf de spijkers erin slaan. Dat vonden ze erg leuk. In de gymzaal gingen we weer gymen met Sanne gym. Ook keken we weer naar het verrassingskleed wat zit er dit keer weer in? Als afsluiting aten we natuurlijk weer een lekker broodje knakworst. De ouders mochten komen en er werd verteld wat we allemaal gedaan hadden. Het themalied en de weettekst zongen we helemaal uit ons hoofd. Ook werden de prijzen van de kleurwedstrijd uitgereikt, Wat zaten er weer mooie creaties bij! We zijn dankbaar voor deze mooie dagen die we gehad hebben... en graag weer tot volgend jaar!

*Bianca Reurink*



### Avond van Gebed

Wij nodigen u hartelijk uit voor de Avond van Gebed. Op deze avond bidden wij aan de hand van korte filmpjes en informatie voor onze broeders & zusters uit de vervolgte kerk. Deze avond zullen we o.a. bidden voor Noord-Korea en Syrië. Tevens hebben we een spreker van Open Doorgang uitgenodigd, die iets komt vertellen over de vervolgte kerk.

Datum: vrijdag 14 November in Gebouw De Hoeksteen (achter kerk) te Emst  
Inloop: 19.30 uur met koffie - Sluiting: 22.00 uur  
Bidt u mee voor vervolgd christenen in verschillende landen ?  
Van harte welkom en neem gerust iemand mee.  
Namens Werkgroep Avond van Gebed, Liesbeth van Bolhuis

=====  
**Fruit meenemen naar de kerk op zondag 14 december** voor de kerstmiddag voor ouderen die op maandag 15 december wordt gehouden. Meer info in volgende Antenne.

---

---

### **Wie betaalt de veerman? Lezing door mevrouw Ineke Adriaansz donderdag 20 november 2014**

Doel: Samen deelnemen aan een oecumenische avond; ditmaal een heel bijzondere avond, een avond met een niet en toch ook weer alledaags onderwerp. Heel bijzonder ook omdat het vanavond eens niet gaat over iemand anders, maar over U zelf. U ditmaal als gewone 'sterveling'. Een avond ook waarover nog een leven lang nagepraat kan worden.

**Tijd: 19:30 uur ca. 21.30 uur**

**Plaats: Gebouw Antenne, Dr. van Voorthuysenstraat 6 te Epe**

1. Zaal is open vanaf 19:15 uur  
Er wordt een eerste kopje koffie of thee geschonken. Met wat lekkers er bij.
2. Welkom door Hans Borgers.
3. Profielschets Ineke Adriaansz.  
Ik heb de opleiding HBO theologie aan Windesheim in Zwolle gevolgd. Ik liep stage in achtereenvolgens een verpleeghuis en later in een toen al grote Samen op Weg gefedereerde gemeente in Zwolle Zuid, de Adventskerk. In 1990 haalde ik mijn diploma en kon onmiddellijk aan de slag.  
Ik ging werken in de gemeente waar ik stage had gelopen als kerkelijk werker. Daar kreeg ik twee aandachtsvelden : doop- en rouwpastoraat. Daarnaast begeleidde ik leerhuizen en ontwikkelde catecheses en ik publiceerde een aantal boekjes over specifieke onderwerpen die circuleerden in de gemeente. Ik werkte daar bijna 11 jaar en ging daarna werken als geestelijk verzorger in een verpleeg- en revalidatiecentrum in Amersfoort.  
Sinds februari 2011 ben ik ook werkzaam als voorganger binnen de vrijzinnige geloofsgemeenschap NPB in Heerde. In mijn ogen nog steeds een fantastische combinatie.  
Het werken binnen de kerken en het verpleeghuis heeft mij voortdurend in aanraking gebracht met leven en dood. Met verlies en rouw. Met vallen en opstaan.

De dood is voor mij wel het meest geheimzinnige en intrigerende van het leven. En daar ben ik zeker niet uniek in! Ik heb mensen begeleid op hun sterfbed, jonge en oude. Maar ook op de weg ernaartoe hebben mensen mij toegelaten.

4. Samen luisteren naar het eerste deel van de lezing.
  1. de geschiedenis in vogelvlucht van de dood, of Thanatos  
Hunebedden, de bronstijd, de Germaanse tijd, Christelijke traditie van begraven, begraven in de kerk, sterven, voor en na.
  5. Pauze, tijd voor een tweede kopje koffie of thee.
  6. Tweede deel van de lezing:
    2. van geschiedenis naar onze eigen werkelijkheid.  
Welke betekenis kan ik aan mijn leven geven? Kan ik mij voorstellen dat de wereld verder draait zonder mij?  
Hoe kan ik de dood aanvaarden? Hoe denk ik over euthanasie, over doorbehandelen, over een zelf gekozen levenseinde. Wat zou ik nog (moeten) afhechten?  
Gelegenheid om in te gaan op ons eigen levenseinde, ook op de grote hoeveelheid aan keuzes waar de moderne mens soms voor komt te staan.  
Gelegenheid om met elkaar over deze onderwerpen in gesprek te gaan.

### 7. Sluiting

p.s. Geef u vooraf wel even op voor deze avond!!

Dat kan per telefoon : 0578 – 64 17 07 of per mail : [hansborgers@upcmail.nl](mailto:hansborgers@upcmail.nl).

Koffie, thee en frisdrank worden door ons na afloop met de Antennebeheerder afgerekend. Daarom vragen wij u, na afloop, om een vrijwillige bijdrage. Ons voorstel is € 5,- per deelnemer.

*Hans Borgers*



### **Boeken, kaarten, kleinigheden, facebook en een royale gift**

De verkoop van boeken en wenskaarten leverde tot nu toe bijna € 600 op. Voor de komende feestdagen kun je weer een ruime keuze maken uit het assortiment in de kaartenstandaard in de hal van Antenne, je weet wel, naast de boekenkast!

We krijgen zeer regelmatig prachtige boeken aangeboden en zo kunnen we de inhoud van de kast actueel houden. Als je jouw boekenkast weer gaat opruimen, heb je de keuze uit twee mogelijkheden: je brengt ze naar Antenne, of je belt even naar Bert Kasteel (628238) of Henk Posthouwer (616948), dit belezen duo helpt je graag van je overtollige boeken af.  
De ZWO-commissie heeft sinds kort een facebookpagina. Wel even 'vrienden' worden, maar dat waren jullie al op een andere manier!

Enige tijd geleden ontving ik van een royale schenker € 160 voor ons project Eigen inkomsten voor gehandicapten in Myanmar. We zijn heel blij met dit spontane gebaar.

En tenslotte: je kunt ook nog je overvloedige mobieltjes, inktcartridges, losse postzegels en kaarten met of zonder postzegels kwijt in de box tussen de kaartenstandaard en de boekenkast.

*Henk Posthouwer*

### ZWO- Fruitplukken weer een succes!

Al vanaf 2005 is het de gewoonte om d.m.v. fruitplukken door vrijwilligers van de drie kerken (GHK, GK en RBK) geld te verdienen voor de jaarlijkse Z.W.O.-projecten voor ondersteuning van mensen en kinderen in moeilijke omstandigheden in wisselende werelddelen.

Ook dit najaar zijn weer veel vrijwilligers actief geweest voor het goede doel. En dit jaar is het doel waarvoor geplukt is: "Eigen inkomsten voor gehandicapten in Myanmar (vml. Birma)".

De eerste 6 weken hebben we in de boomgaard van Arnold Bosgoed te Welsum appels en peren geplukt. Na een week "uitrusten" werden we gevraagd om nog enkele dagen te plukken in zijn door hem gepachte "biologische" boomgaard bij de Nijenstein in Veessen. In een fijne samenwerking met Arnold Bosgoed hebben we bij meestal heel mooi plukweer weer veel fruit geplukt. Dit jaar hebben bijna 50 vrijwilligers van de drie kerken 1321 uren geplukt en een opbrengst behaald voor het project van ongeveer 8.500,- euro. Een bijzonder mooi resultaat en een recordopbrengst! Elk jaar vallen door diverse omstandigheden weer vrijwilligers af, maar gelukkig hebben zich dit plukseizoen ook weer nieuwe plukkers aangemeld en mee geplukt. Een goed vooruitzicht voor de pluk in 2015.

Dit jaar was het een zeer goede oogst met veel appels en mooie peren. Helaas zijn er onzekerheden bij de afzet van het fruit door internationale ontwikkelingen. Onder het plukken (meestal in tweetallen) en in Veessen ook met een plukmachine of treintje werd er heel wat afgepraat en zo leren we ook de mensen van de andere kerken kennen. En in de pauzes werd weer, zoals vorige keren, voor koffie en thee met beboterde ontbijtkoek gezorgd door Arnold Bosgoed en zijn moeder en genuttigd in de buitenlucht in een grote kring op appelkistjes.

Nog even wat aantallen: Een plukker kan per dag ongeveer 1000 kg plukken. Als we het totaal aantal plukuren omrekenen naar geplukt gewicht, komen we totaal uit op 165.000 kg (= ongeveer 6 grote vrachtauto's vol). Omgerekend naar het aantal appels en peren komen we uit op ongeveer 1.000.000 (1 miljoen) stuks fruit. In een fijne samenwerking met de vrijwilligers van de drie kerken is het fruitplukken een gezellige en dankbare bezigheid. Met het verdiende geld kunnen we veel gehandicapten in Myanmar helpen om hen een betere toekomst te geven.

Namens de 3 ZWO-commissies willen wij elke vrijwilliger, die geholpen heeft met fruit-plukken, hartelijk dankzeggen voor de verleende inspanning!

Henk Posthouwer (ZWO-Regenboogkerk)

Toos Huiskamp (ZWO-Grote Kerk)

Albert Wittingen (ZWO-Goede Herderkerk en alg. coördinatie)

### Speculaasactie ZWO

De Commissie voor Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelings-samenwerking probeert dit jaar geld bijeen te brengen voor het project "Eigen inkomsten voor gehandicapten in Myanmar". Over dit project wordt u regelmatig geïnformeerd via onder meer Antenne en de website. In de maand november proberen we hier een bijdrage aan te leveren door een speculaasactie te houden.

Wat houdt de actie in?

In samenwerking met supermarkt Attent, een supermarkt die valt onder de speciale werkvoorziening, kunnen we u in november speculaas aanbieden. U kunt daarbij kiezen tussen speculaastaartje, appeltaartje en brokken speculaas. Strookjes voor de speculaasactie liggen vanaf zondag 2 november in de kerk. Uw bestelling moet uiterlijk **woensdag 12 november** a.s. bij ons bekend zijn. Eind november wordt uw bestelling bij u afgeleverd.

Betaling geschiedt bij aflevering.

U kunt het strookje inleveren in de doos in de Antenne of bij: Henk Posthouwer, Eper Veste 14, telefoon 616948, of bij Maayke Maaskant, Heemskerkstraat 12, telefoon 612061.

Mailen kan ook: [h.posthouwer@telfortglasvezel.nl](mailto:h.posthouwer@telfortglasvezel.nl) [m.maaskant@xs4all.nl](mailto:m.maaskant@xs4all.nl).

Alvast hartelijk dank voor uw deelname!

----- hierlangs afknippen -----

|                         |          |         |
|-------------------------|----------|---------|
| Naam                    |          |         |
| Adres                   |          |         |
| Telefoonnummer          |          |         |
| Gevuld speculaastaartje | x € 5,75 | Bedrag: |
| Appeltaartje            | x € 4,75 | Bedrag: |
| Brokken speculaas       | x € 3,25 | Bedrag: |



### Christenvrouw, afd Epe

Woensdag 12 november 2014 is er een avond voor De Christenvrouw in gebouw De Antenne om 19.30 uur. Dhr. W. Muis, imker van imkerij 't Haagje uit Epe komt bij ons en vertelt over zijn werk. Er is ook een mogelijkheid om honing te kopen.  
*Ineke van Hartskamp*

### Zingen uit het Liedboek 'Zingen en bidden in huis en kerk'

Met de komst van het Liedboek 2013 krijgen wij naast bekende psalmen en gezangen de beschikking over veel mooie nieuwe liederen, voor velen onbekend. Die kunnen wij daardoor in de kerk niet uit volle borst meezingen.

Om vertrouwd te raken met het nieuwe Liedboek worden een vijftal zangavonden in de Grote Kerk georganiseerd. De liederen die we leren zingen passen waar mogelijk bij de volgende zondagen en/of schriftlezingen.

Wie van zingen houdt en zich de nieuwe liederen eigen wil maken is van harte uitgenodigd om met een groep enthousiaste zangers uit de Grote kerk mee te doen. Iedereen is welkom. Men hoeft zich niet van te voren op te geven en er zijn voldoende liedboeken aanwezig.

De eerste zangavond is op donderdag 11 december 2014 van 19.30 tot 20.30 uur en daarna op:

woensdag 21 januari 2015

donderdag 5 maart 2015

woensdag 15 april 2015

donderdag 28 mei 2015

*De Zanggroep van de Grote kerk*



### Ontmoeting op de berg

#### Mariska van Beusichem over Leven in overgave

Leven in overgave

Gods liefde in je levensverhaal ontdekken

Op **zondag 30 november** vindt er op Landgoed Hezenberg in Hattem weer een Ontmoeting op de berg plaats. Mariska van Beusichem spreekt dan over het levensverhaal van Thérèse van Lisieux.

Kun je in je eigen levensverhaal de 'rode draad' van Gods liefde op het spoor komen? De Franse karmelietes Thérèse van Lisieux (1873-1897) zou deze vraag uit eigen ervaring voluit met 'ja!' beantwoorden! Zij is bekend geworden door haar autobiografie, waarin zij de 'geschiedenis van haar ziel' heeft proberen te beschrijven. Thérèse's verlangen om zich helemaal aan God uit handen te geven, maakte haar geestelijke weg tot een liefdesavontuur, waarin licht en duisternis, vreugde en pijn allemaal hun plaats hadden. Kort nadat Thérèse op 24-jarige leeftijd overleed, is haar levensverhaal uitgegeven. In de Katholieke kerk is zij op grond hiervan in 1925 heilig verklaard.

Mariska van Beusichem, predikante in de PKN, wordt al lange tijd zeer door Thérèse geïnspireerd en schrijft een proefschrift over haar. Ze zal een inleiding verzorgen over de manier waarop Thérèse Gods liefde in haar leven ziet oplichten.

Na deze inleiding zullen de aanwezigen samen in gesprek gaan aan de hand van teksten van Thérèse van Lisieux. En wie weet valt er tijdens dit gesprek voor de deelnemers wel een nieuw licht op hun eigen levensverhaal en de 'geschiedenis van hun ziel'... Locatie: Landgoed Hezenberg. Tijd: 14.00 tot 17.00 uur (inloop vanaf 13.30 uur). Kosten: € 17,50 p.p. incl. koffie/thee en na afloop een drankje. U kunt zich aanmelden via de website [www.hezenberg.nl](http://www.hezenberg.nl).

### Samen stilstaan bij het bijbelboek Timotheüs.

21 en 22 november organiseert JmeO Heidebeek een Bijbel2daagse over 1 Timotheüs. We willen je hiervoor graag uitnodigen om hier bij te zijn. Samen met medecursisten en docenten duik je in 2 dagen de brief aan Timotheüs in. We proberen antwoorden te vinden over de vragen: Waarom schrijft Paulus deze brief aan Timotheüs? In wat voor situatie zat Timotheüs? En hoe zit dat nu: een vrouw mag niet onderwijzen? En zeker zullen we kijken naar, wat kan ik met deze brief in mijn leven?



Lestijden:

Vrijdag 21 november 10:00 – 17:00

Zaterdag 22 november 9:00 – 16:30

Kosten:

€ 60,- (inclusief maaltijden en overnachting)

€ 36,- (inclusief warme lunch, exclusief overnachting)

Voor meer informatie en opgeven: [sbs4all@ywam.nl](mailto:sbs4all@ywam.nl)

We zien uit naar jullie komst!

vriendelijke groet,

Bernd Jan Gosseling en Annet Geerlof



## Diensten van de andere protestantse kerken in Epe

### Zondag 9 november

|                  |           |   |
|------------------|-----------|---|
| Grote Kerk       | 10.00 uur | Drs. B. Jansen, Apeldoorn                     |
| Goede Herderkerk | 10.00 uur | Voorganger Zondagschool                       |
|                  | 19.00 uur | Ds. B. Heslinga, Vaassen – jeugddienst in RBK |
| Sionskerk        | 9.30 uur  | Ds. J. Brouwer, Veen                          |
|                  | 18.30 uur | Dr. T.E. van Spanje                           |

### Zondag 16 november

|                  |           |                                 |
|------------------|-----------|---------------------------------|
| Grote Kerk       | 10.00 uur | Ds. I. Smits, Zwolle            |
| Goede Herderkerk | 10.00 uur | Ds. D. van Meulen               |
|                  | 19.00 uur | Ds. A.M. van de Wetering in RBK |
| Sionskerk        | 9.30 uur  | Dr. T.E. van Spanje             |
|                  | 18.30 uur | Ds. J. Niesing, Lienden         |

### Zondag 23 november

|                  |           |                                    |
|------------------|-----------|------------------------------------|
| Grote Kerk       | 10.00 uur | Ds. S. Zitman                      |
| Goede Herderkerk | 10.00 uur | Ds. D. van Meulen en Ds. B. Lampen |
|                  | 19.00 uur | Ds. J. Alma, Veenendaal in RBK     |
| Sionskerk        | 9.30 uur  | Dr. T.E. van Spanje                |
|                  | 18.30 uur | Dr. T.E. van Spanje                |



### Kerstmusical: wie helpt en zingt er mee?



Dit jaar willen we weer een prachtige kerstmusical uit gaan voeren.

We zoeken daarom weer mensen (mannen/vrouwen/ jongens/meiden) die mee willen zingen in een **koor** dat de kinderen ondersteunt bij het zingen. De liedjes staan op een CD, zodat er thuis geoefend kan worden. De liedjes liggen gemakkelijk in het gehoor en hoeven niet uit het hoofd gezongen te worden door het koor.

De kinderen oefenen vanaf vrijdag 14 december iedere week om 16.15 uur. Ieder koorlid is dan van harte welkom, maar lukt dit niet vanwege werk, dan zien we je graag op 3 aparte oefenmomenten op vrijdag van 17.45-18.15 uur (de data daarvan volgen nog).

U/Je kunt je opgeven bij Christi Mout via [c.mout@chello.nl](mailto:c.mout@chello.nl).

Ook zijn we op zoek naar mensen die mee willen helpen **achter de schermen**: decorbouw, kleding, broodjes smeren, grime enz. Alle hulp is welkom!

Het lijkt ons erg leuk als er ook **tieners** mee willen helpen achter de schermen. Zo zoeken we bijvoorbeeld ook hulp op de vrijdagmiddagen: tussen de kinderen zitten, meelesen met het script, CD's regelen voor alle deelnemers enz. Misschien ook iets voor tieners en hun maatschappelijke stage? Stuur ook dan even een mailtje naar bovenstaand mailadres.



### GEBOUW ANTENNE

|    |         |   |           |
|----|---------|---|-----------|
| Ma | 10 nov. | Kinderdienstcommissie                           | 19.30 uur |
|    |         | Commissie Kerstmaaltijd                         | 19.30 uur |
| Di | 11 nov. | Gebedskring Daniël                              | 8.30 uur  |
|    |         | Bijbelkring                                     | 9.30 uur  |
|    |         | Beraadsgroep Financiën en Beheer                | 19.45 uur |
|    |         | To You  | 20.00 uur |
| Wo | 12 nov. | Raad van Kerken                                 | 19.30 uur |
|    |         | Christenvrouw                                   | 19.30 uur |
| Do | 13 nov. | Moderamen                                       | 19.30 uur |
|    |         | Commissie Eredienst                             | 20.00 uur |
| Za | 15 nov. | Exspecto  | 18.45 uur |
| Ma | 17 nov. | Kring ds. vd Wetering (haal meer uit je bijbel) | 19.30 uur |
| Di | 18 nov. | Gebedskring Daniël                              | 8.30 uur  |
|    |         | Bijbelkring                                     | 9.30 uur  |
|    |         | Kerkenraad                                      | 19.30 uur |
|    |         | To You  | 20.00 uur |
| Do | 20 nov. | Bijbelstudie ds. vd Wetering                    | 14.00 uur |
|    |         | Kennismakingsavond Jeugdwerker                  | 20.00 uur |
| Di | 25 nov. | Gebedskring Daniël                              | 8.30 uur  |
|    |         | Bijbelkring                                     | 9.30 uur  |
|    |         | To You  | 20.00 uur |
| Wo | 26 nov. | <b>Najaarsgemeenteberaad</b>                    | 19.30 uur |
| Do | 27 nov. | Oec. kring ds. vd Wetering                      | 20.00 uur |



**Kopij** voor de volgende Antenne inleveren vóór maandag 24 november  
Redactie email: [kerkblad@regenboogkerk.nl](mailto:kerkblad@regenboogkerk.nl)

De daarop volgende data van inleveren: vóór maandag 15 december en vervolgens vóór maandag 5 januari

Als u kopij via e-mail aanlevert, stuur die dan naar het redactieadres met daarbij een cc naar C. Hassink, [c.hassink@versatel.nl](mailto:c.hassink@versatel.nl)

Met de hand geschreven of getypte stukjes blijven natuurlijk ook steeds welkom.

Antenne verschijnt steeds vóór het weekend dat volgt op de uiterste inleverdatum van kopij.

**Website:** [www.regenboogkerk.nl](http://www.regenboogkerk.nl)  
e-mail: [webmaster@regenboogkerk.nl](mailto:webmaster@regenboogkerk.nl)

Wanneer de tijd lijkt stil te staan



Uitvaartverzorging  
**Henk van Vennde**

De kleinschalige onderneming met ruime ervaring in het verzorgen van een uitvaart, zowel traditioneel als modern.

**24 uur per dag  
persoonlijk bereikbaar  
0578 690410**  
(06 83227151)

*Waar of hoe u ook bent verzekerd u mag  
zelf bepalen door wie u de uitvaart  
laat verzorgen.*

Schotakker 5, 8162 JC Epe.  
[uitvaartvanvemde@planet.nl](mailto:uitvaartvanvemde@planet.nl)  
[www.uitvaartverzorgingvanvemde.nl](http://www.uitvaartverzorgingvanvemde.nl)

“Ik help  
u graag bij  
een goed  
afscheid.”



Mijn naam is Jolanda van der Wal, ik ben uitvaartverzorgster voor Yarden in Epe en omstreken. Voor een goed afscheid kunt u rekenen op mijn zorg en advies. U kunt mij bellen op 088-9273790.

**Yarden.** Wilt u een overlijden melden?  
Bel dan 0800 8192 (24 uur per dag). [www.yarden.nl](http://www.yarden.nl)

