

Redactie J. Bunde-v.d. Pavert, Korte Kuipersweg 2, 8161 VZ Epe, tel. 629560
H.J. Huizinga-Boelens, Beekweide 39, 8162 XP Epe, tel. 614745
e-mail: kerkblad@regenboogkerk.nl

Eindredactie: J. Bosch, Pr. Marijkestraat 5, 8162 BB Epe, tel. 613460

Penningm. Bank: NL71RABO0317503154 t.n.v. Regenboogkerk, inz. blad Antenne
(€ 16,00 per halfjaar)

Bezorging L. Kasteel, Glorialaan 16, 8162 VC Epe, tel. 628238

REGENBOOGKERK EPE: Beekstraat 33, 8162 HA

Website: www.regenboogkerk.nl; e-mail: webmaster@regenboogkerk.nl

Predikant:

Ds. A.M. van de Wetering

Alb. Schweitzerlaan 3, 8162 DS Epe, tel. 627732

e-mail: am.vandewetering@hetnet.nl. Vrije dag: woensdag



Kerkenraad:

Voorzitter: W.H. van Bommel, De Heuve 39, 8162 EZ Epe, tel. 621444

Scriba: L.H.E.C. Plooy, Slathstraat 3, 8161 CB Epe, tel. 611517

e-mail: scriba@regenboogkerk.nl

Diaconie:

Voorzitter: H.K. de Jonge, Heuvellaan 7, 8162 CT Epe, tel. 629977

Secr.: J.O. Tjabringa, Azaleastraat 6, 8181 TA Heerde, tel. 697710

Bankrek.: NL67RABO0317519425 t.n.v. Diaconie Regenboogkerk Epe

Kerkelijk Bureau:

C.J.G. Bakker, Klaverkamp 12, 8162 HR Epe, tel. 628009

e-mail: kerkelijkbureau@regenboogkerk.nl

Beraadsgroep Financiën en Beheer:

Voorzitter: C. Hassink, Vleerveld 11, 8162 JA Epe, tel. 612302

Secr.: W.M.J. Kamer, Veldkampweg 13, 8162 PV Epe

Bankrek.SKG: NL42FVLB0225385163 t.n.v. Regenboogkerk Epe

Ondersteuningsfonds: NL63RABO0152632883 t.n.v. Ondersteuningsfonds

Regenboogkerk Epe. **Collectebonnen:** NL08INGB0004018295 t.n.v. Collectebonnen

Gereformeerde kerk. Kaarten: blauw € 20,00 / oranje € 15,00 / wit € 6,00 z.o.z. >>

Kerkradio: A.J.W. Hanekamp, Loper 5, 8162 KD Epe, tel. 614454

Koster: J. Klaasse, Beekstraat 27, 8162 HA Epe, tel. 613710 (tel.nr. idem gebouw Antenne) e-mail: koster@regenboogkerk.nl

Gebouw Antenne: Openingstijden + aanwezigheid koster: elke maandagmorgen van 9.00 – 12.00 uur en door de week elke avond van 18.30 – 20.00 uur.

INHOUD

Kerkdiensten

Bij de diensten

Signalen: Verbondenheid

Catechisatie

Haal meer uit je bijbel

Vanuit de Beroepingscommissie

De vleugel staat er!

Najaarsgemeenteberaad 26 nov.

Bijdrage kerkblad

Vakantie Bijbel Week

De Heerlijkheid

Running Dinner

Vrouwengroep Luz

Ouderencontactmiddag

PCOB

Diensten andere Prot. kerken in Epe

Agenda

Inleveren kopij

Collectebonnen: (zie voor betaling pagina 1)

De collectebonnen in euro worden uitgegeven in kaarten van 20 stuks

blauwe bonnen van € 1,- kaart kost € 20,-

oranje bonnen van € 0,75 kaart kost € 15,-

witte bonnen van € 0,30 kaart kost € 6,-

Bij bestelling a.u.b. aangeven welke kleur u wenst.

Informatie: H. Kasteel, Emmastraat 15, tel. 613780

Zondag 19 oktober

10.00 uur Dhr. C. Hoogendoorn, Amersfoort
 kinderdienst : Marjolein Heiligenberg, Esther Robbertsen
 oppasdienst : Bert v.d. Ven, Ellen Kasteel, Marlinde de Jonge
 Eerste collecte : Ondersteuningsfonds
 Tweede collecte : Kerk

19.00 uur Mevr. P.L. Hellinga, Zwolle
 Gezamenlijke dienst met GHK in de Goede Herderkerk

Zondag 26 oktober

10.00 uur Ds. A.M. van de Wetering
 kinderdienst : Nienke Paulusma, Cariene v.d. Wetering
 oppasdienst : Marjo Menning, Anniek de Jonge
 Eerste collecte : Diaconie
 Tweede collecte : Kerk

19.00 uur Ds. F.Z. Ort, Dieren
 Gezamenlijke dienst met GHK in de Goede Herderkerk

Zondag 2 november

10.00 uur Dhr. J. Wolleswinkel, Utrecht
 kinderdienst : Mirjam Bakker, René Draaijer
 oppasdienst : Mirjam Gosseling, Iris van der Tuin
 Eerste collecte : Kerk in Actie / Najaar zendingsweek
 Tweede collecte : Kerk

19.00 uur Ds. B. Heslinga, Vaassen
 Oecumenische themadiensdienst in de Regenboogkerk

Woensdag 5 november Dankdag voor gewas en arbeid

19.30 uur Ds. A.M. van de Wetering
 Gezamenlijke dienst met GHK in de Regenboogkerk
 Eerste Collecte : ZWO-project
 Tweede collecte : Kerk



*Elke zondagmorgen, na de dienst,
 koffie of thee drinken.
 Voor de jeugd is het gezellig
 in de Schatkamer.*



Op zondag **19 oktober** gaan gastpredikanten bij ons voor.

Een week later, **26 oktober**, is de **ochtendienst** een **gezinsdienst** in het kader van de vakantiebijbelweek. Drie ochtenden in de herfstvakantie komen de kinderen uit Epe bij elkaar in het buurthuis van de Burgerenk. Dit jaar is het thema 'Zeesterren'. Verhalen rond de persoon van Petrus komen aan de orde. In onze dienst lezen we hoe visser Simon en zijn collega's op verzoek van Jezus 'de netten aan de andere kant uitwerpen'. Heeft Jezus dan verstand van vissen? En van verpleging, onderwijs, makelaardij, om maar iets te noemen waar wij mee bezig zouden kunnen zijn. Daarover denken we na tijdens de preek, terwijl de kinderen in eigen ruimte het verhaal horen en iets passends maken. De kinderen die in de bijbelweek zijn geweest leerden daar een lied en dat willen we in de kerk ook zingen. Met behulp van Sita de Winter op gitaar moet dat toch lukken. Ook de andere liederen zijn voor een deel op kinderen afgestemd. Annelies Proper zorgt voor de aankleding van de kerk en beeldmateriaal van de vakantiebijbelweek. De dienst is samen met haar voorbereid.

En dan is het alweer november. Ik heb dit jaar wat extra zondagen vrij (gekregen), en ga op 2 november niet voor, maar er komen andere diensten voor in de plaats merk ik, zoals die van **dankdag 5 november**. Op die woensdagavond val ik in voor Ds. Lampen. We lezen in Matteüs 22 over een baas die er wel heel vreemde manieren op na houdt. Hij huurt mensen in, flexwerkers zagezegd, zoveel als hij nodig heeft, maar aan het eind van de dag betaalt hij de parttimers net zoveel als de fulltimers. Kan een boek waar zulke verhalen in staan ons wel helpen na te denken over gewas en arbeid? Dat willen we toch doen en God danken voor alle zegeningen die we ontvingen. In deze dienst samen met de gemeente van de Goede Herderkerk, zingen we uit het 'oude' Liedboek van de Kerken, graag van huis meenemen (een aantal zijn ook in de kerk beschikbaar).

Collecte Ondersteuningsfonds. Altijd in zowel het voorjaar als in het najaar mag het Ondersteuningsfonds over een collecte beschikken. Dit najaar is de datum **19 okt.**

Vanzelfsprekend van harte bij u/jullie aanbevolen

Het doel van dit fonds is en blijft om leden (meestal jongeren) van de Regenboogkerk een financiële bijdrage te kunnen geven als zij zich geroepen voelen om het Evangelie waar ook te gaan uitdragen.

Mochten u/jullie de collecte mislopen, dan is een bijdrage zeer welkom op de bankrekening onder nummer NL63 RABO 0152 6328 83 t.n.v. Ondersteuningsfonds Regenboogkerk.

Alvast veel dank mede namens degenen die de financiële steun nodig hebben.
 De fondsbeheerders, *Wim de Kievit, Hans van der Vecht en Adri van 't Hof.*



Verbondenheid

Verbondenheid was het thema van startzondag. Hoe zijn wij als gemeenteleden met elkaar verbonden en hoe kunnen we daar meer inhoud aan geven, daar dachten we over na. De speeddate was een leuke actie: vertel maar, wie ben je en wat doe je? Zo vaak al gezien, maar nooit gesproken, nooit echt leren kennen. Gemeente zijn wordt een stuk leuker als je elkaar kent!

Maar hoe zit dat buiten de kerk. Hoe zit dat in ons dorp? Ik kan mij voorstellen dat de mensen in Oene of Emst nog wel verbondenheid ervaren en met elkaar mee leven in lief en leed. Of is noaberschap daar ook aan het tanen? In Epe of Vaassen of Heerde zal niet iedereen elkaar kennen. Dat kan ook niet, en meestal is dat ook niet erg. Maar als in ons land straks iets heftigs gebeurt, iets dat te maken heeft met de onrust in de wereld, als ergens een aanslag plaatsvindt en daarbij de naam van een godsdienst genoemd wordt of een land van herkomst, hoe kijken wij dan aan tegen dorpsgenoten die ook die godsdienst belijden of uit die landen afkomstig zijn. Als zij ons tot nu toe vreemd waren, hoe kunnen we dan contact met hen houden en niet van elkaar vervreemden.

In Epe (en elders) worden pogingen gedaan. Burendag, open maaltijd, dag van de dialoog, het zijn momenten die uitnodigen tot ontmoeting. Misschien moeten we eens een speeddate voor dorpsgenoten organiseren? Wie ben ik, wie ben jij? Mensen die elkaar in de ogen kijken. Niet meer anoniem. Verbonden met elkaar, zoals die draden in het web in de hal van gebouw Antenne. Droom ik hardop? De bijbel droomt ervan, droomt van volken die optrekken naar Jeruzalem, van verzoening, van mensen die zich er niet meer op voor laten staan dat ze Griek zijn of Jood, man of vrouw, boven- of onderaan de economische ladder zich bevinden. Daar hoort wel een naam bij, zult u zeggen. Klopt. De naam van Jezus Christus. Ik geloof dat alleen Hij de mensen werkelijk één kan maken, omdat in Hem alles waar wij ons zo graag door onderscheiden, wegvalt. Maar dat mag geen reden zijn de ander die dat niet gelooft, links te laten liggen, integendeel!

Als wij de ander vertrouwen schenken, schenken wij hem iets van God. De duivel, de diabolos, uiteendrijver, heeft dan het nakijken... Mensen die wraak nemen, oog om oog, tand om tand, dat is meer zijn stijl...

Laten we ons uiteendrijven, dan is zijn boze (!) opzet gelukt, dan staan 'wij' tegenover 'zij'. Maar als we samen verdriet hebben over wat er gebeurt, samen zoeken naar wegen om verder te gaan, samen mens zijn dan blijft de schade beperkt tot het incident, hoe erg ook.

Verbondenheid, las ik in de krant, is het grootste wapen tegen terreur!

A.M.v.d Wetering

Catechisatie

Door de werkweek van de Noordgouw is de eerste avond van catechisatie 16+ opgeschoven naar 28 oktober. Nog meedoen: laat het de predikant weten, of meld je aan bij fam. Schuur, die hun huis voor ons openstellen.

Haal meer uit je bijbel

Er is nog plaats op deze avonden (zie boekje Aanbod), 3 november komen we voor het eerst bij elkaar.

In alle rust bijbelwoorden tot ons nemen en samen stil zijn en bidden, dat is wat we gaan doen.

Nog meedoen, meld je dan snel aan.

Vanuit de Beroepingscommissie:

Begin juli is er in de kerkdienst een korte toelichting geweest over de werkzaamheden en de voortgang van het beroepingswerk. In september is in een vervolg hierop verteld dat we met een aantal predikanten gesproken hebben en kerkdiensten hebben bezocht, maar dat dit helaas niet tot een positief resultaat heeft geleid.

We zijn inmiddels onze zoektocht gaan vervolgen. Hierbij heeft u ook weer de gelegenheid kandidaten te noemen waarvan u denkt dat deze passen bij de profielsen die we n.a.v. de gemeenteavonden met elkaar geformuleerd hebben.

U kunt dit tot 28 oktober a.s. doorgeven aan:

Bert Plooy: bertplooy@hetnet.nl (secretaris beroepingscommissie)

Graag verwelkomen we een jonge enthousiaste predikant (50%) in onze gemeente, *die de Bijbelse boodschap uitnodigend en inspirerend uitdraagt.*

Wij zoeken iemand die:

- Zich door het Evangelie laat leiden;
- Affiniteit heeft met jeugdwerk en jongere gemeenteleden;
- Jonge gezinnen inspireert om actief deel te nemen in de kerkelijke gemeente;
- Actief is op sociale media;
- Met beide benen in de moderne samenleving staat;
- De Bijbelse boodschap op een eigentijdse, praktische wijze weet te brengen, harten van gemeenteleden weet te raken;
- De verschillende groepen, zoals jongeren en ouderen, uit onze gemeente kan binden, boeien en behouden;
- Periodiek voorgeeft in de eredienst;
- Het pastoraat van 2 van de 6 secties verzorgt.



De vleugel staat er!!

Als u op startzondag in de kerk was, heeft u het al gehoord en gezien; de vleugel stond er al! Dankzij een bijdrage van het verjaardagsfonds was het mogelijk de vleugel al met de startzondag in de kerk te hebben staan.

Afronding project geluidsinstallatie en vleugel

Ook de geluidsinstallatie is inmiddels helemaal in werking gesteld. Hiermee ronden we het project af dat begon op de startzondag van vorig jaar. Toen hebben we met de Talentenveiling al een mooi bedrag met elkaar opgehaald voor de geluidsinstallatie en zijn we daarna verder gaan sparen voor de vleugel.

Begeleiding in eredienst, zanggroepen en koren

Naast het orgel, zal de vleugel ingezet worden voor de begeleiding van de samenzang in de erediensten. Het is nu gemakkelijker geworden om kleine (zang-)groepen muzikaal te begeleiden. Ook de twee koren die aan onze kerk zijn verbonden, zullen gebruik gaan maken van dit mooie instrument. We hopen er nog lang van te mogen genieten met elkaar.

Wij danken iedereen hartelijk die zich heeft ingezet, geld heeft gegeven en op welke manier dan ook heeft meegedacht, voor hun bijdrage aan het slagen van dit project.

Met een muzikale groet,

Bert Kasteel, Theo Rink en Marianne Jong

Najaarsgemeenteberaad

Op woensdag **26 november** om 19:30 zal in gebouw Antenne het gemeenteberaad plaatsvinden.

Dan zal de **begroting** voor het volgende jaar aan de orde zijn.

Daarnaast zal gesproken worden over de **toekomst van de kerk** (op een termijn tot 2030).

Nadere invulling van de onderwerpen zult u vinden in de volgende Antenne, maar het is goed de datum vast te reserveren!



FINANCIËN & BEHEER

Bijdrage Kerkblad Antenne

Bij dit nummer van Antenne vindt u een verzoek tot een bijdrage in de kosten van ons kerkblad.

Wij vragen u uw bijdrage over te maken op rekening **NL71RABO 0317503154** tnv Regenboogkerk inzake Blad Antenne.

Hartelijk dank voor uw medewerking.

NB. Het is mogelijk het kerkblad digitaal te ontvangen. De normale bezorging vervalt dan. Stuur in dat geval een mail naar: kastland@dds.nl, en het wordt geregeld.

Beraadsgroep Financiën en Beheer.

BHV

Net als bij de andere kerken in Epe willen we als Kerkenraad zorgdragen voor de veiligheid van onze kerkgangers. Bijvoorbeeld door het kunnen coördineren van een snelle ontruiming in het geval van een calamiteit, het kunnen verlenen van eerste hulp en het kunnen bedienen van de AED. Daarvoor willen we elke zondag een aantal BHV'ers (Bedrijfshulpverlening) beschikbaar hebben. We realiseren ons dat er waarschijnlijk binnen de gemeente al veel leden zijn die beroepsmatig een BHV opleiding en/of een EHBO diploma hebben, dan wel interesse hebben om een korte cursus hiervoor te volgen. We zouden het fijn vinden als we een lijstje zouden kunnen opstellen met mensen die hiervoor beschikbaar zijn, zodat we een ruim aanbod hebben om een rooster in te kunnen vullen. Als u zich naar aanleiding hiervan aangesproken voelt, BHV'er bent, dan wel opgeleid wil worden en mede bij wil dragen aan de veiligheid van de bezoekers tijdens de dienst, dan kunt u zich opgeven bij J.W. Dijkstra, Kapelstraat 56, tel. 610201.



KERK NAAR BUITEN

Vakantie Bijbel Week 2014

Zit jij ook op de basisschool? Dan ben je in de herfstvakantie weer van harte welkom op onze Vakantie Bijbel Week! Op dinsdag 21, woensdag 22 en donderdag 23 oktober gaan wij weer spelen, zingen, knutselen, luisteren en nog veel meer rondom het thema: "Zeesterren"



De locatie is net als vorig jaar: het buurtgebouw "de Burgerenk" aan de Klimtuin en de tijden zijn van 9.45 tot 12.00 uur. Je kunt binnenlopen vanaf 9.30 uur. Neem je vriendjes en vriendinnetjes maar mee, iedereen is welkom.

Namens het VBW-team Bianca Reurink 06-30431414/ biancareurink@hotmail.com

P.S. Lijkt het u/je leuk om één of meer ochtenden te helpen, neem dan even contact met mij op. Alle hulp is welkom!

Dit jaar is het **RUNNING DINNER** op zaterdag 1 november 2014 :



Het diner wordt opgedeeld in:

- voorgerecht (19.00 - 20.00 uur)
- hoofdgerecht (20.00 - 21.30 uur)
- nagerecht (21.30 - 22.30 uur)

en het werkt als volgt:

u ontvangt mensen thuis voor één gerecht tot een totaal aantal van 6 (=incl. uzelf) en vervolgens gaat u van twee gerechten genieten aan twee andere gasttafels.

Een prima gelegenheid om uw favoriete, feestelijke gerecht weer eens klaar te maken (en dat mag best een heerlijke stampot zijn)!

U krijgt een week van te voren te horen welk gerecht u zelf moet voorbereiden, voor hoeveel personen en waar u met eigen vervoer naartoe moet voor de twee andere gerechten.

Wat u niet weet is wie er bij u aanschuiven (een event. dieet geven de mensen t.z.t. zelf aan u door).

Dus: **DOE OOK MEE!!** Maakt niet uit of u nog nooit eerder meegedaan heeft: het zijn niet altijd dezelfde mensen die meegedaan hebben!
Het is in ieder geval beregezellig en **U HOEFT ZELF MAAR 1 GERECHT TE BEREIDEN!**

Opgeven(en/of weer afzeggen) t/m **uiterlijk zo. 19 okt.** a.s. via een briefje of per e-mail (naam, adres, tel., aantal pers.) bij: Helga Potappel, Willem Tellstraat 19, 8162 ET Epe, helga@shem.nl

* Niet vergeten aan te geven of er in geval van last minute afzeggingen nog 1 of 2 mensen bij u aan kunnen schuiven!!



Elke **1^e vrijdag van de maand** bent u **vanaf 17.30 uur** van harte welkom! Het diner start om 18.00 uur.

Aanmelden op telefoonnummer **06- 1744 9480**

(sms mag ook/inspreken kan niet).

Wanneer we vol zitten, kunt u zich ook opgeven voor de volgende datum.

Graag tot 7 november of **woensdag 3 december**



"In het Spaans betekent LUZ 'licht'. LUZ-vrouwen zijn vrouwen die in het licht leven."

Sinds maart 2014 komt in Epe elke vrijdagochtend een internationale vrouwengroep samen in de Regenboogkerk. Vrouwengroep LUZ is een initiatief vanuit Jeugd met een Opdracht Heidebeek, opgezet om vluchtelingen-vrouwen met verblijfstatus een plek te geven waar ze andere vrouwen kunnen ontmoeten en op ontspannen wijze Nederlands kunnen leren spreken.

Bruggen slaan

'LUZ vrouwengroep' is ontstaan omdat we de nood van vluchtelingenvrouwen dicht om ons heen zagen. Nadat mensen hun verblijfsvergunning hebben gekregen is er nog een grote brug te slaan voordat mensen zich echt thuis voelen in Nederland. Daarbij missen ze vaak hun cultuur en familie. Hierdoor ervaren ze continu stress en hebben ze geen kans op een positieve ontwikkeling of hechting in Nederland. Het is ons verlangen een veilige, open plek te creëren waarin vrouwen ruimte hebben elkaar te ontmoeten en op een ontspannen wijze Nederlands te leren spreken. Gewoon in het dorp, in een huiskamer, samen met de burens.'

Jacobs ladder

Luz is de plek in de Bijbel waar Jacob, terwijl hij op de vlucht was voor z'n broer Ezau, onderweg in slaap viel. Daar kreeg hij een droom van een open hemel en God die afdaalde langs een ladder en hem zegende. Onverwachts ontmoette hij de God van z'n voorvaders en hij noemde daarom de plaats Bethel: Huis van God.

Dit is ons verlangen: dat LUZ een plek onderweg is waar vrouwen gezegend worden en waardoor hun LUZ een Bethel wordt.

Internationaal in het dorp

LUZ heeft inmiddels 14 regelmatige bezoekers van 8 verschillende nationaliteiten. We beginnen de ochtend met een uur koffiedrinken. Vaak bakken de vrouwen zelf wat lekkers voor bij de koffie. Het is een feest van ontmoeten, naar elkaar luisteren, samen lachen én huilen. Vervolgens hebben we nog een uur aandacht voor taal of creativiteit. Ook storytelling maakt onderdeel uit van de ochtend. Veel culturen hebben een verhaalcultuur. Zo vertellen we regelmatig verhalen uit de Bijbel en praten daarover na. We willen dat de vrouwen Gods zegen ervaren in hun leven na een ochtend LUZ. En af en toe plannen we een uitstapje, bijvoorbeeld naar een bejaardenhuis of een kerstmarkt.

Betrokken zijn?

We hebben op dit moment een vaste groep Nederlandse vrouwen die iedere vrijdagochtend met ons meedraait. Daarnaast nodigen wij regelmatig iemand uit die invulling komt geven aan het creatieve gedeelte (of iets koken/bakken).

Heeft U een creatief talent of een leuk idee en wilt U dit inzetten voor LUZ?, neemt u dan contact op met Alita Scholtens, dan gaan we bekijken hoe we daar samen een invulling aan kunnen geven. Wees van harte welkom, het is niet alleen een zegen voor ons als U komt, maar ook voor uzelf!

Bedankt!

Namens alle vrouwen van vrouwengroep LUZ zijn we enorm dankbaar dat we elke vrijdagochtend samen kunnen komen in de Schatkamer van de Regenboogkerk. Een prachtige en gezellige ruimte. We ervaren dat echt als een grote zegen!

Hartelijke groet,

namens vrouwengroep LUZ

Jolanda van den Brink, Karin Weber

Alita Scholtens alita@ywam.nl, 06-40977091

Ouderencontactmiddag

Elke tweede woensdag van de maand is er een gezellig samenzijn voor de ouderen onder ons, maar stiekem is het voor iedereen wel interessant.....de mensen die we uitnodigen om (tussen het kopje thee met wat lekkers en de pauze met een kopje koffie en wat lekkers) hun hobby te presenteren, zijn bevlogen mensen die graag en leuk vertellen. Zo heeft u Bert Harmsen al gemist die met een groep de Kilimanjaro beklommen heeft (of je het zelf meegemaakt hebt!), maar ook meneer

Reitsma met z'n prachtige macrofoto's gemaakt in de Zwitserse natuur (of je er zelf bij was!).

Dus zorg dat u er ook bij bent de volgende keer (12 november), wanneer meneer Vesters een presentatie geeft over Het Pieterpad!

U hoeft zich niet van te voren op te geven, alleen even een telefoontje naar mevrouw Bijsterbosch (tel. nr. 66 16 17) als u opgehaald wilt worden.

Wij zitten voor u klaar in de Goede Herderkerk van 14.30 uur tot 16.30 uur en kijken uit naar uw komst!

Hartelijke groet,

Martha Pronk en Helga Potappel

PCOB ledenmiddag, afd. Epe, Emst en Oene.

Uitnodiging voor de ledenmiddag op dinsdagmiddag 21 oktober in De Boskamp,. Aanvang 14.30 uur, zaal open om 14.00 uur.



Na opening en enkele huishoudelijke mededelingen door de voorzitter, zal de heer Arie Hofstede, uit Bathmen (geboren in Heerde) een lezing houden met humoristische voordrachten en korte verhalen in het Nedersaksisch, welke door niet-Veluwenaren ook goed te volgen zijn. Dhr. Hofstede is van beroep onderwijzer geweest en nu nog trouwambtenaar van de burgerlijke stand, tevens heeft hij enkele boekjes geschreven in zijn (onze) streektaal.

We hopen weer veel leden en geïnteresseerden te mogen verwelkomen, ook gasten zijn van harte welkom.

Het Bestuur

Diensten van de andere protestantse kerken in Epe

Zondag 19 oktober

Grote Kerk	10.00 uur	Ds. S. Zitman
Goede Herderkerk	10.00 uur	Ds. B. Lampen
	19.00 uur	Mevr. P.L. Hellinga, Zwolle
Sionskerk	9.30 uur	Ds. J. Brouwer, Veen
	18.30 uur	Ds. M.J. Tekelenburg, Reeuwijk

Zondag 26 Oktober

Grote Kerk	19.00 uur	Ds. W. Sarolea, Meppel
Goede Herderkerk	10.00 uur	Ds. G.A. Crossen, Apeldoorn
	19.00 uur	Ds. F.Z. Ort, Dieren
Sionskerk	9.30 uur	Dr. T.E. van Spanje
	18.30 uur	Ds. A.N. van der Wind, (Hollandscheveld)

Zondag 2 november

Grote Kerk	10.00 uur	Ds. S. Zitman	
Goede Herderkerk	10.00 uur	Ds. B. Lampen	
	19.00 uur	Ds. B. Heslinga, Vaassen	in RBK
Sionskerk	9.30 uur	Dr. T.E. van Spanje	
	18.30 uur	Ds. D. Dekker, 't Harde	

Woensdag 5 november

Dankdag voor gewas en arbeid

Goede Herderkerk	19.30 uur	Ds. A.M. van de Wetering	in RBK
Sionskerk	14.30 uur	Dr. T.E. van Spanje (gericht op kinderen)	
	19.30 uur	Dr. T.E. van Spanje	



GEBOUW ANTENNE

Di	21 okt.	Kerkenraad	19.30 uur
Za	25 okt.	Exspecto	18.00 uur
Di	28 okt.	Gebedskring Daniël	8.30 uur
		Bijbelkring	9.30 uur
		To You	20.00 uur
Wo	29 okt.	Exspecto bestuur	19.45 uur
Do	30 okt.	Oec. Kring Ds. v.d. Wetering	20.00 uur
Ma	3 nov.	Oud papier inleveren	van 9.00 – 20.00 uur
		Kring Ds. v. d. Wetering (haal meer uit je bijbel)	19.30 uur
Di	4 nov.	Gebedskring Daniël	8.30 uur
		Bijbelkring	9.30 uur
		To You	20.00 uur
Woe	5 nov.	ZWO	20.30 uur
		Diaconale Beraadsgroep	20.30 uur
Do	6 nov.	Pastoraal Beraad	19.45 uur
Vrij	7 nov.	Heerlijkheid	18.00 uur

Kopij voor de volgende Antenne inleveren vóór maandag 3 november.

De daarop volgende data van inleveren: vóór maandag 24 november, vervolgens vóór maandag 15 december en vóór maandag 5 januari

Als u kopij via e-mail aanlevert, stuur die dan naar het redactieadres (zie pag. 1) met daarbij een cc naar C. Hassink, c.hassink@versatel.nl

Wanneer de tijd lijkt stil te staan

Uitvaartverzorging
Henk van Vemde

De kleinschalige onderneming met ruime ervaring in het verzorgen van een uitvaart, zowel traditioneel als modern.

**24 uur per dag
persoonlijk bereikbaar
0578 690410**
(06 83227151)

Waar of hoe u ook bent verzekerd u mag zelf bepalen door wie u de uitvaart laat verzorgen.

Schotakker 5, 8162 JC Epe.
uitvaartvanvemde@planet.nl
www.uitvaartverzorgingvanvemde.nl

“Ik help u graag bij een goed afscheid.”



Mijn naam is Jolanda van der Wal, ik ben uitvaartverzorgster voor Yarden in Epe en omstreken. Voor een goed afscheid kunt u rekenen op mijn zorg en advies. U kunt mij bellen op 088-9273790.

Yarden. Wilt u een overlijden melden?
Bel dan 0800 8192 (24 uur per dag). www.yarden.nl

YARDEN